



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

- + *Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden* We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
- + *Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit* Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn.
- + *Laat de eigendomsverklaring staan* Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
- + *Houd u aan de wet* Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via <http://books.google.com>



B

3 9015 00231 788 4

University of Michigan - BUHR



E
166
.J76







BRIEVEN UIT EN OVER NOORD-AMERIKA.

Nog staat gij d  r vol kracht en schoonheid,
Die onverzwaakte jeugd ten toon spreidt;
En zoo de last van zonde en schuld,
Die 't grijs Euroop weegt op de schouderen,
U niet, als ons, doet vroeg verouderen,
Wie schetst ons, wat gij worden zult,
Wat nieuwe toekomst u gaat blinken,
Als reeds Euroop in 't graf zal zinken?
Schoon de oude wereld onderga?
O Jong en Schoon Amerika!

TER HAAR.

BRIEFEN

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERICA

JONATHAN

A. N.

VERBODEN TOEGANG

DE E. B. SW. A. D. U. E.

DEEL VIJFDE



4740
S. E. VAN N
1853.

25





Natuurlijke brug in Virginia . bl 64.



C. C. A. West

Steenbr v F. Monniers te a Hage.

Smithson's Instituut . bl . 59.

BRIEVEN

UIT EN OVER DE

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA,

DOOR

JONATHAN.

UITGEGEVEN MET EENE INLEIDING EN BIJSCHRIFT,

DOOR

DR. E. B. SWALUE,

PREDIKANT TE AMSTERDAM.



Met Platen en eene Kaart.



SCHOONHOVEN,
S. E. VAN NOOTEN.

1853.



INLEIDING.



De *Brieven*, welke ik op mij nam, bij ons Publiek in te leiden, zijn mij toegezonden door eenen vriend, welke ze van den Schrijver, die zich JONATHAN noemt ¹⁾ en sinds langen tijd in Noord-Amerika woont, ontvangen had ter uitgave. Hoewel de Schrijver mij nog onbekend was, bespeurde ik uit zijne brieven, dat hij een man van kennis was en christelijke beginselen bezat, gelijk een iegelijk, die deze brieven leest, mij gereedelijk zal toestemmen. Daarbij zijn dezelve geschreven in eenen heerlijken stijl en de vorm van brieven heeft niets onaangenaams of vervelends, daar de Schrijver dien vorm geenszins gebruikt, om over, voor het publiek onverschillige

¹⁾ In den strijd tegen JOHN BULL is *broeder* JONATHAN bekend. Wie *deze* ook zij, wij noemen hem gaarne *broeder*. — Men herinnere zich echter (en wij merken dit op ter voorkoming van alle misverstand en gissingen) dat JONATHAN en AMERIKAAN voor *synoniem* worden gehouden, even gelijk JOHNBULL en ENGELSCHMAN.

dingen, uit te weiden. Hij had zijn werk even goed in hoofdstukken kunnen verdeelen, maar koos welligt den titel van brieven, om meer vrij te zijn, en onderwerpen van grooten omvang meer beknopt te kunnen behandelen. De geachte uitgever zond ze mij ter beoordeeling toe, daar hij meende dat ik na de bewerking van de voortreffelijke, maar helaas bij ons publiek nog weinig bekende en gewaardeerde *Kerkelijke geschiedenis en godsdienstig leven der Vereenigde Staten van Noord-Amerika* door ROBERT BAIRD (2 deelen, Schoonhoven, S. E. VAN NOOTEN, 1846, 1849) hiertoe in staat en op de hoogte was. Daar vooral bij en na dien arbeid mijne belangstelling in de Nieuwe wereld zeer was verhoogd, was mij dit aanzoek welkom, en na de lezing dezer brieven kon ik met volle overtuiging de uitgave van dezelve aanraden. De Schrijver heeft met een eigenaardigen tact zijn onderwerp op eene populaire wijze behandeld, geeft bij het algemeene overzicht van Amerika's geschiedenis, toestand en vooruitzigten, treffende opmerkingen en weet telkens door belangrijke, niet algemeen bekende, bijzonderheden de aandacht te boeien. Nevens hetgeen over Amerika in den jongsten tijd geschreven is, verdienen deze brieven eene eervolle plaats, en zoowel zij, die met de Nieuwe wereld goed bekend zijn, als zij, die er nog niet veel van

weten, zullen dit werk niet onbevredigd uit de handen leggen. Het geeft in een beknopt bestek veel. De Schrijver had er, om zijne plaatsbeschrijvingen meer aanschouwelijk te maken, eenige afbeeldingen bijgevoegd, welke door de keurige overbrenging de waarde van het werk zeer verhoogden, en getuigen, dat de uitgever geene kosten heeft gespaard, om het een behagelijk aanzien te geven. Dezelve zijn niet naar rangorde der bladzijden geplaatst, maar eene duidelijke aanwijzing verhelpt zulks. Het *Smithson's Instituut*, eerst voor het titelblad (bladz. 59 opgegeven) bestemd, heeft later eene andere plaats gekregen.

Van den Schrijver geldt, wat de Hoogleeraar KIST in zijne uitmuntende voorrede voor het genoemde werk van BAIRD in 't algemeen opmerkt. „In Amerika werd de Europeër Amerikaan. Zijn oorspronkelijken aanleg en het hem eigen karakter, kan hij wel niet verloochenen, en het eigenaardig onderling verschil van oorsprong en landaard, althans niet spoedig en nimmer geheel, door hem worden afgelegd; maar de nieuwe grond, dien hij bewoonde, de nieuwe voorwerpen, door welke hij zich omringd zag, de nieuwe hemel, onder welke hij ademde, de geheel nieuwe toestand en het nieuwe leven, waarin hij verplaatst was, bragten toch in al dat eigenaar-

dige van lieverlede wijzigingen en veranderingen te weeg, die Amerika's nieuwe bewoners langzamerhand ook tot een nieuw menschengeslacht hebben gevormd, en die veroorzaakten, dat het land van COLUMBUS, na drie eeuwen, nogmaals, maar in een ander opzigt als vroeger, voor *Europa* het belangrijke schouwspel eener Nieuwe wereld kwam aanbieden."

Onze Schrijver, *Nederlander* van afkomst, en de liefde tot zijn vaderland niet verloochenende, is *Amerikaan* geworden, en dit komt sterk bij hem uit. Hij is wel niet blind voor het kwade, dat ook in *Amerika* gevonden wordt, maar over 't algemeen hecht hij veel meer op het goede, is er, en te regt, zeer mede ingenomen, gelijk er in den vrijen burgerlijken en kerkelijken toestand, zoo als die dáár ontstaan en bevestigd is, veel goeds gelegen is, doch hij doet het wel eens met zekere vooringenomenheid, en niet *altijd* met juiste voorstelling van 't geen in Europa, ook in ons vaderland gedaan wordt: hij ziet het verschil der toestanden wel eens voorbij en hoewel wij gaarne erkennen, dat Europa's volken in vele opzigten behoefte hebben aan hervormingen, (die echter onzes inziens niet onvoorwaarlijk van *Amerika* behoeven ontleend te worden) ja dat er zeer veel kwaads in de Europesche Maatschappij bestaat; er is toch bij velen nog een Christelijke zin,

die zich in Christelijke daden uitspreekt, en wij zijn even als de *Amerikanen* in het bezit van dat dierbaar Evangelie, 't welk tot de beste hervorming leidt, wanneer het goed gekend en gewaardeerd wordt. Dat geschiedt helaas! niet overal, niet door de meesten (in Amerika zullen het ook allen niet doen), maar het wordt toch door velen gedaan, wier invloed niet ongezegend is. Ik mag hier spreken van mijn Vaderland, en het is dan hierom ook, dat ik bij de brieven van onzen *Nederlandschen-Amerikaan*, wiens goede bedoeling niet altijd in gelijke verhouding met zijn oordeel staat, eenig bijschrift heb gevoegd, daar ik zijn werk liefst onveranderd gaf, mij slechts (waartoe ik volmagt had) eenige uitlatingen veroorloovende. Ik achtte dit vooral nuttig, wanneer die brieven over zee steken, en in de Nieuwe wereld komen, waar zij wel lezers zullen vinden. Waar toch een Amerikaan zoo goed onze taal schrijft, zullen er wel wezen, gelijk er zijn (hoewel niet zoo velen, als nog bij het begin dezer eeuw, toen voor 250,000 Amerikanen de Evangelie-prediking nog in het Hollandsch geschiedde) die dezelve verstaan. Voorts heb ik in dat bijschrift den belangstellenden lezer, die iets meer van sommige, hier slechts aangestipte zaken, weten wil, naar eenige andere werken, vooral naar dat van BAIRD verwezen en daaruit hier en

daar iets medegedeeld, 't welk tot bevestiging of wijziging van des Schrijvers opgaven en oordeelvelingen strekken kon. Onder het uitgeven kwamen mij de *Atlantische Studiën* (Leipzig-Wigand) in handen, die minder gunstig den politieken, maatschappelijken, kerkelijken en huisselijken toestand der Vereenigde Staten en den zin hunner bevolking schetsen, maar ik meende er geen gebruik van te moeten maken, wijl hierin overdrijving is en humor wat veel in 't spel komt. Dat laatste laat ik 't liefst voor 't geen het is en wat het bij ieder geldt: waar een meer ernstige toon heerscht, wordt het min goede zeker te sterk gekleurd: of zou het geene overdrijving, ja, onwaarheid bevatten, als men dààr zonder eenig bewijs leest? „De godsdienstige en Staatskundige Inrigtingen zijn er door Charlatannerie, Nepotismus en menigvuldig bederf van haar doel ontaard. — In 't algemeen wordt alles beheerscht door den koopmansgeest, van den President tot den zwarten slaaf, die zelf eene koopwaar is. Ook de landbouwer is met dien geest geheel doortrokken, zoodat het meerder getal der landbouwende bevolking hier niets afdoet, en het algemeen karakter des volks dus mercantieel is en blijft.”

Onze schrijver is van een anderen zin en andere meening en wat hij van godsdienstige en politieke inrigtin-

gen, van vrijheid en slavenstand, van handel, nijverheid en landbouw opgeeft, 't welk van vele achttingswaardige zijden bevestigd wordt, leidt tot eene andere zienswijze. De schrijver van het eerste artikel in de *Atlantische Studiën*, zijne beschouwingswijze niet boven alle bedenking verheven achtende, mogt na de bovenvermelde uitspraak, al schrijven: „het is moeilijk iets, dat algemeen erkend wordt, over *Amerika* te zeggen, want *Amerika* is het land van tegenspraak,” doch als men iets van dien aard schrijft, had men te voren wel eens mogen nagaan, wat er tegen kan ingebracht worden, en ten minste bewijs voor zijne meening leveren. Dit heeft onze schrijver gedaan. Zijne mededeelingen worden ook van elders gestaafd, en zijn Christelijke zin zal daarbij voor de meesten onzer landgenooten wel eene aanbeveling zijn, waarin zij een waarborg vinden voor de goede trouw, waarmede zijne mededeelingen geschieden. Mogen die brieven veel nut stichten en zulke lezers vinden, die niet onvoorwaardelijk afkeuren, wat aan gene zijde des Oceaans plaats grijpt, en tevens niet alles, wat daar goed en dienstig is, als volstrekte behoefte ook op ons willen toepassen, waartegen onze BROES op goede gronden reeds waarschuwde ¹⁾. Wat echter ten allen

¹⁾ *De Kerk en de Staat* IV^e D. 1^e st. bl. 211—232.

tijde en overal goed is, dat worde door allen behartigd: daartoe mogen deze brieven eene nieuwe bijdrage zijn, opdat alzoo de ware christelijke band tusschen de oude en nieuwe wereld vaster gemaakt worde en allen zich vereenigen tot het heerlijk doel, waarnaar alle burgers van Gods koninkrijk, 't welk de gansche wereld omvat, streven moeten. Zoo naderen wij den tijd, *dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, dat vrede door het bloed des kruises alleuze zij, alzoo zich alle knie buige in den naam van JEZUS, en alle tong belijde dat Hij is de Heer, tot heerlijkheid Gods des Vaders.*

Dan is de bede des Heilands vervuld, *dat allen geheilgd in de waarheid, welke is Gods woord, één zijn in den Vader en in den Zoon, en alzoo volmaakt tot één. Dan is er eene heilige algemeene christelijke kerk op aarde.* Dan is het schoone apostolische beeld des christendoms verwezenlijkt, het ons voorstellende *als eene kolonie des hemelschen Vaderlands, werwaarts het Hoofd is heengegaan, opdat allen tot één zouden vergaderd worden in Hem, allen die op aarde en in den hemel zijn!*

E. B. SWAIJUE.

AMSTERDAM, 25 Maart 1853.



INHOUD.



Bladz.

EERSTE BRIEF.

Jaarfeest der onafhankelijkheid.....	1.
--------------------------------------	----

TWEEDE BRIEF.

Korte schets van den druk, moedigen tegenstand, bevrijding, vestiging, uitbreiding en bloei der Vereenigde Staten.....	13.
---	-----

DERDE BRIEF.

De Oostelijke of New-Engeland Staten, en de Middelstaten.	21.
---	-----

VIERDE BRIEF.

De Zuidelijke Staten. — Indian Territory. — Oregon. — Californie.....	52.
--	-----

VIJFDE BRIEF.

De Westelijke Staten.....	87.
---------------------------	-----

ZESDE BRIEF.

Regeringsvorm der Vereenigde Staten.....	120.
--	------

ZEVENDE BRIEF.

De Presidenten.....	132.
---------------------	------

ACHTSTE BRIEF.

Het karakter der Amerikanen. — De vrouwen. — Opvoeding en Onderwijs. — Openbare scholen en bibliotheken. — Ge- lijkheid. — Broodnijd, onbekend. — Tweegevecht.....	183.
--	------

NEGENDE BRIEF.

De godsdienstige gezindheden.....	185.
-----------------------------------	------

TIENDE BRIEF.

Bijbel-genootschappen	207.
-----------------------------	------

ELFDE BRIEF.

Tractaat- en Zendeling-genootschappen.....	217.
--	------

TWAALFDE BRIEF.

Binnenlandsch Zendelings-werk. — De Christelijke vereeniging. — Godsdienstige beschaving der Indianen en der Negers. — Slavernij en slavenhandel. — Republiek <i>Liberia</i> . — Amerikaansche kolonisatie-maatschappij. — Amerikaansche Zondags-school-vereeniging.....	227.
--	------

DERTIENDE BRIEF.

Presbyteriaansche kerk. — Kerkbesturen. — Eerdienst. — Leeraars. — Ouderlingen. — Zondagscholen. — Bidstonden, Collegies en Seminaries. — Dank en Bededagen. — Het Presbyteriaansch bestuur over het uitgeven van theologische boeken, enz.....	253.
---	------

VEERTIENDE BRIEF.

Landverhuizing. — Wat men in Amerika doet en moet doen voor de landverhuizers uit Europa.....	277.
---	------

VIJFTIENDE BRIEF.

Besluit. — Amerika's toekomst. — Wat het doen kan en waarschijnlijk doen zal. — Waarin Nederland het moet navolgen.....	289.
---	------

E E R S T E B R I E F.

5 JULIJ, 1848.



The independence and liberty you possess, are the work of joint counsels and joint efforts — of common dangers, sufferings and success.

(De onafhankelijkheid en de vrijheid, welke gij bezit, zijn het werk van vereende beraadslagingen, van vereende pogingen — van gemeenschappelijk gevaar, lijden en uitkomst.)

WASHINGTON's farewell.

In voldoening, waarde Vriend! aan uw herhaald verzoek, om u 't een en ander betrekkelijk Amerika mede te deelen, neem ik heden de pen op, om door dezen brief, daarmede een begin te maken.

Ofschoon het mijn doel is, om de bijzonderheden, welke gij in uwen laatsten aanroert, van lieverlede te beantwoorden, zoo moet gij mij nogtans veroorlooven, zulks naar gelang van tijd en luim te doen. Op deze wijze wil ik u mededeelen wat ik zag, opmerkte en gevoelde; of wat ik, als eene vrucht van nader onderzoek, van tijd tot tijd heb opgeteekend.

Bovenal zal ik u, volgens uw verlangen, aangaande

de godsdienstige gesteldheid van dit land — en wat men hier gedaan heeft en doet „opdat het *Woord van God* overal verspreid worde” — zoodanig trachten in te lichten, dat ik geen oogenblik twijfel of ik zal u, tot de dankbare overtuiging brengen: dat de wijze en milde Staatsregeling van *Amerika's Vereenigde Staten* — als gegrondvest op Gods woord ¹⁾, en, onder aanroeping van Zijnen heiligen naam, aan het licht gebragt — in de hand der Voorzienigheid een der krachtigste middelen is geworden, om heil en zegen over den ganschen aardbodem te verspreiden. Dat N. Amerika onder het uiten der vurige bede: „*Uw Koningrijk kome*” zegenrijk alle natiën in zijne christelijke liefde omvat, daar het aan deze bede zijne rustelooze pogingen paart, ter betrachting van 't bevel des Heeren: „*Predikt het Euangelium aan alle creaturen.*”

De tijdsgeslegenheid verschaft mij heden eene ongezochte stof om mijn geschrijf er mede aan te vangen. Gisteren werd het Jaarfeest gevierd der *onafhankelijkheid* van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

De geestdrift waarmede dit jaar de *vierde Julij* is gevierd, ontving eenen verhoogden gloed door den welverdienden roem in den strijd tegen Mexico verkregen. Want, was die krijg glorieus door overwinningen en eindelijke zegepraal, nog schooner schitterden de vaderlandsliefde en heldenmoed, die hij heeft ontwikkeld en die de stoutste verwachting hebben overtroffen! — En heden staat de gansche

¹⁾ Dit wordt uitvoerig aangewezen door R. BAIRD, t. a. p. D. I, bladz. 258—281.

Amerikaansche bevolking dáár, — krachtig *in* en *door* zichzelf; terwijl in het sinds eeuwen beschaafd Europa troonen waggelen en zwaarden flikkeren, die het bloed van Landzaat en van Vreemden te gelijk doen stroomen!...

o Mogten heden de Vorsten leeren: dat zoo min in een ringmuur van geharnaste krijgsknechten, als in de gunst van den Adelstand, of eene Priester-magt hunne sterkte en veiligheid gelegen is — maar dat zij alleen hunne kracht van de Natiën moeten ontleenen, in wier hand eigenlijk alle magt berust ¹⁾).

De vierde Julij is hier *de heilige dag* voor de gansche bevolking. Het is 't feest der *onafhankelijkheid*. Het is de herinnerings-dag, hoe in 1776, zes en vijftig edele mannen, in naam der toen bestaande dertien Gewesten (*koloniën*) plegtig bijeen kwamen, om dezelve, „bij beroep op den oppersten Regter der wereld voor de regtmaticheid van hun voornemen” *onafhankelijk te verklaren*; voor de volvoering dezer verklaring, „in onwrikbaar vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid, onderling aan elkander verpandende, hun leven, hunne bezittingen en hunne heilige eer.”

Aldus begonnen hier de voorvaderen het groote doch zeer haghelijke werk: de afschudding van het steeds drukkender wordende juk, door het magtige Brittanje hen opgelegd, onder de bewustheid, dat, bij de onverhoopte mislukking van hunne poging,

¹⁾ *Alle magt is van God*, zegt PAULUS. De Noord-Amerikaan, dit niet voorbijziende, spreekt echter op zijn democratisch standpunt: maar huldigt toch niet de leer der *volkssoevereiniteit* van ROUSSEAU, van welke de toepassing gebleken is schrikkelijk te zijn. S.

een iegelijk hunner dit stout bestaan met zijn hoofd boeten zou! — Doch vertrouwend op God, gevoelden zij zich aangegord met heldenmoed; en, ofschoon trillende van edele aandoening, namen zij de veder op en schreven met vaste hand hunnen naam op het parkement, 't welk de *onafhankelijkheid* van Amerika's Staten aan de verbaasde wereld verkondigen zou.

Ik kan niet nalaten hier aan te halen, wat JOHN ADAMS — dien men als den voornamen doorzetter van het reeds vroeger gesmeedde Vrijheids-ontwerp mag beschouwen — (en wien wij, later, als President der vereenigde Staten zullen wedervinden) den volgenden dag aan een' zijner vrienden schreef. Het is, als 't ware, eene voorzegging, die tot den dag van heden is vervuld geworden.

„Philadelphia den 5 Julij 1776.”

„Sir! Gisteren werd het grootste vraagstuk beslist, dat ooit in Amerika is bepleit; en grooter welligt als er nimmer onder menschen, is, of zal worden beslist.”

„Er is, door al de kolonies, zonder éénig verschil van gevoelen, een besluit genomen: *dat de Vereenigde Staten zijn, en van regtswege behooren te zijn, vrije en onafhankelijke Staten.*”

„De dag is geëindigd. De vierde Julij 1776 zal een gedenkwaardig tijdstip blijven in de geschiedenis van Amerika. Ik ben geneigd om te gelooven, *dat dezelve door de opvolgende geslachten als een groote jaarlijksche feestdag zal worden gevierd. Dezelve be-*

hoort te worden herdacht als de dag der bevrijding, door plegtige dankoffers, toegewijd aan den Almagtigen God. Dezelve moet plegtiglijk gevierd worden met pracht en luister, spel en vreugde, kanon- en klokgebom, vreugdevuren en illuminatiën van het eene einde des lands tot aan het andere; van heden tot zoo lang er tijd zijn zal."

"Gij zult denken dat ik tot hooge geestdrift ben vervoerd, doch ik ben zulks niet. Ik ben volkomen bewust hoeveel moeite, bloed en schatten, het zal kosten, om deze verklaring gestand te doen, en deze Staten te handhaven en te verdedigen: toch zie ik, door al die donkerheid heen, de stralen van licht en glorie; — ik zie, dat het doeleinde al de middeelen overwaardig is, en dat de nakomelingschap zal *zegepralen*, ofschoon gij en ik 't ons ook mogten beklagen, 't welk ik hoop dat wij niet zullen doen 1)."

"Ik ben enz.

JOHN ADAMS."

Ja JOHN ADAMS' woord werd vervuld; deze dag wordt door het nageslacht als een "groot feest" in eere gehouden; meer dan twintig millioenen men-

1) Het is opmerkelijk dat JOHN ADAMS het halve Eeuwfeest der bevrijding nog heeft mogen beleven. Hij stierf den 4 Julij 1826, even over den middag. Onze edele en vrome WILLEM de Zwijger, den eeretitel *van vader des vaderlands* waardig, mag wel nevens TELL de groote voorganger van de N. A. vrijheidszonen genoemd worden, maar hij mogt die uitkomst niet beleven. God verhoorde echter zijne laatste bede: en de dankbare tijdgenoot bragt hem op zijn graf de welverdiende hulde toe, waarbij de laster, die ook in onze dagen door *sommigen* verbreid wordt, verstommen moet. S.

schen vieren het: armen zoowel als rijken; niemand ziet zich uitgesloten. Allen scharen zich om den standaard, van wiens top de met *starren* bezaaide banier hare *gestreepte* banen golven laat: om den standaard der *ware vrijheid!*''

Hoe is het te bejammeren, mijn vriend! dat dit woord, verkeerd begrepen, in plaats van 't verlangde heil, vaak jammer en ellende heeft te weeg gebracht. Doch — ik wil vervolgen.

De tot bedrijvigheid en handel als in de wieg gelegde Amerikaan, zou voor geene uitspanning ter wereld, zijn winkel, pakhuis of kantoor sluiten: maar de verjaardag zijner onafhankelijkheid ligt hem te na aan 't hart, dan dat hij niet in de algemeene vreugde zou deelen, en zonder bevel, wordt heden alle handwerk en bedrijf gestaakt.

Naauwelijks is de zon aan de oosterkim zichtbaar, of de wachtende lont strijkt neêr, en het daverend geschut kondigt den jubeldag aan! Eene onafzienbare vloot van eigene en vreemde koopvaarders hijschen de banier der vrijheid en de vlaggen en wimpels van allerlei natien, hoog in top, en het mastbosch schittert van duizend kleuren, waarop het oog met welgevallen staart.

Op dezen dag alleen wordt in *New-York*, *dezelfde* vlag, welke Generaal WASHINGTON, toen in 1783 de stad door de Engelsche troepen werd ontruimd, op de batterij plantte, onder het uitbundig gejuich van duizenden, omhoog geheschen. — Geen wonder dat dezelve, hoe ook verkleurd en verouderd, als een heilig goed wordt bewaard, 't welk eene dubbele aantrekkelijkheid bezit.

Langzamerhand vergaderen verschillende vrijkorp-
sen in hunne nette uniformen op eene ruime
loopplaats bijeen: want er zal eene groote optogt
plaats hebben. Levendig en welluidend krijgsmuziek
doet zich hooren, en zoodra het hart-verheffend
volkslied: „*Hail Columbia happy land!*” wordt aan-
geheven, ontlokt het gemakkelijk een luid *Hurra!*
aan de lippen der toegestroomde menigte — omdat
het lied der onafhankelijkheid eene echo vindt in
aller hart.

Intusschen zijn ook de burgerlijke hooge en min-
dere beambten, de leden van Regtbanken en ver-
schillende Collegien, de Consuls, de leden van ver-
scheidene heilzame Maatschappijen en Inrigtingen,
de officieren der land- en zeemagt, enz., enz. aange-
treden. Hier achter voegen zich eenige achttingwaardige
grijsaards „*de Veteranen van 1814 en 1815*” genoemd,
omdat ze destijds hun leven voor de verdediging
van 't Vaderland veil hadden. Zij zijn in 't zwart
gekleed, en alleen te onderkennen aan het blaauwe
lint, dat slechts op dezen dag op hunne borst prijkt,
en waarop de herinnering aan hun moed en volhar-
ding staat geprint.

Aanmerkelijk wordt nog de trein verlengd en een-
sierlijk aanzien gegeven, door een aantal Brandblus-
sing-kompagniën — ieder met hare kostbare, prachtig
op zijden stof geschilderde en rijk vergulde *banieren*
aan 't hoofd, — in hare fraaije en sterk gekleurde
kostumen, die de welgevormde gestalte der vlugge
vrijheidszonen, gunstig doet uitkomen, en waardoor
men in hen geen loontrekkende dienaren, maar
welgestelde burgers van den Staat herkent.

Het geheel wordt door een der korpsen vrijwillige ruitery gesloten.

De Maarschalken en Commissarissen van orde, allen te paard gezeten, zijn gemakkelijk te onderkennen aan den breeden zijden sjerp, die van den regter schouder tot de linkerheup afdaalt en zich aldaar in een' strik vereenigt, waarvan de einden in gouden en zilveren franje afhangen.

Op eens begeven zich deze geleiders van den optogt voorwaarts, want van uit eene wolk van stof komt een gansche stoet rijke uniformen aanrennen — het is de Gouverneur van den Staat met zijne staf-officieren.

Trompetten-geschal kondigt nu den optogt aan; de Gouverneur plaatst zich aan het hoofd; de Maarschalk zwaait zijn staf en de schier onafzienbare trein zet zich in beweging.

Overal waar, volgens gegeven programma, de stoet zal voorbij trekken, zijn de straten met verwachtingvolle aanschouwers vervuld, en vendels uitgestoken; terwijl de volgestroomde balkons getuigen, dat het schoon gelacht in 1848 niet minder belang stelt in de onafhankelijkheid van Amerika, dan in de dagen van WASHINGTON.

Op het groote stadsplein is een platform opgeslagen, met een spreekgestoelte in 't midden, en zitplaatsen ter wederzijden. De optogt aldaar aangekomen zijnde, beklimt de spreker, gevolgd door eenigen der voornaamste personen, de hoogte, welke door eenen triomf-boog van vlaggen overschaduw wordt. In kringen, die zich telkens achter de vorigen al digter en digter aansluiten, wordt het gestoelte om-

ringd. Er heerscht eene ongevergde stilte! — Met luider stem en op plegtigen toon wordt de *verklaring der onafhankelijkheid* aan den volke voorgelezen, 't welk door eene aanspraak wordt achtervolgd, en door eene zegenbede besloten. En al het volk zegt: Amen!

Na deze verrigting mag de optogt zich als ontbonden beschouwen, terwijl de tijd nu ook elk in den kring der zijnen aan het middagmaal roept, dat heden meestal in gezelschap van ieder's vertrouwdste vrienden en onder menige vaderlandsche toast wordt gebruikt.

Gij vermoedt welligt, dat op zulke vreugdedagen de politie wel handen vol werks zal hebben, om gedrang en ongeregelheden voor te komen: — niets van dat alles, mijn vriend! — een ieder kent hier zijne plaats, en niet één is er, die zich niet schamen zoude, eenige teregtwijzing of bestraffing van een politie-beambte noodig te hebben.

In den avond van dezen gedenkdag, wanneer eene verkwikkende koelte eene menigte van wandelaars heeft uitgelokt, ziet men, in 't reeds vermelde park, een breeden toestel tot vuurwerk gereed.

Terwijl de salvo's van 't geschut langs de boorden van de *Mississippi* weêrgalmen, ruischen de dertien eerste vuurpijlen omhoog, verveelvuldigen zich in eene ontelbare menigte lichtende sterren, welke eenen wonderbaren lichtglans op de omhoog starende menigte werpen, en een emblema schijnen van de vermenigvuldiging van Amerika's gewesten.

In 't kort, al wat de kunst in dit opzigt vermag, wordt hier bij opklimming vertoond en met goedkeuring begroet, totdat in het einde eensklaps uit

eenen vuurregen den naam van den *Vader des vaderlands* in veelkleurige, vlamrende letteren voor het starend oog der verrukte menigte staat te prijken.

De kreet, die bij herhaling opgaat, is niet zoozeer uit de betoovering der zinnen geboren, maar heeft zijnen oorsprong in de liefde tot het vaderland, van welke die voor WASHINGTON onafscheidelijk is. Want was *hij* het niet, die aan de spitse stond, toen de kampstrijd onder de leus: „*dood of vrij*,” voor Amerika's onafhankelijkheid moest worden gestreden?

Men heeft ten allen tijde als een gewoon verschijnsel opgemerkt, dat vaderlandsche gedenkdagen van uitreddingen of overwinningen, langzamerhand hunne aantrekkelijkheid en kleur verliezen. 18 November 1813 en 18 Junij 1815 mogen er in Holland ten bewijze van strekken: Ja men zou bijna niet aarzelen om vast te stellen, dat, naarmate men verder van het tijdstip der gebeurtenis verwijderd raakt, naar die mate ook de belangstelling verflauwt.

Is de geestdrift bij de herdenking van Holland's verlossing reeds in 25 jaren zóó verflaanwd, dat dezelve aan onverschilligheid grenst, wat heeft men dan na twee-en-zeventig jaren te wachten?... Amerika schijnt mij toe eene uitzondering op dien algemeen en regel te zijn, nadat ik het feest zijner onafhankelijkheid zag vieren op den 4^{den} Julij 1848.

Heeft Nederland misschien minder rijke stof dan de Vereenigde Staten, om zich dankbaar over zijne verlossing te verheugen ¹⁾?

¹⁾ Gewisselijk neen. Maar de toestand en omstandigheden ver-

De geschiedenis der onderdrukking en bevrijding van Amerika, tegenover die van Nederlands verandering en herstel levert voor het tegendeel een treffend bewijs op.

Mij dunkt, ik hoor u vragen: wat mag dan toch de reden van dit verschijnsel wezen? — Gij zult in de brieven, die ik u nog verder wil toezenden, van zelve het antwoord op uwe vraag vinden. Ik keer daarom tot mijne vertelling weder.

Het gansche volk viert feest; niet het bevel der overheid heeft den 4^{den} Julij tot een' dag van algemeene vreugde gemaakt. Het eenstemmig volksgevoel voor redelijke en zedelijke vrijheid, die allen als broeders inniglijk vereenigt, heeft dezen dag tot een plegtigen feestdag geheiligd!

Ieder Amerikaan ziet in de uitbreiding zijner landpalen, in den bloei en voorspoed zijner magtige *Unie*, het gevolg van het manmoedig besluit zijner vaderen, in de mogendheid des Heeren, vóór twee-en-zeventig jaren, op dezen dag genomen, en gevoelt, dat hij dus nog ruimere stof heeft om God te danken, dan zijne vaderen hadden.

Dat is het, wat de brave huisvader gevoelt en aan den avond van dezen dag aan zijne kinderen inscherpt. Hij schetst hun in een levendig tafereel, welk een moedig stuk hunne voorouders hebben be-

schillen te veel ter vergelijking. Nederland werd slechts, en nog niet ten volle, wat 't vroeger was geweest, N. Amerika kende de vrijheid en nationaliteit tot 1776 niet. Wij zullen zien, of Nederland over 25 jaren het 3^{de} eeuwfeest zijner eerste en groote verlossing beter vieren zal, dan het 2^{de} eeuwfeest van den Munsterschen vrede?

S.

staan, toen zij het dwangjuk afwierpen. Hoe zij digt aaneen gesloten, met heldenmoed den kampstrijd waagden tegen de overmagt; doch ook, hoe zij vóór den strijd, met het zwaard aan de heup gegespt, nederknielden voor den Heer der Heirscharen en, door Zijnen arm gesterkt, overwonnen.

Vandaar, dat niets zoo vast in 't hoofd en in 't hart der jeugd is geprent, dan de geschiedenis van het *geliefde* vaderland, dan de grootheid en deugd van hem, die zich den eernaam heeft verworven van *de eerste in oorlog; de eerste in vrede; de eerste in 't hart van ieder landgenoot*, van — WASHINGTON! De veertienjarige knaap juicht met heel zijn hart, terwijl hem 't donkerbruine oog fonkelt: „Ook ik ben een vrij geboren Amerikaan!”

Ik ben enz.



T W E E D E B R I E F.

AUGUSTUS 1848.



Natuur, volmaakt in al hare orden,
Verhief ons boven dwinglandij.
De nood dwingt niemand slaaf te worden,
Wie sterven durft blijft eeuwig vrij.

RHJNVIS FRITH. Oden.

„De Heere regeert, de aarde verheuge zich!” — De heerschzucht moge voor een’ tijd zegevieren, zij legt — in haren overmoed al verder en verder gaande — zelve den grond tot haren ondergang, en bereidt den triumpf der onderdrukten.

De geschiedenis van *den druk, den moedigen tegenstand, de bevrijding, vestiging en tegenwoordigen bloei van dit Gemeenebest*, levert een treffend bewijs: dat God op zijnen tijd, tot alle dwingelanden zegt: *„tot hiertoe en niet verder;”* en dat Hij het is die volken helpt en zegent, die hun heil en sterkte zoeken bij den Almagtige!

Laat mij uwe aandacht, voor eene wjl, nog een paar jaren verder rugwaarts leiden (1774) dan in

mijn vorigen, ten einde u te doen zien, met welk een gemoedsbestaan de voorvaderen de handen ineen legden, om aan de heerschezucht 't hoofd te bieden.

De maat der grieven was allengs voller en voller geworden. De vroeger toegekende regten en vrijheden werden vernietigd; de handel der Koloniën werd gedrukt, om dien van Engeland te meer te bevorderen; verschillende belastingen volgden elkander op; de Gewestelijke-Vergaderzaal der vertegenwoordigers van *Massachusetts* zag men tot eene kazerne verneederd; het krijgsvolk ontheiligde den Zondag, en de kerken moesten hen tot magazijnen verstrekken; en, of dit alles nog niet genoeg ware, het vreedzame volk werd ook nog op allerlei wijze gedrukt en beleedigd door tolbeambten, die, gerugsteund door gewapende krijgsmagt, meenden zich alles te mogen veroorloven.

Doch dat volk betoonde eene geestkracht, eene zelfstandigheid, die zelfs tot in Engeland's hoofdstad en staatsvergadering bewondering verwierf. — Liever handteerden de aanzienlijkste vrouwen, met onvermoeiden ijver spinnewiel en weefgetouw, dan zich te kleeden met *vreemde* stoffen: Ja men verboodt zóó lang de schapen als voedsel te gebruiken, tot dat men zich overtuigd hield, dat er een meer dan genoegzamen voorraad wol voorhanden was; „en, die kleederen droeg van op eigen bodem vervaardigde stof, bezat het zekerste middel om zich van de algemeene hoogachting te verzekeren.”

Het zelfstandig handelen der Amerikanen werd met eene onedele wraakoefening gestraft: want Engeland beval, dat de haven van *Boston* (welke stad men „den zetel des opstands” noemde) zou gesloten worden.

Verontwaardiging bezielde alle de bewoners der verschillende landschappen bij het leed, dat *Boston* stond te treffen, zoodat de vergadering der Vertegenwoordigers van *Virginia* verklaarde: „dat de dag waarop de sluiting der haven van Boston werkelijk zou plaats hebben, door een ieder moest beschouwd worden *als een vast- en bededag*.” Dit werd algemeen beaamd.

Maar geen wonder dan ook, dat na deze nieuwe onregtvaardigheid, de zucht naar regtmatige vrijheid algemeen ontvonkte; welke dan ook het *Algemeen Congres* in *Philadelphia*, op den 7 September 1774, ten gevolge had.

Lettende in dezen tijd, alléén op 't algemeen belang, zette men zijne bijzondere aangelegenheden ter zijde; — één geest vereenigde allen. Geene opgewondenheid van het oogenblik bestuurde de mannen, die bijeenkwamen; men begeerde slechts regt en ontheffing van die lasten, welker oplegging met de aan hun verzekerde vrijheid in strijd was.

Ofschoon niet al de leden van dit Congres denzelfden vorm in de uitoefening van den Godsdienst volgden, was aller gemoed doordrongen van de waarheid: „dat, zoo God voor ons is, niemand tegen ons zijn kan;” — en er werd eenstemmig besloten, om den leeraar der Episcopaalsche Gemeente uit te noodigen, om deze Vergadering plegtiglijk te openen.

Ik wil u hier het eenvoudige, doch naar mijn oordeel, treffende tafereel, 'twelk de pen van JOHN ADAMS ons heeft bewaard, mededeelen.

„Dien ten gevolge” (dus schrijft hij) „verscheen Mr. DUCHE in zijn plegtgewaad, en las verscheidene, naar kerkordening vastgestelde gebeden, en, vervolgens de Psalter voor den zevenden dag van September, welke was de 35^{te} Psalm. Gij moet u herinneren, dat dit de eerste morgen was, nadat wij de verschrikkelijke kanonnade te Boston hadden gehoord. Het scheen alsof de hemel had verordend, dat deze Psalm op dien morgen moest gelezen worden.

Hierna — onverwachts voor een ieder onzer — brak Mr. DUCHE los, in een onvoorbereid gebed, 'twelk het hart van een ieder die tegenwoordig was vermeersterde. Ja zelfs Doct. COOPER, had nooit met zulk eene warmte, met zooveel geestdrift, juistheid en gevoel, en in eene taal zoo schoon en verheven, voor het Congres, voor Massachusetts, en bijzonder voor de stad Boston, gebeden, als hij deed. 't Had eene buitengewoone uitwerking op een ieder.”

„Hier was een tooneel, 't penseel eens kunstenaars waardig. 't Was in *Carpenters-Hall* in Philadelphia; een gebouw, dat steeds in gedachtenis bewaren zal, dat deze godvruchtige mannen aldaar vergaderden, voor wie deze eeredienst gehouden werd. — Dáár knielden WASHINGTON neder, en HENRY, en RANDOLPH, en RADLEGGE, en LEE en JAY; en nevens hen stonden eerbiedig gebogen de vaderlandlievende *Puriteinen* van Nieuw-Engeland, die op dat oogenblik reden hadden te gelooven, dat de gewapende

krijgsmagt bezig was hunne nederige woningen te vernielen, (men geloofde, dat Boston gebombardeerd en verwoest was). Zij baden vuriglijk voor Amerika, „voor 't Congres; voor 't Gewest en bijzonder voor de stad Boston,” en wie is in staat de gemoedsaandoening te beschrijven, met welke zij zich tot den Hemel wendden, smeevende om Goddelijke tusschenkomst en hulp? 't Was genoeg (dus eindigt hij) om een hart van ijzer of steen te doen smelten of te breken. Ik zag een vloed van tranen ontspringen aan de oogen der oude, deftige, bedaarde Kwakers van Philadelphia.”

Het regt vindt immer zijn' verdediger, want toen in het Parlement de zaak dezer kolonien bepleit werd, stond er een' PITT op, en ontzag zich niet om openlijk voor koning en rijks-grooten te verklaren: „dat het Gouvernement geen regt had de kolonien belastingen op te leggen; dat hij zich verheugde, dat zij zich hadden verzet, en hoopte, dat zij zich zouden blijven verzetten tot den laatsten droppel van hun bloed!”

En toen later het *Adres van het Congres van den 7 September* om „onthefving der bestaande grieven” was ter tafel gebracht, liet de waardige man zich dus hooren: „De geschiedenis, Mylords! was mijne geliefkoosde studie, en in de beroemde geschriften der oudheid heb ik menigmaal de vaderlandsliefde van Griekenland en Rome bewonderd, maar, Mylords! ik verklaar en belijde het openlijk, dat ik in de magtigste Staten der wereld geen volk noch raadsvergadering ken, welke in zulk een zamenloop van moeilijke omstandigheden, hooger in onze

schatting zoude behooren te staan, dan de Afgevaardigden in het algemeen Congres te Philadelphia vergaderd."

Z66 sprak de *Graaf van Chattam*, onbewimpeld als de vriend van waarheid, vrijheid en regt en zijne taal vindt nog een weerklank in de borst van ieder regtschapen man. O! mogten allen, die in hooge vergaderingen eene plaats innemen, den edelen PITT gelijken! Mogten zij allen trachten naar de wijsheid die van boven is, want „door haar worden de Vorsten tot Vorsten en 's lands Overheden tot Edelen ¹⁾."

Daar Engeland niet geneigd was om toe te geven, werd het Amerikaansche volk, uit achting voor zich zelve en uit zucht tot zelfbehoud, gedrongen, de wapenen op te vatten, 't welk eindigde in eene algeheele afwerping van Engeland's dwangjuk en openlijke *verklaring der onafhankelijkheid*, op den 4 Julij 1776. Hiermede was echter de zaak niet afgedaan. Brittanje hield zijne prooi zoo lang mogelijk vast. Het behoud der onafhankelijkheid eischte tallooze offers. Doch het was alsof de Voorzienigheid deze juist verordende om de *dertien* gewesten ²⁾ zusterlijk te vereenigen en daardoor te doen zegepralen.

De omwenteling van Amerika is gewis eene der

¹⁾ Spreuken VIII: 16. „Door mij (de wijsheid en de vreeze des Heeren) regeren de Koningen" staat er. S.

²⁾ Deze 13 Staten of kolonien waren: *New-Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New-York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North-Carolina, South-Carolina* en *Georgia*; te zamen eene bevolking van drie millioenen zielen uitmakende. S.

meest belangwekkende in de wereld-historie. De geschiedenissen van andere volken leveren roerende tafereelen op van *onderdrukking* en *bevrijding*, maar hier zien wij eene vereeniging van weinige zwakke kolonien, zonder land- en zeemagt, zonder vestingen of kriegsbehoeften, zonder gevestigde regering, zonder inkomsten, manmoedig voortreden, om zich met de oude, geoefende krijgsmagt van eenen trotschen, sterken en wraakzuchtigen vijand te meten! Wij zien deze kolonien te midden van behoefte, armoede en tegenspoed, aangevuurd door den wakkeren geest der vrijheid, en geleid door de hand der Voorzienigheid, nagenoeg acht jaren lang, het wigt van een' vernielenden worstelstrijd op eigen bodem torschen. Eindelijk zien wij haar overwinnaars; de vijand verlaat hare oevers — en, van dat oogenblik af, staan deze nederige kolonien in de geschiedenis opgeteekend als: een vrije, magtige en onafhankelijke Staat ¹⁾).

„Laat ons,” zegt de Amerikaansche historie-schrijver GOODRICH, „nooit vergeten, den dank dien wij schuldig zijn, niet alleen aan hen die voor ons strenden — hun bloed stortten en stierven — maar vooral aan die liefderijke Voerzienigheid, die paal en perk gesteld heeft van de trotsche golven der Britsche overheersching. Laat ons ook Staatskundige wijsheid uit de Amerikaansche omwenteling verzamelen. Zij leert de wereld op eene nadrukkelijke wijze, dat onderdrukking strekt tot verzwakking en

¹⁾ De overeenkomst met de afwerping van 't Spaansche juk door de Nederlanders is opmerkelijk. S.

vernietiging van de magt des onderdrukkers; — dat een volk, door zucht naar vrijheid vereenigd, onverwinnelijk is voor dengene, die het onder slavernij wil brengen, en dat de Heer des Hemels altijd vergramd zal nederzien op de bewerkers van het onrecht en eindelijk eene heilvolle uitkomst verleenen aan hen, die zich tegen hetzelfde verzetten.”

In het jaar 1782 eindigde de worstelstrijd voor Amerika's onafhankelijkheid, die, met WASHINGTON aan de spitse, meer dan acht jaren had geduurd. De belegering van *York-town* door WASHINGTON, op den 6 October 1781 begonnen, eindigde met de overgave door CORNWALLIS, waarbij zeventuizend krijgsgevangenen en een aanzienlijk aantal wapenen enz., in de handen der Amerikanen vielen. Toen de Britsche krijgsgevangenen hunne wapenen zouden nederleggen, verbood de nederige veldheer aan zijne soldaten om een *hura!* aan te heffen, zeggende: „*het nageslacht moge hura! roepen voor u!*” Met deze overgave mogt men den geheelen oorlog als geëindigd beschouwen.

„Toen in de doodsche stilte van den nacht (zegt PAULDING) een nachtwacht in de straten van Philadelphia gehoord werd, roepende: „*De klok heeft twaalf geslagen — en, een vrolijke morgen! — CORNWALLIS is gevangen genomen! —* ontwaakten allen, op deze heilvolle tijding, uit den slaap. De stad werd geheel leven te middernacht. De lichten werden aangestoken, de vensters werden overal geopend om te luisteren naar de herhaling van den uitroep — ten einde zich te verzekeren, dat men niet gedroomd had.”

„De burgers liepen door de strateu om de waarheid nog nader te onderzoeken; men drukte elkander de hand, omarmde elkander en weende van vreugde!....

„Iedereen geloofde het nieuws, want zelfs in de donkerste dagen der omwenteling had alle man een zekere hoop gevoed (die nagenoeg met de kracht eener voorzegging gelijk stond) *dat WASHINGTON ongetwijfeld eenmaal de vrijheid aan zijn vaderland geven zou.*”

Toen de zon des vredes over *Amerika's vereenigde Staten* (1783) was opgegaan, was men al aanstonds bedacht, — *„ten einde eene meer volkomene unie te vormen, 't regt te handhaven, inwendige rust te verzekeren, voor verdediging te zorgen, algemeene welvaart te bevorderen, en 't heil der vrijheid voor zich en de nakomelingschap te verzekeren*” om eene Constitutie samen te stellen, welke nog heden ten dage door den naneef als in steenen tafelen gegraveerd, geëerbiedigd wordt.

Deze grondwet is gebouwd op de waarheid ademde stelling: „dat alle menschen in gelijkheid geschapen zijn, dat zij door hunnen Schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare regten, dat onder deze moeten gerekend worden: 't leven, de vrijheid en het streven naar geluk, — en dat, om zich van deze regten te verzekeren, de Regeringen (Gouvernementen) zijn daargesteld, wier wezenlijke magt afgeleid wordt van — of bestaat in de goedkeuring van degenen, die bestuurd worden,”

Zij bedoelt ('t geen alle wetten behoorden te doen) *regtstreeks het heil des volks.*

Gij vraagt misschien — heeft de toenmaals daar-gestelde vorm van bestuur aan deze bedoeling wel beantwoord? — Ik heb, ter beantwoording dier vraag, u slechts te wijzen op het twee en zeventig-jarig bestaan van het Staatsgebouw van dit gemeenebest, dat op deze grondwet gevestigd is, op den wonderbaren vooruitgang, en den tegenwoordigen bloei en waardigen rang van hetzelfde onder de natien der wereld, om u te overtuigen: zulk eene milde regeringsvorm *leidt regtstreeks tot het heil des volks!*

Alvorens ik u verhaale, op welk eene eenvoudige wijze dit uitgestrekte land wordt bestuurd, wil ik u eene korte schets geven, tot welk een magtig rijksgebied de *dertien Staten*, welke zich in 1776 *vereenigd* hebben, zich hebben uitgebreid, en wat zij zijn in 1848.

Na het eindigen van den oorlog met Engeland kon de bevolking van de toenmalige Vereenigde Staten niet hooger dan *drie millioen tweemaal honderd en vijftigduizend* zielen berekend worden.

De landbouw was in de laatste jaren menigwerf in haren voortgang gestuit, door het gemis van arbeiders, die 't geweer voor het vaderland hadden opgenomen, alsook bij gebrek aan verzending van producten naar buiten.

Gelijk meermalen uit het kwade het goede voortspruit, zoo hadden ook de bange jaren van oorlog en geschorste scheepvaart, ongedachte, gunstige gevolgen. Behoeftedeed een buitengewone geest en ijver om zich zelve te helpen, allerwege ontwaken; fabrieken en trafieken rezen op en begonnen aldra

het land van 't meest noodzakelijke te voorzien. De handel, die niet alleen met Engeland maar nagenoeg met alle andere natien langen tijd was gestaakt, moest, even als de visscherijen, aan alle zijden op nieuw met kracht hervat worden, en alles worden aangewend om de nijverheid te doen herleven.

Dus was de toestand der Vereenigde Staten, toen de zon des vredes uit de kim verrees.

Nadat de dankbare natie in een' algemeenen dank- en bededag aan God de hulde voor hare verlossing had gebracht, sloeg zij, in afwachting van Zijnen zegen, met moed de hand aan 't werk, en Amerika was, van dat oogenblik af aan, een toonbeeld van voorspoed, bloei en kracht, waarvan men op den geheelen aardbol te vergeefs naar een ander voorbeeld zoekt.

In een kort tijdsbestek van vier en zestig jaren, heeft het zijne landpalen zoodanig uitgezet, dat zijn gebied zich thans uitstrekt van de kusten des Atlantischen Oceaans tot aan de boorden der stille Zee; en 't zelve een eersten rang heeft bekomen onder de magtigste rijken der wereld.

Bij zulk eene verbazende uitgestrektheid van grondgebied, zal het u wel niet verwonderen, dat men in hetzelfde een groot verschil van grond, klimaat en vruchtbaarheid aantreft. Hier wordt het gezigt geboeid door bergen en bergketens, ginds ontdekt men onafzienbare vlakten, en verder is de grond zelfs zoo laag dat duurzame voorzorg nog naauwelijks tegen waterschade kan behoeden. Als de bewoners van het Noordelijk deel des lands den vloed met een dikken ijskorst zien bedekt, en bergen van

sneeuw menigmaal de openbare wegen versperren; plukken hunne zuidelijke broeders terzelfder tijd de frissche rozen van den stengel en hebben nog nimmer sneeuw gezien. Vandaar dat men zich in de *Oostelijke* Staten op de veeteelt, 't bereiden van boter en kaas enz. in de *middel-* en *Westersche* op 't bouwen van tarwe, Indiaansch koren, enz. en in de *Zuidelijke* Staten op de teelt van katoen, suiker tabak en rijst toelegt.

Voorts zijn ook verscheidene Staten ruim bedeed met mijnen van verschillende soort en waardij.

Het fabriekwezen heeft eene aanmerkelijke hoogte bereikt, en neemt met ieder jaar nog aanmerkelijk toe; — de waardij van voortbrengselen van eigen vlijt wordt jaarlijks op meer dan 400 millioen dollars geschat — terwijl deze som, door de voortbrengselen van bosch en veld, van mijnen en vischerij tot op 1300 millioen dollars moet verhoogd worden.

De koophandel is, met uitzondering alleen van dien van Engeland, de uitgebreidste der wereld: dezelve strekt zich uit over alle deelen van den aardbol en omvat de voortbrengselen van natuur en kunst van alle natien. Het aantal schepen dat de havens der Vereenigde Staten jaarlijks inkomt en verlaat, bedraagt van 24 tot 25 duizend!

De groote visscherij is een zeer belangrijke tak van bestaan, en behoort voornamelijk in de Oostelijke-Staten of New-Engeland te huis; zij bestaat hoofdzakelijk in de walvisch-vangst (die alléén over de 650 schepen vereischt); en vervolgens in de makreel- en kabeljaauw-visscherij, waardoor aan zes

en dertig duizend menschen arbeid wordt verschaft. Dit middel van bestaan brengt jaarlijks tusschen de *tien* en *twalf* *millioen* dollars op.

Waar ergens vindt men een' inlandschen handel zoo als in de Vereenigde Staten? Alle baaijen, meeren en rivieren worden door stoombooten bevaren. In de Mississippi-rivier alleen, (met de zich in haar ontlastende riviertakken), varen op den duur meer dan 400 stoombooten op en nederwaarts, welke verbazende massa's van producten, koopmanschap-pen, enz. af en aanvoeren.

Aan stoomkracht en stoom-werktuigen heeft Ame-rika een groot deel van zijnen voorspoed te danken. Sedert 1807 heeft men *dertien* *honderd* stoombooten gebouwd, van welke er op dit oogenblik nog acht honderd in de vaart zijn. Het aantal der *stoom-werk-tuigen*, zoo in fabrieken en stoombooten als op spoorwegen in gebruik gaat dat van *drie* *duizend* te boven.

De gezamenlijke spoorbanen — thans nagenoeg honderd in getal — beslaan te zamen niet minder dan acht duizend een honderd en vier en veertig mijlen, langs welke de wagens in een gemiddelden spoed van 25 mijlen in het uur, worden voortge-stuwd. Met uitzondering van slechts twee zijn de-zelven allen in de zestien laatste jaren gelegd.

De grootste aanwinst in grondgebied dagteekent zich sedert 't begin der tegenwoordige eeuw; en heden maken niet minder dan *dertig* *Staten* benevens het Distrikt *Columbia* (de zetel van het Gouvernement) het *Bondgenootschappelijk Gemeenebest* uit, 't welk den naam draagt van: De Vereenigde Staten

van Amerika; en waarvan de bevolking thans ver over de twintig millioenen bedraagt.

Hierbij mag nog worden gevoegd de uitgestrekte landschappen *Oregon* en *California*, welke *Territories* genoemd worden, zoolang ze nog niet tot den rang en de regten van eenen *Staat* in de Unie verheven zijn. De bevolking dezer *Territories* is op dit oogenblik niet met zekerheid te bepalen. Eindelijk behoort men ook nog bij het grondgebied op te tellen het *Missouri-territoir* en *Indianen-territoir*. Het eerste ontleent zijn naam van de rivier van denzelfden en wordt thans grootendeels door Indiaansche stammen bewoond; terwijl het laatste verdrag, (om van elders te verhuizen) aan verscheidene Indiaansche volkstammen, omstreeks 300,000 zielen sterk) ter bestendige woonplaats is afgestaan ¹⁾).

Ik acht het voor mijn doel niet ongepast, om u, al is zulks slechts in losse omtrekken, met de verschillende Staten eenigzins nader bekend te maken; als mede, om u in 't voorbijgaan, omtrent eenige der voornaamste steden, kortelijk een en ander mede te deelen. Daartoe wil ik u eerst derzelver namen geven; en hierbij aanmerken, dat het hier eene vaste gewoonte is, om, wanneer men van eene zekere stad gewaagt, altijd den Staat er bij te noemen in welke dezelve gelegen is; dit verzuimende zou men

¹⁾ De Indianen, vroeger op grondgebied in gedeelten van sommige Staten levende, waren steeds in vijandschap met de overige bewoners en bleven onbeschaafd. Thans naar eigen gewesten, door hen geheel bezet, verhuisd, zijn zij in vrede met de anderen en nemen in beschaving toe.

groote misslagen kunnen begaan, wijl er hier eene menigte steden van denzelfden naam gevonden worden.

Ik zie echter dat mijn brief reeds tot zulk eene lengte is uitgedijd, dat ik de uitvoering van dit voornemen tot een volgende moet verschuiven.

Ik ben, enz.



DERDE BRIEF.

SEPTEMBER 1848.



The history of the world furnishes no parallel to the history of the united States.

(De wereld-geschiedenis levert niets, dat gelijkt op de geschiedenis der Vereenigde Staten.)

GOODNICH.

Ik geloof, mijn vriend! dat ik niet beter doen kan, dan, met de kaart van de „Vereenigde Staten” vóór mij, de geographische orde te volgen in de opnoeming van de Staten of Provinciën van dit Gemeenebest; dewijl deze mij de natuurlijkste voorkomt ¹⁾.

De *Oostelijke of New-Engeland Staten*, welke oostwaarts van de *Hudson's* rivier gelegen zijn, heeten: *Maine* (15), *New-Hampshire* (5), *Vermont* (14), *Massachusetts* (4), *Rhode-Island* (6) en *Connecticut* (7).

¹⁾ Dezelve zijn door mij genummerd, om de volgorde naar den tijd der kolonisatie aan te wijzen. Sommige dagteekenen van nage-noeg denzelfden tijd. S.

De *Middel-Statē* bevatten *New-York* (2), *New-Jersey* (8), *Pennsylvania* (9) en *Delaware* (10).

De *Zuidelijke Staten* besluiten: *Maryland* (3), *Virginia* (1), *North Carolina* (11), *South Carolina* (12), *Georgia* (13), *Florida* (27), *Alabama* (23), *Mississippi* (20), *Louisiana* (22) en *Texas* (28). Het district *Columbia* mag bij deze afdeeling beschouwd worden te behooren.

De *Westelijke Staten* zijn: *Ohio* (17), *Kentucky* (18), *Tennessee* (16), *Indiana* (19), *Illinois* (21), *Michigan* (24), *Missouri* (25), *Arkansas* (25), *Jowa* (30) en *Wisconsin* (29). Hier komen bij de nog niet georganiseerde landschappen enz., als: *Oregon*, *Missouri*, het *Indiaansche territoir* en *California*.

Bijna de helft der oppervlakte van New-England wordt ingenomen door den Staat *Maine*, welke in den jare 1820 in de unie opgenomen werd. Zijn grond is beter voor gras- dan bouwland geschikt. Uitgestrekte bosschen leveren jaarlijks eene aanmerkelijke hoeveelheid timmerhout op, 't welk nagenoeg op twee millioen dollars (vijf millioen gulden) begroot wordt. Langs de zeekust verschaffen baaijen en havens groot voordeel en gemak aan den handel en de visscherij. De scheepsbouw benevens de verzending van ijs naar het Zuiden en naar de West-Indien, mag ik niet vergeten te vermelden.

Augusta is de hoofdstad, aan de Kennibec-rivier gelegen. Het Gouvernements-gebouw van graniet en 's lands arsenaal zijn opmerkenswaardig.

Portland, aan de Casco-baai, is de grootste en belangrijkste stad in dezen Staat, is wèl uitgelegd en goed gebouwd en drijft een' uitgebreiden buiten-

landschen en kust-handel. Voorts *Bangor*, *Thomaston*, *Gardiner*, *Hallowell* enz., enz. zijn bloeiende steden.

New-Hampshire wordt menigmaal genoemd het „Zwitserland van Amerika,” wegens de menigte van schoone natuurtooneelen, die het door zijne bergen en dalen, meeren en rivieren, beeken en watervallen, aanbiedt. Daar er een groot aantal graniet-rotsen in hetzelfde gevonden wordt, wordt het ook wel „de graniet-staat” genoemd. De kruinen der „Witte bergen,” welke bijna allen de namen van Presidenten of andere beroemde bewinds-personen dragen, zijn meer dan tien maanden des jaars met sneeuw bedekt.

Aan den regteroever van de rivier *Merrimach* is de hoofdstad, *Concord* gelegen; eene zeer aange-name en bloeiende plaats door een' Spoorweg met *Boston* verbonden. De eenige zeehaven is *Portsmouth*, slechts 3 mijlen van zee gelegen. 's Lands-werf voor de Marine aldaar is zeer bezienswaardig. Ook vindt men te *Hannover* het *Dartmouth-college*: een zeer gezocht en bloeiend Instituut.

Reeds in 1791, werd *Vermont* in de rij der Staten eene plaats aangewezen. Het „Groen ge-bergte,” waarvan het zijnen naam ontleent en 't welk zich van het noorden tot het zuiden uitstrekt, verdeelt dezen bergachtigen gezonden en welvaren-den Staat, in twee gelijke deelen. De grond is rijk in voortbrengselen; de aankweeking van vee is er gemakkelijk; — zoodat de wol een hoogst belang-rijk artikel is, zoo wel als de boter en kaas, enz., van dit oord overal geroemd wordt.

Montpelier, eene kleine doch zeer nette stad de zetel van het Gouvernement van dezen Staat, en aan de *Onion*-rivier gelegen. *Middlebury* en *Rudland* aan de Otterkreek, en *Brattleboro*, *Norwich* en *Windsor* aan de connecticut-rivier zijn wel geene groote doch zeer bloeiende steden; — de eerstgenoemde bezit het collegie, naar haren naam genoemd en de laatste de Norwich-universiteit:

Massachusetts is de oudste en allerbelangrijkste van de New-England-Statē. Deze staat is nagenoeg overal bebouwd en bewoond. Zijn scheepvaart, handel, en walvischvangst zijn verbazend. Hij is, als 't ware, het middenpunt, van waar eene menigte van Spoorwegen, in allerlei rigtingen de Statē van New-England doorkruissen, waarvan eenigen hun' loop aan de andere zijde van de Hudson's-rivier voortzetten. Letterkundige en Godsdienstige inrigtingen en instellingen van Liefdadigheid worden allerwege in dezen Staat aangetroffen. Hij mag zich beroemen op eene groote menigte van welvarende Steden en Dorpen, waarvan sommigen zich door heilrijke Gestichten en prachtige Kerken onderscheiden. Onder dezen beslaat de hoofdstad, *Boston*, eene eerste plaats. Haar handel en scheepvaart is ondenkbaar groot en strekt zich uit naar alle deelen der aarde. Zelfs de handel in ijs, is hier eene zaak allezins der aandacht van een koopman waardig. Frankrijk heeft met bewondering erkend dat Amerika's ijs-handel nagenoeg met het beloop van zijn' wijn-handel gelijk stond. Één enkel handelhuis in Boston strekke tot voorbeeld, 't welk in één jaar 101 schepen beladen met ijs naar Azië zond ter

somme van 17,000,000 florijnen; 'twelk volgens een fransch dagblad, eene som is die gelijk staat met de opbrengst van den jaarlijkschen wijnoogst van Bordeaux.

Zeven verschillende spoorwegen staan den handel van Boston ten dienste; van welke de kortste 37, en de langste 200 mijlen lang is. Heden is er sprake om een' Spoorweg aan te leggen van Boston naar *California*, welke over de 100 millioen dollars zou kosten.

Ten aanzien van voortgang en bekwaamheid en wat Amerika's kunst en vlijt kon daarstellen, is Boston alleen, genoegzaam in staat u op een groot aantal voorbeelden te wijzen; — ik wil hier slechts één uit velen opnoemen: ik bedoel de *Piano-fabriek* van JONAS CHICKERING. Uit een brief dezer dagen, van daar, door een' onpartijdig beoordeelaar, geschreven, wil ik het bericht overnemen, dat hij, na de geheele inrigting behoorlijk (en met kennis van zaken), bezigtigd te hebben van dezelve geeft. Hij schrijft: „Een ander Bostoniaan, wiens naam overal (behalve in de politieke wereld) bekend is, is Mr. CHICKERING, de koning der Piano-forte makers. Ik was zeer verwonderd in hem een nog zoo jong man aan te treffen: als ook, dat hij — niet tegenstaande het groote vermogen reeds door hem verworven — steeds al de werkzaamheden van zijne verbazend groote inrigting in eigen persoon bestuurt.”

„Ik kon in het doorwandelen der werkplaats het gevoel der sterkste bewondering niet onderdrukken. Verbeeld u een gebouw van honderd en vijftig voet

lang en 130 voet breed, vijf verdiepingen hoog, in 't welk gij ziet maken, ieder deel, zelfs tot in het kleinste onderdeel toe, van het geheele samenstel van dat welluidend speeltuig, 't welk den naam draagt van *Piano-forte!*"

"Ieder ding wordt hier onder 't oog des meesters verrigt. Er is even buiten de stad nog een ander gebouw, 't welk mede tot deze Fabriek behoort en waar het grovere deel der Piano's bewerkt wordt. Honderd en vijftig werklieden vinden er duurzamen arbeid; waardoor er iedere week twintig Piano's gereed komen. Ik zag er eene, welke als eene bewonderenswaardige proeve van des makers bekwaamheid en smaak verstreken mag."

"Mr. CHICKERING verhaalde mij, dat de wekelijksche uitgave voor zijne fabriek niet minder dan drie duizend dollars is; en dat hij, toen hij in 1820 zijne zaak was begonnen, de grootste moeite der wereld had, om 25 dollars, ter betaling zijner werklieden, bijeen te krijgen. In dat eerste jaar maakte hij niet meer dan vijftien piano's. De verbazende opklimming die men hier ziet, toont de begaafdheid, ondernemingszucht en geestkracht van dezen man duidelijk aan: waarbij ik nog voegen kan dat Mr. C. een man is zoo eenvoudig in zijn doen en karakter, als grootmoedig en welwillend, dewijl hij van zijn, door eigen vlijt verworven schat, een vrij en prijzenswaardig gebruik maakt."

Boston's openbare en bijzondere gebouwen hebben niet zeldzaam de bewondering verwekt van hen die de voornaamste landen van Europa hadden doorreisd. Men wil er de menigte van heilzame Insti-

tuten nog vermeederen, met het daarstellen van goedkoopere algemeene badhuizen; iets waarvan men in ons vaderland, het heil dat zulks voor de gezondheid der bevolking vooral van groote steden hier te lande bevat, niet ten volle gevoelen of waarden kan ¹⁾).

Charleston is met *Boston* door drie bruggen verbonden op een schier-eiland gelegen, in welks midden *Bunkerhill* ligt, beroemd wegens eenen veldslag in den worstelstrijd voor de onafhankelijkheid. De *Bunkerhill's* gedenkzuil, welke twee honderd en twintig voet hoog is, en zich boven al de omringende gebouwen verheft, is van graniet-steen gebouwd, en rust op een voetstuk van dertig voet in 't vierkant.

Salem, Newburyport, Beverley, Gloucester, Marblehead, en New-bedfort zijn mede, wegens handel en scheepvaart, steden van naam. Aan *Phymouth* verbindt zich, voor velen, eene aangename herinnering, namelijk: dat in den jare 1620, de zoogenoemde *Pelgrims* daar geland zijn, welke gebeurtenis nog heden ieder jaar wordt herdacht — dan wordt aan den Naneef verhaald: hoe de vrome voorvaderen vervolgd, en beroofd van 't voorregt om God te dienen naar de inspraak van hun eigen geweten — ten getale van 101, Engeland ontvloden, en, met hun Leeraar in hun midden, zich naar het zich

¹⁾ Men gevoelt er, om juist te spreken, de behoefte dan eerst aan, wanneer om velerlei ziekten de baden aangeraden worden. Men kan ze er mede voorkomen. „De Nederlander,” zegt een hedendaagsch schrijver, „ziet overal rondom zich water en reinigt er alles mee, maar is bang, om er zijne huid aan toe te vertrouwen.”

vrij strijdende Holland begaven en daar eene veilige schuilplaats vonden. Hun eigen Land en taal en wetten bleven hun echter nog altijd dierbaar, en dit deed in hun den wensch oprijzen, om zich naar de wildernissen van Amerika te begeven, waartoe zij van de Londen- of Virginia-Compagnie eene Vergunning verkregen. Zoo ging men te *Delfshaven* op den 1 Augustus 1620 aan boord van de *Speed-will*; in *Southampton* (England) voegde zich, het schip genaamd de *Mayflower*, voerende eene menigte handswerkslieden, bij hen.

Daar het bleek dat het eerstgenoemde schip zich in slechten staat bevond, deed men de bemanning uit hetzelfde in de *Mayflower* overgaan, en zette op den 16 September met hetzelfde de reis voort. Den 19 November bereikten zij de Amerikaansche kusten; doch bleven eene maand voor anker liggen, welke tijd gebezigd werd, om eene voegzame landing- en woonplaats te vinden. Op den 21 December peilde men de haven, vondt dezelve goed en bevaarbaar, het land behoorlijk van zoet water en van boomen voor timmerhout voorzien, landden aldaar en begonnen met zich in dien omtrek neder te zetten.

Stel u echter het tooneel van die aankomst niet te aangenaam voor. Het was in eene huilende woestenij, bewoond door Wilden, en verslindend gedierte; in 't midden van den winter die het gansche oord met dikke sneeuw bedekt had en zonder eenig verblijf te bezitten, — onder zulke omstandigheden was het — dat men voor het eerst Amerika's grond betrad. Doch hun vertrouwen was

alleen op God; — zij knielden neder en dankten den Heer. Hun lot was echter zoo hard dat vóór de eerste lentedag aangebroken was, en reeds zes en veertig van hen in het graf waren gedaald.

Het is te betreuren, dat, eenige jaren later (1656), deze vrome Puriteinen, bij de eerste aankomst der Kwakers in New-England de beginselen van verdraagzaamheid zoo ver schenen te hebben vergeten; dat zij in plaats van hen als hunne Christen-broeders te ontvangen, hen van daar verdreven.

Rhode Island is de kleinste staat in de Unie; doch is zeer aangenaam gelegen. Aan de boorden van de *Narragansett* baai, vindt men de meeste vruchtbaarheid en het schoonste vee. De noordzijde is rots- en berg-achtig. De katoen-fabrieken verschaffen in dezen staat aan vele handen werk; en geven, als 't ware, den toon in dezen tak van nationale vlijt. De eerste katoenmolen in de Vereenigde Staten werd hier gebouwd.

Providence, aan de rivier van denzelfden naam gelegen, mag wegens hare bevolking, welvaart en handel, de tweede stad van New-England, genoemd worden.

Newport is op een klein eiland gelegen, 'twelk wegens zijne schoonheid en vruchtbaarheid, het „*Eden van Amerika*” genoemd wordt. *Bristol* is eene aangename en welvarende koopstad.

De meest zuidelijke van de New-England's Staten is:

Connecticut; uitmuntend door hare letterkundige inrigtingen; alsmede door hare meerdere beschaving — hare ondernemingszucht en de goede zeden des volks.

Het land geeft eene aangename afwisseling van

bergen en dalen; het klimaat is gezond, de grond is over 't algemeen goed; doch het vruchtbaarste is de vallei aan de *Connecticut*-rivier.

Behalve den koornbouw, levert een groot aantal boomgaarden aanmerkelijke voordeelen op.

Het fabrikaat bestaat in katoenen-, wollen- en zijden stoffen, klokken, staalwerk, knopen, rijtuigen, enz.

De intresten van het Schoolfonds voorzien in de behoeften van behoorlijk onderwijs van meer dan negentigduizend kinderen.

Het provinciaal Gouvernement vergadert, beurte- lings te *New-Haven* en te *Hartfort*; welke laatste stad zoo door hare regelmatigheid in bouworde, als door hare netheid, bijzonder de aandacht na zich trekt. Zij is in de laatste jaren verbazend toegenomen in handel, welvaart en bevolking. Het *Washingtons-Collegie*, benevens het eerste *Gesticht voor Doofstommen* is hier gevestigd.

New-London en *Stonington* zijn beroemd wegens hare groote visscherij; zoo als *Middleton*, *Norwich*, *Brisson*, *Plymouth* en *Waterbury* wegens hare fabrieken.

Het was in 1633 dat het eerste huis in *Connecticut* werd gebouwd. Het schijnt niet zeker of de Hollanders van het destijds genoemde *Nieuw-Nederland*, dan of de bewoners van *New-Plymouth*, de ontdekkers zijn van de *Connecticut-rivier*, en der schoone weiden langs hare oevers. Zoo veel is echter zeker, dat Hollanders dáár omstreeks dien tijd een fort gebouwd hebben, waar thans de stad *Hartfort* is gelegen en haren naam van ontleent¹⁾.

¹⁾ In de *New World* door B. J. LOSSING, (voornamelijk wegens

De groote Staatsman CALHOUN, eindigde voorleden jaar zijn' brief aan de Afgevaardigden van de New-England's-Maatschappij te *Washington* met deze woorden: „Door welke oorzaken heeft een zoo nietig beginsel, onder zulke gewigtige en schier onoverkomelijke zwarigheden, in zulk een kort tijdsbestek, zulke magtige gevolgen?... Zij zijn te vinden in de zuivere zedelijkheid en echte geestbeschaving der Pelgrims. Hun geloof, hunne vroomheid en hun onwankelbaar vertrouwen op eene allesbesturende Voorzienigheid; hunne liefde voor een vaderland, door hen gevonden, voor vrijheid en orde; hun lust tot onderzoek; en hun vaste moed en edele volharding: deze zijn het, die iederen hinderpaal wegruimden en die tot zulke verbazende uitkomsten hebben geleid.”

De *Middelstaten* bevatten de meest bergachtige streken der Unie; lange bergketens, grootendeels met bosschen bedekt, strekken zich van het zuidwesten naar het noord-oosten uit, en vormen hier

de historische schetsen der vroegste reizen en ontdekkingen enz., een lezenswaardig geschrift) komt bladz. 34 het volgende voor:

„Eene afdeeling van 't volk van Plijmouth ontdekte de Connecticut-rivier in 1632, en rigtte het volgende jaar te Windsor, zeven mijlen noordwaarts van de tegenwoordige stad Hartford, eene factory op. De Hollanders van Nieuw-Amsterdam, de voorgenomen vestiging vernemende, besloten ook om dit oord in bezit te nemen; en zij vestigden een handelhuis waar de stad Hartford thans ligt, in 1633, vóór dat de bewoners Plymouth zich te Windsor gevestigd hadden. Het volgend jaar poogden de Hollanders de Engelschen van daar te verdrijven; doch vonden hen te goed verschanst om een aanval te wagen, en gaven dus hun voornemen op. Niet lang daarna vertrokken zij van daar.”

S.

en daar de eenzaamste wildernissen, waar nimmer een menschelijke voet den grond heeft gedrukt.

Een groot deel van den grond is vruchtbaar en wel bebouwd: en levert een ruimen oogst van allerlei graan en ooft aan den arbeidzamen eigenaar op.

Het klimaat is over 't algemeen zachter dan in New-Engeland's Staten, behalve in de noordelijke deelen van *New-York*, alwaar de winterkoude even gestreng is, en waar het niet ongewoon is, zes maanden lang den grond met sneeuw bedekt te zien.

New-York is de bloeiendste, rijkste en volkrijkste Staat van geheel de Unie. Hij vertoont een van die verbazingwekkende voorbeelden van aanwas en voorspoed als nergens elders wordt aangetroffen. De landbouw levert een rijken oogst van boekweit en andere granen: — meer, als voor de bevolking noodig is, en welke dus voorts als voorwerpen van handel naar elders verzonden worden. De fabrieken zijn zeer belangrijk en de koophandel wordt hier op eene groote schaal gedreven.

IJzer-erts word er in groote hoeveelheid gevonden; alsmede lood, gisp en tufsteen.

De minerale bronnen van *Bolton* en *Saratoga* zijn bekend en beroemd wegens hare gezondheid herstellende hoedanigheden, en worden druk bezocht. Het water wordt niet alleen naar de andere Staten maar zelfs naar vreemde landen verzonden.

De natuurlijke grensscheiding tusschen westelijk *Canada* en den *New-York-Staat* wordt hier grootendeels door het meir *Erie* en het meir *Ontario* gevormd; deze twee meiren worden door eene rivier met elkander vereenigd, welke den naam van *Niagara*

draagt. Daar het eerstgenoemde meir omstreeks vijf-honderd voet hooger dan het laatstgenoemde gelegen is, heeft het water zich eenen weg gebaad, en heeft de natuur (niet verre van het fort van denzelfden naam), eenen waterval gevormd, die 4000 voet in breedte beslaat en zich met eenen val van 150 voet, onder een donderend geraas in den schuimenden afgrond stort. Mijlen ver dreunt de grond, en op een afstand van twintig mijlen wordt het gedruisch gehoord!

De gewaarwordingen uit te drukken bij het zien van zulke wonderen der schepping — vermag mijne zwakke pen niet. De Indiaan knielt ter aarde, uit eerbied „voor den Grooten Geest” en beschaamt menig edelman uit het beschaafd Europa, die wel verwonderd staat, doch niet nederknielt, voor **HEM** die alle deze dingen geschapen heeft!

Het groote Westersche-kanaal, verdient wel een reuzenarbeid genoemd te worden, en brengt, even als de spoorwegen onberekenbare voordeelen voor onderling verkeer en handel aan.

De stad *New-York*, is gelegen op het *Manhattan-eiland*, aan het vereenigingspunt van de *Hudsons-rivier* en de *Oost-rivier*. Zij is de groote stapelplaats van den handel van Amerika; en is, naast *London* en *Liverpool* de grootste stad der wereld.

Ten einde de stad van versch water te kunnen voorzien, is er in 1835 eene voortreffelijke waterleiding aangelegd, welke iedere vierentwintig uren, 60 millioen gallons water, uit de *Croton-rivier* — een afstand van 44 mijlen — in de stad voert. Deze inrigting, op stads kosten gemaakt, heeft 18 millioen dollars gekost.

Eene groote menigte publieke gebouwen, zou — indien mijn bestek zulks toeliet — der vermelding overwaardig zijn; — waaronder het prachtige, geheel van wit marmer gebouwde, Stadhuis, en de Universiteit, in de eerste plaats verdienden genoemd te worden.

Hare uitbreiding zal u ras in 't oog vallen, als ik hier alleen bijvoege, dat er in het vorige jaar niet minder dan 1856 huizen zijn aangebouwd; dat heden de bevolking op 430,000 zielen wordt begroot; en er thans 370 omnibussen in alle rigtingen de stad doorkruissen.

In 1835 vernielde een verschrikkelijke brand niet minder dan 530 huizen, welke eene schade van ruim zeventien millioen dollars veroorzaakte; doch die wond van Amerika's pronk der steden, was verwonderenswaardig spoedig geheeld — en veel schooner gebouwen verrezen als door tooverslag uit de assche ¹⁾.

Meer dan honderd vijftig kerken verheffen hier hare spitsen — terwijl de hier opgerigte Bijbel-, tractaat- en zendeling-genootschappen, enz. van den Godsdienstigen geest der stad en der geheele provincie getuigen. Ik zal later nog wel gelegenheid vinden om hierop terug te komen en u breeder in te lichten.

Een weinig de Hudson's-rivier opwaarts van *New-York* ligt *West-Point*, waar 's Lands Militaire-Akademie is gevestigd.

¹⁾ Men denkt hierbij van zelve aan *Hamburg*, namelijk aan het nieuwe gedeelte, met zijne huizen als paleizen.

Albany slechts 150 mijlen noordwaarts van *New-York* gelegen, is de hoofdstad van dezen Staat. Zij is het vereenigingspunt van een uitgebreiden en belangrijken inlandschen handel; daar zij, door middel van de *Hudson's-rivier*, met den Oceaan — door het kanaal met de meiren *Erie* en *Champlain* — en door eenen welingerigten spoorweg met *Boston* en *Buffalo* gemeenschap heeft.

Newburg, *Poughkeepsie*, *Catskill* en *Hudson* zijn alle bloeiende steden, die aan de *Hudson's-rivier* aangenaam gelegen zijn. *Schenectady*, *Utica*, *Syracuse*, *Rochester*, *Lockport* en *Buffalo*, zijn de belangrijkste plaatsen aan het *Erie-kanaal*.

Niet verre van *Albany* ligt, landwaarts in, het aangename stadje *Schoharie*. Aan deze plaats zoowel als aan *Albany* en *New-York* is voor den Hollander menige oud-vaderlandsche herinnering verbonden. Het is toch bekend, dat HENRY HUDSON, in 1609, ofschoon een Engelschman, als kapitein bij de O. I. Kompagnie in dienst stond, en, met het oogmerk een Noordwestelijken koers houdende een' weg naar Oost-Indië te vinden, onder zeil ging: doch, in plaats daarvan de rivier vondt, welke sedert zijn naam draagt. De Hollanders noemden de ontdekte landstreek Nieuw-Nederland; bouwden in 1613 aan de westzijde van de *Hudson's-rivier*, 150 mijlen afstands van zee, een fort 'tgeen de naam van 't *fort Oranje* droeg; en op het eiland *Manhattan* bouwde men eenige huizen, ten einde zoo handel met de Indianen te drijven. Dit beginsel van eene stad verkreeg den naam van *Nieuw-Amsterdam*.

Niet lang echter bleef men ongestoord in het bezit

aan deze Kolonie. Engeland betwistte Holland het regt op dezelve, op grond dat HUDSON een Engelschman van geboorte was. Bezwijkende voor de magt van den sterksten, gaf zich de Kolonie reeds het volgende jaar (1614) over. Weldra echter hieven de Hollanders weder het hoofd op, en, Engeland's eischen in den wind slaande, onttrok men zich aan deszelfs gezag, en ging voort met voor zich zelve te handelen — doch ook deze staat van zaken nam later een einde.

Het was in 1664 dat KAREL II aan zijn' broeder den Hertog van York en *Albany* het Landschap, insluitende de Kolonies *New-York*, *Jersey* en *Delaware*, afstond. In datzelfde jaar nog, zondt de laatste eene krijgsmagt, onder bevel van Kolonel NICHOLS, naar de Hollandsche Kolonie op *Manhattan*, die sedert jaren had geweigerd Engeland's gezag te eerbiedigen. Hij eischte in naam zijner Britsche Majesteit de overgave van het Landschap. De Gouverneur STUYVESANDT besloten hebbende zich te verdedigen, weigerde de overgave: — doch, zich ontbloot vindende van de noodige middelen van verwering, en op verzoek van een aanmerkelijk deel zijns volks, gaf hij eindelijk het bewind over in handen van Kolonel NICHOLS, die daarentegen beloofde, aan hen hunne vrijheid, bezittingen en de voorregten der Engelsche Natie te zullen verzekeren.

Ter eere van den Hertog werden de twee door de Hollanders gestichte plaatsen naar *zijn* naam genoemd, en 't fort Oranje in *Albany* en Nieuw-Amsterdam in *New-York* veranderd, maar de oude namen leven nog in veler harten, al is 't niet in

New-York zelve, want in deze laatste stad is er welligt het minst van het oud-hollandsche karakter bewaard gebleven, doch in *Albany*, in *Schoharie* en bij de aldaar in den omtrek verspreid wonende landlieden, vindt men een aantal huisgezinnen, alwaar men zich nog in den vaderlandschen tongval en met ongedwongen gulheid een „welkomen gast” hoort noemen, zoodra men bemerkt heeft dat de bezoeker uit het „oude lieve Vaderland” (zooals zij het nog altijd noemen) is gekomen. Ja men vindt nog enkele huizen, waar de schoorsteen en hunne oud-vaderlandsche tegeltjes, met bijbelsche tafereelen versierd, ons aan den vroegeren tijd van meerdere eenvoudigheid en meerdere welvaart doen denken. Ja gij zoudt gewis betuigen, als gij hunne huiselijkheid, zedigheid en godsdienstigheid waarnaamt, dat HOORT EN VONDEL zich niet zouden schamen in hun de echte naneven hunner landgenooten te erkennen.

Deze eenvoudige lieden toonen eene gehechtheid aan het oude vaderland, door het in eere houden van hunne moedertaal, al is dit dan ook (zooals natuurlijk is) met eenig gebrek vergezeld. Jaarlijks houden zij een feestdag, waarop met geestdrift aan 't lieve vaderland gedacht en voor zijn bloei en welvaart wenschen worden geuit.

Het is te wenschen, dat ieder hedendaagsch Nederlander deze goede menschen daarin moge gelijken, en zijne moederspraak in eere houden — want met de vermindering van achting voor zijne taal, gaat ook weldra de liefde tot het vaderland en met dezelve het deftige, eerlijke en godsdienstige, wat nog altijd den waren Hollander zoo gelukkig van andere

natiën onderscheidde — langzamerhand verloren!

En, nu zoude ik u nog op eene gansche reeks van schier ongeloofelijke legenden betrekkelijk de *Hudson's rivier* en de plaatsen langs hare oevers, kunnen vergasten, maar, daar zulks niet tot mijn tegenwoordig oogmerk behoort, en dezen brief tot eene onbehoorlijke grootte zoude doen uitdijen, zoo ga ik die met stilzwijgen voorbij, zijnde het niet onmogelijk, dat ik u later en meer opzettelijk, „om-trent de Hudson's rivier en de vestiging en bloei van de aan hare boorden gelegene plaatsen,” eene schets zal samenstellen, die gij gewis met belangstelling lezen zult.

Om dan den draad weder op te vatten: daar zijn, behalve de reeds opgenoemde, nog eene menigte aanwassende steden in dezen Staat, van welke *Rome*, *Auburn*, *Geneva*, *Canandaigua*, *Ithaca*, *Oswego*, *Sackett's Harbour* en *Plattsburg* de voornaamste zijn. Deze laatste plaats is belangrijk in Amerika's geschiedenis, door twee overwinningen op de Britsche krijgsmagt behaald in den jare 1814.

New Jersey is bergachtig in zijn noordelijk deel, tamelijk vlak in het midden, en meestal zandig in het zuidelijke gedeelte. Over 't algemeen is de grond bebouwbaar gemaakt en levert granen, fruit en groenten in overvloed, waardoor zelfs de markten der groote steden van de naastbij liggende Staten worden voorzien. De fabrieken in katoen en wollenstoffen, van glas, ijzer, leder enz., zijn allen in een' bloeienden staat. Kanalen en spoorwegen maken het verkeer met de noordelijke en zuidelijke deelen der Unie gemakkelijk.

Trenton aan de *Delaware-rivier*, is de hoofdstad; *Newark* de grootste en *Paterson* de belangrijkste fabriekstad in deze provincie. *New Brunswick* is eene plaats van uitgebreiden handel, aan de *Raritan-rivier* gelegen, alwaar ook het *Rutgers-collegie*, een hoogst achtenswaardig instituut, is gevestigd ¹⁾. *Princeton* mag zich op het *New Jersey-college* als een der oudsten in dit land beroemen.

Dewijl èn mijn bestek èn de aard van dit geschrijf vordert, om slechts met een paar woorden van elken Staat iets aan te stippen, zoo hoop ik nogthans, dat ik er mijn oogmerk mede bereiken zal, namelijk, om u eene ruwe schets te geven van de uitbreiding — tegenwoordige grootte — bloei en beschaving der Vereenigde Staten. En zoo kom ik tot den zeer belangrijken Staat

Pennsylvania. Eene eenvoudige vergelijking zal hier misschien niet ten eenemale ongepast zijn. Ons vaderland beslaat eene oppervlakte van 13,890 vierkante mijlen — het gewest *Pennsylvania* beslaat er 43,950. Geheel Nederland heeft ongeveer eene bevolking van 2,820,000 zielen, *Pennsylvania* telde eene bevolking van 2,125,000 bij hare laatste opneming, maar dezelve is sedert nog aanmerkelijk vermeerderd.

In 1681 stond koning KAREL II aan WILLIAM PENN, den zoon van den *admiraal* PENN — ter belooning van door den laatsten aan de kroon bewezene diensten — het landschap, 't welk hij naar den naam van deszelfs nieuwen bezitter, *Pennsylvania*

¹⁾ Hier worden de leeraars voor de Hollandsch-Gereformeerde gemeente gevormd. S.

heette. Met WILLIAM PENN aan 't hoofd, gingen drie schepen met kolonisten, meest Kwakers, het volgende jaar herwaarts. Men vestigde zich en vormde een eigen Gouvernement, waarvan PENN het hoofd of de gouverneur was. Hij begon de stad *Philadelphia* te bouwen, welke in één jaar tot honderd huizen aangroeide en zich allengs verder en verder uitbreidde.

Pennsylvania had meer voorspoed in hare eerste vestiging, dan eenige andere kolonie. Zulks was deels toe te schrijven aan hare gezonde luchtstreek en vruchtbaren grond, deels daaraan, dat de grootste moeilijkheden reeds waren overwonnen door andere kolonies, en deels door de godsdienstige verdraagzaamheid, zachtheid en gematigdheid, welke hare wetten, haar bestuur en haar gedrag kenmerkten.

Zoodanig was de kolonie *Pennsylvania* in het laatst der 17^{de} eeuw. — Wat is de Staat *Pennsylvania* in 1848?

Deze Staat onderscheidt zich door hare menigvuldige fabrieken, door haren delfstoffelijken rijkdom en door hare uitgebreide openbare werken. Zij wordt door een aantal bergketens doorkruist, ofschoon het oostelijk en westelijk deel meer vlak is.

De grond is overal wel bebouwd en levert een overvloed van granen en fruit op; kalk-, steenkool- en ijzermijnen treft men in menigte aan — en de mineraalbronnen zijn ontelbaar.

Groote verbeteringen zijn er tot stand gebragt, waardoor er thans een gemakkelijk handelsverkeer bestaat tusschen dezen Staat en de oost- en westelijke deelen der Unie.

Sedert 1834 hebben de verbeteringen in onderwijs

en opvoeding in 't oog loopende voordeelen opgeleverd. Behalve zeventuizend gewone scholen, (waarin over de *driemaal honderd en zeventig duizend* leerlingen onderwijs ontvangen) — is er eene Universiteit en zijn er achttien Collegies, benevens nog een aantal kostscholen en zoogenoemde *privaat-scholen*. Het *Girard-Collegie*, voor onderlooze kinderen (even buiten *Philadelphia* gelegen) werd daargesteld door den rijkdom en de liefdadigheid van een enkel man STEPHEN GIRARD, welke in 1832 stierf en twee millioen dollars legateerde ten einde den opbouw en het duurzaam onderhoud van dit Gesticht te verzekeren!

Harrisburg is de hoofdstad van den Staat, en regt aangenaam, aan den oostelijken oever van de *Susquehanna* rivier, 98 mijlen van *Philadelphia* gelegen.

Philadelphia is eene der regelmatigst gebouwde steden van Amerika. Zij ligt aan den westelijken over van de *Dalaware* rivier, slechts honderd mijlen van zee verwijderd, en is geacht wegens de zindelijkheid der straten en de netheid harer gebouwen. Als fabriek-plaats behoort zij onder de eerste steden des Rijks. Hoogst belangrijk is haar *buitenlandsche* handel; terwijl de *inlandsche*, met de Westersche Staten, gewigtig en uitgebreid mag genoemd worden. *Philadelphia* heeft den regtmatischen roem van de zetel te zijn van letterkunde en wetenschappen, bijzonder der geneeskunde. De Universiteit en geneeskundige-school staan beide in hooge achting. De algemeene en bijzondere scholen zijn ontelbaar en welbezocht; en de stad vloeit, als 't ware, over van godsdienstige en menschlievende instellingen en genootschappen, die getuigen zijn van den geest

harer bevolking, zij is ook versierd met eene menigte fraaije gebouwen onder welke het *Tolhuis* (*Custom-house*), de *Beurs*, en de *Munt* (alwaar in den loop des voorgaanden jaars ver over de twintig milloen, *gouden* munt geslagen werd, om niet van 't zilver te spreken) 't meest uitmunten. Het *Armhuis*, *Staats-verbeterhuis*, het *Zeemans-armengesticht* en *Girard-collegie* zijn alle groote gestichten welke even buiten de stad zijn opgerigt.

Ik mag niet voorbij gaan nog te vermelden, dat het *Fairmont-waterwerk*, aan de *Schuylkill* rivier, de gansche stad van heerlijk water voorziet, 't welk in pijpen onder den grond in alle rigtingen door de stad geleid wordt. Niet ver van daar vindt men eene fraaije brug van gevlochten ijzer over deze rivier geslagen, 357 voet lang en 30 voet boven de oppervlakte van 't water, zonder bogen of steunsels maar hangende door hare eigene veerkracht! — Lager de rivier afgaande vindt men nog twee andere bruggen; welke over de *Schuylkill* zijn gebouwd. De gansche stad wordt, op eene prachtige wijze, door gaz verlicht.

De werf voor de scheeps-bouw is belangrijk en allezins bezienswaardig. Nog niet lang geleden werd hier het linie-schip *Pennsylvania* gebouwd. Dit gevaarte, waarschijnlijk het grootste dat immer is zamengesteld, is 247 voet lang en 59 voet diep, voert honderd en veertig stukken geschut, en is van 3,306 tonnen last.

Pittsburg aan het begin der *Ohio*-rivier gelegen, is wegens hare menigvuldige fabrieken alom bekend. In 1845 woedde hier eene verschrikkelijke brand, die omstreeks duizend huizen in den asch legde,

en eene schade veroorzaakte die tusschen de 8 en 9 millioen dollars wordt geschat. *Alleghanie* en *Birmingham*, worden eigenlijk als voorsteden van *Pittsburg* beschouwd en door bruggen met haar vereenigd. In het laatste verloopene jaar werden in *Pittsburg* twee en vijftig stoombooten, en twee zee-stoomschepen gebouwd.

Lancaster, twee en zestig mijlen westwaarts van *Philadelphia*, is in eene vruchtbare en vlakke landstreek gelegen. *Reading*, *Easton*, *Lebanon*, *Carlisle*, *Potsville*, *Beaver*, *Wilkesbarre*, en *Erie* zijn alle belangrijke steden: de laatste vooral, wegens hare welgelegene haven. Ik zou hier nog een reeks van meer dan veertig steden moeten bijvoegen, eer ik al de steden van *Pennsylvanië* zou hebben vermeld, doch die namen alleen zouden weinig beteekenen.

De laatste staat der *Middelstaten* is:

Delaware. Behalve *Rhode-Island* is het de kleinste Staat der geheele Unie. De grond is zeer geschikt voor bebouwing. Aan het Indiaansche koorn en de boekweit, die hier groeijen, wordt boven diezelfde gewassen van vele andere oorden de voorkeur gegeven.

De beek *Brandywine*, in 't hooge gedeelte van den Staat, brengt eene verbazende waterkracht voort, waardoor een aantal belangrijke fabrieken op kostelooze wijze in beweging worden gehouden. Behalve de korenmolens mag ik hier de fabrieken van katoenen en wollen stoffen, alsook van papier en buskruid optellen.

De *Chesapeake* en *Delaware* kanaals — de *New-Castle*, de *Frenchtown*, de *Philadelphia* en *Baltimore* spoorwegen strekken zich in verschillende rigtingen in het hooge deel van dezen Staat uit.

Niet ver buiten *Lewistown* is een hoogst belangrijk nationaal werk te bezien, de *Delaware-waterbreker* genoemd, alwaar bij storm of ijsgang, aan de schepen eene volkomen veilige wijkplaats wordt aangeboden. De kosten dezer zoo nuttige inrigting komt den lande op drie millioen dollars te staan.

Wilmington is gelegen tusschen de *Christiana* en *Brandywine* kreeks, en is de grootste en belangrijkste stad in dezen Staat, welke nog dagelijks aanwint. Het arsenaal, de kerken en de banken zijn belangwekkende gebouwen. Handel, fabriekwezen en de walvischvangst, — ziedaar de voornaamste middelen van bestaan.

Dover, met haar fraai gouvernements-huis, is de hoofdplaats en zetel van de regering. *New-Castle*, *Georgetown* en *Smyrna* zijn almede plaatsen, der bijzondere opmerking waardig.

Lewistown is de oudste stad in den Staat, zijnde oorspronkelijk gesticht en bewoond door de Zweden, de Finnen en mogelijk ook door eenige Hollanders, omstreeks 1630.

In een' volgenden brief wil ik in eenige omtrekken de *Zuidelijke Staten* voorstellen, en besluit daarom dezen met den wensch, dat gij dien met even veel genoegen als mijne vorigen moogt ontvangen.

Ik ben enz.



VIERDE BRIEF.

JANUARIJ 1849.



Oh, come to the South!

't Is the home of the heart," —

(Het Zuiden is het land,

Waarvan zich 't harte hecht).

AM. SONG.

De *Zuidelijke Staten* strekken zich uit van de *Susquehanna-rivier* tot aan de *Rio grande del Norte*; zij worden aan de oostzijde door den *Atlantischen Oceaan*, en ten zuiden door de Golf van *Mexico* bespoeld.

Aan de zeekust is de grond over 't algemeen laag en moerassig — en somtijds zandig.

De bewoners der zuidelijke Staten zijn meestal van Britschen, en voorts van Franschen en Spaanschen oorsprong; — zij houden zich voornamelijk met den landbouw bezig; en menigeen bezit zelfs meer dan eene uitgebreide plantagie, benevens een groot aantal slaven.

De negers maken omtrent twee vijfde van de bevolking uit, doch worden als eene afzonderlijke behandeld.

Het aanzienlijke en gegoede deel der bevolking is over 't algemeen wèl opgevoed en onderwezen; en wordt alom wegens gastvrijheid geprezen. De mindere volksklasse is echter minder beschaafd dan in de Middelstaten. Doch dit gebrek zal in korten tijd verholpen worden door de alom opgerigte vrij-scholen en het daarstellen van gepaste middelen tot vermeerdering van kennis en beschaving.

Nagenoeg de geheele oogst van de katoen wordt hier ingezameld, welke met die van het suiker-riet en de rijst in het zuidelijk deel dezer Staten t'huis behoort: terwijl in het noordelijke tabak, boekweit en koorn verbouwd wordt.

De streek waar goudmijnen gevonden worden, strekt zich van *Virginia* door *North- en South-Carolina* en *Georgia* tot aan *Alabama* uit; waarom er te *Dahlonga* in *Georgia*, en te *Charlotte* in *N. Carolina* een tak van de groote munt is geplaatst, ten einde het hier gegraven goud te munten.

De eerste der zuidelijke Staten *Maryland* is onregelmatiger in den vorm zijner grenzen dan eenige andere Staat in de Unie; en is door de *Chesapeake-bai* nagenoeg in twee deelen verdeeld, welke gemeenlijk de "*Ooster- en Westerstranden*" worden genoemd. Koorn en tabak zijn de voornaamste voortbrengselen van den grond; terwijl nevens den landbouw het fabriekwezen en den koophandel eene aanmerkelijke hoogte hebben bereikt. De delfstoffen hier aanwezig, bestaan alleen uit ijzer en steenkolen.

In *Maryland* heeft zich het eerst eene gansche Kolonie Roomsch-Katholijken neder gezet, onder

de bescherming en leiding van Lord BALTIMORE: wiens wijs en vrij bestuur, landverhuizers van alle oorden tot zich trok — 't geen niet weinig tot de spoedige vergrooting en den bloei der Kolonie heeft bijgedragen ¹⁾).

¹⁾ Uitvoerige mededeelingen en opmerkingen hieromtrent vindt men bij BAIRD t. a. pl. D. I, bl. 127 en D. II, bl. 218 en 219. Gelijk meestal, zoo is deze Schrijver ook hier onpartijdig en regtvaardig.

Hij schrijft: „Door Lord BALTIMORE werd Maryland tot een toevluchtsoord voor vervolgte R.-Katholijken bestemd. Toen de eersten dezer landverhuizers onder aanvoering van CALVERS, den zoon van dezen edelman in 1644 op een eiland *Potomac* aanlandden, namen zij „zoo wel” in den naam des Verlossers „als ook” in den naam van den Koning hunnen Heer „bezit van de landstreek.” Zij verleenden gelijke vrijheid van Godsdienst aan alle afdeelingen der Christelijke kerk, en vijftig jaren lang handhaafde de Regering der Kolonie hare daarop betrekking hebbende bepalingen. Hoe ook ons oordeel over haar geloof moge zijn, wij kunnen aan de Kolonie van Lord BALTIMORE den roem niet onzeggen, dat zij de eerste geweest is, in welke aan alle Christelijke partijen volledige Godsdienst-vrijheid is toegestaan: dit is des te meer opmerkelijk, daar destijds de Nieuw-Engelsche Puriteinen onder elkander verdeeld waren, de Virginische ijveraars de Papisten en Baptisten met gelijke verachting behandelden en in de Protestant-sche wereld de stelling gehuldigd werd: dat men der Roomsche Katholijken geene verschooning schuldig was. En die geest van verdraagzaamheid heerschte nog ten jare 1649, toen na den dood KAREL I, de Engelsche regering zelve in handen van Rome's hevigste vijanden geraakte. „En wijl gewetensdwang in Godsdienst-zaken — zoo luidden de woorden van het statuut — aanleiding geeft tot gevaarlijke verdeeldheden, zoo zal in deze Kolonie tot bevordering van liefde en eensgezindheid onder de inwoners, niemand, die aan JEZUS CHRISTUS gelooft, op eenigerlei wijze verontrust, noch onvriendelijk behandeld worden, hetzij om de belijdenis zijns geloofs, hetzij om zijne wijze van Godsdienst-oefening.” (Het ware te wenschen, dat dit stelsel door allen we-

De stad *Baltimore* is aan een tak der *Patapsorivier*, 200 mijlen van zee gelegen, zij bezit eenen uitgebreiden uit- en inlandschen handel; en zij is de *grootste koornmarkt der wereld*. Verscheidene Spoorwegen verbinden de stad met de naburige deelen der Unie.

Grootsche publieke gebouwen getuigen welke voreringen men hier in de bouwkunde heeft gemaakt. De Beurs, de Hoofdkerk, de Monumenten voor den slag in 1814 en voor *Washington* moeten vooral worden vermeld. Het laatste is een der schoonste gewrochten in zijne soort. Het is eene dorische kolom, 140 voet hoog en 20 voet in doorsnede aan deszelfs bodem, en staande op een voetstuk van 20 voet hoog. Op den top der kolom prijkt het kolosale standbeeld van den *vader des Vaderlands!*

Het fort Mr. *Henrij*, even beneden de stad, bestrijkt den mond van de haven, en beantwoordt volkomen aan het doel. Toen hetzelfde door de Britsche zeemagt in 1814 werd gebombardeerd, verdedigde de bezetting van dit fort zich zoo dapper, dat de aanranders verplicht waren spoedig af te trekken.

Annapolis is de hoofdstad van *Maryland*, aan de *Severn-rivier*, drie mijlen van de *Chesapeakebaai*,

derkeerig ter goeder trouw gevolgd en gehandhaafd werd). Intuschen, zoo vervolgt BAIRD, is het getal der Protestanten zoo vermeerderd, dat de regering van *Maryland* zelfs in hunne handen is overgegaan. — De R.-Katholijken maken verre weg de meerderheid uit, en zijn zelfs geringer in getal zoo wel dan de Episcopalen als de Methodisten."

(Het is opmerkelijk, dat de R.-Katholieken die in N.-Amerika, gelijk alle gezindten, volkomen vrijheid hebben, er niet vooruitgaan, en eigenlijk niet tieren kunnen). §.

gelegen. Het Gouvernementshuis is fraai; zijnde hetzelfde gebouw, alwaar het oude Congres eenige zijner zittingen hield.

Uit het oogpunt van bevolking bezien, verdient *Frederic-City*, 47 mijlen van *Baltimore*, de tweede plaats in den Staat te worden geheeten. *Hageastown* en *Williamsport*, zijn almede opkomende steden. Ook *Easlon*, *Cambridge* en *Emmitsburg* zijn belangrijke plaatsen; in de laatste is het *St. Mary-College* gevestigd.

De rivier de *Potomac*, is, voor het grootste deel de natuurlijke grens, die de Staten *Maryland* en *Virginia* van een scheidt. Omstreeks 110 mijlen van den mond der genoemde rivier, is eene streek lands, inhoudende slechts 64 vierkante mijlen, deels aan den regter-, deels aan linkeroever van de *Potomac*, en dus zoowel op 't grondgebied van *Virginia* als van *Maryland*, gelegen.

Beide Staten hebben, in 1790, dit kleine deel van hun' grond aan het *Gouvernement* van de *Vereenigde Staten* afgestaan: ten einde daaruit het distrikt *Columbia*, of, (zoo als het ook menigmaal wordt genoemd) *het Bondgenootschappelijk distrikt*, te vormen. Dit distrikt nu is een grondgebied 't welk onder het onmiddelijk beheer van het Congres staat. Het bevat de steden *Washington* en *Georgetown*. De stad *Washington*, de *Hoofdstad* der *Vereenigde Staten*, werd in 1791, uitgelegd, onder het oppertoezicht van den achtenswaardigen man, wiens naam zij draagt; en in 1800 werd de zetel van het *Gouvernement* van *Philadelphia* derwaarts overgebracht.

Washington is de verblijfplaats van den President





Het Kapitoel te Washington. bl.57.



C. S. A. Inst.

Suender v P. Blominers te s Hage

Het IJzeren-kristal Paleis,
of het gebouw der Tentoonstelling te Nieuw York. bl.41.

der Vereenigde Staten, en van al de hooge ambtenaren van Algemeen Bestuur, alsmede van de gevolmagtigde Ministers van vreemde Mogendheden.

Het kapitoel is in het midden der stad op eene hoogte gelegen, van waar men een schoon uitzigt heeft over de geheele uitgestrektheid der stad. Het is een verbazend groot en prachtig gebouw, geheel van wit arduinsteen — 352 voet lang, en in de gedaante van een kruis, gebouwd. De zaal voor de vergadering der Vertegenwoordigers van dit vrije volk, en die voor de Kamer van den Senaat, maken de beide vleugels uit, welke zich ter wederzijde van de ruime *Rotunda* bevinden.

De kamer der Vertegenwoordigers is eene waarlijk prachtige zaal in den vorm van eenen halven cirkel, ontvangende haar licht door het koepeldak; zij is versierd met eene kolonade van fijn gepolijste marmeren pilaren en heeft eene lengte van 95 voet. De kamer van den Senaat is van dezelfde gedaante, doch slechts 74 voet lang. De *Rotunda* is 96 voet in doorsnede, en 96 voet van den grond tot den top van den dom van binnen. De geheele zaal is van het fijnste marmer, waarvan de keurig ingelegde vloer het kunstwerk voltooit.

In de andere zalen wordt eene schoone boekverzameling, een museum van schilderijen, van Natuurlijke Historie enz. enz. gevonden.

Het geheel, zoo uit- als inwendig, maakt bij de bezigtiging zulk een' indruk, dat men niet weet wat ons meer getroffen heeft, de schoonheid en pracht, of de grootsche eenvoudigheid van dit nationaal paleis.

Omtrent vijf en twintig minuten gaans van het Kapitoool, staat het huis van den President; gebouwd van wit arduin-steen — en daarom misschien in de wandeling bekend onder den naam van *„het witte huis.”* — Het is slechts twee verdiepingen hoog, doch heeft een fraai aanzien; terwijl in eene ruime uitgestrektheid, ter regter- en linkerzijde, de gebouwen voor de Departementen van Algemeen Bestuur, in eene schilderachtige groep, zijn opgetrokken.

Het *Nationaal Congres* vergadert in het Kapitoool ieder jaar, en wel den eersten Maandag in December; ook houdt het Hoogste Geregts-hof zijne jaarlijksche zitting in deze Residentie. Gedurende de zitting van het Congres wordt *Washington* als 't ware overstromd door bezoekers uit alle oorden der wereld.

Het postkantoor, de bank, het tuighuis, de 's Lands scheepswerven, de geweerfabrieken en vele andere nuttige inrigtingen, strekken *Washington* tot sieraad: onder de laatsten mag ik niet nalaten bijzonderlijk te vermelden, het *„Smithson's Instituut ter vermeerdering en verspreiding van wetenschappen onder het menschdom.”* JAMES SMITHSON, daar wiens naam deze inrigting is genoemd, vermaakte zijn gansche vermogen aan de Vereenigde Staten, daar bij te kennen gevende zijn bepaalden wensch, dat hetzelfde zoude worden besteed, tot daarstelling en onderhouding van dit Instituut. De oorspronkelijke som was *vijfmaal honderd vijftien duizend één honderd negen zestig dollars*; waarvan alleen de renten moesten gebruikt worden voor den bouw van gezegd

Instituut — en na de voltooiing van hetzelfde in twee gelijke deelen verdeeld: waarvan het ééne zou strekken tot vermeerdering en verspreiding van wetenschappen, langs den weg van „eigen onderzoek en openbare gemeenmaking” en het andere tot het van lieverlede verzamelen „van eene Boekverzameling, een museum en eene kunstgalerij,” zou worden gebezigd.

De afbeelding op het titelblad zal u een meer duidelijk denkbeeld geven van de pracht en grootte van het gebouw, dan eene schets door mijne pen vermag.

Overigens is *Washington* door hare gezonde en aangename ligging, bouworde, en fraaiheid, waardig het middelpunt te zijn van het grootste en gelukkigste Gemeenebest op den aardbol!

Mede aan den linkerzoom van de *Potomac*, doch afgescheiden van *Washington* door de *Rots-kreek*, ligt, de in bloei toenemende stad *Georgetown*: zij bestaat van den handel en is de zetel van *Georgetown's College*; ook vindt men er een Nonnenklooster, waarin zich van 50 tot 70 nonnen bevinden.

Virginia. Tot aan de opneming van *Texas* onder de Staten van Amerika, was *Virginia* de grootste Staat in de Unie; deze staat was 't, welke van de Engelsche kolonies, het eerste werd bewoond, en wordt van daar, ook menigmaal „het oude grondgebied” genoemd¹⁾. Zij is de wieg en bakermat van een aantal uitmuntende mannen, van welke ik hier

¹⁾ *Virginie* is in zekeren zin de moeder der overige Koloniën in 't Zuiden. Deze zijn uit haar niet alleen gekoloniseerd, maar zij kreeg ook op deze een overwigt, welke zij als *Staat* nog bezit.
BAIRD t. a. pl. D. I, bl. 122. S.

slechts wil opnoemen: een WASHINGTON, JEFFERSON, MADISON en MUNROE, die allen Presidenten zijn geweest van de Vereenigde Staten. Doch ook op haren grond werd de man geboren, die, in de laatste jaren vooral, door zijn moed en krijgsbeleid, aan zijn Vaderland de grootste diensten bewezen en zijn naam vereeuwigd heeft: ik bedoel den Generaal ZACHARY TAYLOR.

Waar is de man, die, bij zulke herhaalde en glorievolle overwinningen, — welke (naar den mensch gesproken) alleen aan zijne kennis, aan zijn doorzigt, zijne vastberadenheid en nimmer wijkende tegenwoordigheid van geest te danken zijn — zoo veel nederigheid en eenvoud ten toon spreidt, als hij?

Als eene kleine proeve (om voor eenige oogenblikken een uitstap van mijn eigenlijk onderwerp te maken) — als eene kleine proeve, hoe aan TAYLOR de kortheid en vastheid van een der beroemdste Romeinen, eigen is, moge zijne briefwisseling, vóór den slag bij *Buena Vista*, met den Mexicaanschen Generaal SANTA ANNA, strekken:

Het was aan TAYLOR niet onbekend dat zijn vijand, in getal, veel sterker was dan hij. SANTA ANNA's magt was 21,340, en die van TAYLOR slechts 4073 man.

Den aanmarsch van de Mexicanen vernemende, vertoonde zich zijne krijgsbedrevenheid en overleg in het kiezen van den grond, waarop den slag zal moeten geleverd worden. Daartoe trok hij terug naar *Angostura*, eene naauwe bergpas, tegen over

de Plantagie *Buena Vista*. Hier wachtte hij de aankomst van SANTA ANNA af. Deze plaats was door de natuur als met fortifikatiën voorzien, terwijl de weg, welke den naderenden vijand alleen open stond, door eene naauwe berg-engte — eene soort van *Thermopilae* — liep.

Op den morgen van den 22^{sten} Februarij 1847 (de gedenkdag der geboorte van WASHINGTON)! was het leger van den vijand tot op twee mijlen afstands voortgerukt. Men hield daar halt; en SANTA ANNA schrijft op snorkenden toon aan TAYLOR: dat hij door twintig duizend man omringd is, en het dus met geene mogelijkheid anders te verwachten is, dan dat hij (TAYLOR) met zijn geheele leger zal worden in de pan gehakt — tenzij hij zich op genade wil overgeven, onder de verzekering van eene zoodanige behandeling, als de billijke aard van 't Mexikaansche karakter meê bragt.

Op het eigen oogenblik dat TAYLOR deze regelen had ontvangen en gelezen, was ook zijn besluit genomen; hij zette zich terstond neder en schreef:

„Hoofdkwartier, bij *Buena Vista*,
den 22^{sten} Februarij 1847.

„Sir! veroorloof mij, in antwoord op uwe Nota van heden — mij dringende om mij en mijne krijgsbende op genade over te geven — te zeggen: dat ik uw aanbod wijze van de hand.

Met hoogachting ben ik,

Sir! uw gehoorzame Dienaar,
Z. TAYLOR.”

In het bloedig gevecht dat den volgende morgen aanving en tot den avond aanhield, werd DON ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA geheel geslagen, en een nieuwe lauwer gevoegd aan de burgerkroon, die Amerika reeds bezig was te bereiden voor zijnen grijzen held! — want, sinds deze nieuwe overwinning ging er door het geheele land één luide kreet op, die Generaal TAYLOR tot den eerlang te benoemen „*President der Vereenigde Staten*” verklaarde.

En wat evenaarde de geestdrift, waarmede op den 3^{den} December deszelfs jaars, de held, na een langdurend afzijn, door zijne landgenooten werd ontvangen? — Eene gansche vloot van stoombooten, bevolkt met een aantal familien van den eersten rang, gingen mijlen ver de Mississippi af, ten einde den geëerden landgenoot het eerste *welkom!* toe te roepen; terwijl eene schaar, die niemand tellen kon, den grond deed daveren van 't gejuich, toen de achtbare grijsaard aan wal stapte en in haar midden verscheen.

Zoo ooit, dan werd hier de echte hulde aan Vaderlandsliefde en dapperheid toegebracht. Het was hier de burger die zijn' medeburger huldigde — de landgenoot die voor zijnen broeder, eertropheën oprigte en palmtakken strooide!

Het was een tooneel, waarvan de allerjuistste en meest omstandige beschrijving toch datgene missen zou, wat er de eigenlijke ziel van uitmaakte, en waardoor zelfs geen vreemdeling het kon aanstaren zonder getroffen te zijn!

Onder de veelvuldige latere blijken van de erken-

tenis van 's mans verdiensten, wil ik hier nog vermelden, dat de Staat *Virginia* te dezer dagen hem een zwaard heeft aangeboden, bijzonder tot dat einde vervaardigd, 't welk niet minder dan één duizend vierhonderd dollars heeft gekost. Gevest en schede zijn van louter goud en prachtig bewerkt: de kling van fijn staal met bloemwerk enz. versierd. Op de schede prijkt, onder meer andere zinnebeelden: *de godin der vrijheid — Amerika's Adelaar — eene schets van de bestorming van Monterey*, benevens de volgende opdracht:

„Aangeboden door den Staat Virginia aan zijnen vereerenswaardigen zoon, den Generaal-Majoor ZACHARY TAYLOR, voor zijne dapperheid en zijn braaf gedrag in Palo alto, Resaca de la Palma, Monterey en Buena Vista.”

Het kistje, waarin dit zwaard besloten ligt, is de eere waardig, zoodanig een vorstelijk geschenk te bevatten. Het draagt op een zilveren plaat dit eenvoudig opschrift: *Major-Gen. Z. TAYLOR U. S. Army.*

De Staat *Virginia* wordt doorkruisd van het *Alleghany* gebergte en den *blauwen bergrug*. Het oostelijke deel is bijna geheel vlak, doch het westelijke daarentegen berg- en heuvelachtig. Boekweit, katoen, tabak en Indiaansch koorn groeit overal. Aan een aanmerkelijk aantal werklieden wordt thans dagelijks werk verschaft in de goudmijnen, terwijl hier ook koper, lood, ijzer, steenkolen en zout in ruimte worden gevonden. De mineraal-bronnen zijn wegens derzelver geneeskrachtige eigenschappen zeer beroemd en worden druk bezocht.

De wonderbaar, door de natuur gevormde brug

over de *Cedar-kreek*, eene kleine stroom in *Rock-bridge county* ¹⁾, bestaat uit eene verbazende boog of rotskloof, meer dan 200 voeten boven het water, dat tusschen hare bijna lijnregt opwaarts gaande wanden henen vloeit, en zich in de *James rivier* uitstort. Het is alsof een stuk rots over de opening van de kloof geworpen is, en die eene brug van omstreeks 90 voet lang, met aarde en boomen bedekt.

Het is huiveringwekkend, om van deze brug naar beneden te zien — maar grootsch en indrukwekkend is het, om, staande aan de boorden van het helderstromend water, den blik naar haren top te verheffen.

Deze brug is van een onberekenbaar nut, alzoo zij eenen weg gevormd heeft over die verbazende rotskloof, welke mijlen ver ter regter noch ter linker zijde kan worden overschreden. Zij is niet het werk van menschenhanden, en de tand des tijds knaagt er eeuwen lang te vergeefs aan.

Richmond is de hoofdstad van dezen Staat, en gelegen aan de *James-rivier*, honderd en tien mijlen van derzelver mond. Het land dat deze stad omringt, wordt met vrucht bebouwd. De handel is er in een' bloeienden staat.

Norfolk aan de *Elizabeth-rivier* is de voornaamste en schoon gelegene zeehaven en heeft meer buiten-

¹⁾ Men weet dat het woord *county* eigenlijk graafschap beteekent, — doch *hier* beteekent het een klein onderdeel van eenen Staat (niet te verwarren met *Distrikt*); en zal dus in 't vervolg altijd in die beteekenis gebezigd worden.

landschen handel, dan eenige andere stad in dezen Staat. Te *Gosport* tegenover *Norfolk* wordt eene der belangrijkste lands-werven van de Vereenigde Staten aangetroffen.

Petersburg, *Frederiksborg* en *Lynchburg*, zijn hoogst belangrijke steden. *Yorktown* is in de geschiedenis beroemd wegens de overgave van CORNWALLIS in 1781; *Charlottesville* is door hare universiteit beroemd en *Monticello* slechts 2 mijlen van daar gelegen mag vermeld worden als eens de woonplaats van THOMAS JEFFERSON den *derden* President van de Vereenigde Staten geweest te zijn. Zoo wordt ook nog heden in *Westmoreland-county* aan de *Potomac-rivier* de plek aangewezen, waar WASHINGTON geboren werd, Van het huis, 't welk omtrent eene halve mijl van de rivier stond, is niet meer dan een puinhoop overig, doch een eenvoudige steen, met het opschrift: „Hier werd op den 22 Februarij 1732 GEORGE WASHINGTON geboren,” wijst de geheiligde plaats aan.

Verder op de rivier, acht mijlen beneden *Alexandria*, ligt *Mount Vernon* de latere verblijfplaats van dien waarlijk grooten man!

North-Carolina, is eene uitgestrekte, doch niet sterk bevolkte Staat. Langs de kust is het land laag en zandig, meer landwaarts wordt de grond meer heuvelachtig en eindigt, aan de westelijke grenzen, in bergen, wier toppen hooger zijn dan in eenenigen van de Atlantische Staten: zijnde de *zwarte berg* zes duizend vier honderd zes en zeventig voet hoog.

Menigvuldige pijn-boom-bosschen leveren de grondstof voor een' belangrijken handel: daar zij een

grooten overvloed van terpentijn, teer, pik en harst, voortbrengen. Behalve de opgenoemde, zijn ook katoen, rijst, en tabak voorwerpen van uitvoer en handel.

Goud, ijzer, lood, ook wel koper, zijn *N. Carolina's* voornaamste delfstoffen, en van zooveel gewigt, dat er eene tak van de nationale munt te *Charlotte* is gevestigd, ten einde het goud van dezen en van naburige Staten aldaar te munten.

Raleigh is de hoofdstad. Hier stond het stadhuis, waar *CANOVA's* beroemde standbeeld van *WASHINGTON*, duizende bewonderaars trok. Helaas in 1831 werd het geheele gebouw door een' plotseligen brand geheel vernietigd, en ofschoon een nieuw prachtig Raadhuis van graniet-steen thans weder op dezelfde plaats staat, het kunstgewrocht van *CANOVA* is helaas! verloren.

Wilmington is de grootste stad in *N. Carolina*, en drijft niet alleen grooten handel met de Noordelijke en Middelstaten, maar zelfs met de West-Indiën.

Taijetville, staande aan het hoofd der Stoomboot-vaart, kan ook haar 's Lands wapen-magazijn aanwijzen — even als *Chapil-hill* hare universiteit. *Newborn*, *Salem*, *Charlotte* zijn kleine, doch bloeiende steden, vooral is *Salem* zeer liefelijk.

South Carolina, ligt nagenoeg in de gedaante van een' driehoek, tusschen *N. Carolina* en *Georgia*. Deze Staat beslaat bijna de helft van de grootte van den laatste, en staat gelijk in klimaat, grond en voortbrengselen met de nevens liggende Staten. Katoen en rijst zijn zijne voornaamste producten, of-

schoon er ook vrij wat koorn, boekweit, haver, aardappelen en tabak wordt geoogst.

De handel, ofschoon die zich voornamelijk bepaalde tot den uitvoer der voortbrengselen van eigen grond, en van dien van *Georgia* en *N. Carolina*, is zeer belangrijk.

De *Charleston en Hamburg's spoorweg*, (één honderd zes en dertig mijlen lang) is een der belangrijkste werken in zijne soort, en heeft groote voordeelen aan den handel toegebracht.

Het middelste en lage gedeelte van *S. Carolina* wordt voornamelijk door gegoede planters bewoond, welke zich door eigene vlijt een goed inkomen verzekeren en geacht zijn wegens hun gezond oordeel en kieschheid in den omgang.

Charleston ligt aan de vereeniging van de *Ashley en Cooper's* rivieren; zij is de voornaamste stad in *S. Carolina*, en te gelijk de grootste uit al de Atlantische Staten aan de zuidzijde van de Potomac-rivier. Zij wordt geroemd wegens de gastvrijheid harer bewoners. Haar koophandel, belangrijk als zij reeds is, wint nog jaarlijks aan in kracht en uitgebreidheid.

De hoofdstad van den Staat, *Columbia*, is regelmatig uitgelegd; haar wijde straten en nette gebouwen geven haar een regt aangenaam aanzien. *Georgetown* aan de *Winyanbaai*, *Camden* aan de *Wateree rivier* en *Hamburg* aan de *Savannah*, mogen mede onder de voornaamste plaatsen geteld worden.

Georgia is, wat omvang betreft, de derde Staat van de zuidelijke Staten; hij was de laatste van de dertien oorspronkelijke kolonies, welke bewoonbaar

werd gemaakt, doch niets evenaart zijnen aanwas en tegenwoordigen bloei.

Katoen is het voornaamste voortbrengsel van den Staat, waarvan de oogst in het laatst voorgaande jaar ruim honderd drie en zestig millioen ponden heeft bedragen. De overige voortbrengselen zijn koorn, rijst, timmerhout, pik, teer en terpentijn, al hetwelk in groote hoeveelheden wordt uitgevoerd.

De voornaamste delfstof is goud, 't welk in 't noordelijk deel van dit Landschap gevonden wordt, en aan een groot aantal handen geregelden arbeid verschaft. Het aanleggen van verscheidene spoorwegen, waarmede men reeds aanmerkelijk gevorderd is, geeft voordeelige uitzigten voor den handel.

Savannah, gelegen aan de rivier van denzelfden naam, slechts 18 mijlen van zee, is het voornaamste handel-depôt van *Georgia* en is eene der bloeiendste steden in de zuidelijke Staten.

Milledgeville is de hoofdstad, gelegen aan de *Oconce-rivier*; zij is eenigzins eene handelplaats en heeft een fraai gouvernements-huis.

Augusta is de binnenlandsche stapelplaats van den Staat, is verbonden met *Charleston* door Charleston-Hamburg's-spoorweg, en met *Savannah* door de *Savannah-rivier*. Het is eene welgebouwde stad, en bevat verscheidene merkwaardige gebouwen. Eene brug van twaalfhonderd voet lang verbindt haar met *Hamburg*.

Columbus, *Macon*, *Darien*, *Brunswick* en *St. Mary* zijn allen steden in meerder of minder bloeienden staat.

Florida is 't zuidelijkste deel van de Vereenigde

Staten. Voor omstreeks 200 jaren was dezelve eene Spaansche provincie, en werd in 1819 door Spanje aan het Amerikaansche gouvernement afgestaan; in 1822 werd zij gevormd tot een *Landschap* (*Territory*) en in 1845 als de 27^{ste} Staat in de Unie opgenomen.

De grond is over 't algemeen vlak en laag; doch langs de stroomen ongemeen vruchtbaar en allezins geschikt voor den bouw van katoen, rijst, tabak, suiker en koorn. Oranje-appel-, vijgen-, dadel- en granaat-appelboomen, leveren in ruimte hunne rijpe vruchten.

Slechts het kleinste deel van *Florida* is ontgonnen. Vele oorden zijn ruim zoo geschikt voor weiland als voor den akkerbouw. Talrijke kudden van hoornvee, paarden en zwijnen verspreiden zich over de groene vlakten.

Eikenhout, zoo noodwendig voor den scheepsbouw, is een van de meest belangrijke voortbrengselen van *Florida* en wordt in groote hoeveelheid even als het cederhout, in groote blokken of tot planken gezaagd, tot gebruik voorbereid.

De blanke bewoners van dezen Staat werden vroeger menigwerf door de Indianen verontrust, en somtijds van alles beroofd, doch sedert 1842 werden dezen; na eene oneenigheid van ettelijke jaren, bij verdrag naar het „*Landschap der Indianen*” overgebracht.

St. Augustin is de oudste stad in de Vereenigde Staten, en is in Spaanschen stijl gebouwd. Het klimaat is overheerlijk in dit oord, 't welk daarom sterk bezocht wordt tot herstelling van eene kwijnende gezondheid.

Tallahusee, de hoofdstad, aan de *Apalachee-baai* gelegen, heeft een fraai kapitoel en verscheidene kerken.

St. Mark, *Apalachicola* en *St. Joseph*, zijn de voornaamste handelsplaatsen van *Middel-Florida*, en allen in een voorwaarts strevenden staat. *Pensacola* is belangrijk wegens hare werf voor 't bouwen van oorlogschepen ten behoeve van den Staat.

De Staat Alabama is opmerkenswaardig wegens zijne spoedige toeneming in bevolking; welvaart en algemeenen voorspoed. In 1810 had *Alabama* slechts 10,000 inwoners, en thans bevat deze Staat meer dan *zeventig* maal dat getal. Het was in 1820, dat dezelve als een Staat in de Unie werd ingelijfd.

Katoen is het voornaamste voortbrengsel van den grond, vervolgens koorn, en in het noordelijk deel van dit gewest wordt ook tabak geplant.

Er zijn reeds verschillende belangrijke werken aangelegd, welke van nog meerdere staan gevolgd te worden, waardoor de meest vruchtbare distrikten in het inwendig deel van dezen Staat, met de *Golf van Mexico* vereenigd zijn geworden, en die dus veel bijdragen tot den bloei en voorspoed van den Staat. Verscheidene rivieren, die dit gewest in verschillende rigtingen doorkruisen, verschaffen gelegenheid aan eene sterke stoomboot-vaart, door welke de voortbrengselen van 't inwendige der Provincie naar de groote handelmarkten *Mobile* en *New Orleans* worden afgevoerd.

Mobile, aan de punt van de *Mobile-baai*, was hier de eerste bevolkte stad. *Tuscaloosa* was voormaals de hoofdplaats, alsmede de zetel van de uni-

versiteit; thans is zij door *Montgomery* vervangen. *Wetumpka* en *Gainesville*, in 't midden van den Staat gelegen, zijn bloeiende steden, terwijl *Florence*, *Tuscumbia*, *Decatur* en *Huntsville*, in de vallei van de *Tennessee-rivier*, ook plaatsen van beteekenis zijn.

De Staat *Mississippi* is, even als *Alabama*, belangrijk wegens zijne sterke vermeerdering van bevolking. De landverhuizing naar dit oord is in de laatste jaren zoo sterk geweest, dat de bevolking, in het korte tijdsverloop van 1830 tot 1840, *verdriedubbeld* is geworden.

In 1817 werd aan denzelfen in den rang der Staten eene plaats vergund.

Het voornaamste gewas in *Mississippi* is katoen, 't welk dan ook aan vele handen werk verschaft en goede voordeelen oplevert. In de laatste jaren bedroeg de jaarlijksche oogst 193 millioen ponden, zijnde de grootste in de geheele Unie.

Indiaansch koorn vindt men nagenoeg overal in overvloed, en hier en daar ook tabak en rijst. In het zuidelijk deel van dezen Staat heeft men ook suiker geplant, doch niet met zulk een gelukkig gevolg als de zoete aardappelen. Ook de persik-, vijgen- en andere fruitboomen groeijen er welig en geven rijke vruchten.

Verschillende belangrijke spoorwegen zijn beraamd en eenigen van dezelve zijn reeds voltooid. Een aanmerkelijk deel van dezen Staat, had, van de zich aldaar nog ophoudende Indiaansche stammen, veel te lijden, doch deze zijn sedert eenigen tijd bijna allen naar het aan hun afgestane landschap (*Indian-Territory*) overgevoerd.

Jackson, aan den westelijken oever van de *Pearl-rivier*, is de hoofdstad van dezen Staat. Zij is schoon gelegen, en bezit, bij andere openbare gebouwen, een fraai Gouvernementshuis en goed ingerigt Verbeterhuis.

Natchez, de grootste en belangrijkste plaats in den Staat, is omstreeks driehonderd mijlen boven *New-Orleans* aan de *Mississippi* gelegen, en is grootendeels gebouwd op eene hoogte van ruim tweehonderd voet boven de oppervlakte der rivier. Het lager deel der stad bevat voornamelijk eene verzameling van magazijnen en winkels. De bovenstad is zeer regelmatig uitgelegd, heeft ruime straten met schaduwrijke boomen beplant. De publieke gebouwen zijn der beschouwing overwaardig; het geheel heeft een regt aangenaam en welvarend voorkomen.

Menige rijke planter heeft hier zijne verblijfplaats gekozen, en men treft hier een' beschaafden en achtingwaardigen kring aan, waarin men met genoegen kan verkeerem.

Het is eene belangrijke stad voor de verzending van katoen, ook als markt voor den handel van de omliggende plaatsen.

Niettegenstaande de hooge ligging van de stad, wordt zij nogthans van tijd tot tijd door de geele koorts bezocht: en dit mag dan ook wel de reden zijn, dat hare bevolking niet zoo sterk vermeerderd, als van vele andere steden. Men berekent dat de stad thans omstreeks acht duizend inwoners bevat.

Er zijn hier verscheidene uitgebreide ijzersmelterijen en andere fabrieken, met goed gevolg, in werking;

en daarbij heeft men zich in de laatste jaren bijzonder toegelegd op 't maken en verbeteren van brandspuiten, katoen-persen, suikermolens en dergelijke — 't welk zeer veel heeft meêgewerkt tot de toeneming in welvaart van deze stad.

In 1840 werd *Natchez* door eene verschrikkelijke windhoos geteisterd, welke groote verwoestingen aanrigtte, en alles wat zij, in haren weg door de stad, ontmoette, ter nedervelde: in welk welk lot een aantal der fraaiste gebouwen begrepen was. Zij is echter dezen schok thans geheel te boven, en er is naauwelijks eenig overblijfsel van gezegde ramp meer te zien.

De naam van *Natchez* is van Indiaanschen oorsprong; en het zal u misschien niet onaangenaam zijn, dat ik u hier in 't voorbijgaan iets harer vroegere geschiedenis mededeele.

Natchez werd, omstreeks 1700, door D. HERVILLE, die door Frankrijk werd uitgezonden, om de navorshingen welke de overleden' LA SALLE begonnen had, voort te zetten, gesticht. Hij nam voor, om de stad die hij hier vestigen zou, ter eere van de gravin PONCHARTRAIN ROSALIA te noemen. Zoo werd dan ook in 1714 het Fort Rosalia op deze plek gebouwd, destijds bewoond door de *Natchez*, eene magtige en in verstands-ontwikkeling boven anderen staande stam van Indianen in het *Mississippi-dal*. Zij waren afgoden-dienaars, vereerders van de *Zon*, en hadden een' tempel, aan dat hemellicht toegewijd, waarin een altijddurend vuur op den altaar brandde. Zij behandelden de Fransche kolonisten met groote vriendelijkheid, en verwachtten met reden, dezelfde

minzaamheid van hen te zullen ondervinden. In 1722 werden de Franschen door eenen anderen stam, de *Chickasaws*, verontrust; deze vielen op een fort aan de *Yazoo* aan, en vernielden het. De vriendschappelijke tusschenkomst der *Natchez* bevrijdde de kolonisten. Daarentegen bejegende het volgend jaar de bevelhebber van 't fort Rosalia hen met verachting en onregtvaardigheid. Hiertoe gaf eene kleine twist tusschen een ouden *Natchez*-krijgsman en een Fransch soldaat, over eenig koorn, aanleiding. De *Natchez* daagde den Franschman tot een tweegevecht uit, die, door vrees overvallen, „moord” uitriep. De *Natchez* poogde uit het kamp te vlugten, doch de schildwacht vuurde op hem; hij werd doodelijk gewond en stierf kort daarna. Geene straf werd er aan den pleger van dit verraad opgelegd — terwijl de kommandant zich in vele andere opzigten hatelijk tegen de *Natchez* gedroeg.

Het doodschieten van den *Natchez*-krijgsman veroorzaakte een opstand van den geheelen volkstam, om zich wraak te verschaffen; zij vielen de Franschen op alle punten aan en doodden er velen zonder verschooning. Op het laatst kwam STUNG-SERPENT een der stamhoofden van grooten invloed, met zijn gezag tusschen beide: er werd een vrede-verbond gesloten — en het vroegere vertrouwen scheen weder hersteld. Doch deze vrede strekte slechts om de *Natchez* in slaap te wiegen, en verschafte aan de Franschen de gelegenheid om de zwartste verraderij voor te bereiden en uit te voeren.

Nadat de Gouverneur van *Louisiana*, BIENVILLE,

eerst het vredesverdrag bekrachtigd had, verscheen hij kort daarna op eene zoo verraderlijke als voorzigtige wijze op het fort *Rosalie*, met zevenhonderd gewapende mannen; aanvallende en slagtende de weerlooze inboorlingen, niet minder dan vier dagen lang! — en gaf alzoo, aan deze zijde van den Oceaan, een blijk, dat wreedheid en trouweloosheid niet zelden eigen zijn aan het karakter van een' Franschman, zoodra hij eenige magt bezit.

Van toen af gaven de *Natchez* de hoop op van ooit weder met de Franschen in vrede te zullen leven; en smeedden heimelijk het plan tot hunne vernietiging.

Intusschen tartte hen de bevelhebber van het fort *de Chopart* tot razernij: — hij begon, namelijk, eene stad te bouwen, op dezelfde plek waar *White Apple*, een groot Indiaansch dorp, gelegen was (nagenoeg negen mijlen beneden de tegenwoordige stad *Natchez*); welke door hen als eene geheilige plaats geacht werd. Hij gebood hun, vervolgens, om hunne hutten af te breken en het dorp te verlaten.

Onder de hulpmiddelen, die de welberadene Indianen bezigden, om tijd te winnen, ten einde de strijdbare manschap uit het volk te vereenigen en 't plan van wraakneming zijn beslag te geven, was dit voorstel aan den Franschen bevelhebber: „dat een iegelijk van hen, hun een mand met koorn en een hoen zoude brengen, indien hij hun toestond om aldaar nog te verblijven tot den oogst.”

Nu hielden zij menigmaal geheime vergaderingen en verzochten de *Chickasaws* zich met hen te ver-

eenigen. Niettegenstaande hunne voorzigtigheid en geheimhouding lekte hunne zamenzwering uit; doch *de Chopart* sloeg de bekomen waarschuwing in den wind.

Het plan tot rijpheid gekomen zijnde, begaf, op den 3^{den} November 1729, de *Grandsun* zich, met zijne strijders, naar het fort, met de geheele schatting van koorn en hoenders bij zich. Op eens drongen zij de poort binnen, ontwapenden de soldaten en rigtten een' niemand sparenden moord aan! — Alleen de slaven en eenige weinige vrouwen en kinderen ontkwamen aan deze slagting. Geen man werd gespaard. Zoo min de Indiaansche krijgsman als zijn aanvoerder wilde zijne hand bezoedelen met het bloed van *de Chopart*, en daarom werd een der gemeenste dienaren onder de *Natchez* geboden om hem met een knots dood te slaan.

Het getal der zich aldaar gevestigd hebbende Franschen bedroeg omstreeks zevenhonderd. De forts en woonplaatsen aan de *Yazoo* en de *Wachita*, ondergingen hetzelfde lot.

Het gerucht van dit moordtooneel, vervulde *New-Orleans* (destijds mede onder de magt der Franschen) met schrik en diepe verslagenheid; doch de Kommandant *PERIER*, was aldra gereed middelen ter beveiliging of wraak aan te wijzen. De Franschen lokten nu, op hunne beurt, de *Chickasaws* op hunne zijde, die vijftienhonderd strijders aanbragten, welke zich, in den omtrek van *Natchez*, bij een detachement troepen van *New-Orleans*, onder bevel van *LOUBOIS*, zouden voegen.

Daar de *Natchez* voorzagen dat zij zouden aange-

vallen worden, zoo hadden zij zich daartoe behoorlijk voorbereid in het door hun versterkte fort. Zij gaven intusschen voor, den vrede te begeeren; en menige andere list werd aan beide zijden in het werk gesteld. Eindelijk besloten de *Natchez* om het fort bij nacht in stilte te verlaten; en, beladen met roof, staken zij de *Mississippi* over en trokken zich terug in eene stelling aan de *Red-rivier*, eenige weinige mijlen beneden *Nachitoches*: en hier bouwden zij een fort.

PERIER versterking uit Frankrijk ontvangen hebbende, kwam met eene geduchte magt en goede artillerie, tegen hen opdagen. Zij verdedigden zich moedig, deden verscheidene wanhopige uitvallen, doch werden met groot verlies teruggedreven. Hun tegenweer en pogingen om een vredesverdrag te treffen ten eenemaal vruchteloos zijnde, moesten zij zich in het eind op genade overgeven. De vrouwen en kinderen werden tot slavernij verwezen en op de plantagiën verspreid, en het overschot van dit, eens zoo magtige volk, ten slotte naar *St. Domingo* gezonden. Aldus ging de verlichtste, beschaafde en edelste volks-stam van dit vaste land ten eenemale en voor altijd onder! — Dat deden de beschaafde Franschen!

Zoo als ik reeds vermeld heb, de godsdienst der *Natchez* was afgodisch, en in sommige opzigten waren zelfs hunne zeden en gewoonten geheel barbaarsch. Bij den dood van een Opperhoofd, of *Zon*, zoo als zij genoemd worden, en bij sommige andere gelegenheden, werden er menschen geofferd! — De opperste Zonnen waren met eene uitsluitende magt

bekleed, en de Onderzonnen maakten eene soort van ondergeschikten adeldom uit. De *Natchez* worden door verschillende schrijvers, als een regtvaardig en goedaardig volk voorgesteld; vooral gereed om hulp en verzachting toe te brengen aan dezulken, die zich in nood of ongeluk bevinden. CHARLEVOIX die in 1721 eenige dagen bij hen doorbragt, geeft een aantal bijzonderheden van hunne gewoonten, gebruiken en godsdienst, op. Hij verhaalt onder anderen, dat bij den dood van een Opperhoofd, zijn voedster, en menigmaal zijne lijfgarde ten getale van honderd en daarboven, werden ter dood gebragt: opdat hij naar het „geesten-land” mogt gevolgd worden door een’ stoet overeenkomstig met zijn’ rang op aarde.

Behalve de zon en het vuur eerden zij ook kleine afgoden in de gedaante van een aap, een slang, enz.

Ik heb deze bijzonderheden omtrent het vroeger bestaan en den ondergang van dezen inderdaad belangwekkenden Indiaansche volksstam, getrokken uit de Schetsen van PECKS¹⁾ en hoop u met dit kleine uittreksel geen ondienst gedaan te hebben.

In 1823 waren de bouwvallen van het fort *Rosalie* nog zichtbaar; op welken tijd de stad nog maar zevenhonderd inwoners telde.

Vicksburg is op een heuvel, bijna tweehonderd voet boven ’t hoogste gedeelte waterwerk, aan de Mississippi-rivier, 520 mijlen van derzelver mond, gelegen. Een gedeelte der stad, ’twelk geheel aan bedrijvigheid en handel is toegewijd, is omlaag en

¹⁾ J. PECKS, Sketches of the Mississippi valley.

langs de rivier gebouwd. Van het voornaamste produkt uit den omtrek, katoen, werden hier jaarlijks vijf en zeventig duizend balen gescheept. *Vicksburg* is, vooral in de laatste jaren, verbazend toegenomen. Er bestaat thans een spoorweg, die zich tot *Jackson*, den zetel van het gewestelijk-bestuur, uitstrekt. De stad bezit vijf kerken, een fraai geregtshof, drie academie's, een algemeen zieken- of gasthuis, een schouwburg, twaalf scholen, benevens twee ijzergieterijen welke een gewenscht voordeel opbrengen. De bevolking is omstreeks vijfduizend zielen.

Om u een staaltje van de zedelijkheid van *Vicksburg's* inwoners te geven, dient het volgende. Weinige jaren geleden, hadden zich eenige spelers hier neder gezet en de goede ingezetenen tot hunne dobbel tafels weten te lokken. Hun getal groeide bij den dag aan, en dreigde de geheele gemeente met een' gewissen ondergang. De geheele bevolking der stad werd tot eene openlijke, algemeene vergadering uitgenoodigd, en verscheen in massa. Het gevolg was, dat aan al de spelers werd aangekondigd om „binnen een bepaalden tijd de stad te verlaten.” Doch de spelers verzetteden zich en zochten langs verschillende wegen den invloed der Openbare Magt krachteloos te maken. Toen vereenigden zich de burgers onderling, dreven de verdervers buiten de stad en voltrokken aldaar aan hen het vonnis der regtvaardigheid. Dit geschiedt op het continent van Europa niet.

Onder meer andere bloeiende plaatsen van den Staat, mag *Grandgulf* aan de Mississippi, en *Port*

Gipson, zeven mijlen van daar, meer landwaarts in, *Manchester* aan de Yazoo-rivier, *Grenada* aan de Yalabusha, en *Aberdeen* en *Columbus* aan de Tombigby-rivier, geteld worden.

En zoo ben ik genaderd tot de negende der Zuidelijke Staten: *Louisiana*.

Het grondgebied, dat deze Staat, benevens het uitgebreide landschap, westelijk van de *Mississippi* gelegen, bevat, werd vroeger al te zamen *Louisiana* geheeten, en hetzelfde werd in 1803, door het Gouvernement der Vereenigde Staten van *Frankrijk*, voor eene som 15,000,000 dollars, gekocht.

Toen de onderhandelingen voor dit belangrijk stuk, tot genoegen der wederzijdsche Gouvernemen ten waren afgelopen, waaromtrent de Amerikaansche Minister, LEVINGSTON, zijne vreugde te kennen gaf, zeide NAPOLEON (destijds 1^{ste} Consul) tegen Marquis MARBOIS: „Deze aanwinst van Grondgebied stevigt voor altijd de magt van de Vereenigde Staten, en zoo heb ik dan aan Engeland een' mededinger ter zee gegeven, die vroeger of later zijn hoogmoed vernederen zal.”

In het jaar 1812 werd *Louisiana* als een Staat in de Unie ingelijfd.

Het land hetwelk in dien staat, langs de *Mississippi* gelegen is, is over 't algemeen lager dan de oppervlakte van den stroom; en wordt daarom, omstreeks tweehonderd mijlen ver, door een aarden dijk tegen overstroming beveiligd.

De voornaamste voortbrengselen van *Louisiana* zijn suiker en katoen; ofschoon er ook rijst, koorn en en tabak wordt gekweekt. In het laatste verlopen





Nieuw-Orleans . bl. 81 .



J. B. C. A. 1801

Stecand. v. P. Blommers te s Hage.

De watervallen van de Niagara , bij Clifton-house . bl. 40 .

jaar bedroeg de katoen-oogst tweemaal honderd en zeven millioen ponden.

Gedurende den laatsten oorlog met *Engeland* drong een magtig Britsch leger in dezen Staat, doch werd door de Amerikaansche legerbenden, onder aanvoering van den heldhaftigen Generaal JACKSON, op den 8^{sten} Januarij 1815, volkomen geslagen en gedrongen deze oevers in allerijl te verlaten.

Deze slag, die weinige mijlen beneden *New-Orleans* plaats had, wordt aldaar ieder jaar plegtig herdacht.

Het dankbaar nageslacht houdt niet alleen dezen 8^{sten} Januarij in eere: maar is bezig den onvergetelijken held een ridderlijk standbeeld op te rigten, 'twelk gegoten zal worden uit 't metaal der stukken, vroeger door hem zelve in *Florida* veroverd. De werkplaats van den bekwamen kunstenaar CLARK MILLS in *Baltimore*, wordt in de laatste weken door honderden bezocht. Hij heeft het model van 't strijdros van Generaal JACKSON voltooid. Het gedenkstuk zal den Generaal en zijn paard in eene stijgerende houding, een derde meer dan levensgrootte, voorstellen, zoo als hij in 1815 *New-Orleans* binnentrok.

De hoeksteen van het voetstuk van dit standbeeld, 'twelk op een der stads pleinen (*Public-square*) zal worden geplaatst, zal eerlang worden gelegd; hebbende dat plein nu den naam van *Jackson's-square* verkregen.

New-Orleans, de hoofdstad van dezen Staat, is aan den linker-oever van de rivier de *Mississippi*, omtrent honderd mijlen van haren mond gelegen.

Een vreemdeling staat, bij het intreden in deze stad, in 't eerst verbaasd, als hij hare naauwe straten, oude gebouwen, met kroonlijst en ijzeren balkons en menige andere bijzonderheden, beschouwt, eigen aan steden in Spanje en Frankrijk — doch hij herinnert zich daarbij, dat de historie dezer stad vermeldt, dat het als 't ware vroeger haar noodlot scheen, om telkens van bezitter te veranderen.

Zet hij echter zijne wandeling voort, en komt hij in 't nieuwe, en nog dagelijks aangebouwd wordende, gedeelte, dan ontwaart hij niets meer van dat nederdrukkende gevoel, 'twelk hem eerst overmeesterde: vriendelijke huizen in Amerikaanschen stijl gebouwd, lagchen hem aan, wijde en luchtige straten doen hem ruimer ademen.

De handel van *New-Orleans* is reeds zeer groot, doch, „het zal (zegt een der beste Amerikaansche schrijvers over dit onderwerp) de grootste handelstad der wereld worden, wanneer de tijd de tegenwoordige beloften, later zal hebben vervuld, en iedere morgen gronds van de *Mississippi valci* zal zijn ontwoerd aan de heerschappij van moerassen en wouden, en voor de bebouwing en bewoning geschikt gemaakt.”

„Vertoont thans, daar deze groote verbetering zich nog maar in dezelfs beginselen ontwikkelt, haar handel zich reeds in zulk eene reusachtige gestalte, tot welk eene verbazende hoogte moet dezelve opklommen bij de vervulling van 't geen men zich van de toekomst voorstellen mag.” — Die toekomst was lang beneveld. *New-Orleans* was lang de zede-looste van alle Amerikaansche steden.

De handel wordt voornamelijk gedreven van de maand October tot het einde van Junij. Gedurende den zomer is de stad minder gezond, en wordt niet zelden in den nazomer door de geele koorts bezocht, die soms honderden der inwoners, *maar vooral vreemdelingen*, in korten tijd ten grave sleept.

Niettegenstaande dat, is hare bevolking sterk vermeerderd; dezelve was in 1810 slechts 24,500, in 1830, 49,800 en is thans 150,000 zielen. Het is dus niet te verwonderen, dat men deze stad den toenaam van *„the crescent city”* gegeven heeft.

Men heeft op de zedelijkheid van deze stad veel te zeggen gehad; en ik geloof, dat daarvoor vroeger ook gegronde reden bestond; doch de laatste acht of tien jaren getuigen gunstig van hare verbetering. Overal zijn er kerken opgerezen en zondags-scholen gebouwd, welke ijverig worden bezocht. De zondag wordt, even als in andere steden, geëerbiedigd als de rustdag naar Gods verordening. De stilte en orde, die des avonds laat en gedurende den nacht, in deze groote en schier door allerlei natiën der wereld bewoonde stad, heerscht, pleit zoowel voor hare zedelijkheid (vooral in vergelijking met hetgeen dáár vroeger plaats had), als voor de waakzaamheid der politie.

Voor het onderwijs der jeugd, is door het daarstellen van een aantal vrij-scholen in groote luchtige gebouwen, op eene doelmatige wijze zorg gedragen.

Het gebouw voor de *Universiteit van Louisiana* (dit jaar voltooid), benevens het vroeger gebouwde *Geneeskundige Kollegie*, strekken tot eere van den bouwmeester, en beloven schoone vruchten in de

toekomst. Behalve de Munt, verscheidene gestichten van liefdadigheid, drie schouwburgen, enz., mogen ook verscheidene prachtige Hotels, waar vele honderde personen te gelijk kunnen gelogeerd worden, als zoo vele sieraden der stad worden opgemerkt.

De overige steden van *Louisiana* zijn allen veel kleiner; doch eenigen van dezelve drijven ongemeen veel handel. *Donaldsonville*, *Plaquemine*, *Baton Rouge* (waarheen het Gewestelijke Bestuur verplaatst is), *Bayou Sara* en *St. Francisville* zijn aan de *Mississippi*, en *Alexandria*, *Nachitoches* en *Schreveport* aan de *Red-rivier* gelegen.

De „groote bank,” zijnde eene verbazende ophooping van drijfhout, die de vaart naar de bovenste deelen van de *Red-rivier* belette, is sinds eenigen tijd, met ongelooflijk veel moeite zóó weggeruimd, dat de stoombooten nu eenige honderd mijlen hooger op kunnen varen dan te voren.

Texas, de laatste der Zuidelijke Staten, werd, bij eene onderlinge overeenkomst der wetgevende magt, van de beide Gemeenebesten, in het jaar 1845, in de *Vereenigde Staten van Amerika* ingelijfd. Hij was vroeger een Mexikaansche staat, doch na de nederlaag van *SANTA ANNA*, den Mexikaanschen President, in den veldslag van *San Jacinto*, herschiep de vereenigde wil des volks dien in een onafhankelijk Gemeenebest, en laatstelijk in een van Amerika's Staten, van welken hij de grootste is — beslaande eene plek gronds, achtentwintig maal grooter dan het Koninkrijk der Nederlanden. Hij is echter nog schaars bevolkt. Het klimaat is er over 't algemeen zacht en gezond. De grond is ongemeen vruchtbaar

en brengt met weinig arbeid een' rijken oogst voort, zoowel van katoen en tabak, als van suiker, rijst, boekweit, enz.

Texas is gewis een der schoonste landstreken op den aardbol voor de veefokkerij. Grasrijke weiden geven overvloed van voedsel, en doen onder den gunstigen invloed van een, schier altoosdurend lenteweder, het vee met voorbeeldeloozen spoed opgroeijen en snel vermeerderen, zoodat er jaarlijks talrijke kudden ter verkoop naar de omliggende Staten heengedreven worden.

Benevens dit alles zwerven er geheele kudden van buffels, herten en wilde paarden over de nog onbewoonde vlakten van het binnenland. Van de laatsten worden er op den duur veel gevangen door middel van strikken, waarvan een vlugge paardrijder, die op deze jagt is afgerigt, zich bedient.

De bewoners van *Texas* bestaan nagenoeg geheel uit Anglo-Amerikanen, verhuizers uit de Vereenigde Staten, eenige Mexicanen, benevens weinige neger-slaven en Indianen.

Austin, de hoofdstad van *Texas*, ligt aan de *Colorado-rivier*, omtrent 200 mijlen van zee. De andere voornaamste steden zijn *Houston*, *Brazoria*, *Mata-gorda*, *San Felipe*, *Nacogdoches*, *San Augustine* en *Galveston*. De laatste is eigenlijk op een klein eiland gelegen en is de voornaamste zeehaven van *Texas*. De handel van *Texas* houdt een aantal koopvaardij-schepen in beweging tusschen hare voornaamste steden en *New-Orleans*, terwijl uitlandsche koopvaarders de voortbrengselen des lands naar verschillende Europesche havens overbrengen.

Boven dit alles gaat er iedere vijf dagen een stoomschip van *New-Orleans* naar *Galveston*, vice versa.

En hiermede eindige ik dezen, en wil u in een' volgenden brief, ten besluite, een kort overzicht over de Westelijke Staten geven.

Ik ben enz.



V I J F D E B R I E F.

MAART 1849.



The possible destiny of the United States of Amerika, as a nation of a hundred millions of freemen, stretching from the Atlantic to the Pacific, living under the laws of Alfred, and speaking the language of Shakspeare and Milton, is an august conception.

(De waarschijnlijke bestemming van de Vereenigde Staten van Amerika, als een vrij volk, honderd millioenen zielen sterk, en wonende van de kusten van den Atlantischen Oceaan tot de stille Zuidzee, en levende onder de wetten van ALFRED en sprekende de taal van SCHAKSPEARE en MILTON, is eene verhevene gedachte).

COLERIDGE's *Table talk*.

Ter volvoering van mijn voornemen, aan het einde van mijn laatste schrijven aan u geuit, zal ik dezen brief aan eene korte beschrijving van de *Westelijke Staten* toewijden.

Wegens de groote uitgestrektheid van dit gebied, bezit zijn klimaat een aanmerkelijk verschil van temperatuur. De winters zijn hier meer veranderlijk,

en er valt minder sneeuw, dan in, op gelijken graad liggende, plaatsen in de Atlantische Staten.

't Geen in dit wijd uitgestrekt deel des Lands den eersten en sterksten indruk wekt, zijn de ontelbare menigte rivieren, hooge bosschen, en uitgestrekte vlakten (*Prairiën*). Deze laatsten zijn schier onmetelijk, en strekken zich hier verder dan het menschelijk oog kan reiken. Zij zijn nagenoeg geheel ontbloot van geboomte, doch met lang gras en heesters bedekt. Dit oord, dat tusschen het *Rots-* en *Alleghany-gebergte* gelegen is, wordt ook menigmaal het *Mississippi-dal* genoemd, dewijl het voornamelijk door die groote rivier en hare aanhoorige stroomen wordt doorsneden. Dit geeft aan den inlandschen handel een buitengemeen groot gemak, en maakt dit landschap, tot de, in dat opzigt rijkst bedeelde oorden der aarde.

De westersche stroomen worden door meer dan vierhonderd stoombooten, en eenige honderd platbodem-rivierbooten, bevaren. Deze laatste soort komen met produkten beladen, met den stroom de rivier af, en worden, op de plaats harer bestemming gekomen, zoodra ze ontladen zijn, verkocht en gesloopt. De stevige planken van deze booten worden niet zeldzaam tot het bouwen van eenvoudige houten huizen, stallen enz. gebruikt, zoo dat men menigeen dezer booten „in eene hut herschapen, op het land” kan zien staan.

Geen landschap van gelijke uitgestrektheid is er op den geheelen aardbol, 't welk zulk een' rijkdom van delfstoffen met een zoo vruchtbaren grond ver-

éénigt, en dat zoo menigvuldige gelegenheden van vervoer aanbiedt als dit.

Katoen en tabak worden in de zuidelijke distrikten geteeld; terwijl boekweit, Indiaansch koorn, hennep, haver en gerst, de voortbrengselen der overige deelen van deze Staten zijn. Hoornvee, varkens en paarden worden in overvloed aangefokt, en brengen ruime vergoeding voor de waarlijk geringe moeite, die men er hier aan behoeft te besteden.

Een groot deel van dit meest westelijk gelegen grondgebied is eerst sedert kort ontgonnen en bewoond geworden, doch de lage prijs van 't land, de groeizaamheid van den grond, en de aangenaamheid van 't klimaat, hebben een stroom van landverhuizers herwaarts gelokt, die dit oord bevolken met eene snelheid zonder voorbeeld.

Met eene lofwaardige geestkracht wordt hier het onderwijs en de opvoeding der jeugd bevorderd. Het aantal openbare scholen vermeedert (om zoo te spreken) bij den dag; terwijl ook de collegies, en hoogere seminariën zich eveneens vermenigvuldigen.

De bevolking der Westersche Staten en Territories, bedraagt meer dan vijf millioen zielen, waarvan de negerslaven een elfde deel uitmaken. Slavernij heerscht nog slechts in *Tennessee*, *Kentucky*, *Missouri* en *Arkansas*, doch bestaat niet in de overige Staten of Territories; alwaar de negers even zoo vrij zijn als de blanken.

Bijna al de Indianen in de Vereenigde Staten, worden binnen den omtrek van dit gewest gevonden. Eenigen hunner stammen zijn eenigzins beschaaft, doch een verbazend groot aantal blijft

steeds onveranderd; en ofschoon de beschaving door den landbouw, kunsten en wetenschappen, en door de zendelingen aangebragt, hen van alle zijden omringen, en op hen pogen te werken, schijnen zij echter hunnen oorspronkelijk wilden aard en aanleg niet te kunnen afleggen. De *Creeks*, *Choctaws*, *Cherokees* en meer andere stammen, die in het Indiaansche grondgebied (*Territoir*) woonen, staan onder de bescherming van het Gouvernement, en nemen sterk toe in getal en in welvaart; terwijl de *Sioux*, *Riccarces*, *Zwartvoeters* (*Blackfeet*) en andere ruwe, zwervende benden van de *Opper-Missouri* niet alleen in aantal, maar in ieder ander opzigt verminderen en afnemen¹⁾.

In een tijdsverloop van slechts weinige jaren, hebben de kinderpokken, bij duizenden van hen ten grave gesleept, en stammen, die vroeger talrijk en krachtvol waren, zijn thans versmolten tot op enkele personen.

Ohio, ofschoon niet vroeger dan sedert het jaar 1789 bewoond. is een bloeiende Staat, en komt het naast in bevolking bij *Pennsylvania*; — zijn toenemen in welvaart en gewigt is zoo sterk, dat men te vergeefs in de geschiedenis naar een ander voorbeeld zoeken zoude.

Het Zuidelijk deel van *Ohio* is ongelijk en heuvelachtig; het overige is, over 't algemeen, vlak-

¹⁾ Over de vermindering dier stammen en hare oorzaken zoo-
wel, als over de verhuizing van dezelve naar een afzonderlijk
grondgebied, en de werkzaamheden der zendelingen onder hen is
hoogst belangrijk en in zijn oordeel, gelijk meestal, onpartijdig.
BAIRD, t. a. pl. D. II, 8^e boek, bladz. 280—301.

land, met eene menigte uitgestrekte *Prairiën*. De geheele Staat is zoodanig met rivieren doorsneden, waardoor overal zoo veel loopend water verschaft wordt als er water-kracht noodig is, om molens en fabrieken enz., aan den gang te houden.

De eerste voortbrengselen zijn tarwe en koorn; doch ook rogge, haver, boekweit en tabak worden alom aangetroffen. Hier bloeijen de rijkste boomgaarden, en brengen de heerlijkste appels en fijnere fruiten in ruime mate voort; en jaarlijks worden bij duizenden, de aangefokte paarden, runderen en zwijnen naar de markten der Oostelijke Staten gevoerd.

Het fabriekwezen is hier dermate uitgebreid als nog in geen der Westelijke Staten 't geval is, en bestaat in katoenen- en wollen stoffen, meel, papier, enz.

Eerst in 1828 werden de plannen tot het graven van eenige kanalen beraamd, welke nu nagenoeg allen zijn voltooid. Ten gevolge daarvan zijn de eigendommen, langs dezelve gelegen, oneindig in waardij gestegen; en heeft de handel er veel bij gewonnen.

Columbus, de hoofdstad van den Staat, aan den linker oever van de *Scioto*, is in een overschoon en rijk distrikt gelegen. De stad is regelmatig aangelegd — en met een aantal kerken en andere aanzienlijke gebouwen versierd.

Cincinnati ligt aan den regter oever van de *Ohio-rivier*, 520 mijlen van haren mond. De bloei en aanwas van deze stad, heeft met die van den Staat een' gelijken tred gehouden. Zij is

regelmatig uitgelegd; vele gewone woonhuizen zijn in een fraaijen stijl gebouwd; terwijl er hier ontelbaar vele openbare gebouwen, welke modellen van bouwkunst mogen heeten, worden aangetroffen. In 1800 beliep de bevolking van *Cincinnati*, slechts 750; en in 1848 is dezelve tot over de 100,000 zielen gestegen.

Deze stad drijft een' verbazenden handel door middel van de *Ohio-rivier* en het *Miami-kanaal*; 't welk te dezer plaatse met genoemde rivier in één vloeit. Spek en gerookte hammen zijn artikelen van grooten handel; 't welk gij eenigzins zult kunnen berekenen, als ik u verzeker, dat er hier tot dat einde in het voorledene jaar niet minder dan viermaal honderd twaalf duizend, een honderd een en zestig varkens zijn geslacht. Bovendien wordt er ook veel tarwe, meel, whiskey, benevens een groote verscheidenheid der hier in de fabrieken gemaakte voorwerpen uitgevoerd.

In de laatste twee jaren zijn hier dagelijks twee honderd en drie stoomwerktuigen in beweging ten einde hunne dienst aan de verschillende fabrieken te bewijzen.

Er worden iederen dag dertien verschillende Nieuwsbladen uitgegeven: daar en boven bestaan er nog 25 welke ééns in de week, en vier, welke iedere maand verschijnen — de welke allen hunne lezers vinden.

Er heerscht door geheel de stad eene zekere zindelijkheid, orde en godsdienstigheid (voor 't laatste mogen buitendien het groot aantal kerken getuigen) waaronder men zich regt wèl gevoelt. In de voor-

naamste Hotels vindt men behalve een „wegwijzer door de stad,” een net gebonden Bijbel, ten grieve van den reiziger, voorhanden. In sommige opzigten doet deze stad een Hollander aan zijn vaderland denken, als hij langs de grachten met bruggen wandelt en door het zien der *trekschuiten* wordt aangetrokken!

Zanesville is eene belangrijke plaats; bekend wegens hare koornmolens en veelvuldige fabrieken. *Cleveland* is de voornaamste haven aan het Meer *Erie*, en eene plaats van uitgebreid bedrijf. *Steubenville*, *Dayton*, *Portsmouth*, *Toledo* en *Sandusky*, zijn allen opkomende en reeds eenigzins bloeiende steden.

Kentucky. Deze Staat werd het eerst bewoond en bebouwd door DANIEL BOONE en eenige anderen in het jaar 1769. Gedurende eenigen tijd maakte hij een gedeelte van *Virginia* uit, doch in 1790 greep er eene afscheiding plaats, en twee jaren later werd *Kentucky* als een Staat in de Unie ingelijfd. Het Oostelijk gedeelte is bergachtig, doch het Westelijke daarentegen vlak; terwijl een groot deel van den grond in *Kentucky* wegens zijne groeizaamheid geroemd wordt. Zijne voornaamste voortbrengselen zijn: Indiaansch koorn, tarwe, haver, hennep en tabak. Paarden, hoornvee en varkens worden in groote menigte aangefokt en jaarlijks in de naburige Staten ter markt gebragt. De zoute bronnen, welke in dezen Staat aangetroffen worden, verschaffen de gemakkelijke gelegenheid tot het bereiden van een zeer goed soort van zout. Ook worden hier verscheidene uitgestrekte grotten gevonden, die allezins de aandacht van natuur-onderzoekers

waardig zijn, en van welke de *Mammouth-grot* de belangrijkste is, zijnde ontdekt op een afstand van verscheidene mijlen van deszelfs ingang.

Vroeger leed deze staat veel van de invallen en rooverijen der Indianen, doch zulks is sedert het jaar 1795 geheel opgehouden.

Frankfort, de hoofdstad, is aan den regterooever van de *Kentucky-rivier*, zeventig mijlen van haren mond, gelegen. — *Lexington*, de oudste plaats in dezen Staat, verheft hare torens vijf en twintig mijlen oostwaarts van *Frankfort*, in het midden van een welbebouwd distrikt, en is de zetel van de *Transylvania-Universiteit*. De naam der voornaamste stad in *Kentucky*, aan den linker-oever van de *Ohio*, drie honderd zeventig mijlen van haren mond gelegen, is *Louisville*. Deze stad drijft een' zeer uitgebreiden handel. Duizende van platbodem-rivierbooten komen hier jaarlijks van alle deelen der *Oppeer-Ohio*; — dagelijks komen en vertrekken er eene menigte van stoombooten van en naar allerlei oorden, en geven eene ongemeene levendigheid aan deze plaats. De stad is net gebouwd, regelmatig uitgelegd en met welgeplaveide, ruime straten voorzien. Zij werd gegrondvest in den jare 1780 en in 1828 tot eene stad verheven.

Maijsville is eene bloeiende handelplaats.

Newport en *Corington*, beiden tegenover *Cincinnati* zijn toenemende steden, alwaar men verscheidene fabrieken van ruw of pak-linnen aantreft, eene stof, die hier verbazend veel gebruikt wordt. Al deze steden liggen aan den zoom van de *Ohio-rivier*.

Oorspronkelijk was dat deel des lands, 't welk de

Staat Tennessee bevat, een deel van *North-Carolina* welke 't zelve in 1790 aan het Generale-Gouvernement afstond. In hetzelfde jaar werd het ingelijfd in het landschap zuidwest van de Ohio-rivier gelegen, en werd in 1796 een onafhankelijke Staat.

Het klimaat is hier zacht en gezond — en de grond over 't algemeen zeer vruchtbaar. Het voornamelijk middel van bestaan is de landbouw.

Er wordt in dezen Staat meer Indiaansch koorn verbouwd dan in eenigen anderen van de Unie. Katoen en tabak, benevens tarwe, rogge, hennep, enz., worden allerwege aangetroffen.

De bergen bevatten ontelbare grotten, vol van met salpeterstof bezwangerde aarde, waaruit de salpeter wordt gemaakt. IJzer, goud, kolen en zout zijn de voornaamste delfstoffen van *Tennessee*, van welke de eerstgenoemde aan veler handen bestendig werk verschaft.

Nashville is de hoofdstad, aan den linkeroever van de *Cumberland-rivier*, twee honderd mijlen van haren mond gelegen; dezelve heeft in een vruchtbaar en schilderachtig oord hare plaats gevonden, en bezit, bij verscheidene andere merkwaardige openbare gebouwen, een kortelings gebouwd, prachtig provinciaal-Gouvernementshuis.

Memphis is de tweede stad in den Staat, en is gebouwd op eene schoone hoogte aan den oostelijken oever van de *Mississippi-rivier*. Haar tegenwoordige aanwas belooft, dat zij eens eene stad van gewigt worden zal. Ook hier is eene der landswerven gevestigd.

Knoxville aan de *Nolston-rivier*, was vroeger de hoofdplaats. *Franklin* en *Columbia*, beiden zuidelijk van *Nashville*, *Murfreesboro'*, zuid-oostelijk van dezelfde stad en *Bolivar* aan de *Hatchee-rivier*, mogen onder de meest bloeiende steden van *Tennessee* opgeteld worden.

Michigan. Deze Staat bevat twee groote schiereilanden, waarvan het eene tusschen de meeren *Huron* en *Michigan* en het andere tusschen de meeren *Superior* en *Michigan* gelegen is. Het eerstgenoemde wordt alleen door de blanke bevolking bewoond, terwijl het laatste door weinige Indianen, waarvan men niet veel weet, nog ten verblijf verstrekt.

Het bebouwbaar gemaakte deel van *Michigan* is vlak en vruchtbaar land, niet ongelijk aan de hooge kleigronden van Nederland, waarom dit oord voor Nederlandsche landverhuizers zeer geschikt is ¹⁾. Ruime oogst van tarwe, koorn, haver, en rogge belooft des landmans vlijt. Appel-, peren en andere fruitboomen groeijen er welig. De groote meeren, welke *Michigan* meerendeels omringen, zijn voor schepen van de grootste soort bevaarbaar, zooals blijkt uit de zeegevechten, die op dezelve hebben plaats gehad. *PERRY* behaalde de overwinning op de Engelsche vloot op het meer *Erie*, den 10^{den} September 1813. Het was door den persoonlijken moed van dien vlootvoogd, dat deze slag in eene volkomen victorie eindigde, waarbij hij het geheele Engelsche eskader krijgsgevangen maakte. Hij gaf hiervan ver-

¹⁾ Er zijn echter streken, waar de uitroeijing van bosschen en het graven van kanalen veel moeite vereischt. S.

slag in de volgende eenvoudige, zedige doch krachtige bewoording: „ *Wij hebben den vijand ontmoet, en — hij is ons.*”

Een aantal stoombooten en andere vaartuigen gerijven den handel, en brengen de landverhuizers van het Oosten naar het Westen over.

Langs den Zuidelijken oever van het Meir *Superior* wordt het koper in ruimte gevonden.

Het was eerst in 1836, dat *Michigan* als een Staat in de Unie werd opgenomen.

Detroit, de hoofdplaats, ligt aan de rivier van denzelfden naam. Zij is wonderbaar gelukkig voor den koophandel gelegen en heeft daarvan reeds met goed gevolg een ijverig gebruik gemaakt. De stad is regelmatig uitgelegd en bevat een aanmerkelijk aantal algemeene gebouwen, terwijl derzelver bevolking sedert 1830 verviervoudigd is.

Monroe, digt bij den mond van de *Rasin-rivier*, is eene belangrijke en opkomende stad. *Mackinaw* en *St. Mary* behooren tot de Noordelijke, *Mount-Clemens*, *Fecumseh* en *Ann-Arbour*, tot de Oostelijke en *Niles* en *St. Joseph* tot de Westelijke steden van *Michigan*, die zich (vooral de laatsten) in een bloeienden staat bevinden.

Het is in dezen Staat, dat zich eene Hollandsche kolonie van ruim 3000 zielen, onder de leiding van hunnen leeraar, Ds. VAN RAALTE, heeft gevestigd. Men heeft daartoe drie duizend Acres land aangekocht, die men bezig is te ontginnen. Hunne stad is *Holland* genoemd, en in de omliggende plaatsen of dorpen (te zamen uit 630 huizen bestaande) vindt men *Groningen*, *Zeeland*, *Drenthe*, *Vriesland*, *Over-*

ijssel enz. Scholen, waarin Engelsch en Nederduitsch wordt onderwezen, zijn er opgericht, waarbij aan de onderwijzers, behalve het gewone onderwijs, even als voor 2 eeuwen in Nederland, het bestendig gebruik van den Heidelbergschen katechismus is aanbevolen.

Zij hebben echter (even als vele vroegere kolonies) met velerlei ontberingen en moeilijkheden te kampen, die gedeeltelijk ontstaan door het missen van de gereede middelen van vervoer der voortbrengselen, bij voorbeeld van timmerhout, dat er genoegzaam voorhanden is, en wèl verkocht zoude kunnen worden, als ook van hetgene de grond nu reeds en verder kan opleveren, enz.

Het is dus van groot belang, dat men met kennis van zaken te werk ga, indien men eene plek kiest, om eene kolonie te vestigen. Vele mannen moeten zich naar elders begeven en arbeiden voor anderen; ten einde het onderhoud voor zich en de hunnen te vinden. — Men heeft de liefdadigheid van hunne medechristenen in deze Staten voor hen ingeroepen, en zulks is niet zonder gevolg gebleven.

De kleinste der Westelijke Staten is:

Indiana. Hij is, wat zijn grond, vruchtbaarheid en uiterlijk aanzien betreft, gelijk aan *Ohio*. In 1816 werd hij tot den rang van eenen Staat verheven.

De arbeid van den landman wordt hier rijkelijk betaald door het in ruimte inoogsten van Indiaansch koorn, tarwe, rogge en haver, welke met gezouten rundvleesch, spek enz., de voornaamste artikelen van uitvoer zijn.

Het delfstoffelijk rijk levert hier geene groote schatten op, alhoewel er kolen, ijzer, kalk en zout gevonden wordt.

Verscheidene plannen tot graven van kanalen en 't aanleggen van spoorwegen zijn ontworpen, waarvan men zich met regt den besten uitslag belooft.

Indianapolis, de hoofdstad, is in eene schoone vlakte, dicht bij de *White-rivier* gebouwd, en met veel smaak, regelmatig uitgelegd. Hare openbare gebouwen zijn opmerkenswaardig.

New Albany aan de *Ohio*, is de grootste stad in den Staat, alwaar een verbazende handel gedreven wordt. *Madison* en *Jeffersonville*, mede aan de *Ohio-rivier* gelegen, zijn beiden evenzeer bloeiende steden.

Vevay wordt bewoond door eene kolonie nijvere *Zwitsers*, die uitgestrekte wijngaarden hebben aangelegd, waaruit zij jaarlijks eene verbazende hoeveelheid uitmuntenden wijn bereiden.

Vincennes is de oudste en *New-Harmony*, *Terra-Haute*, *Lafayette* en *Logansport* zijn allen opkomende steden. *Michigan-stad*, aan het hoofd van 't meer *Michigan*, *South-Bend* aan de *St. Joseph's* en *Fort Wayne* aan de *Maumee-rivier*, zijn de voornaamste plaatsen in het Noordelijk deel van dezen Staat.

Illinois is een der vruchtbaarste Staten in de Unie. Zij bestaat voornamelijk uit welige en uitgestrekte *prairien*, en wordt doorsneden door een aantal heldere stroomen, van welke de *Illinois* en nog eenige anderen door stoombooten bevaren worden.

De landbouw is hier het voornamelijk en meest voordeelig middel van bestaan. De algemeene voort-

brengselen zijn: Indiaansch koorn, tarwe, rogge, hennep en tabak. Rundvee, paarden en varkens vindt men in overvloed, want dezelve worden in deze vruchtbare streken met zeer geringe moeite en weinige zorg gefokt.

Eerst in 1818 werd *Illinois* als een Staat op de lijst zijner broeder-Staten aangeteekend.

De loodmijnen, welke in den omtrek van *Galena* gelegen zijn behooren (met die van den aangrenzenden Staat *Wisconsin*) onder de rijksten der wereld en beslaan een grondgebied van eenige honderden vierkante mijlen in uitgestrektheid. Het kanaal, hetwelk 't meer *Michigan* met de *Illinois*-rivier zal vereenigen, is nagenoeg voltooid. Even zoo zijn er verscheidene plannen voor spoorwegen ontworpen en goedgekeurd, waarvan men zich voor de toekomst groote voordeelen belooft.

Chicago, aan het hoofdeinde van het meer *Michigan*, is de belangrijkste plaats in *Illinois*. Zij is in weinige jaren het middenpunt van een uitgebreiden en nog steeds aangroeijenden handel geworden. Ontelbare stoombooten, brikken, driemasters en andere schepen, die in hare haven bestendig af en aan varen, zijn er de levendigste bewijzen van.

In het midden van dezen Staat ligt *Springfield*, de hoofdstad, niet verre van de *Sangamon*-rivier. Het is eene bloeiende stad, in eene der vruchtbaarste distrikten van *Illinois* gelegen.

Peoria, *Breardstown* en *Naples*, aan de *Illinois*-rivier, — *Quincy* en *Alton* aan de *Mississippi*, benevens *Galena* en *Jacksonville*, zijn alle welvarende plaatsen. In de nabijheid van de laatste treft men

het *Illinois-college* aan, zijnde het belangrijkste instituut in den Staat.

De derde Staat, wat zijne uitgestrektheid betreft, in de Unie, is:

Missouri. De oppervlakte des lands levert eene verscheidenheid op van heuvelen, vlakten en *prairien*, waarvan de laatsten het grooter deel uitmaken.

Indiaansch koorn, tarwe, haver, hennep, tabak en in het Zuiden ook katoen — zijn de voornaamste voortbrengselen van den vruchtbaren grond. De schoone graslanden, die hier ook worden aangetroffen, geven ruime gelegenheid tot het gemakkelijk aanfokken van gansche kudden hoornvee, paarden en zwijnen.

Missouri is rijk in delfstoffen; de loodmijnen, na meer dan 100 jaren in dezelve met goed gevolg gearbeitet te hebben, hebben nu nog over de vijf milioen ponden 'sjaars opgeleverd.

De *Pilot knot* en de *IJzerberg* zijn plaatsen, die verbazende massa's nagenoeg zuiver ijzer bevatten, hetwelk ieder soort, dat elders gevonden wordt, in waarde overtreft.

Het was in 1821, dat *Missouri* als een Staat in de Unie werd opgenomen.

Er werd tusschen dezen Staat en *Santa Fé* in *New Mexico* veel handel gedreven. De kooplieden vormen zich op hunne handelsreizen in groote karavanen. Vele paarden en wagens, beladen met koopmanschappen, bij zich hebbende, wapenen zij al de manschappen met geweren, ten einde zich tegen de mogelijke aanvallen der Indianen te beveiligen.

Omstreeks honderd en vijftig mijlen van den

mond der *Missouri*-rivier, vindt men aan hare zuidzijde de hoofdplaats van den Staat *Jefferson-City* geheeten. Haar Gouvernements- en gevangenhuis munten onder de overige openbare gebouwen bijzonder uit.

St. Louis ligt aan den westelijken oever der *Mississippi*, dertien honderd mijlen van zee en is de grootste stad in *Missouri*. Zij drijft een zeer uitgebreiden handel, waartoe hare ligging allergunstigst is. Het afgaan en aankomen van stoombooten, van schier alle deelen van het *Mississippi-dal*, verschaft eene aangename levendigheid aan den rivierkant. Onder de openbare gebouwen mag men een en veertig kerken, het hospitaal, weeshuis, stadhuis en den schouwburg niet vergeten op te noemen. De *Jeffersons's* kazerne, vijf mijlen beneden de stad gelegen, is het hoofdkwartier der Westelijke divisie der staande armée van de Vereenigde Staten.

St. Charles, Franklin, Booneville, Lexington, Independence, Herculanum, New-Madrid, St. Venevieve en *Cape-Giardo*, zijn steden, deels aan de *Missouri*, deels aan de *Mississippi* gelegen.

Arkansas werd als een Staat toegelaten in de Unie, in den jare 1836. Het oostelijk deel van denzelven, langs de *Mississippi*, is laag en moerassig; doch het binnenland is hooger, gezond en aangenaam.

De grond, digt bij de rivieren, is over 't algemeen vruchtbaar en brengt een goeden oogst van katoen en koorn voort. Tarwe en andere granen groeijen ook zeer goed op den hooger en grond, benevens pruimen-, persiken- en andere fruitboomen geven er goede vruchten.

Deze Staat bezit ook verscheidene voordeelen voor den koophandel: bijna overal wordt hij doorsneden van rivieren en stroomen, welke in de *Mississippi* uitvloeijen.

Bij hoog water varen de stoombooten tot omtrent zeshonderd mijlen de *Arkansas-rivier* op; terwijl de *Red-rivier*, de *White-*, *St. Francis-* en *Washita-rivier*, op den duur geheel of ten minste grootendeels bevaarbaar zijn.

De heete bronnen, omtrent vijftig mijlen westelijk van *Little Rock*, behooren onder de voornaamste bijzonderheden van dit oord; het water van sommige dezer bronnen bezit zulk een' hoogen graad van warmte, dat men er in 15 minuten een ei tot hardheid in kan koken. Dezelve worden menigvuldig bezocht, en menige invalide heeft zijn herstel aan derzelver werking te danken gehad.

Little Rock, de hoofdstad van den Staat, gelegen aan de *Arkansas-rivier*, is eene zeer belangrijke stad; terwijl in de tweede plaats ook de steden *Arkansas*, *Batesville*, *Helena*, *Fulton* en *Lafayette* mogen genoemd worden.

Wisconsin vormde tot het jaar 1836 het westelijk deel van *Michigan*. In 1846 nam het Congres een besluit om dit landschap in de rij der Staten op te nemen. Deze Staat bevat omtrent tweederde van de oppervlakte van het vroegere grondgebied van het Landschap (*Territory*) *Wisconsin*, en is in uitgestrektheid nagenoeg gelijk aan den Staat *Georgia*. Het noordwestwaarts liggende overschot van dit Landschap is nog niet georganiseerd.

De bevolking van *Wisconsin* bepaalt zich tot nog

toe voornamelijk tot het zuidwestelijk deel van den Staat; doch de ruime bronnen van bestaan, voortvloeiende uit de mijnen, en uit de groeizaamheid van den grond, trekt een aantal landverhuizers, ook uit de andere deelen der Vereenigde Staten, derwaarts henen.

Het land is rijk in voortbrengselen uit het delfstoffelijk rijk. Lood, koper en ijzer wordt er in groote hoeveelheid aangetroffen. De voornaamste handel van *Wisconsin* bestaat in den uitvoer van lood en andere produkten, naar de verschillende markten aan de *Mississippi* en *Ohio rivieren*.

Madison de hoofdstad van *Wisconsin* is aan een' arm van de *Rock-rivier* en omtrent halverweg tusschen de *Mississippi* en 't *Meir Michigan* gelegen. Ofschoon eerst sedert kort uitgelegd, bevat zij een aantal aanzienlijke gebouwen.

Milwankie, *Racine*, *Navarino*, *Mineralpoint*, *Prairie du chien* en *Cassville*, zijn de overige voornaamste steden.

De voornaamste stammen der Indianen (welke zich in het Noordelijk deel van *Wisconsin* ophouden) zijn de *Chippeways* en de *Mennomonies*. De eersten generen zich meestal met de wilde rijst; maken zich hutten en kanoes van berkenboombast, doch vertoonen bij dit werk weinig oordeel. De *Mennomonies* overtreffen hen in geest en handigheid, zij maken lederen gordels, schoenen die even als rijglaarsjes worden vastgeregen, kokers, enz., met eene bewonderenswaardige netheid en versieren een en ander met koralen of egel-pennen.

Iowa werd tot een Landschap bevorderd in het

jaar 1838, en als Staat erkend in 1846. Hij sluit het zuidelijk deel van het vroeger Landschap *Iöwa* in, en beslaat het derde deel van deszelfs grondgebied. Hij staat in uitgebreidheid nagenoeg gelijk met *Illinois*. Het overig deel van het Landschap (*Territory*) is tweemaal zoo groot als *Virginia*, doch nog niet georganiseerd.

De Staat, voor zoover hij reeds is bewoond, is schoon in zijn uitwendig voorkomen; en bezit eene buitengewone vruchtbaarheid van grond.

Rijke oogst van koorn, tarwe en haver, beloont er des landmans vlijt.

Lood is hier de voornaamste delfstof en wordt er in grooten overvloed gevonden. De rijkste mijnen in de Vereenigde Staten zijn die, welke in den omtrek van *Dubuque* gegraven worden.

De steden zijn, over 't algemeen, klein: *Iöwa-city* is de hoofdstad, en zeventig mijlen van haren mond, aan de *Iöwa-rivier*, gebouwd. Zij werd begonnen in 1839 en is nu eene niet onaanzienlijke plaats.

Burlington, de vroegere hoofdstad, werd in 1833 uitgelegd aan den westelijken oever van de *Mississippi*, en drijft een zeer beduidenden handel. *Dubuque* is eene drukke handelstad, in het midden van het *mijning-distrikt* van *Iöwa*. *Fort Madison*, *Bloomington*, *Davenport*, *Montrose* en *Salem* behooren tot de voornaamste der overige steden.

In het midden en noordelijke deel van *Iöwa*, wonen verschillende stammen van Indianen; als de *Winnegaboes*, *Iöwas*, *Sacs* en *Foxes*.

En zoo ben ik tot dat deel van de Vereenigde

Staten gekomen, wat eigenlijk het Landschap der Indianen (*Indian Territory*) wordt genoemd; dewijl het Congres dit gewest aan de Indianen, die van tijd tot tijd van het oostelijk deel der Unie zijn verhuist, ten verblijf heeft afgestaan ¹⁾).

Hier is aan de Indiaansche stammen eene eigene regeringsvorm verzekerd, naar hunne eigene keus; en zij zijn slechts in zooverre onder de magt of onder de bescherming der *Unie* gesteld, als ter bewaring van den onderlingen vrede, voor hen noodzakelijk en heilzaam is. De bevolking bedraagt omtrent tachtig duizend zielen; waarvan twee derde deel van elders zijn ingekomen — de vorigen zijn stammen, die van oudsher deze streek bewoond hebben. De

¹⁾ DU PRATZ verhaalt in zijne *Historie van Louisiana*, dat een bijzonder beschaafd en verstandig Indiaan van de Yazoo-stam, met name MONCATCHAPE, vijf jaren reisde, niet alleen met oogmerk om zijne kennis te vermeerderen, maar voornamelijk om zich te vergewissen van welk land het Indiaansche ras oorspronkelijk gekomen was.

De *Missouri*-rivier volgende, kwam hij tot aan haren oorsprong; — hij toog de bergen over en reisde voorwaarts en voorwaarts, tot dat hij den westelijken Oceaan bereikte, toen vervolgde hij zijne reis langs de kust, tot dat hij in 't eind een oud man ontmoette, die hem raadde, om zijne reis niet verder voort te zetten (Hij was niet ver meer van de *Beringstraat*). De man vertelde hem, dat hij in zijne jeugd een oud man gekend had, die het land, dat thans door het water van *Amerika* was afgesneden, aan elkander verbonden had gezien.

Met één woord, het lange verhaal van dezen Indiaan, schijnt den heer DU PRATZ zooveel genoegdoening gegeven te hebben, dat hij tot de overtuiging werd gebragt, dat de oorspronkelijke Indianen van het vaste land van *Asië*, langs den weg van de *Beringstraat*, in *Amerika* zijn gekomen. S.

Choctaws, Creeks, Cherokees en *Shawnees* zijn de meest beschaafde, van de hier henen verhuisde stammen. Zij bezitten gewoonlijk vrij goede huizen, wel bebouwde velden en zijn menigmaal in eene zekere mate rijk te noemen in paarden en hoornvee. Ook hebben zij hunne eigene bouwkundige werklieden en handelaars.

De oorspronkelijke stammen bestaan grootendeels uit de *Pawnees, Osages, Kansas, Omahas*, enz.; deze behouden onveranderd hunne oorspronkelijke wildheid en leven nagenoeg alleen van de jagt.

De verhuisde stammen echter vorderen in beschaving en hebben smaak gekregen in 't genot en de gemakken van eene geregelde levenswijze. Zij gevoelen zich gelukkiger dan te voren, en het is te wenschen, dat zij ongestoord in deze hunne tegenwoordige bezitting zullen kunnen verblijven. Zij ontvangen een jaargeld van de Vereenigde Staten voor het grondgebied, dat zij verlaten en aan het Gouvernement afgestaan hebben ¹⁾.

Jaarlijks, in den zomer, reist er, tot dat einde, een gezantschap naar *Washington*, bestaande gewoonlijk uit drie of vier opperhoofden en ongeveer twintig andere personen, uit verschillende stammen gekozen. De opperhoofden, in hunne veelkleurige kleedij, rijkelijk met witte koralen versierd, zijn gemakkelijk van de overigen te onderkennen. Zij worden in alle steden die zij doortrekken vriendelijk behandeld en kosteloos geherbergd.

¹⁾ Dit is hen meer opgedrongen, dan 't door hen begeerd was.

De negers, al neemt men ook dezulken die hier te lande geboren zijn, behouden altijd dat plumpe en (men verschoone 't woord) aapachtige in den vorm van hun hoofd; die groote handen, en nog grootere voeten, 't geen sommigen hier (ik voor mij zeg: „ten onregte”) doet staande houden, „dat dit een ras van menschen is, waarin men geenzins den broeder van Adams wege, kan begroeten.” Doch de Indianen met hunne ligt koperkleurige huid, met hunne gitzwarte, vlugge en sterk sprekende oogen, kleinen neus, welgevormde leden, kleine handen en nette voeten, schijnen een iegelijk als 't ware de verklaring af te dwingen: „dat wij met hun gewis van één geslachte zijn ¹⁾.”

Het oord tusschen *Oregon* en *Wisconsin* gelegen, en *Mandan-* en *Minesota-distrikt* genoemd, is eene verbazend groote Wildernis, slechts hier en daar bewoond door eenige stammen der Indianen. Het bestaat uit uitgestrekte vlakten (*Prairiën*), over welke tallooze drifts van buffels, elanden, herten en wilde paarden omzwerven.

Aan de westelijke grenzen, bij het hemelhooge Rotsgebergte, waarvan de toppen met eeuwig ijs en sneeuw bedekt zijn, huist de grijze beer – het grootste en grimmigste dier in zijne soort; en welke ook alleen in Noord-Amerika t'huis behoort.

Dit landschap wordt van tijd tot tijd door blanke

¹⁾ Over de waarschijnlijkheid, dat het menschelijk geslacht van éenen stam afkomstig zij, zie men de schoone Verhandeling van Prof. J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, in het Tijdschrift *Waarheid in Liefde*, 1845, I, bl. 7—41.

kooplieden bezocht, welke met de Indianen een' ruilhandel drijven, en voor hunne waren, buffel-, beeren- en beverhuiden (waarvan zij, door de jagt op deze dieren meester geworden zijn) terug nemen.

De voornaamste stammen der Indianen, welke zich hier ophouden, zijnde *Pawnees*, *Sioux*, *Riccarces*, *Crow* en *Blackfeet* Indianen.

Oregon (of eigenlijk *Oregon-territory*) is het westelijkste deel der Vereenigde Staten; zich uitstreckende van het Rotsgebergte tot de Stille zee, en Noordwaarts van de 42° tot de 49° N. breedte; welke na eene langdurige onderhandeling met Engeland, eindelijk in Julij 1846 werd vast gesteld als grenslijn tusschen de bezitting van Grootbrittanje en de Vereenigde Staten.

De *Columbia* is de hoofdriever van dit landschap. Het Rotsgebergte vormt de Oostelijke grens. Verder Westwaarts vindt men het Blaauw-gebergte; en eindelijk in dezelfde rigting als de zeekust, een bergketen — *Cascade Range* — evenarende in hoogte aan het Rotsgebergte, terwijl twee harer toppen vulkanen zijn.

Het land, gelegen tusschen de zee en de *Cascade Range* is het schoonste deel van *Oregon*: deszelfs tarwe en andere voortbrengselen, zijn van den edelsten aard. De weiden zijn voortreffelijk; en de fokkerij van hoornvee kost weinig moeite.

De pijnboomen aan den oever der Rivier *Columbia* groeijen tot de verbazende hoogte van 250 voet. Het klimaat is er zachter, dan men berekenen zou, 't aldaar te moeten zijn.

Bij het tractaat met Engeland omtrent de grens-

scheiding werd er onder anderen overeengekomen: „het vrij bevaren van de *Columbia*, van de burgers van de Vereenigde Staten — voor de *Hudsonsbaai-Kompanie* en voor al de Engelschen die met dezelve handel willen drijven.”

Reeds sinds eenige jaren heeft de *Hudsonsbaai-Kompanie*, in verschillende deelen van *Oregon*, handelhuizen opgericht. Onder dezen zijn *Fort van Cower*, *Wallawalla*, en *Colville* de voornaamsten. Bij 't Fort van *Cower*, ligt een belangrijk dorp, van waar een regtstreeksche handel met Groot-Brittanje en even zoo met de Sandwich-Eilanden gedreven wordt.

De bewoners van *Oregon* bestaan uit omtrent 20,000 Indianen en 6000 Amerikanen, benevens de kooplieden verbonden aan de *Hudsonsbaai-Kompanie*.

Zoo bevinden zich hier ook een aantal Amerikaansche Zendelingen, welke bloot gesteld aan duizend gevaren en ongemakken, en met verzaking van alle aardsche voordeel en gemak, met eenen voorbeeldeloozen ijver bezig zijn, om het Evangelie der zaligheid aan de Indianen te verkondigen ¹⁾. De voornaamste Indiaansche stammen hier gevonden

¹⁾ Velen dezer Zendelingen, vroeger werkzaam onder deze stammen, toen zij nog op grondgebied der Unie zich bevonden, hebben al de gevaren en rampen van den tegen hen gevoerden oorlog gedeeld, en hebben ze niet verlaten, toen zij voor de kracht der sterkeren bezweken, bij verdrag zich naar deze oorden begaven. Zie BAIRD t. a. pl. D. II, bl. 293 en 294. Hunne taak is moeilijk, maar edel en belooft thans eenigen goeden uitslag.

wordende, zijn: de *Flatheads*, *Nezperces*, *Walla-wallas* en *Shoshones*.

De Amerikanen welke zich hier hebben nedergezet, hebben, tot zoolang het Congres zijne magt niet over dit Landschap uitstrekt, eene eigene Regering daar gesteld. De hoofdstad van dit nieuwe gebied is *Oregon-city*, gelegen in eene schoone vruchtbare valei aan den val van de *Willamette-rivier* — hebbende 500 inwoners. *Astoria*, digt bij den mond van de *Columbia-rivier*, was het eerste Amerikaansche handelspunt, doch wordt thans niet meer voor dat oogmerk gebruikt.

California, is gelegen tusschen de Stille zee en het *Rots- en Anahuac-gebergte*; en zuidelijk van *Oregon*. Vroeger was het meest noord-westelijk distrikt van *Mexico*, doch de zeemagt van de Vereenigde Staten, nam, in Julij 1846 bezit van hetzelfde; — en na het sluiten van 't vredetractaat, met de Mexicanen, is dit deel des lands in het bezit der Amerikanen gebleven.

Twee bergketens, de *Coast-Range* en de *Sierra Nevada*, strekken zich, nagenoeg in eene evenwijdige rigting van de zeekust van 't Noorden naar het Zuiden uit; de *Sierra Nevada* is de verst van zee verwijderde, en heeft de verbazende hoogte van 15,500 voet.

Van het binnenste gedeelte dezer landstreek is weinig bekend: het bestaat deels uit dorre zandwoestijnen waar nergens eenig water word gevonden — en deels uit zoodanige oorden die vol zijn

van meeren en rivieren, waarvan er echter niet één in zee uitloopt. Het groote Zout-meir, digt bij de noordelijke grensscheiding, is zouter dan de Oceaan, ofschoon het Ufah-meir, dat zich in hetzelfde uitstort, zoet water is.

Verder zijn de voornaamste: de *Tule*, *Mountain* en *Pyramide* meeren.

Dit laatste meir, werd door kapt. FRÉMONT, op zijne Expeditie, in 1843 en 44 (op order van het Gouvernement volvoerd), ontdekt; het is 35 mijlen lang, zijne oppervlakte is 4890 voet boven de zee, terwijl eene piramide of rotspunt van 600 voet hoog, zich van uit het water verheft; van waar, dit meir zijn' naam ontleent. — De voornaamste rivieren zijn de *Colorado*, *Sacramento* en *San-Joaquin*.

San Francisco-baai, is de voornaamste haven van *California*, en is ruim genoeg om de Vereenigde vloten van al de Europesche zee-magten te bevatten. Het land in zijn omtrek, zoowel als dat, tusschen *Sierra Nevada* en de zee gelegen, is een der schoonste, en voor den koorn-bouw geschiktste oorden in Amerika.

De inwoners van het bewoonbare deel van dit landschap, bestonden vroeger uit omstreeks 15,000 Indianen, en 5000 blanken. Doch, sedert de ontdekking van de goudmijnen, heeft de gouddorst, zooveel duizenden van alle oorden der aarde naar *California* gelokt — dat de bevolking thans niet te bepalen is. Neem slechts in aanmerking dat, gedurende de eerste 14 maanden na de eerste ontdekking van 't goud, 309 schepen, 19,717 personen

naar *California* hebben overgevoerd; dat het trekken derwaarts nog dagelijks voort gaat en dat het niet te berekenen is wanneer het verhuizen derwaarts zal ophouden ¹⁾).

De welvaart in *California* bestaat in het bezit van hoornvee, paarden, graanlanden enz. De uitvoer bepaalt zich hoofdzakelijk tot huiden, hoornen en talk.

Monterey, de hoofdplaats, benevens *San Francisco*, *San Diego*, en *Pueblo de los Angeles*, zijn de voornaamste steden. *Nueva Helvetia* is de plaats waar zich een aantal Amerikanen hebben gezeteld, en als het ware eene nieuwe woonplaats hebben gesticht; dezelve is gevestigd aan een der armen der Sacramento-rivier. Het is dáár dat men zich 't digst aan de goudbron bevindt.

Een ooggetuige, onlangs van *California* wedergekeerd, die te gelijk een man van kennis en ervaring is, heeft mij, door hetgeen hij heeft opgeteekend, een verslag geleverd aangaande de goudmijnen, de manier van graven enz. waarvan ik eenige punten wil overnemen en hier laten volgen:

„Ik mag u verzekeren dat de opgaven, omtrent het uitgegraven goud, in de nieuwspapieren, niet overdreven zijn. Het goud wordt in grooten overvloed gevonden in eene uitgestrektheid gronds van 300 mijlen breedte en 1000 mijlen lengte; en steeds wordt er verder op nog meer ontdekt.

¹⁾ Sedert dit geschreven werd, is, gelijk men weet, de zucht, om het goudoord te bezoeken, eene ware manie geworden. Maar men vindt hier geen *El-Dorado*, en velen vinden er spoedig hun graf, weinigen komen er rijk van terug. S.

Het eerste goud werd in Februarij 1848 ontdekt; doch, ofschoon het nieuws in *San Francisco* (niet ver van daar gelegen) verbreid werd „dat er goud gevonden was,” scheen het in 't eerst geen indruk te maken op de bevolking van die stad. Zij konden niet beseffen dat zoo dicht bij hen het goud maar zoo voor de voeten lag.

Weldra echter ontwaakte alle man, en toog uit; mannen, vrouwen en kinderen gingen aan 't goud graven. Men had het niet eer voor mogelijk gehouden, dan toen zij de menschen zagen terug komen, die getuigden dat men van 3 tot 10 dollars goudstof per dag had gegraven.

Nu brak de stroom los, en in de eerste zes weken daarna, had men 600,000 dollars goud vergaderd.

De hoeveelheid goudstof door één persoon iederen dag gegraven, bedraagt, door elkander genomen, van een once (dat is: 10 doll. aldaar) tot 100 doll. toe. Men verzekert zelfs dat er goud bestaat aan beide zijden van de *Sierra Nevada*, van de 41^o N. breedte, tot zoo ver als *San Joaquin*; en ofschoon het land nog niet geheel is onderzocht, daar is geen twijfel of het *goud-landschap* beslaat meer dan 1000 mijlen langs de valei van de *Sacramento* en *San Joaquin*, en zelfs nog verder zuidwaarts. De goudbron is letterlijk onuitputtelijk. Naar mijne gedachten kan honderd duizend man in een twintig jarigen arbeid dezelve naauwelijks ledigen.”

„De hoeveelheid van goud tot heden, dus in ruim één jaar tijds opgedolven, bedraagt omstreeks *vier millioen dollars!*”

„Het goudwasschen is een zwaar werk; velen overwerken zich, en, slapen daarbij in de opene lucht, worden ziek en sterven in weinige dagen. Dengene, die verstandig genoeg is om zijn goud-dorst aan banden te leggen, zich eerst eene woning te verschaffen en dagelijks slechts zekere bepaalde uren te arbeiden, en dan behoorlijk zijne rust te nemen, kan bijna zeker zijn zijne gezondheid te behouden en zich een goed fortuin te verwerven. Kapt. BLANCHARD, de kapitein van het schip waar-mede ik ben gekomen, vergaderde zich in drie weken tijds 10,000 dollars goud. De grootste klomp louter goud, die ik ooit heb gezien, woog zeven pond.” „Weinige dagen voor ik vertrok las ik in de *California-Star* dat één man in zes dagen 12000 doll. had bijeenvergaderd: en dat drie anderen 36 ponden gouds in één enkelen dag verkregen. Ik betwijfel geenzins de waarheid, hoe ongelooflijk het ook schijne.”

Verder geeft hij de beste wijze op, om zich van het noodige te voorzien, als van tenten, gom-elastieke-laarsen, enz. enz. zeggende dat zulks even goed in *San Francisco* als in New-York of elders kan verkregen worden.

Vraagt gij, mijn vriend! wat mijn gevoelen, aangaande dit aller harten tot zich trekkend oord is? — Na alles, wat er vóór en tegen te zeggen is, in de schaal gelegd te hebben: is *mijn* antwoord: het is oneindig beter door arbeid aan den kost te komen, dan om goud te gaan graven. Toch is 't goed dat niet allen zoo denken.

Velen komen er schatrijk van terug, doch het

getal dergenen, dien dit geluk *niet* is te beurt gevallen, is gewis nog grooter. Daarbij is het goud-oord menigmaal een tooneel van jalouzij, wangunst, hasardspel, dronkenschap, woede en moord!

Hoe menig een is er, na maanden lang den hardsten arbeid en allerlei ontberingen verduurd te hebben, in de eerste dagen van zijne t'huis-reis door roovers in de woestenij overvallen en van zijn goud beroofd, of verloor in een dag aan de speeltafel, zijn zuur gewonnen fortuin en ging heen — dood arm — of sloeg wanhopend de hand aan zijn leven.

De reis geheel ter zee te doen zou men het beste moeten keuren — doch de afstand van *New-York* en *San Francisco* is niet minder dan 17000 mijlen; waarvan de vracht voor ieder persoon 300 dollars is. De reis derwaarts zal na eenigen tijd gemakkelijker min kostbaarder en veel spoediger kunnen geschieden.

Ik hoop niet dat iemand mijner Landgenooten zich door de zucht naar rijkdom zal laten vermeesteren en zich naar *California* inschepen.

Er is echter geen twijfel aan, of *California* zal in weinige jaren een goed en vruchtbaar land en welbevolkt oord zijn, waar orde en wet regeert; 't welk 't geval zal zijn, zoodra het onder de Staten van Amerika zijne plaats zal verkregen hebben.

Zoo heb ik dan, als 't ware de *Vereenigde Staten van Amerika* met u doorwandeld; en u, zoo ik hoop, eene ruwe schets gegeven van de thans op eene aanmerkelijke hoogte staande Republiek. Doch ik heb slechts kunnen aanstippen, alzoo het bestek

van een' brief geene lange beschrijvingen toelaat
En nu, blik met mij terug in de verloopene eerste
helft der negentiende eeuw en gij zult met mij ver-
baasd staan, over 't geen zulk een kort tijdsverloop
kon daarstellen.

Eene halve eeuw geleden zonk GEORGE WASHING-
TON ten grave, beweend en gezegend door het volk,
dat hij eerst van overheersching en vervolgens van
regeringloosheid had verlost, en het nu pas gebo-
ren vaderland, (juist aan het gevaar van een oorlog
met Frankrijk ontsnapt), begon, na de verzekering
der regten zijner burgers, door eene gematigde
grondwet, de zegeningen der onafhankelijkheid en
vrijheid te genieten.

THOMAS JEFFERSON was toen als President gekozen.
De bevolking van dit land was ruim vijf millioen
zielen; en dus minder dan het vierde gedeelte der
tegenwoordige. De Unie bestond toen uit zestien
Staten — zijnde slechts *Vermont*, *Tennessee* en *Ken-*
tucky tot de dertien oorspronkelijke Staten toege-
voegd. *Ohio* was begonnen bewoond en bebouwd te
worden, te *Marietta*, *Cincinnati*, *Warren* en mis-
schien op nog een of twee andere punten, doch had
nog geene bevolking genoeg, om als een Staat te
worden erkend.

Te *Detroit* en nog een paar andere plaatsen West
van *Ohio*, hadden zich een klein aantal nijvere lie-
den nedergezet, doch *Louisiana* was eene Spaansche
provincie, insluitende *St. Louis* zoowel als *New-Or-*
leans, en de *Mississippi* eene Spaansche rivier, door
welke het vervoer aan de Amerikanen, die zich in
de valeijen van de *Ohio* hadden nedergezet, van de

voortbrengselen van hunnen grond, niet werd toegestaan. *Florida* was gevolgelyk geheel Spaansch, en wat nu de Staten *Alabama* en *Mississippi* uitmaakt, was voor een gedeelte Spaansch, doch eigenlyk eene volmaakte wildernis. De Staat *New-York* had naauwelyks één' blanken inwoner aan de Westelyke zijde van den oorsprong van de *Mohawk* en *Susquehanna*; *Buffalo* en *Rochester* waren wouden, welke slechts door wilden doorkruisd werden. De weligste verbeelding durfde zich het *Erie Kanaal* niet droomen — en de Westelyke grens van den Staat, (welke na weinige maanden tijdsverloop, in 24 uren van uit de hoofdstad *New-York* zal kunnen worden bereikt) was destijds *inderdaad* (d. i. als reiziger gesproken) verder af dan *Parijs* nu is.

De stad *New-York* had naauwelyks 60,000 bewoners, en dus het één achtste deel der tegenwoordige bevolking. *Boston* had 25,000, *Baltimore* 26,500 inwoners, terwijl *Washington City* (waarheen toen juist de zetel van het Gouvernement was verplaatst) niet meer dan 3,200 zielen telde. Eenige weinige onverschrokkenen en ondernemende mannen waren toen ook juist begonnen, om van de oudste deelen van *New-Engeland* naar Westelyk *New-York* en Noordoostelyk *Ohio* te verhuizen — destijds eene niet minder moeilijke en gevaarvolle onderneming, als eene verhuizing van daar naar *California* en *Oregon* nu is.

Destijds besloegen de Vereenigde Staten een grondgebied van één millioen vierkante mijlen, en thans omvat de Unie eene plek gronds op het vasteland van Noord-Amerika, dat niet minder dan drie mil-

lioen, tweemaal honderd en vijfzig duizend vierkante mijlen in zich besluit. Omringd door bezittingen van Europeſche magten, bezat Spanje deſtijds onder den naam van *Spaanſch Amerika, Louisiana, Florida, Texas, New-Mexico*, welke thans tot de Vereenigde Staten behooren, terwijl het overſchot van *Mexico, Centraal Amerika, Venezuela, New-Granada, Quito, Peru, Chili, Buenos Ayres* en wat daarbij behoort, onafhankelijk zijn geworden, zoodat geen Spaanſche noch Portugeſche vlag thans meer waait over het vaſteland van Amerika!

Zoodanig *was* en *is* de toestand van Noord-Amerika's Vereenigde Staten, in de eerſte helft der negentiende eeuw!

In mijn volgenden brief hoop ik u eene ſchets te geven met hoe weinig koſten en omſlag dit onmetelijk gebied wordt beheerd.

Ik ben enz.



Z E S D E B R I E F .

APRIL 1849.



Gij zult geen vreemden man, die uw broeder niet is, over u stellen mogen.

5de Boek v. MOZES XVII: 15b.

U te yerhalen, mijn Vriend! *op welk eene wijze dit gemeenebest bestuurd wordt*, is het doel, dat ik mij bij het schrijven van dezen brief heb voorgesteld.

Er bestaan hier eigenlijk twee soorten van regeringen. De eene wordt genoemd de *Algemeene Regering* — welke zich over *al* de Staten uitstrekt, — de andere is de *Staten-regering* (*'t Provinciaal bestuur*) — welke binnen de grenzen van *ieder*en Staat besloten blijft.

Het *Algemeene Gouvernement* is uit drie deelen zamengesteld: uit eene *Wetgevende magt*, welke de wetten maakt, uit eene *Regterlijke magt*, welke de-zelve verklaart en toepast, en uit eene *Uitvoerende magt*, wier bemoeijing het is, om toe te zien, dat de wetten behoorlijk worden ten uitvoer gebracht.

En nu, mijn vriend! houdt steeds voor uwe aandacht, dat hier al de magt die het Gouvernement bezit, van het *volk* werd afgeleid.

Het volk, (d. i. al de Burgers van de Vereenigde Staten) komen, ter bevordering van hun eigen belang en geluk onderling overeen om eenen Regeeringsvorm daar te stellen. Als ook, omtrent de wijze waarop de Ambtenaren zullen gekozen worden; omtrent hun tijd van dienst, en hunne geldelijke belooning; waarbij er door kracht van wet grenzen aan hun gezag zijn gezet.

Toen de tegenwoordige regeringsvorm werd daargesteld, waren er (zoo als gij vroeger hebt gezien) slechts dertien Staten in de Unie begrepen. Men moest op twee dingen bedacht zijn; *vooreerst*: dat iedere Staat, tot op eene zekere hoogte, behoort erkend te worden als eene *onafhankelijke magt*, om 't even wat zijne uitgestrektheid, rijkdom of bevolking zij. En *ten tweede*: dat iedere Staat juist zóoveel deel in de Algemeene-Regering hebbe, als waarop hij van regtswege aanspraak heeft, door zijne bevolking, zijn grondgebied, rijkdom enz., en niet meer. Want het zoude niet billijk zijn, dat duizend personen even zooveel magt zouden uitoefenen in 't maken van wetten, als tien duizend zouden mogen doen; en derhalve *Delaware* en *Rhode Island* behooren te vreden te zijn met hun mindere stem in het Gouvernement, dan aan *Pennsylvania* of *New-York* is toegekend.

Om beide deze doeleinden te bereiken is de *wetgevende* magt, in twee deelen of takken verdeeld; te weten: in den *Senaat* en de Kamer van *Verte-*

genwoordigers; — beide deze lichamen te zamen, worden genoemd het *Congres van de Vereenigde Staten*: en alle wetten van de Vereenigde Staten, worden door dit Congres gegeven. Ieder dezer wetten wordt door den Voorzitter van den Senaat en door dien van de Kamer der Vertegenwoordigers geteekend, en alsdan aan den *President* ter goedkeuring voorgelegd. Indien zij met zijne denkwijze overeenstemt, teekent hij dezelve; doch indien hij aan eenige wet zijne goedkeuring niet kan geven, moet hij dezelve, van zijne aanmerkingen vergezeld, terug zenden; in welk geval deze verandering door twee derde van den Senaat en van de Kamer moet worden aangenomen, alvorens kracht van wet te bekomen.

Het Congres vergadert jaarlijks, en wordt op den eersten Maandag in December geopend.

De *Senaat* is zamengesteld uit twee personen van iederen Staat; de dertig Staten geven dus thans zestig leden. Een verkiesbaar persoon voor Senator moet voor het minst den ouderdom van dertig jaren bereikt hebben, en negen jaren burger van de Vereenigde Staten zijn geweest. De Senatoren worden „voor den tijd van zes jaren” gekozen, door de wetgevende magt (*Legislature*) van iederen Staat, welke, als door het volk gekozen, dus ook het volk vertegenwoordigt. Ieder Raadsheer heeft ééne stem, zoo dat in alle zaken, welke de Senaat heeft te beslissen, al de Staten, groot of klein, *dezelfde magt* uitoefenen.

Hoever de magt van den Senaat zich eigenlijk uitstrekt, kan ik u uit de drie volgende punten

doen opmaken: 1°. Twee derdedeel van denzelfen moet éénstemmig wezen, zal een Tractaat met eene vreemde Mogendheid van verbindende kracht zijn. 2°. De Senaat moet bewilligen in de aanstelling van de Ambassadeurs, Consuls, Leden van het hoogste Geregts-hof, en meer andere hooge ambtenaren, als door den President benoemd worden; en indien zij dezelve niet goedkeuren, is de President verplicht anderen te benoemen. 3°. Indien een der hooge ambtenaren van de Vereenigde Staten, ook zelfs de President, van eene gewigtige misdaad in de uitoefening van zijn ambt, wordt aangeklaagd of beschuldigd, is alléén aan den Senaat het geregtelijk onderzoek verbleven.

De Vice-President van de Vereenigde Staten, is, tengevolge van het ambt dat hij bekleedt, de Voorzitter in den Senaat.

Het tweede deel der Wetgevende magt, is de *Kamer der Vertegenwoordigers*. En het is hier, dat de magt van iederen staat, naar zijne grootte of bevolking wordt afgemeten, daar er in iederen Staat, bij stemming, één vertegenwoordiger voor iedere 70,680 personen wordt gekozen — en wel, voor den tijd van twee jaren. Het tractement, 't welk aan een volks-vertegenwoordiger, behalve de vergoeding zijner reiskosten, wordt toegekend, is *acht* dollars per dag, gedurende de zitting. De president of voorzitter van deze kamer geniet het dubbel van de genoemde som.

De *Regterlijke magt* bestaat uit drieërlei soort van Geregts-hoven. Het *Hoogste Geregts-hof* (*Supreme Court*) 't welk uit acht leden en één Voorzitter is

zamengesteld, bezit de hoogste regterlijke magt, en houdt éénmaal 'sjaars in *Washington* zijne zitting, welke even als die van 't Congres, in de maand December aanvangt. Het salaris der leden is 4500 dollars 'sjaars, en dat van den Voorzitter 500 dollars meer.

De Leden van dit Gerechtshof worden door den *President*, onder goedkeuring van den Senaat, benoemd; zij behouden dezen post levenslang, tenzij wangedrag of hooge ouderdom gebiedt dien neder te leggen.

De Vereenigde Staten zijn in negen *Regterlijke cirkels* of *Afdeelingen*, verdeeld; in ieder van welke elk half jaar het Gerechtshof (de *Circuit Court* genoemd) gezeten is, 't welk waargenomen wordt door een Regter van het Hoogste Gerechtshof en den Distrikts-regter van den Staat of 't Distrikt, waarin dit hof zitting houdt.

Eindelijk is dit Gemeenebest nog verdeeld in 37 Distrikten, in welke de Distrikt-Gerechtshoven worden gehouden, waargenomen wordende door vier en dertig regters.

De *uitvoerende magt* berust bij den *President* der Vereenigde Staten. Hij bekleedt dezen hoogstgevigtigen post, voor den tijd van vier jaren, en wordt naar den vrijen wil des volks tot denzelven gekozen. De hooge ambtenaren welke met hem arbeiden zijn: De Secretaris van Staat, van Marine, en van Binnenlandsche Zaken, de Postmeester-Generaal, en de Procureur-Generaal. Deze gezamenlijke ambtenaren, die, aangesteld en afgedankt worden naar het goëddunken van den *President*, vormen

met en benevens den Vice-President het *Staats-Kabinet*.

Vroeger over het Distrikt *Columbia* schrijvende heb ik u, *Washington* reeds als den zetel van het Gouvernement, en dus ook als de woonplaats van den *President* doen kennen, en ga zulks dus heden met stilzwijgen voorbij.

Het tractement van den man, die aan het hoofd staat van zulk een magtig en groot gebied, als dat der Vereenigde Staten, is slechts *vijf en twintig duizend* dollars. Geen sterren of ordelinten versieren zijne borst; zijn eenvoudig-deftig zwart gewaad zou u, wanneer ge hem op de straat ontmoette, in hem niemand anders doen vermoeden, dan een man van den deftigen stand. Al wat naar hofpracht en onnoodigen zwier gelijkt, blijft verre van hem geweerd. Eene lijfwacht, die zijn persoon beschermt of zijn paleis bewaakt, heeft hij niet van noode. Het zoogenoemde "*Witte huis*" dat hij met zijn gezin ter woning heeft, wordt op 's Lands kosten van al die meubelen ruim voorzien, welke in zulk een paleis passen.

Zoo was het reeds ten tijde van den eersten President WASHINGTON; de deftigheid ging met eenvoudigheid gepaard — en zoo is het heden ten dage nog. Op deze wijze worden er duizenden bij duizenden gespaard, die door de hoven der Europeesche Vorsten, verslonden worden, terwijl hunne landen onder het wigt der Staats-schulden dreigen te bezwijken.

Zie slechts naar Frankrijk — waar men met het woord "*vrijheid*" in den mond en het *despotismus*

in 't hart eene staatsregeling scheen te willen instellen eenigzins gelijkende naar die der Vereenigde Staten — men begint met den President 600,000 franks of 133,333 dollars toe te leggen — waaraan hij gewis nog niet genoeg zal hebben ¹⁾. En wat kost eene hofhouding als die van de Koningin van Grootbritannien?

Doch — ik wil tot mijn onderwerp wederkeeren en u ook in weinige woorden schetsen de *tweede soort* van regering, namelijk die der verschillende *Staten*.

Daar ligging, klimaat, voortbrengselen en wat al meer, de onderscheidene Staten in de behartiging van hun belang moet doen verschillen, is het huishoudelijk beheer van iederen Staat naar zijne behoefte ingerigt. Iedere Staat heeft zijne eigene constitutie, welke echter in niet één enkel opzigt in strijd mag zijn met de Algemeene grondwet der Vereenigde Staten.

Aan het hoofd van zulk een Gewestelijk bestuur staat de Gouverneur met zijne onderhoorige ambtenaren, terwijl eenmaal 's jaars „de wetgevende magt,” te weten de Senaat en de kamer der volksvertegenwoordigers van den Staat, in de hoofdstad van 't gewest bijeen komt.

Ook de Gouverneur wordt bij stemming door de bevolking van iederen Staat gekozen. De tijd zijner regering is vier jaren. Bijna altijd is hij in 't zwart gekleed, en steeds is hij gereed om met dezelfde

¹⁾ De meening en het voorgevoel des schrijvers zijn wel bevestigd. S.

bereidwilligheid den karreman te woord te staan, als waarmêe hij gewoon is den major van de stad te ontvangen. Bij plegtige gelegenheden, als hij zich in 't openbaar moet vertoonen, is hij in Generaals-uniform uitgedoscht, en te paard gezeten, van een' prachtigen staf omgeven. Doch deze geheele staf kost den Staat niets. Het is eene eerewacht, die door welgestelde personen, die zich zelve een paard en uniform aanschaffen, zonder bezoldiging wordt waargenomen.

Hoe vele Gouverneurs en Prefecten in Europa zouden vriendelijker en regtvaardiger handelen, wanneer zij bewust waren, dat de keuze des volks hun na 4 jaren *al* dan *niet* in het bezit van hun post laten zoude, en dat alle openbare nieuwspapieren open stonden om *regtmatische* aanmerkingen op hun doen en gedrag onbewimpeld aan het licht te brengen?

Ieder burger van eene stad kan tot Burgemeester (*Major*) voor den tijd van twee jaren gekozen worden. Hij heeft voor het bekleeden van dit ambt natuurlijk eenige bezoldiging, doch deze kan men meer als eene vergoeding beschouwen voor de menigvuldige uitgaven, waartoe hij in zijne betrekking verplicht is, dan als eene werkelijke belooning voor de moeite en zorg aan zijnen post verknocht.

De Municipale-raden, (almede door de keus hunner stadgenooten, wier belangen zij behartigen, benoemd) hebben voor den tijd van twee jaren zitting in den Raad, ten ware zij, bij het eindigen derzelven, weder herkozen worden, 't welk menigmaal het geval is. De eenige belooning, die men voor het getrouw waarnemen van dezen post verwachten kan,

is de goedkeuring en hoogachting zijner medeburgers, bij de bewustheid van wèl gehandeld te hebben.

Dat dus iemand, die iets op 't Raadhuis of Secretarie te doen heeft, voor geene onheusche behandeling of vernederenden toon behoeft te vreezen, zal ik niet behoeven aan te merken.

De Major der stad gevoelt zich vereerd door het vertrouwen zijner medeburgers; hij is de behartiger van hunne belangen, en als zoodanig is hij als het ware hun dienaar — en waant zich nimmer hun beheerscher te wezen, en daarom is hij minzaam jegens allen; en even zoo zijn al zijne onderhoorige ambtenaren. Ziet hier weder een der aangename voorregten van eenen liberalen regeringsvorm. Ver is het er van daan, dat deze bandeloosheid en wanorde zou daarstellen; zij brengt gematigdheid, menschelijkheid en regt aan.

Niemand wordt hier meerder gerekend of verhevener geacht om den post dien hij bekleedt, en nog minder om den rang, dien zijn vader of grootvader bezat, indien hij zelf een man van geene beteekenis is; neen — men acht een waarlijk achtenswaardig man om zijns zelfs wil — om zijne eigene verdiensten. Gij gevoelt, dat men hier dus niet veel kan ophebben met klinkende titels, adellijke wapens en alle dergelijke ijdele zelfsverheffingen.

Ik wil u hier eene anecdote mededeelen, die u misschien als een sprookje zou voorkomen, als ik er niet kon bijvoegen, dat zij de zuivere waarheid bevat, en in een der volkrijkste steden der zuidelijke Staten heeft plaats gehad.

Een koopman, Engelschman van geboorte, doch

die het Amerikaansch burgerschap reeds sedert jaren verkregen had, had grooten voorspoed in den handel gehad, en een kapitaal verzameld, dat hem in staat stelde, nu op de onbekrompenste wijze het leven te genieten. Geen wonder, dat men zijne equipage als een der fraaisten in de stad kon aanwijzen, zonder dat het iemand in de gedachten kwam hem dit voorregt te benijden. Maar nu begon de man zich zelve te verheffen: hij kleedt zijn koetsier en knecht in *livrij* en vertoont zich dus zittende in zijne opene calèche. — Weinige dagen later zag men een dergelijk open rijtuig met koetsier en knecht, in dezelfde kleuren van zijne livrij gekleed, de stad doordraven, waarin een afzigtelijk leelijke neger, die volkomen op een aap geleek, gezeten was, met een narren-bellen-muts op het hoofd. Men heeft den koopman nimmer weder met zijne bedienden in livrij zien rijden; ééne les was voor hem voldoende.

De belastingen, die hier geheven worden, zijn niet hoog en weinig in getal. Vaste bezittingen, handel en bedrijf zijn hoofdzakelijk de voorwerpen, die aan belasting onderworpen zijn. Naar eene gemoedelijke opgave wordt men aangeslagen. Naar mate van iemands bezittingen, of iemands winsten in den handel, betaalt hij. Dit is billijk. In Europa is de rijke baron omdat hij *niets* doet als zijne coupons knippen, van velerlei belasting vrij, die den burgerman ter neêr drukt. De invordering geschiedt mede zeer eenvoudig. De ontvanger zendt met zijne kwitantie (in eens over het geheele jaar) bij de belastingsschuldigen, zijn agent vraagt vriendelijk om

de betaling, welke hij bij velen dadelijk ontvangt: Doch, wordt hem gezegd, dat het heden niet gelegen komt en bepaalt men een naderen tijd, in de volgende maand bij voorbeeld, dan vertrekt hij even beleefd, alsof hij de gelden had ontvangen, en teekent den dag zijner terugkomst op de achterzijde van de kwitantie aan, en daarmede is de zaak afgedaan.

Behalve de staande armee, die in vredestijd zeer klein is, en thans uit niet meer dan 10,000 man bestaat, is de zoogenoemde „*militia*” in dit jaar op een getal van niet minder dan 1,934,824 man gebracht. In de militie wordt, met slechts weinige uitzonderingen, als geestelijken enz., alle weerbare manschap begrepen, van 20 tot 45 jaren oud. De President heeft de magt om dezelve tot verdediging van het vaderland (een ieder voor zijnen eigenen Staat), of tot handhaving van inwendige rust en orde op te roepen.

Het Gouvernement behoeft tot zijne veiligheid of tot de handhaving van zijn gezag, niet een enkelen soldaat. Wordt het land van buiten door een’ vijand aangevallen, dan vliegen op ’t eerste woord van den President de vrijheidszonen te wapen, en het getal *vrijwilligers* overtreft in de meeste Staten het gevraagde getal — zooals zulks gedurende den oorlog met *Mexico* gebleken is.

Zoodra de oorlog geëindigd is, keert een ieder naar zijne haardstede terug en ontvangt, boven zijne bezoldiging gedurende zijn’ diensttijd, eenige akkers land tot eene belooning. Gebruikt hij alsdan met vlijt de spade, dan kan hij zich in korten tijd een

onafhankelijk bestaan verschaffen, en aan zijne kinds-kinderen nog verhalen, op welk eene wijze hij dit eigendom verworven heeft.

Wend men het oog in deze dagen naar Europa — welk een schrikverwekkend schouwspel doet zich aan hetzelfde voor! — Millioenen worden opgeofferd, om aan allen kant onoverzienbare legers op de been te houden.

Ik ben enz.



Z E V E N D E B R I E F .

JULIJ 1849.



Geef uwen knecht een verstandig herte, om uw
volk te rigten.

1 KON. III: 9a.

Heb ik, in mijn vorigen, slechts over het ambt of de werkzaamheden van de *Presidenten der Vereenigde Staten* gesproken, zoo hoop ik, dat het u niet vervelen zal, indien ik u, ook met de personen, die, sedert de vestiging van dit Gemeenebest, dezen post bekleed hebben, wat nader bekend make.

Hij, in wiens naam de gansche beschaafde wereld *het voorleden, tegenwoordig en toekomstig heil* van dit gelukkig land, leest, was de eerste President der Vereenigde Staten:

GEORGE WASHINGTON.

Toen er voor hem gestemd werd, was er niet één die een ander had gekozen. In 1789 werd hij alzoo plegtig ingehuldigd. En toen de, bij de *Constitutie*

bepaalde, vier jaren verlopen waren, werd hij ten tweedemale door den eenstemmigen wensch des volks als President uitgeroepen. Doch toen men hem bij het ten einde loopen van dit tweede tijdvak in tijds te kennen gaf, van hem ten derde male te zullen kiezen, trok hij zich wijselijk terug; en toonde in zijn „*vaarwel* aan zijne Landgenooten” — ’t welk van ’s mans doorzicht, juist begrip van ware vrijheid en echte liefde voor zijn vaderland getuigt, en als een dierbaar legaat aan de nakomelingschap mag beschouwd worden — uit welk eene edele bron het weigeren, van ten derde maal aan het hoofd der regering te staan, voortvloeide.

Den 4^{den} Maart 1797 gaf hij de teugels in handen van zijn’ opvolger over, om in den schoot der zijnen, op *Mount Vernon*, op het stille land, de rest zijner dagen te slijten.

WASHINGTON was een edel en inderdaad zeldzaam man. Vorsten hebben hem bewonderd; geschiedschrijvers hebben zijne daden vereeuwigd; dichters hebben hem bezongen; tijdgenooten hebben hem geëerd, lief gehad en den eernaam van „*Vader van zijn vaderland*” gegeven; terwijl het dankbaar nageslacht, ’t welk hem schier vergoodt, zijn naam niet dan met eerbied op de lippen neemt.

Ik ben niet van voornemen om u zijne levensgeschiedenis volledig te geven; — gij hebt dezelve welligt elders gelezen; maar ik wil u slechts eenige punten, die ik geloof minder bekend te zijn en ’s mans karakter kenmerken, mededeelen.

Reeds van zijne vroegste jeugd af, was hij een vriend van waarheid en regt, en betoonde hij een’

zekeren moed en eene onverschrokkenheid, die slechts zeldzaam zóó in een knaap van 14 à 15 jaren wordt aangetroffen. Hij was daarom onder zijne schoolmakkers steeds degene, die in een onderling geschil uitspraak deed, waaraan zich dan ook iedereen gaarne onderwierp.

Hij verdeelde al de scholieren in twee militaire-afdeelingen: en altijd werd hij door de vrije keuze zijner makkers tot aanvoerder van één der beide korpsen gekozen, welke in spiegel-gevechten elkan- ders krachten beproefden.

Hij verloor, naauwelijks tien jaren oud zijnde, reeds zijn' vader. Zijne moeder was eene wijze en brave vrouw. Eens met eenige knapen in het veld wandelende, zagen zij dáár het schoone veulen ('t welk zijn moeders lieveling genoemd werd) grazen. Met moeite lag hij hetzelfde 't gebit in den mond, en moedig besteeg hij in een zwenk het fraaije beest. Het verschrikte dier zoo iets geheel ongewoon, vloog als woedend door het veld; door deze onnatuurlijke sterke inspanning barstte er een zijner bloedvaten.... waardoor het plotseling nederstortte en stierf!

Het was een jong paard van groote waarde, en menig jongeling zou, in zijne plaats, gepoogd hebben eene hem ontheffende verschooning te vinden. Niet alzoo was het met GEORGE. Hij ging oogeblikkelijk naar zijne moeder, verhaalde haar eenvoudig en naar waarheid de geheele omstandigheid — en vroeg toen vergiffenis. „Ik vergeef u, mijn jongen,” was het antwoord, „omdat gij den moed gehad hebt, om mij voor de vuist de waarheid te

zeggen; hadt gij dezelve zoeken te verbergen, ik zou u veracht hebben."

Zijne neiging tot de zeedienst, deed hem van zijne moeder (ofschoon tegen haar genoegen) de toestemming bekomen om dezelve te volgen. Alle dingen waren in gereedheid om als cadet in zee te gaan. Het schip lag tegenover de ouderlijke woning; de boot kwam aan wal om hem af te halen en zijn geheele ziel was vervuld met de reis, die hij ging ondernemen.

Nadat zijn koffer naar de boot was gebragt, ging hij zijne moeder vaarwel zeggen en zag een tranenvloed aan hare oogen ontspringen. Desniettemin zeide hij niets tegen haar — maar, gevoelende, dat zij steeds in angst, en misschien nimmer weer gelukkig zou zijn, als hij weg ging, keerde hij zich tot den bediende en sprak: „ga, en zeg hen, dat zij mijn koffer terugbrengen; ik wil niet weggaan en breken 't hart mijner moeder."

De moeder was getroffen door dit besluit, en zeide tot hem: „GEORGE, God heeft beloofd die kinderen te zegenen die hunne ouders eeren, en ik geloof Hij zal u zegenen."

Toen hij in 1755, op aandrang van den Engelschen Generaal BRADOCK als Aide-de-Camp in eene expeditie tegen de Franschen en Indianen diende, gaf hij — als met 't oorlog voeren der Indianen meer bekend — zijn Generaal, even vóór den aanval een goeden raad; doch deze wees dien, uit de hoogte op den „jongen Amerikaan" neêrziende, trotselijk van de hand. De slag werd verloren. De Generaal zelf viel, doodelijk gewond. De meeste

verdere hoofd-officiëren waren gedood of gewond en de troepen begaven zich, in de grootste wanorde, op de vlugt. Met ongelooflijke moeite bragt WASHINGTON hen weder bij één, en deed hen toen in goede orde terugtrekken tot het fort Cumberland.

Het is opmerkelijk, dat WASHINGTON, — die gedurende het gansche gevecht, bij het overbrengen der orders, bestendig aan de kogels der vijandelijke scherpschutters was blootgesteld — ofschoon er twee paarden onder hem werden dood geschoten en vier kogels door de panden van zijn rok gegaan waren, ongedeerd uit dezen slag wederkeerde. Men verhaalt, dat een Indiaan gezegd had: „dat hij op dien dag vijftien malen op WASHINGTON geschoten had, doch dat hij hem maar niet had kunnen treffen.”

Daarna bij zijne moeder op *Mount-Vernon* tehuis komende, om na al het doorgestane, door stille rust weder op zijn verhaal te komen, volgden hem de hartelijkste zegenbeden van de gansche kolonie. Het was omtrent dezen tijd, dat de Leeraar DAVIS in eene zekere Leerrede het volgende prophetische woord uitte: „Ik kan niet anders dan verwachten, dat de Voorzienigheid dezen jongeling heeft gespaard, om eens de bevrijder van zijn Vaderland te worden.”

Toen, ten gevolge van het eerste Algemeen Congres (in 1774 gehouden) het zwaard moest getrokken worden, voor vrijheid en regt, bleek het al ras, dat de Voorzienigheid zijn leven inderdaad tot grootere einden had gespaard.

Met eene edele, nederige beschroomdheid was het, dat hij den belangrijken post, van aan het hoofd der

gansche Amerikaansche legermagt te staan, aanvaardde.

Ofschoon het Congres hem vijfhonderd dollars per maand had toegekend, begeerde hij voor zich zelve *geene belooning*, doch gebruikte deze gelden voor alle uitgaven, die ten dienste van het leger hadden gestrekt — waarvan hij naauwkeurig aantekening hield.

Het was in dezen langdurigen worstelstrijd, tegen overmagt en dwingelandij, waarin hij zoo menige proeve van zijn kriegsbeleid, zijne standvastigheid, gematigdheid en liefde tot zijn vaderland gaf, dat hij, als grondlegger der Amerikaansche vrijheid, zich den eertitel van: „*Vader zijns vaderlands*” verworven heeft.

Zijne overwinningen waren over 't algemeen meer het gevolg van de bedaarde kalme berekening des Veldheers, dan van krijgsgeluk of moed van 't oogenblik.

Voor dat hij het slagveld betrad, knielde hij (even als WILLEM DE ZWIJGER en DE RUIJTER hadden gedaan) eerbiedig neder voor den Heer der heirscharen!... en toog dan, vol moed, het zwaard uit de schede — en, overwon.

Bij de staking der vijandelijkheden in 1782 en het openen der vredes-onderhandelingen met Groot-Brittanie, gegrond op eene „geheele onafhankelijkheid der Kolonies,” zag WASHINGTON met zijn doordringend oog reeds in de verte, de donkere wolken die zich boven zijne armée zamenpakten. De soldaten waren sinds lang zonder soldij, en het afdanken was ongeraden, daar het Congres onmagtig was. WASHINGTON's voorzigtigheid voorkwam een groot onheil; hij wist op geschikte wijze de ontwapening en af-

danking der krijgsmagt te doen uitstellen en verbleef zelf in het hoofd-kwartier bij zijne krijgsmakkers te *Newburg* aan de Hudson's-rivier.

Hier ontving hij een' brief van een oud, eerwaardig en bij het leger algemeen geacht Kolonel, die hem „het wantrouwen in een Gemeenebestelijk Gouvernement” te kennen gaf, daarbij voorstellende: om eene onafhankelijke monarchie daar te stellen; verklarende, „dat de eenstemmige begeerte der geheele armée was om hem als KONING uit te roepen.”

WASHINGTON's antwoord was spoedig gereed. (Het herroept een GIDEON voor onzen geest). Het ving aan met eene berisping van des schrijvers verkeerden ijver en eindigde met de verklaring: „*dat geen voorval gedurende den geheelen oorlog hem zooveel smart veroorzaakt had als deze aanbieding.*”

Waar heeft ooit Vaderlandsliefde, met verzaking van eigen eer en grootheid, schooner uitgeblonken?...

Gevoelig voor vriendschap, was het afscheid, dat de groote Veldheer na het einde van den achtjarigen kampstrijd voor de onafhankelijkheid, van het leger en ten laatste van zijne officieren nam, zoo aan doenlijk, dat het laatst vaarwel, toen de boot, waarop hij zich bevond, van wal stak, „*geen woorden meer had, maar aller oogen vervulde met tranen*”....

Doch niet minder gunstig leert ge den man kennen, als ge hem voor het Congres ziet verschijnen, en, na het nederleggen van de door hetzelfde aan hem toevertrouwde magt en waardigheid, hoort zeggen: „ik acht het een duren plicht om de laatste plegtige handeling van mijn openbaar leven, te besluiten, met de belangen van ons dierbaar Vaderland

in de bescherming te bevelen van den Almagtigen God, en hen, die het opzigt over hetzelfde is toevertrouwd, om Zijnen naam steeds te heiligen."

Het congres drukte zijn' dank uit, in de verheffing der wijsheid en geestkracht, die WASHINGTON, zoowel bij het ten einde brengen als bij het voeren van dezen oorlog had ten toon gespreid. Het deelde in zijn gevoelen, om de bescherming des vaderlands aan God te bevelen, en van Hem te smeeken, om de harten der burgers te neigen, om alle hunne krachten aan te wenden om eene gelukkige en geachte natie te worden. "En wat u betreft," (zoo eindigde de spreker) "wij rigten onze innigste bede tot God, dat uw zoo dierbaar leven, het voorwerp zijner bijzondere zorg moge zijn; dat uwe dagen zoo gelukkig mogen zijn als zij luisterrijk zijn geweest, en dat Hij u eens die belooning geve, die deze wereld niet geven kan."

WASHINGTON keerde als een ambteloos burger, maar overal begroet als *de redder des vaderlands*, naar het stille land weder.

Zijne rust was echter niet van langen duur: het vaderland had andermaal zijne dienst noodig. De *constitutie* was daargesteld, doch er moest nu een *President voor de Vereenigde Staten* gekozen worden. Het gansche volk stemde, en — "GEORGE WASHINGTON" was aller kreet. Op den 30^{sten} April 1789 werd hij in tegenwoordigheid van het *eerste* congres onder de nieuwe constitutie en van eene ontelbare schare van toeschouwers, tot dezen gewigtigen post ingehuldigd. Na den afloop der ceremonies hield hij in de *Kamer van den senaat* eene aanspraak, welke

hij, na over het gewigt en de verantwoordelijkheid enz., aan dezen post verbonden, gehandeld te hebben, aldus eindigt: „Het zou zeer onvoegzaam zijn, bij deze mijne *eerste* ambtsverrigting te vergeten, mijne vurige smeeingen op te zenden tot den Almagtigen Regeerder van 't Heelal, die voorzit in de raadsvergaderingen der natien.”

Na het eindigen van zijne aanspraak begaf hij zich met al de leden der beide Kamers naar de *Paulus'* kapel, en gaf aan vorsten en volken een voorbeeld, hoe men in de vreeze des Heeren de teugels des bewinds behoort te aanvaarden.

Het congres, diep gevoelende, hoe grooten dank het gansche volk aan God verschuldigd was, verzocht den President, om aan de natie het houden van een „algemeene dank- en bededag” aan te bevelen, „waarop zij met dankbare harten zouden erkennen, de blijkbare en veelvuldige voorregten aan hun door den Almagtigen God geschonken — bijzonder in het verleenen der kalme gelegenheid om eene constitutie daar te stellen, die hun veiligheid en geluk verzekeren zou.”

Toen WASHINGTON, twee dagen nadat hij de tijding zijner benoeming had ontvangen, zich tot het aanvaarden van zijn ambt naar New-York (destijds de zetel van het Gouvernement) begaf, was zijne reis derwaarts „eene voortdurende triomftogt” te noemen; — in iedere plaats die hij doortrok, werd hij met vreugdekreten en aanspraken begroet. Te *Philadelphia* werd hem de burgerkroon op 't hoofd gezet, en te *Trenton*, waar hij door eene deputatie uit het congres werd opgewacht, was er eene prach-

tige eereboog voor hem opgericht, waarbij eene schaar van edele vrouwen, maagden en kinderen zich verzameld had, die een roerend lied aanhief en zijn pad met rozen bestrooide. Met één woord, „zoo groot waren de eerbetooningen (zegt RAMSAY) waarmede hij werd overladen, dat het niet missen kon, of het zou den geest van een' man van den gewonen stempel tot trotschheid verheffen — doch niets van dien aard werd ooit ontdekt in dezen buitengewonen man.”

Doch, waar zoude ik eindigen, indien ik al de merkwaardigheden uit het leven en karakter van dezen zeldzamen man zoude opsommen?

Hij eindigde zijn nuttig en roemvol leven, ruim twee jaren nadat hij de teugels des bewinds in de hand van zijnen opvolger had overgegeven, den 14^{den} December 1799, in den ouderdom van 67 jaren. Zijn sterven was het zacht ontslapen van een Christen.

Niet minder dan 24 steden in de Vereenigde Staten zijn naar zijnen naam genoemd.

Zijn opvolger, dien gij vroeger reeds als een warm vriend des vaderlands, en als een der grondleggers van Amerika's onafhankelijkheid eenigzins hebt kennen, was

JOHN ADAMS.

In zijne jeugd beoefende hij de regtsgeleerdheid, en een geschrift, destijds door hem uitgegeven, ge-

tuigde van de helderheid van zijn hoofd, en van de juiste begrippen, die hij koesterde omtrent vrijheid, regt en wet. In 1766 werd hij bekend met mannen als JOHN HANCOCK, JAMES OTIS en anderen, en deelde in hunne vaderlandslievende gevoelens, en het was deels als hulde aan zijne talenten, deels om zijne diensten en talenten ten voordeele der Engelsche kroon te verzekeren, dat de Koninklijke Gouverneur hem den voordeeligen post van Advokaat-Generaal bij het Admiraliteits-Geregts-hof aanbod. Hij begreep, dat de aanneming van denzelven in strijd was met zijne grondbeginselen, en bedankte voor een' post, die duizenden in zijne plaats zouden aangenomen hebben.

Toen hij als lid van den Raad van Massachusetts gekozen was, werd hij door den Gouverneur GAGE verworpen, doch later was hij als lid van het congres (in Philadelphia in 1774 bijeen gekomen) een der werkzaamste mannen van dat ligchaam. „En hij was het, die (in 1776) met RICHARD H. LEE, PATRICK HENRY en anderen aan zijne zijde, onbeschroomd op eene *onafhankelijk-verklaring* aandrang.”

Gedurende het overige deel van 't jaar 1776 en van 1777, was hij lid van niet minder dan negentig Staats-vergaderingen — en voorzitter in 25 derzelven.

In 1779 ging hij als gevolmagtigd minister naar Groot-Brittanje, om aldaar een vredes-verdrag te sluiten. Hij bezocht vervolgens Parijs in 1780, en ging in Augustus van datzelfde jaar naar Amsterdam, alwaar hij twee jaren onafgebroken werkzaam was tot heil van zijn vaderland.

In 1785 zich als gezant voor de Vereenigde Sta-

ten aan het hof van Groot-Brittanje bevindende, was het bij die gelegenheid, dat hij aan een' zijner vrienden zijn eerste gehoor bij den Koning, op zijne natuurlijke doch volzinnige wijze beschrijft.

De krachtige en ronde toon, waarmede ADAMS — (de *eerste* afgezant, die van wege het overzeesche *gemeenebest* zich voor Zijne Majesteit vertoonde) den Monarch aansprak, trof den Koning zoodanig, dat het een onderhoud werd, hoedanig er zelden een binnen de wanden van eene koninklijke audientie-zaal gehoord wordt.

In het jaar 1797 werd hij President van de Vereenigde Staten. Het was geen geringe zaak om de eerste na een' WASHINGTON te zijn, die aan het hoofd der republiek zou staan. Daarenboven dreigde er een oorlog met Frankrijk uit te barsten. Met kracht en moed nam hij het roer van Staat in handen — en door zijn wijs beleid werd 's lands eer gehandhaafd en ook de vrede bewaard.

Hij was een man van een zeer helder doorzicht. Eene zedelijke kracht kenmerkte alle zijne handelingen. Hij sprak langzaam — en daardoor was 't wel doordacht, wat van zijne lippen vloeide. Hij was rein van zeden en een beproefd Christen, „en (zegt zijn levensbeschrijver) „hij heeft een naam achter gelaten, begeerlijk geacht door alle wijzen en goeden.”

Hij was boven dit alles een verstandig vader. „De opvoeding van onze kinderen” (zoo sprak hij eens tot zijne echtgenooten) „is nimmer uit mijne gedachten. Leidt hen op tot deugd, gewen hen aan vlijt en werkzaamheid, wek moed in hen op, zorg dat zij iedere ondeugd als schandelijk en onmannelijk leeren achten,

vuur hunne eerzucht aan om nuttig te zijn en doe 't hen verachtelijk en ongelukkig keuren, om de kennis van een enkele noodzakelijke wetenschap te ontbreken."

Als eene aangename vrucht van de goede opvoeding zijner kinderen, zag hij in 1825 zijn' zoon als President den zetel beklimmen.

Hij bereikte een hoogen ouderdom, en mogt het halve eeuwfeest van de *onafhankelijkheid* der Vereenigde Staten beleven — ofschoon niet overleven. Op den morgen van den 4^{den} Julij 1826, toen het niet meer twijfelachtig was, dat zijn einde naderde, en men hem vroeg, „of hij niet een toäst had voor dezen dag?" — waren de laatste woorden die hij sprak, deze: „*Independence for ever.*” (*Onafhankelijkheid voor altoos*).

Ten een ure na den middag ontsliep hij.

De derde President der Vereenigde Staten was

THOMAS JEFFERSON.

Hij was een man van zulke zeldzame bekwaamheden en die zulk een onbepaalden invloed uitoefende op de denk- en handelwijze van 't volk, dat de geschiedenis slechts zeer weinige voorbeelden, die hem evenaren, leveren kan.

Reeds in zijn negende jaar beoefende hij de oude talen, en de geschiedenis der Grieken en Romeinen ontstak in zijnen geest een vuur, dat niet dan door zijnen dood is uitgeblusht.

Hij beminde 't hem zoo heilige vaderland met al

de kracht zijner ziel — doch vereenigde met deze liefde eene uitgestrekte menschenliefde, welke den ganschen aardbol kon omvatten. Hij was een echte wijsgeer en een scherpziend Staatsman. Ofschoon geen openlijk voorstander van de godsdienst (ja zelfs een vrijdenker geheeten) bezat hij zuivere en onbesmette zeden. In Staats-aangelegenheden, of waar het ooit 't heil van zijn vaderland goldt, was hij eerlijk, vurig en dienstvaardig. Zijne vriendschap was duurzaam en hartelijk. Zijn vertrouwen onbepaald en wantrouwen hem vreemd. Zijne manieren waren eenvoudig doch verheven, — en zijn dagelijksche omgang bezat een gewigt van zeldzame waardij voor allen, die hem omringden. Bij uitstek vriendelijk en welwillend, was hij een zachtzinnige meester over zijne bedienden en mild en gulhartig jegens zijne naburen.

Hij bezat eene opmerkenswaardige effenheid des gemoeds — zoodat men beweert, dat niemand hem ooit in drift gezien heeft en dat hij kon glimlagchen, waar menigeen in toorn zou ontstoken zijn. De volgende anecdote strekke daarvan eenigzins ten bewijze.

De beroemde reiziger HUMBOLDT, hem ten tijde van zijn presidentschap bezoekende, vond in een nieuwspapier dat op zijne tafel lag, een' lagen en lasterlijken aanval op zijn karakter. „Waarom vervolgt en straft gij dien man niet?” vroeg HUMBOLDT. „Steek het papier in uwen zak,” sprak JEFFERSON met een glimlach, „en bijaldien na uwe terugkeering in uw vaderland, iemand de vrijheid van onze drukpers mogt betwijfelen, leg hem 't zelve voor en vertel hem waar gij het hebt gevonden.”

Zijn leven was, om 't met één woord te zeggen, geheel aan zijn vaderland toegewijd; en de uitkomsten zijner handelingen en daden mogen als zoo vele legaten, aan de menschheid nagelaten, beschouwd worden.

Hij was de stichter van vele letterkundige- en opvoedings-instituten; de samensteller van de *Verklaring der Onafhankelijkheid*; van de wetten die aan zijnen Staat (*Virginia*) de vrijheid van godsdienst verzekerden, terwijl zijn grafschrift hem vermeldt als „de Vader van de Universiteit van *Virginia*.”

Hij bekleedde, even als WASHINGTON, een dubbel-tal van jaren (1801—1809) het hoogste ambt in den Staat; en toen hij van het tooneel des openbaren levens was afgestapt, sleet hij nog zeventien jaren in aangename rust op zijn goed *Monticello*, „alwaar hij,” zegt WEBSTER, „leefde zoo als het een wijs man betaamt.”

Ook *zijn* verscheiden was op de 50^{ste} verjaring van de „Verklaring der Onafhankelijkheid;” hij stierf, 'twelk waarlijk opmerkelijk is, op den 4^{den} Julij 1826, op den middag, en dus nagenoeg op hetzelfde oogenblik als zijn vriend en voorganger JOHN ADAMS.

JAMES MADISON,

was de onmiddellijke opvolger van JEFFERSON in het Presidentschap. Reeds vroeg had hij eene letterkundige opvoeding en bestudeerde de klassieke Authenthen, en werd tot den regtsgraad bevorderd om als regtsgeleerde te kunnen optreden. Hij werd al spoedig als lid van onderscheidene Staatsvergaderingen van

Virginia, en vervolgens als afgevaardigde voor dien Staat naar het Algemeen Congres, benoemd.

Hij arbeidde een geruimen tijd om eene Constitutie te vervaardigen, die heilrijk voor zijn Vaderland zijn zou. WASHINGTON was te dien aanzien met hem van dezelfde denkwijze, en de ten slotte aangenomene Grondwet draagt de merkbare indrukken van zijn geest en pen. Door JEFFERSON werd hij benoemd tot Staats-Secretaris; welken post hij heeft waargenomen gedurende de acht jaren van JEFFERSON's bestuur; wien hij in 1809 opvolgde.

Aan het einde van zijn vierjarig bestuur weder herkozen zijnde, genoot ook hij de eer van acht jaren het roer van Staat in handen te hebben. Op den 3^{den} Maart 1817 sloot zich 't laatste jaar van zijne administratie. Onder zijn bestuur had het Vaderland de moeilijkheden van den oorlog doorgeworsteld en hij gaf zijn post in handen van zijn opvolger over, te midden van de zegeningen des vredes en van algemeenen voorspoed. Hij sleet de rest zijner dagen op zijne plantagie in *Monpelier*, in *Orange-County*, in *Virginia*; zich geheel aan het landleven en den landbouw toewijdende. MADISON was niet groot van persoon, doch een weinig gezet. Gewoonlijk droeg hij gepoederd haar en was altijd geheel in 't zwart gekleed. Zijne manieren waren zedig en ingetogen, en in de samenleving aangenaam en leerrijk. Zijn vloeiende stijl als schrijver werd slechts door weinigen geëvenaard — en het belangrijk deel, dat hij had in de samenstelling der Constitutie, en in de handhaving van dezelve, schonk hem den titel van: „Vader van de Constitutie.”

JAMES MONROE,

geboren in *County Westmoreland*, in Virginia, was de vijfde President der Vereenigde Staten.

Geboren in een tijd, dat het vuur der omwenteling reeds begon te smeulen, werd in zijn Vaderlandlievend gemoed, de lust tot het krijgsmansleven ontvonkt. Op zijn achttiende jaar verliet hij het Collegie, en begaf zich, bezielde met het vuur, dat de Verklaring van de Onafhankelijkheid hem had ingeblazen, naar Washington's hoofd-kwartier in New-York (Augustus 1776). Hij woonde de ongelukkige schermutseling te *Harlem* ¹⁾ op *York-eiland* bij, en het even ongelukkige gevecht van *White plains*. Te *Trenton* in de voorhoede zijnde, werd hij door een kogel getroffen, welke hem een lidteeken naliet voor geheel zijn leven. Zijn moed werd beloond met den rang van kapitein hem aan te bieden. In de veldtogten van 1777 en 1778, bewees hij als aide-de-camp groote diensten, en in de gevechten van *Brandywine*, *Geemantown* en *Monmouth*, onderscheidde hij zich door moed en dapperheid.

Later keerde hij tot de beoefening der rechtsgeleerdheid weder; — doch wanneer de nood des vaderlands zijn arm vorderde, was hij altijd weêr de eerste die zich in de rij der vrijwilligers schaarde.

In het jaar 1782 werd hij als lid van het wetgevend ligchaam van *Virginia* gekozen; en het vol-

¹⁾ Deze plaats verkreeg en draagt nog dien naam naar onze stad *Haarlem* in Noord-Holland.

gende jaar, ofschoon eerst 25 jaren oud, vertegenwoordigde hij als afgevaardigde in het Congres den laatstgenoemde Staat.

In volgende jaren was hij in verschillende hooge betrekkingen zijn vaderland van nut, en strekte de hem opgedragene posten tot eere.

Onder de administratie van MADISON was hij Secretaris van Staat; en had zelfs een geruimen tijd daarbij het Departement van Oorlog onder zijn beheer: welke dubbele werkzaamheden hij met een ongelooflijken ijver en trouw volbragt.

Op den 4^{den} Maart 1817 begroette men hem als President; tot welken hoogen post hij ook andermaal geroepen werd, en welke hij niet minder dan al zijne vorige bedieningen, met eere bekleedde.

Gedurende zijne administratie werden er niet minder dan zes Staten tot de Unie toegevoegd. Tegen het einde van 1817 werd er door het Congres bepaald, dat het getal der strepen van de nationale vlag en van 's lands wapen: *rood* en *wit* ('t eerst aangenomen in 1777) *dertien* zijn zou; en dat verder de Unie zou worden vertegenwoordigd door een getal van *witte sterren op een blaauw veld*, gelijk aan 't getal der Staten. En zoo kwamen er nog een aantal andere nuttige inrigtingen onder dezen President tot stand, waardoor 's mans nagedachtenis nog lang in zegening blijven zal.

MONROE was van eene hooge, doch welgevormde gestalte; zijn blond haar, zacht gelaat en blaauwe oogen, gaven hem een aangenaam voorkomen, waarop eerlijkheid, vastheid en voorzigtigheid, meer dan een hoogdravend verstand, hun stempel hadden gedrukt.

Hij was vlijtig en onvermoeid in den arbeid; warm en welmeenend in zijne vriendschap — en zijne manieren droegen steeds het kenmerk van fijne beschaving. Zijn lang leven was eervol voor hem zelven en allernuttigst voor zijn vaderland. Hij stierf in het 72^{ste} jaar zijns levens, en wel op den 4^{den} Julij 1831 — en was dus de *derde* President die op het Jaarfeest der Onafhankelijkheid ontsliep!

Op den 11^{den} der maand Julij 1767 werd de man geboren, van wien ik u in de volgende regelen eene schets zal pogen te geven; het is

JOHN QUINCY ADAMS,

de zesde President van de Vereenigde Staten. Hij was de zoon van JOHN ADAMS, die u als de opvolger van WASHINGTON, reeds bekend is. Reeds op zijn elfde jaar vergezelde hij zijn' vader in Frankrijk en genoot aldaar dagelijks de vriendelijke omgang en het onderwijs van Dr. FRANKLIN en andere beroemde mannen.

Toen hij twee jaren later (1780) met zijn vader andermaal naar Frankrijk trok, bezocht hij, ofschoon slechts voor korten tijd, de school te Parijs; doch toen zijn vader zich vervolgens naar Holland begaf om aldaar een tijdlang te verblijven, werd hij te Amsterdam naar de Latijnsche school gezonden — en later begaf hij zich naar de hooge school te Leyden. In zijn vijftiende jaar, vergezelde hij FRANCIS DANA naar Rusland in hoedanigheid van bijzonderen

Secretaris der Legatie; terwijl hij in den winter van het volgende jaar eene reis door Zweden en Denemarken maakte en van daar over Hamburg en Bremen, weder naar 's Hage terugkeerde, alwaar zijn vader zich destijds als Ambassadeur voor de Vereenigde Staten bevond.

Toen in 1785 zijn vader tot Ambassadeur naar Engeland werd benoemd, keerde hij weder huiswaarts, met oogmerk om zijne, telkens verhinderde, letterkundige studiën, met ernst voort te zetten; ten welken einde hij zich naar de *Harvest-Universiteit* begaf, alwaar hij (in Julij 1787) den verlangden graad bewam.

Vervolgens beoefende hij de regtsgeleerdheid te *Newburyport*; waar hij, reeds als student, bijzondere bewijzen gaf, dat hij ééns regt bekwaam zou zijn, om de pen wèl te voeren. Na de voltoering zijner studiën, zette hij zich in *Boston* als practiserend regtsgeleerde neder, en besteedde zijne ledige uren in het schrijven van staatkundige geschriften: onder welke zijn betoog, „dat het Gouvernement der Vereenigde Staten verplicht was, om ten aanzien van den twist tusschen Engeland en Frankrijk, de onzijdigheid te bewaren” — aller aandacht trok en ook niet zonder uitwerking bleef. Zijne talenten werden ook door WASHINGTON gewaardeerd. In Mei 1794 werd hij tot Ambassadeur naar de Nederlanden benoemd; en later tot Afgezant naar het hof van Portugal en daarna naar dat van Pruisen.

In Amerika teruggekeerd, werd hij (1802) tot lid van de Senaat van *Massachusetts* verkozen; en in het volgende jaar bewam hij eene zitplaats in

den Senaat van de Vereenigde Staten, welke hij eervol tot in 1806 bekleedde.

In 1809 benoemde de nieuwe President MADISON hem als Ambassadeur naar Rusland; en Keizer ALEXANDER betoonde hem zulk eene vriendschappelijke gemeenzaamheid, als „geheel buitengewoon” kon genoemd worden: en toen in 1812 de oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Groot-Brittanie verklaard was, bood deze Vorst zijne bemiddeling aan; doch dezelve werd door 't laatstgenoemde Gouvernement afgewezen. In 1812 werd ADAMS aan het hoofd eener Commissie geplaatst, om met de Engelsche Agenten te *Gent* een vredestractaat tot stand te brengen; en later bragt hij de handelsbetrekking met Groot-Brittanie op een' voet, die van zijn doorzicht getuigt en thans nog de basis is van Amerika's betrekking te dien aanzien met dat Rijk.

Was hij in 1815 als Ambassadeur naar Engeland benoemd, twee jaren later bood de President MONROE hem eene plaats in zijn Kabinet aan, als Secretaris van Staat: welken post hij, gedurende de 8 jaren van de administratie van dezen President, eervol bekleedde. Zijn onvermoeide vlijt en zijne heldere staatkundige inzigten, maakten hem tot een der nuttigste mannen voor zijn vaderland. In 1824 waren er ('tgeen zeldzaam gebeurt) vijf kandidaten voor het Presidentschap. De stemmen waren verdeeld, en de Kamer der Vertegenwoordigers moest derhalve uitspraak doen, en — JOHN QUINCY ADAMS was President.

De administratie van ADAMS mag gelukkig ge-

noemd worden. Dat hij veel gedaan had, om de eer, den roem, en de voorspoed van den Lande te bevorderen kon door niemand wêersproken worden. Inwendige verbeteringen waren alom met milde hand daargesteld: meer dan veertien millioen dollars waren er aan verschillende weldadige en andere heilrijke instellingen besteed; ruim vijf millioen dollars afgezonderd in billijke vergelding van de „nog levende officieren van de revolutie,” terwijl gelijktijdig 's lands verschuldigde intressen stiptelijk werden betaald, en de schuld met dertig millioen dollars verminderd.

Toen ADAMS den Presidents-stoel verliet, was de Unie met geheel de wereld in vrede!

Naauwelijks had hij zich aan de rust eenigzins toegewijd, of men geloofde als Vertegenwoordiger van het distrikt waar hij woonde, geen beter lid voor het Congres te kunnen benoemen dan den nu zijn 65^{sten} levensjaar iugetreden Staatsman. En van dat oogenblik tot aan het einde zijns levens heeft hij onafgebroken eene plaats in deze groote Staatsvergadering bekleed. Hij was daar een der werkzaamste en onvermoeidste leden.

Zijne krachtige welsprekendheid vooral bij gelegenheden wanneer hij met warmte eene of andere goede zaak verdedigen wilde, gaf hem in gewigtige beraadslagingen een groot overwigt, en deed hem den toenaam van „de oude welsprekende” verwerven.

In al zijne handelingen betoonde hij zich altijd den verdediger van *volks-vrijdom*, en van de *regten der menschheid*; en daarom was hij ook steeds de

voorstander van „'t regt om petitiën in te brengen” in den ruimsten zin des woords.

ADAMS bijzonder leven en karakter is steeds boven alle berispingen verheven geweest; en al zijne handelingen en daden bewezen, dat hij een naauwgezet Christen was.

Hebbende van zijne jeugd af aan zich steeds op 't tooneel des openbaren levens bevonden, en daardoor op den duur in betrekking gestaan met beroemde mannen uit verschillende natiën, zoo had de school der ondervinding hem een schat van kennis en wijsheid doen vergaderen, waar zijne, hem tot in zijne grijsheid bijblijvende geestdrift voor letterkunde, niet weinig aan toebragt. Hij werd door geheel Amerika voor een der eerste mannen van zijnen tijd erkend.

Nog blonk, op tachtigjarigen ouderdom, uit zijn donkerbruin en doordringend oog, een onverflauwde straal van geest en leven, hoewel het wig der jaren zijne ligchaamskrachten aanmerkelijk afgenomen en het hoofd een weinig gebogen had. Doch zag men hem voor zijn lezenaar in het Congres gezeten, zoude niets dan zijne zilveren haren u hebben doen gelooven, dat de hut zijner sterfelijkheid weldra stond gesloopt te worden. — En zoo was het toch: op den 23^{sten} Februarij 1848, op gewone wijze zich ter vergadering bevindende, gevoelde hij zich op ééns onwel — zijn ligchaam zonk in den armstoel neder, maar zijne, van het aardsche stof ontheven geest, zweefde in de woningen des lichts en der zaligheid!

Weinige maanden voor zijn' dood verklaarde hij in een vertrouwelijk gesprek, aan zijn' leeraar en

vriend: dat hij nooit verzuimd had, vóór hij ging slapen, bij zichzelf 't kleine gebed te herhalen, 'twelk zijne moeder hem in zijne eerste kindschheid had geleerd:

Now I lay me down to sleep
I pray the Lord my soul to keep;
If I should die before I wake
I pray the Lord my soul to take ¹⁾.

De zevende President der Vereenigde Staten van Amerika was

ANDREW JACKSON.

Hij werd in de Waxham-volkplanting in South-Carolina, op den 15^{den} Maart 1767 geboren. Te jong om zijn verlies te beseffen, verloor hij zijn vader, die een welgesteld landbouwer was en aan zijne weduwe genoegzaam vermogen naliet om ANDREW en zijne twee oudere broeders eene goede opvoeding te geven. Zij begeerde haren jongsten zoon tot een Evangelie-dienaar bij de Presbyteriaansche gemeente te zien opgeleid; en hij werd tot dat einde aan de leiding van een bekwaam man (HUMPHRIES) toevertrouwd. Langs dezen weg verkreeg hij de noodige

¹⁾ Waarvan de zin nagenoeg deze is:

Nu ik mij neêrleg om te gaan slapen
Bid ik den Heer mijne ziele te bewaken;
Zoo ik mogt sterven vóór ik ontwaak
Dat mijne ziel voor zijn troon dan genaak'!

kennis der Latijnsche en Grieksche talen en verder van al datgene, wat tot zulk eene opleiding behoort.

Doch ziet, de geestdrift der omwenteling was ook tot in zijnen omtrek doorgedrongen, de militie werd te velde geroepen — en, zijn oudste broeder verloor zijn leven op 't slagveld!

Getroffen door het zien der Britsche onderdrukking, ontvlamd door de zucht om zijn' broeder te wreken, nam hij met zijn' tweeden broeder dienst in het korps vrijwilligers onder Generaal SUMTER, ofschoon hij destijds slechts even over de dertien jaren oud was.

Zij werden beiden gevangen genomen, en thuiskaarts gekeerd zijnde verloor hij zijn' broeder ten gevolge eener vroeger bekomene wond. (Een Engelsch officier had hem een geweldigen slag aan het hoofd toegebracht, omdat hij weigerde eene al te lage dienst voor hem te verrigten.

Kort daarop stierf ook zijne moeder; en zoo was ANDREW JACKSON de eenige overgeblevene van het geheele geslacht.

Toen de revolutie-oorlog geeindigd was, verviel de jeugdige JACKSON, met eene wel voorziene beurs en ontbloot van verstandige raadslieden, tot eene levenswijze die zijn' ondergang scheen te voorspellen. Doch nog in tijds zichzelven aangrijpende, begon hij in 1784 de beoefening der regtsgeleerdheid te Salisburg, N. Carolina. Kort na de voltrekking zijner studien werd hij door den Gouverneur tot Solliciteur benoemd voor dat deel van den Staat, 't welk thans als *Tennessee* bekend is. Vervolgens was hij lid der Conventie om eene Constitutie voor Tennes-

see te vormen, terwijl hij als eerste afgevaardigde voor dezen nieuwen Staat, in het Congres verscheen.

Bij afwisseling bekleedde hij verschillende posten bij den Staat, en klom, door zijne verdiensten als krijgsman, tot den rang van Generaal op; eerst bij de Militie en later bij de Armée. Het was in de laatste betrekking dat hij aan zijn vaderland onbetaalbare diensten bewees in den oorlog met Engeland in 1814 en 15; en dat hij door zijn beleid en moed, de wankelende oorlogskans besliste, in den slag, nabij New-Orleans, op den 8^{ten} Januarij 1815, welke een einde aan den oorlog maakte.

Hulde en erkentenis wachtten hem bij zijne intrede in de stad. Zijn pad door dezelve naar het heiligdom waarbij hij met eene schaar, die niemand tellen kon, henen toog om den God der heirscharen dank en eere toe te brengen, werd door de hand van jeugdige maagden met bloemen bestrooid; en de naneef viert nog heden den 8^{ten} Januarij als een' heiligen dag voor 't vaderland, waarbij JACKSON's naam steeds in zegening zal blijven.

In den jare 1829 aanvaardde hij de waardigheid van President der Vereenigde Staten; en had even als WASHINGTON, MADISON en MONROE de eer van zich tweemaal tot dezen eerepost geroepen te zien.

Zijne administratie, even als zijn vroeger leven, kenmerkte zich door velerlei moeilijkheden; doch een en ander heeft welligt medegewerkt om hem die vastheid te doen verkrijgen, welke hem tot een groot man gemaakt heeft.

Generaal JACKSON was van eene buitengewoon

grootte gestalte (hij was over de zes voet lang) doch niet gezet. Zijn scherp oog drong tot diep in de ziel. Ofschoon aangenaam in zijn' omgang en manieren, had zijn toon iets onweerstaanbaar gebiedends, — doch zijn meest merkwaardige karaktertrek was standvastigheid. Opregt en naauwgezet van geweten, kon geen hinderpaal hem in den weg worden gezet, die hem noopte om te verzuimen of na te laten, wat hij regelmatig oordeelde te moeten doen. Welwillendheid was eene nimmer sluimerende deugd in hem, en zijn geheel zedelijk karakter was boven berisping verheven.

Hij stierf den 8^{ten} Junij 1845, in het 79^{ste} jaar zijns levens, — het geheele land bedreef rouwe, en men sprak: „een groot man in Israël is gevallen.”

Niet verre van het kapitoel in Washington, verrijst een kolossaal standbeeld te paard, opgericht uit de vrijwillige giften der burgers, het is dat van ANDREW JACKSON!

Onder de vroegere verhuizers van Holland naar Amerika, was ook de familie VAN BUREN. Zij zettende zich neder op een plek aan den Oostelijken oever van de Hudson-rivier, thans bekend onder den naam van Kinderhoek, in Columbia-County. Aldaar werd op den 5^{den} December des jaars 1782 geboren

MARTIN VAN BUREN,

de achtste President der Vereenigde Staten van

Amerika. Zijn vader was een landman van middelmatig vermogen, doch zijne ouders hadden zich beiden gunstig onderscheiden door schranderheid, gezond verstand en opregtheid van karakter. De opleiding welke MARTIN in zijne kindschheid in de Kinderhoek-school genoot, zou voor menigeen ontoereikend geweest zijn, doch droeg bij een vlijtigen zoon van zulke ouders, dubbele vruchten. Vervolgens beoefende hij de regtsgeleerdheid, en was in 1803 toegelaten als praktiserend advokaat in het hooge gerechtshof van den lande. Twee jaren later werd hij benoemd als gevolmagtigde van Columbia-County, en van dat tijdstip af had hij ongelooflijken voorspoed in zijne bedieningen.

In 1812 werd hem eene plaats in de Senaat van den Staat aangewezen, en, nadat de vier jaren zijner zitting verstreken waren werd hij herkozen — en tegelijk verkreeg hij den eerepost van Regent der Universiteit.

Door verandering in het bestuur werd VAN BUREN na vervulden dienstdtijd als Procureur-Generaal, niet weder herkozen, — doch daarentegen werd hij kort daarna gekozen als Senator in de Vereenigde Staten; ook was hij een belangrijk en zeer werkzaam lid van de commissie tot herziening van de Constitutie van den Staat New-York.

In 1828 werd hij tot Gouverneur van zijnen Staat verkozen, en, of zulks nog niet genoeg ware, benoemde Generaal JACKSON hem reeds het volgende jaar tot Secretaris van Staat.

Na het einde der administratie van JACKSON, werd hij tot Ambassadeur naar Groot-Brittanje benoemd,

en eindelijk werd de kroon op het werk gezet, toen MARTIN VAN BUREN op den 4^{den} Maart 1837 als President van de Vereenigde Staten plegtiglijk werd ingehuldigd.

Zijne administratie was aan sommige moeilijkheden onderworpen; zijne leiding, vooral ten aanzien van de scheiding van de Bank van den Staat, zal eerst later op de regte wijze kunnen beoordeeld worden.

Op den 3^{den} Maart 1841 eindigde zijne administratie en hij keerde naar zijn bevallig buitenverblijf te Kinderhoek weder, alwaar hij al die genoegens smaakte, welke na eene wel volbragte taak, gezondheid, rijkdom en een uitgezochte kring van vrienden kunnen aanbrengen.

Zijn karakter, zoowel in zijn bijzonder als in zijn openbaar leven, kan de nijd zelfs niet bevleken.

Zuivere beginselen, strikte opregtheid, beminnelijkheid van karakter, een gelukkige toon in den omgang en een onlaakbaar gevoel van eigenwaarde, gepaard met eene kiesche eerbiediging van de gevoelens van anderen bezittende, en eene bewonderenswaardige gelijkmatigheid in zijn' wandel aan den dag leggende, mag hij met regt *"het sieraad van den gezelligen kring en de glorie van zijn vaderland"* genoemd worden.

WILLIAM HENRY HARRISON

was de negende President van de Vereenigde Staten van Amerika. Ofschoon hij begonnen was de Geneeskunde te bestuderen, bragt de plotselinge dood

zijns vaders hem tot andere gedachten, en hij begaf zich in de krijgsmacht. Weldra was men in staat om zijn beleid en moed op de rechte waarde te schatten, en hij werd tot kapitein bevorderd. — En toen in 1801 *Indiana* tot een Territoir werd verhoogd, werd hij door den President ADAMS tot Gouverneur van hetzelfde benoemd, in welke hoedanigheid hij aan dat landschap en aan zijn vaderland belangrijke diensten bewees. Zijne dapperheid in den oorlog van 1812 bezorgde hem de bevordering tot Generaal, eerst bij de militie en vervolgens bij de armee.

Een misverstand tusschen hem en den toenmaligen Secretaris van oorlog, deed hem echter, niet lang daarna zijne waardigheid nederleggen, en naar zijne plantagie in *Ohio* wederkeeren. Doch de stem des volks riep hem weldra weder op het tooneel van het staatsleven, en gaf hem bij afwisseling eene plaats in de wetgevende vergadering en de kamer der vertegenwoordigers; — vervolgens als Senator, en als Afgezant naar de Republiek *Columbia* in Zuid-Amerika; — doch nog eens verhief zich de stem des volks, HARRISON werd met eene ongewone meerderheid tot President verkozen, en den 4^{den} Maart 1814 ingehuldigd. Zoo deed de stem des volks regt aan de verdiensten van een' man, die gedurende zijn lang leven had uitgemaakt door scherpzinnigheid van oordeel, stipte opregtheid, zuiverheid van zeden, en vaderlandsmin zonder eerbejag.

De klank van het gejuich bij zijne inhuldiging was nog naauwelijks vervlogen — toen de doorklok werd gehoord, en het ligchaam van den ouden welbeminden Staatsman, reeds als een lijk lag uitge-

strekt in de prachtige woning, welke hem slechts weinige weken ten verblijf gestrekt had. Hij stierf den 4^{den} April 1841, en dus juist ééne maand na zijne inhuldiging; — en al het volk bedreef rouw over hem!

Na het overlijden van den algemeen betreurd wordenden HARRISON, trad volgens de Grondwet van dit Gemeenebest, de vice-president dadelijk als zijn opvolger op, en dus werd

JOHN TYLER,

de tiende President der Vereenigde Staten. Reeds van zijne jeugd af aan opgeleid tot de beoefening der regtsgeleerdheid, betrad hij reeds met lof op zijn 19^{de} jaar als geoefend pleitbezorger de regtszaal en, terwijl zijne bekwaamheid zijnen jeugdigen leeftijd deed vergeten, had hij weldra het vertrouwen van allen, die hem in kleineren of wijderen kring omringden.

Even als verscheiden zijner voorgangers waren 't lidmaatschap in 't provinciaal wetgevend ligchaam, de benoeming tot Gouverneur van zijnen Staat, en later tot Senator, de voorboden van eindelijk tot vice-president van de Unie te worden verkoren — welke waardigheid hem nu, wettiglijk, op den presidentialen stoel plaatste.

Als de uitvoerder van den wil des Volks, spreidde hij al de gematigdheid en kloekmoedigheid ten toon van den hoogsten magistraats-persoon in den lande.

Ja zelfs getuigde één uit zijne politieke tegenpartij: „dat het niet te weerspreken was, dat gedurende zijne administratie, de buitenlandsche betrekkingen van de Vereenigde Staten, regt goed waren bestuurd, en hij steeds in zijn kabinet de bekwaamste mannen had vereenigd.”

Niettegenstaande zijne wakkere wijze van handelen heeft men fouten in zijne wijze van bestuur willen vinden — waaromtrent het heden nog te vroeg is om te oordeelen.

Hij was eenvoudig en vriendelijk in zijnen omgang en vooral in 't huisselijk leven beminnelijk, herbergzaam en hoffelijk, en werd zeer geliefd wegens zijne veelvuldige deugden door al degenen die hem kenden.

Na het overgeven van zijn post aan zijnen waardigen opvolger, keerde hij naar zijn aangenaam verblijf dicht bij *Williamsburg* in Virginia weder, alwaar hij tot heden rustige dagen slijt.

JAMES KNOX POLK

was de elfde President van de Vereenigde Staten; hij werd den 2^{den} November 1795 in *Mecklenburg County*, North Carolina geboren, doch zijn vader vertrok van daar met vrouw en tien kinderen naar Tennessee. Op zijn 17^{de} jaar werd POLK in een handelshuis geplaatst, doch, daar zijn smaak geenszins met den geest des koophandels instemde, verkreeg hij van zijnen vader de toestemming om in de regtsgeleerdheid te gaan studeren. Hij was meer dan een gewoon student, en muntte boven allen uit,

vooral in de beoefening der mathesis en der clasieke schrijvers. Het sterk studeren had zijne gezondheid zeer benadeeld — en daarom nam hij bij het einde van zijn academie-leven, naar Tennessee. wedergekeerd, eenige rust. In 1820 zette hij zich in *Maury-County* neder, en zijn eenvoudige krachtige en onbewimpelde toon en aangename manieren verzamelden een grooten kring van vrienden om hem heen, en in minder dan drie jaren had hij reeds zitting in het wetgevend ligchaam van Tennessee. Hij en zijne geheele familie stonden bekend als Democraten.

(Gij weet mijn vriend, dat hier steeds twee partijen zijn, de *Whig*- en de *Democraat*-partij geheeten).

Steeds vast houdende aan de beginselen zijner partij, kwam hij altijd kordaat voor zijn gevoelen uit, doch handelde met gematigdheid, waaraan hij de achting van andersdenkenden en de innigste verkleefdheid zijner vrienden te danken had.

Toen hij als volksvertegenwoordiger zijner provincie in de Kamer optrad, wordt gezegd, dat hij de jongste was van de geheele vergadering, waarin hij door herhaalde wederverkiezing, niet minder dan 14 jaren zijne plaats behield.

In 1839 werd hij tot Gouverneur gekozen, en op den 4^{den} Maart 1845 als President der Vereenigde Staten ingehuldigd.

De administratie van het Gouvernement was voor POLK eene zwaarwigtige taak, waarvan de oorlog met Mexico een voornaam deel heeft uitgemaakt. Het ontbrak ook hier toen niet aan vele voorbarig oordeelende wijschouwen, die de zaken beter meen-

den in te zien, en die de van wijsheid en beleid getuigende maatregelen afkeurden. Mogt zulks den man, die zich met zijne gansche ziel aan het welzijn van 't vaderland had gewijd, grieven, hij genoot aan den anderen kant ruime vergoeding in het veel grooter aantal zijner landgenooten, die luide erkenden, dat de bekwaamheid en vastheid in de wijze van zijn bestuur ten volle de verwachting, die men van hem had gekoesterd, verwezenlijkte.

Zijn hoog voorhoofd, vlug en doordringend oog en waardige uitdrukking van zijn gelaat, gaven aan zijn geheele voorkomen eene zekere achtbaarheid en schenen hem als 't ware 't regt te hebben gegeven op de hooge plaats, die hij bekleedde. Zijne reine zeden en beminnenswaardig karakter verzekerden hem als mensch de achting van allen, die hem kenden, ook zelfs van hen, die in staatkundige gezichtspunten van hem verschilden.

Eene voor den lande voordeelige vrede met Mexico was gesloten; het grondgebied der Vereenigde Staten aanmerkelijk vergroot, en de geheele Unie in eenen staat van bloei en voorspoed, toen POLK op den 3^{den} Maart dezes jaars de teugels des bewinds nederlag.

Niet lang nadat hij *Washington*, alwaar hij de plegtige inhuldiging van zijnen opvolger in 's lands beheer vriendbroederlijk had bijgewoond, verlaten had en tot het huisselijk leven was wedergekeerd, sneed de Engel des doods zijn' levensdraad af. Nog had hij zijn 55^{ste} levensjaar niet bereikt. Hij stierf den 15^{den} dag der vorige maand — door eene gansche schaar van vrienden inniglijk betreurd.

In mijn vierden brief, over de Zuidelijke Staten handelende, heb ik u den Staat *Virginia* als de wieg en bakermat van verschillende groote en edele mannen aangewezen, en toen bij één harer waardige zonen, den Generaal TAYLOR stilgestaan, die als de held van *Monterey* en *Buena Vista*, toen reeds door een groot deel van het Amerikaânsche volk als de „aanstaande *President*” werd uitgeroepen. Doch het was in 't begin des jaars 1847, dat de slag bij *Buena Vista* voorviel, en eerst in November des volgenden jaars moest de verkiezing van een' nieuwen *President* plaats hebben. „Zouden zij, die nu zoo luide hun kreet voor hem verhieven, ook dan nog even zoo denken?” zoo vroeg men.

November 1848 heeft bewezen, dat zulks geen voorbijgaande geestdrift is geweest; de natie heeft gesproken, en

ZACHARY TAYLOR

was de twaalfde *President* der Vereenigde Staten van Amerika!

Is ooit mannelijke kloekmoedigheid met fijne gevoeligheid van hart — ernstige vastberadenheid met zich overbuigende welwillendheid — grootheid van ziel met kindsche eenvoudigheid in éénen man op het allervoortreffelijkst vereenigd geweest, het is zulks in den persoon van Generaal TAYLOR.

Gij zoudt hem slechts éénmaal behoeven te zien om u van de waarheid dezer lofspraak te overtuigen.

Dat de nederige man, door schranderheid en deugd niet minder dan door onversaagdheid en va-

derlandsliefde schittert, erkent en weet een ieder hij zelf schijnt zulks alleen niet te weten.

En om slechts één staaltje bij te brengen welk een gevoelig hart er onder de in den krijg verstaalde borst klopt, diene de volgende woordelijke vermelding van een' ooggetuige: „Het tooneel van scheiding (dus schrijft hij) tusschen Generaal TAYLOR en het vrijwilliger-Mississippi-Regement, na den slag van *Buena Vista*, was zoo roerend als buitengewoon. Toen de manschap hem voorbij marcheerde, ten einde hem als 't ware hun laatsten groet te brengen en dan huiswaarts te keeren, werd hij door de herinnering der heldendaden, welke hen dierbaar aan hem hadden gemaakt — en door het gevoel hunner hoogachting en liefde voor hem zoo overstelpt, dat hij te vergeefs eene poging deed om hen toe te spreken. Terwijl volle tranen den grijzen held langs de voren zijner kaken rolden was alles wat hij uitten kon: „*Go on, boys — go on — I can 't speak* ¹⁾).

TAYLOR werd, zooals gij vroeger gezien hebt, in *Virginia* geboren, doch zijn vader, Kolonel TAYLOR, verliet dezen Staat, toen ZACHARY één jaar oud was, en vestigde zich in *Kentucky* niet verre van dààr, waar thans de bloeiende stad *Louisville* ligt, alwaar hij eene groote uitgestrektheid land aankocht, met oogmerk om eene plantagie aan te leggen.

Onder de moeilijkheden en gevaren aan grondontginning, vooral in dien tijd, verbonden, groeide

¹⁾ 't Welk men 't best dus vertalen kan: „Gaaf mijne kinderen — gaat — ik kan niet meer spreken.”

hij op; en daarom was hij met allerlei ongemakken en gevaren even zoo gemeenzaam als een kind uit eene weelderige hoofdstad aan gemak en veiligheid gewoon is.

Ofschoon tot het landleven en de beoefening van den akkerbouw opgebracht, — waar hij zich ook met alle vlijt op toelagde — gevoelde hij desniettegenstaande eene onweêrstaanbare begeerte tot de krijgsdienst. Het bloed zijns onversaagden vaders stroomde ook in zijne aderen even als in dat zijns broeders, die reeds den rang van luitenant had bereikt. In 1808, na den dood zijns broeders, verkreeg hij de opengevallen plaats. Hij was toen 24 jaar oud en in het bezit van een genoegzaam fortuin; maar toch verkoos hij het kalme en onafhankelijke leven op zijne plantagie tegen de gevaarvolle en moeilijke roeping van den krijgsman te verruilen.

Langen tijd had Engeland door allerlei middelen, zendelingen en verscheidene Indiaansche stammen tegen de vreemzame landbewoners op de grenzen aangehitst. Nog in tijds werd het verraderlijk verbond ontdekt. Generaal HARRISON, toen Gouverneur van het Noordwestelijk Territoir ('twelk thans uitmaakt de Staten: *Ohio*, *Michigan*, *Indiana* en *Illinois*) werd bevolen, om de noodige magt te doen oprukken. Tot deze expeditie behoorde luitenant TAYLOR, en de bloedige slag van *Tippecanoe* (1811) deed hem niet alleen de hoogste achting van zijn' opperbevelhebber verwerven, maar verhief hem kort daarop tot den rang van kapitein. Toen de winter voorbij was (1812) en de vijandelijkheden werden hervat, werd het fort *Harrison* onder zijn bevel geplaatst.

Drie maanden later werd de oorlog door Groot-Brittanie openlijk en in forma verklaard; de Indiaansche stammen waren in korpsen ingedeeld tot eene algeheele „uitroeijing der blanken,” en daardoor hunne opgehitste gemoederen in volle vlam gezet. Het fort *Harrison* zoude het eerste voorwerp van hunnen aanval zijn; en TAYLOR met eene betrekkelijk geringe magt hetzelfde verdedigen; 'twelk als 't begin van zijne roemvolle militaire loopbaan mag beschouwd worden.

Ik zou u een heel gedenkboek van zijn' krijgsroem kunnen vullen, doch daar dit niet tot mijn oogmerk behoort, wil ik slechts 't een en ander met een woord aanstippen.

Na de buitengewoon heldhaftige verdediging van het fort gaf hij in weinige woorden aan zijn' Generaal het verslag van zijne handelingen; in 'twelk men niet weet wat men meer bewonderen moet, de gezonde, krachtige, schoon eenvoudige taal, of de zedigheid van den Schrijver.

Generaal HARRISON zegt van hem in een' brief aan den Gouverneur van *Kentucky*: „De krachtige en schier nimmer geëvenaarde verdediging van 't fort *Harrison*, door kapitein TAYLOR, heeft hem doen rijzen tot eene waardigheid van karakter, die door lofspraak slechts zou verminderd worden.”

De President schonk hem den rang van Majoor.

In 1816 werd hem 't kommando te *Green Bay* opgedragen, en hij verwierf zich aldaar, in 1819, den rang van Luitenant-Kolonel.

Van dien tijd tot 1832 was hij steeds volijverig in de dienst van zijn Vaderland aan de Westelijke

en Noordwestelijke grenzen, en stichtte veel goeds voor het krijgswezen, waarvoor de naamef hem nog danken zal. Aan het einde van dit laatstgenoemde tijdvak ontving hij van President JACKSON de benoeming tot Kolonel: en in die waardigheid legde hij op nieuw zijn moed en bekwaamheid aan den dag, in den oorlog bekend onder den naam van: „*Black Hawk war.*”

Ik mag niet nalaten u eene anecdote uit denzelven te vertellen, die u van TAYLOR's karakter een juist denkbeeld zal doen verkrijgen.

Toen Kolonel TAYLOR de *Black Hawk's* bende vervolgde, was hij met eene groote massa vrijwilligers en slechts een handvol van de staande armée, tot in 't gezigt van de Rock-rivier (destijds gehouden voor de ware noordwestelijke grond van *Illinois*) genaderd; volgens een gemompel, 'twelk aan TAYLOR was ter oore gekomen, zouden de vrijwilligers weigeren de rivier over te trekken. „Zij waren militie (dus spraken zij) opgeroepen ter verdediging van den Staat, en het was dus tegen de Constitutie om hen op Indiaansch grondgebied te brengen.” TAYLOR hield halt en legerde zich vlak vóór de gezegde grensscheiding. Hij wilde geen voet verder gaan zonder order. Hij had *Black Hawk* reeds buiten den Staat verdreven, doch de vraag of men ook de Rock-rivier niet moest overgaan, scheen met zijne begrippen, aangaande de onschendbaarheid der Grondwet, aan de eene — en de wet der noodzakelijkheid (uit een militair oogpunt beschouwd) aan de andere zijde, in grooten strijd. Nog dienzelfden nacht ontving hij de order van Generaal scott, „om *Black*

Hawk tot het uiterste te vervolgen.” De rustigheid van den Armée-Kolonel, in dien tusschentijd, bragt het plan van de oproerige militie te meer tot rijpheid: zij riepen eene soort van gemeente-vergadering op de vlakte bijeen; en verzochten TAYLOR om dezelve bij te wonen. Na een geruimen tijd geduldig naar ’t geen er verhandeld werd, geluisterd te hebben, kwam de beurt aan TAYLOR, om het woord tot de sprekers of hoofden dezer vergadering te rigten. Hij had (zeide hij) met groot genoegen bemerkt, de gevoelens en gezichtspunten, welke verscheidene sprekers, omtrent de *onafhankelijkheid* en *waardigheid* van ieder bijzonder Amerikaansch burger, hadden uitgedrukt en aangewezen. — Hij gevoelde, dat al de Heeren, aldaar tegenwoordig, *zijns gelijken* waren — ja, hij was inderdaad overtuigd, dat sommige van hen, in weinige jaren zijne *Overheden* zouden zijn; en misschien, in hoedanigheid als leden van ’t Congres, beslissers zijn van de welvaart en den rang van nederige dienaren der republiek, gelijk hij zelf er een was. Hij hield zich verzekerd hen alsdan gehoorzaam te zullen zijn, als de *uitvoerders van den wil des volks*: en, de beste proef welke hij geven konde, dat hij hen *zoude* gehoorzamen, was, *nu* de orders na te komen van diegenen, welke het volk thans in posten van dat gezag gesteld had, naar welke menigeen van de heeren rondom hem, met regt verlangend uitzagen.... In plat Engelsch gesproken, mijne heeren en medeburgers! ik heb order uit *Washington* ontvangen, om *Black Hawk* te vervolgen en u als soldaten met mij te nemen. Ik ben voornemens beide te doen. Dáár voor u liggen de

boten aan den wal, en ginds volgt *Uncle Sam's* ¹⁾ armée u van achter op de hielcn."

Hunne constitutioneele angstvalligheid was verdwenen, en zij togen de Roch-rivier zonder eenige tegenspraak over.

Niet lang daarna werd aan TAYLOR het bevel over het fort Crawford opgedragen, alwaar hij verbleef tot 1836, toen het Gouvernement hem naar *Florida* zondt ten einde de oproerige *Seminole*-Indianen tot onderwerping te helpen brengen. Was er ooit een strijd waar moed en volharding te pas kwam, het was hier, waar moerassige bosschen elke krigsbeving voor de troepen hoogst bezwaarlijk maakten en voor de Indianen gewenschte schuilhoeken verschaften. Verschrikkelijk was de strijd — en de slag van *Okee-cho-bee* zal in de annalen van Amerika even gedenkwaardig blijven, als de naam van den held, die zoo veel moed als beleid in denzelven ten toon spreidde.

Kolonel TAYLOR werd door den Secretaris van Oorlog de hoogste lof toegezwaard; ontving de dankzegging van den President der Vereenigde Staten, die op eene officiële wijze aan hem door den Generaal MACOMB, Hoofd-Bevelhebber der geheele armée, werd overgebracht; en kort daarop werd hij bevorderd tot den rang van Brigade-Generaal bij brevet.

Zoo ging hij voort met hoogst gewigtige diensten aan zijn vaderland te bewijzen; als bevelvoerder van

¹⁾ Bij verkorting wordt United States (Vereenigde Staten) menigmaal dus geschreven U. S. — Ziedaar den oorsprong van *Uncle Sam*. Zoo wordt Engeland *John Bull* genoemd.

het Eerste Departement van de armée in 't Zuid-westen; alsmede als kommandeur van 't fort *Gibson*; tot dat hij eindelijk in 1846 zich met zijne krijgsmagt tot op de Mexikaansche grenzen verplaatst zag; en hier opende zich een nieuw veld voor den reeds grijs geworden held.

Ik heb u vroeger reeds een en ander uit den oorlog met Mexico medegedeeld, waarbij ik thans niets anders voegen wil, dan, dat na de verovering van *Matamoras*, onder goedkeuring van den Senaat, de President POLK, TAYLOR's vernieuwde moedbetoon vereerde met zijne benoeming tot Generaal-Majoor.

Nog meerdere lauweren wachtten hem — de bestorming en inneming van *Montercy* — en de slag van *Buena Vista*, rigtten hem een eertrophée op in het hart van alle zijne landgenooten, en verhieven hem later tot den hoogsten Magistraats-persoon in het bloeiendste Gemeenebest, tot President der *Vereenigde Staten van Amerika!*

En hier zoude ik mijne korte schets van President TAYLOR voor geëindigd kunnen houden, doch misschien zal het u niet onaangenaam zijn, dat dezelve met eene voorstelling van de plegtigheden, welke bij de inhuldiging van hem op den 5^{den} Maart dezes jaars hebben plaats gehad, besloten wordt. Ik wil u dezelve meêdeelen uit de pen van een' ooggetuige, en gij zult u bij de onderscheidene *scenes* gemakkelijk met uwe gedachten in Amerika's hoofdstad verplaatsen.

" HET FEEST.

Gisteren heeft, op het bepaalde uur, de inhuldiging van Generaal ZACHARY TAYLOR, als President van de Vereenigde Staten in de vóór-galerij voor het kapitol plaats gehad. De menigte des volks te dezer gelegenheid, uit ieder deel der Unie alhier verzameld, meent men grooter te zijn geweest dan ooit in *Washington* is bijeen gezien. Het weder was, voor den tijd des jaars, zoo aangenaam als men wenschen kon.

Reeds bij het aanbreken van den dag weêrklonk 't krijgsmuzijk in de hoofdstraten der stad, en honderden der „met sterren bezaaide” vlaggen ontrolden zich en wapperden van torenspitsen en gebouwen, — en onder het krachtig gelui der klokken, rigtten, reeds vóór het gewone ontbijtuur, verbazende scharen haren weg naar het kapitol.

" DE BEGROETING.

Ten negen ure bestegen honderd heeren, — de Maarschalken van het feest van dezen dag — vóór het stadhuis hunne paarden, en begaven zich gezamenlijk naar *Willard's-Hotel*, ten einde als een bewijs hunner achting en eerbied, een bezoek bij Generaal TAYLOR af te leggen. Zoodra zij in de groote zaal van het Hotel geleid waren en zich in eene regte linie geschaard hadden, verscheen de verkozen President, leunende op den arm van den Major der Stad, en reikte ieder der aanwezenden,

in beantwoording van hunne vereerende begroeting, de hand. De Generaal was eenvoudig, geheel in 't zwart, gekleed en scheen het voorregt van zijne gewone goede gezondheid te bezitten.

Na het einde van deze ceremonie begaf de Generaal zich naar zijne appartementen, ten einde zich gereed te maken voor den

OPTOGT.

Ten half twaalf ure stelde de optogt zich in beweging, in de orde, vroeger bij programma aangekondigd. De verschillende militaire kompagniën, van welke ik er tot twaalf heb geteld, gaven in hare nette en schitterende uniformen, aan dezelve een fraai aanzien. De stoet trok langs de Pennsylvania-laan naar het Kapitoel, terwijl de verschillende korp-sen muzikanten bij afwisseling een welluidend muziek lieten hooren. Het rijtuig, waarin de nieuwe President gezeten was, werd door vier snuivende schimmels getrokken en als 't ware bewaard voor den te sterken drang der menigte, door de kavalcade der honderd Maarschalken, vroeger vermeld. De personen, welke Generaal TAYLOR in zijne koets vergezelden, waren de President van de Kamer der vertegenwoordigers en de Major van *Washington*. Toen het rijtuig tot voor het *Joving-Hotel*, alwaar de ex-President POLK zijn verblijf heeft, genaderd was, hield de optogt halt, en Mr. POLK werd naar het rijtuig geleid en naar de voor hem open gehoudene plaats in, aan de regterhand van den verkoren President, die zijn' voorganger regt hartelijk de

hand reikte. De ongedwongenheid en kieschheid van deze verrigting werd zoo innig gevoeld door heel de menigte des volks, die er getuige van was, dat een negenmaal herhaald hurra! klonk tot in de wolken.

De trein hervatte den togt. Beide zijden van de *Pennsylvania-laan* waren opgepropt met menschelijke wezens, den geheelen weg langs van *Willard's-Hotel* tot het *kapitool*. Vele daken waren als met menschen overdekt en ieder raam vertoonde een zamen-gedrongen klomp van menschenhoofden. Oude mannen en vrouwen, zoowel als jongelingen en meisjes en zelfs kinderen, waren overal op de been — en het gejuich der menigte bij elke zich daartoe voordoende gelegenheid, toonde aan hoe hartelijk elk in het feest van den dag deel nam. De tijd, die de processie besteed had om de oostzijde van het kapitool te bereiken, was omstreeks een uur — en toen de Inwijdings-plegtigheid geëindigd was, daverde het geschut van het eene tot het andere einde van *Washington*.

"EEN TOONEEL IN HET KAPITOOI.

Het tooneel, dat zich voordeed in de Kamer van den Senaat, was inderdaad indrukwekkend. Het zou moeilijk zijn om in dit of in eenig ander land eene plaats te vinden, welke in zulk eene kleine ruimte meer voortreffelijks besloot — hetzij wij met dezen term willen aanduiden de gewone verheffing van stand of betrekking in de maatschappij, of die meer ware verhooving, welke het voorregt is van mannen, groot door van God verkregen gaven. Men

mogt zien naar welken kant men wilde, overal vondt men voedsel voor het oog en den geest.

Om aan het schoon geslacht den voorrang, die het toekomt, te geven, wil ik u, in de eerste plaats, vermelden, dat de halve-cirkel-galerij (daartoe afgezonderd) tot overvloeiing toe, gevuld was met ladies, lang voor er zich iemand in de vergadering bevond. De oorzaak van deze vervroegde toelating, bij bijzonder voorregt (als zijnde deze door zij-deuren ingelaten twee uren voor het openen der deuren) aan familiën van Regters en Senatoren, was, om niet bij den algemeenen toevloed van minder bevoorregte dames en vrouwen, verdrongen te worden.

Het schijnt schier ondoenlijk, zelfs in het meest Republikeinsch Gouvernement geheel en al uit te sluiten of te verbannen de kenmerken van Adel-beheersching, ten minste ten aanzien van het schoon geslacht!

Langzamerhand vulde zich de zaal met Senatoren ex-Senatoren en Leden van de Kamer der Vertegenwoordigers; ten 11 uur werd met luiden hamerslag de vergadering geopend — en de plegtigheid van den dag nam een aanvang met een zeer ernstig en voor de gelegenheid passend gebed, uitgesproken door den Wel-Eerw. Mr. SLICER, Kapellaan van den Senaat.

De President voor dezen dag werd gekozen en deze was D. R. ATCHISON, Senator van Missouri.

Vervolgens werd het *Corps Diplomatique* aangekondigd; en bood bij zijne intrede, het gewone indrukwekkende schouwspel aan, veroorzaakt bij een

zoo talrijke verzameling van aanzienlijke mannen, gedost in allerprachtigste gewaden, zoo als de gewoonte in Europa bepaald heeft voor deze Vertegenwoordigers van nationale Souvereinen. Wij zien in dit land zoo weinig van dat soort van opschik, dat, wanneer 'tzelve bij bijzondere Staats-plegtigheden wordt ten toon gespreid, het gewis aller oogen tot zich trekt.

Aan het hoofd van het Corps was M. BODISCO, wiens welbekende militaire houding en mannelijke gedaante, bedekt met schitterende orde-teekenen, de aandacht van alle aanschouweren tot zich trok. Daar was ook de Vertegenwoordiger der Duitsche Staten, een wijs en bezadigd man, met zware épauletten doch overigens in een eenvoudig uniform. Nevens hem zag men het rond, edel en welwillend aangezigt van MONCALDERON, de waardige Minister van de oude Spaansche Monarchie; een gestreept orde-lint golft van zijn schouder en overdekt hem de borst, en schijnt bijzonder aan de deftigheid van den persoon te passen. Eene sterke overstelling tegen de schitterende borduursels van sommige van zijne naburen (zoo ik meen de Belgische en Mexikaansche gezanten) was de, in vergelijking ongedecoreerde gedaante van onzen ouden vriend M. POUSIN, wiens glanzig haar, doordringend arendsoog en vlugge manieren, niet in den persoon kunnen doen mistasten. Het Corps van Diplomaten was nu zoo talrijk geworden, dat het eene dubbele rei van zitplaatsen aan de linkerzijde van 't gestoelte innam.

Deszelfs luister leverde eene schoone tegenoverstelling met de donkere tabbaarden en statige aan-

gezigten van de Vertegenwoordigers der *Regterlijke Magt*, tegenover hetzelfde gezeten.

Vice-President DALLAS zag men nu de zaal verlaten; doch na een kort verwijl terugkomen, inleidende den nieuw gekozen Vice-President MILLARD FILLMORE. De opene zitplaats van zijnen voorganger innemende, legde hij den eed af bij de aanvaarding van dezen post voorgeschreven. De geheele kamer op eens in eene plegtige stilte overgaande, hield de Heer FILLMORE met kalmte en waardigheid eene korte maar voor de gelegenheid allezins passende aanspraak, welke hij in dezer voege eindigde: „Vergelijkt de vreedzame verwisselingen der eerste Magistraats-personen van deze Republiek met de kortelings plaats gehad hebbende revolutiën in Europa. Daar wordt slechts de stem des volks gehoord te midden van 't gekletter der wapenen en der ijsselijkheden van binnenlandsche onlusten; maar hier, in ons eigen bevoorregt land, wordt onder de leiding onzer Constitutie, de onweêrstaanhare wil der Natie, van tijd tot tijd, op de vreedzaamste wijze door 's volks vrije stemmen uitgedrukt, en allen buigen zich in gehoorzame onderwerping voor deszelfs raadsbesluit. — Het Bewind, dat gisteren nog de lotgevallen van deze groote Natie bestuurde, trekt heden zijn gezag in en verlaat zonder schijn van murmuring het Kapitoel.”

„Ik wensch u, Senatoren, ik wensch mijn vaderland geluk met deze telkens wederkeerende heugelijke bewijzen onzer bevoegdheid voor zelfbestuur. — Laten wij hopen, dat het verheven schouwspel, waarvan wij heden getuigen zijn, zoo menigwerf

mag herhaald worden, als het volk eene verwisseling van Bestuurders zal begeeren, en dat deze geëerbiedigde Constitutie en deze roemruchtige Unie mag blijven bestaan, zoo lang er tijd zijn zal."

Ten twaalf ure verschenen de leden van het voormalige Kabinet, ingeleid door Mr. BUISANAU en namen de plaatsen aan de linkerzijde van de ex-Vice-Presidenten in.

Alle dingen waren nu gereed tot de ontvangst van den nieuw-gekozen President. Aller oogen waren op de groote deur, en de klok boven dezelve, gevestigd. De klank van krijgsmuziek gaf nu aan elk de verzekering, dat de optogt het Kapitoool genaderd was en spande aller verwachting. Het geruisch, dat de zaal vervulde, hield op, de groote deur opende zich en de verkozen President, door zijnen voorganger begeleid, trad binnen en nam de voor hem bereid zijnde zitplaats in, terwijl Mr. POLK zich op die naast zijne linkerhand neder zette.

Het voorkomen van Generaal TAYLOR is zoo geheel zonder zelfverheffing, dat menigeen bij herhaling moest onderzoeken, vóór dat hij zich zelve kon verzekerd houden, dat deze de man ware, wiens naam en daden de trompet der faam had verbreid en die de liefde en hoogste achting gewonnen had van al zijne landgenooten. De Generaal groette degenen die het dichtste bij hem waren met een voorkomen van openhartigheid en goedwilligheid, en hield daarop, fluisterend, eenige woordenwisseling met Mr. FANEY, (waarschijnlijk betrekkelijk de plaats hebbende ceremonie).

Na eene kleine pause werd de order van den optogt aangekondigd, en de gansche menigte verliet de

kamer van den Senaat, in de orde bij 't programma voorgeschreven, gaande door de Rotunda, naar de oostelijke overdekte galerij (*Portico*) van het kapitoool, alwaar een ruim en voor deze gelegenheid ingerigt balkon was daargesteld.

DE INWIJDING.

Genaderd zijnde op het plat-form, 't welk over de trappen van het kapitoool was opgeslagen en staande in het vol gezigt van de opwaarts starende oogen van, (op 't minst) twintigduizend menschen, vertegenwoordigende iederen Staat en Territoir der Unie, sprak de President zijne bewonderingwaardige Inwijdingsrede uit. Deze aanspraak werd met eene buitengewoon indrukmakende stem: en menig gedeelte, met bijzondere helderheid en klem uitgedrukt, ontlokte aan de omringende menigte den luiden kreet van toejuiching.

Zoodra als de algemeene juichtoon, die het eindigen der aanspraak vergezelde, was gestild, werd de eed *„van de ambtsverplichting als President der Vereenigde Staten getrouw te vervullen en naar al zijne vermogens de constitutie te bewaren, te beschermen en te verdedigen,* met de gewone daaraan verbondene plegtigheid afgelegd.

Nu werd de President als 't ware overstroomd met gelukwenschingen, waarin de chef-regter FANEIJ en ex-president FOLK de voorgangers waren.

De salvo's van 't geschut kondigden het einde der ceremonies op het kapitoool aan, en onder het herhaald gebulder van hetzelfde rigtte de president

en allen die hem omringden, hunnen stap naar de wachtende rijtuigen, welke, geëscorteerd als te voren door Maarschalken en militairen, naar het zoogenoemde *Witte Huis* snelden, ingerigt tot verblijfplaats der opvolgende Presidenten der Vereenigde Staten.

AANKOMST IN HET WHITHE HOUSE.

Gevolgd door eene verbazende massa volks, betrad de President de woning, die hem voortaan tot verblijfplaats strekken zou, en ontving daar, met zijne gewone hoffelijkheid, de begroetingen van eenige duizenden personen, welke in eenen immer oprukkenden trein hem voorbij gingen, reikende iedere lady de hand, — eene ceremonie, met welke het hem, wegens derzelver verbazend groot aantal, niet mogelijk was voort te varen, en dus allen niet voldoen kon.

Het is eene omstandigheid, zoo aangenaam als verwonderenswaardig om te verhalen, dat bij zulk een verbazend gedrang, zoo te voet als te paard en met rijtuigen, geen ongeval hoe gering ook, heeft plaats gehad, waardoor de algemeene vreugde is gestoord geworden.”

Het bal in de *City Hall* van *Washington* ter eere van den President, dien avond gegeven, heeft opgebracht eene som van *f*3000, welke aan de twee weeshuizen der stad geschonken is.

Deze brief is tot eene buitengewone grootte uitgedijd, ik hoop nogtans daarvoor, door zijnen inhoud, bij u verschooning te zullen vinden.

Ik ben enz.



ACHTSTE BRIEF.

JANUARIJ 1850.



"The branch which our fathers planted, under the fostering care of Heaven, rose, extended, invigorated."

GOODRICH.

(De boom, dien onse vaders geplant hebben, groeit, breidt zich uit en staat dáár krachtvol, onder de koesterende zorg des hemels).

Van de zeven en twintig Staten, waarin Europeanen sedert het jaar 1565, hebben begonnen zich neer te zetten, is het mij gebleken, dat *de helft* het eerst door *Engelschen* is bevolkt, en vandaar dat hunne taal en literatuur hier de algemeene is.

De Franschen bevolkten wel nagenoeg een *derde* deel, doch hebben nimmer een' blijvenden invloed op het nationaal karakter uitgeoefend. Hunne afstammelingen zijn talrijker in *Louisiana* dan in eenigen anderen Staat, en velen van hen spreken thans nog alleen de Fransche taal. De afstammelingen van de Hollanders worden bijna alleen langs de boorden van de *Hudson-* en *Mohawk-rivieren* gevonden. De Duitschers (die reeds vroeg bij duizenden naar Ame-

rika zijn verhuisd) worden meestal in *Pennsykvania*, *Ohio* en *New-York* gevonden. De Ieren zijn bijna overal in de groote steden verspreid; terwijl een aantal Schotten, benevens eene menigte uit de verschillende overige deelen van Europa, hier en elders wordt aangetroffen.

Dat zich uit zulk een mengelmoes een eigenlijk nationaal karakter vormen zou, schijnt moeilijk te gelooven — en echter heeft de geschiedenis gestaafd, dat de Amerikanen een, geheel van alle natiën der wereld verschillend, karakter bezitten; — een karakter, de hulde waardig van elk verlicht en weldenkend mensch. Dat karakter is alzoo gevormd: dank aan de vrije instellingen van zijn bloeiend Gemeenebest; den onvermoeiden arbeid van wijze mannen, aan opvoeding en onderwijs besteed; waardoor de eerbied voor God, zijne dienst en geboden is aangekweekt. Dit alles heeft aan *den vrijen Amerikaan*, die edele en krachtige houding gegeven, die hem gunstig van vele Natiën onderscheidt en hem voor heerschzucht en laatlunkendheid bewaart. Altijd de zijde van het *regt* kiezende, wijfelt de echte Amerikaan nimmer; — hij is een doodvijand van datgene wat men in 't gewone leven *slenteren* pleeg te noemen. Wat hij eens heeft voorgenomen, zet hij met ijver en kracht dóór, en is onvermoeid in zijn pogen totdat hij in 't eind zijn doel bereikt heeft. Hij heeft een betamelijk gevoel van eigenwaarde, zeer verschillend echter van den terugstootenden trots van een' Engelschman. Hij zou zijn hoed niet afligten voor een Prins, met goud en ordelinten overladen, indien het een slechthoofd ware — maar

hij buigt zich gaarne ter vereering van een man van wezenlijke verdiensten. Er is een nationaal gevoel, een gevoel van eigenwaarde, 'twelk de Amerikanen als volk kenmerkt en aan hooghartigheid grenst ¹⁾, doch daarmede is goedwilligheid verbonden. Bewogen door den toestand van eenen ongelukkige, voor wien gij zijne hulp inroept, spilt hij niet één enkel woord, om het voorwerp van zijn mededoogen te beklagen, maar tast zwijgend in zijne beurs, en is, eer gij gezien hebt van wat waarde de gift is, die hij u in de hand drukte, reeds verdwenen. Zonder eenige bijzondere pligtpleging onder mannen, is de Amerikaan, in zijne hoffelijke onderscheiding van het vrouwelijk geslacht, een voorbeeld voor *alle* natiën. Daarom kan zich een Amerikaan, die Europa bezoekt, niet begrijpen, hoe aldaar een vrouwelijk wezen (al is zij dan ook van den minderen stand) tot harden veldarbeid kan verwezen worden; — evenmin hoe een schipper van een binnenvaartuig rustig aan het roer kan zitten, terwijl eene vrouw, aan eene lange lijn, even als een paard, het vaartuig voortsleept.

Wat nu de teedere sexe zelve aangaat — de vrou-

¹⁾ Kenmerkend is te dien opzichte 'tgeen F. VON RAUMER mededeelt (*De Vereenigde Staten van Noord-Amerika*, D. II, bl. 336).

„Toen eens bij eenen optogt in de straten een groot gedrang was, eenige heeren zeiden: „maakt plaats, want wij zijn *afgevaardigden des volks*,” antwoordde men: „maakt gijlieden plaats, want wij zijn het *volk zelf*.”

Dat dit te ver is gedreven, blijkt bij de opmerking, dat men bij 't volhouden van het laatste, het gansche denkbeeld van Volksvertegenwoordigers vernietigt, en die dan missen kon. S.

wen zijn niet minder vlug van begrip en helder van oordeel; zij zijn vrij en levendig in den dagelijkschen omgang, terwijl zij zorg dragen, dat 't niemand ooit in zijn gedachten komen kan om zich ten haren opzigte te gemeenzaam te gedragen. Zij beminnen grootheid van ziel, mannelijke vastheid en moed, en zijn daarom steeds met hart en hand gereed om voor den held, die 't vaderland kloekmoedig verdedigde, een' laauwerkrans te vlechten. Gevoelig van hart, zijn ze vaardig om de tranen van ongelukkigen of beroofden te droogen ¹⁾. Wilt ge één voorbeeld uit velen? In een naburig gehucht, *Milneburg* geheeten, ontstond onlangs een' hevige brand, welke in weinige uren nagenoeg het geheele gehucht in den asch legde. *Milneburg* aan de boorden van een vischrijk meir gelegen, is, behalve het *Badhuis* en twee of drie mindere ververschingsplaatsen, nagenoeg alleen door visschers en eenvoudige menschen, die van hunnen dagelijkschen arbeid leven, bewoond. Hunne woningen zijn ligte houten huizen, welke bijna allen, als in een oogenblik, door de snel voortwoedende vlammen, reeds vroeg in den morgenstond, werden verteerd. Ofschoon er hier in Amerika honderd malen in één jaar brand ontstaat, waarbij tienmaal meer waarde te loor gaat, zoo was desniettemin staande bij dit ongeval ieders harte meer bewogen, daar het op ééns een aanmerkelijk aantal personen

¹⁾ Dit alles wat onze Schrijver van het Amerikaansche karakter, de hoedanigheden der vrouwen en den omgang der beide seksen verhaalt, vindt men bevestigd bij BAIRD, D. II, bl. 389 vv.

van *alles* beroofde en in grooten rampspoed stortte! — van de naaste stad toog men er in menigte heen, om het treurtooneel te aanschouwen — en, te helpen.

Op staanden voet vereenigden zich dertig aanzienlijke mannen, en bragten door voorbeeld en invloed in weinige dagen een fonds bijeen, waardoor alle tranen konden gedroogd en de huizen herbouwd worden. Het was in den namiddag van den dag van *Milneburg's* ramp, dat ook eenige dames zich aldaar bevonden. Met aandoening aanschouwende de nog rookende puinhoopen van het bijna geheel vernielde dorp, waren zij getuige van een schouwspel van dierlijke teederheid, die allen, doch inzonderheid de moeders onder haar bijzonder trof. Bij het woeden der vlammen was een jong kalf van hare voedstermoeder afgeraakt ¹⁾ en, staande tusschen twee brandende huizen, stierf het door de onuitstaanbare hitte. Kort nadat de vlammen het onnoozele dier hadden gedood, vindt de moeder haar jong weder; en, schoon zwart en eenigzins misvormd, herkende zij het terstond. Uren lang stond zij over hetzelfde, starende met haar groot, ernstig oog op den half-verbranden klomp, en haar klagend geloei, drukte hare smart uit met welsprekendheid, die ik vergeefs zou trachten te beschrijven. Men kon haar niet verdrijven van het voorwerp harer droefenis, en zij wekte deelneming bij allen die het zagen. Ook de bovengenoemde ladies waren tot tranen toe geroerd; —

¹⁾ Men neemt hier, zoo als zulks in Holland gewoonte is, het kalf *niet* van de koe af.

doch zij lieten het niet bij tranen, zij vereenigden zich en kochten voor hoogen prijs een jong kalf, zoo veel mogelijk gelijk aan dat, wiens dood de oorzaak hunner bemoeijing was; huurden in de nabijheid een' kleinen stal, waar beiden ten haren koste zouden gevoed en verzorgd worden, tot dat huis en stal van den eigenaar weder zouden zijn opgebouwd.

Zoogenaamde finjevoelige of poëtische vrouwen zouden in plaats van een kalf te koopen, geschreid en gejammerd of den volgenden dag eene Elegie op de moederliefde gemaakt hebben. — Welke der twee soorten verdient 't meest onzen bijval?

De ongemeene groeikracht die men alom in de nieuwe wereld aantreft, beantwoordt de vraag, waarom de Amerikanen (zoowel vrouwen als mannen) algemeen grooter van persoon zijn dan over 't geheel de bevolking van Europa. De bewoners van den Staat *Kentucky* overtreffen te dezen opzigte nog die van al de andere Staten; zoodat men een *Kentuckiaan* overal gemakkelijk kan onderkennen. — Gebrekkige of mismaakte menschen worden hoogst zeldzaam onder de Amerikanen aangetroffen. De kinderen worden van hunne geboorte af, niet ingebakerd en vastgekleet, maar los en vrij gekleed alsof ze reeds een halfjaar oud waren. Meestentijds wordt het hoofdje geheel bloot gelaten (vooral in de Zuidelijke en Westelijke Staten) en dagelijks brengt men het wichtje in de open lucht, dat al dadelijk zóó begint te groeijen, dat gij een kind van drie jaren voor een van vijf, en een meisje van 15 jaren voor eene huwbare maagd zoudt aanzien.

Er is niets vreemds in, als men hier een knaap van acht jaren, als een welbedreven ruiter een moedig ros ziet bestijgen, en, in vollen ren in één oogwenk uit het gezigt verdwijnen. Hebt gij dienzelfden knaap vóór u — hij ziet u vrij en onbedeesd in 't aangezigt; en aan de beantwoording uwer vragen blijkt het u aldra, dat hij helder van hoofd, vlug van bevassing is en ook veel meer verkregen kennis bezit dan gij verwachtte. Vreemd aan hetgene men vrees noemt, ontwikkelt in voorkomende gevallen een 12jarige Amerikaan een' persoonlijk moed, die u zou verbazen — ja hij schijnt bij voorkeur naar zulke verrigtingen te haken, welke van gevaar verzeld gaan.

Geheel ongegrond is de meening: „dat men in beschaving hier nog zeer ten achteren is.”

Eene eenvoudige mededeeling van de middelen die hier ter volksbeschaving gebezigd worden, zal u van zelve doen zien, in hoeverre men hierin regt oordeelt of mistast.

Men heeft, wat het onderwijs en de opvoeding der jeugd betreft, in de laatste twintig jaren reuzenstappen gedaan: de Gewestelijke besturen wedijverden in het oprigten en verbeteren van *Algemeene Vrij-scholen*, waar rijk en arm, zonder onderscheid, gebruik van maakten, als strokende met het denkbeeld van gelijkheid in burgerlijke voorregten. Deze scholen zijn ruim en luchtig en geheel voor het oogmerk gebouwd. In verschillende vertrekken afgedeeld, wordt aldaar door geëxamineerde en bekwaam bevondene onderwijzers, doelmatig klassikaal-onderwijs gegeven. Eenmaal 's jaars wordt er examen gehouden,

waarna, in het warme jaarsaisoën, aan meesters en leerlingen weinige rust geschonken wordt.

Reeds in 1840 was het aantal dezer lagere scholen tot 47,209 gestegen en sinds dien tijd tot ongeveer *vijftig duizend* vermeerderd. Zoo is het getal der eenigzins hoogere scholen (hier *Grammar-Schools* en *Academies* geheeten) thans tot over de 4000 opgeklommen; en dat der *Hooge Scholen* (*Universities* en *Collegies*) bedraagt niet minder dan 231.

Uit al deze gezamenlijke bronnen worden meer dan drie millioën kinderen en jonge lieden gelaafd, 'twelk hen in staat zal stellen om de plaats, die zij naderhand in de maatschappij te vervullen hebben, niet tot oneer te verstrekken.

En opdat de gewoonte der vaderen, *om ieder goed of belangrijk werk, „in den naam des Heeren” te beginnen*, bij de kinderen zoude bewaard blijven, worden *alle scholen*, zoodra het uur tot den aanvang heeft geslagen, geopend, met het zingen van een gepast Gezang; vervolgens leest de onderwijzer een hoofdstuk uit Gods woord; waarna hij zich met al zijne leerlingen in een gemeenschappelijk gebed vereenigt — den zegen des Allerhoogsten afsmekende *over het werk van den dag*.

Onder de verdere middelen ter bevordering van kennis en beschaving bij het opkomend geslacht, mogen ook de menigvuldige *boekerijen* (*public libraries*), die allerwege worden aangetroffen, geteld worden. Men heeft den toegang tot dezelve, niet alleen voor een ieder opengesteld; des avonds 't gebouw mat gaz-lampen verlicht en in den winter verwarmd; — maar zelfs elk burger der stad in de gelegenheid

gesteld, om voor zeer weinige dollars in 't jaar, zich als lid te doen inschrijven, waardoor hij het regt bekomt om voor 8 of 14 dagen een boek met zich te nemen — waardoor een geheel gezin in 't zelfde voorregt deelt.

De ondervinding heeft bewezen, dat het nut, 'twelk deze Bibliotheken op die wijze aanbrengen, onberekenbaar groot is.

Er zijn in de Vereenigde Staten *zeshonderd vier en negentig* zulke openbare boekerijen; waarvan die, welke de bibliotheek van 't Congres is geheeten, de kostbaarste van allen is, en een groot aantal werken van aanmerkelijke waardij bevat.

Frankrijk alleen heeft een grooter aantal (241) van publieke bibliotheken, dan alle andere landen van Europa; doch blijft ver beneden dat der Vereenigde Staten; ofschoon waarschijnlijk 't getal van *boekdeelen* in *iedere* Boekverzameling over 't algemeen grooter zijn zal, dan dat der Amerikaansche boekzalen.

Men heeft ook in Holland schoone algemeene bibliotheken; doch deze zijn meestal de Sanctuarien der geleerden, of van hen die 't wanen te zijn; en de doorreizende Engelschman gaat dezelve bezoeken, omdat ze in zijn reisboekje staan aangeteekend onder „de dingen die hij moet gaan zien.” Men zegt wel, „ze staan voor een ieder open;” doch eigenlijk heeft het algemeen er geen toegang. Dui-zende boeken staan er op de planken dezer Boekerijen, die nimmer worden aangeraakt, dan alleen door de hand van den bediende, wien het afstoffen der boeken is aanbevolen. — Welk soort van boeke-

rijen of lees-inrigtingen zou nu tot de *algemeene* beschaving 't meest bijdragen ¹⁾?

„Ja maar” — zult gij zeggen: „men heeft hier voor die klasse van menschen welke geene boeken hebben, de Leesbibliotheeken van *'t Nut van 't Algemeen*.” Dat is zoo, maar het naargeestige, ja armelijke voorkomen, dat die inrigtingen meestal hebben, en de verpligting die aan de gegadigden is opgelegd, om op een bepaald tijdstip ter wisseling der boeken te verschijnen, is meer geschikt om de menschen af te schrikken dan aan te lokken. Het komt mij, nadat ik die inrigtingen gezien heb, voor, alsof er voor die *Nut van 't Algemeen-bibliotheeken* geschreven stond: *voor de Armen*.

Hier kan men *ten allen tijde* eene bibliotheek binnentreden en vragen om 't boek dat men begeert; de bibliothekaris (geadsisteerd door een of twee klerken), is van den morgen tot den avond op zijn post, waarvoor hij behoorlijk wordt gesalariseerd. Het *algemeen*, het *volk*, is dus hier de hoofdpersoon, en wordt dus ook als zoodanig behandeld.

Waar is de oorzaak, dat het met al zulke dingen hier anders dan elders geschapen staat, anders te zoeken dan in het algemeen toepassen der grond-

¹⁾ Des schrijvers oordeel is hier wel wat partijdig en onjuist. Niet overal zijn die door hem genoemde Leesbibliotheeken zoo ingerigt. Daarenboven zijn er menigvuldige gelegenheden in de steden, ja zelfs op 't platte land, om voor weinig geld lectuur voor zijnen smaak te vinden. Voor 't volk wordt er nog al wat gedaan en worden doelmatige geschriften gratis verspreid. De leiding van den smaak des volks is echter eene moeilijke taak, die nog niet genoeg behartigd wordt.

beginselen waarop de milde en vrije constitutie van dit Gemeenebest berust. Zij gedooft geene eigendunkelijke Alleenheersching; evenmin adeltrots en onderdrukking; waaruit volgt dat zij geen scherpe grenslijn wil getrokken hebben tusschen menschen van gelijke beweging en die op gelijke voorregten aanspraak hebben. Den schoenmaker of handwerksman, die des avonds de boekenzaal (een der prachtige zalen van het Stadhuis) instapt, zal, met even dezelfde vaardigheid 't verlangde boek worden ter hand gesteld als aan den Notaris, Predikant of Doctor, die terzelfder tijd met hem is binnengetreden.

Even zoo min bestaat hier zulk eene grenslijn als in Europa tusschen den koopman of winkelier en zijne onderhoorigen; en het woord *knecht* wordt in het woordenboek van een Amerikaan niet aange troffen. Meent gij, dat daardoor menig koopman of fabrikant zich ook rijkelijk over den hoogen toon zijner klerken zal te beklagen hebben — dan vergist gij u. Juist de vrije toon en omgang die hier bestaat tusschen heer en bedienden, verwekt bij den laatsten als van zelve eene hartelijke zorg voor de zaken en aangelegenheden des anderen, welke bij de knechtelijke onderwerping en onderdanigheid in Europa, niet kan verwacht worden. Zie zelve rondom u, en gij zult u bij het intreden in een Europeesch handelshuis nimmer vergissen in den persoon van patroon en bediende. Het air van meerderheid en gewigt des eenen, de buigzaamheid en het letten op 's meesters wenk, tot zelfs de grovere stof van 't kleed des anderen, laten u geen twijfel over ¹⁾.

¹⁾ Dit is minder van toepassing op ons vaderland, waar toch

De handelaar beschouwt hier zijne *klerken* (dit is de algemeene naam aan *alle* *emplooi*, 't zij hoog of laag, gegeven) niet als menschen, die hij als zoo vele knechts gehuurd heeft, en dus die hij, omdat hij ze betaalt, kan behandelen naar zijn luim en bevelen wat hem gelust; maar hij ziet in hen die onontbeerlijke helpers, buiten welke hij zelve niet in staat zou zijn, om te doen, wat hij nu vermag; en hij aarzelt niet om te erkennen, dat hij buiten de krachtdadige hulp zijner klerken zich over zulke winsten niet zou kunnen verheugen, als het einde des jaars hem bewijst, dat hij werkelijk heeft behaald; en een ongevergd bewijs zijner dankbare tevredenheid is het aangename loon voor verdienste, ijver en trouw.

De elders zoo algemeene naijver of broodnijd bij menschen van hetzelfde bedrijf wordt hier slechts zeldzaam, ja bijna geheel niet aangetroffen; vandaar dat vele handelaren van dezelfde soort, of winkels van denzelfden aard, digt bijeen, ja naast elkander worden aangetroffen, waarvan de vreedzame bezitters als broeders zamen wonen ¹⁾. Niet alles is hier echter te dien opzichte in 't reine.

nog iets van den ouden Republikeinschen geest is overgebleven; maar het geldt meer en bovenal *Duitschland*. S.

¹⁾ VON RAUMER t. a. pl. bl. 333 die sterk partij trekt voor den Amerikaan, kan intusschen niet ontkennen, dat de rijke kooplieden met de kleine kramers niet gezellig verkeerden, maar de laatsten zien het welgemoed aan, en benijden de rijkeren niet, terwijl zij zich ook in hunnen kring vrij bewegen. Sometijds komen zij toch met elkander in aanraking en er bestaat geen onderscheid. Op stoombooten, in logementen, diligences en spoorwagens heeft geene afscheiding in klassen plaats. S.

De eerste blanke bewoners, die zich in dat gedeelte der Vereenigde Staten, wat thans de *New-Engeland-Staten* wordt genoemd, hadden nedergezet, zagen zich door de gedurige onverwachte aanvallen der Indianen gedrongen, om zelfs in het gaan naar de kerk zich van geweer en wapen te voorzien, ten einde niet alleen zich zelven maar vooral ook vrouw en kinderen te beveiligen of te verdedigen.

Ik kan niet zeggen of dit welligt den grond gelegd heeft dat de Amerikaan niet alleen op zelfverdedigen bedacht, maar spoedig gereed is om de minste beleediging op eene krachtige en bloedige wijze te wreken. Het tweegevecht (zoo vaak uit het dwaas en verkeerd begrip van eer geboren) valt hier nog maar al te dikwijls voor; ofschoon ik er moet bijvoegen, dat het getal jaarlijks afneemt, naarmate de godsdienstige beschaving meer veld wint.

Ik ben, enz.



NEGENDE BRIEF.

NOVEMBER 1850.

De waarheid zal u vrij maken.

JOH. VIII: 32^b.

Aan alle godsdienstige gezindheden, van welken naam ook, wordt in de Vereenigde Staten door de grondwet volkomen vrijheid verzekerd. Het Gou-vernement heeft in de Kerk niets te bevelen ¹⁾ doch verleent daarentegen ook tot het bouwen van kerken of het bezoldigen van Leeraars geene bijdragen. Elke gemeente zorgt voor zich zelve, sticht haar eigen kerkgebouw en bezoldigt haar eigen leeraar.

Hoewel er dus eigenlijk hier te lande geen heerschende godsdienst bestaat, mag dit Gemeenebest nogthans met regt „een protestantsch land” genoemd worden.

¹⁾ Uitvoerig en naauwkeurig is vooral hierover BAIRD t. a. pl. D. I. boek 3, bladz. 218—281. — Hij bewijst, dat de scheiding tusschen Kerk en Staat van zelve is voortgevloeid uit de constitutie, maar dat de Regering eene moederlijke Regering is. S.

De protestantsche kerk is hier in eene menigte *Gezindheden* van verschillende benamingen verdeeld: want behalve de *Presbyterianen*, *Episcopalen* en *Baptisten*, welke het grooter deel uitmaken, vindt men nog vijftien anderen, als: *Lutherschen*, *Hollandsch-Gereformeerden*, *Mennonisten*, enz. Deze bezitten te zamen niet minder dan ruim *dertig duizend* kerken, waarin door nagenoeg een gelijk aantal leeraars gepredikt wordt ¹⁾.

Het getal der Roomsch-Katholieke kerken is één duizend en drie en zeventig, waarin door 1081 geestelijken de dienst verrigt wordt ²⁾. Hier en daar

¹⁾ Volgens BAIRD t. a. pl. D. II Bijlage 2 en 3 bl. 385—390, beloopt het Evangelisch gedeelte der bevolking ruim 23 millioen zielen, en is er omtrent ééne kerk voor 500 zielen. — Er zijn in Amerika ook zoogenaamde onevangelische kerken, waartoe men brengt de *R. Katholieken*, de *Unitariers*, *Universalisten*, *Swedenburgianen* en *Tunkers*. In de laatste rei staan de *Rappisten*, *Shakers*, *Mormonieten*, *Deisten*, *Socialisten*, *Fourrierristen*, S.

²⁾ Hiermede stemt BAIRD, die de opgave der R. Katholieken naar hunne eigene bladen mededeelt, overeen. D. II bl. 218—234. Hun getal zielen was in 1846 ongeveer 1,300,000 zielen. Dat het Katholicismus in Amerika geen opgang maakt, maar kwijnt, kan blijken uit eene opgave in de *Ultramontaansche Tablet* 1852, waarin een N. Am. Priester het resultaat zijner onderzoekingen mededeelt.

Katholieke emigranten uit Europa 1825—1852,	2,250,000.
Katholieke bevolking 1840.....	1,200,000.
Aanwas door geboorte van 1840—1852.....	500,000.
Overgangen tot het Katholicismus.....	20,000.
	<hr/>
	3,970,000 totaal

Werkelijk getal..... 1,980,000

Verloren zielen..... 1,990,000.

Volgens den Katholieken Herald 1851 hebben zij 1307 Priesters en 1245 kerken.

worden ook Joodsche Synagogen aangetroffen; doch ik ben niet in de gelegenheid geweest om wegens derzelver aantal met juistheid onderrigt te worden.

Hier rijst misschien de vraag bij u op: „Hoe zijn de Amerikanen zulk eene *Protestantsche natie* geworden?” Eenige weinige historische herinneringen zullen deze vraag beantwoorden — en te gelijktijd Gods voorzienigheid zichtbaar doen uitkomen in de leiding dezer natie, van hare eerste vorming als bewoners van Noord-Amerika, tot op heden.

In het jaar 1493, één jaar na de ontdekking van Amerika, gaf de Paus van Rome, geheel Noord-Amerika, als eene bezitting aan de Spaansche kroon. Tusschen 1510 en 1540 rustte Spanje vier verschillende Expeditiën uit, ten einde het land te bebouwen en het zendelingswerk voor de Roomsche kerk met kracht te beginnen en voort te zetten. Doch de eene achter de andere viel ongelukkig uit. De laatste en belangrijkste was onder HERNANDO DE SOTO. Hij was een geacht edelman, de medgezel van PIZARRO in de verovering van Peru. Met een gezelschap van negenhonderd man, prachtig uitgerust, landde hij in Florida, in 1539, en drong de wildernis door tot dáár waar thans de westelijke grensscheiding van Arkansas is. Hij was waarschijnlijk de eerste blanke, die de Mississippi-rivier aanschouwde, en ook de eerste Europeaan die in hare rustelooze golven zijn graf vondt. Het grootste deel van zijn prachtig gevolg verging door de wreedheden der Indianen, en nooit te voren gekende ziekten. Alle opvolgende pogingen van Spanje, om op deze hare overzeesche bezittingen en koloniën de Roomsche godsdienst in te

voeren, leden schipbreuk. God had dit land, gedurende tien eeuwen van pausselijke overweldiging in Europa, bewaard tot een beter einde, dan om 't ten laatste ten prooi te laten aan heerschzucht en bijgeloof.

In het begin der 17^{de} eeuw begonnen Frankrijk en Engeland beiden Kolonies te planten in het Noorden en Oosten. De Franschen eischten het bezit van het noordwesten als een deel van *Canada*. CHAPLAIN bestuurde eene Kolonie op *St. Lawrence* en vestigde *Quebec* en *Montreal*. Hij gebruikte Jesuitenpriesters om zich met de Indiaansche stammen te bevredigen en om dezelve te bekeeren; en in 1634 waren zij de wildernis doorgedrongen tot de straat van *St. Mary* en den zuidelijken oever van het meir *Superior*. „Geene rivier werd er opgevaren,” zegt een der oudste Amerikaansche historie-schrijvers, „geen kaap in bezit genomen, of een Jesuit ging vooruit en baande den weg.” Deze onderneming-zuchtige orde schonk aan de Kolonies al de sterkte die zij bezaten, en strekten hunnen invloed westwaarts tot aan de *Mississippi* uit. Doch de Voorzienigheid was magtiger dan de zendelingen van Rome en beperkte hen door de vijandelijkheden der Indianen en door Hollandsche en Engelsche jaloerschheid, waardoor hen het verder indringen, beneden de meiren, belet werd.

In 1673, zochten MARQUETTE, het hoofd der zending te *Mackinaw* en JOLIET, een koopman te *Quebec*, de *Mississippi*-rivier op, omtrent welke de Indianen hun hadden onderrigt en welke zij meenden, dat zich in de Stille Zee ontlastte, hopende,

dat zij een' nieuwen weg naar China vinden zouden. Zij gingen eerst de Fox-rivier op en daalden vervolgens langs de *Wisconsin*-rivier naar de *Mississippi* af, en langs deze nog elfhonderd mijlen nederwaarts tot aan den mond van de *Arkansas*-rivier en keerden ten slotte, langs de *Illinois*-rivier en het meir *Michigan* terug. Geheel *Canada* was vervuld met blijdschap over den (vermeenden) aangewonnen nieuwen weg naar China!

In 1678 bereikte LA SALLE, uitgegaan zijnde om den mond van de *Mississippi* te ontdekken, gelukkiglijk de golf van *Mexico*, en nam in naam van zijnen Koninklijken Zender, plegtig bezit van het Landschap, dat hij ter eere van zijnen Koning *Louisiana* noemde. — De Franschen en de dienaren van Rome's stoel drongen als 't ware hand in hand de *Mississippi*-valei binnen. In 1684 zocht LA SALLE andermaal naar den mond van de *Mississippi*, doch van den zeekant; en wel aan het hoofd van eene vloot van vier schepen met een genoegzaam aantal soldaten en priesters; doch de poging om hier eene volkplanting te vestigen werd door de hand der Voorzienigheid alweder verijdeld. Zij verloren hunne berekening; één der schepen verging; en eindelijk landde men in *Matagorda-baai* in *Texas*. Na een jaar tijdsverloop, gedurende 't welk men allerlei ongemakken te verduren had, ondernam LA SALLE met twintig man, den togt door bosschen en moerassen ten einde de verloren rivier weder te vinden; — doch hij werd door één zijner eigene manschappen onderweg gedood; en zoo liep de verbaazende onderneming, om de altaren van de Roomsche

kerk langs de boorden van de Mississippi te stichten, op *niets* uit ¹⁾).

Intusschen was Gods hand bezig een uitgezocht volk in Engeland (langs den weg van lijden en van beproeving) voor te bereiden en aan te gorden om op *dit* vaste land van Amerika de grondslagen te leggen voor het nieuwe rijk van een vrij volk! — In 1608 werd de kolonie in *Virginia* gevestigd; en in 1620 landden de Pelgrims te *Plymouth* ²⁾). Ten opzigte van het klein begin, den voortgang en bloei dezer Kolonies, heb ik u reeds een en ander medegedeeld in mijne korte schets, die ik u van al de Staten vroeger gegeven heb. Ik heb dus niet noodig u deswegen iets te herhalen.

Eindelijk vindt het gezifte zaad uit de Oude wereld in de Nieuwe eene voor hetzelfde geschikte aarde. Het was als de *„handvol koorn in 't land op de hoogte der bergen; waarvan de vrucht zal ruisschen als (de ceders van) de Libanon.”*

Naarmate de Engelsche koloniale magt aangroeide, zocht Frankrijk de hare te versterken in hare bondgenootschappen en hare verdedigingsmiddelen. Een keten van forten strekte zich van *Canada* tot in de *Mississippi*-valei uit. Een wreedaardige oorlog woedde langs de *Alleghanies*, tusschen de Franschen met de Indianen ter eenre — en Engeland met de Kolonies ter anderer zijde, tot dat, in 1763, de Voor-

¹⁾ Wij kunnen niet nalaten, om aan den moed en de volharding dezer lieden hulde toe te brengen. Het was toch godsdienstijver, die hen drong. S.

²⁾ Zie de 4^e Brief pag. 61 en 3^e Brief pag. 35 enz.

zienigheid in één enkelen slag in de vlakten van *Abraham* te *Quebec* het geschil beslistte, de *Canada's* aan Engeland toewijzende, en daardoor het geheele land, behalve *Louisiana* en *Florida*, onder bescherming van de grootste Protestantsche Mogendheid in de Christen-wereld, plaatsende.

Bij het einde van den omwentelings-oorlog, trad 't Gouvernement der Vereenigde Staten bij verdrag in al Englands regten, betreffende het grondgebied, met uitzondering van de *Canada's* en *Nova Scotia*.

In 1803 kochten de Vereenigde Staten van Frankrijk het verbazend groote Grondgebied *Louisiana*, 't welk zich uitstreckte van de *Mississippi* tot het *Rots-gebergte* ¹⁾, en van de *Golf van Mexico* tot aan de meiren *Superior* en *Michigan*. Aldus eindigde de heerschappij van Frankrijk in Noord-Amerika.

Het Mississippi-dal was derhalve voor den Oceaan geopend; en de steeds vermeerderende stoombootvaart bevorderde het zich neêrzetten van honderde huisgezinnen op deszelfs vruchtbaren grond, en even daardoor, deszelfs ontwikkeling en bloei.

In 1821 stond Spanje *Florida* aan de Veréénigde Staten voor vijf millioen dollars af; en de Pausselijke magt hield, sinds dien stond, in Amerika (zoo ik hoop voor altoos), op!

Het is niet noodig om zich in bespiegelingen te verdiepen, welke de gevolgen voor dit Land zouden geweest zijn, ware hetzelfde onder Spaansch- of Fransch-Pausselijk gezag gebleven. Helaas, de tegen-

¹⁾ Rocky mountaint; zie 5^e Brief bl. 116.

woordige staat van *Mexico* en *Oost-Canada* is de duidelijke, doch treurige verklaring wat de verzen- gende invloed uitwerkt van bijgeloof en priester- dwang, waarvan Gods Voorzienigheid deze *Staten* heeft bevrijd. De vergelijking van het openbaar ka- rakter en de verhouding der Vereenigde Staten met de naburige Provinciën en Gemeenebesten, zal gewis op elken onpartijdigen beschouwer den diepsten indruk maken.

Hoe wonderbaar zijn de bestellingen der Voor- zienigheid! hoe heerlijk hare uitkomsten! In dat licht de Geschiedenis van Amerika's Vereenigde Staten lezende, zal men duidelijk zien, dat de elkander opgevolgde oorlogen, verdragen en grondaan- koopingën, gedurende een tijdvak van drie eeuwen, (sedert de eerste ontdekkingen door Spanje, Frankrijk en Engeland), zijn bestuurd door eene Goddelijke hand, ten einde *dit land* van de pauselijke heer- schappij te bevrijden: waarvan het bestuur, onder Gods leiding, zou worden toevertrouwd aan eene groote, vrije en *Protestansche natie!*

Zulk eene taak kan nimmer op de regte wijze worden volbragt, dan door Gods woord in ieders handen te stellen; door het zuiver Evangelium van **JEZUS CHRISTUS**, aan alle menschen te prediken; en door gepast gebruik te maken van allerlei mid- delen ter verbreiding van de ware leer der zaligheid. Langs dezen weg alleen zullen het pausselijk opper- gezag — de vijandigheid van 't ongelooft — staat- kundige volks-verleidingen, en domme onverschillig- heid, overwonnen of verstrooid, en Noord-Amerika's vrije instellingen altoosdurend gemaakt worden.

Ik durf hier gerustelijk bijvoegen, dat men deswegens van de toekomst alles goeds verwachten mag. Waar wordt met meer ernst aan de verspreiding van den Bijbel — aan het Zendelings-werk — aan de uitdeeling van Traktaatjes en andere geschriften, gearbeid, dan hier?

Niet lang geleden heb ik 't laatste jaarlijksch Rapport van *vijftien* dergelijke Godsdienstige en menschevriende Genootschappen in handen gehad, van welke de jaarlijksche ontvangst ver over een millioen dollars¹⁾ bedroeg. — Op eenige der voornaamsten van dezelve wil ik later terugkomen en u een en andere bijzonderheden mededeelen.

Hoezeer men gewoon is hier zijne beurs te openen voor dergelijke inrigtingen, blijkt uit eene groote menigte uiterste-wil's beschikkingen, gemaakt door menschen die meestal reeds gedurende hun leven veel gedaan hadden. Met geen omhaal of loftuitingen wordt zulks in het openbaar vermeld. Zoo las ik bij voorbeeld de volgenden in een der Nieuwspapieren: „Het Amerikaansch Bijbel-Genootschap heeft een legaat van 6000 dollars ontvangen bij den dood van RUFUS POWERS, van Elfield, *Massachusetts*.” Alsmede: „Wijle ABRAHAM G. THOMPSON van *New-York*, heeft nagenoeg 200,000 dollars nagelaten, voor de navolgende weldadige Genootschappen, als: Voor het Bijbel-Genootschap 30,000 dollars, Traktaat-Genootschap 30,000 dollars, Inlandsch Zendeling-Genootschap 20,000 dollars, voor 't Genootschap voor Kolonisatie 20,000 dollars, voor dat van Op-

¹⁾ De juiste som is 1,040,518,00 Sch.

voeding 20,000 dollars, voor de Buitenlandsche Zendelingen 20,000 dollars, voor 't Instituut van Doofstommen 20,000 dollars en voor dat der Blinden 20,000 dollars."

Een ander was in dezer voege: "Mr. JOHN HOFF, een burger van *South-Carolina* en van *Pennsylvania* onlangs in *Philadelphia* overleden, heeft de volgende legaten gemaakt: 3000 dollars aan het *Philadelphia's Bijbel-Genootschap*; 3000 dollars aan het *Methodisten Bijbel-Genootschap* van *Charleston*; 3000 dollars aan het Bijbelgenootschap der Doopsgezinden van *Charleston*; 3000 dollars aan het *Protestantsch Episcopalsch Bijbel-Genootschap* van *Charleston* en 2500 aan het *Princeton's Theologisch Seminarium*. Hij vermaakte ook nog 10,000 dollars aan de kerk voor de zeelieden (*Marine church*) te *Charleston* en 10,000 dollars aan het Kolonisatie-Genootschap in *Pennsylvania* tot daarstelling eener kolonie voor vrije zwarten in Afrika, tot aankoop van land voor gekleurde personen, aan 'twelk de naam moet gegeven worden van *Distrikt van Hoff*."

Ik zou deze voorbeelden nog aanmerkelijk kunnen vermeerderen, doch ik weet niet waarvoor zulks nuttig zou zijn. De bovenstaande zijn genoegzaam om u te doen zien, dat dergelijke giften hier niet vreemd zijn, en dat er daarom geen ophef van gemaakt wordt. Toen de vermaarde zangeres JENNY LIND hier was en na duizenden in Amerika voor zich zelve ingezameld te hebben, van tijd tot tijd de geheele opbrengst van een concert aan eene of andere godsdienstige of maatschappelijke inrigting ten beste gaf, galmden de nieuwsbladen haren

lof uit — want van kunstenaars was men zulke vrijgevigheid *niet* gewoon.

De lust en gereedheid om iets, dat goed en van algemeen nut kan zijn, te helpen daarstellen, is als 't ware, in 't karakter van den Amerikaan in geweven; — geen wonder, dat de godsdienstige klassen door hare weldadigheid en haren ijver wonderen hebben verrigt, de hulde van alle Christen-natiën waardig!

Bij eene volgende gelegenheid wil ik u over het *Amerikaansche Bijbelgenootschap*, enz. schrijven.

Ik ben enz.



TIENDE BRIEF.

DECEMBER 1850.



En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden.

JES. XL: 5a.

Alvorens ik u bepaaldelijk over het *Amerikaansch Bijbelgenootschap* ga schrijven, wil ik (als een gevolg van mijn onderzoek deswegens), een kort overzicht over het nut, dat de Bijbelgenootschappen door het verspreiden van Gods woord, in een betrekkelijk kort tijdsverloop hebben gesticht, in weinige regels mededeelen.

Er zijn tienmaal zooveel bijbels gedrukt sedert 't jaar 1804, — toen het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap werd opgericht — als er ooit hebben bestaan in al de vroegere eeuwen van de wereld te zamen genomen. Deze verklaring is geenszins gegrond op losse gissingen. De bibliotheek van den Hertog van sussex, alwaar nagenoeg van elke uitgaaf des Bijbels sedert de uitvinding der druk-

kunst een exemplaar gevonden wordt, levert de grondigste bewijzen voor de bovengenoemde stelling.

De vertalingen van den bijbel uit het Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, begonnen al spoedig na de uitvinding der boekdrukkunst te vermenigvuldigen. De eene veroorzaakte natuurlijk de andere. Doch het getal van bijbels in de volkstalen bleef nog klein, totdat de bijbel-genootschappen hunnen loop begonnen. Sedert de reformatie tot 1804 waren er slechts tusschen drie en vier millioenen bijbels in omstreeks veertig verschillende talen gedrukt.

De vertaling van den bijbel door Koning JACOBUS bespoedigde deszelfs verspreiding onder het volk, doch in het jaar 1777, toen het drukken eener nieuwe bijbel-uitgave in 't congres ter tafel kwam, berekende men dat er slechts vier millioen gedrukte bijbels in de wereld waren! — Op dien tijd waren er niet minder dan vierhonderd millioen volwassen personen in de wereld, en van dit aantal één honderd millioen belijders van 't christendom. Er bestond derhalve slechts één bijbel voor ieder honderdtal volwassene personen!

Sla nu het oog op 't geen er sinds dien tijd met den bijbel is gebeurd.

Het *oude congres* besloot om 20,000 bijbels van Holland, Schotland en elders aan te koopen. In 1781 werd de nieuwe uitgave des bijbels van AITKEN te *Philadelphia* goedgekeurd. Het is nagenoeg sedert de Verklaring der Onafhankelijkheid en allereerst sedert den jare 1800, dat de bijbel-verspreiding met kracht is doorgezet.

En nu, werp een blik op die verspreiding.

Het Britsche en buitenl. Bijbelgenoots. 20,000,000 ex.

"	Amerikaansche	"	6,000,000	"
"	Britsche depôt in Parijs		2,009,211	"
"	Zweedsche Bijbelgenootschap . .		564,378	"
"	Nederlandsche	"	274,733	"
"	Frankfortsche Agentschap		701,027	"
"	Wurtembergsche Bijbelgenoots. .		464,567	"
"	Pruissische	"	1,271,194	"

De Russische Bijbelgenootschappen . 993,569 "

Het Bijbelgen. te *Calcutta* (opg. 1811) 491,567 "

" " " *Madras* (opg. 1820) 462,505 "

Voorts mag men veronderstellen dat de hier niet opgetelde Bijbelgenootschappen ¹⁾ het geheel getal van verspreide bijbels zullen brengen op voor 't minst *vijf en dertig millioenen* exemplaren.

Dit alles is gebeurd sedert 1815, waarbij nog valt op te merken dat er gedurende datzelfde tijdsverloop door middel der gewone boekwinkels een aanmerkelijk aantal onder de menschen is gebragt. Daar moeten derhalve voor 't minst twintigmaal zooveel exemplaren der Heilige Schrift in de wereld zijn, in evenredigheid tot de lezende bevolking, als er waren in 1800. En dit is nog niet alles; de Bijbel, thans overgezet in omstreeks *honderd en zestig* verschillende talen en tongvallen, (van welke er *tien* in Afrika en drie aan de Westelijke kust thuis behooren) is het boek der beschaving geworden; zelfs van die barbaarsche volken, tot wien nooit te voren een lichtstraal door de duisternis der onwe-

¹⁾ Zijnde nog een aantal van *twee en vijftig*.

tendheid, die hen omringde, was heengedrongen.
 Gewis de Bijbel is een boek voor alle volken!

Reeds vóór het jaar 1816 bestonden er in verschillende deelen van dit gemeenebest plaatselijke Bijbelgenootschappen, welke reeds veel goeds gesticht hadden. Men vindt nogthans, dat, daar er zich geene personen bij uitsluiting aan dit goede werk hadden toegewijd en de benoodigde boeken in boekwinkels moesten aangekocht worden, deze genootschappen nog steeds met vele moeilijkheden zouden te strijden hebben. Men gevoelde bovendien dat de arm van ieder dezer plaatselijke lichamen te kort was, om menige afgelegene streek in dit uitgestrekte land te bereiken en dat er geene eigenlijke voorziening was gemaakt, om Gods Woord ook buiten 's lands aan de van dien zegen verstokenen in handen te geven.

Er werd derhalve eene vergadering bijeen geroepen in New-York, ten einde maatregelen voor eene algemeene organisatie te nemen. Deze vergadering, zamengesteld uit afgevaardigden van de bestaande Bijbelgenootschappen en andere vrienden voor de goede zaak, kwamen op den 8^{ten} Mei 1816 bijeen.

Ofschoon hier Christenen bijna van alle namen en uit de verschillende deelen der Unie, in aanraking met elkander waren gebragt, werden hunne beraadslagingen door eene buitengewone eenstemmigheid gekenmerkt. Op den 11^{den} Mei werden de *wetten* en de *aanspraak* aan hunne landgenooten, welke door eene bijzondere commissie waren zamen-

gesteld, goedgekeurd en openbaar gemaakt. In die aanspraak (opgesteld door den eerw. JOHN M. MASON, Theol. doct.) komt onder anderen de volgende paragraaf voor, welke bewijst, welk een edele geest er algemeen heerschte onder degenen, die den grondslag van Amerika's Bijbelgenootschap hebben gelegd.

Na alvorens het eenvoudige maar groote voorwerp wat men voor zich had en de heerlijke uitkomsten die men van hetzelfde zich voorstellen mogt, in het licht gesteld te hebben, voegt de spreker er bij:

„Onder zulke indrukken en met dit doeleinde vóór ons, vaders, broederen, medeburgers, is het *Amerikaansche Bijbel-Genootschap* gevormd geworden. Bijzondere gevoelens, partij-vooroordeelen, en sectengeest, werden, volgens de natuur der zaak, geheel uitgesloten. Deszelfs Leden zijn verbonden in *dat*, en in *dat* alleen, 't welk doet ontwaken ieder geheiligd — en uitdooft ieder onheilig grondbeginsel — de verspreiding namelijk van de H. Schrift in verschillende talen, en in een getrouw onderzoek waar dezelve begeert wordt. In zulk een werk, heeft, al wat verheven, goed, achtbaar en waar is, een wijd uitgestrekt doelwit, terwijl secten-geest bekrompenheid en onderlinge naijver geen weg vinden kan om zulks immer te bereiken.”

Aan de verwachting van de grondleggers van het Amerikaansch Bijbel-Genootschap, is door de uitkomst, volkomen beantwoord. In al de Staten hebben zich van lieverlede, meer en meer Bijbel-Genootschappen, en Hulp-Genootschappen, (naar

mate van derzelver uitgestrektheid en plaatselijke gelegenheid), gevestigd, dewelke thans tot het onderstaande getal zijn opgeklommen, als:

Maine	24.
N. Hampshire	1.
Vermont	5.
Massachusetts	38.
Rhode Island	7.
Connecticut	43.
New-York	96.
New-Jersey	39.
Pennsylvania	6.
Delaware	4.
Maryland	12.
Virginia	50.
North Carolina	53.
Georgia	75.
South Carolina	32.
Ohio	116.
Kentucky	58.
Tennessee	83.
Indiana	91.
Illinois	86.
Mississippi	33.
Louisiana	6.
Michigan	31.
Alabama	56.
Missouri	45.
Florida	6.
Arkansas	15.
Transportere . . .	<u>1111.</u>

	Transport . . .	1111.
Wisconsin		25.
Jöwa		20.
Texas		13.
en		
Op de Sandwich's Eilanden		2.
		<hr/> 1171.

In de stad New-York, waar het Hoofdbestuur gevestigd is, staat in Nassau-straat, een ruim gebouw 't welk geheel voor de behoefte van 't Bijbel-Genootschap is ingerigt. Daar vindt men de noodige en wel ingerigte bureaux van het Bestuur; de zet-terij en drukkerij, papier-magazijn, boekbinderij enz. enz. op eene vrij groote schaal en zóó keurig ingerigt, dat ieder boekdrukker en boekbinder van welk oord der wereld hij komen mag, gaarne den hoed voor deze Inrigting wil afligten.

In nog eenige weinige andere steden, in ver afgelegen Staten, heeft men ook *Bijbel-huizen* daargesteld, ten einde altijd in korten tijd de om-liggende streken, in alle tijden des jaars, van bij-bels te kunnen voorzien. Zoo is te dezer dagen, bijv. te New-Orleans ook de grond voor zulk een bijbelhuis, door vrijwillige bijdragen, voor 4500 dollars aangekocht, en, eer er een jaar verstreken is, zal een kapitaal gebouw van drie verdiepingen hoog den meerderen godsdienstigen ijver van die steeds aangroeiende stad vermelden.

Het Bijbelgenootschap heeft in het laatste jaar, in niet minder dan *twee en dertig* verschillende talen, uitgegeven een aantal van 209,821 Bijbels en 382,611. N. Testamenten, makende te zamen een *geheel* van

592,432 exemplaren, en sedert de vestiging van 't Genootschap, een *geheel* van 7,572,967 exemplaren.

De rekening van ontvangst en uitgaaf over het laatste jaar, bedraagt niet minder dan £ 277,020,02 met een batig saldo van 120 dollars.

In deze rekening komen onder anderen in de uitgaven de volgende posten voor, welke misschien voor u niet geheel onbelangrijk zullen wezen:

„Aan reizende *Agenten* en Afgezanten naar de hulpgenootschappen £ 28,204,68.

Tot ondersteuning van de Bijbelvrienden in

China £ 5,500,00.

Frankrijk „ 3,500,00.

Sandwich-eilanden „ 100,00.

Hetgeen door *Agent* hier bedoelt wordt, is wellicht niet duidelijk te verstaan dan bij eenige omschrijving zijner werkzaamheden. Gewoonlijk maken veertig of vijftig *counties* ¹⁾ het veld van een' Agent uit. Hij sluit zich overal aan de leeraars en vrienden van Bijbelverspreiding aan; daar het hem onmogelijk is *alle* menschen zelve te bezoeken. Hij kollekteert gelden voor 't B. Gen., doch tegelijk is het zijne bemoeijng om de bijbels van het B. G. zoo veel mogelijk tegen betaling te verspreiden, doch dáár, waar de betaling bezwaarlijk vallen zou, ten geschenke te geven. In zoodanige oorden, ver afgelegen van een Bijbel-huis, voornamelijk in 't *Zuiden* en *Westen*, doen de Hulp-Genootschappen slechts zeer weinig dan met den raad en de hulp van den Agent. Hij is derhalve in vele opzigten de middel-

¹⁾ Ik heb vroeger de beteekenis van dit woord gegeven.

persoon tusschen het Hoofd-bestuur en de hulpge-
nootschappen.

Ik zal niet behoeven te zeggen, dat zulke Agen-
ten, wanneer men daarvoor steeds personen kiest,
die dezen post niet alleen met hun' hand maar ook
met geheel hun hart waarnemen, van een onbere-
kenbaar groot nut zijn, want door hunne hand wordt
het Woord van God gebragt in de op het land en
langs de rivieren verspreide woningen en in de
hutten der armen. Het zijn *Bijbel-zendingen* als
't ware.

Het jaarlijksch rapport van het *Amerikaansche bij-
belgenootschap* ('t welk een boekdeel van 272 blad-
zijden in gr. 8^o. beslaat) maakt melding van den
staat en de werkzaamheden van ieder plaatselijk
B. Gen. — Dat van de stad New-York moge strekken
om u eenig denkbeeld te geven van den arbeid der
plaatselijke genootschappen en van de wijze van
verspreiding der H. Schrift:

„Er zijn gedurende 't afgelopen jaar bezocht
55,549 huisgezinnen, en 5,500 van Bijbels voorzien.
Er zijn uitgereikt aan zeevarenden 465 Bijbels;
633 aan militairen; 1,550, in gestichten en gevan-
genissen; 8,899 aan landverhuizers; 1,878 in Sab-
bath-scholen; 399 in Hotels; 7,901 aan het Marine-
departement, en 7,248 onder de bevolking der stad.”

Op aanvragen van de zendelings-standplaatsen bij
de *Indianen* — in de *Roomsche landen*, in *Turkijë*,
Syrië, *Perzië*, *Westelijk Afrika*, *West-, Zuid- en*
Noordelijk China, en de *Eilanden in de Stille zee*,
is er in behoefte van Bijbels, en Testamenten
voorzien.

De Bijbels en Testamenten welke door het Bijbelgenootschap worden gedrukt zijn bijna allen, in *stereotype* gebragt, en daardoor zeer *juist* in taal en spelling; zij zijn op fijn, wit, velin papier keurig net gedrukt, en in allerlei smaakvolle banden gebonden: zoodat men verwonderd staat, als men den prijs van een 18^o of 24^o Bijbel verneemt, welke naar 't schijnt de waarde van den band alléén niet te boven gaat ¹⁾.

Ik zou een half boekdeel kunnen vullen indien ik u wilde aantoonen het nut, dat Amerika door zijnen ijver in de verspreiding van Gods Woord reeds gesticht heeft. Het bovenstaande zal intusschen voldoende zijn om u te doen erkennen, dat het eene eervolle plaats beslaat in den kring der vrienden van den Bijbel en dezelve verspreiding ²⁾.

Ik ben, enz.

¹⁾ En toch schrijft BAIRD I 363 „benadeelt het debiet, 't welk het Bijbelgenootschap heeft geenszins den particulieren boekhandel; het is opmerkelijk dat de boekverkoopers (proportioneel naar de berekening) thans meer Bijbels verkoopen, dan voormaals vóór de oprigting des Bijbelgenootschaps,” zoo is het ook hier te lande. S.

²⁾ Men moet hierbij opmerken, dat de Amerikanen niet zooals over 't algemeen de Engelschen doen, den Bijbel maar verspreiden, maar even gelijk men in Nederland doet, zorgen dat de Bijbel verstaan en gebruikt wordt. Daartoe zijn bekwame colporteurs niet slechts werkzaam, maar de zoogenaamde Bijbelklassen, of onderwijzingen ter verklaring des Bijbels, die schier overal nevens de katechisatiën door de leeraars gehouden worden, bewijzen uitnemende dienst. Zie BAIRD I 340 v. v. S.





Bunkerhill's gedenkzuil . bl. 34 .



C. A. L. 181

Steendr. v. P. Blommers te's Haag

Het gebouw van 't Tractaat genootschap, in Nassau straat te New - York , uit 't Park te zien . . bl. 217 .

ELFDE BRIEF.

MAART 1851.



Toont mij uw geloof uit uwe werken.

JACOBUS.

Eene andere proeve, dat 't Amerikaansch gemeenebest een *Protestantsch land* is, en in waren Christelijken zin ijvert voor de godsdienstige verlichting en beschaving van al deszelfs bewoners is het *Amerikaansch Tractaat Genootschap*.

In Nassaustraat nabij het Park in *New-York* daar staat een groot gebouw van 80 voet breed en negentig voet diep en van vijf verdiepingen hoog, 't welk door de milddadigheid van eenige *gentlemen* in *New-York* werd gebouwd, ten dienste van dit genootschap. Later is hetzelfde nog aanmerkelijk vergroot. (Hierbij voeg ik eene afbeelding).

De eerste verdieping wordt gebruikt als magazijn of winkel waar de boeken enz. worden verkocht, en verder verhuurd aan winkels van anderen aard; De tweede verschaft bureaux aan de besturen van

verscheiden weldadige genootschappen, de derde bevat een algemeen magazijn van boeken, tractaten enz., en de bureaux der verschillende afdeelingen des bestuurs; de vierde is de boekbinderij; en de vijfde is de drukkerij. De boekdruk- en *hydrauliek*-persen (waarvan er twintig in werking zijn) en andere werktuigen worden door stoom in beweging gebracht. Het getal der boekdrukkers, binders en verdere personen in dit gebouw werkzaam, is nagenoeg 250; en deze inrigting levert dagelijks niet minder dan 25,000, door het genootschap uitgegeven geschriften, insluitende 3000 boeken.

Het *Amerikaansch Tractaat-genootschap* heeft zijn begin genomen op den 11^{den} Mei 1825; en werd gevormd door eene vereeniging van Christenen van verschillende gezindheden, „ten einde de kennis van onzen Heer JEZUS CHRISTUS, als den verlosser van zondaren te verspreiden, en de belangstelling in levende godsvrucht en echte zedelijkheid te bevorderen, door het verspreiden van zoodanige godsdienstige geschriften, welke de goedkeuring van alle Evangelische christenen verdienen.”

Deze eensgezinde vereeniging der volgelingen van één en denzelfden Zaligmaker, is sedert derzelver oprigting zonder eenige stremming blijven bestaan ofschoon hare hoofd-bestuurders, directeuren en agenten uit meer dan twaalf verschillende kerkgenootschappen gekozen zijn.

De uitgegeven geschriften worden, volgens derzelver erkende verdienste, uitgelezen door eene commissie van zes leeraren van verschillende gezindheden, uit den grooten voorraad van werken van „beoefe-

nende godgeleerdheid," van de tegenwoordige en vroegere eeuwen, en voorzien in de behoefte van allerlei lezers. Het hoofddoel van *zestien honderd* geschriften, welke de catalogus dezer inrigting vermeld, is: „de vereering van CHRISTUS als een volkomen Zaligmaker, en de regtvaardiging door het geloof alleen door zijne verzoenende offerhande en de noodzakelijkheid van de vernieuwende en heiligende kracht van den Heiligen Geest, in 't gemoed te prenten."

De algemeene verspreiding dezer geschriften (hetzij vrijwillig of tegen betaling) geschiedt door het uitdeelen van Tractaten over allerlei onderwerpen, door middel der hulp-genootschappen, reizende gezanten, predikers voor de zeelieden (op de schepen en in daartoe ingerigte *kapellen*) zendelingen, leer-aars en eindelijk door alle christelijk gezinde bijzon-dere personen.

Er is ook nog een ander middel: de arbeid der reizende agenten of *colporteurs*, dat is: de verspreiding van godsdienstige boeken en tractaten (eerst bij wijze van verkoop en vervolgens door 't uitdeelen als een geschenk) vergezeld van eene gemoedelijk ernstige toespraak en een gebed — 't welk gebleken is, onder den goddelijken zegen, de kracht-dadigste en minst kostbare wijze te zijn, om goed te doen.

Het getal *colporteurs* van dit genootschap is van het jaar 1841 tot 1851, van *elf* tot *vijf honderd negen en zestig* aangegroeid; — zij zijn ten deele al de Staten, waaronder ook California, benevens Canada en Mexico doorgetrokken. Het getal der huisgezin-

nen, welke in het afgelopen jaar zijn bezocht, gaat dat van *vijfmaal honderd en vijf duizend* te boven.

Nagenoeg 452,000 boeken blijken te zijn verkocht en 127,888 aan armen gegeven, benevens eenige millioenen tractaten.

Dat ook, na dit alles, deze inrigting liefdadig naar buiten werkt, wil ik slechts aanstippen met de vermelding, dat het genootschap sedert deszelfs vestiging tot op heden, naar elders heeft overge maakt de som van *f* 363,794, 't geen door elkander gerekend op *f* 15,000 's jaars neerkomt.

De ontvangst en uitgaaf-rekening over het laatste jaar is *f* 310,618,09 met een batig saldo van 109 dollars.

In deze rekening komt een post voor van *twintigduizend* dollars, voor *buiten 's lands* hulpbetoon.

Er bestaat eene andere weldadige inrigting onder den naam van: *'t Amerikaansch bestuur voor het buitenlandsch Zendelings-werk*. Dit genootschap is opgerigt in 1810 en bekleed geen geringen rang onder de inrigtingen van dien aard in andere landen.

Het genootschap heeft onder deszelfs beheer *vijf-entwintig zendingen*, bevattende 104 *Zendelings-stand-plaatsen*, 163 bevestigde Zendeling-predikers, acht geneesheeren, 238 helpers uit dit land; wordende dit aantal nog vermeerderd door 31 predikers en 100 andere helpers, uit de inboorlingen van de verschillende landen, waar het genootschap-*stand-plaatsen* heeft gevestigd; makende dus allen te zamen een getal van 540 personen welke arbeiden door de

zorg van 't Bestuur, aan het heil hunner medemenschen.

Het getal der kerken door bovengenoemde *Zendingen* opgericht en bestuurd is *zeven en tachtig*, bevattende 26000 ledematen, waarvan er 2000 in het afgeloopen jaar zijn aangenomen.

Voor de opvoeding is gezorgd, door zeven Seminarien, voor de opleiding van de inboorlingen tot predikers en onderwijzers, waarin 350 studenten of scholieren geteld worden; 24 kostscholen, bevattende 726 leerlingen; benevens nog 305 vrij-scholen, in welke 9,355 kinderen en jonge lieden worden onderwezen: makende dus het getal van leerlingen, welke onderwijs van de Zendingen ontvangen, tot *tien duizend vier honderd en dertig* personen.

Zoo zijn er twaalf boekdrukkerijen opgericht en in werking: welke in het laatste jaar hebben geleverd, in verschillende talen, zes en dertig millioen pagina's; en sedert de oprigting dezer *Zendingen* meer dan 750 millioen pagina's, „bevattende het woord van Gods vergevende genade.” De standplaatsen dezer *Zendingen* (*Missions*) zijn gevestigd in Zuid-Afrika, West-Afrika, Griekenland, Europisch-Turkye, Klein Azië, Sijrië ¹⁾, Persië, verschillende punten in Hin-

¹⁾ Onlangs las ik in een Godsdienstig Nieuwsblad het volgende: LICUT LYNCH, Kommandant der ontdekkings-Expeditie voor de Vereenigde Staten naar de Doode Zee, schrijft: „Aan de kust van Moab werden wij begroet door een gezantschap van *Christenen* van Kerak, het Kirjath Moab in den Bijbel. De vreugde dezer menschen bij deze ontmoeting kende geen palen. Wij verhaalden hen, dat onze vormen van eeredienst verschilden van de hunne. „Wat hindert dat? *CHRISTUS* stierf voor allen. Geloofst gij niet in Hem?”

dostan en onder de belangrijkste stammen der Indianen.

De jaarlijksche ontvangst en uitgaaf bedraagt ongeveer *tweemaal honderd en negentig duizend dollars*. Het hoogste jaar was 318,396:53 Sch.

Het geheele bedrag van het eerste jaar van 't bestaan van dit Genootschap was nog niet volkomen duizend dollars. Wie is er die den kennelijken zegen op den arbeid dezer Christelijke Vereeniging kan loochenen?

Behalve het opgenoemde leggen nog de volgende Kerkgenootschappen ieder voor zich zelve hun gewigt in de schaal; als: 1^o. de *Presbyteriaansche Kerk*, welke haar Genootschap vormde in 1807. Het strekt deszelfs armen uit tot in West-Afrika, in Noordelijk Indië, in Siam en in China, en verschaft hulp in de voortplanting der Evangelische Godsdienstleer in de Roomsche landen van Europa.

Het is door de tusschenkomst van dit Genootschap, dat, in de stad *Rome*, den zetel van den Paus, eene kapel gesticht is, waarin de leer der Hervormde kerk gepredikt en God in geest en in waarheid aanbeden wordt ¹⁾!

Wij verzekerden hen dat wij zulks deden; waarop zij zeiden: „Wat zijn dan vormen in Gods oog? Hij ziet op 't hart. Wij zijn broeders.” En zij noemden ons „broeders” tot 't laatste oogenblik. Zij maken omstreeks een aantal van 150 huisgezinnen uit, en wonen in het eenig overgebleven stadje, van het eens zoo zeer bevolkte land van Moab. Deze arme Christenen hebben somtijds veel te lijden van hunne ongeloovige naburen.

¹⁾ Het is niet zonder moeilijkheden, dat men het zoo ver gebracht heeft. Eene belangrijke redewisseling tusschen de Kardinaals

Het laatste rapport van 't Genootschap bewijst, dat hetzelfde onder de Indiaansche stammen tien Leeraars en vijf en dertig hulp-arbeiders onderhoudt; drie Leeraars met hunne helpers in West-Afrika, benevens twee Zendelingen, onlangs afgereisd ten einde eene nieuwe *Zending* of Zendeling-standplaats digt bij den Evenachtslijn te vormen. In Indië heeft het Genootschap omstreeks *zestig*, zoo Amerikaansche als aldaar geboren' arbeiders; en in China *twee en twintig*, van welke er *twaalf* bevestigde Leeraars zijn. De ontvangst van het laatste jaar is 126,013:37 Sch. geweest.

20. *De Amerikaansche Baptist-Zendelings-Vereeniging.* Dit Genootschap werd in 1814 in Philadelphia gevormd en heeft veel gedaan voor de verspreiding van het Evangelium onder de Heidenen.

Deze Vereeniging heeft onder haar opzicht 17 *Zendingen* (*Missions*) bevattende 329 Zendelings verblijf- of standplaatsen; 56 Zendelingen, benevens 57 vrouwelijke hulp-Zendelingen; alsmede 214 arbeiders onder de inboorlingen; makende te zamen een aantal van 320.

Het getal der gestichte kerken is 151 — bevattende een aantal van 12,290 ledematen. Het getal scholen is 102, met 2648 leerlingen.

Het getal der aangenomen ledematen in het afgelopen jaar is meer dan *twaalf honderd*.

en den Gezant van de Vereenigde Staten in November 1850, is geeindigd in de vrije toelating van de Godsdienstoefeningen in deze kapel, met de belofte, dat dezelve voortaan zonder hinder of kweiling zoude kunnen geschieden.

De ontvangst van het laatste jaar is geweest 104,137,20 Sch.

De werkzaamheden der Zendingen strekken zich uit tot in verscheidene punten van het Birman-rijk en de omliggende provinciën van Tavoy en Arracan; in Siam en Assam; in China; onder de Telogoes van Hindostan; onder de Bassas van West-Afrika; in Frankrijk, Duitschland, Griekenland en eindelijk onder de stammen van Amerika's oorspronkelijke bewoners.

30. *Het Zendeling-Genootschap der Methodist Episcopale Kerk.*

Deze vereeniging, welke van 1819 dateert; heeft het Zendelings-werk *buiten* 's lands met dat voor het binnenland, vereenigd.

Hare buitenlandsche Zendingen bevatten: Liberia, Zuid-Amerika, China en Duitschland — onderhoudende in deze oorden te zamen *vijf en dertig* Zendingen.

Het inlandsche Zendelings-werk van dit Genootschap bepaalt zich voornamelijk tot de hier aangekomen Landverhuizers uit Duitschland, welke zich meestal in de Staten *Ohio, Indiana, Wisconsin, Missouri* en *New-York* hebben nedergezet. Onder dezen heeft hetzelfde 90 *missions* gevestigd, 108 Zendingen werkzaam en 150 kerken of gemeenten gesticht, waarvan de Leden thans tot 7128 zijn aangegroeid.

Deze vereeniging strekt ook met kracht hare helpende hand uit tot Landverhuizers uit Zwitserland, Denemarken en Noorwegen (welke thans dit Gemeenebest bewonen), met gelijk gelukkig gevolg. Het geheele getal der Zendingen van deze Vereeniging

is niet minder dan 498 personen, en de leden van de verschillende gestichte gemeenten 40,493. Het bedrag van het laatst verlopen jaar is omstreeks *honderd en vijftigduizend dollars*.

40. Het *Zendeling-genootschap van de Zuid-Methodist-Episcopale gemeente*, 't welk in 1844 werd opgericht — heeft even als de voorgaande het *in- en uitlandsch* Zendelingswerk vereenigd — strekkende zich uit van China tot de Indianen die ons omringen, zoowel als tot de vreemdelingen in de Vereenigde Staten. Het genootschap telt onder zijn beheer 382 *missies*, 273 Zendelingen, 147 kerken of gemeenten, en 59,707 Ledematen, benevens 108 Zondag-scholen, waarin *twintigduizend driehonderd acht en veertig* kinderen godsdienstig onderwijs ontvangen — terwijl in acht *handwerkscholen*, driehonderd en tachtig leerlingen tot een nuttig handwerk worden opgeleid.

50. De *Episcopale Protestantsche kerk* rigtte in 1835 een Zendeling-genootschap op, welks heilrijk doel (even als van het voorgaande) zoowel *uit* als *in* het land wordt bereikt. Het veld voor de Zendelingen buiten het land besluit, Griekenland, Constantinopel, West-Afrika en China, terwijl de kring der werkzaamheden *in* dit land zich voornamelijk tot de door de Indianen bewoonde territories bepaalt. *Honderd achttien* personen, waaronder drie Bisschoppen, zijn werkzaam, en worden door het genootschap bezoldigd.

De ontvangst van het afgelopen jaar was *een en zeventig duizend dollars*.

De simpele vermelding van 't geen Amerika doet

als een nog jeugdig Gemeenebest, tot heil van andere natiën, zal hetzelfde hoop ik ook in uw oog den naam van een *godsdienslig-Protestantsch land* waardig maken ¹⁾.

Ik ben enz.

¹⁾ Met deze mededeelingen en opgaven kan men vergelijken BAIRD D. I, bl.: 305—316 en 365—371, — en Deel II, bl. 278—345.



T W A A L F D E B R I E F.

MEI 1851.



"Charity begins at home."

*(De liefde vindt hare eerste werkplaats
in den huisselijken kring).*

* * *

Heeft Amerika 't gebod *"predikt het Evangelium aan alle creaturen"* zoeken te betrachten met het zenden zijner Zendeling-predikers tot andere volken, het begrijpt ook dat die christelijke liefde in zijn eigen gebied beginnen moet; van daar het bestaan van het Binnenlandsch Zendeling-Genootschap, onder den naam van *American home missionary society*.

Dit Genootschap werd in Mei 1826 opgericht, met het doel, om hulp te verschaffen aan jonge, zwakke Gemeenten — aan de prediking van 't Evangelium — en aan het stichten van Gemeenten, in van godsdienstig onderrigt ontbloot zijnde plaatsen, binnen de grenzen van dit Gemeenebest.

De voortgang en uitbreiding, (voornamelijk der jongere Staten van Amerika), doen duizende mor-

gen gronds ontginnen, waar te voren slechts eene wildernis was; en huizen bouwen en huisgezinnen zich nederzetten, waar vroeger geen menschelijke voet, dan misschien van een' enkelen jager, den grond heeft gedrukt. — Op deze wijze ontstaan gehuchten, buurtschappen, dorpen en steden. Is er ergens een getal van drie, vier huizen, tot een gehucht of buurtschap aangegroeid, dan strekt 't Genootschap zijne weldadige hand tot hulp uit: een zendeling wordt er heên gezonden — eene geschikte plaats uitgekozen, eene Zondags-school opgericht; en zóó de eerste steen gelegd tot het stichten van eene nieuwe Gemeente. Na verloop van een of twee jaren, wanneer de arbeid van den Zendeling-leeraar gezegend voortgaat, ziet men, nevens de school, een kerkgebouw verrijzen; gedeeltelijk uit milde bijdragen van de gansche nabuurschap, en van welgezinde elders wonende vrienden des christendoms, en gedeeltelijk door de hulp en onder het bestuur der *Zendelings-Commissie* in dat distrikt, opgebouwd. Is deze Gemeente zoodanig aangegroeid dat zij in staat is haar eigen leeraar behoorlijk te onderhouden en zich zelve te beheeren — dan beroept zij als *vasten predikant* den Zendeling-leeraar, of ook eenig ander zoo als dat de wensch der geheele Gemeente blijkt te zijn. En hiermede heeft de bemoeijng van 't Zendeling-Genootschap, ten aanzien van zulk eene Gemeente, een einde.

Niet zelden heeft zulk een Zendeling-prediker drie of somtijds vier zulke, zich ontwikkelende, Gemeenten onder zijne zorg; welke roeping dan ook al zijne krachten vordert.

De ontvangst van 't Genootschap over het laatste jaar is geweest: *eenmaal honderd zeven en vijftig duizend, een honderd zestig dollars.*

Gedurende dat jaar had het Genootschap, in 27 verschillende Staten en Territories, niet minder dan 1032 Leeraars in dienst, die in 1575 nieuw opgerigte gemeenten het Evangelium gepredikt hebben. De leerlingen van verschillende Zondags-scholen maken te zamen een aantal van *vijf en zeventig duizend* kinderen uit; terwijl het getal *aangenomen leden*, volgens het rapport, 3108 bedroeg.

Gedurende hetzelfde jaar waren er veertig gemeenten uit den Staat van afhankelijkheid tot dien van op zich zelve te kunnen bestaan, overgegaan; zestig kerken voltooid; het bouwen van 58 andere begonnen, en 44 anderen vergroot.

Behalve dit, bestaan er nog *twee* dergelijke genootschappen, welker vermelding ik geenzins mag verzuimen, zijnde:

1°. *Het Amerikaansch Baptist-Inlandsch Zendeling-Genootschap.* Hetzelve werd opgericht in New-York in April 1832; zijnde deszelfs voorname doel „de prediking van het Evangelium *aan iederéén in den lande.*” De bedeeeling echter van de ontblootte streken in de West was het hoofd-oogmerk, bij de samenstelling van deze Vereeniging.

Gedurende het jaar, eindigende April 1850, hebben er voor 't Genootschap, 118 personen, zoo Agenten als Zendeling-predikers gearbeid. Tien dezer laatsten hebben de hulp des Genootschap niet meer

noodig, zijnde hunne gemeenten in staat zelve hen te bezoldigen. In 17 verschillende Staten strekt deze Vereeniging hare hulpbiedende hand uit; in welke op 338 verschillende plaatsen gepredikt wordt. Gedurende het jaar zijn er 949 personen gedoopt, 33 gemeenten gesticht en dertig Leeraren bevestigd.

en 2^o. Een Inlandsch Zendeling-Genootschap van de Presbyteriaansche kerk, (onder den titel van *General Assembly's board of Missions*), opgericht in 1818.

Het jaarlijks rapport brengt het getal van Leeraars door deze Vereeniging ondersteund of geholpen op 570; en dat der geholpene zwakke gemeenten en Zendeling-plaatsen op 1461. De Zendelingen hebben in *vijf en twintig* verschillende Staten gearbeid. Meer dan zestig nieuwe gemeenten zijn georganiseerd en 140 kerken gebouwd; terwijl meer dan *veertig duizend* kinderen wekelijks onderwijs ontvangen onder het toezigt der Zendeling-predikers.

Het bedrag van 't fonds van deze Vereeniging, door legaten en vrijwillige giften bijeen gebragt, is iets meer dan *honderd duizend* dollars.

Eindelijk, bestaat nog een ander dergelijk *Protestantsch-Genootschap*, onder den naam van *Amerikaansche en Buitenlandsche Christelijke Vereeniging*. Haar doelwit is: „Om door Predikers, verspreiders van godsdienstige geschriften, door de drukpers, en andere eigenaardige hulpmiddelen, de grondbeginselen van Godsdienstige Vrijheid; en een zuiver Evangelisch Christendom, te verspreiden en voort te planten, zoo binnen- als buiten 's lands, waar ergens een verbasterd Christendom gevonden wordt.”

Dit Genootschap heeft Duitsche, Fransche, Por-

tugesche, Italiaansche en Iersche arbeiders in dit land uitgezonden, te zamen één en twintig in getal, van welke sommigen bevestigde predikanten zijn. Even zoo heeft het zijne Zendelingen, in verschillende deelen van Europa; eenigen zelfs in Italie. In *Canada* is men met vrucht bezig; en ook op *St. Domingo*, te *Valparaiso* en in *Brazilie*, zendt deze Vereeniging hare Zendelingen uit.

Het is hier welligt niet te onpas, dat ik u nog het een en ander, omtrent de zorg aan de godsdienstige vorming der *Indianen* besteed ¹⁾, opzettelijk ga mededeelen.

¹⁾ Dit behartigden reeds de eerste Kolonisten, en het was mede één hunner bedoelingen en werkzaamheden bij hunne vestiging. *Het Koninklijk charter*, volgens 't welk de *Plymouth-kolonie* gevestigd werd, hield in, dat men zich op de bekeering der Wilden tot het Christendom *moest* toelekken, gelijk dat door de Kolonisten gevraagd was, waarom in het charter gezegd wordt, dat men deze verdienstelijke gezindheid der Kolonisten gaarne wilde ondersteunen.

De wetgeving van *Massachusetts* zette voorop als hoofddoel der kolonisatie, om de inboorlingen tot de omhelzing van het Christendom te brengen. Op het zegel of wapen der kolonie was een Indiaan afgebeeld, met het opschrift:

„Kom over en help ons.”

In 1646 moedigde de wetgevende vergadering van *Massachusetts* dit werk krachtig aan en in hetzelfde jaar begon de vrome en volijverige JOHN ELIOT, die wel de *Apostel der Indianen* verdient genoemd te worden, zijne werkzaamheden, in een omtrek van 100 mijlen, en wijdde daaraan zijn leven (Men zie over hem GUTZLAF, geschiedenis der uitbreiding van CHRISTUS Rijk, II, 111—113. — Een stukje van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap, 1842, getiteld ELIOT; en BAIRD, t. a. pl. II, 282). Door BAIRD wor-

In mijn' vijfden brief heb ik van Landschappen, welke door de Indianen bewoond worden, en ook inzonderheid van der Indianen-territorie gesproken; en behoef dit dus hier niet te herhalen.

Onder de aldaar vermeld zijnde stammen der indianen, hebben, sedert een aantal jaren, de Zendelingen met kracht en geestdrift gearbeid. Langen tijd scheen hun werk met weinige vruchten achtervolgd te worden — doch sedert het jaar 1840 is het Zendelingswerk gezegend voortgegaan; en van dat jaar tot 1848, zijn er niet minder dan *veertien honderd* personen der *Choctaws* als ledematen der gemeente aangenomen. Hand aan hand is met de godsdienst, de beschaving in het dagelijksche leven en bedrijf toegenomen. Verbazende verbeteringen zijn er daargesteld in de opvoeding der jeugd, in 't algemeen bestuur, en ten aanzien van den landbouw, waardoor het huisselijk geluk allengs gekend en gewaardeerd word.

Eene som van *zes en twintig duizend vijf honderd* dollars wordt 's jaarlijks voor de scholen besteed, waarvan *negenduizend* bijzonderlijk strekken tot ondersteuning van vijf groote kost-scholen, welke bij uitsluiting aan de zorg van de Zendeling-predikers zijn toevertrouwd; die te gelijkertijd er al hun werk van maken, om eene nuttige lectuur voor de *Choctaws* voorhanden te hebben.

den nevens *ELIOT* nog vele mannen genoemd, ook uit de Moravische broeders, die met zegen deze zaak hebben behartigd en er hun leven voor veil hadden, gelijk er dan ook eenigen onder bezweken zijn.

S.

Het geheele *Nieuwe Testament* is in hunne taal overgezet en gedrukt, op kosten van het Amerikaansch Bijbelgenootschap; en het *O. Testament*, reeds ter perse; 't welk weldra gereed zijn zal.

Nog verscheidene andere kost-scholen, waarin nagenoeg 200 kinderen worden opgevoed, bewijzen welk een gunstigen invloed een verstandig onderwijs onder eene godsdienstige leiding op de geestgesteldheid der jeugd uitoefent.

De verschillende kerken zijn in een' bloeijenden staat — de inboorlingen mogen *voorbeelden*, als Christenen genoemd worden — de meesten van hen, vooral de vrouwen, kunnen lezen, „en (zooals 't rapport zegt): stellen zij het hoogste belang in 't verstaan der H. Schrift, en leggen zich toe op verbetering van hart en wandel.” Niet minder gunstig zijn de berigten aangaande de *Creeks*, *Seminoles* en *Cherokies*, welke laatsten zelfs gezegd worden, de *Choctaw's* in beschaving en oordeel te overtreffen. Niet minder dan 3000 van hen hebben zich plegtig verbonden, om nimmer meer eenigen sterken drank te drinken, en houden hunnen eed.

Evenzoo strekt zich de arm van 't zendeling-genootschap liefderijk uit tot de verdere stammen der Indianen, als de *Shawnees*, *Sioux*, de *Jöwa* en *Sac-Indianen*, de *Ojibwas*, de *Oneidas*, de *Stockbridge* en *Michigan Indianen* benevens die, welke in den *New-York-Staat* gevonden worden, welke aldaar op hun eigen grond wonen. Hoewel er altijd nog veel te doen overig blijft, is het verblijdend, de vruchtgevolgen op te merken, die de prediking van het Euan-

gelium onder deze oorspronkelijk woeste menschen heeft geschonken.

Het is hier, dat ik uwe aanmerking over de Neger-slaven in Amerika wil beantwoorden. Ik kan het gemakkelijk toegeven, dat het den meesten voorkomt, „dat aan de zwarten hier een hard lot is te beurt gevallen, vooral zoolang zij *slaven* zijn en voor geld verkocht worden, enz.” Ik heb zelf juist zóó gesproken, doch, nadat ik de zaak meer van nabij heb gezien, ben ik aanmerkelijk van gedachte veranderd. De handel in slaven is, zonder eenige bedenking, een schandelijk en zondig bedrijf. Doch, al de negers, die zich in de Vereenigde Staten bevinden, in eens vrij te verklaren, zou eene onbedachte handeling zijn, en daarenboven niet eens strekken om de menschen gelukkig te maken. De negers in de vrije Staten hebben 't niet half zoo goed als die, welke slaven genoemd worden. 't Spreekt van zelve, dat ik hier in 't algemeen spreek — en niet van dezen of genen, die een' harden meester heeft. De voorbeelden zijn niet zeldzaam, dat slaven, die weggelopen waren en zich naar een' der vrije Staten begeven hadden, na korter of langer tijdsverloop weder tot hun meesters huis vrijwillig zijn weêrgekeerd. Te dezer dagen heb ik nog twee zulke voorbeelden in de nieuwspapieren, met vermelding van de namen en plaatsen, vermeld gezien.

Wat moet dan voor de zwarten gedaan worden? Vooreerst, den slavenhandel met alle kracht beletten, gelijk zulks geschiedt, en verder de regte middelen

te baat nemen om die ongelukkigen langzamerhand weder in hun eigen vaderland terug te brengen. Gods Voorzienigheid heeft den weg daartoe geopend en schijnt het wegvoeren der Afrikanen als slaven naar elders te hebben toegelaten, opdat zij naderhand door het beschaven, verlichten en bekeeren van hunne broederen, de redders en heilaanbrengers van hun eigen vaderland zijn zouden.

Het is dit jaar juist eene eeuw geleden, dat de eerste Engelsche zendeling ANDREW THOMPSON naar West-Afrika werd gezonden. Thans zijn aldaar, in eene uitgestrektheid van 1800 mijlen langs de kust van het punt genaamd *Cape Coast-Castle* (alwaar hij landde) over de *tien duizend* leden (communicanten) van verschillende Christen-gemeenten. Nergens wordt eene sterker proeve gevonden, dat Gods hand het zendelingswerk gezegend heeft, dan hier!

Vier duizend jaar geleden was 't noordelijk deel van Afrika beter bekend bij de Oostersche volken dan Europa. De Phoenicische zeelieden voeren, onder de bescherming van NECHO, den koning van *Egypte*, de geheele kust van dit werelddeel langs. En het is onze opmerking waardig, dat de slavenhandel ¹⁾ — tot dewelke de ontdekking van Amerika

¹⁾ Weinige jaren na de ontdekking van Amerika zondt Spanje eenige Negers naar zijne overzeesche bezittingen. Spoedig bleek het, dat zij de inboorlingen (Indianen) in kracht en geschiktheid tot den arbeid overtroffen, dat het klimaat voordeelig was voor hunne gezondheid en dat hun getal vermenigvuldigde. Het Indiaansche ras daarentegen, nam onder de slechte behandeling en den zwaren arbeid, die hun werd opgelegd, sterk af. Zij hadden een sterken weêrzin tegen den arbeid — en waren er ongeschikt voor.

de aanleiding gaf, — de middel-oorzaak is geweest van de eerste naauwkeurige en eenigzins uitgebreide kennis van dat werelddeel onder de hedendaagsche beschaafde volken. Die kennis is allengs vermeerderd door de beoefening der Wetenschappen, door Koophandel, Menschlievendheid en Godsdienst.

Het geheele vaste land van Afrika, 'twelk omstreeks het een achtste deel der bevolking van den aardbol bevat, mag op eene zeer natuurlijke wijze in drie afdeelingen worden verdeeld. Het eerste deel bevat het Caucasische ras, in de valei van den Nijl en langs de kust van de Middellandsche Zee. Tot dit gedeelte bepaalde zich de aloude beschaving en Christendom van Afrika. Deszelfs inwoners zijn thans voornamelijk Mahomedanen; en de pogingen der weinige Fransche en Engelsche Protestantsche Zendingen hebben weinig uitgewerkt.

Werden zij er toe gedwongen, zij kwijnden weg en stierven. Op *St. Domingo* alleen waren zij in zeven jaren van 60,000 tot op 14,000 verminderd. Na zulk eene ondervinding werden de Negers in grooten getale door de Spanjaarden in Amerika overgebracht.

Het schip, dat in 1620 de eerste Negerslaven in de *New-Engeland Staten* heeft aangebragt, was een Hollandsch schip! De schrijver van de geschiedenis der Vereenigde Staten (*GOODRICH*) drukt zich dienaangaande in de volgende bewoordingen uit: „Gedurende het jaar 1620 werd het houden van slaven in de kolonie ingevoerd. Een Hollandsch schip, van Afrika komende, deed *James-town* aan, landde en verkocht twintig Negerslaven. Zij werden door de planters gekocht, en met dezelve werd er een kwaad in het land gebragt, welks treurige gevolgen worden gevoeld tot op dezen dag. De Nederlanders hebben echter in hunne West-Indische kolonien 50 jaren lang zonder slaven met voordeel gewerkt, en mochten zelfs geene slaven hebben. Zie mijn werk: *De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje*, blz. 284. S.

Het tweede deel besluit nagenoeg al het land 'twelk ten zuiden van den Evenaar ligt, en door de Zingiaansche stammen wordt bewoond, welke allen, eenigzins verschillende, doch naauw verwandte talen spreken. Holland heeft hier het Zendelingswerk 't eerst beproefd, doch met weinig vrucht; de Moravische broeders hebben 't voorbeeld gevolgd; en daarna heeft Engeland (als in 't bezit van de Kaap de Goede Hoop gekomen zijnde) almede de hand aan 't werk geslagen. In 't begin bepaalden zich de pogingen alleen tot de Hottentotten, doch reeds sinds langen tijd hebben dezelve zich tot de Kaffers en andere stammen uitgestrekt. Hier zijn ook Fransche, Duitsche en Amerikaansche Zendingen, onder aanmoedigende verschijnselen, werkzaam.

De derde afdeeling omvat het rijk bevolkte landschap tusschen de Groote Woestijn aan de noordzijde en de Zingiaansche stammen aan de zuidzijde, bevattende van het oosten naar het westen eene uitgestrektheid van 3500 mijlen en langs de kust van 2300 mijlen. — Dit landschap werd door millioenen van volken bewoond, die in gedaante en alle andere karaktertrekken, ontegenzeggelijk blijken het Negerras te zijn. Zij zijn sedert de dagen van het oude Egypte, meest altijd de slagtoffers des slavenhandels geweest. Men heeft berekend, dat in slechts twee eeuwen *veertig millioen* dezer ongelukkigen van de hunnen wreedelijk zijn afgescheurd en naar Amerika en de West-Indische eilanden overgebracht.

Toen, in 1772, Lord MANSFIELD bewees, dat er op Brittisch Grondgebied geen slavernij mogt be-

staan, vormde GRANVILLE SHARP het plan om 400 slaven naar Afrika te zenden, die langs dien weg hunne vrijheid verkregen. Zij landden (in 1787) in *Seirra Leone*, en werden omtrent vijf jaren later door nog *twaalf honderd* ¹⁾ opgevolgd.

De onderneming ontmoette allerlei moed-bene-mende hinderpalen gedurende een aantal jaren. De Kolonisten waren niet voorbereid voor het deel, dat zij in 't werk behoorden te nemen. Men vestigde nogthans eene toenemende oplettendheid op Afrika, en deed eene vernieuwde belangstelling in deszelfs beschaving ontwaken. Er bestond in 1788 nog eene groote onzekerheid ten aanzien van de aardrijkskundige gesteldheid van de binnenlanden, toen eenige weinige geleerde edellieden in Engeland met *Sir Joshua Bank* aan 't hoofd, zich tot eene Associatie vormden, ten einde des aangaande meerdere ontdekkingen te doen. *Houghton Park, Denham, Clapperton* en anderen, hebben onder 't bestuur van dit Genootschap, hoogst belangrijke berigten ingewon-

¹⁾ De meesten dezer Kolonisten waren door de Britten, gedurende den omwentelings-oorlog, aan hunne Amerikaansche bezitters ontruikt. Het landschap, tot dat einde verkregen, was klein; slechts omstreeks vijf en twintig bij vijftien mijlen inhoudende. Pogingen om Zendelings-standplaatsen te vestigen, werden in 1792 aangewend, en in 1795 en 1797 herhaald, doch zonder gelukkig gevolg. Zulks scheen bewaard voor de pogingen van het Engelsche Zendeling-Genootschap in 1808. Daar zijn nu 64 scholen met 8000 leerlingen; 7000 ledematen en 15000 personen welke geregeld de godsdienstoefeningen bijwonen. In de *Grammar*-school wordt onderwijs gegeven in 't Grieksch, Latijn en in de Mathesis, zoowel als in al datgene wat tot eene Engelsche opvoeding behoort (*Report of Trustees and Donations etc.*).

nen en meêgedeeld. In 1807 werd er eene andere Vereeniging, door WILBERFORCE, CLARKSON, en anderen zamengesteld: „ter afschaffing van den slaven-handel en ter bevordering der beschaving onder de Afrikaansche volken.” Het schijnt niet te min voor de *Christelijke Zendelingen*, die 't land van alle kanten zijn ingedrongen, bewaard te zijn gebleven, om de meest gewigtige ontdekkingen te doen.

Tot geen deel van 't vaste land van Afrika is thans de aandacht der wereld met meer belangstelling gevestigd, dan op dat, waar de Amerikaansche en Engelsche kolonies aan de Westelijke kust zijn gevestigd geworden. Deze kolonies — Liberia en Cape Palmas, welke als *één* mogen gerekend worden — bezitten thans een staatkundig regtsgebied (ten gevolge eener werkelijke aankoop van den grond ¹⁾) van een distrikt of landschap, 't welk zich 600 mijlen uitstrekt langs de kust, vroeger door fortificatien beschermd, van waar duizende slaven jaarlijks werden weggevoerd, en landwaarts nagenoeg overal eene breedte van *veertig* mijlen beslaat.

Dit Landschap bevat tusschen de zeven en acht duizend kolonisten, en 200,000 inboorlingen, van welke er meer dan *vijftig duizend* de Engelsche taal spreken kunnen. Eene Gemeenebest-regeringsvorm

¹⁾ De laatste aankopen zijn door de vereenigde krachten van weldadige menschevrienden in de Vereenigde Staten en Engeland geschied. Één enkele Amerikaan SAMUËL GURNEY, gaf *vijf duizend* dollars; en een ander ongenoemd Gentleman in *Ohio* gaf eene som nagenoeg gelijk aan deze. Zie BAIRD, t. a. pl. D. II, bl. 391.

geheel en al naar het model van die der Vereenigde Staten zamengesteld, is hier gevestigd ¹⁾, onder het uitsluitend eigen bestuur van deze kleurlingen. De onafhankelijkheid van dezen nieuwen Staat is door Engeland en Frankrijk erkend; en met het eerste een tractaat gesloten aan vrede, vriendschap en koophandel.

In Augustus 1849 werd de heer GURLEY van wege de Vereenigde Staten gemagtigd om deze kolonies te bezoeken — en naauwkeurig den staat des lands enz. te onderzoeken. In zijn Rapport deswegens, nu omstreeks een jaar geleden uitgebragt en gedrukt, geeft hij een veel gunstiger verslag, van klimaat, en grond enz. dan men zou verwachten. „Niemand,” zegt hij onder anderen, „kan de sterk gespierde en welgevormde Afrikaansche inboorlingen of ook de inwoners der steden en dorpen van 't Gemeenebest *Liberia* aanschouwen, en blijven het denkbeeld vasthouden, dat men op de Afrikaansche kust geen goede gezondheid genieten kan.”

Hij was overtuigd, dat al de gevaren of moeilijkheden van het klimaat voor de gekleurde Landverhuizers steeds zullen verminderen en afnemen, door

¹⁾ De President wordt gekozen voor slechts twee jaren; de *Senators* voor vier en de Vertegenwoordigers voor twee. Zij hebben een Secretaris van Staat; een voor de Schatkist; en een Procureur-Generaal; een hoogste Regtbank — hetwelk driemaandelijksche zittingen in de *Counties* houdt en een Magistraats-Regtbank, welke iedere maand vergadert. Al deze Ambtenaren worden door den President aangesteld, met medewerking of toestemming van den Senaat. Zie BAIRD t. a. pl. D. II, bl. 300.

het bebouwen van den grond en door al zulke verbeteringen, die een vrijen en regelmatigen regeringsvorm als van zelve volgen, en waaronder eene op ondervinding gegronde medicinale hulp vooral ook moet opgesomd worden. Het binnenland wordt beschreven, als alleraangenaamst afgewisseld door heuvelen en dalen, doorweven met beken van heerlijk bronwater; terwijl een vetten grond den arbeid met rijke vruchten beloont, of de voedster is van uitgebreide bosschen, wier trotsch geboomte zijn kruin tot de wolken verheft.

De *Militia* is het ligchaam waarin de militaire magt tot veiligheid of zelfverdediging berust.

Sinds vele jaren zijn de scholen door vrijwillige bijdragen uit de Vereenigde Staten ondersteund, en de Zendeling-Genootschappen van verschillende gezindheden, hebben in talloze scholen, de kinderen der inboorlingen en geëmigreerde zwarten, doen onderwijzen ¹⁾. De wetten der Republiek verschaffen buitendien van zelve eene algemeene school in iedere stad, hoe klein dezelve ook moge zijn.

En daar nu door de ondervinding is bewezen, dat er op het vaste land van Afrika eene kolonie voor vrije zwarten kon gesticht en een vrij Gemeenebest gevestigd worden — zoo komt het mij voor dat er daardoor voor de gekleurde bevolking van de ver-

¹⁾ Te Monravia heeft de Eerwaarde HARRISON ELLIS, eenmaal een slaaf in *Alabama*, het opperbestuur over de *Alexander-Hooge-School*, welke in een fraai ijzer gebouw is gevestigd, gegeven door een der burgers van New-York, kostende over de *tien duizend* dollars; terwijl een ander Gentleman in een der Zuidelijke Staten eene bibliotheek heeft geschonken ter waarde van *zes honderd* dollars. S.

eenigde Staten een licht aan den horizon is verschenen, dat eenmaal in volle glorie zal prijken, als de zon op den middag.

De tuingroenten, zoowel als het koorn kunnen tweemaal des jaars geoogst worden; — en koffij, suiker, katoen, gember, arrowroot zijn alle voortbrengselen geschikt voor den handel.

Engeland begrijpt reeds dat *Liberia* een belangrijk kanaal voor zijne manufacturen is — en de Staatsmannen in dit land hebben bij hunne discussien omtrent de stoom-scheepvaart bewezen, dat zij begrepen, welk belang de handel in den bloei en voortgang der kolonien heeft.

Het wordt nu al reeds berekend, dat niet minder dan *twee millioen* personen, in de binnenlanden, hunne behoeften van Europese goederen, door tusschenkomst dezer kolonies ontvangen.

In den loop des jaars 1848 werd *Liberia* door *twee en tachtig* schepen bezocht; en wie weet hoe kort na dezen, de vlaggen der koopvaarders van allerlei natien aan Afrika's westkust zullen wapperen ¹⁾!

Wat zal dan nu de invloed zijn van alle deze dingen op de godsdienstige beschaving en voortplanting van het Christendom, op het uitgestrekte vaste land van Afrika, 't welk zóózeer door zijne geographische ligging is bevoorregt, en in zich zelve zulke onschatbaar rijke bronnen van welvaart, door de natuur aan hetzelfde mildelijk toebedeeld, bezit? — Het is niet meer twijfelachtig, welk antwoord de toekomst in haren schoot verborgen houdt.

¹⁾ Zouden ook onze handelaars hierop niet met voordeel zaken kunnen doen? S.

De *Amerikaansche kolonisatie-Maatschappij* heeft met allen ijver de hand aan het werk geslagen; en godsdienst- en menscheuvrienden van onderscheidene kerkgenootschappen ondersteunen dat werk met vereenigde pogingen ¹⁾).

De Negers, hier als slaven gekomen, ofschoon thans voor een aanmerkelijk deel vrije menschen gevoelen duidelijk, dat hun' toestand tegenover de blanken, altijd die van een minder geacht menschenras blijven zal. Zij mogen dus gerekend worden als te leven in het huis der dienstbaarheid, als pelgrims in een vreemd land — waar zij echter in den tijd dat zij er vertoeven het groote voordeel genieten van te leven te midden van eene beschaafde, godsdienstige en handeldrijvende natie. Zij hebben daardoor eene zekere mate van kennis verkregen, zoodat men van de Negers hier te lande (zoo min slaven als vrijen) niet meer kan zeggen, dat zij ten eenemaal onwetende en onopgevoedde menschen zijn, ja hunne beschaving mag in vergelijking met den toestand van de groote massa van hun eigen ras, met regt *een zegen* worden gerekend. En, als de kroon op 't werk, mag ik hierbij voegen, dat de Negers hier bijna algemeen geregeld godsdienstig

¹⁾ Over de kolonie *Liberia* en kaap *Palmas*, alsmede over de werkzaamheden van het *Amerikaansch genootschap van kolonisatie* is zeer belangrijk BAIRD t. a. pl. bl. 339—345. Veel vroeger, dan onze schrijver opgeeft, is men in deze streken tot het opgegeven doel werkzaam geweest. Reeds had de beroemde cox de *Afrikanen* zich aangetrokken, en men behartigt thans vooral het woord, dat zijnen stervenden mond uitging: „*Al moest het duizend menschenlevens kosten, de bekeering van Afrika moet men niet opgeven.*” S.

onderwijs ontvangen en de openbare godsdienst tegelijk met de blanken bijwonen, ja, dat een *beoefenend Christendom* onder een groot deel van hen, eene dierbare erfenis is geworden in dit land hunner vreemdelingschap. De prediking van het Euangelium heeft in hun midden dieper wortelen geschoten, dan welligt elders in het midden van menschen die Christenen genoemd worden, 't geval is ¹⁾).

Zullen zulke menschen, wanneer zij langzamerhand terugkeeren in het land hunner vaders, niet de hervormers worden van hunne natuurlijke broeders, die nog nimmer den naam van JEZUS CHRISTUS hebben gehoord?

Dr. BRECKENRIDGE eindigt zijne redevoering over deze kolonisatie, in de Kentucky-afdeeling der *kolonisatie maatschappij*, aldus: „Ons is een gedeelte van dit voortreffelijk werk toebetrouwd. Wij hebben een beschaafden Staat in Afrika onder den evenaar geplant. Wij hebben de fondamenten gelegd van een rijk, welks onwaardeerbare erfenis is eene *vrije Staatsregeling* en een *open Bijbel*! Wij hebben door Gods genadige hulp volbragt, wat de vervlogene eeuwen

¹⁾ „Het aantal der Christelijke belijders onder de Negers in de Zuidelijke Staten, is grooter dan dat van al de bekeerden in de Heidensche Landen over den geheelen aardbodem, door middel der Zendelingen. Van de drie millioen slaven in dit land, zijn er niet minder dan een halve millioen (*één* van iedere *zes*) belijders van de christelijke godsdienst; welk getal, naar evenredigheid grooter is, dan onder eenige andere klasse onder het menschdom gevonden wordt, waar de keus aan een ieder wordt vrijgelaten.

Het aantal Christen-belijders in Heidensche Landen wordt op 190,623 berekend, terwijl dat onder de Christen-belijders onder de negers 500,000 is.” — Presb. Mag. 1851.

hadden behooren te doen, maar niet vermogten. Laat *ons vaderland* — laat *onze eeuw* eindelijk bevatten en voleindigen, het werk door ons begonnen — en dat deel der aarde, zoo lang in duisternis verzonken, zal doordrongen worden van het helder licht der waarheid!”

Er heerscht thans aldaar eene bijzondere begeerte naar christelijk onderwijs, en de eerw. WILSON getuigt, dat het algemeen karakter der Afrikanen (inboorlingen) hen bijzonder geschikt maakt tot de voortplanting van het Christendom.

In *Massachusetts* heeft men eene vereeniging gevormd, ten einde een fonds bijeen te brengen om eene hoogeschool in *Liberia* te vestigen. Een menschenvriend aldaar heeft alleen *tienduizend* dollars aan dit fonds ten geschenke gegeven, terwijl er reeds een som van *achtduizend* dollars, in kleinere giften, was ingeschreven.

Wijlen Mr. BLOOMFIELD (New-York Staat) heeft een legaat nagelaten van *twintig duizend* dollars voor de bekwaming van gekleurde personen tot het Leeraarsambt in Afrika. Een ander heeft aan ieder der twee inrigtingen tot het vormen van school-onderwijzers, *vijftien honderd* dollars gegeven, terwijl nog een ander vriend der jeugd aan de Amerikaansche zondagschool-vereeniging *tien duizend* dollars heeft ter hand gesteld als een blijvend fonds, ten einde de jaarlijksche rente te besteden om een aantal van door deze vereeniging uitgegevene godsdienstige geschriften aan te koopen en op de Sabbath-scholen in *Liberia* te verspreiden.

Zoo heeft Mr. MC. DONOGH van New-Orleans, in zijn’

uitersten wil, vermaakt, gedurende den tijd van vijf en twintig opvolgende jaren, *ieder* jaar, eene som van *vijf en twintig duizend* dollars ter ondersteuning van het kolonisatie-fonds.

Het wetgevend ligchaam van den Staat *Virginia*, heeft eene som van *dertig duizend dollars per jaar*, *gedurende vijf jaren* vastgesteld, ter hulp en ondersteuning der vrije zwarten in dien Staat, welke zich naar de kolonie in Afrika willen begeven.

Op de laatste, dat is de 35^{te} jaarlijksche vergadering van de *Maatschappij voor kolonisatie* bleek het, dat de ontvangst van het afgelopen jaar *zeven en negentig duizend vier honderd drie en veertig* dollars was geweest; eene veel grootere som dan ooit in eenig jaar te voren ontvangen was. — Het rapport vermeldt verder, dat er in *zeven* Expedities naar *Liberia* een veel grooter aantal Landverhuizers (vrije Negers) was overgebracht, dan in eenig jaar sedert de vestiging der kolonie is geschied.

Is het niet — als men op alle deze dingen ernstig let — als of God, even als bij JOSEPH, het vervoeren der zwarten als *slaven* naar dit land, heeft toegelaten, om, later, door dezelve een groot volk in het leven te behouden? Bevestigt niet alles, wat wij zien gebeuren, dit gevoelen? — En mag men dan niet met regt zeggen: dat de ochtendgloor van een schooner dag voor Afrika aan de kimmen is verschenen?

Voordat ik u schrijf over de *Zondag-scholen*, (waartoe ik later gereede aanleiding vinden zal) wil

ik u met nog eene heilrijke inrigting in de Vereenigde Staten bekend maken, zijnde: *De Amerikaanse Zondagsschool-Vereeniging* ¹⁾. Dezelve werd in Mei 1824 opgericht; hebbende deze vijf voorname doeleinden; als:

1^o. Om de pogingen van de Sabbath-schoolbesturen in de verschillende deelen des lands, in één punt te vereenigen.

2^o. Om krachtiglijk de hand te bieden aan de vrienden van *godsdienstig onderwijs op den dag des Heeren*.

3^o. Om zoodanige bekendmakingen en onderrigtingen van deze *Unie* te doen uitgaan als tot algemeen nut mogen dienen.

4^o. Om zedekundige en godsdienstige geschriften te drukken en door het geheele land te verspreiden.

En eindelijk en voornamelijk:

5^o. Om, waar ergens menschen wonen, eene nieuwe Zondag-school te planten.

Daar deze Unie eene *algemeene* vereeniging is, bestaat dezelve uit verschillende gezindheden: zoowel Methodisten als Baptisten; — zoowel Presbyterianen als Episcopalen, Lutherschen en anderen. Allen werken in eenstemmigheid van zin te zamen en houden steeds hetzelfde doel in 't oog, namelijk:

¹⁾ Men vergelijke hierbij BAIRD D. I, bladz. 333—340, die er bij vermeldt, dat deze Zondag-scholen ook voor de kleurlingen geopend zijn, en dat godvruchtige grondbezitters in *Georgie en Z. Carolina* ook voor hunne slaven Zondag-scholen hebben opgericht. ADAM SMITH noemt de Zondag-scholen *de goedkoope broeikassen der natie*.

het hulpverleenen in het vestigen van Zondag-scholen, en in 't aanschaffen van eene lees-bibliotheek voor dezelve.

De Vereeniging verschaft deze lees-bibliotheken zonder eenig bejag van voordeel, voor een' verwonderenswaardig lagen prijs. — Zoo kan bijvoorbeeld een geheel stel van 682 boekdeelen in klein octavo netjes gedrukt, (velen met platen), en ingebonden, benevens eene kaart der Oude wereld en van Palestina, voor de, betrekkelijk geringe som van *een honderd vier en twintig dollars en vijftig cents* verkregen worden.

De *kinder kabinet-bibliotheek*, bevattende vijf en zeventig boekjes, gebonden in 50 halve marokijnen bandjes in 32^o formaat, kost slecht *twee dollars en vijftig cents*!

De *dorps- en familie-bibliotheek*, inhoudende de maandelijks uitgegeven wordende deelen van het Londensche godsdienstig Tractaat-Genootschap, — 192 bladzijden in 18^{mo} met papier-omslagen, voor 12½ cent, per deel.

De *Zondag-school en huis-bibliotheek*; bevattende 100 uitgelezene boekdeeltjes in klein 8^o. behoorlijk ingebonden, met 24 catalogussen van dezelve is voor *tien dollars* te bekomen; en kost dus slechts 10 cents, (*dat is 5 hollandsche stuivers*) per deel; geen boekbinder zou den band alléén voor dezen prijs willen leveren.

Eene *tweede* verzameling, in alles gelijk aan de laatstgenoemde *bibliotheek*, (behalve dat de inhoud der boeken natuurlijk verschillend is) is voor denzelfden prijs van *tien dollars* verkrijgbaar gesteld.

Eindelijk, de goedkoopste Zondagschool-bibliotheek die ooit is uitgegeven, is de *Boekerij voor de Jeugd*. De-zelve bevat 100 boeken, gebonden in 75 boekdeelen van 52 tot 162 bladzijden groot, (met bruin of groen linnen ruggen en verder met marmer papier voltooid) welke voor de geringe som van slechts 5 dollars wordt afgeleverd.

De geheele Catalogus bevat 5213 uitgelezen, nuttige en aangename geschriften, waarvan een aanmerkelijk deel met houtsneê-platen (die een eervol bewijs leveren hoe ver men het in Amerika in die kunst gebragt heeft), zijn versierd.

Aan het einde van het jaarlijksche Rapport van deze *Vereeniging* vinde ik eene tweeledige rekening en verantwoording, als:

10. Eene rekening van ontvangen legaten en giften en van uitgegevene salarissen aan 127 Zendingen, in dienst der Unie, tot het oprigten van nieuwe scholen enz.; — boekgeschenken aan Zondagscholen, enz. enz., bedragende 58,137:47 Sch.

20. Rekening van ontvangst en uitgaaf, gedaan voor, door het Departement: *uitgegevene geschriften*, bedragende 148,126:48 Sch.

In gemeld Rapport komt ook eene aanspraak, door een der leden van Bestuur op de algemeene vergadering gehouden, voor, van welke ik mij niet weêrhouden kan eenige weinige regelen af te schrijven.

Nadat hij in breeder bewoordingen had aange-toond, dat men die mate van verstandsontwikkeling en wezenlijke vroomheid, als de tegenwoordige tijd vordert, alléén kan verwachten van eene heldere en

getrouwe onderwijzing van 't opkomend geslacht in de waarheden der Heilige Schrift — gaat de spreker dus voort: „Indien er eenig grondbeginsel aan 't hart van een Amerikaan dierbaar is, het is, de waarde van de Heilige Schrift — der eenvoudige onvervalschte Heilige Schrift — aan te bevelen aan 't verstand en te prenten in 't hart van onze kinderen. Dat grondbeginsel mag beschouwd worden als het steunsel van den Staat; en, hetzij gij gaat naar het ver van hier gelegen oord, waar de Pelgrims landden, hetzij gij doordringt tot in 't hart van deze schoone vallei, waar de zachtmoedige Kwakers 't eerst de banier des vredes hebben geplant, of dat gij afdaalt langs de *Virginia*-rivieren, waar het Protestantismus zich in zijne volle kracht vertoont — overal wordt ditzelfde grondbeginsel gevonden.”

„Zouden wij 't ooit gedoogen, dat ons hetzelfde — of slechts een gering deel er van — werd ontnomen?

„Drie jaren geleden, stond ik hier ook voor u, juist nadat wij 't bericht van de Omwenteling in 1848 in Parijs, hadden ontvangen — en, — terwijl onze vrienden in New-York juichten over den grooten triomf der vrijheid — nam ik de vrijheid om bij die gelegenheid te zeggen: dat het een valsch flikkerlicht was, *dat er geen bijbel op den bodem lag*; dat die vrijheid eene vleister was, welke nooit kon blijven bestaan, tenzij zij zich kon slingeren en hechten rond eene hechte steunpilaar — en dat er geen andere steunpilaar was, dan de Bijbel.

„Heeft Frankrijk dit niet zelve bevestigd? — Waar is thans de vrijheid van Frankrijk? Zij is geleid naar de slagbank der Jezuïten en overgegeven om ten

eenemaal vernietigd en verdelgd te worden ¹⁾. Er is aldaar thans geen meerdere godsdienstige vrijheid dan in Oostenrijk. Vrijheid gepaard met *ongeloof*, is eene vrijheid die eeniglijk ter verdelging strekt."

Zijne aanspraak strekt overigens om te betoogen, dat wezenlijke vrijheid en volksgeluk, niet anders dan door de *godsdienstige* beschaving der jeugd kunnen verkregen worden; dat Hoogescholen en Theologische Seminariën daarvoor ongenoegzaam zijn — dat men met de kinderen beginnen moet — dat het aller pligt is om de ware beginselen van vrijheid en godsdienst te helpen bewaren op Amerika's grond, en dat men alsdan voor de toekomst niet bezorgd behoefde te zijn.

Hierop laat hij ten slotte volgen: „Wij zien den tijd te gemoet, wanneer de arme Landverhuizers of hunne afstammelingen, den geestverheffenden invloed zullen gevoelen van een Gemeenebest, 'twelk zijnen eenen voet heeft geplaatst op den Bijbel en den anderen op het *Charter* van menschen-vrijheid, en zegt: *Door deze twee veréénigd staan wij, en op deze twee vereenigd rusten onze grondvesten*; de arme Landverhuizer zal gevoelen, dat ook *zijn* toestand is verhoogd, als hij zijne regten bevat, zijne voorregten en vermogens bespeurt, welke hem in staat stellen, om in uw midden op te treden en te zeggen: „ook ik, ik ben een mensch!"

„Hoe wilt gij dit uitwerken? Daartoe is er geene magt zoo krachtvol dan *deze Unie!*

¹⁾ Deze rede werd in 't begin van 1851 uitgesproken door den Wel-Eerw. Dr. TYNG.

„De tijd schijnt nog niet gekomen, dat magtige en groote mannen mede hunne hand tot dit werk leenen: doch de tijd zal komen, dat magtigen en grooten zullen wenschen, dat zij de hand tot dit werk hadden geleend — en, rugwaarts ziende, gedrongen zijn te betuigen: „Ach! hadden wij slechts van den beginne af dit werk heiliger geacht!””

Ik moet eindigen, ik zou anders nog kunnen optellen, onder Amerika's heilrijke Inrigtingen, de *Protestantsche Maatschappij*; het *Buitenlandsch Evangelisch Genootschap*; 't *Amerikaansch Genootschap*: dat *van de vrienden der zeelieden*; ¹⁾ 't *Genootschap tot wering van den slavenhandel*; het *Matigheids-Genootschap* en dergelijken; doch ik vertrouw, dat het medegedeelde, voor het oogmerk waartoe ik het nederschreef, genoegzaam wezen zal.

Ik ben, enz.

¹⁾ Hierover kan men nazien BAIRD, D. I, bl. 340—398. Zeer behartigingswaardig zijn vooral zijne mededeelingen aangaande 't geen men in *Amerika* met gezegenden uitslag doet ter verbetering van het lot, de opleiding, de levenswijze en den zedelijken toestand der *zeelieden*. Reeds bestaan in 12 voornamen zeehavens Matrozen-logementen, die thans door zeer velen gezocht worden. Ook in ons Land te *Amsterdam en Rotterdam* worden pogingen ter oprigting hiervan aangewend, wier welslagen wij hartelijk wenschen. Gebrek aan deelneming zou onze natie tot oneer zijn, en van onverschoonlijke flauwheid en verkeerd begrepen eigenbelang getuigen. Het hier boven aangevoerde slotwoord van TYNG zou dan ook in dit opzicht voor de zulken, die zich onttrekken, toepassing vinden.

DE TIENDE BRIEF.

JULIJ 1851.



Niet de vrijheid hebbende als een deksel der
boosheid, maar als dienstknechten Gods.

1^e Brief van PETRUS II: 16^b.

Beletselen van verschillenden aard hebben mij teruggehouden, om u eerder te antwoorden aangaande den vorm van bestuur, de eerdienst enz. in de Protestantsche kerken alhier. Ik wil u (als één voorbeeld onder velen) eene korte schets teekenen van de *Presbyteriaansche kerk*, als komende deze mijns inziens, met de *zuivere* leer der hervormde kerk in Nederland, wat de hoofdzaak betreft, geheel overeen ¹⁾, en zijnde ingerigt naar Gods woord en

¹⁾ Wij hebben het verschil en de overeenkomst in bijzonderheden aangewezen in onze aantekeningen op het 5^e Hoofdstuk van het 6^e boek, Deel II, van 't werk van BAIRD, handelende over de *Presbyteriaansche kerk*. Onze schrijver komt met BAIRD tot in statistieke bijzonderheden overeen: waar verschil is, zal ik zulks opgeven.

S.

de Apostolische instellingen, voor zoo verre dit in onze tijden en omstandigheden geschieden kan.

Zij staat geheel op zich zelve, en heeft, even als alle andere gezindheden, met de Regering des lands niets uitstaande; en maakt dus, vrij en onverlet haar eigen Gondwet en heeft haar eigen bestuur.

Men heeft bij de *Presbyteriaansche kerk*, drieërlei kerkvergaderingen; de *Presbyterie*, de *Synode*, en de *Algemeene Vergadering*, (*General Assembly*.)

Eenige weinige Gemeenten (naarmate van hare ligging, meerder of minder in getal) vormen eene *Presbyterie* — eene vergadering van Leeraren en Ouderlingen. — Zij behandelt alle voorkomende kerkelijke belangen en aangelegenheden; zij examineert kandidaten voor de H. dienst; zij heeft de magt om Leeraren aan te stellen en af te zetten; en besluiten te nemen aangaande voorkomende godgeleerde vraagstukken en omtrent kerkelijke tucht; als mede, om kerken te bezoeken enz., en alles te doen wat tot den uiterlijken en geestelijken welstand der Gemeenten strekken kan ¹⁾.

Even als de Presbyterie eene vergadering is van

¹⁾ De meermalen door ons aangehaalde voortreffelijke schrijver BAIRD, geeft volgens zijn plan opgave en beschrijving van alle in de Vereenigde Staten gevestigde kerken of kerkgenootschappen. Zelf tot de Presbyteriaansche kerk behorende, is hij hieromtrent zeer uitvoerig, doch zonder vooringenomenheid of partijdigheid. Hij geeft meer, dan onze schrijver, wiens opmerkingen echter nevens die van BAIRD wel mogen behartigd worden. Wij verwijzen den lezer, die van de inrigting der overige kerken, bijzonder der grootere, als de *Episcopaaalsche*, *Methodistische*, *Congregationale* en *Baptistische*, iets meer wil weten, naar het 6^e boek van genoemd werk, Deel II, bladz. 75—158. S.

Leeraars en Ouderlingen van een zeker distrikt, zoo is de *Synode* eene vergadering van Leeraars en Ouderlingen van een grooter landschap, bevattende ten minste *drie* Presbyteries. Alle Leeraars met één hunner Ouderlingen, welke dezen kring insluit, hebben, zonder uitzondering, zitting in deze Vergadering.

De Synode heeft de magt om alle beroepen welke door de Prestbyteries ingebracht worden te ontvangen en te beoordeelen; om alle voorgelegde vraagstukken te beslissen; om de *Handelingen der vergaderingen* van de Presbyteries te onderzoeken of na te zien, en al of niet goed te keuren en te teekenen; om te zorgen dat de grondstellingen der kerk, door de Presbyteries behoorlijk worden nagekomen; om nieuwe Presbyteries daar te stellen, enz., enz., en eindelijk, om zoodanige maatregelen aan de *General Assembly* ter aanneming voor te dragen, als tot algemeen nut der kerk strekken kunnen.

De Synode komt éénmaal 's jaars in eene der daartoe meest geschikte steden bijeen — verwisselende van plaats ieder jaar. Zij houdt hare vergaderingen in een der kerkgebouwen in het openbaar, zoodat een ieder, die lust heeft den gang der zaken naauwkeurig na te gaan, daartoe geschikte gelegenheid heeft. De vergaderingen worden met eene leerrede geopend, en elke zitting met gebed en dankzegging begonnen en gesloten. Bovendien wordt er, hetzij des morgens of des avonds, gedurende den tijd dat men vergadert, dagelijks éénmaal gepredikt door een der leeraars, die leden dezer vergadering zijn.

De *General Assembly* heeft het hoogste gezag in

de Presbyteriaansche kerk. Zij vertegenwoordigt in één ligchaam al de bijzondere gemeenten van dit kerkgenootschap en draagt den titel van: *Algemeene vergadering der Presbyteriaansche kerk in de Vereenigde Staten van Amerika*. De leden dezer vergadering worden bij verkiezing benoemd.

Van iedere vierentwintig leeraars in eene Presbyterie verschijnt er één, vergezeld van een' ouderling, als gevolmagtigde in deze vergadering, alwaar, naar den aard dezer hoogste kerkvergadering, alle zaken van gewigtiger aard behandeld en de *Handelingen der Synode* nagezien, bekrachtigd of verbeterd worden.

Het is de plicht van deze vergadering te waken voor alle dwaling of afwijking ten aanzien van de godsdienstleer, voor de geringste onzedelijkheid in leeraars, opzieners of belijders der kerk, en alles te doen, wat onderlinge liefde, kennis der waarheid en echte vroomheid bevorderen kan.

Even als de vroeger beschrevene, wordt ook deze vergadering in 't openbaar gehouden en op eene plegtige wijze begonnen en gesloten.

De Presbyterianen hebben geene formulieren voor iedere kerkelijke of godsdienstige verrigting ¹⁾. Zoo als zij den Bijbel en den Bijbel alléén, tot grond-

¹⁾ Dit is blijkbaar eene misstelling of vergissing. De Presb. kerk heeft de Westminsterse geloofsbelijdenis aangenomen en houdt er zich aan. Alleen de *Congregationalen*, die uit haar zijn uitgegaan, hebben geene formulieren. Onze schrijver meer bepaald hechtende op formulieren voor de verschillende kerkelijke verrigtingen, als bij Doop, Avondmaal enz.: vergeet echter, dat er b. v. voor de bevestiging van eenen leeraar een formulier of vragen bestaan. *BAYRD t. a. pl. D. II, bl. 114.*

slag van hunne leerbegrippen en prediking stellen, zoo is het voorbeeld der Apostelen in elke openbare of uitwendige godsdienstige verrigting, hun eenige gids.

Om u dezelve te doen kennen, kan ik niet beter doen, dan u uit te noodigen met mij in uwe verbeelding het heiligdom in te treden. Het is de morgen van den dag des Heeren; gij hoort niets, dan een zacht orgelspel en ziet de gemeente zonder eenig gedruisch zich vergaderen in 't huis des gebeds, vóór dat het uur van aanvang der eigenlijke godsdienstoefening slaat. Daar opent de leeraar (die zonder eenig tooisel of toga maar in eenvoudig zwart gewaad gekleed is) ¹⁾ den Bijbel, en leest, na een kort voorbed, een stuk uit het Oude Verbond voor, 't welk hij met eenige weinige woorden tot verklaring of besturing besluit. Een psalm of gezang volgt. Na het zingen leest de leeraar uit het Nieuwe Testament — spreekt eene wijle — en gaat dan over tot het gemeenschappelijk *gebed*.

Gij ziet, hoe hier niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen opstaan om zich met eerbied te buigen voor den Heer des hemels en der aarde! — Gij wenscht, dat zulk eene eerbiedige wijze van bidden overal plaats had — ik wensch dat met u.

Het tweede deel der godsdienstoefening — de

¹⁾ Dit is echt Presbyteriaansch, was oorspronkelijk ook alzoo in de Ned. Hervormde kerk en het behoorde er nog zoo te zijn. Zoo wordt meer uitgedrukt, dat de broeder tot broeders spreekt. Ieder zoogenaamd Priesterlijk ambtsgewaad, zoowel het meest behagelijke en bevallige, als het wanstaltige en opgesierde, is ongepast of onwelvoegelijk en ondoelmatig.

predikatie — houdt vooral uwe aandacht geboeid. Maar, mijn vriend! — ik kan 't met u niet eens worden, dat de leerrede toch eigenlijk 't voornaamste der geheele godsdienst-oefening, en het overige slechts voorbereiding en bijwerk is. Ik kan echter wel begrijpen, waarom gij u bij de preëk eerst regt *tot hooren* gingt zetten: omdat gij van kindsbeen af onwillens een' indruk hebt gekregen, als of het lezen van Gods heilig woord niet van zulk een groot gewigt was, daar het enkel scheen te dienen, om onderwijl de in de kerk komende menschen eenigzins stiller *plaats te laten nemen*; 't welk, verzeld van de verregaande oneerbiedigheid der kerkbedienden vooral in groote steden, en zooveel gedruech verwekt, dat het bijbel-lezen voor diegenen, die 't nog zouden willen hooren, geheel verloren moet gaan.

Het is zoo — door het langdurend aanschouwen derzelfde gebreken, is het als of men, helaas! er langzamerhand mede bevredigd wordt. Zoo is 't misschien ook met u gegaan; want ik heb 't u kunnen aanzien, dat gij *gevoeldet* dat de eerdienst een wezenlijk, een voornaam, gedeelte van de godsdienst-oefening uit maakt; — en dat gij getroffen waart, toen, bij het einde van het nagezang de geheele gemeente weder oprees, en aller mond en hart samenstemde in de *lofverheffing* van God en den Zaligmaker.

Verdiert het bijwonen van eene godsdienst-oefening op een gewonen Zondag reeds zoo zeer uwen bijval — gij zoudt niet minder ingenomen zijn met de wijze van Avondmaal-viering. Iedere twee maan-

den heeft deze plegtigheid plaats ¹⁾. Vrijdags te voren is de dag van voorbereiding; en er wordt alsdan des morgens en 's avonds op 't gewone uur gepredikt; terwijl de morgen-godsdienst wordt aangevangen met den doop der kinderen der gemeente. Zóó worden, telken twee maanden, de beide en éénige Sacramenten der Protestantsche kerk *Dooop en Avondmaal*, plegtiglijk voor ons vernieuwd.

Op denzelfden voormiddag dat de bediening des H. Avondmaals plaats heeft, worden de nieuwe leden openlijk aangenomen. De predikant komt van den predikstoel; op eene opene plaats vóór denzelfden vergaderen de nieuw aangekomenen, op 't aflezen van hunne namen; hier doen zij, bij monde van den leeraar, eene plegtige verklaring voor God en de Gemeente van hunne keuze en gezindheid — en worden daarna door den Herder der gemeente *welkom geheeten als broeders en zusters in den Heer*.

Geen lid der Presbyteriaansche kerk zult gij op den dag des Heeren eenig vermaak zien genieten; ja niemand ontvangt op dezen dag bezoeken of gaat uit om bezoeken te doen. Men blijft in den kring zijner eigene familie. Even zoo onthoudt men zich van 't bijwonen van bals en schouwburgen, te allen tijde.

Zóó zijn de Gemeenten — over 't algemeen voorbeeldig in gedrag en wandel; — maar wat zijn hare Leeraars? — Het zijn geen heiligen; maar, 't zijn

¹⁾ Ik voor mij heb reden te gelooven dat de eerste Christenen, vrij wat meer dan viermaal 'sjaars des Heeren H. Avondmaal vierden; en verheug mij in de verordening der Presbyteriaansche kerk, om hetzelfde om de twee maanden te vieren. *De Schrijver*.

over 't algemeen menschen, die zich den eernaam van *bedienaar des Euangelium's* in leer en wandel volkomen waardig maken. Zij prediken eene gezonde uitlegkunde des Bijbels, en maken daarvan vervolgens gebruik, om, onder den afgebeden invloed van den Heiligen Geest, krachtig op de gemoederen hunner hoorders te werken. Zij leggen zich daarom niet toe om fraaije redevoeringen voor te dragen, die door verrassende wendingen of dichterlijke bloemen wegslepen, zoo lang als ze worden aangehoord — omdat die meestal meer strekken tot bewondering en lof van den leeraar, dan tot heil van zondaren en tot eer van God.

Zij prediken het *Euangelium der zaligheid* — eenvoudig en onbewimpeld — naar het voorbeeld van onzen Heere JESUS CHRISTUS en van zijne Apostelen. Zij gevoelen diep de verantwoordelijkheid die op hen rust; — zij gevoelen, dat zij *gezanten Gods* zijn en dus verplicht om met liefde en ernst hunne gemeente toe te roepen: *wij bidden u van CHRISTUS wege, laat u met God verzoenen*; — en, — wat de grootste kansel-welsprekendheid, zonder dien apostolischen gloed, niet vermag, dat vermag de eenvoudige, onweêrstaanbaar op 't geweten werkende voorstelling der *waarheid van Gods woord, dat levendig is en krachtig, en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en doorgaat tot de verdeeling der ziel en des geestes, en der tezamenvoegselen en des mergs, en een oordeeler is der overleggingen des harten.*

De ouderlingen — mannen van leeftijd, van kennis en van een vromen levenswandel — staan in het herderlijke werk hunnen leeraar bij. Zij bezoe-

ken nevens hem de zieken, vertroosten de bedroefden, raden den twijfelmoedigen, ja brengen vaak den afgedwaalden teregt en stichten, door *gebed* en *toespraak*, vaakmaal vrede, heil en zaligheid in de woningen hunner broeders en zusters. — De ouderlingen zijn hier zelfstandig en niet slechts *pro forma*.

Aan de diakenen is de zorg der bedeeeling der armen (welke hier gelukkig niet veel zijn) toevertrouwd.

De gewone godsdienstoefening neemt des voormiddags ten elf ure en des avonds ten 7 ure een aanvang. Vraagt gij, waarom zulks niet vroeger kan beginnen? — zoo wil ik u mededeelen, hoe eigenlijk de geheele Zondag wordt besteed.

Ten negen ure des morgens is het uur, dat de kinderen in de Zondagschool vergaderen. Deze school wordt gehouden in de vertrekken onder de kerk (bijzonderlijk daartoe zóó gebouwd) of in een ander gebouw, dat naast de kerk staat. De *superintendent* (de opzigter over de school en het onderwijs — zijnde meestal een der ouderlingen) opent de school met een gebed, gevolgd door bijbellezen en zingen. Een aantal onderwijzers en onderwijzeressen beginnen alsdan hunne taak; dat is: om de hun toevertrouwde klasse, bestaande uit acht of tien kinderen, godsdienstig te onderwijzen. Al het onderwijs is op dezelfde leest geschoeid; doch natuurlijk naar de jaren der kinderen gewijzigd. Twee voornamen punten worden nimmer uit het oog verloren; namelijk om *de jeugd den Bijbel te doen kennen* en den hoogsten eerbied voor dit goddelijke boek in te boezemen: als ook, om hen reeds in hunne kindschheid te doen gevoelen, *dat ook zij een' Zaligmaker behoeven* —

opdat zij als kinderen reeds leeren, den *Heere JESUS lief te hebben*.

Ten half elf ure wordt de school wederom met gebed en gezang gesloten; en onderwijzers en kinderen hebben gelegenheid, om vóór elf uur ter kerk te kunnen zijn.

Ten drie ure is er eene Zondagschool (in dezelfde vertrekken) voor de Negers; gedeeltelijk kinderen en groote menschen. Ook tot het onderwijs van dezen, even als in de Zondagschool des voormiddags, vereenigen zich ouderlingen, diakenen en leden der kerk. Deze Catechisatie voor de Zwarten duurt slechts één uur; en alsdan wordt er voor hun eene korte predikatie of toespraak gehouden; geheel naar hunne behoefte en vatbaarheid ingerigt. Behalven deze godsdienstige opleiding is er ééne galerij in de kerk waar zij allen eene geschikte plaats gratis bekomen kunnen; — welke galerij meest altijd wel bezet is.

Op maandag avond is het ten 7 ure bidstond. Op woensdag avond gewone godsdienstoefening. Op vrijdags (des winters alleen) wordt er eene bijeenkomst gehouden onder den naam van: *Ladies Bijbelklasse*. Deze is *niet* voor kinderen. Hier wordt een of ander Bijbelboek in regelmatige opvolging behandeld, ter bevordering van bijbelkennis. Dit is meestal de taak van den leeraar zelven of van een der oudste of meest geschiktste ouderlingen.

Ook is er nog eene andere bijeenkomst van al de onderwijzers der Zondagschool; waarin, met den opziener aan 't hoofd, de les wordt behandeld voor den toekomenden zondag: waar rapporten worden ingebracht en zwarigheden vereffend; — en welke allezins

geschikt is, om de goede harmonie onder zooveelen te bewaren en eenheid in het onderwijs te bevorderen.

De *Zondagschool-bibliotheek* verschaft der leergierige jeugd gelegenheid, om iedere week zich van een ander leesboek te voorzien, zonder dat hiervoor iets behoeft betaald te worden. Bijna zonder uitzondering maken alle kinderen van dit voorregt geregeld gebruik.

De Presbyteriaansche kerk heeft (even als de andere gezindheden, waarvan ik in 't begin van mijn *negenden brief* heb gewaagd) haar eigen kweekscholen, ter bekwaming en vorming van de toekomstige herders der gemeenten. Het bestuur, waaraan de zorg voor de studerende jeugd in 't bijzonder is opgedragen, heeft den naam van *Raad of Bestuur van Opvoeding (Board of Education)*.

Er zijn *zeven en veertig* Voorbereidings-scholen (*Colleges*), welke allen onder de vleugelen van de Presbyteriaansche kerk zijn opgericht, zonder dat zulks het wetenschappelijk onderwijs belemmert of de keus der studerende jeugd beperkt; maar, door *haren* invloed wordt de jongelingschap voor vele struikelingen gewaarschuwd en behoed. En, bij het aanleeren van talen en wetenschappen, worden tegelijk de grondbeginselen van godsvrucht en deugd in hunne teedere harten geplant.

Onder de *vier en veertig* Protestantsche Seminariën telt de Presbyteriaansche kerk er *tien*. Het *opvoedings-bestuur* verschaft thans aan zeven en zeventig der kandidaten of studenten tot den H. dienst, de noodige middelen om hunne studiën te voltooijen. Deze Seminariën (zoowel wat de keus der Professoren als de zorg voor de studenten betreft), staan

onder de dadelijke leiding der Presbyteriaansche kerk. Zij matigt zich echter geen drukkend, op menschelijke inzigten steunend gezag aan; zij waakt slechts voor het heil der Gemeenten, en dus voor *dat* dergenen, die later hare Herders en Leeraars zullen worden.

Zij wenscht de *zuivere verkondiging* van Gods woord in haar kerkgenootschap te bewaren — eene gezonde *uitlegkunde des Bijbels* te bevorderen — en Euangelie-predikers in haren eigen' schoot op te kweeken, die aan kennis en geleerdheid zulk een vromen levenswandel paren, dat zij waardige opvolgers mogen zijn van de apostelen onzes Heeren, en dus niet alleen door prediking maar ook door hun gedrag en voorbeeld de Gemeente mogen stichten en opbouwen.

Biedt zich een kandidaat ter examinatie bij de Presbyterie aan, dan wordt hem nadat het onderzoek naar zijne bekwaamheden geëindigd is, ernstig afgevraagd of hij zich bereid gevoelt en of 't volkomen de keuze zijns harten is, om zijn leven en al zijne krachten aan de dienst van den Heere JEZUS CHRISTUS toe te wijden. Er wordt intusschen (voor hij wordt toegelaten) een behoorlijk onderzoek naar zijn zedelijk karakter en levenswijze gedaan — en, mogt dit onderzoek nadeelig voor hem uitvallen, zoo zou hij alhier *geene toelating* tot het predikambt bekomen, al had hij ook overigens al de vereischte bekwaamheden.

Ik weet niet of *al* de Protestantsche gezindheden dezelfde gestrengheid gebruiken; doch ik heb reden om te gelooven, dat als men in Amerika (na jaar

en dag aan de Academie zijns vaders geld verteed, zijn tijd verzuimd, en loszinnig geleefd te hebben) zich op 't laatst, met kunst en vliegwerk tot een Theologisch-kandidaat liet fabriceren, ten einde tot de heilige dienst te worden toegelaten — dat men met verachting zou worden weggezonden. Wanneer Christen-leeraars zich niet met heel hun hart aan hunne voortreffelijke roeping hebben toegewijd; en meenen dat in het voordragen van eene wèl-klinkende leerrede, de vervulling van dezelve bestaat — dan zal men weldra bevinden, dat het geestelijk *leven* van eene gemeente wegwijnt, ofschoon zij ook voor het tegenwoordige, een' uiterlijken welstand mogt vertoonen.

Reeds van de vestiging dezer Republiek af, bestond er eene bestendige gewoonte, om in elk der verschillende Staten, jaarlijks een *dank- en bededag* af te zonderen; waartoe, naar den wensch des volks, de Gouverneur van den Staat de onderscheidene gezindheden, openlijk uitnoodigde. Thans echter wordt er op een en denzelfden dag door *al* de Vereenigde Staten een algemeene plegtige *dank- en bededag* uitgeroepen ¹⁾).

In de Proclamatie tot dat einde uitgegeven komt onder anderen voor, om, behalve voor een groot aantal zegeningen en weldaden, God vuriglijk te danken: „*dat de vrije instellingen, welke wij geërfd hebben van onze voorvaderen, ten koste van hun goed, hunne volharding en hun bloed, in al derzelver kracht*

¹⁾ BAIRD, II, Bijlage 9, deelt zulk een biddags-brief, die voortreffelijk mag genoemd worden, mede. S.

zuiver zijn in stand gebleven; — en dat burgerlijke en godsdienstige vrijheid in onbeperkte volkomenheid worden genoten."

Het bezit dezer voorregten is voor iederen Amerikaan het dierbaarste, wat hij kent en daarom is hij van harte bereid, om er bij herhaling voor te danken. Sla 's lands geschiedboek open, en gij ziet alom de sporen, dat men overal de hand van God erkent, en dat de *Historie van Amerika eene geschiedenis is van Gods Voorzienigheid*.

In de dagen van benaauwdheid schreven de vaderen vast- en bededagen uit en *baden* vuriglijk tot Hem, die zekerlijk verlossen kan ¹⁾, doch zij vergaten ook niet te *danken* in de lange jaren van zegen en voorspoed.

Toen de cholera (van elders overgebracht) verscheidene Staten in rouwe dompelde — toen zette men zijn vertrouwen op den Heere — en stroomde naar het bedehuis; daar zocht het verslagen gemoed versterking ²⁾ en 't gevoelde de kracht van Gods Woord, toen de gezant des Heeren het troostwoord van den heiligen zanger voor zijne gemeente vertolkte: „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduwe des Almagtigen, — hij zal redden van de pestilentie, die in de donkerheid wandelt ³⁾).

¹⁾ Dit herinnert ons aan onze vaderen vooral in den tachtigjarige strijd voor vrijheid van geweten tegen Spanje. S.

²⁾ Dit is ook in de laatste jaren in ons vaderland, tijdens den Belgischen opstand en het woeden der cholera, gebleken. De nood leerde bidden. — Een goede godsdienstzin ontwaakte, en heeft, zij het ook niet algemeen, toch bij velen goeden indruk nagelaten. S.

³⁾ Psalm XCI: 1 tot 6.

Toen de dertien oorspronkelijke Staten het dwang-juk afgeworpen, zich tot een gemeenebest vereenigd en eene grondwet voor den pasgeboren Staat ontworpen hadden — was 't hunne eerste zorg om een' *Algemeenen dank- en bededag* uit te roepen, ten einde aan den *Allerhoogsten* hunne verlossing dank te wijten, en Zijnen zegen op al hun pogen af te smeeken. Thans, — nu deze *dertien* gewesten tot *dertig* magtige Staten zijn aangegroeid, waarin vrede en welvaart wonen — verzuimt het nageslacht niet, om het treffelijk voorbeeld van zijne vrome vaderen te volgen en jaarlijks rijzen uit meer dan *dertig duizend* heiligdommen de dankgebeden tot den God aller weldadigheid omhoog, van den oever des *Atlantischen Oceaans* tot aan de boorden der *Stille Zee!*

Volgt het nakroost in Nederland even zoo het voorbeeld van zijne vrome voorvaderen?

Voor ruim honderd en twintig jaren predikte de met regt vermaarde J. SAURIN, destijds Fransch predikant in 's Gravenhage, over *de verloochening en 't berouw van PETRUS* — welke leerrede ¹⁾ als eene

¹⁾ De leerredenen van den onnavolgbaren SAURIN, door drie vermaarde Engelsche Godgeleerden in hunne landtaal overgebracht en te Londen gedrukt, werden door een van Amerika's meest geachte kerkleeraren, in 1832 in *New-York*, met eene krachtige voorrede van zijne hand, voor Amerika in 't licht gegeven. De geheele verzameling van honderd leerredenen, in twee kolommen stereotype gedrukt, is in twee groot 8° boekdeelen zamengevat; tot een matigen prijs te bekomen en is daarom in veler handen.

voorbereiding voor een' bededag, welke den eerstvolgenden Woensdag zou gehouden worden, strekken moest. Nadat hij in het laatste deel zijner ernstige en treffende leerrede zijne hoorders heeft afgevraagd, hoe zij voor God zullen verschijnen en boete doen, indien zij voortgingen met Hem te versmaden en te volharden in allerlei zonden — haalt hij het 34—38^{ste} vers van psalm LXXVIII aan, en vervolgens, zegt hij: „overweeg de woorden, die op deze aanhaling volgen” (vs. 59—62) *„God hoorde het en werd verbolgen; en versmaadde Israël zeer. Dies verliet Hij den Tabernakel te Silo; de tente [die] Hij tot eene woning gesteld had onder de menschen. En hij gaf zijne sterkte in de gevangenis; en zijne heerlijkheid in de hand des wederpartijders. En hij leverde zijn volk over ten zwaarde; en werd verbolgen tegen zijne erfenisse.”*

„Holland! Holland! hier is de aankondiging van uw lot!”

„Mijne broeders, zijn wij nog gespaard gebleven om alarm te blazen — en zouden wij ons niet aangorden om dezen vast- en bededag op eene nieuwe en betere wijze aan te wenden, opdat wij ons van deszelfs goede vrucht mogen verzekerd houden?”

„En gij, onze Raadsheeren en Bestuurders des lands! die dezen plegtigen dag hebt verordend, la-

Waarom is in Holland — waar men zóóveel vertaalt — dit boek ook niet in de taal des lands te bekomen? *De schrijver.*

(Den schrijver schijnt het onbekend, dat gelijk er van meer werken van SAURIN eene Nederd. vertaling bestaat, ook zijne leerredenen 4 deelen in het Nederduitsch in de vorige eeuw zijn uitgegeven). S.

ten wij ook u aan de verplichting aan denzelven verschuldigd, herinneren. Komt op aanstaanden Woensdag, gelijk andere Josahphats en legt de waardigheid en magt waarmede gij bekleed zijt, en van welke gij plegtig rekenschap zult moeten geven, aan den voetbank van Gods troon neder. Komt en laat uwe grootheid bestaan in verootmoediging en bekeering. Komt, en geeft in Zijne almachtige hand de teugels des bewinds van dit gemeenebest over, — en zweert dat gij 't zelve voortaan naar geen grondregel dan alleen Zijne wet, regeren zult. En God schenke de genade om zulk een lofwaardig voorbeeld in zijne kerk te stellen, en, dit edele voornemen in uwe harten hebbende doen oprijzen, moge Hij hetzelfde ook met eene gezegende vrucht bekroonen!”

„Predikers van JESUS CHRISTUS, die door de Voorzienigheid geroepen zijt, om op aanstaanden woensdag het woord te voeren, uwe taak is inderdaad gewichtig. Welk eene zorg is u aanvertrouwd! Op u berust voornamelijk de pligt om de goddeloozen te verontrusten en tot verootmoediging te brengen. Op u berust voornamelijk de pligt, om den stroom van ongerechtigheid te stuiten, welke gevolgd wordt door deze vreesselijke rampen. Op u berust voornamelijk de pligt, om de vlam der Hemelsche wraak, die tegen de zonde ontstoken is, uit te blusschen. „*Wie is tot alle deze dingen bekwaam?*” Maar, wendt gij slechts al uwe pogingen aan, en verwacht dan het overige van den zegen van God. Spreekt, zooals Gods dienaren bij dergelijke gelegenheden behooren te spreken. „Roept luide — verheft uwe stemme gelijk een trompet; toont JACOB zijne overtredingen

en Israël zijne zonden." Zoo gij der waarheid getuigenis geeft, 't bekommere u niet, indien men ook tegen uwe redenen murmureerde."

"Moge God u een geest van kloekmoedigheid verleenen, overeenkomstig het gewigt der zending, waarmede gij bekleed zijt.

"En gij — Christelijke gemeente — wat zult gij op aanstaanden woensdag doen? — Het is niet enkel uwe tegenwoordigheid in dezen tempel — het zijn niet enkel gezangen en gebeden, smeekingen en tranen, welke wij vragen, — een boete-dag moet, door meer onderscheidende teekenen van berouw en bekeering gekenmerkt worden; deze zijn: wederkeering, onderlinge verzoening, ware liefdadigheid, en een naarstig onderzoek naar de behoeftigen welke zoowel uit schaamte, als uit gebrek, omkomen. Hier, hier, mijne waarde Broederen, is hetgeen wij verlangen. Laat mij die bede verkrijgen. o Laat mij zelfs op dezen predikstoel den laatsten adem uitblazen, onder het pogen, om iets aan de kracht en 't leven van uwe godsvrucht en aan eene gezegende uitwerking van uwen boete-dag bij te dragen!"

Zoo sprak SAURIN — die, zijner hooge roeping bewust, niet aarzelde, om, *zonder aanzien des persoons met ernst en kracht 't woord van God te verkondigen* — en zijne taal vindt nog heden in de Protestantsche kerk in Noord-Amerika een weerklank in ieders hart.

Is dit evenzóó in Nederland? — Wat denkt gij mijn vriend! dat de man zeggen zou, wanneer hij heden het oude Holland eens weder kwam bezoeken? — Zou hij er nog den ernst en de godsdien-





Park en Stadhuis te Nieuw-York . bl. 41 .



W. A. H. 1840

Steender v. P. Blommers te s-Hage

Presbyterian Board of Publication . bl. 271 .

stigheid, de zuivere prediking van 't Evangelium, de dank en bededagen, en de algemeene eerbiediging van den dag des Heeren, uit de dagen der vaders vinden ¹⁾?

Eer ik dezen eindig, wil ik u nog met eene andere, uit de Presbyteriaansche kerk voortspruitende, inrigting bekend maken, welke den naam draagt van *Presbyterian board of publication*; zijnde *het Bestuur over het uitgeven van boeken en geschriften door het Presbyteriaansche kerkbestuur goedgekeurd of noodig geoordeeld*.

In de stad *Philadelphia*, vindt ge een fraai gebouw, vier verdiepingen hoog, in welks voorgevel met groote letteren te lezen staat: *Presbyterian board of publication*. Het werd in 1849, door daartoe grootmoedig geschonkene bijdragen, gesticht. Zoodra men de voordeur intreedt, komt men terstond in een ruim, fraai, *magazijn van boeken*. Dan volgen de kamers waar de administrative werkzaamheden worden verrigt; en achter deze een appartement van waar alle kisten, pakken, enz. door middel van eene deur, in de achterstraat uitkomende, worden verzonden.

¹⁾ Wij hebben reeds aangewezen, wat hierop is te antwoorden. Wij houden het er voor, dat er in Nederland bij veel ligtzinnigheid en slechte viering van den Zondag bij uitwendige godsdienstigheid, toch nog veel ware godsdienstige belangstelling en vroomheid gevonden worden, hoewel in anderen vorm, dan die onzer voorvaders, op wier handelingen, hoezeer wij in vele opzigten die hoogachten, nog al wat af te dingen is. Eene vergelijking is altijd moeilijk en kan schier niet juist zijn. Het al of niet houden van biddagen *op vaste tijden zonder bijzondere aanleiding*, is geen maatstaf voor de godsdienstigheid.

De tweede verdieping bevat 't voorname deel van deze Inrigting en is eene fraaije vergaderzaal voor al de *Besturen* van de *General Assembly*, enz. Langs de wanden staan ruime boekenkasten, bevattende eenige duizende, grootendeels uitlandsche, werken, betreffende theologie, kerkgeschiedenis, enz. enz., welke het *Bestuur* in de zamenstelling van uit te geven werken kunnen dienstbaar zijn.

De verdere verdiepingen van dit gebouw worden, behalve voor berging der gedrukte stukken, der stéreotype-platen en houtgravuren, ook nog voor werkplaatsen en voor bureaux en vergader-kamers van drie andere Besturen (als dat der zendelingen en der opvoeding) gebezigd.

Weinige schreden van dit gebouw staat, in de achterstraat, een huis van zes verdiepingen; waarvan de vijf bovenste zijn verhuurd aan de boekbinders, welke al het bindwerk van de Inrigting verrigten; terwijl de onderste voor berging van brandstoffen en voor eene pakzaal wordt gebruikt, van waar 't Zendelings-bestuur kleeding en andere behoeften naar hunne Zendingen verzendt.

Het geheele établissement wordt met gaz verlicht en iedere voet ruimte tot een nuttig einde gebruikt.

De bovenstaande omschrijving moet niet zoo zeer dienen, om u een juist denkbeeld van de vermelde gebouwen te geven, als wel om het begin van eene schets van den aard en de uitgestrektheid dezer Inrigting uit te maken.

De Presbyteriaansche kerk wenscht, dat er steeds eene uitgelezene verzameling van studie-boeken voor hare Leeraars en eene geijkte godsdienstige lectuur

voor de leden van haar kerkgenootschap (en voor alle Christenen die er gebruik van begeeren te maken) tegen een onbegrijpelijk lagen prijs, in voorhanden te hebben en te verspreiden: ten einde daardoor de Predikanten in de gelegenheid te stellen om, zonder groot bezwaar voor hunne beurs, zich eene keur van godgeleerde boeken aan te schaffen; — zuivere godsdienstige kennis te verbreiden; — en vooroordeel en dwaling uit te roeijen of voor te komen.

Hare Catalogus bevat, behalve de kleine Schriften, reeds 300 boekwerken, welke niet dan na eene ernstige examinatie, den stempel van goedkeuring verkregen hebben.

Onder de leesboeken, zou, bij voorbeeld, een boek als dat van EGELING, *de weg der zaligheid*, indien zulks in 't Engelsch bestond, zeker worden opgenomen. Denk echter niet, dat door deze wijze van handelen eenig ander uitgever ooit in zijn eigendoms-regt wordt te kort gedaan. Is een boek, 'twelk men wel zou willen herdrukken, in de Staten van Amerka uitgegeven, dan verstaat men zich eerst met den uitgever en koopt van hem het regt van eigendom en de voorhandene exemplaren — en vervaardigt alsdan eene stéereotype uitgave; van daar dat deze boeken, waarvan vele duizenden worden verkocht, zoo goedkoop kunnen gesteld worden.

Deze instelling doet nog meer — zij zendt ook *colporteurs* uit, die de menschen, vooral op 't land, gaan bezoeken, boeken verkoopen of somtijds voor niet geven. Honderd zes en twintig personen zijn thans in dit goede werk bezig.

In het laatste jaarlijksche rapport omtrent den

staat enz. dezer inrigting, komen onder anderen een aantal der personeele rapporten dezer *Zendelingen* (in de Westelijke Staten werkzaam) voor, waarvan ik er één, ten deele, wil afschrijven. Hij zegt: „Ik heb hier, met veel moedgevend gevolg, Leeraar en Gemeente bezocht. Ik ben met open armen en vriendelijke gastvrijheid ontvangen, en heb beiden, de Leeraars en de Ouderlingen, bereidwillig gevonden, om met terzijdestelling hunner eigene dagelijksche roeping, mij te vergezellen in het bezoeken der inwoners en te helpen in de verspreiding mijner boeken. Zij verheugden zich, dat de tijd gekomen was, dat hunne gemeenten en vrienden mogten worden voorzien van boeken, welke de echte godsdienst- en beoefeningsleer der Presbyteriaansche kerk bevatteden; — van *dat* kerkgenootschap, dat hun boven alle anderen dierbaar was.

„’t Doet mij goed, te zien, met welke eene gretigheid onze godgeleerde werken worden aangekocht en gelezen.

„Indien de *Board of publication* vóór twintig jaren had kunnen doen doen wat zij nu doet, ons kerkgenootschap zou, tegen den dag van heden, het grootste deel van de West met zijnen letterschat hebben voorzien, en veel dwaling, welke er nu nog heerscht, hebben weggeruimd.

„Doch daar is nog overvloedige gelegenheid om goed te doen: en ik hoop gij zult volharden in uwe pogingen, tot dat de waarheid overal is verbreid.”

De rekening en verantwoording van het laatste jaar bedraagt niet minder dan *tachtig duizend negen honderd en tachtig* dollars.

Gedurende datzelfde jaar (eindigende 31 Maart 1851) heeft de pers dezer Instelling 't volgende geleverd: negentien nieuwe boeken zijn aan de catalogus-toegevoegd, van welke 33,800 exemplaren zijn gedrukt; 12 nieuwe traktaten, van welke 56,000 exemplaren zijn gedrukt; 5 nieuwe 18^{mo} traktaten en catechismussen, van welke 10,000 exemplaren zijn gedrukt. Daar zijn bovendien 20,000 exemplaren der Christelijke familie-almanak voor 1851 gedrukt; benevens 20,000 psalm- en gezangboeken, in 64^{mo}. Het geheele getal der nieuwe uitgaven van dit jaar is dus 139,800 exemplaren. De nieuwe drukken van boeken en traktaten in stereotype-platen bedraagt 290,500 exemplaren. Het geheele getal van alle boeken en traktaten, gedurende dit jaar gedrukt en uitgegeven, bedraagt dus 430,300 exemplaren; zijnde 46,800 exemplaren *meerder* dan het laatstvoorgaande jaar. Men heeft ook nog uitgegeven 20,000 exemplaren — *tweemaal 's maands* van de Presbyteriaansche Zondagschool-bezoeker (*Presbyterian Sabbathschool visitor*), makende 120,000 exemplaren voor de drie eerste maanden van het loopende jaar.

Dit blad iets grooter dan een vel ordinair folio schrijfpapier, in 3 kolommen net en op velin papier gedrukt, komt den 1^e en 15^e van iedere maand van de pers; en doet denken aan een penning-magazijn voor de jeugd. Ieder nummer bevat, behalve het vignet aan het hoofd, 5 à 6 keurige houtsneê-gravuren. Zoo als men uit den titel kan afleiden, is het voor de jeugd en in een godsdienstigen trant geschreven.

De prijs van eenen geheelen jaargang is 25 cents,

en, als men voor 20 exemplaren inschrijft, *drie* dollars; dat is dus nog minder dan *één* Amerikaansche cent per nummer; of, nog geen twee cents Holland-sche munt.

De kinderen in de Zondagscholen ontvangen dezen *Visitor* en soortgelijken *gratis*; en ik geloof, dat het geld daarvoor uitgegeven, hoogst nuttig besteed is.

Zou het ook in Holland niet wenschelijk zijn, dat er zulk een godsdienstig blad of penning-magazijn voor kinderen bestond, 'twelk wekelijks op de scholen en catechisatiën, door middel van vrijwillige bijdragen der Christelijke gemeente, gratis werd uitgereikt?

Ik ben, enz.

VEERTIENDE BRIEF.

NOVEMBER 1851.



De vreemdeling, die als vreemdeling onder u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden.

LEVIT. XIX: 34^e.

Het *landverhuizen* heeft in den laatsten tijd inzonderheid de aandacht van volken en vorsten tot zich getrokken, als zullende op het lot van Europa eenen hoogst gewigtigen invloed uitoefenen: ja dit reeds doende. Wie aan deze zijde van den Atlantischen oceaan leeft, beziet de zaak gewis uit een geheel ander oogpunt, dan de bewoners van Europa ¹⁾. Ik wil u uit daadzaken toonen dat het getal der hier dagelijks aankomende Europeanen, *verbazend* mag genoemd worden; dat men niet bevreesd behoeft te

¹⁾ Daarom juist is het voor ons belangrijk, van daar opmerkingen en mededeelingen te ontvangen, om onze gezigtspunten uit te breiden en minder eenzijdig te oordeelen. S.

zijn, dat er in Amerika weldra geen plaats meer zijn zal, en dat de wijze, waarop men de vreemdelingen hier opneemt, de hulde verdient van alle christen-natiën der wereld.

Men zegt, dat meer dan honderd jaren na de ontdekking of hervinding van Amerika door COLUMBUS, nog niet één enkel huisgezin tusschen *Florida* en *Groenland* werd gevonden; — en, meer dan 130 jaren waren er verloopën na de landing der Pelgrims, voor dat de kolonisten het waagden, het *Alleghani-sche Gebergte* over te trekken. Neem nu de kaart van de *Vereenigde Staten* voor u, en laat uw oog weiden, van dat gebergte, *over de sinds gevestigde Staten en aangeworven Gewesten*, tot dat het stuit aan den oever der *stille zee*. Dáár ligt *California* ¹⁾, bevattende eene uitgestrektheid van 188,981 vierkante mijlen, benevens drie Territories: (*Oregon*, inhoudende 341,463 vierkante mijlen; *Utah* bevattende 187,923 en *New-Mexico* inhoudende 210,944 vierkante mijlen —) te zamen over de *negenmaal honderd duizend* vierkante mijlen gronds uitmakende. — Langs de zeekust strekt *California* zich 970, *Oregon* 480

¹⁾ *California*, in mijn 5^{den} brief als een Landschap vermeld, is den 7 September 1850, als eene Staat in de Unie ingelijfd. Hij heeft thans, even als de andere Staten, eene geordende, eigene regeringsvorm; dagelijks vestigen zich, niet alleen in *San Francisco* maar overal elders, handelhuizen, huisgezinnen, enz., en de onuitputtelijke goud-bron, trekt nog steeds een stroom van uit allerlei standen en van allerlei oorden derwaarts, waarvan er velen besluiten in den nieuwen Staat te verblijven; waardoor de aldaar gevestigde eigenlijke bevolking thans tot tusschen de twee en drie-maal honderd duizend zielen is vermeerderd. *De Schrijver.*

mijlen uit — makende met de *Straat van St. Juan de Fuga* (100 mijlen) een *duizend vijfhonderd en vijftig* mijlen uit; 'twelk gelijk staat met de geheele lengte der kust langs den Atlantischen Oceaan. De oorspronkelijke *dertien Staten*, omvatten niet veel meer dan het *tiende deel* van 't tegenwoordig grondgebied der Unie; zijnde derzelve gezamenlijke uitgestrektheid niet veel grooter dan van *Oregon* alléén. Hier is dus een onafzienbaar veld open voor landverhuizing en grond-ontginning. Overal waar men begonnen heeft te ploegen en te zaaijen, heeft men ongemeene vruchtbaarheid en een' rijken oogst gevonden; — en dit waarborgt een even gelukkigen uitslag bij verdere pogingen. Men behoeft niet uitsluitend of 't meest, om *goud uit de mijnen* te graven, naar dit oord te gaan, er is ook goud op de velden te winnen.

En of dit alles nog niet genoeg ware: daar zijn duizende millioenen morgen lands (*publiek land* geheeten) in de Staten *Ohio, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iöwa, Missouri, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama* en *Florida*, welke op de ploeg des landmans wachten — en aan millioenen, onder eenen milden regeringsvorm, het eigen brood verschaffen kunnen.

Sedert ik met het schrijven dezer brieven een aanvang maakte zijn er in de verschillende havens van de Vereenigde Staten jaarlijks (*de jaren door elkander gerekend*) 350,000 personen uit Europa aangeland; dat is dus in een kort tijdsverloop van slechts *drie jaren*, meer dan *een millioen* zielen! — Indien de stroom der landverhuizers in gelijke mate

blijft aanhouden, dan zal het einde van dit jaar al de vorigen overtreffen.

Om u van deze vermeerdering eenig denkbeeld te geven, wil ik u eenen staat (getrokken uit het *Journal of commerce*) voorleggen, welke u het aantal der alleen in de haven van *New-York* aangekomene landverhuizers, gedurende de *tien* afgelopen maanden dezes jaars — in vergelijk met dezelfde maanden van 1850 — naauwkeurig zal doen kennen:

	1850.	1851.
Januarij	13,154	14,709
Februarij	3,206	8,170
Maart	5,569	16,055
April	14,627	27,779
Mei	42,846	38,858
Junij	10,772	34,403
Julij	34,456	27,512
Augustus	18,092	30,251
September	21,054	33,586
October	23,260	21,497
Te zamen	187,016	252,820

Geeft eene vermeerdering in 1851 van 65,804

Van de landverhuizers in de vorige maand (October) aangekomen, waren er van *Ierland* 11,088, *Engeland* 2,032, *Duitschland* 6,822, *Schotland* 353, *Frankrijk* 230, *Wales* 198, *Belgie* 196 en van *Zwitserland* 296.

Volgens eenen anderen staat, door de *Washington Union* (over een tijdverloop van tien jaren) opgemaakt, blijkt het, dat in opgemelde haven van 1842—1846 (vijf jaren) zijn aangekomen 380,443,

en van 1847 tot October 1851 (vijf jaren min 2 maanden) 1,058,928 personen.

Wie is er, die zijn vaderland niet bemint? — En vanwaar dan dit bewonderingwekkend verschijnsel?

Vraagt het den wereld-wijze dezer eeuw, of hij 't u misschien kan ontcijferen. Doch ziet, hij staat verstomd als hij den geduchten en zich eeuwig voorwaarts stuwenden trein, ziet voorbij trekken — van welke *dag aan dag* voor dat de zon ter westerkim is neêrgedaald, *negenhonderd pelgrims* de grenzen van hun nieuw vaderland zijn binnengetrokken.

Hij ziet *eenen ongevergden optogt der natiën van Europa!* — *eene processie van de volken uit het oord der beschaving,* — *rusteloos voortspoedende naar het oord der vrijheid* — de nieuwe wereld! — *het jong en schoon Amerika*, om 't woord van den dichter te gebruiken ¹⁾ die waarheid spreekt.

Zijn oog staart langs den onafgebroken trein en poogt zijn *einde* te ontdekken — te vergeefs — de oneindige sleep schijnt zich, ginds in de verte, in mist en schemering te verliezen..... Hij weet niet meer of hij droomt, dan of hij waakt — zijne wijsheid heeft hem begeben — hij kan het geheimzinnig verschijnsel niet verklaren!...

Wie zal dan het raadsel oplossen, dat — even als het geheimzinnige schrift *door de vingers eener menschenhand op den wand van BELSAZAR'S paleis geschreven* — *Wereld-monarchen doet verbleeken?* — Wat is het toch, dat zulk een geduchten trein in

¹⁾ TER HAAR (*De St. Paulus-rots*).

beweging heeft gezet, en rusteloos voorwaarts — en voorwaarts — drijft?

Het is de adem des Almagtigen — mijn vriend! — die dezen volks-stroom met onweerstaanbare kracht en tot een Hem welbehagelijk doel doet vloeijen; die verschillende natiën, — zoo onderscheiden in aard, als in taal en zeden — tegelijk, als uit een doodslaap doet ontwaken; hunne haardsteden, hunne vrienden en hun vaderland verlaten; en den pelgrims-staf doet opnemen, om, — evenals de trekvogels, door *één en hetzelfde* instinct gedreven — zich mede bij den algemeenen optogt te voegen. Waarheen? — Naar het hun onbekende *Westen* — naar Amerika's oneindige bosschen — onafzienbare vlakten — hemelhooge, en met eeuwige sneeuw bedekte bergen — vooral naar de vruchtbare dalen der nieuwe wereld, waar nog maar schaars eene menschelijke voet den bodem betradt!

Wie het eenvoudige geloof bezit, dat God alleen het lot van landen en volken regelt, dat Zijne Voorzienigheid ook evenzeer *de plaats bestemt van ieders woning*, die ziet ook duidelijk, dat de vinger Gods het pad *dezer pelgrims van de negentiende eeuw* heeft afgeteekend, ofschoon velen onder hen niet eens beseffen, dat eene hemelsche hand hen leidt en beveiligt ¹⁾.

¹⁾ Het is hoogst opmerkelijk, dat nu juist, wijl deze heerlijke streken na eeuwen van rust als toebereid tot ontginning, begeerd worden door volken, die al de kennis en middelen bezitten, om er de meeste voordeelen van te trekken.

Die zucht is sterker dan de gehechtheid aan 't vaderland: men zoekt en vindt hier een nieuw vaderland.

En hoe worden deze vreemdelingen door de Amerikanen ontvangen?

Hoort het in de taal van een' hunner geachte redenaars, die de tolk der algemeene gezindheid mag genoemd worden.

„Onze pligt jegens deze landverhuizers is hoofdzakelijk in de drie volgende dingen begrepen:

„*Eerstelijk*. Hen vriendelijk te ontvangen. *De aarde is des Heeren en derzelver volheid*. De Almagtige heeft dit vasteland niet alleen aan eenige huisgezinnen van eenige bijzondere natie en derzelver nakomelingen gegeven. Evenmin heeft Hij dit heerlijke land bij uitsluiting aan eenig koninklijk geslacht toegewezen. Hij heeft het tot een toevlugts-oord gemaakt voor den verdrukte uit alle hemelstreken; — het *„tehuis van den vrijen en het land van den dapperen.”* De arme, de verworpenen, de verwaarloosde, de onwetende — zoowel als de beter opgevoedde, de fijn beschaafde en de rijke, die onder ons *zijn tehuis* zoekt, moet op onze oevers verwelkomt worden: en het land, door hen tot vaderland aangenomen, moet hun geen stiefmoeder wezen, maar hen aan haren boezem drukken even als die, welke uit haren schoot

Zoo leeren wij Gods voorzienigheid aanbidden, welke niet doeleloos die schier onmetelijke gronden schiep — bewaakte en nu bevolkt.

Mogen de landverhuizers den band met de oude wereld toch niet verbreken, maar vastsnoeren. Gaen zeeën scheiden broederen. Godsdienst, handel, nijverheid, kunst en wetenschap zijn toch zoo vele punten van vereeniging en gemeenschappelijk belang. De oude en nieuwe wereld of liever *Europa* en *N. Amerika* moeten elkan- der wederkeerige diensten doen, die weer ten nutte komen voor de overige werelddelen.

S.

geboren zijn. Ik weet niet, hoe iemand, die ooit Europa heeft gezien, de verhuizers naar Amerika beschuldigen kan. Ik weet niet hoe eenig Amerikaan — die ooit, wanneer hij zich in een vreemd land bevond, gedrongen is geworden, te zeggen: dat hij, ofschoon hij reisde te midden der verhevenste tooneelen van Natuur en kunst, nogthans gevoelde hoe rijk en gezegend de erfenis was, welke de Almagtige aan hem geschonken had — iets anders kan doen dan wijd zijne armen openen om *allen* te ontvangen, die zoo gelukkig zijn om den oever van zijn zoo zeer bevoorregt land te bereiken.

„In plaats van terugstooting — in plaats van den verarmden vreemdeling, die hongersnood, geweld en de gevaren der zee naauwelijks ontkomen is, met smadelijde bijnamen te overladen — in plaats van hen barsch van onze deuren te verdrijven — moeten wij hen vriendelijk toespreken; in hunne behoeften voorzien; hen met goeden raad dienen; hen doen gevoelen, dat zij geenszins van God en de menschen verlaten zijn; dat er nog menschelijke wezens zijn, die een meêgaand gevoel voor hen hebben; en dat er dus hoop is voor hen en voor hunne kinderen. Spreek niet van veler onwaardigheid en ondeugd. 't Is genoeg, dat zij ellendig zijn. 't Is genoeg, dat zij onder 't bereik zijn van ons helpend mededoogen. *Een vreemdeling en hij heeft mij gherbergd* — is oneindig meer waard, dan al de wijsheid die ooit in het ontdekken van een' bedrieger is ten toon gespreid.”

„Ik herhaal het dus, het is onze eerste pligt, om hen vriendelijk te ontvangen; hen te doen gevoelen,

dat wij een Christelijk volk zijn en dat wij op hen nederzien — niet als gezonkenen, maar als op menschen, gemaakt naar het beeld van God en erfgenenamen eener heerlijke onsterfelijkheid.

„*Ten tweede.* Wij moeten voorzien in al datgene, wat zij onmiddellijk noodig hebben. De tijd is mij niet vergund om al de middelen aan te wijzen, welke daartoe behooren gebezigd te worden. Zonder twijfel nogthans moeten de arme vreemdelingen, die in de groote steden aan wal komen, zoo spoedig als mogelijk is, naar de binnenlanden gezonden worden, waar overvloed van plaats is, en alwaar zij, in twaalf maanden na hunne aankomst, zich zelven kunnen onderhouden. Zij moeten beveiligd worden voor de *landhaaijen*, die langs onze kaaijen rondzwerven. Zij moeten door middel van goedkoope volks-traktaten en nieuwspapieren bekend gemaakt worden, met den aard van ons klimaat en van onzen grond, met den weg om naar het binnenland te trekken; en met de beste middelen om zich een onafhankelijk leven te bereiden.

„Ik spreek nu niet van godsdienstige of politieke traktaten; maar van die volksgeschriften, welke over zulke algemeen noodige en nuttige onderwerpen handelen.

„*Hervorming-scholen* en een *tehuis* voor den vreemdeling zonder vriend- of maagschap, zijn hier beiden evenzeer noodig. De man van vermogen, die ons begiftigde met deze Instellingen, zou inderdaad een weldoener zijn van zijn geslacht en nog gezegend worden door de late nakomelingschap. De vreemde armen in onze straten zijn niet het een tiende deel

van 't geen het in weinige jaren zijn zal ¹⁾. En hoe spoediger en doeltreffender er een, op regtmatigheid gegrond plan om hen te ondersteunen, door ons wordt gevormd, hoe beter voor hen en voor ons. *Amerikaansche armoede* is eene term, die gelukkig, tot hiertoe niet in onze geschiedenis wordt aange troffen; doch voor 't minst in onze Atlantische steden, zal dezelve weldra zoo luide om hulp roepen, dat wetgevers en burgers en grondbezitters en menschen vrienden, verplicht zullen zijn om voorzieningen daar te stellen."

"*Ten derde.* Wij moeten de kinderen der vreemdelingen opvoeden; en door allerlei geschikte middelen, beide, ouden en jongen, zoeken te vervullen met den geest van CHRISTUS. De twee groote werktuigen waardoor zulks kan geschieden, zijn de publieke scholen — en de inlandsche Zendelingen. Dit zijn de twee groote *Agentschappen*, toevertrouwd aan de Amerikaansche menschen vrienden en Christenen, opdat door dezelve zoovelen van de oude wereld mogen herboren worden, als het God in zijne Voorzienigheid zal behagen te werpen aan den boezem der nieuwe. Van alle maatschappelijke Inrigtingen, waardoor 't goede ook voor de vreemdelingen bewerkt wordt, is er niets te vergelijken met ons *vrije openbare School-Stelsel*. En al werd er niet één enkel der hier geboren kinderen bevoorregt door onze publieke scholen, dezelve moeten door alle

¹⁾ Ook der nieuwe wereld dreigt dus het Pauperisme. Men slage gelukkiger, om het te voorkomen, dan in de oude, om het op te heffen.

hindernissen heen, worden opgevoerd en opgehouden, *om der wille van het kind van den vreemdeling die in onze poorten is, en om der wille van het weesje, 'twelk bevolen is aan den Staat door zijnen Almagtigen Vader in de hemelen.*

„Ik bedoel niet, dat de openbare scholen alleenlijk tot dit oogmerk zouden dienen — volstrekt niet; zij zijn open en behooren zulks te zijn, voor allen, rijken en armen, inboorling en vreemde. Maar ik bedoel, dat zij van het grootst gewigt zijn in betrekking tot de Verhuizers naar dit land. Het is dáár, dat zij beginnen te proeven het zoete der vrijheid, het is dáár, dat zij een en ander van onze gezegende Instellingen beginnen te leeren kennen en tevens te verstaan, hoe men van dezelve 't genot kan smaken. Naast de *Openbare School* staat de *Drukpers*: maar boven alles, en 'tgeen van een on-eindig gewigt voor hun welzijn is voor deze en voor de toekomstige wereld, is *het Euangelium van CHRIS-tus*, als gepredikt en aan ons nagelaten door onzen aanbiddelijken Verlosser en zijne heilige apostelen. De prediking toch van het Euangelium, is, onder alle middelen welke het Gode behaagd heeft, om ter behoudenis der wereld te verordenen, het magtigste! Hij zal ze zegenen, gelijk Hij ze gezegend heeft, tot de wedergeboorte des menschedoms.”

Het was in Februarij 1849, dat de redevoering, waarvan het boven aangehaalde een gedeelte uitmaakt, werd uitgesproken. Veel was er reeds voor de Emigranten gedaan. Doch, men moet blind zijn indien men niet ontwaart, hoe veel meer er sinds tot heil der hier aankomende vreemdelingen wordt

gedaan; en dat er duizenden, die, in Europa gebleven zijnde, „*reddeloos verlorenen*” zouden geworden zijn, nu op den weg zijn tot hun natuurlijk en zedelijk herstel ¹⁾).

Doch waarvoor zoude het noodig zijn, om hier nog iets bij te voegen, ter uwer overreding? Waar de daadzaken zóó duidelijk spreken, zijn woorden overbodig.

Ik ben enz.

¹⁾ Ook in de landen, die de verhuizers naar Amerika verlaten, moet meer tot voorziening in hunne behoeften gedaan worden, en vooral moeten er, gelijk thans hier en daar geschiedt, goede gelegenheden voor hunnen overtocht geopend worden. Er is meer te doen, om hen in staat te stellen wel toegerust en met goede vooruitzigten dààr aan te landen. Hoe meer dit geschiedt, hoe meer men den band met de nieuwe wereld zal versterken en algemeen wederzijds belang bevorderen.

V I J F T I E N D E B R I E F .

JANUARIJ 1852.



Uw Koninkrijk kome!

Gij ontvangt hier, waarde vriend, mijn *vijftienden*, en ten aanzien van Amerika mijn' *laatst*en brief, tot besluit.

Sommige Historie-schrijvers hebben willen beweren, dat de *duurzame voorpsoed eener natie, eene zedelijke onmogelijkheid* moet genoemd worden; dat landen en volken op- en ondergaan, als de baren der zee — en dat alle dingen aan eb en vloed onderworpen zijn: want *dat alle vleesch is als gras, en des menschen heerlijkheid is als de bloem des velds*. Dit heeft de ondervinding der eeuwen over 't algemeen bevestigd.

De Heilige oorkonden beloven nogthans bij herhaling de aan *Israëlieten* eenen altoos duren den voorspoed — indien zij zouden volharden in gehoorzaamheid aan God. Maar het nageslacht van ABRAHAM is *ontrouw geworden aan God* — het heeft den *Messias verworpen* — en daarom zwerft het als balling over de aarde.

De geschiedenis is niets meer en niets minder dan eene gedenkrol van de wegen der Goddelijke Voorzienigheid, in de bedeeeling van het lot der volken; — en een spiegel, waarin de Natiën der wereld hare eigene toekomst kunnen lezen.

Het behoeft geen betoog, dat Amerika's Vrije Gemeenebest, van zijne wording af, een bijzonderen zegen — een' niet geëvenaarden voorspoed heeft genoten; dat het thans tot eene schitterende hoogte is geklommen — en door de Voorzienigheid schijnt bestemd te zijn om niet alleen gelukkig in en door zich zelve te wezen, maar een zegen voor de Natiën der wereld te worden.

Maar, is er dan geen gevaar dat de beker van glorie en weelde die *Babel, Carthago, Corinthe, Athene* en *Rome* zoowel als *Genua, Venetie* en *Pisa* deed duizelen, ook dit Gemeenebest zal betooveren en vergiftigen?"

Het is waar, dat de vrees niet ongegrond zou zijn, dat de duizelige hoogte waarop Amerika staat, hetzelfde 't hoofd zóó zou kunnen doen draaijen, dat het misschien niet langer in staat zou zijn om zich zelve op te houden; indien het niet een steunsel bezat, 't welk de opgenoemde Staten niet bezaten. En daarom — *Amerika kan vallen — doch is bekwaam te staan.*

Mogt men duchten, dat voorspoed, rijkdom, en verfijnde beschaving tot weelde, ondeugd, vernedering en eindelijk ondergang zouden leiden, — de Amerikanen bezitten in het Christendom al de wapenen tegen deze vijanden van hun duurzaam geluk. Het liefde-ademend en kracht-volle Evangelie, geeerbiedigd door de kerk der natie, is een genoeg-

zaam steunsel, om den val voor te komen, van welken zij in de ééns zoo schitterende en magtige Staten der oude en nieuwe wereld, het waarschuwend voorbeeld hebben. De Bijbel — en de Bijbel alléén — zal Amerika's grootheid verzekeren, — en de zuivere en naauwgezette godsdienstigheid van zijne bewoners het fundament zijn van zijn onverwelkbare glorie!

Zoo lang vaders en moeders begrijpen, dat het duurzaam geluk van Amerika in hun eigen hand berust en in die hunner kinderen en kindskinderen; — zoo lang Gods Woord het *opvoedings boek* der jeugd, het *wetboek* der natie en de *grondzuil der vrijheid* wezen zal, zoo lang heeft Amerika geen ondergang te vreezen ¹⁾!

Elk die de Heilige Schrift gelooft — gelooft ook dat er eens een tijd zal komen, *dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren!*

Van den tempel te *Jerusalem* is niet één steen met zekerheid meer aan te wijzen; en de Joden zwerven buiten hun Vaderland, dat thans onder de magt der *Turken* is; — maar tot op den dag van heden wordt *Palestina* het *Heilige land* genoemd, en is dáár nog de heuvel, waar eens het kruis *van den Verlosser der wereld*, geplant werd! — Ééns zal het aan JACOB's nakroost vergund worden dat *heilige land* weder te bewonen: als *de Heer de verdrevenen Israëls zal verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden der aarde* (Jes. XI). Dan zal er een ongestoorde vrede *heerschen op den Heiligen*

¹⁾ Dit is van toepassing op alle christen-volken.

berg des Heeren — in geheel het Israëlitische land, en in de geheele wereld, die dat land als haren hoofdzetel zal beschouwen. Kennis en vreeze Gods zullen de bronnen zijn, waaruit die gelukstaat vloeit: en Jood en Heiden zal belijden dat JESUS CHRISTUS is de Heer.

Wie is er, — die zich naar den naam van CHRISTUS noemt, — die zich niet verheugt in 't vooruitzicht van dien eindelijken triumpf des Christendoms? doch, is dit genoeg? Moet er niets *gedaan* worden?

Dat de heidensche landen moeten bekeerd worden, zal wel niemand, die geen vreemdeling is in de prophetiën en beloften door God gegeven, betwijfelen; dat het openen der oogen van Israëls nageslacht, evenzeer tot onze dure christelijke verpligting behoort; en dat het tijd is, om de hand aan 't werk te slaan en het dekkleed, dat dwaling, bijgeloof en priesterdwang over duizenden en honderd duizenden, geworpen hebben, voorzigtiglijk weg te nemen — zal wel niemand die in het licht der waarheid wandelt, durven weêrspreken.

Gods Voorzienigheid heeft aan alle ware Christenen een duidelijken wenk gegeven, dat de tijd tot handelen daàr is: door in de laatste 25 jaren bijna elken slagboom, die de gemeenschap met de in de duisternis zittende natiën, afsloot, neder te werpen.

De wereld is thans niet half zoo groot meer als zij was, een vierde van eene eeuw geleden. Stoomschepen, spoorwegen, telegraphen, de drukpers en de koophandel, hebben landen en volken digter bij elkander gebragt, algemeene beschaving en onderling verkeer bevorderd — en de volken tot wat beters *voorbereid*. Wat men zegge, er is vooruitgang al gaan

sommigen terug en anderen langs kronkelingen vooruit.

Amerika heeft dien wenk verstaan en ter harte genomen. Het bidt: „*Uw koninkrijk kome,*” en wendt de middelen aan, het werkt onafgebroken en met al de krachten, die het bezit, aan het heil der menscheid, het predikt de blijde boodschap der zaligheid aan *alle* volken. Door zijnen invloed zullen allengs de nu nog in het duister zittende natien ontwaken en gevoelen, dat de *ware godsdienst de moeder is der echte vrijheid* ¹⁾ en dat de laatste zonder de eerste dus niet kan bestaan.

Amerika strekt in christelijke liefde zijne weldoende handen naar bijna alle volken der wereld uit; het geeft hun het Woord van God (voor een iegelijk in hun eigen taal vertolkt) in de hand; zendt Euangelie-predikers, godsdienstige geschriften en geldelijke ondersteuning; het bouwt hunne kerken, sticht hunne scholen en voedt hunne kinderen op; en uit het midden van de gemeenten der Christenen (daartoe op gezette tijden verzameld) rijzen de vurigste gebeden: „*dat God aan hunne planting den wasdom moge geven*” ten hemel op ²⁾.

Ja — gij erkent met mij — er is een licht van uit het Wester-half rond der aarde opgegaan, dat zijne weldadige stralen al verder en verder zal verspreiden!

Dat licht — het licht des Euangeliums, zal eens in vollen luister schijnen, en de Heidenen zullen hunne

¹⁾ „*De waarheid zal u waarlijk vrij maken,*” zegt de Heer, die zelf de waarheid is. S.

²⁾ Men herinnere zich hier wat ik in den 10^{den}, 11^{den} en 12^{den} brief, ten aanzien van Amerika's *Bijbel- Tractaat- en Zendeling-genootschappen* heb medegedeeld. De Schrijver.

afgoden verbrijzelen en den waren God aanbidden — de Jood zal zijne dwaling erkennen en 't geloovig oog naar het kruis van CHRISTUS wenden en de duizenden, die door den nacht van bijgeloof, dwaling en priesterdwang worden omgeven, zullen hunne ketenen verbreken, zoodra het licht van Gods Woord, dat alleen de weg ten Hemel wijst en den mensch waarlijk vrijmaakt, in hun hart is doorgedrongen. Zij zullen klaarlijk zien, dat overal waar de Bijbel verbannen en door menschelijke dwaalleer vervangen wordt, waar heerschzucht en dwingelandij ten troon zit, de volken ook in een nacht van onkunde en bijgeloof jammerlijk verzonken liggen — en het uur hunner verlossing tegenzuchten, maar dat God, die gezegd heeft: *„Ik maak een einde aan de hoovaardij der trotschen, en verneder den hoogmoed der tirannen 1),”* eens den stoel van Rome zal doen vallen en de troonen der geweldenaren doen omstorten. Dan zal er vrijheid en vrede op aarde heerschen — *de wolf zal met het lam verkeer en de luipaard bij den geitenbok nederliggen* (Jes. XIII: 11b — niets zal den gelukstaat storen.

Meent gij, dat zelfs niet in de verte, van het aannaderen dier gulden eeuw nog *niets* te zien is, dan moet ik zeggen, dat de *ochtendschemering* van den grooten dag der wereld-hervorming slechts verschenen is; u wijzen op de *verbazende grootte* van

¹⁾ Jez. XI: 6*. „Het elfde Hoofdstuk van JEZAJA beschrijft niet alleen de weldaden van het Euangelium maar ook den staat der wereld en van het joodsche land in die tijden, waarin de Israëlit den Zoon van God voor hunnen Messias zullen erkennen.” *Aant. van*
V. D. PALM. *De Schrijver.*

het werk, maar ook op de *gunstige teekenen*, die zich opdoen. Of verdient het geene opmerking, dat in de laatste 25 jaren zich *meer* Joden tot het Christendom bekeerd hebben, dan in tien eeuwen, die dit tijdperk zijn voorafgegaan?

Is het niet een gunstig teeken, dat *Indie* en *China* (meer dan de helft der bevolking der aarde bevatende), vroeger ontoegankelijk, thans geopend zijn om de Christelijke zendelingen, Bijbel en tractaten te ontvangen ¹⁾?

Is het bij toeval, dat thans het grooter deel der Europeesche landverhuizers Roomsch-katholijken zijn en verplaatst worden in een land, waar vrijheid van geweten heerscht, waar zij, omringd van Protestanten, al spoedig ontdekken kunnen, dat der Protestanten Bijbel het echte Woord van God bevat, en beter is, dan al 't geen hunne onwetende en vaak zedellooze priesters hun hebben wijs gemaakt?

Ik weet het — de Paus heeft betuigd „*dat hij in het westelijk deel der Vereenigde Staten een groot veld voor zich geopend zag,*” doch dat zich zelf onfeilbaar noemend *hoofd* der Katholijke kerk zal welligt spoediger, dan hij vermoedt, ondervinden, dat hij zich heeft vergist, want dat de vrijheid, die de roem is van Amerika, zich evenmin met den gewetensdwang van Rome's stoel laat vereenigen, als 't *licht* zich kan vereenigen met de *duisternis*.

Behoort het niet onder de moedgevende verschijnselen van deze dagen, dat er op Afrika's kust een

¹⁾ Dank aan 't *Amer. Zendeling-genootschap* en den ijver van den zaligen GUTZLAFF. S.

vrij *Gemeenebest* ¹⁾ gevestigd is; en dat het zich onlangs tegen de verraderlijke aanslagen, — door de werkers der ongerechtigheid tot deszelfs ondergang gesmeed — glorierijk heeft staande gehouden: want het nieuwe Staatsgebouw was op een rotssteen gebouwd, en het is niet gevallen.

Gods woord is de grondslag van deszelfs Wetgeving — en 't rigtsnoer van bestuur.

Lees de aanspraak, waarbij de voor de derde maal herkozene President, (de Hon. J. J. ROBERTS), zijn bestuur op nieuw aanvaart; — hoort van den Moorman — bestraalt met het licht des Euangeliums — eene taal, die den President van het ongelukkige Frankrijk moest doen blozen!

In de volgende regelen wil ik er u een uittreksel van mededeelen:

„Het is geene fabel maar eene wezenlijke daadzaak: een, op Christelijke beginselen gevestigde Staat, heeft zijn aanwezen verkregen, en wint in krachten aan, langs de vroeger barbaarsche kust van het gezegend Afrika; en het komt mij voor, dat wij ontwijfelbaar vast mogen gelooven, dat het de wil des Hemels was, die ons in ons Vaderland deed wederkeeren. Hierom heeft *Liberia* de opletendheid van geheel de beschaafde wereld tot zich getrokken. Aller oogen zijn er op gevestigd — met wikkend oordeel nagaande iederen stap, dien het doet.”

„De bevolking van *Liberia* moet, zonder twijfel, het groote vraagstuk oplossen: of het *Afrikaansche* volk bekwaam is zich zelve te regeren; en ik twijfel

¹⁾ *Liberia*, zie mijn 12^{den} Brief.

er niet in het minst aan, dat *Liberia* het door God uitgekozen werktuig is, om zulks ten uitvoer te brengen, en aan Afrika, eenen Regeringsvorm, een Naam, en de zegeningen van beschaving en Godsdienst te brengen. En, *Gentlemen!* onder den Goddelijken zegen, *hebt* gij alreeds veel voor het verdrukte Afrika uitgewerkt; en hebt alle aanmoediging om te volharden in uwe pogingen ter volvoering van de taak, welke aan uwe hand is toevertrouwd."

"Vraagt men: Wat hebt gij gedaan? — Het antwoord is bij de hand, en kan — schoon ook de vijanden van *Liberia* 't mogten beproeven — niet wedersproken worden: Gij hebt eenen gelukkigen strijd gevoerd tegen den ergsten vloek voor dit Land, den verfoeijelijken Slavenhandel; en hebt door uwe onvermoeide pogingen, krachtig medegewerkt, om deze monsters in menschen-gedaante, — die eens deze kust verpestten — uit dit oord te verdrijven. Gij hebt duizenden van de naamlooze ellenden bevrijdt, die de gevolgen zijn van de verwoestingen, van wreedaardige oorlogen, — aangestookt door gewetenlooze slavenhandelaars ¹⁾ — en hen, met duizenden benevens hen, binnen de palen van zedelijkheid en orde teruggebracht. En boven alles — uit *Liberia* is het *licht des Christendoms* opgegaan, en

¹⁾ Die slavenhandelaars komen ook uit Amerika, waar in de zuidelijke staten, wat de schrijver ter vergoelijking ook vroeger gezegd heeft, de slavernij nog in al hare verderfenis bestaat. Het is niet genoeg, dat *sommige* slavenhouders christelijk-gezind zijn. *Men moet de slavernij afschaffen.* Zie het voortreffelijke werk van H. BEECHER STOWE *Uncle Tom's Cabin* dat ('t is een gelukkig verschijnsel) algemeene sympathie vindt al is er wat overdrijving in de voorstelling. S.

is door de dikke duisternis van heidensch bijgeloof en afgoderij heêgedrongen, zoodat men, heinde en ver, mag ontwaren, dat de zonen van het boschrijk Afrika de vurigste belangstelling aan den dag leggen voor de zaligende *leer des Kruises!*''

Ik eindig waar ik meê begonnen ben — met de hoop namelijk, van u, mijn vriend! te hebben overtuigd: dat dit Gemeenebest in de hand der Voorzienigheid het middel is geworden, om heil en zegen over den ganschen aardbol te verspreiden; dat Amerika bidt: „*Uw Koningrijk kome*'' en daar beneven het bevel des Heeren betracht, „*predikt het Euan-gelium allen Creaturen.*''

Ja — onvermoeid is het in het aanwenden zijner pogingen: *allen* werken zamen. Kinderen zelfs, in de Zondags-scholen, vormen *Vereenigingen* ter bevordering van het Zendelings-werk; en allen brengen op gezette tijden hun spaarspenning; om daarmede de kosten te vinden van het onderwijs en de opvoeding (in een kostschool der Zendelingen) van drie of vier kinderen uit *China, Palestina*, of ergens elders; op deze wijze, worden, door de weldadigheid van *kinderen*, honderden kinderen van de heinen onderwezen, tot christenen en christelijke onderwijzers gevormd, die in latere dagen, op hunne beurt, een zegen worden voor hunne eigene landgenooten. Van tijd tot tijd ontvangt elke Zondagschool een bericht (een brief van den Zendeling-prediker aan de kinderen der school) van den toestand, de vorderingen, enz., harer kweekelingen; en de belangstellende aandacht en hartelijke deelneming der 8, 10 en 12jarige leden dezer kinder-vereeniging,

zoudt gij gewis met welgevallen aanschouwen. *Zij bidden veel voor die toekomstige broeders en zusters* ¹⁾.

Zal 't gevoel en de overtuiging: dat het tot onze Christelijke verpligting behoort, om aan de behoudenis en zaligheid van onze medemenschen mede te arbeiden, en een gedeelte van 't geen we bezitten over te hebben — steeds in volle kracht en werking blijven, zoo moet men met de kinderen beginnen: alsdan wordt de zaak der Bijbelverspreiding — de zaak der Zendeling-prediking — *de zaak van allen!*

Zóó is 't hier. En is Amerika dan geen treffend voorbeeld voor vele magtige Staten van Europa?....

Tel eens de tonnen gouds te zamen, door Amerika's Christelijke liefde bijeengebragt, om aan de menschheid beschaving en godsdienst — heil en vrede aan te brengen; — oog op de wereldkaart de heirmagt van Euangelie-gezanten na, die den aardbodem doorkruissen, om de *blijde boodschap des vredes* aan alle volken te verkondigen: en die tot dezen togt, — aan allerlei moeilijkheden, ontberingen, ja doodsgevaren blootgesteld, zich alleen door *Christelijke liefde* (geenszins door geldelijke belooningen) lieten bewegen; — en toon mij, zoo gij kunt, op het geheele *vaste land van Europa*, één enkel Rijk, dat zich in de betrachting van die Christelijke verpligting met dit Gemeenebest kan meten ²⁾.

¹⁾ Mogt dit niet zonder behartiging en navolging blijven in ons vaderland, waar men thans veel doet voor de zendelingszaak: maar zij is nog geene *volkszaak*. S.

²⁾ Nederland komt er nog veel in te kort. Het heeft in den beginne zijner vestiging in den vreemde die taak aangevangen, maar niet voortgezet. In deze eeuw is het op nieuw ontwaakt.

Wend uw oog naar Europa. Men zegt: „dat in het jaar 1849 meer dan *honderd en elf duizend* menschelijke wezens, als slagtoffers van de oorlogen, in dat jaar gevoerd, zijn gevallen; en dat de kosten gedurende datzelfde tijdsverloop op 1,832,000 francs, dat is omstreeks *negenhonderd millioen* guldens, worden berekend!” — Welk Christelijk hart krimpt niet in één bij zulk een tafereel van bloed en tranen, — van onderdrukking en armoede!

Heerschzucht, bijgeloof en gewetensdwang houden een groot deel van Europa gekneld in eenen nacht van onkunde en dwaling. Deze zijn het, welke men als de wreede moorders van meer dan honderd duizend onnoozelen moet aanmerken — wier bloed tegen de bewerkers van al dat kwaad zal getuigen in den dag der algemeene vergelding!

Millioenen schats worden er besteed, opdat de volken van 't beschaafde Europa, zich tegen elkander in het harnas stellen; — of, o gruwel! de wapenen tegen hunne eigene landgenooten keeren; terwijl uit tallooze kerkerholen de kreet der vertwijfeling oprijst tot den hemel!

Hoevele Bijbels hadden er voor deze sommen verspreid — hoeveel predikers uitgezonden — hoeveel heil en vrede gesticht — hoeveel zielen ten eeuwigen leven behouden kunnen worden!....

Maar het doet nog niet, wat het doen kan en doen moet. Er rust ten deze een zware schuld op ons Vaderland, maar zij kan ten deele afgelost worden, en die afdoening zal Nederland zegen aanbrengen. Treffend is dit aangewezen door broeder N. BEETS in zijn: *Des christens schuld aan den Heiden*, enz. S.

o! Dat Europa nog in dezen zijnen dag mogt kennen wat tot zijnen vrede dient!

Blik nog ééns terug op Amerika. — De geheele staande armee dezer Unie bestaat thans uit slechts *negen duizend* man, die de grenzen bewaken. Het gevoelt, dat overal waar *de sterkte* van het Rijk op de bajonnetten der soldaten berust, aan hetzelfde alle zedelijke kracht ontbreekt; en, bij gevolg, van geen duur zijn kan. *Amerika's sterkte* is, *zijne op Gods woord gegrondde regeringsvorm*.

Wordt het echter *aangevallen*, dan trekken *twee millioen* van Amerika's zonen ¹⁾ het zwaard ter *verdediging* van hun dierbaar Vaderland en ter handhaving hunner vrije regten, en wat een minder en gering getal godsdienstige vrijheidszonen waard is, dat bewees Nederland in de 16^{de} en 17^{de} ook nog in de 19^{de} eeuw.

o! Mogt *nu* ook in mijn Vaderland — gelukkig door zijnen milden regeringsvorm — een' geest oprijzen, even vurig en krachtig werkende voor de zaak des Evangeliums, als weleer en gelijk aan dien, welke hier in Amerika heerscht; mogt die stille godsdienstige ernst, die mildadigheid, en broedermin, die Amerika zoo gunstig onderscheiden, ook in *Nederland* wonen. Mogten alle leeraren en leden der Hervormde kerk zich vast houden aan de *ware leer des Bijbels*; dan zullen zij ook den Katechismus,

¹⁾ De *ter Rolle* ingeschrevene *Militia* thans juistelijk bedragende 2,006,068 man, kan, in een oogenblik des tijds, des noodig, worden op de been gebracht. Ingeval van buitenlandschen oorlog heeft het nog nimmer aan vrijwilligers ontbroken; zoo als in den oorlog met Mexico gebleken is. Ter zee kan het Engeland misschien 't hoofd bieden.

in eere houden, als een dierbaar geschenk van de hand hunner vrome vadersen ¹⁾. Mogten zij hunne eer en hunnen roem stellen in JEZUS CHRISTUS te prediken als den *eenigen Meester en volkomen Verlosser van zondaren*; Hem erkennende en vereerende als *de weg, de waarheid en het leven*; overeenkomstig met de Apostelen, als zij Hem noemen: *hunnen Heer en Koning, den Middelaar Gods en der menschen* en zoo als Hij ons, door de pen van den beminnelijken JOHANNES in zijn Evangelium in al den luister zijner Goddelijke grootheid, met onmiskenbare trekken wordt geteekend.

Het heeft mij in der daad doen huiveren, als ik vaakmaal heb moeten opmerken, hoe men somtijds met zekere schroomvalligheid, te dezen aanzien, is te werk gegaan, als of men vreesde *te veel eere* toe te brengen aan den *eeniggeboren Zoon van God*. En het is een treurig verschijnsel dat er onder mannen van beproefde Godgeleerde kennis, dezulken gevonden worden, die zelfs zwaarigheid hebben gemaakt, om de aanbidding van den Heere JEZUS CHRISTUS goed te keuren."

De Bijbel is een boek, niet voor geleerden alleen — maar voor alle menschen; verstaanbaar ook voor den eenvoudigsten in alles wat onze zaligheid betreft.

¹⁾ Hoewel onze namiddag-kerken, waar de Catechismus behandeld wordt, in de groote steden schaars bezocht worden, 'twelk echter op 't land en in sommige provinciën bijzonderlijk *niet* het geval is, wordt echter de Catechismus, al vereenigt men zich niet met alles daarin vervat, in eere gehouden. Zelfs de zoogenaamde Groninger School is er mede ingenomen. Één harer voortreffelijke Woordvoerders getuigde, dat dezelve een der beste en dierbaarste gedenkstukken uit den tijd der Hervorming was. S.

Hij die met *kinderlijk geloof* Gods openbaring leest, poogt in 't geen ondoorgrondelijk is, niet verder als hem vergund wordt, in te dringen — en, veel minder naar zijne eigene wijsheid Gods verborgenheden te verklaren — maar knielt in nederige aanbidding, met zijne Discipelen voor zijnen Heer neder, en roept met THOMAS uit: „*mijn Heer en mijn God.*” Te laat zullen vele godgeleerden der 19^{de} eeuw, welligt erkennen dat ze schromelijk gedwaald hebben, steunende alléén op het licht *hunner* taalkennis en eigen wijsheid, in plaats van op het licht van den Heiligen Geest, die ons de waarheid doet verstaan.

Mannen als VAN DER ROEST, KIST, EGELING en VAN DER PALM hebben er anders over gedacht en anders gepredikt en hebben niet geaarseld om rond voor hun gevoelens uit te komen ¹⁾. Doch — Gode zij dank! dat er ook heden nog andere V. D. ROESTEN KISTEN, EGELING'S en V. D. PALM'S in Nederland gevonden worden, die zich niet schamen te prediken, dat JEZUS CHRISTUS, *de eeniggeboren, eeuwige, natuurlijke Zoon van God is* ¹⁾, *het begin en het einde der gansche Openbaring uitmaakt*: die leeren, dat de Heilige Geest (de *Geest van God* de *Geest van CHRISTUS*) van den Vader en den Zoon onderscheiden en niettemin met den Vader en den Zoon innig vereenigd is: die prediken, „dat wij door het onderwijs van Gods Woord en het *licht van den Heiligen Geest* tot

¹⁾ Zie: VAN DER ROEST, leerredenen, KIST, beoefeningsleer en leerredenen, EGELING, weg der zaligheid en VAN DER PALM, leerredenen vooral. *De Schrijver.*

geloof in JEZUS CHRISTUS en tot bekeering gebragt worden," — die de rolle der Propheten openen en *"de hooge Godsregering over de versmaders van zijn Woord en dienst"* voor de gemeente helder verklaren en met ernst toepassen.

Nederlanders! houdt de zoodanigen in waarde, volgt hunne leiding, want *zij* houden zich vast aan het eeuwig en onwankelbaar Woord van God. Bewaart de onvervalschte leer, in dat Woord geopenbaart, als een' dierbaren schat en geeft ze als eene kostbare erfenis over aan uwe kinderen en kindskinderen — en zijn er vele zulke *ootmoedigen en geloovigen in den lande, die den Heere zoeken*, dan zal Nederland staande blijven, wanneer de magtigste rijken der aarde — even als het oude Babel — zullen in duigen vallen.

Let op Amerika — ziet zijne wegen en wordt wijs! want de geschiedenis van Amerika bewijst aan alle volken dat het woord des Heeren waarachtig is:

Welgelukzalig is het volk, wiens God de Heere is. Psalm CXLIV: 15.

¹⁾ Heidelb. Cath. antw. op vr. 33, die hem noemt den eeuwigen, natuurlijken Zoon van God, 't welk bij wettige gevolgtrekking kan gezegd worden op grond der Schrift. S.

—•••—
AUG 16 1921





100

TOT VERMINDERDEN PRIJS

is bij den uitgever dezes te bekomen:

ROBERT BAIRD.

KERKELIJKE GESCHIEDENIS,

KERKELIJKE STATISTIEK EN GODSDIENSTIG LEVEN

DER

Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

MET EENE VOORREDE VAN

Dr. N. C. KIST,

Hoogleeraar te Leiden.

2 deelen, met eene kaart. Prijs *f* 3,25,

in plaats van *f* 6,50.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

IN THE DEPARTMENT OF THE HISTORY

OF THE UNITED STATES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100











UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07046 4824

DEC 24 1973

BOUND



3 9015 00231 795 9
University of Michigan - BUHR

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
PUBLICACIONES DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS AMERICANISTAS
SERIE QUINTA, NÚMERO V



EL MITO DEL ORO EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA

POR

MANUEL FERRANDIS TORRES

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS

TRABAJO BASADO EN LAS CONFERENCIAS DADAS
EN EL COLEGIO MAYOR DE SANTANDER DURANTE
EL VERANO DE 1929



1 9 3 3

TALLERES TIPOGRÁFICOS

«CUESTA»

MACÍAS PICAVEA, 38 Y 40

E
123
.F37

PRÓLOGO

Entre las gestas heroicas de la Humanidad ninguna se muestra tan llena de sugerencias como la que se refiere al descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Fueron tan grandes las dificultades y obstáculos que hubo que vencer, tan escasos los medios empleados y tan extraordinarias sus consecuencias, que no es de extrañar que la atención de los hombres se volviera en todas las épocas hacia la hazaña gloriosa y constituyera ésta un tema fundamental entre sus investigaciones y estudios.

Infinitos han sido los puntos de vista desde los que se ha estudiado la epopeya americana. Todas las naciones han buscado afanosas en su historia y se han sentido orgullosas cuando han podido hallar entre sus antepasados algún copartícipe de aquellas aventuras; nuestra Patria, a la que nadie ha podido disputar la legítima gloria de ser la creadora y organizadora de los nuevos países, guarda con amoroso cuidado el relato de las hazañas de sus héroes; hoy, en el mundo entero, lo mismo en el viejo que en el nuevo continente, se rivaliza en dar a conocer nuevos matices y desconocidos aspectos del Descubrimiento y la Conquista.

Las biografías de los conquistadores, sus itinerarios y marchas heroicas, sus rivalidades, sus relaciones con los indígenas, la distribución y civilización de éstos antes del contacto con los españoles, la legislación y organización colonial, todas las particularidades que tan decisivo acontecimiento podía ofrecer, han sido sometidas al tamiz de la Historia y presentadas a la Humanidad a través de las ideas, preocupaciones y, no pocas veces, de las pasiones de los que las han estudiado.

Existe, sin embargo, una especial faceta que ha escapado casi siempre a la curiosidad de los investigadores. La ilusión espejismo, el engaño tras el que corrieron los exploradores siglo XVI, apenas si merecía en los tratados una ligera alusión, una cita fugaz, que no dejaba entrever la importancia que en las decisiones tuvo este factor psicológico y aleatorio. Aunemos, pues, esas ilusiones, busquemos las relaciones que existieran entre ellas, demos a la leyenda el alto papel impulsor que en realidad ejerció y entonces surgirá una visión nueva de la conquista, un mundo irreal e imaginario, más propio de la novela y de la poesía que de la Historia, que pobló de fantasmas los nuevos territorios pero que fué el resorte que mantuvo en perpetua actividad a los conquistadores e hizo posible su infinita resistencia ante la perspectiva de un ensueño que muy pocos lograron alcanzar.

Este nuevo aspecto de la Gran Aventura es el que hemos pretendido mostrar en nuestro modesto trabajo. Es indudable que en cada una de sus manifestaciones la investigación y la crítica podrán llegar aún más lejos de lo que nosotros hemos llegado pero nuestro afán ha sido tan sólo presentar una vista de conjunto para el interesado en cuestiones americanas y nos daremos por satisfechos de nuestra labor si, al acabar su lectura, se ha percibido un nuevo matiz en las gloriosas aventuras de nuestros antepasados.

CAPÍTULO I

La leyenda y la Historia.

Si seguimos con todo rigor las modernas orientaciones que rigen la elaboración de las ciencias históricas, es indudable que debe ser rechazada toda intervención de la fantasía y que sólo la más rigurosa investigación y la más depurada crítica deben presidir las afirmaciones del historiador. La Historia así elaborada tendrá todos los caracteres de una ciencia exacta, sus relatos serán inmovibles y la pasión abandonará un campo que sólo a la razón quedará reservado, pero ¿no habremos llenado de aridez una disciplina en la que debía brillar la amenidad? ¿No habremos reservado al corto círculo de enamorados de la crítica histórica lo que debía ser afición y recreo para todos los amantes de las glorias patrias?

Si es la Historia la vida pasada de la Humanidad y si ha de dejar de un modo sincero y completo el espíritu de aquellos hombres que nos precedieron, ha de hacerlo sin deshumanizarse, sin prescindir de sus defectos y errores, reflejando en sus líneas el mismo color que ponían en sus empresas los héroes históricos y aceptando a la vez, junto a los hechos ciertos, los relatos imaginarios, las hazañas fantásticas, los espejismos y leyendas que poetizan el pasado y nos trasladan, casi siempre con más exactitud, al ambiente en que los mismos se desenvolvieron.

Escribir una Historia en la que se prescindiera por completo de la leyenda, no sólo no es conveniente, sino que hasta se podría afirmar que es imposible. En primer lugar, sería presentar una Historia despojada, sin el ropaje maravilloso de las tradiciones, de las consejas, de los romances, que guardan y transmiten el hecho histórico a través del relato legendario. No olvidemos, por otra parte, que la Historia

no ha podido recoger en su campo científico la explicación de hechos y hazañas que andan muy a sus anchas en el campo de la leyenda. El saber popular, con más o menos fundamento, halla explicación a todo, porque a lo que no comprende aplica las fuerzas sobrenaturales y hace surgir la leyenda que es en muchos casos nuestra única fuente informadora. Y si nos fijamos tan sólo en los grandes sucesos históricos, en aquellos hechos que por sus dificultades, o sus dimensiones o sus consecuencias, hieren vivamente las imaginaciones humanas, entonces comprenderemos la imposibilidad de rechazar o despreciar la leyenda: nuestras luchas contra cartagineses y romanos, la caída de la monarquía visigoda, la Reconquista personificada en el Cid, la gran epopeya americana, son momentos de nuestra Historia que la exaltada imaginación popular ha poblado de leyendas y que el historiador no tendrá más remedio que recoger si quiere reflejar con toda su intensidad la época que relata.

Y no hablamos tan sólo de aquellas leyendas *posteriores* al hecho que envuelven a éste en su ropaje nebuloso ocultándolo y desfigurándolo ante las miradas inquisitivas de la Historia, sino que nos referimos también a las leyendas *anteriores* al suceso, las que sirven de motivo para realizar las hazañas heroicas, verdaderos espejuelos de la vida que fuerzan la actividad de los mortales en la persecución de un ideal, de un mito, tanto más inasequible cuanto más perseguido. Hoy no se puede afirmar que existan *leyendas totalmente legendarias*, puro producto de la imaginación, sin contacto ni relación alguna con la realidad, no; en toda leyenda hay siempre un fondo de verdad aprovechable para la Historia. La leyenda inicia el camino, marca la existencia de un hecho que se envuelve en el ropaje vistoso de la fábula para sobrevivir a la marcha del tiempo, y la Historia se encarga de restituirlo a sus proporciones exactas, de desenvolver poco a poco el ropaje que lo desfigura, de disminuir el campo de lo legendario substituyéndolo por la afirmación científica.

En cualquier rama del saber humano encontramos el mismo proceso. La astrología y la quiromancia fueron los primeros jalones que abrieron camino a la astronomía y los hombres que comenzaron por observar los astros para predecir el destino humano, que vinieron a llear la responsabilidad de sus hechos en la situación de determinadas estrellas, acabaron por conocer las maravillosas leyes que rigen el movimiento del Universo y sentaron los principios de la ciencia astronómica. Los alquimistas, que dedicaron todos sus esfuerzos

investigaciones al descubrimiento de la piedra filosofal, no se daban cuenta que al empuje de su creencia legendaria colocaban los cimientos de la ciencia química, una de las más maravillosas y fecundas de nuestros días. Y así se ha podido ver cómo la cábala precedía a las matemáticas, el presagio abría el camino del cálculo, la hechicería precipitaba el desarrollo de la medicina y, en general, los primeros esfuerzos de la inteligencia humana, borrosos, imprecisos, llenos de fantasía, eran el heraldo que anunciaba el triunfo posterior de las distintas ciencias.

Pues bien, es indudable que la Geografía y la Historia son, entre las ciencias, las más propicias para acoger en su seno toda clase de leyendas; la imposibilidad de usar la experimentación para la comprobación de los hechos históricos, predispone a una vida más intensa y dilatada de la fantasía; la fuerza con que la hazaña heroica se graba en la imaginación de sus contemporáneos, facilita la creación y desarrollo de la leyenda y de tal modo se compenetran y funden entre sí lo real y lo imaginario que no son pocas las ocasiones en que sólo la fábula da adecuada explicación a sucesos y aventuras que, de otro modo, no tendrían explicación posible.

Y cómo nos ha de extrañar, por consiguiente, que al recoger la historia la odisea de aquellos exploradores y conquistadores que ganaron de heroicas hazañas el continente americano, se halle tan íntimamente mezclada con la leyenda, que sea difícil señalar donde acaba lo real y donde comienza lo imaginario? Y por qué hemos de rechazar lo que haya de mito en la epopeya americana si precisamente lo fabuloso era el impulso tras el cual se desarrollaba la realidad? Ciertamente que pocas veces habrá tenido la imaginación humana campo más abonado para el desarrollo de toda clase de fantasías. «La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias», dice Gómara al Rey al dedicarle su «Historia de las Indias», y, en verdad, que los detalles del descubrimiento y conquista de América, son más propios para ser desarrollados por un exaltado poeta que por un aficionado a la Historia. Todo, desde el descubrimiento colombino hasta el viaje de Elcano, desde las conquistas de Cortés y Pizarro hasta la sublevación del rebelde Aguirre, es heroico, legendario, maravilloso, y solamente factible para aquella raza de luchadores y aventureros que, habiendo templado su espíritu en la lucha de siete siglos contra el infiel, salió capacitada al terminar la Reconquista, para las más osadas e increíbles empresas.

Si en cualquier momento de la historia de la Humanidad, los mitos y las leyendas han ejercido una poderosa influencia en las actividades del hombre, no podemos olvidar que nuestros navegantes del siglo xvi, realizando proezas dignas de los relatos mitológicos, verificaron los descubrimientos más portentosos e inesperados sin que, en la mayor parte de las veces, tuviesen otro acicate, otro estímulo para obrar, que una fábula, una leyenda, un mito, que se esfumaba cuando más próxima parecía su realización.

Vamos a analizar, por consiguiente, un elemento de extraordinario interés en el descubrimiento y conquista de América. Se ha estudiado ya con todo detalle los efectos de la actividad de nuestros aventureros, los territorios descubiertos, los países dominados, sus relaciones con los indígenas y la organización de lo conquistado, pero todo ello es la consecuencia, el fruto recogido; ahora intentaremos orientarnos hacia las causas de esa actividad, hacia las intenciones de los protagonistas, hacia los motivos, más o menos reales, que presidieron sus actos y sostuvieron su extraordinaria movilidad y su heroico desprecio por las fatigas físicas.

América estaba preparada. Los mitos más dispares, las leyendas más heterogéneas, los mismos conflictos sociales, predispondrían al indígena a maravillarse ante el invasor y a aceptar su sobrenatural aparición como una nueva manifestación de la secreta voluntad de los dioses. Los españoles, que no se hallarían menos maravillados, mezclarían sus propias ilusiones con las vagas tradiciones de los indígenas acomodando éstas a aquéllas. Y sin hacer caso de las realidades, viviendo *en leyenda*, más que *en historia*, se desparmarían derrochando valor y tenacidad por todos los rincones del mundo recién descubierto y escribirían la más brillante página de la historia de la Humanidad.

CAPÍTULO II

Los argonautas del siglo XVI.

Si el ambiente de América era el más a propósito para la aceptación de cualquier fenómeno que pareciese sobrenatural, el espíritu español de la misma época era también el mejor preparado para acometer cualquier empresa por fabulosa e inverosímil que pareciese. La Península acababa de fundir sus principales partes y acorralaba hasta la derrota definitiva al enemigo secular, la guerra de Granada había tomado aires de Cruzada, se consideraba la lucha y la conquista como algo inherente a la vida española, y fué tal el impulso adquirido, que se hacía preciso encontrar una válvula de escape por donde se encauzase el afán de gloria y riquezas que seguía sintiéndose al acabar la Reconquista.

Si en aquel momento no hubiese sido descubierto el Nuevo Mundo, la misma ley de inercia hubiera obligado al español a saltar el estrecho y continuar combatiendo en tierras africanas, o le hubiera impulsado a una segunda edición de la expedición de catalanes y aragoneses a Oriente; pero América apareció y el acicate de la novedad se unió a todos los demás factores. Al afán de gloria y dominio, a la sed de aventuras, al deseo de propagar la fe, se unió la atracción de lo desconocido y, sobre todo en los primeros momentos, la ambición, la creencia de que se iba a obtener el máximo lucro con el mínimo esfuerzo, la seguridad de que aquellos lugares, de los que aun nada se sabía, constituían una verdadera tierra de promisión que derramaría a manos llenas sus riquezas sobre los osados que arribasen hasta ella.

Y lo curioso del caso es que el mismo Colón, el que iba a descubrir los nuevos territorios, el que aun no podía garantizar ni la

existencia de los lugares que buscaba, iba animado de las mismas ilusiones y de los mismos proyectos que llenaban la mente de los que le siguieron cuando ya habían llegado a la metrópoli las primeras piezas de oro del Nuevo Mundo. Y en Colón, como en los demás, la idea dominante era la posesión del áureo metal; por él resiste la dilatada espera ofreciendo sus proyectos en las distintas cortes europeas, por él discute de un modo intransigente con los Reyes Católicos los privilegios que se le habían de reconocer, él le asiste en el angustioso viaje de más de tres meses, capaz de desalentar a quien no esperase un premio que le compensase con creces de todas las amarguras.

Era el mito del oro el que empujaba a Colón, ante él aparecía un vellocino dorado infinitamente más rico que el del bosquecillo de Colcos, y Colón, al realizar su proeza, era pura y simplemente un argonauta. El mito de Jasón no es más que el modelo de la hazaña colombina; la aventura de los conquistadores de América es, en el siglo xvi, la reproducción, en escala gigante, de la fábula del vellocino de oro.

Al comparar los relatos de la leyenda griega y las hazañas de los conquistadores americanos, la repetición salta a la vista, como si la Providencia, al iniciar un suceso de trascendencia para toda la Humanidad, manejase el mismo espejuelo para atraer a los seres necesarios para su realización; y ¿qué espejuelo o ilusión moverá a los hombres a realizar las más heroicas empresas, a desafiar las cóleras del mar y los peligros de la tierra, sino el constante y universal afán de riquezas materiales? El argonauta, como el descubridor, sufrieron el espejismo del oro y brillaba éste en forma de vellocino en la edad incierta de Jasón, como en la edad cierta de Colón brillaban los palacios de plata, los templos de oro, las puertas incrustadas en zafiros y las riquezas en especiería pertenecientes al Gran Khan o al Preste Juan de las Indias.

La Cólquide, situada en lugar tan próximo a Grecia como el mar Negro, recuerda nuestras Indias orientales y occidentales, tan tenazmente buscadas por los nuevos argonautas; el vellocino famoso del mito griego, se trueca en mundo nuevo, en América entera, que forma toda ella un vellocino de oro más fabuloso y deslumbrador que el antiguo, pues se mantiene siempre inasequible a pesar de las riquezas que se iban encontrando en los distintos territorios americanos; no era un dragón el guardián del tesoro, sino un monstruo infernal y proteico que resultaba invencible por su misma complejidad: eran los hombres,

el clima, la tierra, los frutos, las fieras, los insectos y las enfermedades, era la Naturaleza entera, la que mostrándose desconocida y hostil, defendía los fabulosos tesoros de la avidez de los conquistadores. Y a pesar de ello no hubo sólo un Jasón sino centenares de ellos que, atraídos por el espejuelo dorado, impulsados por la ambición de gloria y dominados por una sed inextinguible de aventuras, se sucedieron sin interrupción en su marcha hacia lo desconocido, sin que las pérdidas y sufrimientos de los primeros desanimasen ni hiciesen retroceder a los que les seguían.

El vellocino de oro, el viaje de Jasón, representan la prehistoria, digámoslo así, el poema épico de los descubrimientos, y, para que las analogías no se acaben, aparece junto a Jasón la figura de Medea que también puede transformarse en símbolo: el símbolo de las razas conquistadas por los descubridores. Medea se nos muestra como hechicera representando a la magia y la magia es el denominador común que enlaza las primitivas creencias religiosas de los pueblos americanos; las seducciones, las agorerías, las nigromancias de Medea, simbolizan las ofrendas, los sacrificios, los valiosos presentes hechos por los indios recién descubiertos para alejar la cólera y granjearse la estimación de los que tomaron por dioses al aparecer ante ellos. La admiración, la obediencia ciega de Medea hacia el argonauta, es el símbolo de los idénticos sentimientos que embargarán el espíritu de los indígenas de América al observar la superioridad de los descubridores, su misterioso poder que les hace manejar el rayo y el trueno, su condición divina que los hacía aparecer como invulnerables.

La volubilidad de Jasón, sus facilidades en prometer unidas a sus dificultades en cumplir, el arrojo con que se lanza a los mares venciendo peligros sin cuento en requerimiento del codiciado objeto que constituye la meta de su viaje, las redes tendidas y los engaños hechos a la familia hospitalaria que lo recibe cuando está a punto de fracasar, los mil ardises puestos en ejecución hasta lograr la conquista del áureo vellocino, la mezcla de audacia y astucia que desarrolla en sus empresas, la tenacidad y el disimulo en sus propósitos, hasta su resolución de fundar su familia con la gente propia y erigir su hogar en la tierra patria, cuantas fases nos muestran el espíritu y la vida del famoso argonauta, tienen su repetición de un modo maravilloso en las aventuras naturales de cualquiera de los descubridores del siglo xvi; el mismo valor, la misma habilidad, la misma astucia, despliegan el aventurero helénico que el americano,

mostrándonos, el paralelo de ambas epopeyas, cómo se reproducen en la Historia las mismas virtudes y los mismos defectos a pesar de las grandes distancias en el tiempo y en el espacio.

Aun más; si observamos a Medea herida por el desengaño que la produce el abandono de aquel Jasón a quien recibió con los brazos abiertos y la vemos dispuesta a vengarse de quien ya es considerado como enemigo, tendremos simbolizado también el desengaño sufrido por los pueblos conquistados al ver que aquellos seres, a quienes tomaron por dioses en los primeros momentos, mostraban, al ser conocidos, las mismas debilidades, los mismos defectos y pasiones que los demás seres humanos.

Ahora bien, por grandes que sean las semejanzas entre las aventuras de los argonautas griegos y las de los argonautas españoles, no hay que olvidar que las de aquéllos se desarrollan en una época mitológica y las de éstos en una era completamente histórica; aquellos personajes son todos míticos, éstos no pueden ser más reales. Les unen el obrar impulsados por parecidas ilusiones y el realizar hazañas de reconocido heroísmo, pero el explorador español del siglo xvi tiene características especiales de religiosidad, sacrificio, resistencia y dinamismo, que le hacen doblemente interesante para nosotros.

Nuestro argonauta pertenece a la clase humilde, al pueblo, no existiendo entre los primeros descubridores y conquistadores ni un solo nombre de familia ilustre; el conquistador primitivo representa en América la democracia. Cortés y Pizarro, Almagro y Valdivia, Soto y Alvarado, todos los que añaden un nuevo florón a la corona de España, partieron a la conquista como aventureros que nada poseían y, sin nada que perder, sólo se exponían a realizar sus ilusiones, a que el mito se transformase en realidad y llenase sus manos del oro que tanto ambicionaban.

Nuestro conquistador no era culto; apenas si llegan a media docena los que han dejado sus nombres en obras útiles a la posteridad, el resto era de instrucción tan deficiente que rayaba en muchos con el analfabetismo. Por eso prende fácilmente en ellos la superstición, por eso recogen toda clase de leyendas y por eso creen, a pesar de los desengaños, que van a encontrar las fabulosas riquezas de que les hablan los indios o las aguas milagrosas que les devolverán la juventud. Y son en todo momento hombres de religión; la conquista toma tintes de Cruzada y cada conquistador es un campeón de la fe; la propaganda de la religión católica es la primera condición

que aparece en todas las capitulaciones, religiosos de todas clases forman el obligado complemento de todas las tripulaciones, y la cruz acompaña siempre a la espada ya derrocando ídolos, ya convirtiendo indígenas, ya sembrando de nombres de santos los territorios que se iban conquistando.

Pero donde se manifiestan en más alto grado las características de los aventureros del siglo xvi es en su heroísmo y movilidad. Heroicos lo fueron hasta la exageración, ciegamente, sin que les importase la vida, afrontando sonrientes los mayores peligros y descubriendo a cada paso maneras inéditas de ser heroicos. Heroísmo en la conquista y heroísmo en la guerra civil. Habría que citar la vida de todos y cada uno de ellos para aducir ejemplos de valor. El mismo valor ciego que en el siglo xiv lanzó hacia Oriente a catalanes y aragoneses, lanzaba en el xvi hacia Occidente a castellanos y extremeños, y el mismo afán de lucro y de poder y la misma confianza en el azar que animó a Roger de Flor, Berenguer de Rocafort y Berenguer de Entenza, fueron las directrices de las empresas de Cortés, Pizarro y Balboa. Y es que el heroísmo no se ha localizado nunca en determinadas regiones españolas, sino que ha llenado por igual el espíritu de nuestra patria.

Y en cuanto a su movilidad, es tan característica, que diferencia de un modo radical la colonización española de la realizada por cualquiera otra nación europea. El explorador que se lanzaba hacia el Nuevo Mundo en pos del señuelo dorado que le seducía, nunca se consideraba satisfecho por muy rica que fuese la realidad encontrada. Apenas hubo pisado Colón la tierra de Guanahani, se lanza desatentado a recorrer islas y más islas en busca de la maravillosa Cathay y del riquísimo Cipango; cuando pierde la esperanza de hallarlos, persigue la localización del Paraíso Terrenal; más tarde cree hallarse próximo a las minas de oro del rey Salomón, y, de este modo, en cada uno de sus viajes, va abandonando lo conocido que le decepciona, buscando siempre lo desconocido que le atrae. Cortés, que podía considerar realizado su ideal con la conquista de Méjico, cree que aun no se halla en posesión de la fuente de riqueza que buscaba y lanza emisarios en todas direcciones y aun él mismo emprende la penosa marcha que le lleva hasta California. Pizarro establece en el Perú un nuevo centro de expediciones para ir siempre más allá, expediciones que han de alcanzar el límite meridional del Continente.

Y así todos, haciendo posibles esas marchas inverosímiles a través de territorios vírgenes, esos encuentros de Alvarado y Belalcázar

en el Ecuador, procedente el uno de Méjico y el otro del Perú esas hazañas de Cabeza de Vaca y Andrés Ocampo, recorriendo 10.000 y 20.000 millas respectivamente por terrenos desconocidos entre una naturaleza hostil y ante el continuo peligro del ataque indígena; sólo así se comprende que en menos de medio siglo se hubiese podido descubrir y someter el continente americano desde California hasta Tierra de Fuego.

Es indudable que nuestros argonautas tuvieron defectos, pero no olvidemos la diferencia de época y huyamos de juzgar a los hombres del siglo xvi con el criterio del siglo xx. Con toda su ignorancia, con la crueldad de que tanto se les ha motejado, con su codicia, con su falta de habilidad política, fueron tantas las virtudes que mostraron y tan magna la obra por ellos realizada, que la Historia los recoge como el timbre más glorioso de nuestra raza. *Gracias a ellos pudo España crear lo que —bueno o malo— existió durante siglos y fue la raíz de lo que existe hoy y en lo futuro existirá* (1).

(1) R. Blanco-Fombona: «El conquistador español del siglo xvi». Madrid, 1921, pág. 294.

CAPÍTULO III

El mito del oro.

Si consideramos como hecho indudable que en todo mito o leyenda existe siempre algún fundamento de verdad, no podemos juzgar su importancia como auxiliares eficacísimos de la Historia, ya que suelen presentarnos, a través del ropaje maravilloso de los cuentos de hadas, la explicación adecuada de sucesos que de otro modo no sabríamos explicar. Todo mito, todo relato legendario, deleitará nuestro espíritu con la desbordada intervención de la fantasía, pero si depuramos sus afirmaciones, si apartamos un poco la brillante nebulosa que los envuelve, encontraremos la oculta verdad, el fondo científico que la Historia debe aprovechar.

El mito de Prometeo, el titán que roba su fuego a Júpiter, fuego que sólo la especie humana se sabe procurar, es la leyenda explicativa de la invención de la llama del hogar, ese elemento tan indispensable al hombre que sólo con su posesión se puede considerar señor de la Naturaleza. El mito de Ceres, la hija bienamada de Júpiter, que desciende al Averno durante algunos meses para volver al Olimpo durante el resto del año, es el símbolo maravilloso de la invención de la Agricultura, que deposita las semillas en el surco durante el invierno para brotar en doradas espigas durante la primavera. El mismo mito de Jasón, visto a través de la Historia, nos deja entrever que bajo el señuelo del célebre vellocino de oro se cerraba un núcleo de riquezas tan importante y verdadero como las minas de oro del Cáucaso (1).

Pues bien; todas las leyendas que poblaron de ilusiones la mente

1) Ch. Lummis: «Los exploradores españoles del siglo xvi», pág. 150.

de nuestros conquistadores, todos los mitos que impulsaron su actividad, pueden reducirse a uno sólo, genérico, global, que puede aplicarse a toda la conquista de América y que sirve para explicarnos los más interesantes detalles de la misma, las más intrépidas incursiones y los heroísmos, muchas veces suicidas, de los exploradores españoles; nos referimos al mito del oro, a esa fiebre amarilla que se apoderó de los españoles del siglo xvi, como se había de apoderarse de los ingleses al conocer los yacimientos diamantíferos del Transvaal y de los norteamericanos en la época de los descubrimientos auríferos de California. Fué un dedo de oro el que guió a Colón hacia América, a Cortés hacia Méjico y a Pizarro hacia el Perú; fué la obsesión del oro la que bautizó gran número de las regiones descubiertas con los nombres de Castilla de Oro, Río de Oro, Costa de Oro, Río de Plata, Puerto-Rico, Costa-Rica, etc., fué la misma obsesión la que transformó otros nombres geográficos en sinónimos de riquezas: «pequeño Perú», «vale un Potosí», son expresiones que, datando de aquel tiempo, aun han sobrevivido hasta nosotros.

Pero este mito directriz, que es el impulso general de la conquista, se divide y subdivide más tarde en tantos mitos y leyendas particulares, como son las regiones que han de ser objeto de la misma, tal modo que no hay expedición o descubrimiento en el que no pueda señalarse la especial leyenda que sirvió de estímulo inicial. Y así vemos a Colón partir en busca de los estados del Gran Khan, del espléndido Cipango y de la maravillosa isla Cathay, y a Cortés y Pizarro lanzarse a la conquista de los poderosos imperios azteca e incásico, cuyas riquezas ya entrevieron los precursores Grijalva y Andagoya. La fiebre amarilla hace delirar a los conquistadores con tesoros fantásticos y a medida que la realidad va confirmando y aun superando las primeras ilusiones, cuando las maravillas insospechadas que a cada paso encuentran, les hace no maravillarse ya nada y creer las suposiciones más absurdas, las leyendas se entrelazan y multiplican, y en medio de las selvas, a través de los ríos más allá de los montes, buscan ciudades quiméricas con templos de oro y palacios de plata, príncipes misteriosos que cubren sus cuerpos de oro y desprecian por su abundancia las perlas y piedras preciosas, ríos y lagos en los que la más fantástica riqueza sólo esperaba la llegada del primer poseedor.

Es la época en que se habla del «hombre de oro», tan ansiosamente buscado por las regiones de Nueva Granada, Venezuela y especialmente del Ecuador; de la «Casa del Sol», colocada por la imaginación

exploradores en las mesetas de los Andes; del riquísimo Imperio Inca, a quien se creía más fastuoso que el de los Incas; del lago Titicaca, con cordilleras de montañas de plata, ilusión que duró hasta Humboldt, en el siglo xix, lo identificó con el Orinoco; de las minas de oro del Meta, buscadas por toda la región ecuatorial; de las fabulosas ciudades de Manoa, Enim y Paytiti, perseguidas a través de las selvas del Amazonas; de las no menos fantásticas de Paititi y Quivira, entrevistas por la imaginación de fray Marcos de Niza y que hicieron a Coronado recorrer el territorio del actual Nuevo México. Hasta las regiones argentinas, las más alejadas de los primitivos lugares legendarios, sufren la influencia del mito del oro y se habla en ellas del «Rey Blanco», poderoso señor de dilatados subterráneos territorios, y de la «Ciudad de los Césares», y de Jauja, ciudad venturosa, y del país de la canela, ruta hacia riquísimos territorios auríferos.

No hay lugar, por escondido que sea, que no se vea animado por una leyenda, y no hay leyenda, por inverosímil que parezca, que no arrastre a legiones de exploradores en busca de las riquezas que la confirmen. De esta manera, el mito del oro, que se hace cada vez más errante e inasequible, nos da con toda sencillez la explicación de la extraordinaria movilidad y gran dinamismo que se nota en aquellos exploradores; en cuanto uno de ellos arribaba a cualquier punto del continente americano, llegaba a sus oídos la noticia de que más allá, casi siempre detrás de la vecina cordillera y a orillas de un lago, se encontraba un poderoso reino o una fantástica ciudad coronada de riquezas, y el explorador se transformaba en conquistador, dejaba lo seguro por lo eventual y desconocido y se aventuraba al interior del territorio en pos de aquel ideal que se alejaba tanto más cuanto más cercano parecía. Y esto lo hacen hasta los que han encontrado mayores riquezas que las que buscaban, siendo tal la influencia de la dorada leyenda, que aun a fines del siglo xviii y cuando ya se había recorrido toda la América del Sur, todavía se buscaba en misteriosos rincones que harán fabulosamente rico a su descubridor.

El mito del oro, como dice nuestro panegirista norteamericano (1), siguió el curioso y característico curso de todos los mitos. Primero un hecho notable; después el relato de un hecho que ha dejado de existir; luego, el eco lejano de ese cuento enteramente

(1) Ch. Lummis: «Los exploradores españoles del siglo xvi», pág. 157.

despojado de sus hechos fundamentales y, por último, un enredo maraña general del hecho; la leyenda y el eco formando un nuevo mito difícil de reconocer.

Ahora bien, si afirmamos que la codicia del áureo metal fué uno de los principales, quizá el más importante, de los móviles de la conquista, sobre todo en sus primeros tiempos, no por eso hemos de afirmar que la pasión del oro fuese el único acicate que movió a aquellos aventureros, ni muchos menos que constituya un defecto genuino del pueblo español. Los españoles amaban el oro, como han amado y lo amarán todos los hombres mientras sea el más poderoso medio para la satisfacción de sus necesidades, mientras sea el único denominador común que permita la posesión de cuanto se desee; en este sentido, el oro ha sido siempre la fuerza motriz de la Humanidad, la principal razón de sus actividades, y si el extranjero hacía todo lo posible por acercarse, más o menos lícitamente, a aquellas tierras que tanta riqueza ofrecían, no nos ha de extrañar que el español, que era el primer poseedor de lo descubierto, que dejaba una patria pobre y provenía de una familia más pobre todavía, se deslumbrase al encontrar oro en poder de gentes que desconocían su valor, menospreciaban su valor y que no tenían inconveniente en señalar otros lugares en los que todavía se le encontraría en mayor abundancia.

Y fué tan útil y fecunda la pasión del oro, que ella decidió los momentos difíciles que los españoles hallaron en su camino. Cuando Colón vió vacilar a sus tripulaciones, según el relato tradicional, no halló mejor argumento para animarlas que el recordar «cuanta gloria e provecho de la constancia se les seguiría perseverando en su camino; prometíales que en breves días darían fin a sus fatigas y que *viaje con mucha e indubitada prosperidad*». Al notar Cortés vacilaciones entre sus soldados ante la magnitud de la empresa que iban a emprender, les dice como argumento definitivo: «El que quiera ser rico que me siga, los demás que regresen a Cuba». Cuando Pizarro se halla en la isla del Gallo, en el momento más apurado de su aventura, temiendo que nadie se atreva a seguirle a través de los peligros que va a arrostrar, traza una línea con su espada y exclama: «Por aquí se vuelve a Panamá, a ser pobres; por aquí se va al Perú a ser ricos». Al contemplar el hijo del cacique Comogre las disputas de los compañeros de Balboa por el reparto del oro encontrado, le advirtió: «Reñís por bien poco; si es tanta el ansia que tenéis y si por la codicia habéis desamparado vuestra tierra viniendo a inquietar la

nas, provincia os mostraré donde podáis contentar este deseo», y sus palabras surgió el descubrimiento del Mar del Sur. Podrán exactas o no las frases mencionadas, pero lo que no ofrece duda que ese era su espíritu y que todos sabían la palabra mágica que endía los ánimos.

Sin embargo, había otros muchos impulsos que empujaban a la aventura a aquellos caballeros del Dorado, como les llama un joven historiador (1). En las jornadas americanas, la gloria de descubrir y conquistar nuevos imperios, el supremo mando y la dirección de ellos otorgaban los reyes al afortunado capitán que ensanchaba sus dominios, y aun el simple goce de guerrear, fueron tan grande e importante como el citado afán de riquezas materiales. Había una necesidad psicológica de dominar en aquellos dominadores, un afán de emulación, de superar a otros héroes, de mandar como reyes ya que tan humildes nacieron, y, sobre todo, una sed de aventuras tal, que si llegaban a ricos, en lugar de retirarse a gozar en una vida tranquila de las riquezas tan trabajosamente ganadas, seguían organizando por su cuenta nuevas empresas y acababan arruinándose de nuevo en expediciones que, si no les reportaban ya beneficio económico alguno, ensanchaban más y más los horizontes de lo desconocido a las generaciones posteriores.

Cortés, que podía haber disfrutado tranquilamente del oro que había sacado a los tesoros de Motezuma, dilapidó sus beneficios en las expediciones de Honduras y California; Almagro, que reunió un gran botín con los repartos de Cajamarca y Cuzco, se arruinó completamente en su excursión por el territorio de Chile. Eran conquistadores del oro, pero «eran bien españoles, preferían la guerra y la muerte antes que la vida del esfuerzo continuo y metódico» (2).

Y el mito del oro dió sus frutos, pero los dió lentamente, cuando habían desaparecido aquellos exploradores que lo habían perseguido a costa de su sangre y de su vida. En la península tocada por Cortés y recorrida por Coronado, apareció a mediados del siglo xix una zona de mayor riqueza aurífera del mundo, como si la Naturaleza mostrase en el oro de California el brillo que deslumbró a los ilusos seguidores de Cibola y Quivira. Zacatecas en Méjico, Potosí en

(1) Emiliano Jos: «La expedición de Ursua al Dorado y la rebelión de Lope de Alvarado».

(2) R. Blanco Fombona: «El conquistador español del siglo xvi», pág. 237.

el Perú, han sido los filones más ricos del Nuevo Mundo y la envidia de las naciones enemigas de España que han intentado, siempre sin poderlo, arrebatarnos sus frutos atacando las remesas que venían a la metrópoli. En la región regada por la sangre de los que buscabamos las tribus de oro de Meta, se han descubierto las minas de Guayana, motivo de disputa entre Inglaterra y Venezuela. Y si hablamos de la riqueza de las Antillas, de las minas de hierro, cobre, zinc, manganeso y otros metales que se hallan repartidos por todo el continente americano, de los yacimientos petrolíferos que constituyen la obsesión de la América del Norte, de los mil y mil motivos que existen para considerar el territorio descubierto por los exploradores españoles, como un verdadero Dorado, como un inmenso vellocum, cuya riqueza supera a las fantasías de sus descubridores.

Maravilloso era el imperio del Gran Khan y extraordinario el poder y la riqueza que Colón les suponía, pero nunca hubiera podido sospechar que la realidad superaría a sus sueños, como nunca sospechó que había descubierto un Nuevo Mundo del que surgirían veinte poderosas naciones, nacidas a la vida gracias al mito del Dorado que empujó sus naves.

CAPÍTULO IV

Colón y la leyenda negra.

Es un hecho indudable que los grandes sucesos históricos de la humanidad, aquellos que por su transcendencia y consecuencias crean vivamente las imaginaciones humanas, sufren, al pasar el tiempo, la intervención de elementos fantásticos, y van envolviéndose poco a poco en un ropaje legendario que, si bien los aleja de la realidad, aumenta la belleza de sus detalles. La imaginación popular, al reproducir el suceso, tiende al personalismo, a cristalizar en un solo personaje, el héroe, todas las virtudes y heroísmos que, en la realidad, no son más que las mismas virtudes y heroísmos del pueblo que convivió con él; y si a este entusiasmo ensalzador se une la pasión o los odios políticos, entonces no se contenta con elevar al legendario, sino que descarga toda clase de censuras y ataques contra los que le rodearon para que, en su papel de malditos, sirvan de pedestal al favorito.

Es decir, que siempre que nos encontremos con un hecho de transcendencia universal, sorpresa de propios y extraños, y de consecuencias ilimitadas, aparecerá en seguida la figura-símbolo de la popeya realizada, capaz de remover todos los obstáculos que se le pongan hasta vencer su empresa; frente a ella la masa incapaz de comprender al héroe, la encargada de obstaculizarle, la que al fin será vencida por el poder del genio; y envolviendo a unos y a otros, la leyenda tejerá toda clase de detalles, oscurecerá el relato histórico y acabará haciendo muy difícil, a veces imposible, separar la realidad de las creaciones de la imaginación.

Este es el caso de Cristóbal Colón. Ni su nombre, ni su patria, ni sus años, ni sus planes, ni siquiera sus hechos, han podido ser recogidos sin vacilación alguna por la Historia. Realizó una hazaña

que estremeció de admiración a sus contemporáneos, inició una nueva era en la historia del mundo, comenzó él mismo a biografiar la labor que aun está por realizar en nuestros días, y a pesar de la resonancia de sus hechos, de sus consecuencias y de la época en que vivió, hoy es la figura histórica más legendaria, valga la palabra, ya que la leyenda rodea su cuna, le sigue en los momentos más interesantes de su vida, envuelve la gestación de los planes que llevaron al descubrimiento y acaba por acompañarle aún más allá de su muerte.

Y si la leyenda en este caso se hubiera limitado a ensalzar los méritos del Almirante o a embellecer el relato de sus hazañas, hubiera pasado de ser un complemento más o menos poético de la Historia; pero desgraciadamente no fué así. Colón, considerado como extranjero, realizaba el descubrimiento bajo la bandera de España. España, en aquellos momentos, abandonaba su fragmentación medieval para preparar la formación del gran imperio del siglo xvi, España iba a adquirir la hegemonía de Europa y las demás naciones se disponían a atacarla con toda clase de armas; se iba a forjar la leyenda negra, esa leyenda anglo-franco-holandesa que no perdonaría nada para atacarnos y que debía comenzar por borrar de nuestra Historia la gloria que nos correspondía por el descubrimiento del Nuevo Mundo. No es, pues, la leyenda poética la que aquí aparece, sino la leyenda apasionada, la que trata de ensalzar al héroe rebajando a los que le rodean, la leyenda antiespañola, admirablemente resumida por Menéndez Pelayo en sus «Estudios de crítica literaria»: «Lo corriente y lo vulgar en Europa y en América, lo que cada día se estampa en libros y papeles, es que la gloria de Colón es gloria italiana o de toda la Humanidad, excepto de los españoles, que no hicieron más que atormentarle y explotar inicuamente su descubrimiento, convirtiéndolo en una empresa de piratas. Esta es la leyenda de Colón y esta es la que hay que exterminar por todos los medios, y hacen obra buena los que la combaten, no sólo porque es antipatriótica, sino porque es falsa y nada hay más santo que la verdad» (1).

La primera nebulosa histórica que aparece en la vida del Almirante es precisamente la del lugar de su nacimiento, cuestión la más batallona, la que ha suscitado mayores controversias y la que ha dividido más a sus biógrafos, como si de ella dependiera la mayor

(1) M. Menéndez y Pelayo: «Estudios de crítica literaria». Segunda serie: «Los historiadores de Colón», pág. 292.

menor gloria de España en el Descubrimiento. ¿Merece este problema la importancia que se le ha dado? Como dato histórico que sirviese para completar la biografía de un personaje célebre, es indudable que ofrece interés, pero ¿es que se puede vincular la gloria colombina al lugar en que más o menos fortuitamente viniese al mundo el descubridor? Si se demostrase de un modo indubitado que Colón era italiano, ¿dejaríamos por eso de ser los descubridores, conquistadores y colonizadores de un mundo nuevo? ¿aumentaría la participación italiana en la gloria del Descubrimiento? En ese caso tendríamos también que afirmar que el viaje de Magallanes era una empresa portuguesa y que los maravillosos cuadros con que el Greco ha embellecido la ciudad de Toledo, eran manifestaciones del arte cretense.

Es decir, que aunque Colón no fuera español, nadie puede dejar de reconocer que el mérito de sus acciones no existe sino incorporado a la historia del pueblo español, que fué nuestra nación la que le acogió, encauzó e hizo viables sus propósitos, precisamente en circunstancias difíciles y cuando otros pueblos le habían rechazado, y que por mucho que se quiera conceder al genio, intuición y perseverancia del descubridor, no hay que olvidar a los colaboradores, a los compañeros, a los protectores, que hicieron triunfar a quien por sí solo no hubiera podido realizar sus proyectos. Es, por consiguiente, manifiesta ingenuidad, el querer demostrar a todo trance que Colón era español como si con ello se garantizase para nuestro país la gloria de la epopeya americana. Y, en último caso, ¿porqué ese empeño en dar ciudadanía española a quien nunca la quiso? No olvidemos que el mismo Almirante se enorgullecía de su noble origen extranjero, que se atribuía una educación universitaria no española, en una palabra, que el demostrar que era compatriota nuestro, era demostrar también que fué un mal compatriota. No es, pues, la cuna de Colón lo que nos interesa, ni debemos entretenernos en analizar los argumentos de los defensores de las distintas tesis que pretenden resolver el problema; lo que sí nos interesa y hemos de hacer resaltar, son las consecuencias que para la leyenda antiespañola tiene su condición de extranjero.

Para glorificar a Colón se sacrifica a sus colaboradores; simbolizando el héroe toda clase de virtudes, se llena de vituperios al pueblo que le rodeó, y en lugar de reconocer que alcanzó el triunfo *por* los españoles, se afirma que pudo lograrlo *a pesar* de los españoles. Esta es la leyenda de glorificación, la que presenta a Colón como un genio incomprendido, como un hombre superior a quien persiguiera

el recelo y la mediocridad de los españoles, leyenda sostenida por los biógrafos inmediatos al Almirante, mantenida durante dos siglos y que sólo se va esfumando a medida que en el horizonte histórico se destaca la labor humilde y fecunda de los que se hallaban en segundo plano, a medida que va desapareciendo la creencia de que son las grandes individualidades las que hacen avanzar a la Humanidad.

La España que conoció a Colón no era una España de envilecidos, de piosos e ignorantes; entre sus navegantes, cualquiera de los que acompañaron al Almirante en su primer viaje, sobre todo los Pinzones podían competir con él en práctica y conocimiento de los mares; entre sus cartógrafos, el nombre de Juan de la Cosa, brilla como el del primero que dejó dibujadas las tierras acabadas de descubrir; sus capitanes y gobernantes demostraron un valor y una habilidad infinitamente superiores a las del genovés. Colón no realizó jamás una navegación de tan admirable maestría como las de Martín Alonso Vicente Yáñez Pinzón, como las de Niffo o Lepe, las de Bastidas Ojeda; blasonando de cartógrafo, ni siquiera intentó rivalizar con Juan de la Cosa en la formación de la primera carta de la Tierra Firme y de las Islas; instituido virrey y gobernador general de lo que descubriese, es imposible comparar su genio militar ni sus dotaciones políticas con las demostradas por Hernán Cortés, ni su nombre como colonizador eclipsará en la Historia al de don Antonio de Mendoza y don Pedro de la Gasca.

Estaba muy lejos el Almirante de ser un caso único, un genio aislado en el pueblo que le acogió; no se le discutía por terquedad o ignorancia, como tampoco se le persiguió por recelos o envidia. En todo momento encontró Colón abiertos los brazos de los españoles, y, desde el pueblo, representado por los marinos de Palos, hasta los Reyes, tan preocupados por graves problemas políticos, pasando por la Nobleza, entre la que el Duque de Medinaceli es el entusiasta enamorado de sus proyectos, todos rivalizaron en darle hospitalidad, medios para que se sustentase con decoro, estímulos para sus planes y toda clase de recursos para su descubrimiento.

Y si es necesario investigar los motivos que hacían retrasar la firma de las capitulaciones, habrá que recordar que Colón, al exponer sus proyectos en España, «tampoco quería explicarse mucho, temiendo no le sucediese lo que en Portugal» (1), y, a pesar de es

(1) Fernando Colón: «Historia del Almirante don Cristóbal Colón», en Colección de libros raros y curiosos que tratan de América». T. V, pág. 62.

meditada ambigüedad, se le escucha. Los que le presentan como único que creía en la esfericidad de la tierra y pintan a los teólogos pañoles escandalizados con tal afirmación, ignoran que desde cuatro siglos antes de Jesucristo ya lo demostraban los griegos por procedimiento eliminativo, por el ejemplo del barco que se aleja y por la proyección de la sombra en los eclipses, y los españoles conocen de sobra, comentaban y explicaban en sus cátedras, los textos griegos que Colón sólo adivinaba a través del *Imago Mundi*; y mientras el genovés estaba cegado por la errónea concepción del tamaño de la tierra que daba Alfagran, Antonio de Nebrija, autor ya de una *Cosmografía*, hacía personalmente cálculos y observaciones para medir con certeza la extensión del grado terrestre. Y a pesar de las serias objeciones científicas que se le podían presentar, no se le rechaza de plano, y en una época de crisis económica, se le envían distintas partidas de dinero para que se vaya sosteniendo hasta acabar con la guerra de Granada, y cuando hasta él mismo se marcha desesperanzado, se le hace volver sin condiciones.

El principal obstáculo para la realización rápida del proyecto lombino fué —aparte de la guerra de Granada, problema capital para los Reyes Católicos— las exigencias del mismo Colón, sus ambiciones, su terquedad e intransigencia al tratar con los monarcas. En una época en que estos acababan de mermar las atribuciones de nobleza, solicitaba títulos y mercedes que equivalían a crear un Estado dentro del Estado; siendo un aventurero sin responsabilidad, exigía honores, cargos y beneficios con los que ni siquiera soñaron las más principales figuras de la Corte; prometiendo un problemático resultado, demandaba sacrificios económicos y concesiones políticas incompatibles con las conveniencias de un Estado que aun no había consolidado su situación. Y, sin embargo, se le oye y se le protege, se nombra una Junta para que estudie serena e imparcialmente sus propósitos, y se le invita a explicarse ante ellos, cosa muy difícil para quien más que razones científicas, alegaba, y con grandes reservas, noticias particulares, y cuando su empeño e intransigencia parecían haber roto definitivamente las negociaciones, un rasgo de profética intuición de la Reina Católica, un arrebató romántico del pueblo español, les hace aceptar, con la ceguera de la fe, todas las condiciones impuestas por el iluminado genovés.

Y no será completo todo juicio que se haga respecto a las relaciones entre Colón y España, sino se tienen en cuenta las particularidades de carácter del genovés, su complicada fisonomía moral; sus

disimulos y desconfianzas, sus medias palabras y falta de franqueza, su poca habilidad para atraerse a las gentes, hacen aún más meritoria la decisión de España. Emilio Castelar, en su «Historia del descubrimiento de América», pinta de mano maestra los rasgos dominantes del carácter colombino: «Quien desconozca de Colón las plegarias, las visiones, las profecías, el propósito de una evangelización, el proyecto de recuperar el Santo Sepulcro, la tendencia incontrastable a oracular y presagiar, desconoce toda una parte del ser suyo; pero quien desconozca su finura de italiano, su mercantilismo de genovés, su diplomacia del siglo décimoquinto, su hidrópica sed natural de riqueza, sus estratagemas de navegante, sus dobleces florentinas de conspirador, su propensión a entregarse al primer potentado con quien topaba, en cuerpo y alma, sus continuas sumas y restas, desconoce a su vez en otro aspecto no menos curioso que el primero y no menos decisivo para su magna finalidad y para su creación maravillosa».

No negamos que Colón pueda ser considerado como un genio admirable por sus adivinaciones, por su tenacidad, por su fe; que fuese un profeta y un vidente llamado a realizar la más portentosa hazaña que vieron los siglos; pero era también un ambicioso, que jamás hubiera podido realizar sus planes si no hubiese tropezado con la nación generosa y desprendida —quijotesca al fin— que le protegió. Y a los que afirman que la gloria de Colón es gloria de la Humanidad, habrá que presentarles las negativas de Portugal, Inglaterra, Francia, y quizá Génova y Venecia, a secundarle en sus propósitos, y, frente a ellas, el entusiasmo español que allana dificultades, aporta carabelas y dinero, se alista en las banderas de un aventurero casi desconocido y se lanza a la aventura sin temor a los peligros y misterios del Mar Tenebroso.

«La expedición —dice un historiador— era popular. Era, con todas las cosas en España, producto de la iniciativa privada y obra de las clases inferiores, de la masa fuerte, sana, noble; obra de admirable Juan Español, que descubrió un continente, lo pobló, se entregó al Estado, y cuando éste lo perdió por su incompetencia secular, ha seguido nutriéndolo con su sangre fecunda» (1).

(1) Carlos Pereyra: «Historia de América española», t. I: «Descubrimiento y exploración del Nuevo Mundo», pág. 70.

CAPÍTULO V

Los planes de Colón.

La leyenda, que acompañaba a Colón en los momentos más interesantes de su vida, no podía abandonarle al tratar de la gestación de sus proyectos, punto capital de la Historia del Descubrimiento. No es de extrañar, por consiguiente, que las más densas nebulosidades rodeen la formación, desarrollo y modificaciones sucesivas de los planes de Colón y que mientras algunos historiadores —los manjedores de la tradición colombina— afirman que siendo el genovés el mejor cosmógrafo y cartógrafo de la época, conocía ya, o sospechaba cuando menos, la existencia del mundo nuevo que iba a descubrir (1), no falten contradictores —los defensores de la reacción crítica— que reduzcan el proyecto colombino a una de tantas exploraciones como realizaban los portugueses en aquel tiempo.

Prescindiendo de lo absurdo que resulta el creer que Colón pudiese sospechar la existencia del gran continente que separa Asia de Europa, la cuestión queda reducida a lo siguiente: ¿tenía Colón el proyecto de alcanzar el Oriente siguiendo la ruta de Occidente,

(1) *Washington Irving* llega a la afirmación de que los contemporáneos de Colón designaban a las tierras descubiertas por éste Indias Occidentales, como si hubiesen estado a la vista un completo mapa-mundi. *Gonzalo Fernández de Oviedo*, al relatar en su «Historia de las Indias» el legendario motín de la tripulación, pone en boca del Almirante las siguientes palabras: «...prometiales que en breves días darían fin a sus fatigas e viaje, con mucha e indubitada prosperidad, y, en conclusión, les dio que dentro de tres días hallarían la tierra que buscaban. Por tanto, que estuviesen de buen ánimo e prosiguiesen su viaje, que para quando les decía él les enseñaría un Nuevo Mundo e Tierra...».

llegando a las Indias siguiendo el camino opuesto al que utilizaban los portugueses?, ¿o se propuso tan sólo navegar hacia el Oeste para descubrir ciertas islas que se suponían situadas en el Océano entre Europa y Asia?

La opinión de Vignaud es francamente negativa para el primer interrogante: «Colón jamás ha dicho una palabra de verdad sobre lo que le atañe personalmente. Ha sembrado sus escritos de afirmaciones inexactas, hábilmente formuladas, que han dado por resultado el crearse una especie de historia convencional de la formación de sus ideas sobre las causas de su descubrimiento, cuyos autores principales han sido, después del mismo Almirante, sus biógrafos inmediatos: Fernando Colón y Las Casas. Aun se cree en la existencia de un gran proyecto, nacido de meditaciones científicas sobre la forma del mundo y cuyo objeto difería, tanto por su origen como por su atrevimiento de la novedad, de todos los que hasta entonces se conocían. La vieja leyenda que nos muestra a Colón buscando el camino de las Indias por el Oeste, ¿estará destinada a desaparecer como la referente a la nobleza de sus antepasados? La cuestión no puede ser abandonada puesto que de ella depende nuestro concepto sobre los orígenes y carácter de la empresa que tuvo por resultado el descubrimiento del Nuevo Mundo» (1).

Y en carta que, en 1922, poco antes de morir, escribía al erudito historiador de la Marina francesa, Mr. Charles de la Roncière, reafirmaba aún más sus afirmaciones diciendo: «El resultado de mis estudios perseguidos toda mi vida es que Cristóbal Colón no pretendió llegar a las costas orientales de Asia e islas de las Especies por el camino del Oeste. Es el globo de Behaim, obra de un cosmógrafo ignorante, el que da alguna verosimilitud a este error» (2).

Por otra parte, Navarrete, tan entusiasta defensor como Vignaud de la revisión crítica de la tradición colombina, no tiene inconveniente en afirmar que el origen de los viajes y descubrimientos de los españoles «fué buscar un nuevo camino para la India oriental por donde traer con mayor facilidad y presteza las ricas producciones de donde desde muy antiguo alimentaban el lujo de los europeos» (3). Es de

(1) Henry Vignaud: «Histoire critique de la Gran Entreprise de Christophe Colomb». — París, 1911.

(2) Ch. de la Roncière: «La carte de Christophe Colomb». — París, 1924.

(3) M. Fernández Navarrete: «Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv». — Madrid, 1825.

no admite el espejuelo de la riqueza oriental como fundamento de los planes colombinos.

A complicar una cuestión, tan oscura de por sí, ha venido la supuesta correspondencia de Colón con el sabio florentino Paolo del Pozzo Toscanelli. Sostenida la existencia de esta comunicación por Fernando Colón y Las Casas, venía a dar un matiz científico a las concepciones colombinas, hasta que un examen sereno del contenido de la forma, y sobre todo la crítica severa de Vignaud (1), demostraron que todo ello era falso; el bello edificio construido quizá por los primeros historiadores del Almirante, caía con estrépito y desaparecía con él la explicación más detallada, y más ingenua también, del proyecto colombiano.

Porque en la citada carta —que Toscanelli escribía al canónigo portugués Fernando Martins y retransmitía a Colón— se anunciaban *a priori* todos los detalles del descubrimiento: las tierras que se encontrarían, su distancia, riqueza de las mismas, etc., presentando el viaje con tal facilidad y con tales ventajas económicas, que parece mentira que hubiera quien tuviese inconveniente en realizarlo. Unos errafos del ejemplar que inserta Las Casas, desvanecerá toda duda: «... bien que otras muchas veces tenga dicho del muy breve camino que hay de aquí a las Indias, adonde nace la especiería, por el camino de la mar más corto que aquel que vosotros hacéis para Guinea... terminé... mostrar el dicho camino por una carta semejante a aquellas que se hacen para navegar, y así la invió a S. M. hecha y dibujada de mi mano, en la cual está pintado todo el fin del Poniente; mando desde Irlanda al Austro, hasta el fin de Guinea, con todas las islas que en este camino son, enfrente de las cuales, derecho por poniente, está pintado el comienzo de las Indias, con las islas y los lugares adonde podéis desviar para la línea equinoccial, y por cuánto espacio, es a saber, en cuántas leguas podéis llegar a aquellos lugares fertilísimos y de toda manera de especiería y de joyas y de piedras preciosas... Y sabed que en todas aquellas islas no viven tractan sino mercaderes, avisándoos que allí hay tan gran cantidad de naos, marineros, mercaderes con mercaderías, como en todo lo otro del mundo, y en especial en un puerto nobilísimo llamado Zaiton, donde cargan y descargan cada año cien naos grandes de pimienta, y donde las otras muchas naos que cargan las otras especierías. Esta tierra es populatísima y en ella hay muchas provincias y muchos

(1) H. Vignaud: «La lettre et la carte de Toscanelli.....».—París, 1901.

reinos y ciudades sin cuento, debajo del señorío de un Príncipe que se llama Gran Khan, el cual nombre quiere decir en nuestro romance Rey de los Reyes, el asiento del cual es lo más del tiempo en la provincia de Catayo... Esta patria es digna cuanto nunca se hay hallado, e no solamente se puede haber en ella grandísimas ganancias e muchas cosas; mas aun se puede haber oro e plata e piedras preciosas e de todas maneras de especiería... Y de la ciudad de Lisboa, en derecho por el Poniente, son en la dicha carta 26 espacios y en cada uno dellos hay 250 millas, hasta la nobilísima y gran ciudad de Quisay, la cual tiene al cerco 100 millas, que son 25 leguas, en la cual son 10 puentes de piedra mármol. El nombre de la cual ciudad en nuestro romance, quiere decir, Ciudad del Cielo, de la cual se cuentan cosas maravillosas de la grandeza de los artificios y de las rentas... la cual ciudad es, en la provincia de Mango, vecina de la ciudad de Catayo, en la cual está lo más del tiempo el rey, e de la isla de Antil, la que vosotros llamáis de Siete Ciudades, de la cual tenemos noticia. Hasta la nobilísima isla de Cipango hay 10 espacios que son 2500 millas, es a saber, 225 leguas, la cual isla es fertilísima de oro y de perlas y piedras preciosas. Sabed que de oro pueden cobijar los templos y las casas reales; así que por no ser conocido el camino, están todas estas cosas encubiertas, y a ella se puede ir muy seguramente... Fecha en la ciudad de Florencia, a 25 de Junio de 1474 años» (1). Si Colón hubiese conocido tan interesantes detalles avalados por la autoridad de Toscanelli, no hubiera callado ante la Junta que le invitaba a explicarse.

Descartada la hipótesis de que las ideas de Toscanelli pudiesen influir en el pensamiento colombino de buscar las Indias por Occidente, se nos presenta una cuestión parecida con el globo de Behaim. Martin Behaim, que se decía discípulo del célebre cosmógrafo Regiomontano (Johann Müller, de Koenigsberg), había recorrido las costas de África con la expedición de Diego Cam y acabó por establecerse en la isla de Fayal con su suegro, gobernador de la misma, al igual que Colón se casaba y establecía en Porto Santo. En una visita que hizo a Nüremberg, su ciudad natal, en 1492, dirigió la construcción de un globo geográfico en el que plasmó las concepciones geográficas de su época fijándolas en el estado en que se hallaban en el preciso instante en que se hacía el primer viaje a través del Océano.

(1) Bartolomé de Las Casas: «Historia de las Indias», lib. I, cap. XII, en Colección de documentos inéditos para la Historia de España, t. 62, pág. 93 y siguientes.

Según el globo de Behaim, frente a las costas de Europa y África, y a una distancia relativamente escasa, se desarrollaban las costas del continente asiático, desde Tartaria a Ceilán, dejando en el centro una enorme extensión de terreno que era la India; ambos continentes formaban una inmensa isla con dos grandes océanos al norte y al sur y otro más pequeño que los separaba. Pero este océano (el Atlántico) no estaba desierto, sino que ofrecía, en las proximidades del continente euro-africano, los archipiélagos de las Azores, Canarias y Cabo Verde, y al borde de las costas asiáticas una infinidad de islas entre las que sobresalían por su tamaño las de Sumatrago, Java Mayor, Ceylán, Anguana y Java Menor. Y aun más; entre unos archipiélagos y otros, como sirviéndoles de puente, colocaba dos islas más: la de Antilia, sobre el Trópico de Cáncer y otra llamada por algunos Brasil) en el mismo círculo ecuatorial. En esta esfera terrestre se condensaba toda la geografía universal que conocía en 1492 y su mismo autor añade que ha recogido para su obra los conocimientos de Ptolomeo, más los datos que ofrecían los viajes de Marco Polo (1250) y Juan de Mandeville (1322), y los descubrimientos hechos por los exploradores portugueses.

Como cosa curiosa, que luego nos interesará, hay que añadir que junto a la isla denominada Antilia, la más importante para el mundo del Océano, escribió Behaim esta nota: «En el año 743, después del nacimiento de Cristo, año en que toda España fué conquistada por los paganos, venidos de África, arribó a la isla Antilia, llamada *de Ribade* un Arzobispo de Porto, con seis obispos y muchos cristianos, hombres y mujeres, que así se salvaron viniendo de España y trayendo sus ganados y otros bienes. En 1414, un navío español llegó cerca de ella».

Ahora bien, ¿qué relación pudo haber entre el famoso globo de Behaim y los proyectos de Colón? Es indudable que el Almirante no en la esfera, que se estaba dibujando en la misma época en que salía de Palos la expedición descubridora, pero no es aventurado suponer que pudo haber relaciones y comunicaciones entre ambos; los dos eran navegantes, los dos estaban en contacto con los portugueses y navegados en islas portuguesas y pudieron comunicarse sus ideas geográficas. Casi todos los argumentos que pudieron servir de base a Colón para aventurarse en su empresa, podrían sacarse del globo de Nüremberg: la redondez de la tierra, su pequeñez (reducida por el Almirante con un error de 10.000 kilómetros), la inmensa extensión asiática que suprime el Océano Pacífico y el continente

americano, la consiguiente proximidad de las costas orientales Asia, hasta las islas intermedias que el genovés espera encontrar todo momento, todo se halla gráficamente descrito en la esfera Behaim; pero no olvidemos que también sin ella, y aun sin tener noticia de la existencia de Behaim, hubiera hallado los mismos argumentos y las mismas ideas en la «Imago Mundi», en la *Historia rerum* y en la Relación de Marco Polo, precisamente las obras que anotadas por él, se conservan en la Biblioteca Colombina y son consideradas como los libros de cabecera del Almirante (1).

La obra del Cardenal de Ailly le daba a Colón las opiniones de Aristóteles, Séneca y Plinio sobre la escasa distancia que debía existir entre las costas de España en el Occidente y el principio de India en el Oriente, le afirmaba la facilidad de pasar de la una a otra a poco que fuesen favorables los vientos, le mostraba las ventajas del viaje hacia Occidente ya que por el camino oriental, a través del Mediterráneo y el Mar Rojo —aun abierto el paso por Su solución en la que ya se había pensado— no se tardarían menos tres años en el viaje de ida y vuelta a la India (2), y hasta le calculaba las dimensiones de la tierra con arreglo a las medidas de Alfragan (3), equivocadas, como hemos visto, en una cuarta parte. Si a todos estos datos unía Colón las relaciones de Marco Polo y

(1) El ejemplar de la «Imago Mundi» del Cardenal Pierre d'Ailly puede considerarse como la obra de consulta de Colón, ya que éste lo cubrió de notas; esas notas han sido publicadas por Cesare de Lollis: «*Scritti di Cristoforo Colombo*», Roma, 1895; part. II, vol. II de la *Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana*.

(2) «*Adeo ut ipsa simul jungere alveo manufacto quandoque Egyptii cogitarunt reges, mare Rubrum... cuius longitudo vix sex mensium navigatione pertransitur, a cuius littore Oceanus usque ad terminum Indie vix anno integro navigari secundum Iheronimum. Unde refert quod classis Salomonis per triennium ab India deportabat commercia*».

(3) Dice Fernando Colón en la «Vida del Almirante»: «La quinta consideración que hacía creer más al [Almirante] que aquel espacio fuese pequeño, era la opinión de Alfragano y los que le siguen, que pone la redondez de la tierra mucho menor que los demás autores y cosmógrafos, no atribuyendo a cada grado de ella más que 56 millas y dos tercios, de cuya opinión infería que, siendo pequeña toda la esfera, había de ser por fuerza pequeño el espacio que Marino dejaba por descubrir, y en poco tiempo navegado, de que infería asimismo que, pues aun no estaba descubierta la fin oriental de la India, sería aquel fin el que está cerca de los otros por Occidente». *Colec. de libros...* T. V, pág. 29. Colón que, ni conociendo ni quiso conocer, otro tamaño de la Tierra que el dado por Alfragan, sentó en error uno de los fundamentos de su viaje y lo mantuvo toda su vida.

andeville sobre las riquezas fabulosas de las tierras asiáticas, los datos de las exploraciones portuguesas y las leyendas que por todas partes corrían sobre la existencia de islas misteriosas hacia Occidente, no necesitaba conocer a Behaim, ni tener la menor noticia del globo que se estaba construyendo en Nüremberg.

Podemos, por consiguiente, afirmar, que Colón tenía suficientes datos, antes de emprender su viaje, para sospechar la posibilidad de llegar a las costas orientales de la India, siguiendo el camino de Occidente; sus primeros biógrafos, F. Colón y Las Casas, recogen cinco razones que confirmaron al Almirante en su sospecha: 1.^a, la feracidad de la tierra que hacía «posible rodearse de Oriente a Occidente andando por ella los hombres hasta estar pies con pies, unos con los otros, en cualquiera parte que en opósito se hallaran»; 2.^a, que habiendo sido recorrida casi toda la tierra, sólo faltaba por conocer el trozo comprendido entre «el fin oriental de la India, que Ptolomeo y Marino tuvieron noticia, hasta que prosiguiendo el viaje del Oriente tornasen por nuestro Occidente a las islas de Cabo Verde y de los Azores que era la más occidental tierra que entonces descubierta estaba»; 3.^a, que ese espacio desconocido no podía ser más que la tercera parte del círculo mayor de la esfera pues, «el dicho Marino había descrito por el Oriente, quince horas o partes de las cincuenta y cuatro que hay en la redondez del mundo»; 4.^a, que como Marino no había llegado al límite de la tierra oriental, ésta debía prolongarse más de las quince partes y tener su extremo más cercano aún a las islas de Cabo Verde, y 5.^a, la opinión de Alfragrano que da a cada grado de la esfera una extensión de 56 millas y $\frac{2}{3}$, con lo que reducía aún más el espacio intermedio y desconocido (1).

Ahora bien, aun suponiendo que estas cinco razones, más o menos científicas, fuesen las directrices del pensamiento colombino y no la aplicación *a posteriori* de sus panegiristas, ¿cómo llegó el Almirante a concretar sus ideas?, ¿en qué ambiente y con qué datos se formó el proyecto?

Cuando Colón era habitante de los dominios del Rey de Portugal, sobre todo durante su estancia en las islas de Porto Santo y Madera, respiró una atmósfera de descubrimientos, viajes, proyectos y leyendas que forzosamente debió arrastrar al futuro Almirante a la idea de realizar personalmente algo de lo que a diario realizaban sus vecinos; por todas partes se hablaba de tierras descubiertas

1) Las Casas: Ob. cit., Lib. I, cap. V, en Col. de Docs. Inéd. T. 62, pág. 55.

y por descubrir, todas las miradas se dirigían hacia el misterioso Océano occidental, y de él llegaban los más confusos rumores; los más contradictorios datos sobre la existencia de tierras desconocidas.

Las Casas y Fernando Colón nos presentan al Almirante en esa época recogiendo atento todos cuantos relatos pudieran relacionar con su futuro proyecto; Martín Vicente, piloto del Rey de Portugal, había encontrado a 450 leguas del cabo de San Vicente, con fuerte viento oeste, una pieza de madera esculpida que venía evidentemente de alguna isla desconocida situada en el Poniente; Pedro Correal, cuñado del Almirante, le dijo que él había visto hacia la isla de Poniente Santo, una pieza de madera semejante a la anterior y también venida de Occidente, y añadía saber del Rey de Portugal que hacia la misma isla se habían hallado cañas tan gruesas, que de nudo a nudo, cabían en ellas nueve garrafas de vino. A la isla de Flores, en los Azores, habían llevado los vientos dos cuerpos de hombres muertos, de rostro muy ancho y que no tenían nada del tipo europeo; otras veces el mar arrojaba en ellas pinos de clase desconocida y hasta se hablaba de haber visto almadías o barcas cubiertas, llenas de una especie de gente de quien jamás habían oído hablar. Y tras los hallazgos misteriosos vienen las relaciones de pilotos, más o menos legendarias, que afirman haber visto las lejanas tierras: un Pedro Velasco, de Palos, dijo a Colón, en el Monasterio de la Rábida, que después de partir del Fayal anduvo 150 leguas por mar y a la vuelta descubrió la isla de Flores; otro piloto, gallego, que había hecho el viaje a Irlanda, habla de haberse desviado tanto en su derrotero hacia el N. O. que llegó a una tierra, sin duda la Tartaria, tierra que podría identificarse hoy con Terranova o Labrador.

Hay, sobre todo, un misterioso piloto, único superviviente de una expedición portuguesa, que vive lo suficiente para llegar a los pies de Colón y dejarle al expirar los papeles reveladores de la ruta que conducía a las islas que acababa de descubrir; este es el famoso Alonso Sánchez, de Huelva, a quien se ha querido atribuir la paternidad del descubrimiento sin que el menor dato histórico nos permita adjudicarle ese papel; ni siquiera se le puede considerar como impulsor y acelerador de las vacilaciones del futuro Almirante, puesto que lo que le sobraba a éste era ambiente e indicios para decidirse. La leyenda del piloto onubense, más que por lo que tuviera de antecedente del proyecto colombino, nos interesa como símbolo y concreción de la atmósfera que respiraba Colón: era indudable que existía

terras hacia Occidente y se creía en ellas como si ya se hubiesen visto.

Y que Colón pensaba de esta manera nos lo dice él mismo en el diario de su primer viaje, cuando al séptimo día de navegación escribe: «Jueves 9 de Agosto..... Dice el Almirante que juraban muchos hombres honrados españoles, que en la Gomera estaban con Doña Inés Peraza, madre de Guillén Peraza, que después fué el primer conde de la Gomera, que eran vecinos de la isla de Hierro, que *cada año vian tierra* al Oeste de las Canarias, que es al poniente; y otros de la Gomera *afirmaban otro tanto con juramento*. Dice aquí el Almirante que se acuerda que estando en Portugal el año de 1484, vino uno de la isla de la Madera al Rey a le pedir una carabela para ir a esta *tierra que via*, el cual *juraba que cada año via, y siempre de una manera*; y también dice que se acuerda que *el mismo decían en las islas de los Azores*, y todos estos en una verrota, y en una manera de señal, y en una grandeza» (1).

Fernando Colón nos confirma en lo mismo: «Colón pensaba que entre la extremidad de España y los límites de la India, debían encontrarse islas... El Almirante estaba tanto más inclinado a creerlo así, tanto que él había oído a menudo a los marinos que frecuentaban el mar occidental, de las Azores a Madera, hacer muchos relatos referentes a lo mismo»; y para explicar de qué manera los intentos de los demás excitaban a su padre a no demorar sus planes, dice al referirse a la expedición intentada por el flamenco Fernando Van Olm, más conocido por Fernandolmos, capitán donatario de la isla Tercera: «La contaré fielmente como la he encontrado en los escritos de mi madre, a fin de que se sepa cómo de un pequeño suceso, algunos hombres pueden hacer el fundamento de otros más grandes». Bartolomé de Las Casas, por último, que escribe su «Historia de las Indias» con documentos de Colón, refiere que éste había tenido indicios de tierras occidentales por varios pilotos y marineros, portugueses y castellanos.

Podemos deducir, por todo lo expuesto, que Colón tenía, antes de iniciar su viaje, suficientes datos para establecer dos conclusiones que sirviesen de guía a sus propósitos: 1.^a, la proximidad entre las costas del Occidente europeo y del Oriente asiático; 2.^a, la existencia de islas aun no descubiertas entre ambos continentes; si se decidía

(1) «Relaciones y cartas de Cristóbal Colón», Diario del primer viaje, Bib. Clásica, tomo CLXIV, pág. 5.

por la primera llegaría a las tierras fabulosamente ricas del Gran Khan y abriría con este soberano un lucrativo tráfico de especiería, marfil, oro, sedas, etc.; si perseguía la segunda, formaría un virreinato para él y los suyos, constituyéndose en verdadero soberano de la India descubierta. Este objetivo era más fácil pero más incierto, pues no se localizaban bien las islas y podía pasarse entre ellas sin encontrarlas como ya había sucedido a otros; lo primero era más difícil, más peligroso, pero de resultados más seguros, pues según sus concepciones geográficas, a pesar de cualquier error de ruta, no podía fallar, «que por cualquier parte del mar Océano --dice el ingenuo Cura de los Palacios-- andando y atravesando, no se podía errar tierra» (1). ¿Por cuál de los dos se decidió?

En las Capitulaciones acordadas entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón en la ciudad de Santa Fe, (17 de Abril de 1492) para nada se hace mención de las Indias, ni del Gran Khan, ni de Cipango, ni de nada que haga sospechar este propósito. Se habla de lo que el Almirante «ha de descubrir en las mares oceanas y del viaje que agora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas»; se hace a Colón Almirante en todas *aquellas islas y tierras firmes* que por su mano e industria se descubrieren o ganaren en las dichas mares oceanas, se le nombra virrey y gobernador general en las *islas y tierras firmes*. En el título que se expide a Colón el 30 de Abril de 1492, dicen los Reyes: «Vades por nuestro mandado a descubrir e ganar con ciertas fustas nuestras, e con nuestra gente, ciertas *Islas e Tierra Firme* en la mar Oceana, e se espera que con la ayuda de Dios, se descubrirán e ganarán algunas de las dichas *Islas e Tierra Firme* en la dicha mar Oceana, por vuestra manera e industria». Y en la provisión para que los habitantes de Palos aparezcan dos carabelas, les ordenan: «Por cuanto Nos habemos mandado a Cristóbal Colón que vaya con tres carabelas de armada, como nuestro capitán de las dichas tres carabelas para ciertas partes de la mar Oceana, sobre algunas cosas que cumplen a nuestro servicio...».

De modo que en lo que podríamos llamar documentación oficial referente al primer viaje, se omite, quizá deliberadamente, el nombre de las Indias y más bien parece deducirse que la expedición va directamente encaminada a encontrar *ciertas islas e tierra firme* que

(1) Andrés Bernáldez: «Historia de los Reyes Católicos»... Cap. CXVII, en Biblioteca de A. A. E. E., tomo 70, pág. 657.

se suponen existentes en el Atlántico. *Oficialmente*, pues, Colón no va a las Indias, se decide por la solución más fácil y se lanza a la busca de unas islas occidentales que se suponen próximas. En este caso, ¿cuáles pueden ser estas islas?

Cuenta un mercader flamenco, Eustache de la Fosse, que, viandando de las islas de Cabo Verde a Portugal en un navío portugués, los marineros le enseñaron unas aves que volaban procedentes de las islas encantadas: «Et en naviguant vismes plusieurs oyseaulx voler; et dissoient nos maronniers que ces oyseaulx estoient des isles enchantées, lesquelles isles ne s'approissent point ad cause que ung vesque de Portugal, avec toutz ceulx quy l'avoient voulu sievir, s'y esaulverent, et fut devant le tempz de Charlemagne, roy de France, que toutes les Espaignes furent conquises des Sarrazyns...» y añade después, que el obispo portugués que en ellas se había refugiado, y que «era gran cler, sçavant l'art de nigromansce encanta les dites isles et que jamais ne s'apparoistroient a pernone tant que toutes les Espaignes ne seroient reunisses a nostre bonne foy catholique». Esta leyenda, tan profética que señala ya la toma de Granada como límite al encantamiento de las islas, es la misma que hemos visto señalada en el globo de Behaim referente a la isla Antilia o de las Siete Ciudades.

Charles de la Ronciere (1), al publicar la carta que considera obra del mismo Almirante o de su hermano Bartolomé, hace resaltar una inscripción medio borrada que considera la clave del objetivo de Colón: «He aquí la isla llamada de las Siete Ciudades, colonia aun poblada de portugueses al decir de los grumetes españoles, en ella se encuentra, según se asegura, oro entre las arenas» (2).

Que Colón conocía esta leyenda no se puede dudar, no sólo por lo generalizada que estaba, sino porque se encuentra perfectamente recogida y resaltada en la historia de su hijo. Dice Fernando Colón, al referirse a la isla de Antilia o de las Siete Ciudades, que era la isla misteriosa donde «los portugueses fueron a habitar el año 714, cuando los moros quitaron a España al Rey D. Rodrigo y se hicieron dueños de este reino. Dicen que en aquel tiempo, siete obispos, seguidos de cantidad de gente, habiéndose embarcado, abordaron a aquella parte, donde fabricaron siete ciudades y quemaron todos los navíos, porque

(1) Ch. de la Ronciere: «La carte...».

(2) «Hec septem Civitatum insula vocatur, nunc Portugallensium colonia efecta, grumite citantur Hispanorum, in qua reperiri inter arenas argentum perhibetur».

la gente que los había acompañado no se fuese. Algunos portugueses han escrito, que los pilotos de su nación que han llegado a dicha isla jamás han vuelto, y que no obstante, en tiempo del Infante D. Enrique abordó allí un bajel, y desembarcada la gente, la llevaron los moradores luego a la Iglesia para ver si eran católicos, y que habiéndolos reconocido tales, les rogaron se estuviesen con ellos algunos días para esperar su Señor que tendría mucho gusto de verlos; pero los pilotos temiendo que los de la isla quisiesen quemar sus navíos, se embarcaron a toda prisa para volver a Portugal; añaden que a su vuelta contaron al Infante todo esto, creyendo ser recompensados por no haberse querido quedar en aquellos pueblos no conocidos, y que el Infante les reprendió severamente, y les obligó a volver, pero que los pilotos no pudiendo resolverse, se escaparon. Dicen más, que mientras estaban en la Iglesia de estos isleños, los que se habían quedado en los bajeles cogieron arena en la orilla, para el uso de la cocina, de que era la tercera parte oro» (1). Y añade que relata esta historia fabulosa como un *poderoso testimonio recogido por su padre en apoyo de un proyecto largamente meditado*.

¿Pudo ser la busca de esta isla el proyecto tan meditado por el Almirante y constituir el objetivo secreto que le impulsó a realizar su primer viaje? Para Ch. de la Ronciere la cuestión no ofrece duda, haciendo resaltar la conformidad entre las palabras del hijo de Colón y las afirmaciones de una carta que juzga del propio Almirante deduce sin vacilación alguna que la isla de las Siete Ciudades «era el objetivo secreto de la expedición de Colón» (2).

Muy cómodo resultaría admitir esta categórica afirmación del historiador francés, aun prescindiendo de cuantas objeciones pudiera hacerse a las aventuradas conclusiones de su obra, si al prestar tanto crédito a las palabras del Almirante o de su hijo, no nos encontramos con que ellos mismos, en otras declaraciones aun más explícitas, afirman ser otro el motivo de su expedición. Y lo afirma con tal ahinco, sobre todo el Descubridor, que parece mentira que el que sale de Palos mediante unas capitulaciones en las que como eventual posibilidad se citan las Indias como término de su viaje, sea el mismo que después se empeña en convencer a todo el mundo que sólo había pensado en hallar el camino más corto para alcanzarlas.

(1) Fernando Colón: «Vida...». En lugar cit., pág. 45.

(2) Ch. de la Ronciere: La «Carte...».

En la carta del Almirante a los Reyes Católicos que precede al Diario de su primer viaje, dice con toda claridad «... y luego en aquel presente mes por la información que yo había dado a Vuestras Altezas de las *tierras de Indias, y de un príncipe que es llamado Gran Can*, que quiere decir en nuestro romance Rey de los Reyes, como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra Santa Fe, porque le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído y se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías, e recibiendo en sí sectas de perdición, Vuestras Altezas como católicos cristianos y Príncipes amadores de la Santa Fe cristiana y acrecentadores della, y enemigos de la secta de Mahoma de todas idolatrías y herejías, pensaron en enviarme a mí Cristóbal Colón, *a las dichas partidas de India* para ver los dichos Príncipes, los pueblos y tierras, y la disposición dellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión dellas a nuestra Santa Fe; ordenaron que yo no fuese por tierra al Oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie» (1). Y el 19 de Septiembre, al encontrar aves que parecían indicar la proximidad de tierras, escribe: «... no quiso detenerse... porque su voluntad era de seguir adelante *hasta las Indias*, y el tiempo es bueno, porque haciendo a Dios a la vuelta se vería todo: estas son sus palabras» (2). Y el 3 de Octubre: «dice aquí el Almirante que no se quiso detener barloventeando la semana pasada, y estos días que había tantas señales de tierra, aunque tenía noticia de ciertas islas en aquella comarca, por no se detener, pues *su fin era pasar a las Indias*; y si detuviera, dice él, que no fuera buen seso» (3). Por último, en cuanto descubre la primera isla, lejos de andarse en vacilaciones sobre el lugar en que se halla, afirma (el 13 de Octubre): «por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo topar a la *isla de Cipango*» (4), idea que se transforma bien pronto en obsesión que le persigue continuamente; «partir para otra isla grande mucho que debe ser *Cipango*, según las señas que me dan estos indios que traigo... mas todavía tengo determinado de ir a la tierra firme a la ciudad de *Guisay*, y dar las cartas de Vuestras Alte-

(1) Diario del primer viaje, en Bib. clásica, t. CLXIV, pág. 2.

(2) Diario....., pág. 12.

(3) Diario....., pág. 17.

(4) Diario....., pág. 27.

zas al *Gran Can*, y pedir respuesta y venir con ella» (21 de Octubre) (1).

Aquí se nos presenta el Almirante como quien ha logrado el resultado normal de un proyecto largamente meditado, pero ¿cómo armonizar las conclusiones del Diario con las premisas de las Capitulaciones? El silogismo es incongruente. En aquellas sólo se habla de descubrir *islas y tierra firme en la mar Oceana*, aquí se afirma haberle enviado a las *dichas partidas de India*; en Santa Fe no se citan las ciudades ni los reyes orientales, a bordo busca Colón al Gran Khan para darle *las cartas de Vuestras Altezas*. ¿A qué documento atenerse: a las Capitulaciones o al Diario? ¿Disimularon los reyes para no alarmar a los portugueses con el anuncio de una expedición a unas tierras que tan lucrativo comercio les ofrecían? ¿Mintió Colón para dar a su gloriosa hazaña el marco de una completa preparación científica?

Si nos alejamos de unos textos en los más que de una vez se ve la verdad premeditadamente deformada o tergiversada y nos trasladamos con toda serenidad al ambiente que rodeaba a Colón, quizás encontremos respuesta a las anteriores preguntas. Colón pensó en buscar islas poco distantes de Europa, pero conocía, por el *Imago Mundi*, la poca distancia que separaba España de las Indias, según las concepciones geográficas de su época, y es indudable que vio factible el alcanzarlas por Occidente; ahora bien, dispuesto a pedir protección a los Reyes, no sabe qué ofrecer, vacila entre el objetivo próximo (las islas) y el objetivo remoto (las Indias), teme que si promete éste y sólo logra aquél sea un fracaso su viaje, mientras que si sucede lo contrario se atribuirá su éxito a la casualidad; como buen aventurero prefiere la ambigüedad, nadar entre dos aguas para no tener que desdecirse después y de ahí sus vaguedades, sus vacilaciones, de ahí esas capitulaciones en las que pudiéndose comprender todo, nada se comprendía. Pero llega el viaje y con él el éxito; no se encuentran las islas próximas, pero se llega tan lejos que ya no hay más que buscar a Cipango y Cathay, y entonces, *a posteriori*, es cuando hay que proclamar abiertamente que esto era lo que se buscaba, y llegan las afirmaciones categóricas del Diario, y se inventa la correspondencia de Toscanelli y se crea la leyenda colombina que pinta al Almirante como el único que vio *a priori* la posibilidad de

(1). Diario....., pág. 42.

un viaje, realizado a pesar de todos los obstáculos que la ignorancia española acumuló.

Ahondando más aun en la evolución de los propósitos colombinos, podríamos encontrar en ellos dos etapas que hasta se podrían hacer coincidir con su estancia en cada una de las naciones vecinas: etapa portuguesa y etapa española. La etapa portuguesa es la de la iniciación de la idea, germinada entre la fiebre de descubrimientos creada por la escuela de Sagres, consolidada durante su estancia en Porto Santo y en las conversaciones sostenidas con su suegro el piloto Moniz de Perestrello y confirmada con los relatos y referencias de los nautas portugueses. Esta idea se reduce entonces simplemente a encontrar islas o tierras por Occidente, sin especificar cuáles, sin pensar aún en las Indias; es un viaje más de los innumerables que estaban realizando por aquel entonces los portugueses y que habían llevado ya al descubrimiento de las islas más próximas al viejo continente.

Pero viene después la etapa española y entonces nos encontramos con un Colón más documentado, con unas ideas más precisas. Sin abandonar su primitiva idea, antes bien para completarla, ha estudiado las obras que nos guarda la Biblioteca Colombina y expuesto en ellas quizá los pensamientos más sinceros que salieron de su pluma; ha creído, como todos, en la proximidad de las Indias, acaso haya hablado con el misterioso piloto Alonso Sánchez de Huelva, ha ampliado su primitivo proyecto y sienta como base dos conclusiones decisivas: una verdadera, la esfericidad de la Tierra; otra errónea, el tamaño de ésta, que reduce en una cuarta parte. Su ambición, que al principio podía conformarse con el oro que encontrase en las islas oceánicas, quizá entre las arenas de la de «Las Siete Ciudades», puede tener ahora un premio mucho mayor: las riquísimas tierras descritas por Marco Polo. Este sería el supremo galardón de sus aspiraciones y *ya no lo olvida jamás*; si encuentra islas será su soberano y extraerá sus riquezas, si llega a las Indias, como cree y espera, el oro de Cipango colmará sus deseos.

Y Colón se ve envuelto en las mallas rosadas del mito del oro y el cerco e irreductible exige el mando de las tierras que va a descubrir y la décima parte de los incalculables tesoros que piensa encontrar. Y se lanza a la ventura llevando en las proas de sus carabelas los contradictorios fundamentos que le sirven de guía: la verdad de la esfericidad de la tierra, indispensable para vencer las leyendas de la Geografía medieval, atravesar las regiones tenebrosas y seguir

adelante sin temor a llegar al límite del Océano y caer en el insondable abismo del vacío; el error del tamaño de nuestro planeta, no menos indispensable para mantener encendida la lucecita de la fe, ya que desconociendo la existencia de esa inmensa extensión de agua que es el Océano Pacífico, se hacía viable y hasta posible la temeraria empresa.

De esta manera, por vez primera en la Historia, el error y la verdad se unieron en alianza fecundísima para la Humanidad, apoyando la quimera de quien, al iniciar el Descubrimiento, iniciaba la gran epopeya americana.

CAPÍTULO VI

Las leyendas del primer viaje.

En la mañana del 3 de Agosto de 1492 salían del modesto puerto de Palos de Moguer las tres carabelas: Santa María, Pinta y Niña, que constituían la modesta flota que se había destinado a la venturada empresa. Sus tres capitanes: Cristóbal Colón, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, al frente de un centenar de hombres, olvidan todos los riesgos que pudiera depararles su marcha hacia lo desconocido y ponen proa al Oeste entre la admiración del vecindario en pleno de Palos, más las gentes de la Rábida, Moguer y Huelva, que acudieron emocionadas a presenciar la partida.

La admiración que sentían aquellas sencillas gentes al ver salir a sus paisanos, sin saber si podrían volver, la ha sentido la Historia al reconocer el alarde de audacia y valor que significaba el aventurarse por un Océano cuyo límite no se conocía, confiados a la resistencia de unos barquichuelos de los que el mayor —la Santa María— apenas alcanzaba las cien toneladas.

¿Cómo nos ha de extrañar que al verificarse el cruce más valiente que vieron los siglos —a excepción quizá del de Magallanes— los ánimos se sobreexcitaran, las imaginaciones se desbordaran y la leyenda se apoderase de los detalles de la travesía para glorificar hasta el último extremo al que había sido su promotor? Lanzadas las carabelas a la gran aventura, habiendo quedado muy atrás los últimos lugares conocidos, navegando ya en pleno misterio, al aparecer los primeros fenómenos insólitos que, como la declinación de la aguja magnética, despiertan la zozobra en aquellas tripulaciones, se va oscureciendo poco a poco el relato histórico de la navegación, para envolverse nuevamente en el poético ropaje de la leyenda.

Al principio todo fué bien; en dirección sudoeste y por camino perfectamente conocido se dirigían a las Canarias, a las que llegaron el 12 de Agosto. Pasado un mes en el archipiélago para reparar unas averías en la Pinta, se disponen a la partida definitiva, y el jueves 6 de Septiembre: «partió aquel día por la mañana del puerto de la Gomera y tomó la vuelta para ir su viaje»; el viernes y sábado «estuvo en calma», y el mismo sábado, 8 de Septiembre, «tres horas de noche, comenzó a ventar Nordeste y tomó su vía y camino al Oeste» (1); se perdían de vista las últimas tierras conocidas y se iniciaba la inexplorada ruta que se había de mantener constantemente hacia el Oeste.

Animados los primeros días con la esperanza del éxito, nadie vacilaba en la necesidad de seguir, pero bien pronto comenzaron los motivos de intranquilidad; el día 13 de Septiembre «al comienzo de la noche, las agujas noruesteaban, y a la mañana noruesteaban algún tanto», y el 17 «tomaron los pilotos el Norte marcándolo, y hallaron que las agujas noruesteaban una gran cuarta, y *temían los marineros y estaban penados y no decían de qué*. Conociólo el Almirante, mandó que tornasen a marcar el Norte en amaneciendo y hallaron que estaban buenas las agujas, la causa fué porque la estrella que parece hace movimiento y no las agujas» (2). Era la primera vez que se observaba la variación magnética y Colón, perplejo, daba una explicación que a nadie convencía (3).

Desde este día las inquietudes van en aumento y aquellos marineros que, según el Almirante, «iban muy alegres todos, y los navíos quien más podía andar andaba por ver primero tierra», fueron apagando sus fuegos al ver cómo transcurría el tiempo sin encontrar la tierra que a cada momento esperaban hallar; todas las señales que los ilusionaban: aparición de aves, manchas de hierba verde, cerrazones «que es señal de estar sobre tierra», una ballena «que es señal que estaban cerca de tierra», etc., etc., eran nuevos motivos de decepción al ver defraudadas sus esperanzas; aquella «mar siempre mansa y llana», cuyo fin no parecía, aquellos vientos siempre iguales

(1) Diario....., pág. 9.

(2) Diario....., pág. 10.

(3) La repite el 30 de Septiembre diciendo: «También en anocheciendo las agujas noruesteaban una cuarta, y en amaneciendo están con la estrella justo; por lo cual parece que la estrella hace movimiento como las otras estrellas, y las agujas piden siempre la verdad», Diario....., pág. 16.

que les hacían suponer imposible el regreso, «no ventaban esos males vientos para volver a España», aquellos días interminables que parecían siglos, elevaron al último grado la tensión nerviosa de los tripulantes y surge entonces el famoso motín que han recogido, deformado por la leyenda, casi todos los historiadores.

Veamos cómo lo refieren los iniciadores de la leyenda, que en su afán de exaltar al Almirante, se sienten más colombinos que el mismo Colón. Dice Fernando Colón en el capítulo XIX de su obra: «Cuantas más señales de tierra veían que salían vanas, tanto más crecía el miedo de la gente y se aumentaba la ocasión de murmurar, y retirados en los navíos, decían que el Almirante, con su loca fantasía, había resuelto hacerse gran señor a costa de sus vidas y peligros, y morir en aquella empresa, y que puesto que ya habían satisfecho su obligación en tentar la fortuna y estaban tan remotos de tierra y de todo socorro más que otros algunos, no debían, siguiendo el viaje, ser autores de su propia ruina, y privarse del tiempo de arrepentirse, faltándoles los bastimentos y navíos, que tenían tantos defectos, que no podrían salvar hombres que estaban dentro del mar, y que nadie tendría esto a mal, antes serían muy estimados, por haberse expuesto a empresa semejante y haberse venturado tanto, y que por ser el Almirante extranjero, y sin favor, su opinión reprobada y despreciada por tantos hombres doctos y sabios, no tendría quien le patrocinase, y serían ellos creídos, echando la culpa a su mal gobierno y a su ignorancia, lo cual valdría más que cuantas justificaciones pudiese hacer él en contrario, y no faltaron algunos que decían que para quitar contiendas lo echasen en el mar, si no desistía de su intento, publicando después que él se había caído mirando las estrellas y las señales, y que ninguno anduviese buscando la verdad sobre esto, pues no había otro fundamento de su vuelta y salvamento que éste».

«Continuaban de este modo el viaje, murmurando, doliéndose y aconsejándose todos los días, y el Almirante no ignoraba su inconsciencia y mala intención que tenían contra él; pero unas veces con palabras suaves y otras resuelto a morir, los amenazaba con el castigo que haría si impidiesen el viaje, con lo cual templaba alguna cosa sus miedos y maquinaciones, y en confirmación de la esperanza que les daba, recordaba las señales que habían visto, prometiéndoles que en breve tiempo encontrarían alguna tierra» (1).

(1) Fernando Colón: «Vida....». En lugar cit., pág. 90.

Fijémonos en los detalles: una tripulación temerosa, en la que no se hace distinción entre marineros y capitanes, que piensa llegar hasta el crimen, llevada de su pánico, ante la seguridad de que los hombres sabios y doctos que *siempre han despreciado* la opinión del Almirante, se contentarán con la explicación de un accidente; y frente a ellos, Colón, que por ser extranjero se veía siempre perseguido —¡pronto se olvidaba el decisivo apoyo que se le acababa de prestar!— calmando unas veces y amenazando otras, desplegando unas dotes de gobierno que en ningún momento demostró y prometiendo, todavía de un modo ambiguo, el próximo encuentro de tierras.

Las líneas características de este relato se fijan ya y toman un tinte aun más heroico en la versión de Fernández de Oviedo: «Salidos pues, deste cuidado y temor de las yerbas, determinados todos tres capitanes e quantos marineros allí iban de dar la vuelta, e aun consultando entre sí de echar a Colón en la mar, creyendo que los habían burlado; como él era e sintió la murmuración que dél se hacía, como prudente, comenzó a los confortar con muchas e dulces palabras rogándoles que no quisiesen perder su trabajo e tiempo. Acordábales cuanta gloria e provecho de la constancia se les seguiría perseverando en su camino; prometiéndoles que en breves días darían fin a sus fatigas e viajes con mucha e indubitada prosperidad, y en conclusión les dijo que dentro de tres días hallarían la tierra que buscaban. Por tanto, que estuviesen de buen ánimo e prosiguiesen su viaje que par cuando decía él les enseñaría un Nuevo mundo e tierra e avrían concluido sus trabajos e verían que él avia dicho verdad siempre, assi a Rey e Reyna Cathólicos como a ellos; e que si no fuesse assi hiciesen su voluntad y lo que les pareciesse, que él ninguna duda tenía en lo que les decía.....» (1). Como se puede observar en el anterior relato, la imaginación desbordada de Oviedo ha dejado señaladas todas las características de la leyenda de glorificación que tanto a gusto recogieron los historiadores hispanófobos; ya no hay un silencio sospechoso sobre la actitud de los capitanes, sino que se le señala directamente en combinación con los marineros y dispuesto a asesinar a Colón por haberles engañado, y el Almirante ya no amenaza —¿de qué le valdría si estaban todos contra él!— sino que convence, y sus palabras abundantes y dulces, llenas de prudencia

(1) G. Fernández de Oviedo: «Historia General y Natural de las Indias» lib. II, cap. V.

es habla de lo que ya han realizado, de que pronto terminarán sus fatigas y termina con la estupenda y profética promesa de hallar, no las Indias, sino aun más, un Nuevo Mundo, en el término de tres días. Es tan palpable la fábula, tan absurdos los detalles, con el golpe final del emplazamiento teatral hecho por quien a cada momento esperaba hallar tierra desde el 13 de Septiembre (1), que no merecería la pena de desmentirla, sino fueran precisamente estas fantasías las que han contribuido a presentar ante el mundo un Colón que lleva una misión divina, obstaculizado constantemente por la ignorancia, el temor o la envidia de los españoles.

Como reacción al relato legendario que acabamos de exponer, corría también otra leyenda españolista, pinzoniana mejor, que tuvo menos divulgación quizá porque no conviniese a los historiadores de este primer viaje. Es la versión, según la cual, el que desfallecía, el que estuvo a punto de volverse fué Colón, quien si llegó hasta el final fué sostenido por el valor y decisión de los Pinzones. En las obras de Sales y Ferré y Fernández Duro (2), se recogen declaraciones de marineros del primer viaje en las que se hace resaltar esta decisiva influencia que se atribuye a los Pinzones: «la gente que estaba en los navíos, habiendo navegado muchos días e no descubriendo tierras, los que venían con el dicho Don Cristóbal (se refiere no sólo a la tripulación de la Santa María), se querían amotinar y alzar contra él diciendo que iban perdidos. Y entonces el dicho Don Cristóbal Colón había dicho al dicho Martín Alonso Pinzón lo que le pasaba, y *qué le parecía que debía hacer*. Y el dicho Martín Alonso había respondido:

«Señor, aforque Vuesa Merced a media docena dellos, o échelos a la mar. Y si no se atreve, yo y mis hermanos barlovearemos sobre ellos y lo haremos, que armada de tan altos príncipes no había de volver atrás sin buenas nuevas».

«Y con esto todos se animaron, y el dicho Don Cristóbal Colón había dicho: «Martín Alonso, con estos hidalgos hayámonos bien, e

(1) «En amaneciendo aquel lunes vieron muchas más yerbas, y que parecían yerbas de ríos, en las cuales hallaron un cangrejo vivo, el cual guardó el Almirante, y dice que aquellas fueron señales ciertas de tierra, porque *no se hallan ochenta leguas de tierra*».

(2) Manuel Sales y Ferré: «El descubrimiento de América según las últimas investigaciones».

Cesáreo Fernández Duro: «Colón y Pinzón», en Memorias de la R. A. de H., tomo X.

andemos otros ocho días, e si en estos no fallamos tierra, daremos otra orden en lo que debemos hacer de tanta navegación».

Otro testigo hace intervenir a los dos hermanos, poniendo en boca de Martín Alonso: «¿Agora partimos de la villa de Palos, y y vuestra Merced se va enojando? Avante, señor, que Dios nos dará victoria que descubramos tierra, que nunca Dios querrá que con tanta vergüenza volvamos». El Almirante respondió: «Bienaventurados seáis», y Yáñez Pinzón dió término al incidente con la siguiente frase digna de quien tantas millas debía aún recorrer: «¿Hemos andado ochocientas leguas? Andemos dos mil, y entonces será tiempo de platicar sobre el regreso».

Tan falsa es la tradición que presenta a los Pinzones capitaneando a los marineros para asesinar a Colón, como la que nos pinta vacilante a quien se distinguió por su tenacidad, y desesperado a quien triunfó por su fe.

El Diario del Almirante, aunque nada dice de cuanto pudiera relacionarse con el motín tumultuario de la leyenda, deja manifestar en varias ocasiones el estado de inquietud creciente de las tripulaciones. El 9 de Septiembre, primer día de camino hacia lo desconocido, ya se anota la primera señal: «Los marineros gobernaban mal, decayendo sobre la cuarta del Nordeste, y aun a la media partida sobre lo cual les riñó el Almirante muchas veces». El día 17, al observar por segunda vez la desviación de la aguja, dice: «.....hallaron que las agujas noruesteaban una gran cuarta, y temían los marineros, y estaban penados y no decían de qué». El 22, que fue cuando parece que comenzaron las inquietudes en la tripulación ante el temor de no poder regresar, escribe: «Mucho me fué necesario este viento contrario, porque mi gente andaban muy estimulados, que pensaban que no ventaban estos mares vientos para volver a España». La inquietud se acentúa el 23: «y como la mar estuviese mansa y llana, murmuraba la gente diciendo: que pues por allí no había mar grande, que nunca ventaría para volver a España; pero después se alzó mucho la mar y sin viento, que los asombraba, por lo cual dice aquí el Almirante: Así que muy necesario me fué la mar alta que no pareció, salvo el tiempo de los judíos cuando salieron de Egipto contra Moysen, que los sacaba de cautiverio». Y aun no habíamos recorrido la mitad del camino!

El día 25 la intranquilidad llega a apoderarse del mismo Colón, quien cambia impresiones con Martín Alonso y busca entre los dos la explicación al hecho de no haber encontrado tierra todavía; o la

corrientes los derivan al Nordeste, o no era tanta como creían la estancia recorrida; pero no era cosa de vacilar en pleno viaje y aguiaron imperturbables su camino, aunque lo desconocido lo era tanto para el Almirante como para el último de sus marinos.

La expectación y la tensión nerviosa aumenta cada día ante las excepciones que la fingida vista de tierras les producía, y al llegar el 10 de Octubre, refiere el Diario que «Aquí la gente ya no lo podía sufrir: quejábase del largo viaje; pero el Almirante los esforzó lo mejor que pudo dándoles buena esperanza de los provechos que podrían haber. Y añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias y que así lo había de proseguir hasta hallarlas con el ayuda de Nuestro Señor» (1). Al día siguiente encontraron la anhelada tierra. Esto es cuanto dice el Diario, pero en el regreso todavía hace una alusión al mismo asunto relatando el 4 de Febrero de 1493, a punto de llegar a las Azores: «Mayormente fue pues le había librado a la ida cuando tenía mayor razón de temer de los trabajos que con los marineros y gente que llevaba, los cuales todos a una voz estaban determinados de se volver y alzarse contra haciendo protestaciones, y el eterno Dios le dió esfuerzo y valor contra todos.....» (2).

¿Qué queda, pues, de la terrible conjura que tanto conmovía a los primeros biógrafos y con tanta fruición recogieron los historiadores extranjeros? Con arreglo a las palabras del mismo Almirante, ni se vió amenazado de muerte, ni se vió obligado a fijar un plazo para el descubrimiento; la actitud de los demás capitanes fué en todo momento tan correcta, tan entusiasta, tan distinta de la legendaria como no se podía menos de esperar de quienes estaban mucho más avezados al mar que el propio Colón y le habían de superar en navegaciones más perfectas y completas que las suyas. Colón consulta a Martín Alonso Pinzón y procura explicarse con éste el motivo de no haber hallado ninguna tierra; este mismo piloto es el que aconseja, el día 6 de Octubre, el cambio de dirección hacia el Sudeste (3), y aunque el Almirante no le hace caso, sigue su consejo

(1) Diario....., pág. 20.

(2) Diario....., pág. 167.

(3) «Esta noche, dijo Martín Alonso, que sería bien navegar a la cuarta del Oeste, a la parte del Sudeste; y al Almirante pareció que no decía esto Martín Alonso por la isla de Cipango, y el Almirante vía que si la erraban que no pudieran tan presto tomar tierra, y que era mejor una vez ir a la tierra firme y después a las islas». Diario....., pág. 18.

al día siguiente, y a los cuatro días llegan a tierra; la Pinta, que es la más velera de las naves, iba siempre delante y de la Pinta salió la primera voz que, sin equivocarse, dijo ¡tierra! Hay que prescindir por completo de toda intervención de los capitanes españoles en un conjura contra Colón; aun más, ni el menor indicio hace sospechar que la marinería de la Pinta o la Niña se quejase de haber sido engañada y pretendiese sublevarse para volver: eran marineros españoles mandados por jefes españoles en quienes tenían plena confianza y en ellos la disciplina vencía a cuantas inquietudes pudiesen surgir.

¿Y en la Santa María? El caso ofrecía algunas diferencias. En primer lugar Colón, que nunca sobresalió por sus dotes de gobierno y que debía ser de genio bastante vidrioso, no supo granjearse nunca el afecto y la confianza de sus inferiores; les riñe, como hemos visto el 9 de Septiembre, porque derivaban hacia el Nordeste, y no debían tener mucha razón cuando el 25 del mismo mes reconoce que si no habían encontrado islas «lo debía haber causado las corrientes que siempre habían echado los navíos al Nordeste». En estas condiciones las vicisitudes de la travesía capaces de poner a prueba los ánimos mejor templados, producen inquietudes, desconfianza creciente, murmuraciones, todo lo natural en quienes se creían completamente a merced de la Divina Providencia, en quienes veían desaparecer unas tras otras las falaces ilusiones de tierra, pero de ahí a la rebelión, a la amenaza, jamás. Todo el cacareado motín se reduce a las naturales quejas de una parte mínima de la tripulación que encuentra más fatigas y peligros que los que pensaba encontrar (1). todos los inconvenientes y zancadillas que los españoles ponen a su genio colombino, son las atinadas observaciones y acertados consejos del mayor de los Pinzones, fielmente seguidos por el Descubridor.

Y no menos falsa que la anterior, ya que viene a ser su consecuencia, es la leyenda que supone a Colón rebajando el número

(1) Andrés Bernáldez, a pesar de pertenecer a los panegiristas de Colón, como hombre que bebió en las propias fuentes del Almirante, nos da la nota ponderada y justa, describiendo una tripulación inquieta y unos capitanes valerosos y decididos. «Las opiniones de los marineros eran muchas, que de ellos decían que ya no era razón de andar más, que iban sin remedio perdidos y que sería maravilla acertar a volver; y de esta opinión eran los más; y Colón y los otros capitanes, con dulces palabras, los convencieron que anduviesen más, y que fuesen ciertos, que con ayuda de Dios fallarían tierra». «Historia de los Reyes Católicos.....», en Biblioteca de AA. EE., tomo 70, pág. 658.

de millas recorridas para evitar la alarma de sus tripulaciones. Como una medida preventiva que sería admirable sino fuese tan sospechosa, comienza esta táctica, según el Almirante, desde el mismo día 9 de Septiembre en que parten de Canarias, diciendo que «acordó contar menos de las que andaba, porque si el viaje fuese luengo no se espantase ni desmayase la gente»; y a partir de ese momento, con una constancia machacona, como si no quisiese que se olvidase ese dato, va señalando en cada fecha de su Diario las leguas que recorre las que cuenta para los demás, sin olvidarse de volver a advertir de cuando en cuando que finge hacer menos camino para que a la gente no le parezca muy largo.

Cabe ahora preguntar ¿incluía en el engaño a los demás capitanes o estaba de acuerdo con éstos para engañar a la tripulación? Lo primero es de todo punto inverosímil. Marineros experimentados, con la historia que ya podía presentar Martín Alonso, con las empresas que realizaron después Vicente Yáñez y Juan de la Cosa, no podían ser engañados como inocentes grumetes por quien realizaba su primera navegación de altura. ¿Es que el piloto de la propia nave capitana no iba a saber la distancia recorrida por su carabela? ¿Es que los jefes de la Pinta y la Niña no tenían en sus barcos los mismos elementos que Colón fuese en el suyo para medir el camino recorrido?

Pues si no hay que pensar en que el escamoteo de millas fuese una privativa del Almirante, no es menos absurdo suponer que se pusiese de acuerdo con los demás jefes para engañar a la tripulación. Prescindiendo de que no hay el menor indicio que permita sospechar la existencia de este acuerdo, hay que tener en cuenta que la hipotética confabulación pugna con el legendario relato del motín, ya que mal podían sublevarse contra el Almirante los que se habían hecho cómplices del engaño a los marineros. Y por otra parte ¿qué motivo racional puede justificar la exagerada previsión del Almirante, que le hace iniciar el engaño el mismo día que abandona las Canarias? ¿Que el viaje podía ser largo? Eso lo sabían todos los que con él se embarcaron como lo prueba la resistencia al embarque de los marineros, solamente vencida por el prestigio y confianza de que gozaban los Pinzones. ¿Que resultó más largo de lo que pensaban? Eso no lo podía suponer ni el mismo Colón, que ya esperaba hallar tierra el 17 o 18 de Septiembre y se admira el 25 de no haberla encontrado todavía.

Si el subterfugio ideado por Colón hubiese sido de verosímil

realización y lo hubiese comenzado a poner en práctica durante la segunda mitad del viaje, cuando ya se habían iniciado las murmuraciones de la marinería, cabría concederle cierta beligerancia y tendríamos algo de justificación; pero usar desde el primer día del engaño como si conociese de antemano todo cuanto iba a suceder, es virtud profética que los actos posteriores del Almirante no nos permiten conceder. Sobre que la inutilidad del remedio salta a la vista, ya que la reducción en un par de centenares de leguas recorridas, ni reducía el número de días que llevaba navegando siempre hacia el Oeste, ni explicaba los alarmantes fenómenos magnéticos, ni impedía las continuas decepciones ante las mentidas ilusiones de tierra; y estas causas, que no se evitaban, fueron las que más influyeron en el malestar de la tripulación.

Quede, pues, el escamoteo de distancias como un elemento más de la leyenda colombina que, si bien tiene el apoyo de las anotaciones del Diario, puede ser motivado por el afán del Almirante de aparecer ante la posteridad como el único director y ejecutor de la expedición, como el único que poseía el secreto del viaje; y ya veremos más adelante lo aficionado que era Colón a envolver en un secreto personal las rutas de que se consideraba único descubridor (1).

Y vamos con el último punto nebuloso del primer viaje realizado desde España a América. ¿Quién fué el primero que divisó tierra en la noche del 11 al 12 de Octubre de 1492? Los Reyes Católicos habían prometido 10.000 maravedís de juro al que tal hiciese, Colón ofreció un jubón de seda, y la Historia esperaba a conocer su nombre para aumentar la lista de los personajes célebres. Eran demasiadas circunstancias para que un hecho tan sencillo se desenvolviese sin complicaciones.

El Diario refiere el solemne momento de la siguiente manera:

(1) Durante el regreso del primer viaje y después de la tormenta pasada junto a las Azores, Colón nos da la clave de sus intenciones al reincidir infantilmente en su prurito misterioso diciendo: «Lunes 18 de Febrero..... Y diz que fingió haber andado más camino por desatinar a los pilotos y marineros que carteaban, por quedar él Señor de aquella derrota de las Indias, como de hecho queda, porque ninguno de todos ellos traía su camino cierto, *por lo cual ninguno puede estar seguro de su derrota para las Indias*». Diario....., pág. 171. Hubiera sido más noble confesar que la tormenta le desorientó y que tropezó con las Azores cuando creía hallarse frente a Portugal; sin olvidar que entre los pilotos a quienes dice haber engañado, se encontraban Vicente Yáñez Pinzón y Juan de la Cosa que se apropiaron el camino de las Indias mejor que él.

porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante halló tierra, y hizo las señas que el Almirante había mandado. *Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana*; puesto que el Almirante a las diez de la noche, estando en el castillo de popa, *vido lumbre*, aunque fué cosa tan cerrada que no pudo afirmar que fuese tierra; pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del Rey, e díjole, que parecía lumbre, que mirase él, así lo hizo y vídola: díjolo también a Rodrigo Sánchez de Segovia, y el Rey e la Reina enviaban en la armada por veedor, el cual no pudo nada porque no estaba en lugar do la pudiese ver. Después que el Almirante le dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicios de tierra. Pero el Almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Por lo cual cuando dijeron la Salve, que la acostumbraban decir e cantar a su manera todos los marineros y se hallando, rogó y amonestólos el Almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que vía tierra le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los Reyes habían prometido, que eran diez mil maravedís de juro a quien primero la viese. A las dos horas después de media noche pareció la tierra, de la cual estarían dos leguas» (1).

Las Casas repite el relato casi en idéntica forma y hace la misma distinción: el primero que vió tierra fué Rodrigo de Triana, el primero que vió luz fué Colón. Fernández de Oviedo también cita a Rodrigo de Triana como el primero que vió tierra, pero complica la visión de misteriosa luz haciendo discutir sobre la prioridad en percibirla a Colón y un marinero de la Santa María del que sólo sabe que era natural de Lepe; y como en la disputa saliese vencedor Colón, quien le adjudicó los maravedises prometidos como albricias por los Reyes católicos, recoge el dramático rumor según el cual «aquel marinero que dixo primero que veía lumbre en tierra, tornado después en España, porque no le dieron las albricias, despechado de aquesto, se pasó en África y renegó de la fe».

Parecía decidida la cuestión afirmando que fué Rodrigo de Triana, tripulante de la Pinta, quien vió el primero la tierra de América, pero al repasar la lista de los tripulantes del primer viaje, lista que va completando la infatigable Miss Gould Quincy con sus investigaciones en el archivo de Simancas, no aparece ninguno que se

(1) Diario....., pág. 22.

llame Rodrigo de Triana. El que sí aparece es un Juan Rodríguez Bermejo, vecino de Molinos, en tierra de Sevilla, y a él señalan como descubridor de la tierra las declaraciones de sus compañeros, la de Francisco García Vallejo, sobre todo, es terminante: «aquel jueves en la noche aclaró la luna, e un marinero que se decía Juan Rodríguez Bermejo, vecino de Molinos, de tierra de Sevilla, como la luna aclaró, del dicho navío de Martín Alonso Pinzón, vido una cabeza blanca de arena, e alzó los ojos, e vido tierra. E luego arremetió con una lombarda, e dió un trueno: ¡Tierra! ¡Tierra! E se tovieron a los navíos fasta que vino el día» (1).

Nos encontramos, por consiguiente, con dos versiones: la oficial que señala a Rodrigo de Triana, y la particular que nombra a Juan Rodríguez Bermejo. A poco que concedamos a las inseguridades de precisar nombres antiguos y a los fáciles errores de la transcripción, podremos hacer una sola persona de las dos citadas: convertir un Rodríguez en un Rodrigo, o viceversa, es la cosa más corriente, así como transformar en apellido, Triana, lo que podía ser un apodo geográfico que indicase procedencia y como Triana es el barrio marineró de Sevilla, no tendría nada de particular que el Juan Rodríguez Bermejo procedente de Sevilla, fuese para la posteridad el Rodrigo de Triana que vió el primero la isla de Guanahani. Pero no olvidemos que el jubón de seda y los maravedises de juro se los quedó Colón por la luz que había visto a las diez de la noche.

Después de haber pasado poco más de tres meses recorriendo las islas americanas, Colón y los suyos emprendieron el regreso a España, el 16 de Enero de 1493, para dar cuenta del éxito que habían tenido sus planes; y para que en ningún momento se vea libre de la fantasía la brillante hazaña realizada, aparece de nuevo la leyenda colombina para presentarnos ahora un Colón víctima, a quien persigue y amenaza la envidia de un traidor. Así quedaba completo el ciclo: los españoles ignorantes e irresolutos antes de la partida, estuvieron a punto de impedirla, atemorizados e indisciplinados en pleno Océano casi la hicieron fracasar, envidiosos y traidores

(1) Manuel Sales y Ferré: «El descubrimiento de América según las últimas investigaciones». Sevilla, 1893.

después del éxito, pretendieron robar la gloria al genovés. ¡Bonito panorama! Colón era el genio antes del viaje, en el viaje y después del viaje, mientras que España, representada por la Junta de sabios, los marineros y Alonso Pinzón, era el obstáculo que tuvo que vencer.

Aunque hoy, gracias a los trabajos de Fernández Duro (1), y Sales y Ferré (2), ya no acepta nadie la traición del mayor de los Pinzones, ha sido tan honda la huella dejada por la leyenda colombina, triunfante durante tres siglos, que conviene desarraigaria por completo.

La intervención de Martín Alonso Pinzón en los preparativos del viaje fué decisiva. Cuando todos desconfiaban de Colón, cuando nadie quería arriesgarse a la empresa, cuando los Reyes Católicos se están obligados a publicar una cédula suspendiendo toda acción judicial o penal a favor de los que quisieran embarcarse con el Almirante, aparece Martín Alonso «el mayor hombre y más determinado por la mar que en aquel tiempo había por esta tierra». Hombre de acción, piloto entusiasta y con grandes medios económicos, acababa de regresar de Roma donde había hablado largamente con un familiar de Inocencio VIII, cosmógrafo y erudito, sobre las tierras que estaban aún por descubrir y la conveniencia de armar navíos para descubrirlas. Llegaba, por consiguiente, el marino de Palos con unos proyectos que le harían identificarse inmediatamente con los de Colón, y lejos de sentirse egoísta y emprender solo sus planes, para lo que le sobraban medios, se transforma en el más entusiasta propagandista de la idea colombina, vence con la garantía de su nombre la resistencia de los marineros, facilita dos de las tres carabelas que hicieron el viaje y demuestra la confianza que tiene en el éxito embarcándose con su hermano y cuatro parientes más. El apellido Pinzón pasa en mayoría en la tripulación descubridora y bien se puede afirmar con el testigo Francisco García Vallejo que «si no fuera por Martín Alonso Pinzón, que la avió con sus parientes y amigos, no fuera el dicho Almirante a descubrir ni fuera nadie con él» (3).

Colón reconoce la influencia decisiva de Martín Alonso cuando al enterarse el 6 de Agosto que se había averiado el timón de la

(1) Cesáreo Fernández Duro: «Colón y Pinzón», «Los pleitos de Colón», «Colón la historia póstuma», etc.

(2) Manuel Sales y Ferré: «El descubrimiento de América según las últimas investigaciones». Sevilla, 1893.

(3) M. Sales Ferré: «El descubrimiento....».

Pinta afirma «que alguna pena perdía con saber que Martín Alonso Pinzón era persona esforzada y de buen ingenio» (1); y en esta armonía se mantiene, como hemos visto, durante todo el viaje de ida tratando al piloto español como el hombre de confianza con quien podía comentar las incidencias de la marcha.

Inician juntos los descubrimientos y sigue el Almirante confiado en la pericia de Pinzón; el 17 de Octubre quiere rodear la isla Fernandina por el Sudeste, pero «Martín Alonso Pinzón, capitán de la carabela Pinta, en la cual yo mandé a tres de estos indios, vino a mí y me dijo que uno dellos muy certificadamente le había dado a entender que por la parte del Nornorueste muy más presto arrodearía la isla. Yo vide que el viento no me ayudaba por el camino que yo quería llevar, y era bueno por el otro, di la vela por el Nornorueste» (2). A partir de este momento, y sin más que una citación incidental que hace el 4 de Noviembre referente a Pinzón, no vuelve a hablar de él hasta el 21 de este mes en que dice: «Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta sin obediencia y voluntad del Almirante, por cudicia diz que pensando que un indio que el Almirante había mandado poner en aquella carabela le había de dar mucho oro, y así se fué sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino porque quiso. Y dice aquí el Almirante: *otras muchas me tiene hecho y dicho*» (3). Y aun añade al día siguiente para remachar el clavo: «...y cuando salió el sol se halló tan lejos [Colón] como el día pasado por las corrientes contrarias, y quedábale la tierra cuarenta millas. Esta noche Martín Alonso siguió el camino del Leste para ir a la isla de Babeque, donde dicen los indios que hay mucho oro, el cual iba a vista del Almirante, y abría hasta él diez y seis millas. Anduvo el Almirante toda la noche la vuelta de tierra, y hizo tomar algunas de las velas y tener farol toda la noche, porque le pareció que venía hacia él, y la noche hizo muy clara, y el ventecillo bueno para venir a él si quisiera» (4).

Su hijo y biógrafo tiene buen cuidado de dejar ya bien sentado el relato para la posteridad: «Siendo avisado en este viaje Martín Alonso Pinzón por algunos indios que llevaba en su carabela de que en la isla de Bochio, que como hemos dicho así llamaban a la Española,

(1) Diario....., pág. 4.

(2) Diario....., pág. 34.

(3) Diario....., pág. 70.

(4) Diario....., pág. 71.

había mucho oro, se alejó codiciosamente del Almirante a 21 de octubre [debe ser Noviembre] sin fuerza de viento ni otra causa, antes viento en popa podía llegarse a él, mas no quiso, procurando adelantar su camino cuanto podía, y era su navío muy velero» (1).

En estas afirmaciones radica toda la leyenda de traición que envuelve a Pinzón, sin que en ningún momento explique el Almirante la causa de su enemistad ni las cosas que le ha hecho o dicho. Para explicar la conducta de Pinzón basta reproducir los argumentos de don Cesáreo Fernández Duro en su conferencia «Primer viaje de Colón», pronunciada en el Ateneo de Madrid el 23 de Noviembre de 1891: «En la travesía ocurrió un incidente al que han dado los comentadores proporciones ajustadas a las del supuesto motín del olfo. Las carabelas salieron de Cuba velejeando contra el viento contrario, y como después de anochecer el tercer día refrescara mucho, resolvió el Almirante volver al punto de partida, y lo puso por obra, colocando en los palos faroles que indicaran el cambio de rumbo. En la Pinta, que iba delantera, no se vieron las luces, continuó, por consiguiente, la marcha, y quedó separada de las otras dos naves. Causante de la dispersión fué el Almirante, por aquella decisión repentina adoptada sin previo aviso, sin disparar cañonazos, sin ninguna de las precauciones que la prudencia recomienda a los jefes de escuadra y las reglas les prescriben; no obstante, como sea más sencillo y acomodado a la naturaleza humana achacar a otros lo que nos empee, que confesarnos autores responsables, disgustado Colón del incidente, culpó de mala voluntad a su asociado, dándose a cavilar sobre las consecuencias de la separación, que podrán, a su juicio, acelerar el regreso de la Pinta a España y sustraerle las albricias de tan gran nueva. Consignada la sospecha en el Diario de ocurrencias, ha sido bastante para que sobre ella levantara la fantasía novelesca otro capítulo de tribulaciones del grande hombre, cargo del armador de la expedición, declarado sin más ni más desertor, cobarde, ingrato y envidioso, abreviando la lista de epítetos indignos. Pinzón que, según lo ordenado, continuó su derrota a la Isla Babeque, llegado a ella, buscó el fondeadero y exploró la región, despachando indios con cartas por la costa, para que si en algún punto de ella parecía el Almirante, tuviera noticia de su paradero, y un luego como supo que los naturales habían visto otras embarcaciones, marchó al encuentro, dando cuenta al jefe de la expedición de

(1) Fernando Colón: «Vida.....»: En lugar cit., pág. 127.

todo lo ocurrido y explicando cómo la separación había sido fortuita, sin haber podido él hacer otra cosa».

Hasta los primeros días de Enero de 1493 no volvieron a unirse los dos capitanes y es interesantísimo observar cómo las mayores calamidades le ocurren al Almirante precisamente en el mes y medio en que no tiene a su lado a Martín Alonso. El 25 de Diciembre encalló la Santa María en un banco, al oriente de Punta Santa, y Colón, que no reparaba en echar cargos sobre todo el mundo, se desata en acusaciones contra todos los que considera culpables del desastre: contra el grumete a quien se encargó el timón, contra los marineros que huían en vez de atender al ancla para salvar la embarcación, contra el maestro, Juan de la Cosa, que «porque lo había traído a estas partes por la primera vez, e por hombre hábil le había enseñado el arte de marear, andaba diciendo que sabía más que él»; y hasta contra las autoridades de Palos «porque la nao diz que era muy pesada y no para el oficio de descubrir; y llevar tal nao diz que causaron los de Palos, que no cumplieron con el Rey y la Reina lo que le habían prometido, dar navíos convenientes para aquella jornada, y no lo hicieron» (1). ¡Elocuentes pruebas de su falta de ecuanimidad para juzgar a los hombres y de su poca serenidad ante los contratiempos!

Con la pérdida de la Santa María la situación de Colón se hacía crítica, pues quedaba reducido a la Niña, la más pequeña de las naves, pero el 27 ya tiene noticias de hallarse la Pinta por aquellos alrededores y recobra la esperanza al alejarse el temor de que hubiese ido a España «a informar a los Reyes de mentiras».

El 6 de Enero volvieron a encontrarse ambos capitanes y Colón relata así la primera entrevista: «...vido venir la carabela Pinta con Leste a popa.... Vino Martín Alonso Pinzón a la carabela Niña, donde iba el Almirante, a se excusar diciendo que se había partido dél contra su voluntad, dando razones para ello; pero el Almirante dice que eran falsas todas, y con mucha soberbia y cudicia se había apartado aquella noche que se apartó dél, y que no sabía (dice el Almirante) de donde le hubiesen venido las soberbias y deshonestidad que había usado con él aquel viaje, las cuales quiso el Almirante disimular por no dar lugar a las malas obras de Satanás que deseaba impedir aquel viaje como hasta entonces había hecho, sino que por dicho de un indio de los quel Almirante le había encomendado con otros que

(1) Diario....., pág. 130.

eva en su carabela, el cual le había dicho que en una isla que se llamaba Babeque había mucho oro, y como tenía el navío soflil y ligero se quiso apartar, y ir por sí dejando al Almirante» (1). Del mismo Diario se desprende la distinta actitud de los dos capitanes: no presentándose espontáneamente y dando explicaciones de su involuntaria separación, razones que Colón tiene buen cuidado de callar; éste ocultando su resentimiento, sin aclarar el incidente y lanzando nuevas acusaciones gratuitas contra Pinzón.

Entre ambos se había abierto un abismo de rencores que ya no había de desaparecer. En los días sucesivos no cesa el Almirante de lanzar diatribas contra Martín Alonso y los suyos, anunciando su pronto regreso para librarse de aquella «gente desmandada»; emprenden por fin la vuelta el 16 de Enero y todo fué bien al principio, hasta que el 12 de Febrero se inició la tempestad que había de dar otro argumento a la leyenda al separar de nuevo las dos carabelas.

El día 13 «la mar se hizo terrible, y cruzaban las olas que tormentaban los navíos»; el 14 «las olas eran espantables..... y embarazaban el navío que no podía pasar adelante ni salir de entremedias dellas.....», «y viendo el peligro grande, comenzó a correr a popa donde el viento lo llevase, porque no había otro remedio. Entonces comenzó a correr también la carabela Pinta, en que iba Martín Alonso, y desapareció, aunque toda la noche hizo caroles el Almirante y el otro le respondía; *hasta que parece que no pudo más por la fuerza de la tormenta, y porque se hallaba muy fuera del camino del Almirante* (2). Y en este hecho, al que hasta el mismo Almirante encuentra la adecuada explicación, se ha querido ver el epílogo de la traición de Martín Alonso, desertor en Cuba para apropiarse del oro que encontrase, y desertor ahora para llegar primero a España y robar a Colón su mérito y el fruto de sus esfuerzos.

Y al hacerlo así se olvida toda la historia de Pinzón, su desinterés al organizar la expedición, su conducta durante la primera separación, los sanos consejos que, en todo momento, dió al Almirante (3). Y lo que sólo fué una prueba más de su mayor pericia

(1) Diario....., pág. 140.

(2) Diario....., pág. 165.

(3) Al conocer Martín Alonso Pinzón que se había construído el fuerte llamado de la Navidad y se dejaba en él 39 hombres de guarnición al mando de Diego de

náutica esquivando la tempestad y llegando a tierra española sin desorientarse, mientras Colón, juguete de la tormenta, prometía romerías a diversos santuarios, lanzaba pergaminos al mar y se exponía a ser capturado al tocar por dos veces en tierra extranjera, se toma como muestra de las intenciones aviesas del piloto español.

Martín Alonso Pinzón tuvo en su suerte su mayor enemigo, pues murió a poco de llegar a España y no pudo, con sus declaraciones, desmentir las acusaciones lanzadas contra él; el Diario del Almirante quedó como único relato del viaje y fué recogido y escrupulosamente comentado por los que hicieron la historia para la mayor gloria y honra de Colón, pero el tiempo ha abierto paso a la justicia y la figura de Martín Alonso, grande ya por sus méritos propios, se agiganta y sublima por la misma persecución de que fué objeto.

Arana, consideró que era una imprudencia el dejarlos en la Española, opinión que pudo recordar con amargura el Almirante al comprobar, en su segundo viaje, el trágico fin que habían tenido.

CAPITULO VII

El choque de dos mitos

El viernes, 12 de Octubre de 1492, el Almirante tomó solemne posesión de la isla de Guanahani, en nombre del Rey Don Fernando y de la Reina Doña Isabel; para la posteridad se había descubierto el Nuevo Mundo, para Colón se había llegado a las avanzadas de las Indias Orientales. Y al producirse el encuentro de dos razas y de dos civilizaciones, se producía también el choque de dos mitos, de dos conceptos legendarios: el indígena y el español, que acabarían por compenetrarse para el mayor provecho de los descubridores.

Para los indios de Guanahani, los sucesos que presenciaron el primer día de la aparición de los españoles, no podían tener explicación natural; las sorpresas fueron demasiadas y sobrado continuas para que ni siquiera intentasen razonarlas y tuvieron que acudir a sus más antiguas creencias, a sus tradiciones más remotas, para explicar de alguna manera lo que su razón se negaba a comprender. El caso no era para menos. Imaginemos a aquellos seres de mentalidad primitiva sorprendidos por la lucecita que brillaba en el mar, aguardar ansiosos a que el nuevo día les muestre lo misterioso, y supongamos su estupefacción al ver unos monstruos extraños, inmensos, semejantes a un trozo de tierra lleno de troncos o palmas, que avanzaban hacia ellos poco a poco; y al detenerse aquellos trozos de tierra flotante, su sorpresa no debió tener límites al ver acercarse unas canoas llevadas por seres extraños, que no son indios, es decir, no son hombres, de color pálido, tatuados de colores —los vestidos—, sembradas de algodón las caras —barbados— y con unas varas que agitan trapos de colores —las banderas—. ¿Cómo explicar tan misteriosa aparición?

La palidez de los recién llegados no era humana, era el color de los muertos y de los aparecidos, y quienes la ostentaban, y a pesar de ello se mostraban llenos de movimiento y vida, no podían menos de ser hechiceros, pero no hechiceros de su país, sino de algún otro lugar que les confriese un mayor poder sobrenatural. Para los indios el mundo se reducía a su territorio, lo limitaban por el horizonte visible y concebían el firmamento como una inmensa bóveda o campana que descansaba sobre el plano que su vista alcanzaba; los que llegaban traspasando la línea del horizonte, no venían de más allá, puesto que ese más allá no existía para ellos, venían del punto de intersección de la bóveda con el plano, es decir, venían del cielo (1), luego eran dioses y como a tales era preciso acatarles y congraciarse con ellos para tenerlos propicios.

Las primeras escenas desarrolladas entre españoles e indígenas, tienen para éstos un sabor mágico que les han de afirmar más y más en su convicción; aquellos hombres de color pálido, rostro barbado y extraños vestidos, hablan un lenguaje ininteligible y verifican en la playa ceremonias misteriosas (la toma de posesión de la isla), y usaban varas brillantes (las espadas) cuyo solo contacto producía heridas.

En el mismo Diario del Almirante, a pesar de que éste no podía darse cuenta exacta del efecto que producía ante los indígenas, se alude algunas veces a ello; el 14 de Octubre, en San Salvador, escribe: «...cuando veían que yo no curaba de ir a tierra se echaban a la mar nadando y venían, y entendíamos que nos preguntaban si *éramos venidos del cielo*; y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban todos hombres y mujeres: *venid a ver los hombres que vinieron del cielo*»; el 22 dice: «que es verdad que cualquiera poca cosa que se les dé ellos también tenían a gran maravilla nuestra venida, y *creían que éramos venidos del cielo*»; el 6 de Noviembre, en Cuba, «los tocaban y los besaban las manos y los pies, maravillándose y *creyendo que venían del cielo*, y así se lo daban a entender... y que si quisieran dar lugar a los que con ellos se querían venir, que más de quinientos hombres y mujeres vinieran con ellos porque *pensaban que se volvían al cielo*». Y así el resto del Diario y las historias de los primeros cronistas, están llenas de afirmaciones y frases semejantes a las anteriores y que prueban cuán natural y

(1) Maldonado de Guevara (Francisco): «El primer contacto de blancos y gente de color en América», Valladolid, pág. 17.

spontánea surgió entre los indígenas la creencia de hallarse ante nos enviados de los dioses.

Y las consecuencias y evolución de esta creencia fueron no menos naturales; primero era preciso congraciarse con los recién llegados y ofrecerles las dádivas que pudiesen aplacar su cólera, pues su religión, basada en el temor, les impulsaba ante todo a evitar los daños que los dioses blancos les pudiesen hacer, así que cuando vieron que los nuevos dioses amaban el oro y mostraban su deseo por poseer los adornos de este metal que ellos llevaban, se apresuraron a ofrecerles sin regateos la materia que juzgaron más propicia para atraerse su amistad. Pero una vez pasados los primeros momentos de estupor y de pánico, visto el agrado con que eran recibidas sus ofrendas y familiarizados con unos dioses que les regalaban bonetes, cascabeles y cuentas de vidrio, el afán de los indios había de ser el retener a los blancos consigo, no perder su protección y recibir los beneficios que su presencia sobrenatural podría reportarles; aplacados los manes, las cosechas serían abundantes y reinaría entre ellos la ventura y la prosperidad.

De este modo, el mito indígena del descenso de los dioses iba a compenetrarse con el mito del oro que hasta allí había llevado a los descubridores; los dos mitos de tan distinto origen y condición: uno europeo y materialista, otro americano y espiritual, se fundieron en una dirección como se habían de fundir también las dos razas que por primera vez se encontraron el 12 de Octubre de 1492. Mas dejemos la mitológica explicación de las impresiones indígenas y veamos si la realidad correspondía también al espejuelo dorado que empujó a Colón.

Los argonautas que salieron de Palos hacia Occidente iban en busca de un vellocino de oro que, siendo vago e impreciso para los tripulantes, reducido para algunos al encuentro de tierras de las que se pudieran extraer riquezas, tenía para el Almirante formas más concretas y determinadas. Prescindiendo del Millone de Marco Polo, única relación que podía considerarse auténtica de un viajero que había contemplado las riquezas de Cipango y el poderío del Gran Kan, podían haber llegado hasta los oídos del genovés las noticias de otros viajes fantásticos que señalaban también fabulosas riquezas a las regiones orientales que se podían encontrar caminando hacia el Oeste. Estos relatos fabulosos, fruto de la imaginación de quienes se decían haber recorrido todo el mundo y daban toda clase de noticias extraordinarias para sorprender la curiosidad y buena fe de sus lectores,

tienen su resumen y modelo en el llamado «Libro de las maravillas del mundo», atribuido a un inexistente Juan de Mandeville.

Mandeville dice relatar un viaje verificado en 1322 a Tierra Santa e Indias y, aunque lo absurdo y fantástico de sus afirmaciones son mejor prueba de su falsedad, tuvo tanta boga al inventarse la imprenta y dice tales cosas al hablar de las Indias, que conviene hacer una rápida indicación del mismo. Después de describir el Paraíso Terrenal que coloca en el Oriente, y del cual parten cuatro grandes ríos de los que descienden todas las aguas dulces del mundo —y ya veremos cómo también Colón habla en igual forma del Paraíso Terrenal— pasa a describir las grandes ciudades de la corte del Gran Khan deteniéndose en Cathay, dice: «Catay es una rica e hermosa ciudad de muchas, muchas mercadurías. Van allá por especias muchos mercaderes más aína que en otra parte. E debéis saber que los mercaderes venecianos e ginoveses e lombardos e de otras partes que allá van, tardan once y doce meses en llegar a Catay, porque es la principal región de aquellas partidas, la que se tiene con el Gran Khan. ¿Conoció Colón la fantasía mandevillana? Imposible no es porque hay ediciones italianas de este relato desde 1480, francesas del mismo año y latinas de poco después, pero hay que suponerlo muy difícil pues ya desde 1484 vive Colón en España y la primera edición española de que se tiene noticia es de 1521.

Desde luego, no tiene importancia este libro como impulsor de Colón, como tampoco la tiene el suponer exacta la correspondencia de Toscanelli, en la que no se podía pintar con más brillantes colores la riqueza de Cipango y de Cathay; Colón no necesita de esos estímulos, como hemos visto; le basta suponer que va hacia las Indias para creer que en éstas encontrará oro en abundancia, especiería y toda clase de riquezas. Su vellocino, el áureo mito que le impulsó a la aventura, tendrá, en sus propósitos, dos etapas de realización: la primera llegar, llegar a esas Indias que él busca, primero, por el camino más corto; la segunda, encontrar Cipango, concreción de todas las ricas ciudades orientales, visitar el Gran Khan, señor de dilatados y ubérrimos territorios, acopiar el oro que ha de borrar con creces las fatigas pasadas.

Al poner sus pies en la isla de Guanahani considera realizada la primera parte de su propósito, y cuando contempla los colgantes adornos de los indígenas y ve la facilidad con que se desprenden ellos, se convence de que se halla muy cerca de lograr el triunfo completo y se dispone a partir inmediatamente en busca de Cipango.

el Gran Khan y a encontrar los yacimientos auríferos que han de enriquecerle fabulosamente. Esto explica la constante inquietud y movilidad que mostró en sus primeras exploraciones; salta rápidamente de isla en isla, sin detenerse en ninguna; se preocupa tan sólo de adquirir noticias ciertas que le guíen hacia Cipango, meta ideal de su viaje; a cada momento cree aprehender la fabulosa ciudad, pero Cipango era un mito y como tal inaprensible y errante, siempre cerca, pero nunca hallado.

Veamos en el Diario del Almirante cómo se mueve su ánimo entre las dos realidades que él cree inmediatas a realizar: el encuentro de Cipango y la abundancia de oro.

Era natural que considerando a Cipango como el objetivo último de su viaje, su primera preocupación, pasado el natural momento de admiración, fuese el partir en busca de esta isla; y así, el día 13 de octubre, siguiente al del desembarco, ya escribe: «...por señas puede entender que yendo hacia el Sur e volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey... mas por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango» (1); llama perder el tiempo a entretenerse buscando el oro que se halla en la isla, de tal manera le obsesionaba el espejuelo de Cipango. Salta de isla en isla, siempre en los días de su ilusión y, el domingo 21 del mismo mes, desde la Isabela, ya cree ya más cerca, por cuanto afirma: «por ende, si el tiempo me da lugar luego me partiré a rodear esta isla fasta que yo haya lengua con este Rey, y ver si puedo haber dél el oro que oyo que trae, y después partir para otra isla grande mucho, *que creo que debe ser Cipango*, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a la cual ellos llaman Colba [Cuba], en la cual dicen que ha naos y areantes muchos y muy grandes, y de esta isla otra que llaman Bohio [Bohio] que también dicen qués muy grande... Mas todavía no he determinado de ir a la tierra firme y a la ciudad de Guisay [Guisay de China], y dar las cartas de vuestras Altezas al Gran Khan, y pedir respuesta y venir con ella» (2).

Su imaginación comienza a concretarse; no sólo ha encontrado pista de Cipango, sino que piensa encontrar con ella las demás tierras fabulosas de Marco Polo y enarbolar en ellas el pendón del triunfador. La impaciencia le devora: «Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, *que creo que debe ser Cipango*, según las señas que me

(1) Diario....., pág. 27.

(2) Diario....., pág. 41.

dan esta gente de la grandeza della y riqueza» (1), dice el 23, en 24, por fin, sale de la Isabela: «para ir a la isla de Cuba... porque creo que si es así como por señas que me hicieron todos los indios de estas islas y aquellos que llevo yo en los navíos, porque de lengua no los entiendo, *es la isla de Cipango*, de que cuentan cosas maravillosas, y en las esferas que yo ví y en las pinturas de mapamundo es ella en esta comarca...» (2).

La obsesión del mito es bien clara: no entiende a los indios, habla por señas con los de todas las islas y, a pesar de ello, recibe de todas las indicaciones coincidentes con su deseo de encontrar la anhelada región; camino de Cuba vuelve a afirmar el 25 que por las señas que le han dado pensaba que era *ella*, así, *ella*, lo ideal, lo que no hace falta nombrar, lo que es la ilusión con que se sueña día y noche. Y por fin llegó el 28, y se maravilló de la hermosura de esta privilegiada isla, pero se encuentra con que no es *ella*, que el mito ha alejado cuando más cerca parecía y que hay que buscar de nuevo la ruta de Cipango. Desorientado ante la ilusión perdida comienza a sentar arbitrarias afirmaciones: Cuba ya no es para él una isla sino la tierra firme y el rey de esta tierra tenía guerra con el Gran Khan que debe estar cerca, así como la ciudad de Cathay, y hasta señala la distancia que le separa de las costas de China: «Y es cierto que esta es la tierra firme, y que estoy ante Zayto y Guinsay, cien leguas poco más o menos, lejos de lo uno y de lo otro, y bien se amuestran por la mar que viene de otra suerte que hasta aquí no ha venido, ayer que iba al Norueste fallé que hacía frío» (1.º de Noviembre) (3). El desvarío es tan grande que nadie ha puesto más exacto comentario a estas incoherencias que el propio Las Casas, al anotar en el extracto del Diario: «Esta algarabía no entiendo yo».

Y a partir de aquí desaparece del Diario el mito de Cipango, esfuma una de las facetas del espejuelo dorado que a Colón animaba y, al fracasar una de las realidades perseguidas, concentrará su atención en el otro aspecto de sus ilusiones: la abundancia de oro.

También desde el día siguiente al del desembarco se fijó Colón en los adornos de oro de los indígenas y pidió noticias que le indicasen el lugar de origen del codiciado metal, pero cuando le indicaban que podía encontrarlo en alguna de las islas que tocaba, consideraba

(1) Diario....., pág. 42.

(2) Diario....., pág. 43.

(3) Diario, pág. 52.

útil entretenerse en ellas ya que en Cipango le esperaban cantidades extraordinarias de oro y piedras preciosas. Pero cuando esta ilusión desapareció, se vuelve más positivo y la busca del oro se hace más tenida y concienzudamente.

El 12 de Noviembre, desde Cuba, afirma que «sin duda es en estas tierras grandísimas sumas de oro, que no sin causa dicen estos indios que yo traigo, que ha en estas islas lugares adonde cavan el oro y lo traen al pescuezo, a las orejas y los brazos e a las piernas, son manillas muy gruesas, y también ha piedras y ha perlas preciosas y infinitas especerías» (1). Al verificarse la separación de la Pinta, como Colón no tiene en ese momento más obsesión que el oro, teme continuamente que el piloto español tenga más suerte que él, y entre sus acusaciones contra Pinzón la que más sobresale es la de la codicia: «esta noche Martín Alonso siguió el camino de Leste para ir a la isla de Babeque [Bohio], *donde dicen los indios que hay mucho oro* (2) (22 de Noviembre); «resgató la carabela [Pinta] mucho oro, que por un cabo de agujeta le daban buenos pedazos de oro del tamaño de dos dedos y a veces como la mano, y llevaba el Martín Alonso la mitad, y la otra mitad se repartía por la gente» (3) (23 de Enero); y aun durante el regreso no cesa de murmurar «si el capitán..... Martín Alonso Pinzón, tuviera tanto cuidado de proveerse de un buen mastel en las Indias, donde tantos y tales había, como yo, que soy codicioso de se apartar dél pensando de hinchir la nave de oro, él pusiera bueno» (4) (23 de Enero).

Y sin embargo no parecía irle mal cuando se hallaba solo recorriendo las islas: el 18 de Diciembre recibe noticias emocionantes: «supo de un hombre viejo que había muchas islas comarcanas a cien leguas y más, según pudo entender, en las cuales nasce muy mucho oro; y en las otras, hasta decirle que había *isla que era todo oro*, y en las otras que hay tanta cantidad que lo cogen y ciernen como con azados, y lo funden y hacen vergas y mil labores» (5). Como es natural, se determinó el Almirante a buscarlas y también en esta ocasión cree hallarse a dos pasos de la realización de su sueño: «Nuestro Señor me aderece, por su piedad, que halle este oro, digo

1) Diario....., pág. 61.

2) Diario....., pág. 71.

3) Diario....., pág. 141.

4) Diario....., pág. 158.

5) Diario....., pág. 109.

su mina, que hartos tengo aquí que dicen que lo saben» (23 Diciembre). El 25 naufraga su nao, pero bendice el desastre porque obligó a detenerse en un punto «ques el mejor lugar de toda la isla [la Española] para hacer el asiento, y *más cerca de las minas de oro*; todos los datos coincidían: «trujeron al Almirante una gran carátula, que tenía grandes pedazos de oro en las orejas, en los ojos y en otras partes, la qual le dió con otras joyas de oro quel mismo rey Guacanagari había puesto al Almirante en la cabeza y en el pescuezo»; «vino otra canoa de otro lugar que traía ciertos pedazos de oro, los cuales querían dar por un cascabel, porque otra cosa tanto no deseaban como cascabeles. Que aun no llega la canoa al bordo cuando llamaban y mostraban los pedazos de oro, diciéndole chuq chuq por cascabeles, que están locos por ellos. Después de haber visto y partiéndose estas canoas que eran de los otros lugares llamaron al Almirante y le rogaron que les mandase guardar el cascabel hasta otro día, por qué traería cuatro pedazos de oro tan grandes como la mano».

Decidido a señalar este sitio como futuro lugar de explotación de las minas de oro, construye el fuerte de Navidad, pero como le decían también que hacia el Este había más, sigue explorando la Española y acaba por encontrar los ríos auríferos de que ya habían hablado. Los halla el 8 de Enero y los describe así: «...iba los marineros a tomar agua para el navío, y halló que el arena de la boca del río, el cual es muy grande y hondo, era diz que toda llena de oro, y en tanto grado que era maravilla, puesto que era menudísimo. Creía el Almirante que por venir por aquel río abajo se desmenuzaba por el camino, puesto que dice que en poco espacio halló muchos granos tan grandes como lentejas; mas de lo menudísimo diz que había mucha cantidad. Y porque la mar era llena y entraba el agua salada con la dulce, mandó subir con la barca el río arriba un tiro de piedra: hinchieron los barriles desde la barca, y volviendo a la carabela hallaban metidos por los aros de los barriles pedacitos de oro, y lo mismo en los aros de la pipa. Puso por nombre el Almirante al río el *Río del Oro*, el cual de dentro pasada la entrada es muy hondo, aunque la entrada es baja y la boca muy ancha, déjale a la villa de la Navidad diez y siete leguas. Entremedias hay otros muchos ríos grandes; en especial tres, los cuales creía que debían tener mucho más oro que aquél, porque son más grandes. Puesto que este es cuasi tan grande como Guadalquivir por Córdoba, de ellos a las minas de oro no hay veinte leguas. Dice más el Almirante

que no quiso tomar de la dicha arena que tenía tanto oro, pues las Altezas lo tenían todo en casa y a las puertas de su villa de la avidad, sino venirse a más andar por llevalles las nuevas...» (1).

¿Es qué había logrado transformar en realidad el mito que pregunta? El optimismo rebosa en el párrafo transcrito: se han hallado granos de oro como lentejas sin más que recoger la arena, y esto en un río pequeño, que por lo que respecta a los otros, como traen más agua, dice Colón con lógica aplastante, debían tener más oro en proporción con su caudal; sin embargo, no hace falta ir muy lejos para ver al propio Las Casas poner la nota de incredulidad en el comentario al texto anterior: «Este río es Yaqui, muy poderoso y de mucho oro, y podía ser que lo hallase entonces el Almirante, como dicen. Pero todavía creo que mucho de ello debía ser margasita, porque allí hay mucha, y pensaba quizá el Almirante *que era oro todo lo que relucía*». ¡Esta es la verdadera respuesta a las afirmaciones de Colón! Era la ilusión, el engañoso espejismo, lo que le hacía tomar por oro todo lo que relucía para aprehender con un desesperado esfuerzo el mito dorado, que de nuevo se esfumaba entre sus manos cuando ya creía haberlo logrado.

Y ahí está su último párrafo para acabarnos de convencer; si era verdad la riqueza de ese Río de Oro (2), si bastaba recoger la arena sumergir barriles para encontrarlo, ¿qué le hubiera costado llevar a España un puñadito de las áureas lentejas que a nadie hubieran dejado dudar sobre la calidad y cantidad del oro encontrado?; y en lugar de llevar consigo un argumento mejor que toda clase de razonamientos, se contenta con hacer constar que allí se queda el oro, *a puerta de casa* con un párrafo de suficiencia que hace pensar si acaso «estarían verdes» como las uvas de la fábula.

Y se vuelve a España con las manos vacías, como las trajo Martín Alonso a pesar de los rescates fabulosos que le atribuyó. Ha recorrido durante tres meses las islas americanas y ha sufrido alternativas de esperanza y desaliento, de ilusión y decepciones. Las circunstancias le han dirigido en sus pasos y variado sus pensamientos; el primer mes es el de la ilusión de Cipango, el que había de ver realizados sus planes tal como les tenía concebidos cuando salió del puerto de Palos; es el mes de las marchas forzadas, del movimiento continuo en el que descubre rapidísimamente las islas de

(1) Diario....., pág. 142.

(2) Es el río llamado actualmente de Santiago.

Guanahani, Concepción, Fernandina, Isabela, Cayo Hermoso, Arenas y Cuba; aun no hace caso del oro del país ni de los objetos con que se adornan los indígenas; espera encontrarlo con extraordinaria abundancia en los próximos estados del Gran Khan. Pero esta fábula se desvanece, como hemos visto, y entonces su atención evoluciona durante los dos últimos meses, y se fija ya en las riquezas que pueden sacarse de las tierras descubiertas; en los meses de Noviembre y Diciembre le vemos atender y buscar el oro que le ofrecen los naturales y ya no aparece esa movilidad propia de quien corre en pos de un fantasma; se llega a la fijación en una isla, la Española, y hasta se intenta un establecimiento definitivo con la creación del fuerte de Navidad.

Y los tres mitos que el 12 de Octubre de 1492, coincidieron por vez primera en la isla de Guanahani, siguieron, como no podía menos de suceder, la evolución natural a toda clase de mitos. Era de naturaleza y condición completamente distintas; uno americano y espiritual: el descenso de los Dioses; dos europeos y materiales: la riqueza específica (Cipango) y la riqueza genérica (el oro); los tres comenzaron por ser impulso de actividades, originaron después descubrimientos ajenos a su naturaleza y acabaron por esfumarse cuando más próxima parecía su realización.

El mito americano, común a todas las religiones, que cuando son monoteístas esperan un Mesías y si no lo son temen en cualquier momento la intervención material de sus dioses, hizo a los indios recibir, con estupor primero, con agrado después, a los blancos recién llegados; y les acompañaron con gusto y desplegaron toda actividad para serles agradables y estuvieron dispuestos a marchar con ellos, pero vino la segunda fase y descubrieron que aquellos hombres tenían las mismas necesidades y defectos que ellos y que no les preservaban de los maleficios sino que les perseguían, perjudicaban, y que mantenían odios y rencillas entre ellos, y que pagaban el tributo a la muerte como cualquier ser humano; entonces el mito se desvanece, el temor a su cólera desaparece, son extraños pero hombres como ellos, y ya no resultan dioses sino invasores a los que hay que destruir o rechazar. La Española, que fué la isla que más pronto pudo conocerles, fué también la primera que borró el mito al realizar la matanza de los defensores del fuerte de Navidad.

Los mitos europeos, colombinos mejor, que presentan una sola finalidad, el oro, con dos fases distintas, sirven primero de acicate ante la aventura; la actividad de Colón y la de todas las tripulaciones

ese a las inquietudes del viaje, se movía a impulsos del fantasma dorado y transforma en victoriosos argonautas a los que de otro modo hubieran desfallecido en pleno Océano; animados por el mito logran lo que no esperaban, el descubrimiento de un mundo nuevo que interpretan a su manera, y amplían lo descubierto ante la eminencia de hallar el vellocino que les ha de enriquecer, y sintiéndose cada vez más cerca de su posesión, ven desvanecerse una tras otra las ilusiones soñadas cuando ya habían creído que las iban a realizar.

Los mitos, como tales, se alejaban, no podían transformarse en realidad, pero se había levantado una punta del velo nebuloso que los envolvía y, a través de él, los hombres que se habían movido como juguetes de una ilusión, mostraban a la Humanidad el maravilloso fruto de su utopía: un cauce abierto a todas las actividades y un mundo cuya riqueza había de superar, en mucho, a cuanto soñase la calenturienta imaginación de los descubridores.

CAPÍTULO VIII

El fracaso de la quimera de Colón.

Cuando Colón llegó a España con la portentosa noticia de su Descubrimiento, cuando se presentó, en Barcelona, ante los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, y mostró los indios que con él habían venido, los trofeos de algodón y los pájaros de vistoso plumaje que probaban la existencia de extraños países, la nación le recibió con toda clase de honores y los Reyes le confirmaron en todos los cargos y preeminencias que se le habían adjudicado. La entrevista de Barcelona representa el apogeo de Colón, el momento de su máximo triunfo y de su máxima popularidad; lástima grande fué que no quedase con esto terminada su labor, pues hubiera quedado de él un recuerdo más glorioso que no se vería, en el día de hoy, empañado por los desaciertos y fracasos de su posterior actuación.

Pero el Almirante volvió por tres veces a América empleando en sus nuevas tentativas los diez últimos años de su existencia; y lejos de corregirse de los errores en que había caído, se confunde y se equivoca cada vez más; agudizada su quimera dorada a la que se une cierta monomanía mística que le hace creerse destinado a salvar los Santos lugares de la dominación infiel, no vacila en barajar sus mitos antiguos con otros nuevos, no duda en aceptar las explicaciones más absurdas, con tal de que le hablen de la existencia de tesoros, fáciles de poseer, que le ayuden a la realización de sus providenciales propósitos. Y así como cada uno de sus viajes tiene una característica especial que les diferencia de los otros: el primero de aventura, de confirmación el segundo, el tercero de desorientación y de fracaso el cuarto, así también existe en todos ellos un señuelo particular, un propósito inmediato, que gravita en el campo de la

fantasía: Cipango, la tierra de Alfa y Omega, el Paraíso Terrenal y las minas de oro de Salomón, son las cuatro facetas con que el mito dorado se presentó a Colón en sus distintos esfuerzos.

Es natural que al prepararse el segundo viaje, en el que había de confirmarse la abundancia de oro en los países descubiertos en el primero, fuese extraordinaria la concurrencia de solicitantes y sobra- los medios con que se contó; nada menos que 17 naves y 500 tripulantes, con un buen número de animales, semillas y plantas para colonizar, salieron de Cádiz el 25 de Septiembre de 1493. Diego Colón, hijo del Almirante y su heredero en el mando y dominio de lo descubierto, le acompañaba, y con él Ponce de León, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y otros futuros descubridores y conquistadores; de los Pinzones se había prescindido, pues no resultaba grata su compañía y sólo Juan de la Cosa repetía, con Colón, el camino hacia las Indias.

Aprovechadas las experiencias del viaje anterior, los expedicionarios toman, a partir de Canarias, una ruta más meridional que los aparte de las calmas y hierbas que tanto les preocuparon antes (1), aprovechando los vientos alisios, alcanzaron tierra, sin incidente alguno, con cinco días menos de travesía. Por la variación hecha en la ruta encuentran toda la línea de las Pequeñas Antillas y la recorren antes de llegar a la Española; se descubre entonces Dominica, Maricao, Guadalupe, Monserrat, la Redonda, Santa María la Antigua, San Martín, Santa Cruz, el grupo de las Once Mil Vírgenes y Boriquen o Puerto Rico, a la que llaman San Juan. En ninguna de ellas se detiene, no ya porque cree que están pobladas de caribes, la raza feroz y guerrera que atacaba a los pacíficos habitantes de la Española para devorar los prisioneros, sino porque tiene prisa por recoger el oro que supone habrán almacenado los hombres que dejó en el fuerte de Navidad; y así como el año anterior corrió desatendido en pos de Cipango, así ahora nada le interesa hasta llegar a la Española.

Y en la Española recibió el primero de los desencantos; los indios habían roto el mito que les hacía considerar de origen divino a los españoles y ninguno de éstos sobrevivió al ataque verificado por los indígenas en venganza de su desencanto. Pero si los españoles habían perecido, quizá hubiesen tenido tiempo para recoger oro y se hallase éste enterrado entre los restos del fuerte; Colón hizo cavar a

(1) El mar del Sargazo.

sus hombres para encontrar el tesoro que se suponía oculto, y nada encontraron (1). Mas no se desanimó por ello, pues también podía atribuirse el fracaso a que no hubiesen tenido tiempo para buscarlo. En ese caso, allí estaba él para buscar directamente las minas y reconocer a fondo la isla.

Después de iniciar la fundación de una ciudad (la Isabela) que les evitase la repetición del triste fin que había tenido el fuerte de Navidad, envió exploradores, dirigidos por Gorbalan y Ojeda, para que recorriesen la isla, y gratas debieron ser las noticias que llevaron cuando en el Memorial sobre el segundo viaje que envía a los Reyes, renace en él el optimismo como en los mejores tiempos de su primer Diario: «...Y esto mismo en las minas del oro, porque como sólo dos que fueron a descubrir cada uno por su parte, sin detenerse allá porque era poca gente, se ha descubierto tantos ríos, tan poblados de oro, que cualquier de los que lo vieron e cogieron solamente con las manos por muestra, vinieron tan alegres, y dicen tantas cosas de la abundancia dello, que yo tengo empacho de las decir y escribir a sus Altezas; pero porque allá va Gorbalan, que fué uno de los descubridores, él dirá lo que vió, aunque acá queda otro que llama Hojeda, criado del Duque de Medinaceli, muy discreto mozo y de muy gran recabdo, que sin duda y aun sin comparación, descubrirá mucho más, según el memorial de los ríos que él trajo, diciendo que en cada uno de ellos hay cosa de no creella; por lo cual sus Altezas pueden dar gracias a Dios, pues tan favorablemente se ha en todas estas cosas» (2).

El mito dorado volvía a brillar para Colón con toda su intensidad, y aunque quizá se podría aplicar a sus afirmaciones el comentario de Las Casas al descubrimiento del Río de Oro, no hace falta forzar la imaginación para suponer que las pepitas de los ríos recién descubiertos ni serían tan abundantes, ni estarían tan al alcance de la mano, cuando el mismo Colón se excusa a continuación de no poder enviar oro a causa de las enfermedades que habían atacado a la gente y del peligro que significa el internarse en corto número de regiones en que los indios aun no eran de confianza. Y aun da m

(1) «El Almirante... mandó limpiar el pozo de la fortaleza, creyendo que hallase en él oro, porque al tiempo de su partida, temiendo lo que pudiese suceder, había mandado a los que quedaban allí, que echasen en aquel pozo todo el oro que tuviesen, pero no se halló nada». F. Colón: *Lug. cit.*, pág. 217.

(2) «Relaciones y cartas de Cristóbal Colón», Bib. Clásica, t. CLXIV, pág. 20.

argas después: «Diréis a sus Altezas como quier que ya se lo escribo por las cartas, *que para este año non entiendo que sea posible ir a descubrir* hasta que esto destos ríos que se hallaron de oro sea puesto en el asiento debido a servicio de sus Altezas, que después mucho mejor se podrá facer, porque no es cosa que nadie la pudiese facer sin mi presencia a mi grado, ni a servicio de sus Altezas, por muy bien que lo ficiese, como es en dubda según lo que hombre vee por su presencia» (1).

Esto escribía en 30 de Enero de 1494 y, como tenía tiempo por delante, se dispone a preparar los medios para la explotación, llegada la hora, de la riqueza mineral del país, solicitando de los Reyes que le envíen mineros, pues él sólo tiene lavadores, es decir, gente dispuesta a coger el oro de las arenas sin el menor esfuerzo. Diréis a sus Altezas, por cuanto aunque los ríos tengan en la cantidad que se dice por los que lo han visto, pero que lo cierto dello es que el oro non se engendra en los ríos más en la tierra, que el agua copando con las minas lo trae envuelto en las arenas, y porque en estos tantos ríos se han descubierto, como quiera que hay algunos grandecitos, hay otros tan pequeños que son más fuentes que no ríos, que non llevan de dos dedos de agua, y se falla luego el cabo donde nasce; para lo cual non sólo serán provechosos los lavadores para cogerlo en el arena, mas los otros para cavarlo en la tierra, que será lo más especial o de mayor cantidad; e por esto será bien que sus Altezas envíen lavadores, e de los que andan en las minas allá en Almadén, porque en la una manera e en la otra se faga el ejercicio, como quier que acá non esperaremos a ellos, que con los lavadores que aquí tenemos, esperamos con la ayuda de Dios, si una vez la gente está sana, allegar un buen golpe de oro para las primeras varabelas que fuesen» (2).

A pesar de que parece desprenderse de este párrafo que Colón no va esperar el año para emprender la explotación del oro, no debió ser la cosa muy factible cuando se cansa pronto de permanecer inactivo en la Española y sale de ella, en la primavera de 1494, en dirección a Cuba.

Constituía esta isla una obsesión para el Almirante. No podía olvidar que en el apogeo de sus primeras ilusiones la identificó con Cipango, que para él era la tierra firme, las verdaderas Indias que

(1) «Relaciones y Cartas.....». Lug. cit., pág. 218.

(2) «Relaciones y Cartas.....». Lug. cit., pág. 221.

gobierno de la colonia. Las insurrecciones, los encuentros con los indígenas, el visitador enviado por los Reyes, fueron otros tantos problemas insolubles para él; llegó un momento en que se perdieron de tal modo sus noticias que se le consideró desaparecido y la Corona dictó una disposición (10 Abril 1495) por la que se permitía el libre tráfico y navegación en las regiones descubiertas y se anulaba el monopolio ejercido por Colón. Volvió éste a España en 1496 sufriendo a su regreso luchas, temporales y naufragios, fué recibido en Burgos por los Reyes y quiso de nuevo hacer ostentación de riqueza y optimismo, pero el aspecto de los expedicionarios decepcionados bien a las claras cuál era la realidad que traían frente a las ilusiones que llevaron.

Al final del segundo viaje colombino sólo se podía hacer una afirmación: que habían multiplicado el territorio conocido; pero ni se encontraron las deseadas minas de oro, ni se poseían noticias concretas sobre la situación de Cipango. A esto hay que añadir la aparición de un gran peligro: la desmoralización de los exploradores que habían ido con Colón creyendo en el hallazgo de fabulosas riquezas que los harían poderosos sin esfuerzo ni trabajo alguno. Para los que fueron en el segundo viaje el mito dorado brillaba con más intensidad que para nadie; por eso llevó Colón a sus familiares, pero eso eran tantos los que querían partir con él, porque en lugar de peligros y fatigas esperaban hallar oro a montones. Y cuando no lo encontraron, cuando se convencieron de que el oro no estaba a flor de tierra, cuando sufrieron las primeras enfermedades y ataques de los indios, sobrevino el desencanto primero y la anarquía después: nadie había ido a trabajar, se les había engañado y su cólera estalló en sublevaciones; ansiosos de oro perseguían y maltrataban a los indios para que se lo entregasen, y la mano débil e inexperta de Colón, también obsesionado por el áureo mito, fué incapaz de encauzar los primeros pasos de los colonizadores.

* * *

Hemos dicho que la característica del tercer viaje colombino era la desorientación y, desde la partida al regreso, todo en él nos lo demuestra. En los dos años que pasó Colón en España preparando la nueva expedición, tuvo tiempo sobrado para reflexionar sobre las causas de su fracaso y, repasando cuanto su experiencia anterior pudiera haberle enseñado, llega a encontrar la explicación que habí-

servirle de norma en su tercera salida. Ya había notado en su primer viaje, y así lo hace notar en su Diario, que los indios señalaban siempre hacia el Sur cuando les pedía noticias sobre los lugares auríferos; confirmaba esta sospecha una carta que recibió en 1493 del eminente cosmógrafo y astrólogo Jaime Ferrer, en la que le decía que «las cosas grandes y de precio», como piedras preciosas, oro y especias, había que buscarlas en las tierras cálidas, habitadas por negros como los del África ecuatorial, y que hasta que no encontrase esta gente, no hallaría en abundancia las ciudades ricas (1).

La solución la encontró Colón inmediatamente y es la que pone en práctica en su tercer viaje; varía la ruta descendiendo hacia el Sur por las islas de Cabo Verde hasta el Ecuador y de allí emprende la marcha hacia el Oeste, sabiendo que deja la Española muy al Norte esperando llegar a la tierra meridional de Asia. Tiene inmensa trascendencia para nosotros este cambio de ruta, pues al indicar que había que buscar el oro huyendo de la zona fría, da a la colonización española un carácter eminentemente tropical, a diferencia de la inglesa que se fijó, en América, precisamente entre los mismos paralelos en que está situada la península ibérica.

A los 17 días de una navegación en la que la principal molestia fue el terrible calor ecuatorial, llegaron a la isla de la Trinidad el 1 de Julio de 1498. No se pudo entender con los primeros indígenas que encontró y, al seguir su camino, halló una nueva tierra a la que llamó isla de Gracia; era ésta el continente americano y entre ella y la Trinidad se vió sorprendido por una impetuosa corriente que atravesaba por el canal. «...Y fallé que venía el agua de Oriente fasta el Poniente, con tanta furia como hace Guadalquivir en tiempo de avenida y esto de continuo noche y día, que creí que no podría volver atrás por la corriente, ni ir adelante por los bajos; y en la noche, ya muy tarde, estando al borde de la nao, oí un mugir muy terrible, que venía de la parte del Austro hacia la nao, y me paré a mirar, y vi avanzando la mar de Poniente a Levante, en manera de una loma alta como la nao, y todavía venía hacia mí poco a poco, y encima dello venía un filero de corriente que venía rugiendo con muy grande estrépito con aquella furia de aquel rugir que de los otros rios que yo dije que me parecían ondas de mar que daban en las playas, que hoy en día tengo el miedo en el cuerpo que no me

1) La carta está publicada en Navarrete: «Colección.....», T. II, págs. 103 y 105.

pensó encontrar en su marcha hacia el Oeste, y que era forzoso hallar en sus proximidades noticias del Gran Khan y de sus ciudades maravillosas. De esta manera pensaba, en este su segundo viaje, confirmar las dos ilusiones que se le desvanecieron en el primero por la mala conducta de sus compañeros: la existencia del oro, que ya arrancarían de la Española, y la situación de las tierras de Marco Polo, que ahora iba a comprobar. Y mientras aguardaba elementos y ocasión para lo primero, se lanzó a procurar lo segundo.

Durante el primer viaje le vimos recorrer la mitad oriental del Norte de Cuba; ahora sigue en su recorrido la costa meridional, y de tal modo se obsesiona por la primitiva ilusión, que le hacía creerse próximo a las ciudades detalladas por Marco Polo, que llega a las desorientaciones más absurdas y se aferra a una aberración que le ha de acompañar mientras viva: la de que Cuba es tierra firme, esta en China y forma el extremo oriental del gran islote que se podía considerar formado por los continentes europeo y asiático. ¿Qué importa que los indios le digan que es una isla? Los indios «son gente bestial y piensan que todo el mundo es isla y no saben que cosa sea tierra firme; no tienen letras ni memorias antiguas, ni se deleitan en otra cosa que en comer o en mujeres» (1). Colón era el único que estaba en lo cierto, ya había afirmado varias veces que la Juana era Tierra Firme y para determinarlo mejor al «cabo o punta oriental de Cuba, púsole por nombre *Alpha et Omega*, que quiere decir principio y fin, porque creyó que aquel cabo era fin de la tierra firme, yendo hacia Oriente, y el principio, decía el Almirante, el cabo de San Vicente que es en Portugal, que creía ser comienzo o principio de la dicha tierra firme, partiendo y navegando desde dicho San Vicente hacia el Poniente. Esto dijo el Almirante en una carta que escribió desde la isla Española a los Reyes» (2). Es decir, que para ir del cabo de San Vicente, en Portugal, a la punta de Alfa y Omega, en Cuba, Colón creía en la existencia de dos caminos opuestos: el marítimo, hacia el Oeste, a través del Atlántico, y el terrestre, hacia el Este, a través de Europa y Asia.

Bernáldez, que recibió al Almirante y le tuvo como huésped al regreso de su segundo viaje, teniendo, por lo tanto, motivos d

(1) Bernáldez: «Crónica.....», cap. CXXIII. En Bib. de A. A. E. E., Tom. 70, pág. 670.

(2) Las Casas: «Historia.....», Lib. I, cap. L, en Col. de docs. inéd. para l. Hist. de Esp., T. 62, pág. 360.

obra para conocer sus ideas geográficas, dice que en circunstancias más prósperas hubiera procurado volver a España por Oriente, es decir, « viniendo por el Ganges, e dende al Seno Arábico, e después por Etiopia, e después pudiera venir por la tierra a Jerusalén, e dende a Japha, y embarcar y entrar en el mar Mediterráneo, e dende a Cádiz. El viaje, bien se pudiera hacer desta manera, empero muy peligroso por la tierra, porque todos son moros dende Etiopia a Jerusalén, empero él pudiera ir por la mar todavía, ir desde allí fasta Calicut, que es la ciudad que salieron los portugueses e la descubrieron, y para no salir por tierra, sino todavía por agua, él había de volver por el mismo mar Océano, rodeando toda la Lybia, que es la tierra de los negros, e volver por donde vienen los portugueses con la especiería de clavo a Barta» (1).

No había duda para Colón respecto a la situación de la tierra que recorría; allí estaba Cipango, como estaba Cathay, Zayto, Quinsay y demás ciudades fabulosas, y lo que él creía era la verdad. Pero no debía quedar muy conforme con su convencimiento íntimo, cuando procedió a una ceremonia curiosísima y que conviene divulgar: erigido en dictador político y geográfico a bordo de la carabela Niña, requirió al notario de la Isabela, Fernand Pérez de Luna, para que fuese de carabela en carabela y a los maestros, pilotos, marineros y grumetes, les exigiese juramento sobre *si tenían duda alguna que esta tierra no fuese la tierra firme al comienzo de las Indias y fin a quien en estas partes quisiese venir de España por tierra*; al que en cualquier ocasión dijese algo en contra de este juramento se le cortaría la lengua y vendría condenado al pago de diez mil maravedís (2). Causa extrañeza ver al Almirante recurrir a estos procedimientos para fortalecer un mito que se le escapaba de las manos y todavía es más extraño el ver cómo, poco a poco, todos los juramentados reconocían la insularidad de Cuba y hasta la dibujaban con bastante exactitud, mientras el genovés reincidía una y mil veces en su error y moría abrazado a él.

Cuando consideró suficientemente dilucidado este punto y llegada la ocasión de obtener los frutos dorados de la Española, volvió Colón a esta isla, y en el año y medio que en ella permaneció intentando su explotación, pudo convencerse de su ineptitud para el

(1) Bernáldez: «Crónica.....», cap. CXXIII, en lug. cit., pág. 670.

(2) El original de esta pintoresca diligencia obra en el Archivo de Indias, pero ha sido publicado por Navarrete en «Colección de viajes.....», T. II, págs. 143-149.

trabucasen la nao cuando llegasen debajo della, y pasó y llegó fasta la boca, adonde allí se detuvo grande espacio» (1).

Cuando aún no estaban repuestos de la sorpresa que les produjo el anterior fenómeno, se dieron cuenta de que navegaban sobre agua dulce y de que tanto más dulce se hacía el agua cuanto más avanzaban hacia Occidente; la explicación era clara y Colón no vacila: «... halla en la desembocadura de un río de inmenso caudal que al chocar con el agua del mar producía aquella corriente, aquellas lomas que salían y entraban, aquel rugir que tanto les había alarmado. Mas ¿cómo explicar la existencia de este río? Desde luego presuponia existencia de un gran continente, «viene este río y procede de tierra infinita, ques al Austro, de la qual fasta agora no se tenía noticia» (2). Y esta tierra infinita, desconocida hasta entonces, ¿estaba unida a la tierra firme de Cuba o constituía un nuevo y misterioso continente?

Colón, que quiere llegar a una conclusión definida, comienza por repasar los datos que le han ofrecido sus tres viajes y luego razona así: «Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico y las autoridades y experiencias que Tolomeo y todos los otros escribieron de este sitio, daban e amostraban para ello, así por eclipses de la Luna e otras demostraciones que hacen de Oriente fasta Occidente, cómo de la elevación del polo de Septentrión en Austro. Agora vi tanta disformidad, como ya dije, y por esto me puse a tener esto del mundo, y *fallé que no era redondo en la forma que escriben; salvo que es de la forma de una pera que sea toda muy redonda*, salvo allí donde tiene el pezón que allí tiene más alto, como quien tiene una pelota muy redonda, y en un lugar della fue como una teta de mujer allí puesta, y que esta parte de este pezón sea la más alta y más propinca al cielo, y sea debajo la línea equinoccial, y en esta mar Oceana, en fin del Oriente: llamo yo fin del Oriente adonde acaba toda la tierra e islas, y para esto allego todas las razones sobre escriptas, de la raya que pasa al occidente de las islas de los Azores, cien leguas, de Septentrión en Austro, que pasando de allí al Poniente, *ya van los navíos alzándose hacia el cielo suavemente*, y entonces se goza de más suave temperancia y se muda el aguja de marear por causa de la suavidad de esa cantidad de viento, e cuanto más va adelante e alzándose, más noruestea,

(1) «Tercer viaje del Almirante Cristóbal Colón», en «Relaciones y Cartas...» Bib. Clásica, tomo CLXIV, pág. 276.

(2) «Tercer viaje.....». En lug. cit., pág. 291.

esta altura causa el desvariar del círculo que describe la estrella del Norte con las guardas, y *cuanto más pasare junto con la línea equinoccial, más se subirán en alto*, y más diferencia habrá en las dichas estrellas, y en los círculos dellas. Y Tolomeo y los otros sabios que escribieron deste mundo, creyeron que era esférico, creyendo questo hemisferio que fuese redondo como aquel de allá donde ellos estaban, el cual tiene el centro en la isla de Arin, que está debajo de la línea equinoccial, entre el seno Arábico y aquel de Persia, y el círculo pasa sobre el cabo de San Vicente, en Portugal, por el Poniente, y pasa en Oriente por Cangara y por las Seras, en el cual hemisferio no hago yo que hay ninguna dificultad, salvo que sea esférico, redondo como ellos dicen: mas este otro digo que es como sería la mitad de la pera bien redonda, la cual tuviese el pezón alto como yo dije, e como una teta de mujer en una pelota redonda, así que desta media parte non hobo noticia Tolomeo, ni los otros que escribieron del mundo, por ser muy ignoto» (1).

Y una vez que ha rectificado a los antiguos y ha expuesto su original concepción del mundo, confirma su opinión con nuevos datos: la gente que es negra en el Norte de África, lo es mucho más medida que descende por Cabo Verde y Sierra Leona, la tierra es cada vez más quemada, pero al ir hacia Occidente y pasar la raya que coloca a cien leguas de las Azores, nota que va subiendo hacia el pezón de la pera: la temperatura es más suave, la tierra y los árboles son verdes y la gente muchó más blanca. Llega por fin al pezón, la parte más alta de la tierra que no está en los Polos, como creían los antiguos, sino en el Ecuador, y al encontrarse en este punto crítico y hallarse con la gran corriente de agua dulce, surge en el místico que había de escribir las Profecías y relaciona lo visto y experimentado con los libros sagrados. «La Sacra Escritura testifica que Nuestro Señor hizo el Paraíso Terrenal, y en él puso el árbol de la vida, y dél sale una fuente de donde salen en este mundo cuatro ríos principales: Ganges en India, Tigris y Eufrates en [Turquía asiática?] los cuales apartan la sierra y hacen la Mesopotamia y van a tener en Persia, y el Nilo que nace en Etiopía y va en la mar en Alejandría» (2).

Faltaba un cuarto río y éste era el que había encontrado. Todo conducía a esta conclusión: «Grandes indicios son estos del

(1) «Tercer viaje.....». En lug. cit., pág. 283 y siguientes.

(2) «Tercer viaje.....». En lug. cit., pág. 287.

Paraíso Terrenal, porquel sitio es conforme a la opinión de estos santos e sanos teólogos, y asimismo las señales son muy conforme que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese a adentro e vecina con la salada; y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia, y si de allí del Paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo» (1). Y con tal fuerza se argumenta a sí mismo y robustece su opinión, que acaba por desechar toda duda; «yo muy asentado tengo en el ánimo *que allí adonde dije es el Paraíso Terrenal* y descanso sobre razones y autoridades sobrescriptas» (2).

Si el Almirante hubiese vivido un poco más en la realidad, si se hubiese aferrado a unos errores que, si bien le ayudaron para el descubrimiento, resultaban pueriles después a sus mismos contemporáneos, no hubiese llegado a conclusiones tan fantásticas como la anterior; pero empeñado en empequeñecer el planeta, engrandecer Asia y aproximar las Indias a España, había de encontrar continuamente cosas inexplicables y ser cada vez más incomprensible, mismo para su época que para la posteridad. Y su anacronismo, que en 1492 lo fué de precursor, en 1498 lo era ya de rezagado.

Mas no se crea que el extraordinario descubrimiento que creyó haber hecho le alejó de los propósitos que le habían hecho modificar su ruta; él había variado el camino para llegar más directamente al país del oro y no dejó de buscarlo a pesar de su proximidad al Paraíso. Encontró indios con adornos de oro y hasta algunos que llevaban perlas atadas a los brazos; al pedirles noticias de su procedencia, le señalaban al Poniente y al Norte; en esta dirección descubre las islas de Margarita y Cubagua y allí sabe que los indígenas se dedican a la pesca de perlas; logra rescatar unas cuantas; parece que se halla por fin en camino seguro para su meta fantástica, pero ahora es su salud la que falla y tiene que retirarse enfermo a España viendo desaparecer una vez más el mito dorado que creía poseer.

* * *

Cuando en 1502 se dispuso el Almirante a emprender su último viaje ya se había iniciado la serie infinita de las llamadas navegaciones menores y un portugués, Vasco de Gama, había admirado

(1) «Tercer viaje.....». En lug. cit., pág. 288.

(2) «Tercer viaje.....». En lug. cit., pág. 291.

undo con su emocionante proeza de llegar a Calicut, en plena India, por la costa africana. Es indudable que esta hazaña influyó en el ánimo de Colón quien no pudo menos de sorprenderse viendo con qué facilidad se había logrado por el camino del Este, lo que a tanto le costaba alcanzar por el Oeste; esto decidió su viaje, organizado, como consta en la autorización real, sin otro propósito que el llegar de una vez hasta las Indias por la ruta Oceánica.

En su segundo viaje creyó haber encontrado una masa continental, Cuba, que se extendía de Oriente a Poniente para doblarse luego hacia el Sur; en el tercero tropezó con la desembocadura del gran río que le hacía suponer otra gran masa de tierras hacia el Sur, donde estaba el Paraíso Terrenal; ahora necesitaba encontrar un paso entre ambas tierras, septentrional y meridional, que le llevase aún más allá, pues si en lo descubierto no estaban las fabulosas ciudades citadas por Marco Polo, era indudable que constituía un obstáculo, atravesado el cual, se llegaría hasta ellas fácilmente.

Dispuesto a encontrar ese paso intermedio repite el itinerario del segundo viaje hasta Cuba y desde allí se lanza al sudoeste con rumbo desconocido. Después de pasar una tempestad que les pone a punto de perecer, llega de nuevo al continente de la América meridional, en la costa de Honduras, lo recorre, y a poco de hacerlo vuelve a surgir el Colón optimista y soñador que puede verse en la Carta, que, relatando este viaje, manda a los Reyes (1):

«Llegué a tierra de Cariay adonde me detuve a remediar los navíos y bastimentos, y dar aliento a la gente, que venía muy enferma. Yo, que como dije, había llegado muchas veces a la muerte, allí supe de las minas de oro de la provincia de Ciamba, *que yo buscaba*. Los indios me llevaron a Carambaru, adonde la gente anda desnuda al cuello un espejo de oro, mas no le querían vender ni dar a trueque. Nombráronme muchos lugares en la costa de la mar, adonde decían que había oro y minas; el postrero era Veragua, y lejos de allí, obra de veinte y cinco leguas; partí con intención de los tentar a todos, y, llegado ya al medio, supe que había minas a dos jornadas de andadura; acordé de inviarlas a ver víspera de San Simón y Judas

(1) Esta relación de su cuarto viaje es la conocida con el nombre de *Lettera* más íntima y en ella tiene párrafos de profunda melancolía mezclados con exaltaciones optimistas y continuas evocaciones de los textos sagrados; parece la obra de un visionario y muestra claramente el estado de hipertensión en que se hallaba el Almirante durante los últimos años de su vida. Vid. «Relaciones y Cartas.....». *ib.* Clásica, Tom. CLXIV, págs. 363 y sigs.

que había de ser la partida; en esa noche se levantó tanta mar y viento, que fué necesario de correr adonde él quiso; y el indio adalid de las minas siempre conmigo».

«En todos estos lugares adonde yo había estado *fallé verdad todo lo que yo había oído*; esto me certificó que es así de la provincia de Ciguare, que, según ellos, es descrita nueve jornadas de andadura por tierra al Poniente; *allí dicen que hay infinito oro* y que traen corales en las cabezas, manillas a los pies y a los brazos dello y bien gordas; y dél sillas, y arcas y mesas, las guarnecen y enforran. También dijeron que las mujeres de allí traían collares colgados de la cabeza a las espaldas. En esto que yo digo, la gente toda desto lugares conciertan en ello, y dicen tanto, que yo sería contento con el diezmo. También todos conocieron la pimienta. En Ciguare usan tratar en ferias y mercaderías; esta gente así lo cuentan, y me amosan el modo y forma que tienen en la barata. Otrosí, dicen que los naos traen lombardas, arcos y flechas, espadas y corazas, y andan vestidos, y en la tierra hay caballos, y usan la guerra, y traen ricas vestiduras, y tienen buenas cosas. También dicen que la mar boxa a Ciguare, y *de allí a diez jornadas es el río de Ganges*. Parece que estas tierras están con Veragua, como Tortosa con Fuenterrabía, o Pisa con Venecia. Cuando yo partí de Caramburu y llegué a esos lugares que dije; fallé la gente en aquel mismo uso, salvo que los espejos de oro quien los tenía los daba por tres cascabeles de gabilán por el uno, bien que pesasen diez o quince ducados de peso».

Es decir, que cree haber encontrado las dos cosas que buscaba el oro y las Indias. Como le había sucedido en cada uno de sus viajes, vuelven a brillar las lucecitas de su ilusión y le es fácil encontrar argumentos que le sostengan y afirmen en su opinión: «el mundo es poco, el enjuto de ello es seis partes, la séptima solamente cubierta de agua; la experiencia ya está vista». Y como está convencido de la pequeñez del planeta y está seguro de haber recorrido la séptima parte que concede a la extensión de los mares, no tiene inconveniente en asegurar que dista del Ganges poco más que Tortosa de Fuenterrabía; de esta manera, cree tener tan cerca a Catay, Mango y todo el Oriente de Marco Polo, que ya no se acuerda del paso que había ido a buscar.

A partir de aquí Colón se deslumbra; afirma que ha guardado en secreto el camino recorrido, de tal manera, que ninguno de los que le acompañaron lo podría repetir (argucia que recuerda el escamoteo de millas del primer viaje), y, para dar una idea de la riqueza de

erra de Veragua, que estaba recorriendo, dice que en dos días ha visto en ella mayor señal de oro que en cuatro años en la Española; tiene revelaciones divinas; oye voces misteriosas que le animan a continuar en su profética misión, y acaba por considerarse un elegido del Señor a quien la Providencia regala montones de oro para que verifique el rescate de los Santos Lugares (1).

Y como el oro que destinaba a tan alto fin, merecía tener también un privilegiado origen, llega, en el colmo de su desvarío soñador, a establecer que de las minas de Veragua, que acaba de encontrar, se sacaba el oro para el templo de Salomón: Los señores de aquellas tierras de la comarca de Veragua cuando mueren entierran el oro que tienen con el cuerpo, así lo dicen: a Salomón llevaron de un camino seiscientos y sesenta y seis quintales de oro, allende lo que llevaron los mercaderes y marineros, y allende lo que se pagó en Arabia. De este oro hizo doscientas lanzas y trescientos escudos, y hizo el tablado que había de estar arriba dellas de oro y adornado de piedras preciosas, y hizo otras muchas cosas de oro, y vasos muchos muy grandes y ricos de piedras preciosas. Josefo, en su crónica de Antiquitatibus, lo escribe. En el Paralipomenon y en el Libro de los Reyes se cuenta de esto. Josefo quiere que este oro se hobiese en la Arabia: si así fuese *digo que aquellas minas de la Aurea son unas y se convienen con estas de Veragua*, que como yo dije arriba se saca larga al Poniente veinte jornadas, y son en una distancia lejos del polo y de la línea. *Salomón compró todo aquello, oro, piedras y plata, e allí le pueden mandar a coger si les place*. David en su testamento dejó tres mil quintales de oro de las Indias a Salomón para ayuda de edificar el templo, y según Josefo *era el de estas mismas tierras*» (2).

Después de afirmación tan categórica que pone en sus manos el oro de Salomón encontrado en la comarca de Veragua, Colón no duda en mezclar la obsesión geográfica con la obsesión profética y el mismo se adjudica la divina misión en que han de emplearse tales riquezas: «Hierusalem y el monte Sión ha de ser reedificado por mano de cristianos: quién ha de ser, Dios por boca del profeta, en el décimo cuarto salmo lo dice. El abad Joaquín dijo que éste había de salir de España. San Jerónimo a la santa mujer le mostró el

(1) Ya antes de iniciar su cuarto viaje había escrito una carta al Papa ofreciéndosele, como paladín de la fe, para rescatar los Santos Lugares.

(2) «Carta a los Reyes.....». En lug. cit., pág. 378.

camino para ello. El Emperador de Catayo ha días que mandó sabios que le enseñasen en la fe de Cristo. «¿Quién será que se ofrezca a esto? Si Nuestro Señor me lleva a España, yo me obligo de llevarle con el nombre de Dios, en salvo».

No se puede dar mayor mescolanza y desvarío: las profecías bíblicas unidas a la propagación de la fe en las tierras del Gran Khan, la restauración del Santo Sepulcro decidida por quien estaba aún buscando las Indias. Colón, que ha entenebrecido su espíritu en el curso de los años, parece en este momento, más que un geógrafo o descubridor que busca países nuevos, un iluminado, un místico que sufre la obsesión de cumplir una misión divina; quizá amargado al ver que otros iban recorriendo las nuevas tierras en viajes venturosos mientras a él le perseguían las tempestades y naufragios considerando quizá que siempre lograba medios triunfos que no podían satisfacer a quien salía con unas ilusiones y proyectos determinados; el caso es que la última relación del Almirante es desordenada, melancólica y fiel expresión del estado de ánimo que debió padecer, viendo deshechas sus naves, sin medios para el regreso, viejo y enfermo, y con la íntima convicción de que nadie le había de creer aquellas fantásticas descripciones de las minas de Salomón, como no le creyeron su descubrimiento del Paraíso Terrenal (1).

Causa pena, verdaderamente, contemplar al Almirante en las postrimerías de su vida, con la ilusión exacerbada, pero agotadas sus fuerzas, ser juguete de los mares, arrastrar sus barcos, que se van deshaciendo, por las regiones de Costa Rica y Veragua, y llegar enfermo y maltrecho a la isla de Jamaica, de donde tiene que recoger una expedición de socorro; pero es aún mayor la admiración que produce el oírle afirmar, en medio de tantas penalidades, que ha encontrado las minas de oro del Rey Salomón y que muy cerca de ellas se encuentran las fabulosas ciudades de Marco Polo. Soñador por naturaleza y aferrado a sus ilusiones, pocas veces se habrá visto a un hombre perseguir un mito con tanta tenacidad; convencido de la exactitud de sus cálculos, engañándose a sí mismo cuando creía engañar a los demás y estimulado por el éxito de la primera parte de su proyecto, no podía conformarse con fracasar en la segunda.

(1) Su mismo hijo y biógrafo, que tan cuidadosamente sigue en su historia todos los datos y referencias que hace el Almirante, omite por completo todas las alusiones señaladas referentes al Paraíso Terrenal y minas de Salomón.

Siempre se creyó en las inmediaciones de las Indias, y aunque el fúero mito adoptase ante él las más variadas y fantásticas formas, su conclusión definitiva era que no podía estar muy lejos de Cipango y demás tierras fabulosas en las que había oro, oro que él debía encontrar y poseer.

Con esta ilusión murió, quizá decepcionado por lo que podía considerar un fracaso a pesar de las poéticas formas con que lo rodeaba; Colón no llegó nunca a darse cuenta que había realizado el mito, que el oro se hallaba, sí, en las mismas tierras por él descubiertas, pero había que hacerlo fecundo con las artes del trabajo; y mucho menos llegó a sospechar que había abierto una era de insospechadas actividades, que gracias a su descubrimiento se iniciarían una serie de exploraciones en todos sentidos que acabarían por dar a conocer un Nuevo Mundo, y que los destellos del espejuelo que a él le deslumbró moverían a otros corazones para remover las entrañas de ese mundo nuevo, con cuyo jugo se nutriría el viejo continente. Esta es la gloria de Colón y esta es la gloria de España, la nación acogedora, que, pese a la leyenda, nunca se mostró ingrata con el Descubridor.

CAPÍTULO IX

La fiebre de los descubrimientos

Se dice que Colón, comentando las consecuencias de su descubrimiento, afirmaba que hasta los sastres se volvieron exploradores; podrá no ser cierta esta frase, pero es en extremo gráfica para poner de manifiesto el entusiasmo despertado en España por la gran noticia y la poca mella que, en el ánimo de los futuros conquistadores, causaba la noticia de las primeras decepciones. Todos se consideraban predestinados a tener más suerte y nadie dudaba de la existencia del oro en las proximidades de las tierras descubiertas, de ahí la multiplicidad de exploraciones que se organizaron y la forzosa confusión que se produce al estudiar los descubrimientos simultáneos de los primeros años de la conquista de América.

Sin embargo, podemos dividirlos, para su mayor claridad, en dos grandes grupos: exploraciones insulares y continentales; aquellas primeras en orden cronológico, no se apartan mucho de las tierras descubiertas por Colón y responden a la creencia que animaba al Almirante en sus dos primeros viajes: el oro debía hallarse en las islas descubiertas o en sus alrededores. El segundo grupo de exploraciones responde a la idea que hizo modificar la ruta a Colón y le guió en sus dos últimos viajes: no hallándose el oro en las islas había que buscarlo más allá y lanzarse a la conquista de Tierra Firme.

Si tanto unos como otros exploradores se hubieran conformado con explotar de un modo natural las riquezas que hallaban en las tierras que iban descubriendo, es indudable que hubiese comenzado unos años antes la colonización y organización de lo descubierto, pero no es menos cierto que hubiese sido más larga la etapa

descubridora al desposeerla de la actividad febril de los que nunca eran satisfechos sus anhelos. Porque el oro existía, en la misma Española sin ir más lejos, como existía la plata, el cobre (1) y el hierro, pero había que organizar una industria extractiva que era despreciada ante la esperanza de hallar el oro virgen en los ríos, sin más trabajo que el de recogerlo; como se despreciaba la agricultura y la ganadería que acabaron por ser, en tiempos de mayor serenidad, las más sólidas fuentes de riqueza de los nuevos territorios.

Y es que la seguridad de encontrar el oro y de encontrarlo con máxima facilidad, era general. Al hablar de la idea que dominaba en España con respecto a las islas recién descubiertas, afirma Las Casas: «Solamente sonó en los oídos de muchas gentes que tras el rey vinieron de Nápoles, que allá le habían servido y no pagado, y con importunidades le pedían la paga, *que en las indias se sacaba mucho oro, y que quien alcanzase a tener un repartimiento de indios tenía oro, y sería bienaventurado*» (2). Colón, un poco amargado de su fracaso colonizador del segundo viaje, se burla de los que entonces se pelearon por embarcar con él, diciendo que «no tenían, salvo con creencia que el oro que se decía que se hallaba, y especerías, *que era a coger con pala*, e las especias que eran de los árboles hechos liados, y todo a la ribera del mar...» (3).

Cierto es que parece extremadamente ingenua la creencia de que el oro estaba a paletadas y los fardos de especias preparados para el embarque, pero no debe causarnos gran extrañeza cuando el mismo Almirante caía en prácticas mixtas de superstición y credulidad pueril para alcanzar el éxito: «El Almirante don Christobal Colom, primero descubridor destas partes, como catholico capitán e buen gobernador, después que tuvo noticia de las minas de Cibao, e vió que los indios cogían el oro en el agua de los arroyos e ríos sin lo cavar, con la superstición e religión que es dicho, *no dejaba a los chripstianos ir a coger oro, sin que se confessassen e comulgassen*» (4).

(1) «Cobre hay en esta isla [la Española], e muchos lo han hallado muchas vezes, aun dicen que es rico; pero hacen poco caso de tal grangería, porque sería grande error dexar de buscar oro e sacarlo (sabiendo que lo hay), por buscar cobre, yendo tan grande la desigualdad del presçio y provecho que de lo uno e lo otro sigue». Oviedo, «Historia general y natural de Indias», lib. VI, cap. VIII.

(2) Las Casas: «Historia.....», Lib. II, cap. XLI, en Col. de docs. inéditos para H. de E., T. 64, pág. 209.

(3) Carta de Mayo de 1499, en «Relaciones y Cartas.....».

(4) Oviedo: «Historia.....», lib. V, cap. III.

Con arreglo a tan curioso sistema, es indudable que debía hallarse en perfecto estado de gracia los tres afortunados labradores de que nos habla Oviedo; después de haber sacrificado cuanto tenían en España por lograr que les llevasen a las Indias se vieron maltratados y desesperados, sin nada en el presente y sin solución en el porvenir; cuando ya se consideraban completamente fracasados comentaban su desgracia al pie de un árbol, hallaron a veinte pasos de distancia, sobre la tierra y sin más esfuerzo que agacharse, una serie de granos de oro que les valió a los tres para volverse sin preocupaciones a España (1). Y aunque distaba mucho de ser un santo, no fué menor la suerte del aragonés Miguel Díaz, quien huyendo de la justicia que le perseguía por un crimen cometido en Isabel, atravesó la isla en plan errabundo y, acogido por los naturales del Sur, logró alcanzar los favores de la cacica Catalina y, con ellos la indicación de los lugares auríferos en que se había de emplear más tarde la ciudad de Santo Domingo (2).

Esto es lo que buscaban los aventureros que, a partir del segundo viaje colombino, se embarcaron para las Indias: una ocasión, una casualidad de las que de cuando en cuando se presentaban, pero que ellos creían posible hallar en todo momento. Oviedo nos dice que el oro virgen, el puro, el que no está rebajado por los indios con cobre o plata, se hallaba en los ríos y en los cauces secos que perdieron el agua pero no el áureo metal, en los montes y en las quebradas, en las sábanas, terrenos sin árboles, y en los arcabucos, llano o monte con arbolado, es decir, en cualquier sitio, en cualquier lugar; si esto afirmaba quien era veedor de las fundiciones del oro de Tierra Firme y lo aseguraba lo mismo de Castilla del Oro que de las islas, nada tiene de particular que el aventurero, el ignorante, el ambicioso que hacía un viaje para volver rico en el viaje siguiente, nunca hallara satisfacción a sus esperanzas, atribuyese a mala suerte lo que no era más que imposición de la realidad y, si no caía en la desilusión o en la indisciplina, buscase a todo trance otro campo a su actividad y se multiplicasen en pocos años las expediciones que habían de recorrer y conquistar las Antillas.

Poco había que hacer en la Española; fué la primera en que los españoles se asentaron y debía ser también la primera en organizarse y entrar en la normalidad. Sus sucesivos Gobernadores: Cristóbal

(1) Oviedo: «Historia. ...», lib. VI, cap. VIII.

(2) Oviedo: «Historia.....», lib. II, cap. XIII.

Colón, Nicolás de Ovando y Diego Colón, comprendieron que el oro de la isla produciría sus frutos poco a poco, a medida que se le fuese abajando, y que, entretanto, había que desarrollar también la ganadería y la agricultura. La materia activa, los brazos necesarios para el trabajo, se hallaron con abundancia entre los mansos y dóciles indios de la isla que nunca mostraron la resistencia, valentía y arte guerrero de sus hermanos de Tierra Firme, los célebres caribes y hecheros que tanto habían preocupado a Colón. Se verificaron los repartimientos y encomiendas y la primera colonia de Indias comenzó a funcionar ante la indignación y el escándalo del exaltado Obispo de Chiapa (1).

Pero lo que la Española podía ofrecer era muy poco para los europeos, llevados de su áurea fiebre, habían atravesado el Océano; ni los contentó ni los detuvo y la expansión se produjo inmediatamente. De un modo rápido, fulminante, como obedeciendo simultáneamente al conjuro del oro, comienzan a surgir expediciones por todas partes; tienen unas desde la metrópoli, irradian otras, las más, desde la Española; tienen algunas objetivo determinado, van lanzadas la mayor parte al azar; pero en todas ellas puede hallarse como denominador común la creencia de que en cualquier punto a que se arribase, fuese isla o tierra firme, se hallarían pródigamente las riquezas que con tanta mesura comenzaba a dar la Española.

Los quince años comprendidos entre la publicación de la disposición real (10 Abril 1495) que permitía lanzarse a los descubrimientos a todo el que quisiese y el momento en que aparece el joven Núñez de Balboa en la expedición del bachiller Hernández de Enciso, constituyen el período de mayor actividad y al mismo tiempo de mayor desorientación entre los descubridores. Antes de 1495 el monopolio de navegación concedido a Colón reducía todas las actividades a la iniciativa e intenciones del Almirante;

(1) Conocidas son las ideas de Las Casas sobre la colonización española en Indias, sus afirmaciones sobre la destrucción de la raza indígena y la trascendencia que en el extranjero han tenido sus obras. Basta para darse idea de su estilo el siguiente párrafo en el que refiere la materia de que han de tratar algunos capítulos de su Historia: «Como desta isla Española salió y procedió la pestilente y mortífera ponzoña causativa de todos los males y estragos, y perdición, que ha causado de sus pobladores todas estas Indias, conviene a saber, las conquistas y el repartimiento de los indios, dos cosas que, si en todo lo poblado del mundo se hubieran introducido y durado, lo que en estas Indias dura hoy, no hubiera ya memoria del linaje humano». En Col. de docs. inéd. para la H. de E., t. 64, pág. 10.

a partir de Balboa se encauzará toda la atención hacia el continente que comienza a colmar las aspiraciones de los buscadores de oro entre ambos momentos, centenares de exploradores, recorrerán los nuevos mares en todas direcciones, se descubrirán y dominarán tierras desconocidas, pero la inestabilidad y la desilusión será las características de estas expediciones.

Una de las que más interés habían de despertar era la de Puerto Rico. La primera vez que se vió esta isla fué en el segundo viaje colombino; caminando en dirección a la Española, bordeó Colón la costa meridional de una isla que los indios llamaban Boriquen y que él llamó de San Juan Bautista. Era una isla «hermosa e de mucha buena tierra», situada a 25 o 30 leguas al Este de la Española y que no interesó entonces al Almirante porque sus miras le llevaban como sabemos, a buscar rápidamente la Española donde esperaba encontrar floreciente la guarnición del Fuerte de Navidad. Al cabo de algunos años, las campañas realizadas por Ovando para dominar la Española, le llevaron a una guerra con los indígenas de la parte oriental de la isla, provincia de Higüey, y allí supo por éstos «que en la isla de San Juan o Boriquen había mucho oro»; como los indios de Higüey eran vecinos de los de Puerto Rico «cada día se iban con sus canoas o barquillas los de esta isla a aquella, y los de aquella esta venían, y se comunicaban, y así pudieron bien saber los unos de los otros lo que en la tierra de cada uno había» (1).

Puesto el espejuelo era de esperar el resultado. El Capitán de la campaña de Higüey, compañero de Colón en el segundo viaje, hombre de toda confianza de Ovando, Juan Ponce de León, fué encargado de la expedición conquistadora. Comenzó la empresa bajo los mejores auspicios: partiendo de Santo Domingo, llegaron Ponce y los suyos a la nueva isla desembarcando en tierras del cacique Agüeybana, con el que trabó tal amistad que le acompañó a recorrer la tierra y llevándole a la zona Norte de la isla le indicó que allí estaban los ríos ricos en oro; en dos de ellos, el Manatuabón y el Cebuco, hizo catas Juan Ponce y recogió una buena cantidad para llevarla al Comendador Mayor (Ovando), en prueba del éxito de la expedición. Diego Colón, que había sucedido a Ovando, se dispuso a organizar formalmente la conquista y explotación de la isla, se fundaron los primeros pueblos, Caparra y Guanica, en la zona Norte

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. XLVI, en Col. de docs. inéd. por la H. de E. T. 64, pág. 235.

que era la rica en oro, pero habiendo muerto el cacique amigo de los españoles, su sucesor excitó los ánimos de los indígenas y aprovechando como pretexto la implantación de los repartimientos, organizó un levantamiento general contra los invasores.

La guerra de Puerto Rico es la primera guerra de la independencia americana. El pueblo entero se levanta contra los españoles, los alardes de valor se suceden por una y otra parte y a los relatos legendarios y tradicionales se unen las más inverosímiles hazañas. Admirados los indios de Boriquen de lo fácil que había sido a los españoles sojuzgar la Española, llegaron a creer que eran de origen celestial y por lo tanto inmortales, por lo que antes de lanzarse a la sublevación quisieron hacer un experimento que les confirmase o rectificase su creencia. Para ello se valieron de un imprudente español llamado Salcedo que se confió a ellos hasta el punto de permitir que le ayudasen a vadear un río; le ahogaron en el mismo «y después que estuvo muerto, sacáronle a la ribera y costa del río, e decíanle: Señor Salcedo, levántate y perdónanos: que caymos contigo, e haremos nuestro camino». E con estas preguntas e otras tales le tuvieron assi tres días, hasta que olió mal, y aun hasta entonces ni creían que aquél estaba muerto ni que los chripstianos morían. Y es que se çertificaron que eran mortales por la forma que he dicho, çitáronlo saber al cacique, el qual cada día enviaba otros indios a ver si se levantaba el Salcedo; e aun dubdando si le decían verdad, el mismo quiso yr a lo ver, hasta tanto que passados algunos días, le vieron mucho más dañado e podrido a aquel pecador. Y de allí tomaron atrevimiento y confiança para su rebelión.....» (1).

Entablada la lucha se suceden sin interrupción los rasgos de valor. Diego de Salazar, que salvó del saqueo a la guarnición del pueblo de Aguada o Sotomayor, llegó a ser tan temido por los indios que nunca iniciaban éstos un combate sin enterarse antes de si el valeroso español estaba entre los enemigos, y era corriente responder a las amenazas de cualquier cristiano con la frase que cita Oviedo: «Piensas tú que te tengo de temer, como si fuesses Salazar». Entre los demás capitanes que acompañaban a Ponce de León en la conquista, sobresalen Miguel del Toro «el qual era hombre reço e para mucho»; Juan de León «hombre diestro en las cosas del mar y en la tierra, y en las cosas de la guerra, de buen saber y gentil animo»; Alonso de Niebla que, habiendo sido labrador en España,

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XVI, cap. VIII.

«salió muy grande adalid» «y atreviase a lo que otros no hicieran», muriendo en un combate con los indios por querer vengar el ataque hecho por éstos a la estancia de Martín de Guiluz, vecino y enemigo suyo; Mejía, hombre de vivas fuerzas, que «estando lleno de saetas» teniendo una lanza en la mano, puso los ojos en un principal de los caribes y echole la lanza e atravesóle de parte a parte por los costados».

Lo escogido de la gente conquistadora hizo que, a pesar de su corto número, la victoria acabase por inclinarse de su parte, aunque en ningún momento pudiese considerarse la isla como totalmente pacificada. Muchos indígenas emigraron y hubo que adquirir esclavos negros para sustituirlos; las intermitentes apariciones de los caribes que, de cuando en cuando, atacaban las costas con sus mortíferas flechas, obligaron a los españoles que la ocupaban a sostenerse en un continuo pie de guerra. No era esto lo que se había soñado hallar en Puerto Rico; la pacífica explotación del oro se transformaba en una continua defensa contra agresiones después de una cruenta campaña y los colonos de la nueva isla comenzaron a sentir los efectos del desencanto y dirigieron sus miradas hacia otros lugares que les brindasen una nueva ilusión.

Y la ilusión aparece entonces en forma de una bella leyenda que había de originar nuevos descubrimientos y exploraciones, a costa como es natural, de nuevas víctimas; es la leyenda de la Fuente de la juventud. Los rumores llegaban del Norte a consecuencia de ciertas correrías hechas por las islas de los Lucayos para coger esclavos, pero con grandes indecisiones, sin localización fija, dejando todo el margen necesario para que se destacase bien su carácter legendario.

El primero que había hablado de ella, con un lujo de detalles que mostraba bien a las claras su fundamento imaginativo, fué el célebre viajero conocido por el nombre de Juan de Mandeville. Afirma en su novelesco relato lo siguiente: «Junto a una selva estaba la ciudad de Polombe, y junto a esta ciudad una montaña, de la que toma su nombre la ciudad. Al pie de la montaña hay una gran fuente, noble y hermosa; el sabor del agua es dulce y oloroso, como si la formara diversas maneras de especiería; el agua cambia con las horas del día; es otro su sabor y otro su olor. El que bebe de esa agua en cantidad suficiente, sana de sus enfermedades, ya no se enferma y es siempre joven. Yo, Juan de Mandeville, vi esa fuente y bebí tres veces de esa agua con mis compañeros y desde que bebí me siento bien, y

pongo que así estaré hasta que Dios disponga llevarme de esta vida mortal. Algunos llaman a esta fuente *Fons juventutis*, pues los que beben de ella son siempre jóvenes» (1).

El cronista Herrera acepta no sólo la existencia de la fuente, sino también la de un río que tenía igual propiedad rejuvenecedora: «Esta es cierta, que además del principal propósito de Juan Ponce de León... que fué descubrir nuevas tierras... fué a buscar la fuente de la Florida, i en la Florida un río, dando en esto crédito a los indios de Cuba, i a otros de la Española, que decían que bañándose en él, o en la fuente, los hombres viejos se volvían moços...: Esta fama de la Florida que movió a estos para entrar en la Florida, movió también a todos los Reyes i Caciques de aquellas comarcas, para tomar muy a pecho, el saber qué río podría ser aquel, que tan buena obra hacía, en tornar a los viejos en moços; i no quedó río ni arroyo en toda la Florida hasta las lagunas, y pantanos, adonde no se bañasen...» (2).

El autor de las *Décadas de Orbe Novo*, dice primeramente: «Entre ellas, a la distancia de trescientas veinticinco leguas de la Española, cuentan que hay una isla, los que la exploraron en lo anterior, que se llama Boyuca, alias Ananeo, la cual tiene una fuente muy notable que, bebiendo de su agua, rejuvenecen los viejos. Y no es de maravilla que vuestra Beatitud que esto lo dicen de broma o por ligereza; pero formalmente se han atrevido a extender esto por toda la corte, y de todo el pueblo y no pocos de los que la virtud o la fortuna distingue del pueblo, lo tienen por verdad. Pero si vuestra Santidad me pregunta mi parecer, responderé que yo no concedo tanto poder a la naturaleza madre, de las cosas, y entiendo que Dios se ha reservado esta prerrogativa...» (3). Y en otro pasaje el mismo cronista justifica la situación de la codiciada fuente y da nuevos detalles de la misma: «En mis primeras *Décadas* que corren impresas por el mundo se dio la noticia de una fuente dotada de tal virtud oculta, según se dice, que usando su agua bebida o en baño, hace rejuvenecerse a los ancianos. Apoyándome yo en el ejemplo de Aristóteles y de nuestro príncipe, me atreveré a considerar por escrito lo que no vacilan en afirmar de viva voz hombres de gran autoridad...». Estos «declaran unánimemente que han oído la historia de la fuente que restaura el vigor, y creyeron, en parte, a los que contaban esta historia. Dicen

(1) Apud Carlos Pereyra: «Historia de América Española», t. I, pág. 285.

(2) Herrera: «*Décadas.....*», Dec. I, lib. IX, cap. XII.

(3) Martir: «*Décadas.....*», Dec. II, lib. X, cap. II.

que ellos no lo vieron ni lo comprobaron con la experiencia, por lo que los habitantes de aquella tierra Florida tienen las garras muy afiladas y son acérrimos defensores de sus derechos. No quieren huéspedes y menos cuando éstos pretenden quitarles la libertad. Pasando flotas desde la Española, y con viaje más corto desde Cuba, propusieron varias veces los españoles sojuzgar a aquellos indígenas y establecerse en sus tierras; pero cuantas veces acometieron empresa, otras tantas fueron rechazados, derrotados y muertos, pues aun cuando los naturales andan desnudos, pelean con armas arrojadizas y flechas envenenadas. De estos milagros de la fuente citó Deán un caso: Tienen de criado a un yucayo que se llama Andrés Barbudo, porque entre los de su raza, que todos son imberbes, él es barbado. Dícese que fué engendrado por un hombre muy viejo. Atraído por la fama de aquella fuente y por el anhelo de alargar su vida, quiso ir desde su isla natal, como los nuestros van de Roma de Nápoles a los baños de Puteoli, para recuperar la salud perdida. Y hechos los preparativos marchó a tomar las aguas de la deseada fuente. Fué, en efecto; se bañó y bebió del agua muchos días, haciendo todo cuanto le aconsejaban los del balneario y se cuenta que lleve a su casa con fuerzas viriles. Se casó otra vez y tuvo hijos (1).

De sobra se nota en la ironía del cronista la incredulidad con que recibe los hechos que relata, pero aun no llega a los tonos indignados de su compañero Fernández de Oviedo, que toma más en serio las noticias que recogió: «E sabido esto por Johan Ponçe, acordó armar e fué con dos carabelas por la vanda del Norte, e descubrió las islas de Bimini, que están en la parte septentrional de la isla Fernandina; y entonces se divulgó aquella fábula de la fuente que hacía rejuvenesçer e tornar mançebos los hombres viejos: esto fué en el año de mill e quinientos y doçe. E fué esto tan divulgado e çertificado por indios de aquellas partes, que anduvieron el capitán Johan Ponçe y su gente y carabelas perdidos y con mucho trabajo más de seys meses, por entre aquellas islas, a buscar esta fuente: lo cual es muy gran burla deçirlo los indios y mayor desvario creerlo por chripstianos e gastar tiempo en buscar tal fuente. Pero tuvo noticia de la Tierra Firme e vídola e puso nombre a una parte della que era en la mar, como una manga, por espaçio de çient leguas de longitud e bien çinquenta de latitud y llamóla la Florida» (2).

(1) Martir: «Décadas.....», Dec. VII, lib. II, cap. I.

(2) Oviedo: «Historia.....», lib. XVI, cap. XI.

Por último, Wáshington Irving, vuelve a substituir la fuente por río y mezcla el ideal salútfero de sus aguas con la posibilidad de quírir al mismo tiempo grandes riquezas: «Aseguráronle que muy os, hacia el Norte, había un país abundantísimo en oro y en toda se de delicias; pero lo más sorprendente que poseía era un río n la singular virtud de rejuvenecer a todo el que se bañaba en sus ruas...» (1).

Fuése de una o de otra manera como llegase la leyenda a oídos Ponce de León, lo indudable es que creyó en ella y que, guiado r el espejuelo de la eterna juventud o por el afán de oro, descubrió Florida; detrás de él, empujados por la misma creencia, partieron ntón de Alaminos que, con Hernández de Córdoba, recorrió la sta de Campeche, y Álvarez de Pineda que encontró la desemboca- ra del Mississipí, y Juan de Grijalva que, internado por el golfo ejicano, trajo una noticia que había de originar otra serie intere- ntísima de exploraciones, la de la existencia en el interior de un poderosísimo imperio: el azteca.

Muy cerca de la Española, y al occidente de la misma, se halla ra de las Grandes Antillas, Jamaica, también descubierta por Colón su segundo viaje y refugio del mismo durante los luctuosos cesos que amargarón su última expedición. La situación de la isla su exuberante vegetación hicieron también suponer la existencia de nas de oro y, siendo Almirante y Gobernador Diego Colón, se cargó a Juan de Esquivel de la conquista y explotación de la sma. La empresa fué completamente distinta a la de Puerto Rico; s indígenas de Jamaica, de carácter pacífico, recibieron sin resis- ncia a los españoles y les dieron toda clase de facilidades para la sca del oro.

Nada encontraron. Las escasas minas de oro que pudieron llar no producían el suficiente metal para cubrir los gastos de plotación y hubieron de ser abandonadas, pero la riqueza agrícola la nueva isla era tal, sobre todo en algodón de inmejorable lidad, que su cultivo fué suficiente para asegurar la más creciente osperidad a la nueva colonia. «Y esta del algodón fué la principal anjería que aquellos españoles en aquella isla tuvieron, porque cían hacer a las gentes della, en especial a las mujeres, grandes as de algodón, y camisas y hamacas, de que usábamos por camas,

1) «Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón», «Juan Ponce de ón», cap. VI.

y traíanlas a esta isla y a la de Cuba, y a la Tierra Firme, después fueron españoles a ella y las vendían de donde llevaban vino, harina de Castilla, y aceite, vinagre, y ropa de lienzo y de paño, otras cosas que de Castilla venían y ellos habían menester.....» (1). «Los ganados se han hecho muy abundantemente, así vacas, con ovejas y puercos y caballos de los que se truxeron de Castilla: especial de los puercos hay mucha multitud, y los montes andaluzes llenos de puercos salvajes: las aguas y los pastos son muy excelentes» (2). Jamaica había consolidado su situación y nada tiene de extraño que sus colonizadores no sintiesen el ansia por nuevas aventuras que habían sentido los de Puerto Rico.

Faltaba por reconocer y dominar la más hermosa de las grandes islas, Cuba, la perla de las Antillas, descubierta por Colón en su primer viaje y que tantos quebraderos de cabeza produjo al Almirante. Poco tiempo antes que el Comendador Mayor de Alcántara Francisco Nicolás de Ovando, fuese removido de la gobernación de la Española, envió al hidalgo gallego Sebastián de Ocampo para que con dos navíos averiguase de una vez si la llamada Cuba o Fernandina era isla o tierra firme y si se encontraría resistencia para poblarla. Ocampo cumplió su encargo circunnavegando Cuba durante ocho meses, con lo que trajo la seguridad de su forma insular y las maravillosas noticias sobre las riquezas de la isla y carácter de sus habitantes.

Animado con tales nuevas, el sucesor de Ovando, Diego Colón, preparó inmediatamente la conquista de Cuba, de la que en 1511 encargaba a Diego Velázquez, uno de los más estimados capitanes de la Española. La misión no podía por menos de halagarle; iba a una isla maravillosa que asombró por su belleza al primer descubridor. Sabía que en ella existían minas de oro que compensarían a todos los sacrificios de la expedición, pero no contó con el recelo cada vez mayor de los indígenas y con la resistencia de aquellos que huyendo de las otras islas se habían refugiado en la de Cuba.

Se cuenta que uno de estos descontentos, el cacique Hatuey, para organizar la resistencia contra los españoles, reunió a los suyos y tomando una cestilla de palma llena de oro, les excitó de esta manera: «Véis aquí su Señor [el de los españoles], a quien sirven

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. LVI, en Col. docs. inéd., t. 6, página 286.

(2) Oviedo: «Historia.....», lib. XVIII, cap. I.

«...quieren mucho y por lo que andan; por haber este Señor nos gustan, por éste nos persiguen, por éste nos han muerto nuestros padres y hermanos, y toda nuestra gente, y nuestros vecinos, y de todos nuestros bienes nos han privado, y por éste nos buscan y ultratan, y porque, como habéis oído ya, quieren pasar acá, y no entienden otra cosa sino buscar este Señor, y por buscallo y sacallo a trabajar de nos perseguir y fatigar, como lo han hecho en esta tierra de antes, por eso, hagámosle aquí fiesta y baile, porque cuando vengan les diga o les mande que no nos hagan mal» (1).

Prescindiendo de los detalles que en el anterior relato haya podido mezclar la exaltada imaginación del cronista, lo que se deduce ciertamente de él es que ya había pasado la época en que los cascabeles valían más que el oro para los indígenas, ya no se consideraba el precioso metal como la mejor ofrenda para satisfacer a los dioses blancos y se juzgaba la venida de éstos como una calamidad que a toda costa había que evitar.

La sublevación dirigida por Hatuey fué prontamente sofocada y el cabecilla condenado a la hoguera; Velázquez y Pánfilo de Narváez abararon de recorrer y someter toda la isla y entre los fundadores de ciudades y primeros colonizadores se cuentan los nombres que más habían de brillar en las hazañas posteriores; Bartolomé de Las Casas, que inicia en Cuba su labor de defensa de los indios, Hernán Cortés, los Alvarado, Juan de Grijalva, Cristóbal de Olid y otros, lo más selecto de los conquistadores, acompañaban a Diego de Velázquez. La isla que pudo ser para Colón la meta de sus ilusiones, será el semillero de donde surjan las nuevas ilusiones que habían de tender la conquista.

Se habían dominado ya las cuatro grandes islas que constituyen el grupo mayor de las Antillas; la Española, Puerto Rico, Jamaica y Cuba, fueron simultánea o sucesivamente la presa dorada que atrastró a los españoles; en todas ellas se creía encontrar una sola riqueza: el oro, pero una vez poseídas y conocidas, dieron cada una una respuesta adecuada a su naturaleza. El oro natural, en las minas o en los valles de los ríos, no todas lo poseían; quizá tan solo la Española y Cuba pudieran compensar en este aspecto el esfuerzo realizado, pero las riquezas naturales de las cuatro islas, riquezas

1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. XXI, en Col. de docs. inéd. para H. de E. Tomo 64, pág. 465.

que a la larga en oro se transformaban, pudieron satisfacer todas las ambiciones. El valor del oro, entonces tan variable por las sorpresas que las minas producían, estaba en razón inversa de su cantidad: se daba el caso paradójico, y a la vez naturalísimo, de que el que más cantidad de oro cogía más pronto se quedaba sin él; la implacable ley de la oferta y la demanda hacía valer precios exorbitantes a los productos de Castilla, a los vestidos de algodón, los caballos, las azadas para abrir las minas, y, mientras se volatilizaba el oro entre las manos del que lo extraía, iba a enriquecer los bolsillos de los que, lejos de las minas, servía de proveedor de primeras materias.

«Valía un azadón 10 y 15 castellanos, y una barreta, de dos o tres libras, 5, y un almocafre, 2 y 3, y 4 ó 5.000 matas de las raíces que hacen el pan caçabi 200 y 300 y más castellanos o pesos, los más codiciosos de coger oro, gastaban en estas pocas cosas 2 y 3.000 pesos de oro que cogían; cuando les pidieron el tercio del oro que habían cogido, y, por mejor decir, los indios que ellos oprimían, se hallaron con un maravedí; y así, vendían por 10 lo que habían comprado por 50, por manera, que todos los que más oro habían cogido, más que otros quedaron perdidos. Los que se habían dado a las granjerías y no a coger oro, quedaron según las riquezas de entonces, como no pagaron quedaron ricos; y esta fué regla general en estas islas, que todos los que se dieron a las minas, siempre vivían en necesidad, y aun por las cárceles, por deudas; y por el contrario tuvieron más descanso y abundancia los dados a las granjerías, sino era por otros malos recaudos de excesos en el vestir y jaeces y otras vanidades que hacían, con que al cabo no medraban ni lucían, sino, como aire, todo se les iba.....» (1).

Es decir, que los que pudieron arrancarse la obsesión del oro fueron los que lograron la prosperidad y, gracias a ellos, alcanzaron la agricultura y la ganadería de las islas tal desarrollo, que en 1518 se podía escribir de las mismas: «Hállanse atajos de vacas que se perdieron en número de treinta o cuarenta, señaladas con hierro, e a cabo de tres o cuatro años parecen en los montes número de frescientas o cuatrocientas. Otro tanto es de los puercos e ovejas, e yeguas, e en los otros ganados..... Están los montes llenos de algodón, e agora hago hacer ingenios para lo limpiar.. Hay asimismo cañaverales de azúcar, de grandísima admiración;

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. VI, en Col. de docs. inéd., t. I, pág. 34.

caña tan gruesa como muñeca de hombre, e tan larga como dos estados de mediana estatura. Ya también se les consiente hacer ingenios para el azúcar, que será una cosa de grandísima riqueza» (1).

Las islas que acababan de ser dominadas cumplieron perfectamente su misión; su riqueza principal no fué la del oro sino la de la primera materia y sus algodones y cañas de azúcar, sus ganados de todas clases, fueron el verdadero vellocino que, aun en el día de hoy, siguen explotando sus afortunados poseedores. Y no olvidemos que fueron aquellos mismos españoles que tan ciegos parecían por el oro, los primeros que las encauzaron por el camino de prosperidad que nunca han perdido.

(1) «Colección de documentos inéditos para la historia de Indias», t. I, pág. 292.

CAPÍTULO X

La tierra prometida

Hablábamos en el capítulo anterior del entusiasmo producido por el descubrimiento colombino y hemos visto cómo se apresuraron los españoles a conquistar y dominar las islas descubiertas por Colón en sus dos primeros viajes; al lado de estas expediciones, simultáneamente con ellas y formando un entrecruzado difícil de separar, se organizaron otras muchas que tienen como denominador común dirigirse a las regiones entrevistas por el Almirante en sus dos últimos viajes. El primer grupo es preferentemente insular, en el segundo predomina lo continental; en el primero aun se habla de Cipango y Cathay, en el segundo se trata de Veragua y el Darien; los primeros vieron premiado su afán con las primeras materias que trocaban el oro, los segundos encontrarán en abundancia el oro virgen y las auténticas perlas que les servirán para comprar las primeras materias... Y de este modo se fundirán y complementarán los dos grupos que habían de dar a España la riqueza que la compensase de los sacrificios de sus hijos.

Apenas iniciada la conquista de las grandes islas, comenzó a correr entre los españoles los más fantásticos rumores acerca de las riquezas que se hallaban en Tierra Firme. Aquella era la verdadera tierra de promisión; en ella se encontraban perlas como avellanas y granos de oro como hogazas de Alcalá; de allí se aceptaba todo, por fabuloso que fuese, pues nunca faltaba alguno que afirmase haber visto tales maravillas. Y tan íntimamente se mezclaba lo falso con lo verdadero que la comprobación de un detalle exacto hacía verosímil todo lo imaginario, mucho más para aquella gente que desde que salía de España vivía en una continua exaltación de la fantasía.

El primer descubrimiento importante fué el de las pesquerías de perlas de la isla de Cubagua, a cuatro leguas de Tierra Firme. Fué descubierta esta isla por Colón en su tercer viaje después de su fantástico hallazgo del Paraíso Terrenal y en seguida se dió cuenta, a pesar de las preocupaciones bíblicas que entonces llenaban su mente, de la riqueza que se le presentaba. «Así como el Almirante surgió a par de Cubagua con sus tres caravelas, mandó a ciertos marineros salir en una barca y que fuesen a una canoa que andaba pescando perlas, la qual, como vido que los chripstianos yban a ella, se recogió haçia la tierra de la isla; y entre otros indios vieron una mujer que tenía al cuello una gran cantidad de hilos de aljophar y perlas, grueso el aljophar (porque de lo menudo no haçían caso los indios, ni tenían arte ni instrumento tan sutil para lo horadar). Entonçes uno de aquellos marineros tomó un plato de barro de los de Valençia (que también llaman de Málaga), que son labrados de labores que reluçen las figuras y pinturas que hay en los tales platos, y hízole pedaços, y a trueco de los cascós del plato rescataron de los indios e india çierto hilos de aquel aljophar grueso: e como les paresció bien a aquellos marineros, lleváronlo al Almirante, el qual, como entendió el negoçio más profundamente pensó de lo disimular; pero no le dió lugar el plaçer que ovo en verlo, e dixo: «Digo os que estáis en la más rica tierra que hay en el mundo, y sean dadas a Dios muchas graçias por ello». E tornó a enviar la barca con otros hombres a tierra, e mandóles que rescatassen tanto aljophar o perlas quanto cupiesse en una escudilla a trueco de otro plato hecho pedaços, como el que es dicho, y de algunos cascaveles. Y llegados a la isla rescataron con aquellos pescadores hasta çinco o seys marcos de perlas y aljophar, todo mezclado, de la forma que los indios lo pescan, grueso y menudo... E no se quiso detener allí por no dar ocasión que los marineros y la gente que con él yban se çebassen en el deseo y cobdiçia de las perlas, penssando de tener la cosa secreta hasta en su tiempo e quando conviniesse» (1).

Fuese por su estado de salud, o por evitar la codicia de sus marineros, o por guardar el secreto de un lugar cuya riqueza pensase explotar en mejor ocasión (y esto parece lo más probable dada su reconocida afición a las incógnitas), el caso es que Colón abandonó pronto Cubagua para no volverla a ver. Y el secreto que creyó guardar, fué bien pronto pasto de todas las conversaciones y origen

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XIX, cap. I.

de inmediatas excursiones entre las que sobresalen las verificadas por el marino de Moguer Per Alfonso Niño y Cristóbal Guerra. Y entonces cuando las primeras perlas «tan grandes como avellanas muy claras y hermosas», comenzaron a deslumbrar a los españoles.

Pero todos los rumores y relatos de riquezas resultaban pálidos ante lo que se contaba de Tierra Firme. Era cosa sabida que los que se aventuraban a recorrer la costa de Tierra Firme «por rescate de cosillas de poco valor, como cuentas verdes y azules, y espejuelos y cascabeles, cuchillos y tijeras, etc., *traían mucho provecho*». Uno de los que primero se lanzaron a la prueba perdiendo el miedo a las distancias y a los mares profundos, fué el trianero Rodrigo de Bastidas, en compañía del célebre Juan de la Cosa, los cuales, después de recorrer las costas de Venezuela, Santa Marta y Cartagena, hasta el golfo de Urabá, llegaron a Santo Domingo y «decíase que traían dos o tres arcas de piezas de oro... Trujo consigo ciertos indios, no sé si tomados por fuerza o vinieron con él de su grado, los cuales andaban por la ciudad de Sancto Domingo, en cueros vivos, como en esta tierra lo usaban, y por paños menores traían sus partes vergonzosas metidas dentro de unos canutos de fino oro, de hechura de embudos que no se les parecía nada» (1). Y al llegar a España el feliz explorador pagó en oro y perlas el quinto correspondiente a la Corona causando gran alegría y el consiguiente afán de emulación a todos los que veían llegar aquellas riquezas de Tierra Firme (2).

Los mismos indios se encargaban de propalar las especies más absurdas, pues al ver el afán que tenían los españoles por el oro unas veces por agradecerles, otras por alejarles de sus tierras, afirmaban que «en tales y tales partes había inmensidad de oro y que habían de hallar las sierras y montañas todas doradas». Se cuenta de un indígena que les hizo entender [a los españoles] *que había un río*

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. II, en Col. de docs. inéd., t. 64, pág. 11.

(2) Con la expedición de Bastidas debieron desaparecer completamente los celos que, sobre la riqueza de Indias, habían producido las primeras desilusiones de la explotación de la Española. Al entusiasmo por embarcar del segundo viaje colombino había sucedido una nueva desconfianza y retraimiento que los mismos Reyes procuraban por todos los medios vencer; por ello le ordenaron a Bastidas «quel oro que llevaba deste descubrimiento que avia hecho, le mostrase en todas las cibdades e villas, por donde passasse hasta llegar a la corte... Esto se hacía porque las cosas destas Indias aun no estaban en fama de tanta riqueza que deseassen los hombres passar a estas partes: antes para traerlos a ellas, avia de ser con mucho sueldo e apremiados». Oviedo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. II. El oro de Bastidas y las perlas de Niño despertaron de nuevo el afán de embarcar.

nde con redes se pescaba el oro, lo llevaron los procuradores a Castilla para que lo dijese al Rey, e, o porque el indio lo inventó, o porque ellos lo fingieron, de tal manera se extendió por todo el reino fama de que se pescaba el oro en la Tierra Firme, con redes, *asque llegaron, que para ir a pescallo cuasi toda Castilla se movió*, y así, llamaron después pro provisiones reales, aquella provincia, Castilla del Oro, porque los oficiales que el Rey entonces tenía no eran muy enemigos del oro» (1).

Aunque parece mentira que pudieran creerse tales patrañas, la exaltación imaginativa de aquellos castellanos que habían visto realizarse ensueños que parecían aún más difíciles, les hacía suponer lo más probable cuanto se les contase, y no sólo se vieron arrastrados por el señuelo de la leyenda los aventureros de escasa cultura, sino que también intentaron probar fortuna aquellos que por su medio social y situación económica debían haberse hallado más al abrigo de la tentación. El mismo cronista nos cuenta a continuación las desventuras de «un clérigo que parecía cuerdo, y de edad no muy mozo, de los que, por esta nueva, de Castilla se movieron a pescar oro, estando yo en la isla de Cuba, donde vino él a parar huyendo de la mala pesquería, harto hambriento y flaco, y sin un quilate de oro, que había dejado en Castilla 100.000 maravedís de renta en un beneficio que tenía, por venir a pescar el oro, y que, si no creyera que había de volverse a Castilla en breves días, *con un arca llena de granos de oro, tan gruesos como naranjas y granadas, y mayores*, no hubiera de su casa, dejando lo que tenía por venir a buscar menos que aquel oro que decía; y esto, con juramento, lo afirmaba delante de personas graves, y a lo mismo me hallé presente». Pues si esto era capaz de hacer el incauto eclesiástico que, ya en su edad madura, dejaba su positiva renta para llenarse las arcas con granos de oro mayores que naranjas, ¿qué no harían aquellos crédulos castellanos, de sangre aventurera y frágiles conocimientos que al lanzarse en pos del dorado espejuelo no se exponían a perder el succulento beneficio del citado clérigo?

Las exploraciones se multiplican y entrecruzan, la confusión de lugares y fechas hace casi imposible su separación, los desengaños y malaventuras de los unos servían de acicate y estímulo a los que suponían más afortunados, y bien pronto, en diez años escasos, a

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. XLV, en Col. de docs. inéd., t. 65, p. 97.

fuerza de buscar por todas partes los filones de oro, se fueron descubriendo y recorriendo las costas del continente americano desde el cabo de San Agustín, en tierra brasileña, hasta más allá del istmo de Panamá, o sea, las regiones de Guyana, Venezuela, Colombia y América central. Son las exploraciones de Vicente Yáñez Pinzón, con Díaz de Solís, ya solo, descubriendo la desembocadura del gigantesco Amazonas; la de Diego de Lepe por el cabo de San Roque; las de Alfonso Niño y Cristóbal Guerra, que dijeron pero en un naufragio un costal de perlas y un cesto lleno de oro; la de Ojeda y Juan de la Cosa, preparatoria de otras de mayor envergadura; hasta las de los Caboto, bajo la protección de Inglaterra, que prueban bien a las claras, así como las de los Cortereal, que no sólo España la que se sentía conmovida por el espejuelo dorado.

Pasadas las exploraciones de tanteo que constituyen como la avanzadilla de los conquistadores, se organizó, en 1509, la gran empresa en la que Ojeda y Nicuesa habían de extraer la deseada riqueza de Tierra Firme; los descubrimientos verificados en el istmo decidieron a la Corona a colonizar aquella aurífera región y, dividiendo el territorio en dos provincias: Veragua y Castilla de Oro, se concedió a Diego Nicuesa la gobernación de la primera y a Alonso de Ojeda la de la segunda; el golfo de Urabá servía de límite a ambas demarcaciones; la oriental, hasta el cabo de la Vela, era la de Ojeda, la occidental, hasta el cabo de Gracias a Dios, la de Nicuesa; ambos se aprovisionarían de Jamaica. Por primera vez no se iba a descubrir, sino a poblar, la Tierra Firme.

Ya en Santo Domingo, verificando los preparativos, comenzaron las discusiones entre ambos exploradores sobre los límites de sus gobernaciones y el mismo Almirante D. Diego Colón, puso toda clase de obstáculos a Nicuesa por considerar que su concesión mermaba los derechos que poseía por la herencia de su padre, hasta que, mejor o peor solventadas las dificultades, salió el primero Ojeda llevando como lugarteniente a Juan de la Cosa; ocho días después salía Nicuesa para su destino.

La expedición de Ojeda puede tomarse como modelo de las de la época. Ojeda era pobre y ambicioso, de escasa cultura y de valor extraordinario; la leyenda aurífera que rodeaba a la tierra que iba a conquistar le hacía olvidar la otra leyenda negra que pudiera amenazarle; la de los indios caribes que poblaban su demarcación, la

las flechas envenenadas que mataban al menor rasguño, la de la antropofagia indígena que sepultaba a los invasores en los vientres de los que vencían. Hacía falta un espejuelo tan poderoso como el que ofrecía la Tierra Firme para que no faltasen alistados a las ordenes de Ojeda y hacía falta un Ojeda para que así se menospreciasen los peligros de la expedición.

Bien pronto pudo convencerse el atrevido explorador de las dificultades de su empresa. Apenas llegados a la bahía de Cartagena empezaron con el primer pueblo de indios, denominado de las Ollas, en el que los principales, dirigidos por el cacique, se refugiaron en una gran casa del centro de la plaza; desde allí arrojaban «por la puerta hacia ellos algunas patenas e otras piezas de oro labradas, e los chripstianos cobdiçiándolas yban a tomarlas, y los flechaban y mataban desde el buhio» (1). Vencida la resistencia continuaron su marcha hacia el interior y, al llegar al pueblo de Calamar o Matarap, tuvieron tan formidable encuentro con los indios que perecieron más de setenta españoles, entre ellos Juan de la Cosa. La mayor matanza de españoles en la tierra de máximas ilusiones; así iban y continuarían siempre unidas la pérdida de vidas y la sed de riquezas.

La llegada de Nicuesa pareció que iba a agravar la situación de los expedicionarios, pero el nuevo explorador olvidó ante el desastre las rencillas pasadas y ayudó a su compañero a vengar la derrota; le capturó una buena cantidad de oro (de la que Nicuesa no quiso tomar ninguna parte), pero fué el oro más caro que hasta entonces le había obtenido. Abandonó Ojeda aquellos lugares de tan triste recuerdo y se dirigió al golfo de Urabá donde fundó la ciudad de San Sebastián, tomando a este santo como abogado contra las flechas mortales; hasta allí llegó a oídos de los españoles el rumor de que muy cerca «estaba un Rey, señor de mucha gente, llamado Tirufi, el cual tenía mucho oro» (2), y, como no buscaban otra cosa, intentaron una salida para buscar las tierras del legendario monarca, pero las lluvias de flechas les hicieron volver. Después se repitieron las salidas, no ya para buscar oro sino para encontrar víveres, las enfermedades y las flechas aumentaron los claros en la guarnición de un modo alarmante y de tal manera llegó a ser insostenible la situación que, en la primera ocasión que se les presentó, abandonaron

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVII, cap. III.

(2) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. LIX, en Col. de docs. inéd., t. 64, pág. 299.

San Sebastián, y tras innumerables fatigas, que constituyen un patético capítulo de la odisea del explorador, llegaron a la Española. Así acabó aquella expedición que con tanta ilusión se había preparado; casi todos los expedicionarios perecieron, ninguna ciudad quedó como centro de colonización, y, en cuanto a Ojeda «no mucho después de lo dicho..... murió en esta ciudad [Santo Domingo] de su enfermedad, paupérrimo, sin dejar un cuarto, según creo, de cuanto había rescatado y robado, para su entierro, de perlas y oro a los indios, y dellos hechos esclavos muchas veces que a Tierra Firme había venido» (1). Si las hazañas de Ojeda son las típicas del explorador del siglo xvi, su final también es el corriente entre aquellos ilusos perseguidores del vellocino.

Entre tanto, Diego de Nicuesa, hombre rico y culto, trinchado de los Reyes Católicos, tipo completamente opuesto a Ojeda, sufrió en su demarcación parecidas calamidades a las de su compañero. Iniciada su expedición después del socorro a Ojeda llevando como lugarteniente a Lope de Olano, se vió abandonado por éste que creyó encontrar por sí solo el oro que Colón señalaba en la tierra de Veragua. Nicuesa, con una sola carabela, encalló en la costa de Veragua conocida y refugiándose en la isleta del Escudo pasó en ella tres angustiosos meses comiendo hierbas y mariscos y sufriendo todos los grados de la desesperación; entre tanto los que iban con Lope de Olano haciendo reconocimientos en los ríos Belén y Veragua para encontrar oro, sufrían de parecida escasez de víveres y bastimentos hasta que reunidos casualmente los dos grupos en un estado total de postración, lograron salir de tan fatales lugares y, recorriendo la costa, fundar en sitio que pareció conveniente, el puerto de Nombre de Dios (2). La solución sólo fué momentánea, pues entre los esfuerzos hechos, los trabajos a que tenían que dedicarse para levantar fortalezas que los protegiesen de los indios y la continua escasez de víveres, fueron aumentando las bajas de los expedicionarios hasta el punto que de 785 hombres que salieron de la Española con Nicuesa, apenas quedaba un centenar cuando llegó a Nombre

(1) Las Casas: «Historia....», lib. II, cap. LXI, en Col. de docs. inéd., t. C, pág. 310

(2) «Qués por donde han salido en estos postreros tiempos en que estamos a esta parte tantos millones de pesos de oro, e innumerables quintales de plata que se han llevado a España y traydo mucho dello a estas nuestras islas, en tan poca manera que no se sabía estimar su cantidad y valor cierto».—Oviedo: «Historia....», lib. XXVIII, cap. III.

... Dios la expedición de socorro dirigida por Rodrigo Colmenares; pero esta expedición obedecía a un cambio total de la situación de Tierra Firme, producido por la aparición de la gran figura que había de hallar el triunfo allí donde tantos habían hallado el dolor y la muerte.

Cuando Ojeda abandonó su fundación de San Sebastián para ir a morir a la Española, había salido en su auxilio llevando víveres, municiones y bastimentos, dos embarcaciones mandadas por su socio en el negocio Fernández de Enciso; en esta expedición, oculto en una pipa vacía (Las Casas), o envuelto en la vela de la nao (Pineda), se había embarcado Vasco Núñez de Balboa, joven tremefo, lleno de deudas, que habiendo recorrido ya con Bastidas las costas de Tierra Firme y no pudiendo organizar expediciones por la situación económica, optó por el expedito procedimiento de embarcarse como polizón, confiando en que los acontecimientos le darían ocasión de desplegar su actividad.

Natural es que sorprendiese a Enciso la aparición del huésped no invitado, pero no se puede admitir como dice Las Casas que llegase a su indignación a amenazarle con dejarle abandonado en una isla desierta por haber violado la ley, pues el mismo Enciso intentó admitir deudores insolventes en sus naves y si no lo hizo fué porque se le dejó el Gobernador de la Española. El caso es que fué perdonado y como llegasen a Urabá, en la gobernación de Ojeda, y se enterasen de lo inhóspito de la región y del gravísimo peligro que presentaban las flechas envenenadas, comenzaron todos a entristecerse hasta que Balboa dijo: «Yo me acuerdo que los años pasados, viniendo por esta costa con Rodrigo de Bastidas a descubrir, entramos en este golfo, y a la parte del occidente, a la mano derecha, según me parece, salimos en tierra, y vimos un pueblo de la otra orilla, de un gran río, y muy fresca y abundante tierra de comida, *la gente della no ponía hierba en sus flechas*» (1). En efecto, siguiendo las indicaciones de Balboa, llegaron al río de Darien y se hicieron comer y derrotar a los indios que no usaban veneno y, lo que fué mejor, recoger en joyas unos 10.000 castellanos de oro fino.

El primer consejo del tripulante advenedizo había producido el primer éxito en aquella tierra en que todo habían sido calamidades; nada tiene de extraño, por consiguiente, que Balboa adquiriese bien

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. II, cap. LXIII, en Col. de docs. inéd., t. 64, pág. 316.

pronto una gran reputación entre los expedicionarios y que se comenzase a formar un partido para darle la jefatura de la empresa. Fué fundada en el mismo lugar de la primera victoria la ciudad de Santa María la Antigua y es indudable que si el porvenir de la nueva colonia hubiese sido tan tétrico como el de San Sebastián o Nombre de Dios, fácilmente se hubiera arreglado la cuestión del mando de la misma, pero se acababa de ver lo contrario, el Darien era rico, fértil y poco peligroso, andaba el oro de por medio y tras el oro habían salido todos, de ahí la dificultad de la solución y lo complicado de las jurisdicciones que pretendían imponerse.

Balboa contaba con el voto popular y era elegido alcalde por mayoría que adivinaba en él las dotes de organización y mando que no tenían los demás, pero un pasajero clandestino no tenía autorización de la corona para pasar a Tierra Firme y bastante era costoso procurar el perdón de su audacia. Enciso había venido mandando la expedición, era representante de Ojeda a quien se había concedido la gobernación de Castilla de Oro, pero carecía de la disposición y energía necesarias para el cargo y acababa, en realidad, de ser desposeído por la elección popular. Había un tercer aspirante a la jefatura, Nicuesa, quien harto de sufrir privaciones en Nombre de Dios y enterado del oro que se había hallado en el Darien, reclamaba su posesión por hallarse este punto al occidente del golfo de Urabá y pertenecer, por tanto, a su gobernación; le apoyan algunos de los contentos de Santa María y le sigue Rodrigo de Colmenares que recientemente llegado en expedición de socorro, acude, como hemos dicho, a Nombre de Dios y le da cuenta de lo que ocurre en el Darien.

La actuación de Balboa ante tan complejo problema, podría acreditarle de habilidad y diplomacia, pero no dice gran cosa a favor de sus escrúpulos éticos. La conciencia del explorador fue extremadamente elástica en cuanto a los medios necesarios para apartar los obstáculos que se oponían a su ambición, y, logrando que sus incondicionales no reconociesen la autoridad de Nicuesa, obliga a embarcarse con sus amigos en un bergantín de tan malas condiciones que ya no volvió a saberse nada más del compañero Ojeda. Enciso tuvo más suerte, pues logró llegar en un mal navío hasta la Española y desde allí se trasladó a la Corte para plantear su acusación contra Balboa. Y, entre tanto, éste, desembarazado de sus rivales, nombrado Capitán y Alcalde Mayor de Tierra Firme, pudo dedicarse de lleno a desplegar la actividad que había de hacerle inmortal.

Vasco Núñez de Balboa aparece, desde este momento, como un hombre de acción sólo comparable a los grandes conquistadores y seguramente les hubiera superado si su vida no hubiese sido segada prematuramente; sólo cinco años vivió en Tierra Firme y, en tan poco tiempo, demostró tales dotes de explorador, organizador y conquistador, que la nascente colonia se transformó en sus manos en una más floreciente de las ciudades y fué en adelante el más fecundo centro de exploraciones a pesar de los desaciertos de su sucesor, y al, Pedrarias Dávila.

Apenas se vió jefe de la expedición, y después de enviar a España quienes le defendiesen de los cargos que contra él se presentasen en Corte, se dispuso a lanzarse en busca del vellocino áureo cuyos esplandores llegaban insistentemente hasta él; sin esperar ayuda, a preocuparse del escasísimo número de hombres con que contaba, a recibir noticias de que en la provincia de Cueba, a 30 leguas hacia el interior, había un cacique llamado Careta, señor de terrenos abundantes en oro, inició sus exploraciones mandando primero a Francisco Pizarro, el futuro conquistador, y marchando después personalmente hacia el lugar señalado.

Y ahora es cuando comienza Balboa a mostrar su habilidad para la conquista. A semejanza de lo que harían después Cortés en Méjico y Pizarro en el Perú, inicia el sistema de apoyarse en el mismo indígena para avanzar en el país; en lugar de dilapidar vidas humanas de ambas razas para imponerse por el terror, economiza la sangre todo lo posible; debe ahorrar sus hombres que son escasos y para ello debe evitar la desesperación del indio que producía siempre una matanza de españoles; obrará con energía cuando convenga mostrar superioridad, pero procurará en seguida convencer de que él es sólo como protector y que sólo desea la amistad del indígena. Y el indio, que temía a los españoles, que sólo a la desesperada les presentaba resistencia abierta, acogió a Balboa con los brazos abiertos, recibió de él muchas atenciones y regalos y le dió toda clase de facilidades para que hallase el oro que deseaba (1).

(1) La política de Balboa está claramente determinada en la carta que escribe al Rey don Fernando en 20 de Enero de 1513: «... Principalmente e procurado por mi persona que he andado que los indios desta tierra sean muy bien tratados, no permitiendo hacerles mal ninguno, tratándoles mucha verdad, dándoles muchas cosas de las de Castilla por atraerlos a nuestra amistad. Ha sido cabsa, tratándoles mucha verdad, que he sabido dellos muy grandes secretos y cosas, donde se puede haber muy grandes riquezas en mucha cantidad de oro...».

El primer fruto de esta política fué la amistad con el cacique Careta estableciendo con él un pacto de alianza. Careta tenía por oro, pero vecina a la suya estaba la provincia regida por el cacique Comogre, famoso por su riqueza; el primer cacique sirvió de intermediario para el segundo y bien pronto Comogre invitó a los españoles a que le visitasen en su propio palacio. El deslumbramiento comienza. Ya no encuentran bohíos de cañas y tierra, sino una verdadera ciudad con un palacio maravilloso; aparecen artesanías y pavimentos, bodegas, graneros y despensas, una especie de capitales con las momias de los antepasados reales adornadas con joyas, perlas y, sobre todo ello, sobre la misma amabilidad del cacique y sus hijos, el regalo de 70 esclavos y piezas de oro que pesaron 4.000 pesos en señal de alianza y amistad. El oro existía y se ofrecía casi sin esfuerzo.

Pero cuando los españoles casi lloraron de alegría, cuando convencieron de que por fin estaban muy cerca de realizar la ilusión dorada que a todos había empujado, fué al oír las palabras del hijo mayor del cacique, extrañado de que se pudiese disputar por el reparto del oro: «¿Qué es esto cristianos? ¿por tan poca cosa refís si tanta gana tenéis de oro que por haberlo inquietáis y fatigáis por estas tierras las pacíficas gentes, y con tantos trabajos vuestros, desterrásteis de vuestras tierras, *yo os mostraré provincia donde podáis cumplir vuestro deseo*, pero es menester para esto que seáis más en número de los que sois, porque habéis de tener pendencia con grandes Reyes, que con mucho esfuerzo y rigor defienden sus tierras, y entre aquéllos habéis de topar, primero con el *Ayubá Tubamaná que abunda deste oro que tenéis por riquezas*, y después desta nuestra tierra, de andadura, obra de seis soles», y señalando entonces hacia la mar del Sur, que es a Mediodía con el dedo, la cual decía que verían pasando ciertas sierras, donde navegaban otras gentes con navíos o barcos poco menos que los nuestros, con velas y remos; pasado aquel mar, eso mismo añadía, *que hallarían de oro gran riqueza y que tenían grandes vasos de oro en que comían y bebían.....*» (1).

A los datos concretos que daba el hijo del cacique añádanse las exageraciones y fantasías de los hambrientos de oro y tendremos un cuadro de fantasmagoría que se presentaba a los que, desde lejos,

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. LXI, en Col. de Doc. inéd., t. I, pág. 78.

peraban ansiosos las noticias de Tierra Firme. Por docenas decían contar los ríos auríferos; los valles que las avenidas arrasaban quedaban después sembrados de granos brillantes que el agua abandonaba; por doquier se verificaban catas, allí se encontraban riquísimas vetas del áureo metal; se hablaba de huertos que producían frutos de oro; se citaban caciques que tenían cuevas llenas de oro y montones de perlas; se aseguraba que los granos de oro, del tamaño de naranjas, como los que deslumbraron al clérigo castellano, se hallarían fácilmente en el camino al Mar del Sur. Los más alucinantes sueños, las más desatadas fantasías, runruneaban entre los compañeros de Balboa, rebotaban en la Española y llegaban a Castilla causando el pasmo y la admiración de las gentes que creían haber hallado por fin la tierra prometida; era de nuevo el mito del oro, en pleno apogeo, con todo su poder tentador, como se había mostrado en los más optimistas momentos de la imaginación de Colón. Y en esta ocasión, la primera desde la época del descubrimiento, el sueño tomó un aspecto de realidad, el mito dejó de ser inasequible y abandonó en manos de los españoles girones de su codiciada envoltura.

Comienza Balboa por enviar a la Corona el quinto del oro recogido para amenguar el valor de los cargos que contra él se puzasen y manda después embajadores que expliquen y propaguen las fundadas esperanzas de fructíferos descubrimientos y muestren la necesidad de refuerzos para realizarlos. En espera de ello remonta el río Grande hasta la provincia del cacique Dabayba y recoge, en las cascas abandonadas por los indígenas, joyas y piezas de oro por valor de 7.000 castellanos. Recibe a poco el refuerzo pedido, pero también llegan a sus oídos noticias de la indignación que en el ánimo real ha producido su conducta y como único y eficaz medio de contrarrestarla decide activar la empresa que le había de hacer celebre.

Partiendo de la tierra de Careta, y con guías de este cacique, pasaron a las tierras del cacique Ponca, quien después de ofrecerles como presentes «algunas piezas de oro muy bien labradas e finas», les dixo, que ciertas jornadas de allí había otro *pechry*, que en aquella lengua quiere decir mar» (1). Confirmada la buena nueva continúan avanzando por el territorio de Quarequa, al que tienen que vencer, y cuando ya las enfermedades y trabajos comenzaban a hacer

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXIX, cap. III.

su efecto entre su gente, divisó Balboa por primera vez el Mar del Sur el martes 25 de Septiembre de 1513. Al día siguiente llegaban a la orilla del mar, en el golfo de San Miguel, y después de probar el agua para convencerse de que era salada, tomaron posesión de él en nombre de los Reyes de Castilla. Lograda, con mayor o menor espontaneidad, la amistad de los caciques de Chiapes y Tumaco, hallaron una riqueza inesperada de perlas que les eran ofrecidas como cosa sin valor; 240 perlas gruesas les regaló el cacique de Tumaco y les aseguró que en una isla distante de allí cinco leguas se criaban perlas tan grandes como aceitunas «y como habas», y, además, que siguiendo la costa había un país tan rico en oro que a solo verlo palidecían todos los que habían conocido.

El mito se lograba en parte y en parte se alejaba; por muchas riquezas que Balboa y los suyos encontrasen, ya no olvidarían que había más allá, y, si la desgracia no hubiera interrumpido la vida del conquistador, no hubiese sido Pizarro el descubridor del Perú.

El regreso al Darien es una lluvia continua de oro; en unos sitios recogen tranquilamente las joyas abandonadas por sus moradores; el que resiste es apresado y condenado a pagar fuerte rescato. Hay lugares que ofrecen fructíferas catas sin necesidad de escoger terreno, arroyos en los que encuentran granos como lentejas y de esta manera se les van acumulando riquezas, que acaban por ir todos «tan cargados de oro, que más indios con cargas de oro que con bastimentos y comida ocupaban». La entrada en el Darien fué triunfal: «saliéronlo a rescibir todos los españoles del Darien, con solemnísima fiesta, pero desde que supieron que había descubierto la mar del Sur y las perlas, y traía tanta carga de oro, y tan ricas perlas, no se podían encarecer la excesiva alegría que todos rescibieron, estimando a cada uno dellos, de todos los hombres del mundo, el más felice» (1).

Balboa comunicó a la Corte todo lo hecho y tuvo buen cuidado de enviar a la Corona las mejores perlas y de pintar con los más halagüeños colores las sorprendentes riquezas que aun se podrían hallar en los pueblos del Mar del Sur; de esta manera transmitía al Monarca la ilusión que él acariciaba y logró que se le perdonasen sus desvíos pasados y se le nombrase Adelantado del Mar del Sur, pero no pudo evitar que se nombrase Gobernador del Darien y que este nombramiento recayese en la persona que más daño le había hecho: en Pedrarias Dávila.

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. LI, en Col. doc. inéd., t. 65, pág. 12.

Muchos eran los aspirantes a la tal Gobernación, pero la influencia del Obispo de Palencia, Presidente del Real Consejo de Indias, don Juan Rodríguez de Fonseca, decidió la elección en favor del segundo Pedrarias Dávila. A las órdenes de éste corría a alistarse la gente deseosa de tomar parte en aquella orgía de oro que se desarrollaba en Tierra Firme; se acudía a la recomendación, al favor, al soborno y a la súplica para ser admitido, no siendo pocos los que se ofrecían partir a costa propia y sin sueldo alguno; tal era la fuerza del espejuelo que Balboa había descubierto. Salió, por fin, Pedrarias, con 1.500 hombres después de recibir una detalladísima instrucción sobre la conducta que había de seguir con los indios; el 30 de Junio de 1514, llegó al Darien.

Tan grandes eran las ilusiones que llevaban los recién llegados que en todo encontraban decepción. Un enviado de Pedrarias fué a buscar a Vasco Núñez, «dijéronle, veislo allí, el cual estaba mirando ayudando a los que tenía por esclavos, que le hacían o cubrían de una casa, vestido de una camisa de algodón o de angeo, sobre una capa de lienzo, y calzado de unos alpargates los pies, y en las piernas unos zaragüelles. El hombre quedó espantado de ser aquel Vasco Núñez, de quien tantas hazañas y riquezas se decían en Castilla, pensando que lo había de hallar en algún trono de magestad como estos» (1). Y respecto de sus planes, «la gente toda, recién venida, se descuidaba de preguntar dónde y cómo el oro con redes se pescaba, y, según yo creo, comenzó desde luego a desmayar como veía las redes y aparejos con que se pescaba, ni hablar o tratar de ello a cada paso; y así fué que, oídos los trabajos que los huéspedes les contaban haber pasado, y cómo el oro que tenían no era pescado sino a los indios robado, y puesto que había muchas minas muy ricas en la tierra, pero que se sacaba con inmenso trabajo, comenzaron luego a se desengañar y hallarse del todo burlados» (2).

Lo mismo le pasó a Pedrarias. Con más ambición y con menos habilidad que Balboa, no supo o no quiso seguir la táctica de éste y, cansado por no hallar a manos llenas el oro que deseaba, se lanzó con sus capitanes a una desenfundada cacería de indios que acabó por enemistar y levantar contra él a todos los caciques del Darien. Cuando vio que nada lograba con esta táctica y perdía terreno en la confianza de la Corona, hizo un cambio de política y, asociándose a

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. LX, en Col. docs. inéd., t. 65, pág. 169.

(2) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. LX, en Col. docs. inéd., t. 65, pág. 170.

Balboa, le casó con una hija suya y le ayudó a construir un astillero en el Mar del Sur para preparar la conquista de los ricos países que se hallaban en sus costas. Y, roído finalmente por la envidia de quien había triunfado donde él se hundía cada vez más, envolvió a un vergonzoso proceso a quien llamaba hijo y, acusándole de querer alzarse contra el Rey, le hizo decapitar en la plaza mayor de Acapulco.

Así acabó sus días el descubridor del Pacífico, víctima inocente de las envidias de un inepto y ambicioso gobernador. Si la conducta de Balboa con Nicuesa y Enciso no fué todo lo noble que hubiese sido de desear, sus éxitos posteriores casi la justificaron y así entendieron el Rey y Pedrarias cuando el primero le nombra Adelantado y el segundo le recibe en su familia. Si en sus luchas con los indios mostró alguna vez la crueldad de que le acusa Las Casas, fue en cambio tan cariñoso con sus soldados que el mismo Oviedo le muestra admirado al relatar que les cuidaba y alentaba más que como jefe, como padre o hermano. Sus defectos son los propios de todos los conquistadores, los propios de su época, pero muestran virtudes y condiciones tan poco frecuentes que oscurecen a aquellos y aureolan de simpatía la figura del hombre que tan difícil empresa había realizado. Sin contar con que hubiera sido él quien hubiese realizado inmediatamente la conquista de aquel Birú cuyo resplandor ya le cegaba.

Tres años después de la ejecución de Balboa, moría en Madrid el galejo Fernando el Católico y la Historia de España se disponía a entrar en una nueva era con el advenimiento de la Casa de Austria; también la política seguida en América se disponía a salir de la infancia para entrar en la adolescencia. En los 25 años que venían desde 1492 a 1517 había predominado la exploración, ahora va a predominar la conquista, como más adelante, en su madurez, predominará la organización. Entre el fruto recogido por los exploradores en sus correrías en pos de ilusiones más o menos fantásticas, se ha definido perfectamente los tres núcleos de que han de partir los grandes conquistadores; son los lugares más ricos y mejor conocidos: la Española, Cuba y Darién. De Cuba veremos partir al conquistador de Méjico, de la Española se parte a Tierra Firme y en Darién se organizará la conquista del Perú, constituyendo todos ellos nuevos centros de donde irradiarán nuevas expediciones que siguiendo siempre al fantasma del oro, acabarán descubriendo y recorriendo y dominando todo el continente americano.

CAPÍTULO XI

El oro azteca

De la isla de Cuba había de partir, como ya hemos dicho, una de las expediciones de resonancia mayor en los anales de la conquista de América, siendo como siempre el espejismo del oro el motivo impulsor de la aventura. Las Grandes Antillas llevaban ya muchos años del período de su colonización; dominadas y pacificadas se había intentado, con los repartimientos de indios primero, con la esclavitud negra después, la explotación metódica y fructífera de las islas. Y al cabo de quince años pudieron convencerse los gobernadores de las islas que las verdaderas fuentes de riqueza que poseían no eran las minas de oro sino la ganadería y el cultivo. En cambio lo que se sabía del Darien confirmaba los sueños de los que habían desembarcado en Tierra Firme; pudieron morir en desgracia Ponce de León, Ojeda y Balboa, pero allí había oro y perlas y se iba a iniciar la explotación en regla de las minas.

En esta situación, fácil es suponer el estado de ánimo de Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, señor de la isla maravillosa y fértil, pero ansioso del oro que sólo en Tierra Firme se desparramaba; había que buscar un país tan rico como el descubierto por Balboa, y este país no podía buscarse por el Sur, donde gobernaba Pedrarias, ni por el Norte, donde la expedición de Ponce de León había demostrado la falsedad de las leyendas que rodeaban a la Florida; no quedaba más remedio que fijar la mirada en las desconocidas tierras de Occidente y, como cauto Gobernador, encargar la expedición a otro que se enfrentase con los peligros y repartiese las ganancias. Velázquez, como Diego Colón, como el mismo Pedrarias, consideraron en su prudencia que el cargo de Gobernador era

incompatible con el oficio de conquistador y esperaron siempre que les trajesen las riquezas a casa.

Se tenía casi la absoluta certeza de que existían tierras en dirección occidental no sólo por los informes dados por Colón en su cuarto viaje, sino también por las afirmaciones de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón que habían llegado a la vista de la península del Yucatán; sólo faltaba, por consiguiente, averiguar si esas tierras también respondían a la fama de riquezas que aureolaba a toda la Tierra Firme, y encargada de averiguarlo fué la expedición que, en 1517, envió Velázquez bajo la dirección de Francisco Hernández de Córdoba.

Y al cabo de tres lustros viene esta expedición a continuar el último viaje de Colón heredando las ilusiones e itinerario que aquel llevaba. El encargado de establecer la continuación fué el piloto Antón de Alaminos, antiguo grumete del Almirante, el cual dijo al capitán Francisco Hernández que le parecía que por aquella mar del Poniente, abajo de la dicha isla de Cuba, le daba el corazón que había de haber tierra muy rica, porque cuando andaba con el Almirante viejo, siendo él muchacho, vía que el Almirante se inclinaba mucho a navegar hacia aquella parte, con esperanza grande que tenía *que había de hallar tierra muy poblada y muy más rica que hasta allí* (1). Si a esto se añadía el recuerdo de haber encontrado Colón en la isla Guanaja unas grandes canoas llenas de indios que le indicaron la existencia de tierras ricas hacia occidente, nada tiene de extraño que los expedicionarios se ufanasen continuando en esa dirección que el mismo Almirante hubiese seguido en cuanto se hubiese presentado buena ocasión (2).

Tras las penalidades corrientes entre los que se aventuraban por mares cuyas corrientes y vientos eran desconocidos, llegaron a la isla de Cozumel, que llamaron Santa María de los Remedios y, apresados algunos indígenas de la isla e interrogados sobre la existencia de oro, respondió uno de ellos «que lo había dello labrado como arrie para los dedos, y cadenas tan gruesas como una de hierro que allí el navío vido, y que había otras joyas grandes y diversas». Bordean

(1) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. XCVI, en Col. docs. inéd., t. I, pág. 349.

(2) Dice Fernando Colón en su «Historia del Almirante», cap. XC, que «aunque el Almirante supo por los indios de aquella canoa, las grandes riquezas, la política y la industria que había en los puertos de las partes occidentales, de la Nueva España, no quiso ir allí, pareciéndole que estando aquellos países a sotavento podía navegar a ellos desde Cuba cuando le tuviese más conveniencia.....».

la isla encontraron un pueblo que tenía más de mil casas y fortalezas hechas de cal y canto que probaban la existencia de un estado de cultura superior; recogieron algunos presentes y, siguiendo su camino, llegaron a la punta de la península de Yucatán, a la que llamaron cabo Catoche.

En la costa de Yucatán las sorpresas aumentaron, «vieron gente vestida de algodón con mantas delgadas e blancas e con çarçillos en las orejas e con patenas e otras joyas de oro al cuello» (1). Al llegar a Campeche vieron edificios más grandes y mejores, torres de cantería y muestras de oro que los indios les cambiaban fácilmente; pero una celada que les prepararon y en la que casi todos cayeron heridos, les mostró la escasez de medios que poseían para la conquista del país. Fué preciso regresar a Cuba y dar a Velázquez la buena nueva: se había hallado una tierra rica y grande, bien poblada, con casas de cal y canto (cosa desconocida hasta entonces) a muy poca distancia de su gobernación; la fuerza principal de la argumentación consistía en unas arquillas del cabo Catoche que, aunque de oro bajo, parecían excelentes por su labor, y dos naturales que fueron bautizados y vinieron con ellos para informar a todo el que quería interrogarles que su tierra poseía oro en cantidad incalculable.

La decisión de Velázquez no se hizo esperar; se habían confirmado las sospechas tan acariciadas sobre las riquezas de las tierras de Occidente y ya no había más que conquistarlas. Para ello se preparó la segunda expedición, dirigida por Juan de Grijalva, de la que arrancaría la leyenda de las riquezas de Méjico que acabarían por sumir en el olvido cuanto se esperaba del maravilloso Yucatán.

El recorrido fué mucho mayor: desde la isla de Cozumel hasta la región de Panuco, bordeando toda la costa mejicana y demostrando, en contra de lo que creían los anteriores exploradores, que el Yucatán no era una isla. Las sorpresas y noticias recibidas en este segundo viaje fueron aún más extraordinarias que las del anterior: se vieron y examinaron las casas y templos contruidos de piedra, los indígenas vestidos con tejidos de vivos colores, se entablaron las primeras negociaciones con ellos y a cambio de cuentas de vidrio, peines, cascabeles, espejuelos y otras chucherías, se obtuvieron gran cantidad de objetos y joyas de oro más o menos puro que llenaron de satisfacción a los españoles.

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XVII, cap. VIII.

En el río de Tabasco, al que pusieron el nombre de Grijalva recibieron los primeros presentes; «ciertas joyas de oro, que fueron ciertas ánades como las de Castilla, y otras joyas como lagartijas, tres collares de cuentas vaciadizas, y otras cosas de oro de poco valor» (1), dice Bernal Díaz del Castillo; «piezas de oro y algunas de palo cubiertas de hojas de oro» hasta constituir una armadura que «subiría más de 2 o 3.000 castellanos o pesos oro» (2), afirma Las Casas. Cuando los indígenas intentaban honrar a sus visitantes con tortas y pan de maíz, gallinas o peces, se les advertía bien pronto que no era éso lo que se buscaba, sino oro. «El capitán le dijo que no queríamos sino oro, y ellos le respondieron que lo traerían; al día siguiente trajeron oro fundido en barras, y el capitán les dijo que trajeran más de aquéllo, y a otro día vinieron con una máscara de oro muy hermosa, y una figura pequeña de hombre con una mascarilla de oro, y una corona de cuentas de oro, con otras joyas y piedras de diversos colores. Los nuestros les pidieron oro de fundición, y ellos se lo enseñaron y dijeron que salía al pie de aquella sierra, porque se hallaba en los ríos que salían de ella; y que un indio solía partir de aquí y llegar allí a mediodía, y hasta la noche tenía tiempo de llenar un cañuto del grueso de un dedo; y que para cogerlo se metían al fondo del agua y sacaban las manos llenas de arena, para buscar luego en ella los granos, los que se metían en la boca; por donde se cree que en esta tierra hay mucho oro. Estos indios lo fundían en una cazuela dondequiera que se hallaban, para fundirlo les servían de fuelles unos cañutos de caña, con los que encendían el fuego; y así lo vimos hacer en nuestra presencia...» (3).

En el río de Banderas experimentaron los expedicionarios el apogeo de su alegría. Encontraron emisarios de un gran señor del interior que venía a conocerles y a congraciarse con ellos, se celebraron varias ceremonias de amistad y durante varios días se procedió al rescate más fructífero de toda la expedición: zarzillos para orejas y narices, sartas de cuentas doradas, ajorcas, brazaletes, figuras de oro, collares, máscaras, idolillos, piedras preciosas, toda una inmensa variedad de joyas pasaron a poder de los españoles a cambio de bonetes, cuentas verdes, tijeras y espejuelos. Se calculaba

(1) «Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España» por el Capitán Bernal Díaz del Castillo, cap. XI, en Bib. de A. A. E. E., t. 2, pág. 10.

(2) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. XCI, en Col. docs. ined. t. 65, pág. 42.

(3) Apud. Carlos Pereyra: «Historia de América española», t. III, Méjico, pág. 5.

muchos miles de pesos lo rescatado y se pensó bien pronto en volver a Cuba para dar cuenta a Velázquez de lo realizado.

No podían ser más gratas las nuevas recibidas por el Gobernador de Cuba; mucho era el oro recibido y, desde luego, elocuente prueba de que había hallado un excelente lugar de explotación, pero no era más lo que se adivinaba. Los indios del Yucatán habían afirmado varias veces que el verdadero país aurífero, el que poseía abundancia de oro bueno y no de baja calidad como el suyo, se hallaba hacia donde se ponía el Sol, más al interior (1); confirmaban estas afirmaciones el rescate del río de Banderas donde los que entregaban el oro no eran los naturales de la región, sino los emisarios de un gran rey, señor de muchas provincias y tierras, que dominaba aquella región occidental donde el oro era más puro y más abundante. Bien podía Velázquez celebrar fiestas y organizar rápidamente una tercera expedición; hasta él habían llegado las primeras noticias del poderoso imperio azteca y de su señor Motezuma, noticias que trasladando aún más allá el centro del codiciado metal, iba a dar ocasión para que se manifestasen las maravillosas cualidades conquistadoras y políticas de una de las figuras más brillantes de la epopeya americana: de Hernán Cortés.

Nacido en Medellín, Extremadura, de familia hidalga que le guió por el camino de las letras haciéndole estudiar en la Universidad de Salamanca, el futuro conquistador de Méjico, llevado de su afán de aventuras, no tardó en cambiar la tranquila ciudad española por las turbulentas y agitadas de las Antillas. En Cuba, donde se hizo notar por su novelesca vida, trabó amistad con Diego Velázquez y fue cogido por éste para dirigir la expedición definitiva de conquista de las nuevas tierras occidentales. Los incidentes que acompañaron a la partida de la expedición, son sobradamente conocidos: cuando todo estaba preparado, Velázquez se arrepintió del nombramiento y destituyó a Cortés, pero no estando éste dispuesto a abandonar una empresa que había acogido con todo entusiasmo, desobedeció al gobernador y, en situación oficial de rebeldía, zarpó de Santiago el 6 de Noviembre de 1518.

Once navíos, el mayor de 120 toneladas y poco más de 500

1) «E dijeron que recibiésemos aquello de buena voluntad, e que no tienen más que nos dar; que adelante, hacia donde se pone el Sol, hay mucho; y decían *Culba, Culba, Méjico, Méjico*; y nosotros no sabíamos qué cosa era Culba, ni aun Méjico tampoco». Bernal Díaz del Castillo. «Historia.....», cap. XI, en Bib. de A. A. E., t. 26, pág. 10.

hombres, entre los que figuraban los Alvarado, Cristóbal de Olid, Juan de Escalante, Diego de Ordaz y otros, eran los medios con que contaba Cortés para triunfar en una empresa que, dadas las condiciones en que salió, debía abarcar tres partes: vencer al gran imperio azteca que tenía varios millones de habitantes; defenderse de las fuerzas que Diego Velázquez enviaría seguramente contra él, y lograr que la Corona reconociera sus actos y le nombrara Gobernador de las tierras que pensaba conquistar. Causa admiración comparar la escasez de los medios empleados y la magnitud del resultado obtenido, sobre todo si se tiene en cuenta que estaban expuestos los españoles a una guerra civil en el corazón del territorio mejicano.

El itinerario a seguir estaba ya señalado por las anteriores expediciones, sobre todo por la de Grijalva, y en nada se apartaron de él; pero Cortés contó bien pronto con dos valiosos elementos por sus relaciones con los indios: un náufrago recogido en Cozumel, Jerónimo de Aguilar, y una india entregada en el río Tabasco, doña Marina, los cuales, con su conocimiento de las lenguas indígenas, permitieron a Cortés conocer hasta en sus más sutiles pormenores la tierra por donde se iba a aventurar.

En el río Tabasco halló la primera resistencia formal por parte de los indígenas y acreditó sus dotes militares en una batalla en la que jugaron por igual el valor y la astucia. No sólo venció a los indios, sino que se los hizo amigos, le trajeron presentes y, al preguntarles de qué parte traían el oro y las joyas, volvieron a darle la respuesta, que no por incomprensible dejaba de confirmar sus esperanzas (1).

Al llegar a San Juan de Ulúa tuvo lugar el primer contacto entre Cortés y los emisarios de Motezuma, contacto en el que ambas partes se encontraban dominadas por dos leyendas distintas que se complementaron tan admirablemente como había sucedido en el primer encuentro de Colón con los indios de San Salvador. A Cortés le guiaba la leyenda áurea que dominaba a todos los conquistadores y que cristalizaba, en esta ocasión, en la posesión del poder del imperio que se adivinaba hacia Occidente. Los aztecas, desde la primera aparición de los españoles por sus costas, recordaron u

(1) «Respondieron que de hacia donde se pone el Sol, y decían *Culchua* y *Méjico*, y como no sabíamos qué cosa era Méjico ni *Culchua*, dejábamolo pasar por allí». Díaz del Castillo: «Historia.....», cap. XXXVI, en Bib. de A. A. E. E., t. I, pág. 30.

mota tradición de sus antepasados según la cual llegarían de
rras de Oriente unos hombres extraños, de rostros blancos y bar-
dos, que acabarían con la soberanía azteca. «Y parece ser que un
ldado tenía un casco medio dorado, y vióle Tendile, [un emisario
Motezuma], que era más entrometido indio que el otro; y dijo que
recía a uno que ellos tienen que les habían dejado sus antepasados
l linaje donde venían, el cual tenía puestas a la cabeza a sus dioses
huichilobos, que es su ídolo de la guerra, y que su señor Motezuma
holgará de lo ver, y luego se lo dieron; y les dijo Cortés que
orque quería saber si el oro desta tierra es como el que sacan de la
estra de los ríos, que le envíen aquel casco lleno de granos para
viarlo a nuestro gran emperador... y cuando el gran Motezuma le
ó quedó admirado, y recibió por otra parte mucho contento, y
isque vió el casco y el que tenía su Huichilobos, *tuvo por cierto
e éramos del linaje de los que habían dicho sus antepasados que
ndrían a señorear aquesta tierra*» (1).

A estos recuerdos se unieron siniestros presagios, como la apa-
ción de cometas, el desbordamiento del lago que rodeaba a la
pital, el incendio de un templo y otras desgracias, resultando de
do ello que Motezuma no se atrevió a rechazar violentamente a
uellos seres que debían ser dioses, pues disponían del rayo y del
ueno. Sigue, pues, el mismo camino que los indios de Guanahani y
cide, como cosa mejor, congraciarse con los que venían y ofre-
rles aquello que tanto les gustaba.

Y ya que lo que los invasores ambicionaban era el oro, se les
ría oro en cantidad suficiente para satisfacer al más codicioso; no
lo les devolvió el casco lleno de los áureos granos, sino que
mandó sacar de sus riquezas y tesoros (grandes cierto y nunca
ros se cree antes de estos haberse visto ni oído), un presente de
sas tan ricas y por tal artificio hechas y labradas, que parecía ser
eño y no artificias por manos de hombres» (2). Ante los asom-
ados ojos de los españoles fueron extendidas las joyas que les
viaba Motezuma y «lo primero que dió fué una rueda de hechura
e sol, tan grande como una carreta, con muchas labores, todo de
o muy fino, gran obra de mirar, que valía, a lo que después dijeron
e lo habían pesado, sobre veinte mil pesos de oro, y otra mayor

(1) Díaz del Castillo: «Historia.....», cap. XXXVIII, Bib. de A. A. E. E., t. 26, pág. 33.

(2) Las Casas: «Historia.....», lib. III, cap. CXXI, Col. docs. inéd., t. 65, pág. 484.

rueda de plata, figurada la luna con muchos resplandores, y otras figuras en ella, y ésta era de gran peso, que valía mucho, y trujo casco lleno de oro en granos crespos como lo sacan de las minas que valía tres mil pesos» (1). Y además, figuritas de animales, oro, collares de piedras preciosas, espejos, rodela, varillas, todo oro, y plumas de colores y tejidos y un sin fin de objetos preciosos que colocaban al rescate de San Juan de Ulúa como la realización de un sueño tan apetecido.

Claro está que el buen Motezuma, al mismo tiempo que obsesaba a los hombres blancos, les pedía que se marchasen creyendo que había satisfecho su interés. El resultado, como es natural, fue el contrario; los españoles suponían inmensamente rico al país que tantos regalos podía ofrecer y, despertada su ambición, se fortalecieron aún más de lo que estaban en la idea de ir a conquistarlo. Viendo el jefe azteca que los cristianos seguían avanzando volvió a enviar nuevos presentes para ver si al fin les contentaba y de esta manera se iba él mismo preparando poco a poco su fin, pues cuantas más embajadas enviaba a Cortés, mayor era la seguridad de éste de haber encontrado el rico país soñado y mayor su deseo de apoderarse de él (2).

Comienzan entonces a manifestarse las habilidades políticas de Cortés. Antes de lanzarse a la conquista de los que ya comenzaban a mirarle con recelo por su persistencia en avanzar, tenía que consolidar su situación y atraerse la aprobación de la Corona. Para esto primero realizó una serie de ceremonias en la recién fundada Villa Rica de Veracruz por las que logró la confirmación de sus cargos por elección popular y acabar además con descontentos e irresoluciones «dando de través» a sus naves. Para lo segundo destinó íntegro el riquísimo rescate de San Juan de Ulúa; capitanes y soldados renunciaron a sus partes y todas las preseas, con las grandes ruedas de oro y plata que tanta admiración causaban, constituyeron el más poderoso argumento que se podía presentar para que la Corona juzgase si debía o no proteger al que, con sólo iniciar su conquista, había obtenido tan halagüeños resultados.

(1) Díaz del Castillo: «Historia.....», cap. XXIX, Bib. de A. A. E. E., t. I, pág. 34.

(2) Hasta el mismo momento en que los españoles llegaron a Méjico estuvo Motezuma enviando embajadas a Cortés pidiendo que no avanzasen más, pero como en todas ellas mandaba presentes de oro constituían nuevos acicates para la marcha de los conquistadores.

Y en verdad que Cortés pudo contemplar satisfecho el resultado su política. Animado por los suyos y confirmado en sus cargos por el Rey, nada le detenía ya en sus proyectos de conquista y realización de esas hazañas que immortalizan a su autor. La audacia y la astucia le acompañan por doquier y a medida que el mito dorado que empujaba hacia la opulenta Tenochtitlan le muestra con mayor fuerza sus resplandores, sus dotes políticas van asegurando el avance haciendo posible la estancia y victoria de un puñado de hombres en un país en que les rodeaban millares de indios en actitud expectante primero, francamente hostil después. La fundación de Veracruz, su célebre borrón y cuenta nueva, sus alianzas con Cempoala, sus victorias en Tlaxcala y su habilidad para aterrorizar a los choctecas, la entrada en la capital, el encuentro con Pánfilo de Narváez, cuyos soldados no pudieron resistir el dorado soborno con que les sedujo el conquistador, la vuelta a Méjico y las terribles luchas de la Noche Triste, batalla de Otumba y asalto definitivo a la poderosa Tenochtitlan, en que la temeridad de los españoles se superó a sí misma, son páginas de leyenda que sólo aquella raza de héroes era capaz de escribir.

Pero los frutos que se obtuvieron fueron proporcionados a los sacrificios. En una de sus primeras entrevistas preguntó Cortés a Motezuma por el lugar donde se encontraban las minas o ríos que producían el oro; envió a tres de sus capitanes hacia los lugares señalados y los tres volvieron confirmando las indicaciones del emperador azteca. Gonzalo de Umbría, que había partido hacia el Sur hasta la provincia de Zacatula, halló que los indios «lavaban la tierra y sacaban el oro, y era de dos ríos, y dijeron que si fuesen buenos ríos y la lavasen como en la isla de Santo Domingo o como en la isla de Cuba, que serían buenas minas». Pizarro, que se dirigía hacia el Norte, a la provincia de Tustepeque, trajo «sobre mil pesos de granos de oro sacado de las minas» añadiendo que procedía de minas de primera calidad. Diego de Ordaz, procedente del río Tetzacoalco, encontró grandes pueblos donde le dieron «ciertas cantidades de oro y una india hermosa» (1).

A los pocos días se pidió de Motezuma que diesen órdenes a todos los caciques y pueblos de la tierra para que mandasen presentes de oro como tributo de amistad al Rey de Castilla y, hecha

(1) Díaz del Castillo: «Historia.....», caps. CII y CIII., Bib. de A. A. E. E., t. 26, p. 103.

la colecta sin dilación, se reunieron tres montones de oro que valían más de 600.000 pesos, sin contar la riqueza en plata, plumas, collares y tejidos. Era un tesoro fantástico que dejó sentir sus efectos hasta en el último de los conquistadores; pero como no todos habían tomado igual parte en la empresa y los que habían quedado en Veracruz no querían ser menos que los que habían llegado a la capital, no sólo no se satisfizo la ambición general, sino que fueron muchos los que comenzaron a murmurar del reparto.

Es decir, que a pesar de que con la conquista de Méjico y la sumisión del valle de Anahuac, parecía que debía amortiguarse algo la fiebre conquistadora, sucedió todo lo contrario. Cuanto más se acercaba la realidad, más suponía la imaginación y nunca el oro encontrado cerraba el paso a las esperanzas del que se creía hallar; llegó a creerse que todos los presentes y rescates obtenidos hasta entonces no eran más que pálidas manifestaciones de un tesoro fantástico que aún no había aparecido. Unos rumores señalaban a Cuahutemoc como culpable de haberlo escondido en una laguna en espera de que los hombres blancos se marchasen; otros señalaban como autores de la desaparición a los aliados indígenas que habían ayudado a Cortés en la conquista. El Conquistador se hallaba ante un gravísimo problema que amenazaba acabar con las ventajas adquiridas, al igual de lo que había sucedido en la Española con Colón, pero más hábil y mejor político que el primer Almirante, tomó una medida radical que al par que solucionaba la cuestión, engrandecía el territorio conquistado: consultando los libros de renta de Motezuma, informó de qué partes le traían el oro y se dispuso a que los conquistadores saliesen de Méjico para buscar en sus fuentes el rico metal.

Y ahora desde Méjico, como antes desde la Española y desde Darien después, parten nuevas expediciones en las que los españoles recorren un camino que está siempre jalonado por las tres mismas etapas: una de espejismo, que les ilusiona; otra de impulso, que agita el alma, y la última de desencanto, que les agota; pero los fracasos individuales desaparecen y sólo se destaca la magnificencia de los resultados globales. Dos fueron las direcciones tomadas por los nuevos expedicionarios: la del Sur y la del Norte, y en ambas se encuentra en seguida el espejismo dorado que encendió la ilusión.

Hasta Cortés había llegado ya la noticia del maravilloso viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo y, con la confirmación de que se podía llegar por el mismo camino de Occidente hasta las islas de la Especiería, se había visto también que el camino encontraba

el extremo meridional del Nuevo Mundo era sumamente peligroso largo. Se hacía necesario encontrar otro camino más recto buscando a ello otro paso al mar del Sur, que debería hallarse por las regiones meridionales de Méjico, ya que no se podía suponer que hubiese tierra sin interrupción desde las costas de la Florida hasta el estrecho de Magallanes; esta necesidad de comunicación interoceánica, y el error natural del continente americano, corregido tantos años después por el istmo de Panamá, es lo que decidió a Cortés a enviar a sus capitanes hacia el Sur.

Y en dicha dirección partió la expedición dirigida por Pedro de Alvarado. Entre los lugares que habían enviado emisarios a Cortés para felicitarle por su victoria, había causado sensación el de Tutuque, no sólo por el presente de oro que llevaron, sino por la noticia que «era gente muy rica, así de oro que tenían en joyas, como minas»; ése fué el lugar que se ofreció a Alvarado y hacia él se volvió optimista y animoso, logrando bien pronto reunir la bonita suma de veinticinco mil pesos en piezas labradas. No se decidió, sin embargo, a quedarse en el país por considerar que era muy insano volver a Méjico, es encargado por Cortés de la conquista de Guatemala, donde se sabía que «había recios pueblos de mucha gente que había minas». La campaña de Alvarado fué larga y penosa. Los estados poderosos: los quichés, los cakchiqueles y los tzutuhiles, y tres grandes ciudades: Utatlan, Iximché y Atitlán, constitúan la actual república de Guatemala; para dominarlos tuvo que emplear Alvarado no sólo todo su arrojo, sino también toda su fortuna. El que había tomado parte en tan espléndidos rescates de oro, murió pobre, y añadió un nuevo florón a la corona de Castilla.

Otro de los capitanes prudentemente *alejados* por Cortés, fué Estébal de Olid. Se tenía noticia de que existían ricas tierras y buenas minas en la región de Honduras y hasta decían unos pilotos que habían estado en aquel paraje o bien cerca dél, que habían visto unos indios pescando en la mar y que les tomaron las redes, que las plumadas que en ellas tenían para pescar que eran de oro vuelto con cobre; y le dijeron que creyeron que había por aquel estrecho y que pasaban por él de la banda del Norte a la del Sur» (1). El objetivo de Olid, por consiguiente, era doble: coger oro de Honduras y hallar el paso al mar del Sur. No era Olid tan

(1) Dfáz del Castillo: «Historia.....», cap. CLXV, Bib. de A. A. E. E., t. 26, 222.

sumiso capitán como Alvarado y se dejó convencer por las insinuaciones de Velázquez para que se alzase independiente de Cortés y se repartiesen entre los dos el abundante botín que se esperaba hallar. La sublevación de Cristóbal de Olid originó que se enviasen sucesivamente dos nuevas expediciones: una al mando de Francisco de Las Casas y otra dirigida por el mismo Cortés, las que, aunque no lograron encontrar el anhelado paso al mar del Sur, dieron por resultado el reconocimiento de toda la región de Honduras.

Aún se hicieron más expediciones, unas encaminadas a buscar el paso marítimo al país de la especiería y otras en busca de ciertas islas que se decía ser muy ricas en perlas, pero todas fueron desgraciadas. Diego Hurtado de Mendoza, Diego de Becerra y el propio Hernán Cortés, pasaron sucesivamente toda clase de calamidades en su infructuosa búsqueda, antes de convencerse de su esterilidad. Sus afanes sólo recibieron desengaños, pero sus esfuerzos acabaron por descubrir toda la costa del Pacífico hasta el río Colorado; se ha circunnavegado la isla de Cedros en la baja California y Cortés llegó a recorrer 50 leguas de esta península que había de asombrar un día al mundo por su riqueza aurífera.

Murió Cortés, con los títulos de Marqués del Valle de Oaxaca, Capitán General de la Nueva España y de la Mar del Sur, pero bastante más pobre que cuando no tenía otro sobrenombre que el de conquistador. Es indudable que ganó mucho dinero; el oro por él rescatado alcanzó cantidades extraordinarias y los quintos reales que envió a España fueron los más importantes hasta que se conocieron los del Perú, pero sus últimos tiempos fueron muy desafortunados. Las empresas de Honduras y California deshicieron la fortuna que pudo haber disfrutado tranquilamente; era el sino del aventurero español, que muy pocas veces llevó una vejez dorada con el esfuerzo de su juventud.

La ilusión del oro que empujó a Cortés le envolvió durante unos momentos y volvió a alejarse de él; el país que conquistó y del que sacó más fatigas que riquezas, sería, con el correr de los días, uno de los más ricos del mundo: el primero en plata, entre los primeros en oro y cobre. Si Cortés hubiera podido sospechar la inmensa riqueza que encerraba el imperio dominado por él, lejos de morir desilusionado y triste, hubiera creído realizar por entero el sueño dorado que tanto le ilusionó.

CAPÍTULO XII

Las ciudades fabulosas

A pesar de que el viaje de Magallanes hecho en 1519 y el descubrimiento del Perú iniciado en 1524, deberían haber impulsado a los españoles a orientar sus esfuerzos hacia la zona meridional, nunca dejan de verificarse expediciones interesantísimas por las tierras del norte, respondiendo quizá a la supervivencia de creencias que atribuían a estas regiones riquezas, aún no descubiertas, comparables sólo a las de Tenochtitlan o Cuzco. Al principio partían los expedicionarios sin más objetivo que las vagas noticias sobre la existencia de tierras ricas en oro; ningún contacto unía a los unos con los otros, pero poco a poco fué surgiendo la novelesca leyenda, tomando apoyo en los rumores de todos ellos, acabaría por concretarse en una ilusión determinada: la existencia de los reinos Cibola y Quivira.

Se había conquistado el Yucatán por Francisco de Montejo en 1526. En la Florida, después de la conquista por Juan Ponce de León, habían recorrido toda la península en busca de sus riquezas Pineda y Vázquez de Ayllón. Pánfilo de Narváez, esperando tener más suerte, organizó en 1529 una gran expedición que se dirigió a la costa occidental de la misma y, aunque no le faltaron indios que le diesen buenas nuevas (1), su empresa acabó desastrosamente después

(1) «E mostróles un poco de oro, e dixeron que en aquella tierra no lo avía, no lexos de allí, en la provincia que dicen Apalache, en la cual avía mucho oro en gran cantidad, segund ellos daban a entender por sus señas: e todo quanto les mostraban a aquellos indios, que a ellos les parescía que los chripstianos tenían en oro, decían que de aquélllo había mucho en Apalache» Oviedo: «Historia.....», XXXV, cap. I.

de haber recorrido la costa Norte del golfo de Méjico: la corriente del Mississippi les hizo naufragar y Narváez pereció. Sus compañeros dirigidos por Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tuvieron que atravesar el continente americano desde la costa de la actual Tejas hasta Culiacán, en el golfo de California, pasando siete años de continuas penalidades, curando a los indios, que los tomaban por santos, llegando tan sólo cuatro supervivientes al final de su odisea. El viaje de Cabeza de Vaca con sus tres compañeros, que constituye una prueba definitiva de la intrepidez y resistencia de aquellos exploradores, es una de las hazañas que mejor se conocen por haber sido dejado relatada su propio autor (1). Casi al mismo tiempo Nuño Guzmán conquistaba Nueva Galicia, Esteban Gómez recorría la costa desde el Labrador a la Florida, atravesando ante las desembocaduras de los ríos Connecticut, Hudson y Delaware, y arriesgado Hernando de Soto remontaba el curso del Mississippi después de recorrer casi todos los actuales Estados Unidos del Sur.

La conquista avanzaba continuamente; amenazaba ya desbordarse la América del Norte, como había desbordado la del Sur, y entonces cuando surge la dorada leyenda de las ciudades fantásticas, los reinos aún no hallados, de los riquísimos pueblos que habían obscurecer la fama de los ya conocidos.

Puede afirmarse que, a pesar de que el motivo inmediato de aparición de la leyenda fueron las expediciones señaladas, existieron otros antecedentes de distinto origen que quizá no tuviesen relación con ella, pero hacían más verosímil su aparición y más fácil aceptación. Conocida es la leyenda portuguesa a que hemos hecho referencia al hablar de los planes de Colón; se afirmaba en ella que en el año 714, siete obispos portugueses, huyendo de la invasión árabe, habían arribado a una isla en la que fundaron siete ciudades, pero no se había vuelto a saber de ellos hasta que otro bajel portugués las descubrió por casualidad y halló que en sus tierras abundaba el oro, pero el temor a la cólera de los que vivían en dichas ciudades hizo que se perdiese su dirección y volvieran a sumergirse en el desconocido, constituyendo durante mucho tiempo una secreta aspiración de cuantos recorrían el Océano. El descubrimiento de América

(1) «Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y relación de la jornada que hizo a la Florida con el adelantado Pánfilo de Narváez», en Bib. A. A. E. E. t. I, pág. 517.

En las sorpresas que diariamente producía, amortiguó la ilusión de que soñaban todavía con hallar la legendaria isla de las Siete Ciudades, y aún no debía haberse borrado por completo su recuerdo cuando apareció el rumor que colocaba precisamente otras siete ciudades en el interior del continente americano; la localización era distinta, los datos diferentes, pero si se había aceptado como posible la leyenda portuguesa, aún lo había de ser más la de las ciudades americanas, sobre todo si se tiene en cuenta que se vivía en una época en que nada parecía inverosímil.

Paralelo a este sedimento legendario que encontramos entre los españoles podía señalarse también otro antecedente que quizá influyese en la imaginación de los indígenas. Los aztecas, como las demás tribus mejicanas, creían, según una remota tradición, en la existencia del *Chicomoztot*, o siete cuevas, situadas hacia las regiones nórdicas y que constituyeron la cuna primitiva de donde, por emigración, se fueron extendiendo las siete tribus de los Nahuas; el *Chicomoztot* procedían todos los pobladores de México y bien pudieron esas siete cuevas misteriosas confundirse, en la imaginación indígena, con siete ciudades de inusitada riqueza (1).

Parece, pues, que el terreno se hallaba bien abonado para la aparición de la leyenda y que nadie discutió su verosimilitud. Por lo demás, el cuadro no podía ser más tentador; se hablaba de ciudades rodeadas de altas vallas e inexpugnables fuertes; que poseían numerosos y magníficos palacios, cuyas columnas y puertas estaban cubiertas de turquesas y en los que la luz no penetraba por vidrieras sino a través de piedras que constituían las ventanas; que los soberanos del país eran servidos por hermosas esclavas en vajillas de oro, siendo los festines dignos de Lúculo; que alrededor de estas ciudades existían puentes de ópalo que brillaban a larga distancia y entre ellos había jardines con campos de piedras preciosas y ríos de cristal cuyos lechos eran de arenas de plata. Entre ellas el rumor se detenía con delección en una cierta Cibola y en una Quivira, creaciones del ensueño de la codicia, último baluarte del espíritu que no quiere aceptar la existencia de los países fantásticos.

Al parecer debe buscarse el origen de esta leyenda en el accidentado viaje de Cabeza de Vaca con sus compañeros supervivientes Andrés Dorantes, Alonso del Castillo Maldonado y el negro

(1) Enrique de Gandía: «Historia crítica de los mitos de la conquista de América», Madrid, 1929, pág. 63.

Estebanico. La imaginación de éste, más excitable que la de los blancos, más predispuesta a lo sobrenatural, o más torturada por las privaciones de su odisea, fué la que creó la fantasía que esparció inmediatamente por Méjico, exaltó todos los deseos y hasta persuadió al Virrey don Antonio de Mendoza de la necesidad de averiguar que en ello hubiese de verdad.

Casi todos los historiadores consideran que la primera expedición comprobadora de las fantasías de Estebanico, fué la dirigida por fray Marcos de Niza; pero fray Jerónimo Mendieta (1) habla de otro fraile anterior a fray Marcos, que enviado con otros varios por el Provincial fray Antõnio de Ciudad Rodrigo a descubrir por el mar del Sur, logró andar por los terrenos de Cibola «más de doscientas leguas, cuasi en todo este camino tuvo noticia de una tierra muy poblada de gente vestida, y que tiene casas de terrado, y no sólo de un alto sino de muchos sobrados... Y que de aquellos pueblos traían muchas turquesas... En demanda de esta tierra habian salido ya muchas gruesas armadas por mar y ejércitos por la tierra, y de todos lados encubrió Dios y quiso que un pobre fraile descalzo la descubriese primero que otros...».

En 1539 el Virrey Mendoza encargó al Gobernador de Nueva Granada, Francisco Vázquez de Coronado, en cuya jurisdicción estaban los fabulosos reinos, que hiciese investigaciones para comprobar estas maravillas, y éste encargó de ello al fraile franciscano fray Marcos de Niza, indicándole que se llevase como guía al negro Estebanico, que tan convencido se hallaba de su existencia. Fray Marcos, que ya no se maravillaba de nada, pues acababa de contemplar los esplendores del Perú, emprendió su viaje el 7 de Marzo, siguiendo la costumbre de sus contemporáneos, escribió una «Relación» de su viaje que es una completa exposición de fantasías.

«Con el aiuda de Dios Nuestro Señor, i de la Virgen su madre i de el Seráfico San Francisco, fray Marcos de Niça partió de la villa de San Miguel de Culiacán, a siete de Março de este año [1539] llevando a su compañero fray Honorato, i a Estebanico con los reducidos indios domésticos, i ladinos, i los de Petarlan, al qual pueblo encaminó, llevando todos gran contento y alegría...». En Petarlan fray Marcos dejó enfermo a fray Onorato y siguió «por donde guió el Espíritu Santo sin merescello yo». Pasó un despoblado cuatro días y al cabo de otros cuatro llegó a una población llama

(1) «Historia eclesiástica Indiana», cap. XI.

capá, «que está quarenta leguas de la mar». En ella se detuvo hasta la Pascua de Resurrección enviando entre tanto a Estebanico y otros mensajeros a explorar en distintas direcciones. Cuatro días después de haber partido Estebanico, llegó un indio enviado por él, el cual «me dixo tantas grandezas de la tierra, que dexé de creellas para después de habellas visto o de tener más certificación de la cosa». Decía el indio «que en esta primer provincia hay siete ciudades muy grandes, todas debajo de un señor, y de casas de piedra y de madera grandes; las más pequeñas, de un sobrado y una azutea encima, otras de dos y tres sobrados, y la del señor, de cuatro, juntas todas por su orden; y en las portadas de las casas principales muchas labores de piedras turquesas, de las cuales, dijo, que hay en abundancia» (1).

Si fray Marcos hubiese sostenido siempre la imparcialidad de que hace gala en el párrafo anterior, las ciudades fabulosas hubiesen perdido pronto el brillo que las envolvía, pero apenas prosigue su camino siguiendo la derrota de Estebanico, comienza a perder su espíritu crítico. A los tres días otros mensajeros del negro vinieron a confirmarle la grandeza de la tierra de Cibola, que era la primera de las Siete Ciudades. Aquellos indios traían «todos turquesas colgadas en las orejas y de las narices, finas y buenas, y dicen que dellas están hechas labores en las puertas principales de Cibola». Mientras las noticias procedían de Estebanico podía seguirse creyendo que el saltado negro era un maravilloso inventor, pero bien pronto comienzan las impresiones personales del franciscano.

Afirma que pasadas las Siete Ciudades había tres grandes reinos llamados Marata, Acús y Totonteac. Más adelante «halló una cruz grande, que Estebanico había dexado en señal de que crecía la nueva la buena tierra». Pasado un gran despoblado, dice fray Marcos que allí «había tanta noticia de Cibola, como en la Nueva España de México y en el Perú del Cuzco». La gente de aquellos lugares hablaba de Cibola y de las Siete Ciudades con la más grande naturalidad, pero sin referir en substancia nada de maravilloso: que había casas de piedra y cal y que la gente vestía de paño. La principal de las ciudades parecía ser Ahacus, aunque Cibola debía tener también cierta importancia comercial, pues «todo dicen que viene de la cibdad de Cibola, de la cual tienen tanta noticia, como yo de lo que traigo en mis manos...».

(1) Apud Enrique de Gandía: «Historia.....», pág. 64 y sigs.

Sigue el viaje informándose de las guerras y costumbres de los habitantes de las Siete Ciudades, en tanto que Estebanico, siempre a la vanguardia, le enviaba mensajeros repitiéndole: «que desde que caminaba solo, nunca había tomado a los indios en mentira, por lo cual se les podía creer lo que decían de las grandes tierras que había y así afirmó el Padre, que en ciento i doce leguas que había caminado, desde el lugar a donde tuvo la primera nueva de Cibola siempre halló puntualmente quanto le decían». Llegó un momento en que los indios le comunicaron la triste nueva de que los habitantes de Cibola habían matado a Estebanico; no se desanimó por ello el buen fraile y siguió adelante hasta llegar por fin a la vista de la deseada ciudad.

Y comienza a describirla: «Está asentada en un llano, a la falda de un cerro redondo. Tiene muy hermoso parecer de pueblo, *el mejor que en todas partes yo he visto*; son las casas por la manera que los indios me dijeron, todas de piedra con sus sobrados y azuteas, lo que me pareció desde un cerro donde me puse a vella. La población es mayor que la cibdad de México; muchas veces me vi tentado de énttar en ella, ya que arriesgaba más de mi vida que haber ofrecido a Dios el día que comencé el viaje, pero, considerando peligro, temí que si me mataban se perdería el conocimiento de aquel país que, según mi opinión, *es el más grande y mejor de todos los que hasta hoy se han descubierto*. Diciendo yo a los principales que tenía conmigo, cuán bien me parecía Cibola, me dixeron que era la menor de las siete ciudades y que Totonteac es mucho mayor y mejor que todas las siete ciudades y que es de tantas casas y gente que no tiene cabo. Vista la disposición de la ciudad parecióme llamar a aquella tierra el nuevo reino de San Francisco... la conquista poseción dixe que tomaba allí de todas las siete ciudades y de los reinos de Totonteac y de Acús y de Marata, y que no pasaba a ello por volver a dar razón de lo hecho y visto. Y así me volví con hartísimo más temor que comida...».

En pleno regreso, ya lejos de Cibola, vuelve a recalcar, como quisiese fijar bien sus impresiones, que «solamente vi, desde la boca de la obra, siete poblaciones razonables, algo lexos, un valle abaxo muy fresco y de muy buena tierra, de donde salían muchos humos; tuve razón que hay en ella mucho oro y que lo tratan los naturales della en vasijas y joyas, para las orejas y paletillas con que se raen y quitan el sudor...». Y afirma, por fin, que «solamente digo lo que vi y me digeron, por las tierras donde anduve y de las que tuve razón...».

¿Era posible que fray Marcos viese lo que relata? No hay que olvidar la excitación en que vivían aquellos exploradores bajo la posesión del oro; fray Marcos vería, en efecto, desde una altura y a través de la calina del desierto, formas de torreones y cúpulas de murallas y catedrales, pero no eran más que las aldeas indígenas, fabricadas en las rocas, cuya apariencia extraña simula masas arquitectónicas de extraordinario vigor y presenta perspectivas ilusorias; ¿qué más necesitaba un espíritu exaltado por la fiebre de las aventuras, un testigo que había presenciado los esplendores de Cajamarca, Pachacamac y Cuzco? Para él no había duda de que se encontraba en presencia de una de las ciudades del reino de Cibola y que tras ella se extendían en forma ilimitada las inmensas riquezas de los reinos aún no entrevistados. Como su misión no era conquistadora, sino simplemente informadora, consideró inútil arriesgar su vida y el ir más allá, pero no se olvidó de dejar bien consolidado su imaginario descubrimiento levantando un monumento que señalase el camino a los que le siguieran y bautizando con el pomposo nombre de Nuevo Reino de San Francisco los terrenos que se habían de conquistar.

Ante la relación de fray Marcos se desvanecieron las pocas dudas que pudiesen existir y la fantasía de los conquistadores tejió sueños de oro en torno de las torres imaginarias y de las míticas ciudades. El Virrey Mendoza encargó a Vázquez Coronado que sin pérdida de tiempo se dirigiese hacia los reinos de Totonteac, Acús y Ararata; Coronado, mientras preparaba su gran expedición y con objeto de ganar tiempo, envió por delante al explorador Melchor Díaz, quien en 20 de Marzo de 1540, daba sus primeros informes: disminuía y modificaba en parte las afirmaciones de fray Marcos, pero dejaba en pie la existencia de las Siete Ciudades con su corte de maravillas.

La expedición de Coronado es una de las más interesantes de las realizadas en la conquista de América; más de dos años estuvo recorriendo los territorios del Norte sin que los primeros desengaños desanimasen a los exploradores. Primero tras el mito de Cibola, tras el de Quivira después, vieron deshacerse poco a poco todo su castillo de naipes ante la mísera realidad que les presentaba aldeas de adobe donde esperaban encontrar ricos palacios. Nada hallaron que compensase su esfuerzo, pero, en su marcha de desengaños, recorrieron el territorio del actual Nuevo México, cruzaron el cañón del Colorado, maravilla de la Naturaleza que vieron por primera vez ojos europeos,

y se acercaron hasta los límites de los actuales estados de Dakota y Nebraska.

Causa admiración contemplar a aquellos hombres, irreductible a la realidad, recorrer leguas y más leguas sin que su ilusión desapareciese. En las trescientas leguas que separaban a Culiacán de Cibola «pasaron necesidad, y se murieron de hambre por el camino muchos indios y algunos caballos»; al llegar a Cibola, la ciudad que tan maravillosa pareció a fray Marcos, se encontraron con que era «dada hasta doscientas casas de tierra y madera tosca; altas cuatro y cinco sobrados, y las puertas como escotillones de nao. Suben a ellas como escaleras de palo que quitan de noche y en tiempos de guerra... Las famosas Siete Ciudades de fray Marcos de Niza, que están en espacio de seis leguas, terneran obra de cuatro mil hombres. *Las riquezas de su reino es no tener que comer ni que vestir, durando la nieve siete meses*» (1).

La contradicción con las descripciones del franciscano era evidente y aunque mucho se murmuró de él y «dieron los soldados muy pocas gracias a los frailes que con ellos iban, y que loaban aquella tierra de Sibola», por no volverse a Méjico sin riquezas y creyendo siempre que las hallarían más adelante, donde decían los indígenas que era mejor tierra, llegaron a Tiguex, a orillas de un gran río «donde tuvieron noticia de Axa y Quivira, donde decían que estaba un rey por nombre Tatarraax, barbudo, cano y rico; que ceñía un bracamarite, que rezaba en horas, que adoraba una cruz de oro y una imagen de mujer, señora del cielo. Mucho alegró y sostuvo esta nueva el ejército, aunque algunos la tuvieron por falsa, y echadiza de los frailes. Determinaron de ir allá con el fin de invernar en tierra tan rica como se sonaba» (2). Las calamidades aumentaban; sufrieron ataques de los indios, pasaron hambre, les atacaban enfermedades pero por fin llegaron a la anhelada Quivira, «y hallaron al Tatarraax que buscaban, hombre ya cano, desnudo y con una joya de cobre al cuello que era toda su riqueza. Visto por los españoles la burla de tan famosa riqueza, se volvieron a Tiguex sin ver cruz ni rastro de cristiandad, y de allí a Méjico, en fin de Marzo del año de 42».

A pesar del desastre y del disgusto del Virrey que había gastado en la empresa más de sesenta mil pesos de oro sin lograr que

(1) López de Gómara: «Historia de las Indias», en Bib. de A. A. E. E., t. 2, pág. 287.

(2) López de Gómara: «Historia,...», en Bib. de A. A. E. E., t. 25, pág. 288.

sen «cosa ninguna de allá, ni muestra de plata, ni de oro, ni de riqueza», el mito de las ciudades fabulosas había arraigado, que, todavía, cuarenta años después, un nuevo iluso, Juan de Oñate, comerciante acaudalado, gastaba su fortuna para encontrar sólo las huellas de los compañeros de Coronado; y en 1596, Juan Oñate, hacía una última y también fracasada tentativa en busca de oro de Quivira.

Cuando el encanto se desvaneció desaparecieron aquellas Siete ciudades misteriosas que la imaginación de los conquistadores suponían tan ricas como las de Méjico y las del Perú; pero el engaño había sido provechoso. Gracias a él se había llegado al conocimiento de una vastísima zona continental, precisamente la zona que, andando años, había de asombrar al mundo con su riqueza aurífera, como al fin se hubiese decidido a sacar de su seno los inagotables tesoros con que soñaron sus primeros exploradores.

CAPÍTULO XIII

El rescate de Atahualpa

Dejando ya las tierras del Norte, donde durante mucho tiempo aún se siguieron haciendo incursiones en busca de países más o menos fantásticos, vayamos ya a las empresas que simultáneamente se verificaban en la América del Sur. Hemos visto cómo el Darién era, con la Española y Cuba, uno de los tres centros de expansión conquistadora, y en el Darién hemos visto la actuación de Vasco Núñez de Balboa, del que es preciso afirmar que, si no hubiese sido truncada su carrera por la persecución de Pedrarias Dávila, hubiese sido seguramente el descubridor del Perú.

Desaparecido Balboa, quedaron flotando en el ambiente noticias por él recogidas sobre la existencia de un poderoso reino en las costas del Mar del Sur y, como no era aquella época de andarse con vacilaciones, surgieron en seguida los continuadores de su obra. Tras la fracasada tentativa de Becerra, que sólo pudo dar noticias de un cacique poderoso que gobernaba las regiones situadas hacia el Sur, se organizó la expedición de Pascual de Andagoya, quien dejó escrita una relación de su viaje en la que afirmaba haber llegado hasta el río de San Juan. Y así como Grijalva, al traer noticias exactas de la existencia de Motezuma, precipitó la llegada de Cortés, también Andagoya, hablando con toda precisión de una provincia del Brasil, relatando los señores y mercaderes que la habitaban y dejando entrever las riquezas que poseía, estimuló y decidió la organización Pizarro-Almagro-Luque para la conquista del país entrevistado.

Tan conocidas son las personas de los nuevos conquistadores que es inútil su presentación; pero sí conviene hacer notar las características de los que en la empresa tomaron parte, ya que cada uno

ellos es, a su modo, un caso típico de aquellos aventureros del siglo xvi. Pizarro y Almagro son el tipo del conquistador; ambos de origen humilde, oscuro, apto para que lo recoja la leyenda; los dos alfabetos; los dos pobres, ambiciosos, llegados a las Indias sin medios que su espada, pero dispuestos a adquirir riquezas a expensas de reyes; amigos entrañables hasta el punto de que Oviedo puede resaltar una amistad que les hace parecer «un mismo hombre en dos cuerpos» acaban asesinándose e iniciando la primera guerra civil de los nuevos territorios. Luque, clérigo rico e influyente, amigo de Pedrarias y aficionado a las aventuras, es el banquero de la empresa, el socio capitalista que ya que no puede alejarse de Panamá a su cargo de Maestrescuela, participará, con el riesgo a que expone sus riquezas, de la emoción de la conquista; Luque, Las Casas, Anseca, son, cada uno en su género, modelos de aquellos clérigos activos que no podían considerar a su ministerio apartado de la vida civil. Pedrarias es el tipo del gobernador inepto, pero ambicioso, que desea el oro, pero no quiere arriesgar la vida ni sus comodidades, que se prevale de su cargo para establecer pactos ventajeros con los que le necesitan; en la empresa del Perú estará a la gran parte en los gastos y ganancias, pero comienza por no contribuir más que con palabras; es el punto negro de la reunión, el hombre que no expone nada, quizá el que más hubiera sacado si el intento no se hubiese roto con oportunidad.

En Noviembre de 1524 se realizó la primera tentativa; Pizarro salió con 114 hombres, en un solo navío, mientras Almagro preparaba otro para alcanzarle después. La expedición fué corta y accidental; algunos españoles perdieron la vida y Almagro volvió con un número de menos, pero «truxo hasta tres mill pessos de oro de diez y seis e diez y siete quilates, e alguna plata en quantas menudas, e otras cosas; e dixo que avía mucho oro en aquella tierra, e qué él quería traer cient mill pessos dello, e que lo dexó, pensando que era muy baxo más de ley de lo que en los tres mill pessos paresció que era, e que por esso lo avía dexado» (1). Y algo más importante todavía, que «a diez soles de allí había un rey muy poderoso, yendo a espesas montañas, y que otro más poderoso, hijo del Sol, había sido de milagro a quitarle el reino, sobre que tuvieron muy santas batallas».

Animados con tan favorables auspicios, repitieron el intento en

) Oviedo: «Historia.....», lib. XXIX, cap. XXIII.

1526 después de haber excluido a Pedrarias y confirmado solemnemente el pacto entre los tres asociados; duró esta segunda expedición tres años y fué aún más accidentada y penosa que la anterior. Al llegar a la desembocadura del río San Juan, la resistencia de los indios fué tan tenaz, que se acordó que Almagro volviese a Panamá por refuerzos, mientras Pizarro continuaba los descubrimientos. Y tanto llegaban aquéllos, Pizarro recorría la costa, veía la tierra bien cultivada, con señales de grandes riquezas y encontraba una gran canoa en la que los indígenas llevaban sartaes de conchas coloradas por las que daban todo el oro o plata que se les pidiese; es decir, los mismos indígenas les hablaron del modo como sacaban el oro, de las islas muy pobladas, con gran abundancia de perlas y de que en la tierra de donde venían había muchas piedras de valor.

Entre tanto, Almagro, al llegar al Panamá, comenzó a relatarle todo el mundo que habían hecho catas en la costa que había recorrido y la hallaron muy rica en minas de oro y que conocían la existencia de un gran señor, el cacique Coquo, que tenía mucho oro. Las noticias todas muy influidas por la imaginación de Almagro, pero que tuvieron la virtud de hacer que lograrse sin dificultades su propósito del alistamiento de unos 80 hombres recién venidos de España a busca de riquezas, con los que volvió a unirse a su asociado. Juntos los dos, siguieron a la bahía, que llamaron de San Mateo, donde vieron llegar ocho o diez canoas grandes «llenas de gente con armaduras de oro o de plata en su cuerpo e brazos e cabeças; y en aquel edificio que traían en las popas de las canoas, puestas muchas piezas de oro». En Tacamez vieron que «todos los indios que salían de guerra traían sembradas las caras con clavos de oro en agujeros que para ello tenían hechos» (1), pero comprendieron también que no tenían elementos ni preparación para la conquista de tan poblados territorios, y se decidió que volviese Almagro a Panamá mientras Pizarro le esperaba en la isla del Gallo.

Almagro llegaba de nuevo al Panamá en pleno optimismo, al mando de un ejército que en la primera entrada que hiciesen «en poco tiempo podrían aver más de doscientos mill pesos de oro... porque segun lo que avían visto los chripstianos en los indios de las canoas y en las dichas, en los que vieron en la tierra e por relación de indios que tomaron, la cosa era muy riquíssima e de grande esperança para

(1) Agustín de Zárate: «Historia del descubrimiento y conquista del Perú», cap. I, en Bib. de A. A. E. E., tom. 26, pág. 464.

adelante, e tan cerca de Panamá que se podía ir y venir cada año o dos veces, e traer de allá mucho oro e plata e indios e otras cosas que se esperaban hallar en aquella tierra» (1).

Sin embargo, no todos debían participar del mismo optimismo cuando se llega hasta a producirse el conflicto que da origen al cono-
simo y tradicional relato del ovillo de algodón. Se cuenta que los soldados de Pizarro se hallaban en la isla del Gallo fatigados de la
presa, desanimados y con deseos de descansar; al ver que Almagro
por nuevos refuerzos para continuar la marcha, se valieron de un
ovillo de algodón para enviar un papel a la esposa del nuevo Gober-
dor de Panamá, don Pedro de los Ríos, pidiéndole que se les sacase
infierno en que se hallaban; el Gobernador, atendiendo la indica-
ción, envió un navío para recoger a todos los que quisiesen abandonar
Pizarro, y entonces surge en éste la decisión heroica y haciendo una
raya en el suelo pronunció sus célebres frases: «Allí, hacia el Sur,
está el Perú con sus tesoros; a vuestro lado, hacia el Norte, Panamá
en su pobreza eterna. Ahora escojed. ¡Yo voy al Sur!». Sólo trece
pasaron la raya y gracias a ellos pudo continuar los descubrimientos
que le llevarían a la conquista del imperio incásico. Es indudable la
fuerza de este relato que pone de manifiesto el irreductible carácter
de aquellos conquistadores; podrán variar los detalles, las palabras,
el número de los que se quedaron, pero lo que sí es indudable es que
una docena de hombres se decidieron a permanecer en una isla
desierta, pequeña y próxima a una tierra en la que hormigueaban los
indios; y no menos cierto es que el argumento decisivo que se les
opuso fué el del oro, idea directriz que les guiaba y les sostenía en
adversidad.

El Gobernador de Panamá no pudo menos de quedarse admirado
del arrojo de los que se quedaron y, enviándoles víveres, les dió un
plazo para hacer su exploración. El plazo fué bien aprovechado; de
la isla del Gallo pasaron Pizarro y sus doce compañeros a la de
Corgona y, desde allí, siguiendo la costa, avistaron la ciudad de
Imbez, que les pareció cosa de magia; dos marineros bajaron a
servarla y su imaginación desbordada vió pronto no sólo templos
de oro, sino jardines y árboles con frutas del mismo metal. Hubiera
sido oportuno comprobar sus declaraciones, pero bastaba con la
vista de la ciudad para comprender que se había llegado a las puertas
del Perú; el tiempo apremiaba, pues el plazo concedido era corto y

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XLIII, cap. III.

Pizarro se dió por satisfecho y regresó a Panamá llevando animales indígenas, muestras de oro y plata y la gran noticia de la ciudad maravillosa.

Era preciso marchar a conquistarla cuanto antes, pero se necesitaba mucho dinero y ellos estaban arruinados, mucha gente y en Panamá era difícil reunirlos después del incidente de la isla del Gallo. Había que apelar a los recursos extraordinarios: buscar el apoyo de la Corona relatándole lo ya descubierto y traer gente de España. Para todo ello fué encargado Pizarro, que salió para España en la primavera de 1528. Recibido por Carlos V se negociaron entre ambas capitulaciones de 26 de Julio de 1529, en las que Pizarro recibía títulos vitalicios de Gobernador y Adelantado del Perú, más parte de los beneficios que se esperaban lograr; no fué lo peor se olvidase de procurar para Almagro cargos y preeminencias iguales a las suyas, ya que iguales habían sido sus méritos, sino que se llevó en su compañía a sus cuatro hermanos Hernando, Juan, Gonzalo y Francisco, gente soberbia y ambiciosa, sobre todo el primero, habían de introducir el desasosiego, la envidia y, por último, guerra entre los dos viejos compañeros.

Decepcionado Almagro al verse tan postergado en la capitulación, estuvo a punto de disolver la sociedad y seguramente hubiese llegado a ello si la intervención pacificadora de Luque y las promesas de Pizarro no le hubiesen calmado. En Enero de 1531 salió por fin la expedición definitiva formada por tres navíos y cerca de 200 hombres aprovechando los vientos favorables llegaron en trece días a la bahía de San Mateo, lugar que les había costado antes dos años alcanzar. Los víveres se acabaron y fué preciso seguir por tierra en una peregrinación dolorosísima que les llevó, enflaquecidos y agotados, al Coaque. Allí comenzó a sonreírles la fortuna; aparte de los víveres abundantes que restauraron las fuerzas de los expedicionarios, tomaron quince mil pesos de oro y mil quinientos marcos de plata, de los que acordaron enviar inmediatamente treinta mil castellanos a Panamá «para acreditar la tierra y poner codicia a la gente que pasase a ella». Y no fueron sólo los metales preciosos la riqueza encontrada, sino que también «hallaron algunas esmeraldas, y muy buenas», pero quedaron menos asombrados de este hallazgo, que casi inutilizaron «porque los que allí iban eran tan poco prácticos en este género de piedras, que les pareció que para ser finas las esmeraldas no habían de quebrar con martillo, como los diamantes, y así, creyendo que los indios les engañaban con algunas piedras falsas, las da-

una piedra; y así destruyeron grandísimo valor de estas esmeraldas» (1).

En la provincia que llamaron Puerto Viejo, en la actual república Ecuador, se les unió Sebastián de Benalcázar, y en la isla de Santa Elena, Hernando de Soto, trayendo ambos alguna gente de pie y de caballo, con lo cual ya no temió Pizarro el choque con los indios y los algunos encuentros sangrientos en la citada isla y en Tumbes; cuando los hubo aterrizado los admitió a la paz y, recibidos y hartados los presentes de oro que les hicieron, prosiguió su camino hasta las orillas del río Chira donde, hallando favorable el lugar, fundó el pueblo de San Miguel, a seis leguas del puerto de Payta, a semejanza de la fundación de Veracruz, hecha por Cortés. San Miguel sería el punto de enlace entre Panamá y Perú; a él arribarían y de él partirían los barcos que pusiesen en comunicación a los unos con otros, y, en caso necesario, sería lugar de refugio para los que fuesen derrotados por los incas. Y en San Miguel, antes de internarse en busca de las grandes ciudades, recibió Pizarro las primeras noticias directas de Huascar y Atahualpa, señalándole una favorable ocasión en que las discordias intestinas habían colocado a Perú.

Y al igual que en San Salvador con Colón, y en San Juan de los Ríos con Cortés, se verificaba ahora, al partir de San Miguel, el choque de los dos mitos, el español y el indígena, que había de preceder la labor de los conquistadores. El mito dorado era el mismo para todos los españoles; el mito tradicional de los que saldrían victoriosos en el choque, variaba según los países. En Méjico fué la más antigua tradición que radicaba en Huichilobos; en el Perú otra tradición, no menos antigua, señalaba a Viracocha como el autor de la predicción de la ruina del Imperio y la llegada de los españoles. Los siniestros presagios que atemorizaron a Motezuma se dieron también ante el jefe de los incas: hubo terremotos, mayores que los de ordinario sacudían el Perú; como consecuencia de ello se observaron mareas violentísimas; aparecieron cometas; en una fiesta al Sol presenciaron los indígenas cómo una docena de cernícalos seguían hasta matarla a un águila real, y, entre tanto agüero de mala gracia, se observó en una noche que la luna tenía tres grandes discos: el primero de color sangre, el segundo verdinegro y el tercero parecía humo. Los hechiceros estaban temerosos y entristecidos

(1) Zárate: «Historia.....», lib. II, cap. I, Bib. A. A. E. E., t. 26, pág. 474.

ante estas señales que sólo podían significar una cosa: la ruina y destrucción de su imperio.

Simultáneamente con estos presagios se supo la aparición de gentes extrañas y nunca vistas en aquella tierra y, por si esto fue poco, a la muerte de Huayna Capac, se encendió una cruenta guerra civil entre sus dos hijos Huascar y Atahualpa que, en el momento de la llegada de Pizarro, terminaba por la prisión del primero y reconocimiento como Inca del segundo. Pero Atahualpa no podía estar tranquilo; al temor religioso de las predicciones de sus adivinos unía el temor político de la aún candente lucha civil, y ante los extraños visitantes, fuesen quienes fuesen, no tenía otro camino que intentar atraerlos, usar de halagos y presentes, quizá evitar o demorar el primer ataque hasta que en mejor ocasión y sobre seguro pudiera aniquilarlos.

En estas circunstancias sale Pizarro de San Miguel en dirección a Cajamarca y, para imitar en todo a Cortés, pregonó en el valle de Piura que dejaba volverse tranquilamente a los que no quisieran seguir adelante; sólo nueve hombres retrocedieron a unirse con él desde San Miguel, y con los 168 que le quedaban siguió adelante. Habiendo enviado un mensajero para que se le adelantase hasta el pueblo de Caxas, le trajo éste la noticia de que a treinta jornadas de andadura había una ciudad, llamada Cuzco, en la cual estaba enterrado el padre de Atahualpa en una sala cuyo suelo estaba chapado de plata y las paredes con chapas de oro y plata entretejidas; al mismo tiempo llegaba el primer mensajero de Atahualpa que venía a saludarle como amigo y traerle un presente consistente en dos figuras de fortalezas a manera de fuente para que bebiese y en cargas de patos secos desollados para que, hechos polvo, se comiese según era costumbre entre los señores de aquella tierra. Poco antes de llegar a Cajamarca, nuevos emisarios de Atahualpa les entregaron diez ovejas con nuevas promesas de amistad por parte del Inca y por fin, el 15 de Noviembre de 1532, llegaban a la vista de la ciudad.

Al llegar a la plaza de Cajamarca y avistar el real de Atahualpa acampado a las afueras con más de treinta mil hombres armados

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XLVI, cap. III y Francisco de Jerez: «Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco», en Bib. de A. A. E. t. 26, pág. 326. Zárate: «Historia.....», lib. II, cap. IV, dice que el presente consistía en unos zapatos pintados y unos puñetes de oro para que se los pusiese y fuese por ellos reconocido.

cados en el mejor orden, los españoles se sobrecogieron por primera vez y comprendieron que sólo un golpe de audacia podía asegurar su existencia en el país. Y el golpe se verificó, mucho más tarde que el de Cortés, pues no fué realizado entre los salones del palacio real, sino en pleno campo y ante un numeroso ejército, y tan temeroso como aquél, pues quedó Atahualpa prisionero y se abrieron ante él, ante los españoles, los tesoros del Perú.

El primer botín importante lo recogieron al día siguiente de la caída de Cajamarca al hacerse el registro del campamento real. «Y el oro quel día antes se avía recogido e lo que en estotro día se cogió e se truxo, ovo quarenta mill pessos, todo buen oro, e siete pessos de plata e catorçe esmeraldas. Y en el oro e plata ovo cosas muy grandes, e cántaros, e ollas, e copones, e brasseros, e otras diversidades de vassijas e todas pessadas: lo qual todo dixo Atahualpa que era vaxilla de su servicio ordinario, e otra mucha cantidad que dixo que sus indios que habían huydo llevaron» (1).

Pero el verdadero deslumbramiento de los españoles comenzó con las primeras conversaciones sostenidas con su prisionero. Atahualpa, que conocía de sobra las aspiraciones de sus vencedores, se aprovechó muy bien de excitarlas todo lo posible, como medio de asegurar su vida, y les entusiasmó relatándoles con todo detalle las riquezas que podía disponer: «...hay en aquella ciudad [Cuzco] otras muchas casas, las paredes chapadas de una hoja delgada con planchetas de oro. Y es muy grand población, de ricos e buenos edificios; allí tenía mi padre un thessoro, que era tres buhíos llenos de piezas de oro, e cinco buhíos de plata, e çient mill tejuelos de oro (que lo sacan sacado de las minas, cada tejuelo de pesso de çinquenta castillos), lo cual ovo de los tributos que le daban en las tierras que él señoreado».

«Más adelante desta cibdad está una provincia que se dice Collao, donde está un río que tiene mucha cantidad de oro, e cavando un poquito, quassi a la haz de la tierra, sacan granos de oro tan gordos como huevos e como nueces. E camino de Chíncha, diez jornadas de la provincia de Caxamalca, está otro río en otra provincia que se dice Guanaco, tan rico en oro como el de Collao; y en todas estas provincias hay minas de oro e muchas e muy ricas de plata. La plata se saca en las sierras en çiertas partes con poco trabaxo: cada indio saca cada día çinco o seys marcos de plata envuelta

con plomo y estaño e piedra açufre, e la apuran; e para sacalla peg fuego a la sierra, donde ella está, e con la piedra açufre arde, e con se quema, cae la plata a pedaços» (1).

Y cuando ya les ha encandilado les ofrece por su libertad el maravilloso rescate que vieron los siglos. «...E porque a mí no me mataron los españoles, que les he gran temor, yo te daré a ti e a los que te prendieron mucha cantidad de oro y plata. El Gobernador le preguntó que qué tanto le daría y en qué término. Dijo que de oro daría un tambo de aposento donde el gobernador residía entre día, que tenía veinte e dos pies de luengo e diez y siete de ancho llena hasta una raya blanca de cal que a la mitad del altor de la sala estaba, hasta que avía desde el suelo estado y medio: *lo qual daría y henchirla de oro en cántaros e ollas e tejuelos maçigos e otras diversas piezas e que de plata daría todo aquel buhío dos veçes lleno, e que cumpliría dentro de dos messes*» (2).

Al poco tiempo comenzó a recibirse el oro en remesas diarias que oscilaban entre 20 y 60.000 pesos. Sin embargo, como pasaba el plazo de dos meses dado por el prisionero y aún no hubiese reunido el rescate señalado, comenzaron las murmuraciones ante lo que consideraban como una dilación de la promesa y, para acallarlas, para ayudar al mismo tiempo a los indios a transportar el botín, fueron despachados algunos capitanes hacia las ciudades proveedoras de oro. Hernando de Soto y Pedro del Barco partieron en dirección a Cuzco, y se encontraron en el camino con Huascar, a quien traía el prisionero los soldados de Atahualpa; como Huascar viese también en la codicia de los cristianos un medio para recuperar la libertad y el trono, procuró seducirles con mayores promesas de riquezas, diciéndoles «que si el Marqués lo hacía [el devolverle la libertad], no solamente cumpliría lo que por su hermano se había proferido de dar el tambo o portal de Caxamalca un estado de hombre lleno de vasos de oro, pero que le hinchiría todo el tambo hasta la techumbre, o sea tres tantos más; y que se informasen y supiesen si él podía ha-

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XLVI, cap. IX.

(2) Oviedo: «Historia.....», lib. XLVI, cap. IX. López de Gómara y Zárate dicen para señalar la altura levantó la mano cuanto pudo e hizo en la pared una raya roja. Pedro Pizarro agrega en su «Relación» el detalle de que su hermano Francisco le llamó a un escribano para que diese fe de la promesa de Atahualpa y de que además era voluntad de éste que el rescate fuese sólo para los que le habían apresado en Cajamarca; salta a la vista la parcialidad de este relato, con el que sólo se pretende legalizar la exclusión en el reparto de Almagro y los que con él venían.

fácilmente aquello que su hermano lo otro; porque para cumplir tal cosa lo que había prometido le era forzoso deshacer la casa del Inca en el Cuzco, que estaba toda labrada de tablones de oro y plata almente, por no tener otra parte donde hacerlo; y él tenía en su poder todos los tesoros y joyas de su padre, con que fácilmente podía cumplir mucho más que aquéllo; en lo cual decía verdad, aunque los tesoros estaban todos enterrados en parte donde persona del mundo no lo sabía, después acá se ha podido hallar, porque los llevó a enterrar y a cubrir con mucho número de indios que lo llevan a cuestas, y acabando de enterrarlos mató a todos para que no lo dijese ni se pudiese saber...» (1).

No pudieron los emisarios detenerse a tratar con Huascar sobre la verdad de sus promesas y, mientras continuaban hacia Cuzco, se enteró Atahualpa de los ofrecimientos hechos por su hermano y mandando que venciesen a los suyos le mandó matar. Los emisarios de Cuzco trajeron noticias maravillosas: de una sola casa quitaron tres planchas de oro de unos 500 pesos cada una; de Jauja les enviaron tres 700 y, despreciando la plata por no poderla llevar, reunieron tres cargas que presentaron ante los ojos atónitos de sus compañeros. Por su parte, Hernando Pizarro había salido también a apresurar el envío del oro. En Guamanchurco o Guamacucho encontraron a un indio de Atahualpa que venía a toda marcha con más de trescientos mil pesos de oro y una no despreciable cantidad de plata; en Huacabamba pudieron reunir hasta noventa mil pesos, dándose cuenta de que se había ocultado la mayor parte del oro; cerca de Jauja hallaron 150 arrobas de oro enviadas por el Inca y, ya en esta ciudad, reunieron treinta arrobas más con las que regresaron a Cajamarca (2).

Grandes eran las riquezas reunidas, «nadie creía que se hubiese encontrado en el mundo tanto oro y plata como allí había», pero aún no se había encontrado el tesoro hasta la raya señalada; sin embargo, como la cantidad era mucha y se iniciaba el temor de que la presencia de Pizarro, que acababa de llegar, produjese disturbios, se acordó avisar a Atahualpa de su promesa y repartir lo reunido entre los soldados de Pizarro, para que en adelante todos participasen de los

Zárate: «Historia.....», lib. II, cap. VII, Bib. A. A. E. E., t. 26, pág. 479.

Los detalles de la expedición de Hernando Pizarro se hallan en la relación que da por el veedor de la misma Miguel Estete, recogida por Oviedo y Francisco de Vitoria.

botines futuros. En 13 de mayo de 1533 se comenzó a hacer fundición que duró hasta el 25 de julio; echada la cuenta del rescate se encontró *un cuento e tresçientos e veynte e sey mill e quinientos e treynta y nueve pesos de buen oro y çinquenta e un mill e seysçientos y diez marcos de plata*. Descontados el quinto real y los derechos de marca y fundición se verificó el siguiente reparto: Pizarro tomó para sí 57.230 pesos de oro y 2.350 marcos de plata, además de la plancha de oro que servía de asiento en las andas del Inca; su hermano Hernando 31.080 pesos y 1.267 marcos; el capitán Soto 15.740 y 714 respectivamente; siguen en orden los demás capitanes y, en cuanto a los soldados «cupo a los de caballo a ocho mill e ochocientos y ochenta pessos de buen oro, e a tresçientos e sesse y dos marcos de plata; e a los de pie a quatro mill e quatroçientos e quarenta pessos de oro, e a çiento e ochenta y un marcos de plata e algunos a más e otros a menos, según que pareció al gobernar que cada uno merescça, conforme a la calidad de su persona e trabaxo» (1).

Y aún se pudo dar 1.000 pesos a cada uno de los soldados de Almagro para compensarles de haber llegado tarde, otra cantidad para los que habían quedado en el pueblo de San Miguel, una limosna para edificar la iglesia de Cajamarca y otras partidas para todos los mercaderes y marineros que después de la guerra habían venido a la fundición, «por manera que a todos los españoles que en aquella tierra e reyno se hallaron alcançó parte». En cuanto a la Corona se le envió la bonita cantidad de 100.000 pesos de oro y 20.000 marcos de plata y se le escogieron las piezas más grandes y vistosas para que produjesen la máxima impresión en Castilla, así trajo [Hernando Pizarro] muchas tinajas y braseros y atamboros y carneros, y figuras de hombres y mujeres, con que hinchó el pueblo y valor arriba dicho».

Halagüeño por demás había sido el resultado inmediato, pero pronto lo fueron tanto las consecuencias. Aquellos soldados enriquecidos de la noche a la mañana menospreciaron el dinero tan fácilmente adquirido y, al depreciarse la moneda, encarecieron extraordinariamente las mercancías europeas. Se llegaba a pagar tres mil pesos por un caballo, cuarenta por un par de borcegues y medio peso por una cabeza de ajos; el juego acabó por alterar el valor del oro y corrió corriente pagar las deudas con pedazos de oro, a bulto, sin aquilatarlos.

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XLVI, cap. XIII.

valor. Entre almagristas y pizarristas comenzaron las disputas y Atahualpa la primera víctima de ellas por creer aquéllos que mientras el Inca viviese todo el oro que se encontrase se atribuiría al cacate de que ellos no participaban. Algunos, muy pocos, consideraron satisfecha su ambición y regresaron a España con sus tesoros, alumbrando a sus paisanos y encendiendo en todas partes el deseo de marchar a la adquisición de tales riquezas; los más, no conformes con lo adquirido, siguieron el rastro del oro traído por orden de Atahualpa y llegaron a Cuzco.

En esta ciudad, capital del imperio incásico, se repitieron las maravillas de la leyenda en medio de un saqueo sin precedentes. Según Gómara «los españoles en el Cuzco sin contradicción alguna... comenzaron a desentablar las paredes del templo, que de oro y plata eran; otros a desenterrar las joyas y vasos de oro que con los muertos estaban; otros a tomar ídolos que de lo mismo eran. Saquearon también las casas y la fortaleza, que aún tenía mucha plata y oro de Guaynacapa. *En fin, hubieron allí y a la redonda más cantidad de oro y plata que con la prisión de Atabaliba habían habido en Xamalca.* Empero, como eran muchos más que no allá no les dio a tanto...» (1).

Pero Cuzco, que parecía representar el apogeo de la borrachera del oro incásico, señalaría también, y por eso mismo, el comienzo de la desgracia para los conquistadores. Almagro había visto por fin premiados sus esfuerzos con la gobernación de Nueva Toledo, al lado de la gobernación de Pizarro; Cuzco estaba en el límite y era una ciudad muy codiciada, a la que aspiraban los dos ex-asociados; Cuzco había de ser el pretexto de la guerra civil y en ella habían de perder los dos. Sin embargo, las disputas que habían de transformar en mortales enemigos a los dos antiguos compañeros, no habían de servir de óbice para que se siguiese persiguiendo el mito dorado por todas partes y, al igual que Méjico, Cuzco se constituyó bien pronto en punto de partida de nuevas expediciones que, buscando en todas direcciones las fuentes del áureo metal, acabarían por recorrer casi toda la América meridional.

Hacia el Norte partió Sebastián de Benalcázar ilusionado por las afirmaciones de un indio que le aseguraba haber tanto oro y plata en el mito que todos sus caballos no podrían llevar la veintena parte; se creía además la existencia de tres casas llenas de oro y plata

) Apud C. Pereyra: «Historia.....», t. VII, «Perú y Bolivia», pág. 141.

«sin muchos cántaros que avía de la casa del Sol, e otras riquezas». Esto confirmaba las sospechas de que Quito era una de las ciudades que más habían contribuido al rescate de Atahualpa y nadie dudaba entre los soldados de Benalcázar que iban a volver más ricos que los participantes de Cajamarca.

Internados en el Ecuador, y después de vencer la desesperada resistencia de los indios, tuvieron noticias de que un jefe llamado Orominani había huido de Quito cargado de riquezas y, en su persecución, llegaron a la elevada llanura donde se asienta la capital. Sus encuentros con los indios sólo habían logrado algunas vasijas de oro y plata; más adelante, en Quioché «hallaron diez cántaros de fina plata, dos de oro de subida ley, y entrometido en ellos, algo de metal de gran perfección». Esto no era la riqueza soñada, pero era un indicio de la misma y en pos de ella continuaban su camino cuando se vieron sorprendidos por la aparición de unos inesperados rivales. Pedro de Alvarado, el compañero de Cortés y conquistador de Guatemala, avanzaba hacia el Sur atraído por el espejuelo del incaico cuyo brillo llegaba hasta las regiones aztecas. El encuentro que pudo ser sangriento, se arregló pacíficamente, por intervención de Almagro, concediéndosele a Alvarado una indemnización de cien mil pesos para que dejase el camino libre a los conquistadores peruanos. Y mientras Alvarado volvía a Guatemala y Benalcázar continuaba siempre hacia el Norte en busca de legendarias regiones las que volvería a encontrar nuevos perseguidores de su mismo ideal (1), se acababa de verificar en la alta meseta ecuatoriana una prueba de la fuerza dinámica del mito dorado; allanando obstáculos, venciendo dificultades, manteniendo combates, dos grupos, uno del norte y otro del sur, habían coincidido en busca del vellocino dorado y habían realizado, para llegar hasta allí, la heroica marcha a través de comarcas que aun hoy, en plena civilización, son difíciles de atravesar.

Hacia el Sur salió Almagro. Por muchos deseos que éste tuviera de poseer Cuzco, no dejó de pensar que quizá en su gobernación de Nueva Toledo hallase riquezas que hiciesen palidecer las ya conocidas, y, antes de lanzarse a la guerra civil, prefirió convencerse de lo que buenamente podía poseer y partió a la conquista de Chile. Para los preparativos gastó Almagro todo lo que le había correspondido de los botines de Cajamarca y Cuzco; comenzó por buscarse excelentes

(1) V. pág. 156.

uías e intérpretes, pagados a peso de oro, que le informaron perfectamente de las provincias, puertos, despoblados, fuentes, etc., de la región que iba a conquistar; el alistamiento se asemejó más a un reparto de botín que a un preparativo de conquista, pues comenzó Almagro a repartir oro y plata entre los expedicionarios sin más condición que la devolución voluntaria con lo que se ganase en Chile, decidiendo a alistarse a mucha gente que sólo acudía atraída por su fama de pródigo y por la esperanza de sus espléndidos regalos.

El comienzo de la empresa tuvo la feliz sorpresa de los tributarios de Chile que entregaron cerca de cien mil pesos de oro y vivaron las ilusiones sobre el porvenir; pero éste no pudo ser más trágico. El frío, las nieves, las tierras pobres, las ásperas montañas, la inexistencia de las riquezas soñadas y, desde el primer momento, la resistencia de los araucanos, la más tenaz y heroica que encontraron los españoles en sus expediciones por América, desanimaron a Almagro, a quien, por otra parte, ya preocupaba bastante la cuestión de los límites de su demarcación. Abandonó, por lo tanto, su empresa, y se volvió al Perú a reclamar sus pretendidos derechos sobre Cuzco y encender la guerra civil en que todos habían de perecer.

Sin embargo, la conquista de Chile no se vió abandonada y fué Pedro de Valdivia el encargado de realizarla escribiendo las páginas más brillantes que, en el orden militar, se han escrito en la historia de la conquista americana. Más adelante, don García Hurtado de Mendoza, Gobernador de Chile, haría extender las posesiones españolas del Sur hasta Patagonia, llegando así al límite meridional del continente y estableciendo contacto por tierra con el estrecho de Magallanes.

CAPÍTULO XIV

El país de las esmeraldas

A medida que se iban conociendo en España los detalles de fabulosas riquezas que se estaban hallando en el país de los incas se consolidaba la opinión de que toda la Tierra Firme constituía una inmensa mina de oro y que lo mismo que se había hallado éste por la costa del mar del Sur, podría hallarse internándose por la costa Atlántico. La cuestión era encontrar un buen punto de entrada, y si tiene en cuenta que las proximidades del Darien, lo que constituye el norte de la América meridional, era una zona que, aunque conocida desde la época de Colón, había permanecido casi virgen a las exploraciones, no es de extrañar que en ella se fijase la atención de los probables conquistadores y hacia ella dirigiesen sus actividades.

Habían pasado 25 años desde que el trianero Rodrigo Bastidas recorrió, en 1500, las costas del cabo de la Vela, hasta que fundó la ciudad de Santa Marta; poco después, en 1533, se fundó la ciudad de Cartagena. Estos dos puntos, situados a un lado y otro del Río Grande (Magdalena), habían de dar origen a interesantísimas expediciones que, persiguiendo especiales facetas del metal dorado, acabarían por lograr el conocimiento claro y exacto del interior de un país hasta entonces ignorado.

De Cartagena había de salir Pedro de Heredia; fundó la ciudad en el punto que los indígenas llamaban Calamar y se dispuso a llevar como norma en su aventura la táctica cortesiana de proteger una tribu contra otras para acabar dominándolas a todas. Sostenido en el primer choque con los indios en Turbaco, no encontraron todo el oro que esperaban porque había sido escondido de antemano por los naturales, pero bien pronto tropezaron con pueblos pacíficos que

recieron los primeros presentes. Después de derrotar al cacique de Ocachica, llamado Cárex, obtuvo de él cien mil ducados de oro, más sesenta mil que le dió el cacique de Bahaire; aliado con Camayo, cacique de Mahates, llega a la barranca de San Mateo, en el Magdalena, y tiene noticias de que existe una región riquísima, la del Cenú, de la que proviene todo el oro que va reuniendo. Dispuesto a preparar su conquista cree necesario reorganizar primero sus fuerzas y guardar el botín ya recogido; por ello vuelve a Cartagena, dando de esta su primera expedición, más de un millón de ducados de oro.

Al conocerse las noticias de estas riquezas se produjo en España gran sensación. El relato de un puerco espín de oro fino que pesaba poco arrobas y media desataba la imaginación de los castellanos y al saberse que Heredia necesitaba más gente, acudieron a él hombres y mujeres, de todas las clases sociales, dispuestos a emborracharse de oro. Los rumores que se propagaron confirmaban todas las fantasías. Los indios conocían la costumbre que tenían los caciques y señores principales del Cenú de enterrarse con el oro y joyas de su propiedad; en estas sepulturas se reunían grandes cantidades de oro y piezas labradas de mucho valor. A esto se unían fantásticos relatos, como el que afirmaba la existencia de bosques cuyos árboles tenían como frutas campanas de oro del tamaño y forma almireces. Si esta visión americana del jardín de las Hespérides correspondía a la realidad, por lo menos respondía perfectamente al estado de ánimo de los que se aprestaban a la conquista del Cenú.

Enviada una expedición exploradora regresaron afirmando haber llegado a unas «largas y rasas campiñas e sábanas de más de quince leguas, en las cuales, obra de tres leguas metido en el raso, estaba situado el Cenú, donde tenían los indios sus sepulturas hechas sobre la tierra, de suerte que desde lejos se parecían e divisaban en tal manera que una muy señalada sepultura, que los indios tenían hecha en honra de su simulacro, que fué por los españoles llamada la *sepultura del Diablo*, se parecía y divisaba, por su gran altura, desde una extendida legua de distancia». Y se llegó primero al Cenú (una de las partes del Cenú), donde encontraron un templo con veinticuatro ídolos de madera recubiertos de piezas de oro fino, labradas a martillo, o de tejuelos de fundición; inmediatamente se buscaron y hallaron las sepulturas, que fueron despojadas de punto del oro y joyas que poseían. Algunas sepulturas apenas si

producían quinientos pesos, pero otras, las de señores ricos caciques, llegaron a los quince y veinte mil ducados, de tal modo que después de recorrer el Pincenú y el Cenufana, saquear templos y necrópolis, se había alcanzado el importante botín 500.000 ducados de oro.

Sin embargo, el oro del Cenú, oro de los muertos, había costar muy caro a los expedicionarios haciendo, así, pagar la vida de que había nacido. Primero se depreció, como había sucedido en el Perú, y tal precio adquirieron las mercaderías que resultó escaso para adquirirlas; después comenzaron las enfermedades y hambre a hacer sus víctimas y fué necesario regresar inmediatamente a Cartagena, bajo pena de quedarse a descansar para siempre al lado de los ricos tesoros que se habían descubierto.

Como no era éste el resultado que se esperaba, los descontentos iniciaron la especie de que Heredia había ocultado el oro y corrientemente afirmar que entre el jefe y sus criados se habían guardado más de treinta arrobas del áureo metal, con lo que no solamente había estafado a los expedicionarios sino que también la Corona quedaba defraudada en su quinto real. Para averiguar lo que en realidad hubiese de cierto, fué nombrado Juan de Vadillo, quien, después de encerrar en la cárcel a Heredia, se dejó encantar también por la sirena del oro y continuó la conquista de su antecesor.

Las noticias que llegaron hasta Vadillo ya no se referían a sepulturas, que habían quedado desacreditadas, sino que trataban de la existencia en el interior de unas minas riquísimas en oro. Después de unas fatigosas marchas hallaron un cacique que les confirmó la existencia de dichas minas, aunque vagamente detalladas y localizadas; más adelante las minas toman nombre: se llaman Cuyr-Cuyr y tienen todas las características de las minas legendarias. «Las minas de Cuyr-Cuyr, en las cuales hay tanto oro, según los indios afirmaban, *que no hacen sino llegar y con la mano, sin otro instrumento de trabaxo, sacan el oro, e sin lavarlo, lo funden, por donde es oro granado*. E publicaban que en los nascimientos de aquel lugar avía grandíssima cantidad de oro y esmeraldas» (1). Y no eran solamente las minas, sino que al lado de ellas se colocaba un bohío hecho con plumas de papagayo y lleno de oro, más una casa del día «que le llaman Trabuco», la cual era la mitad de oro y la mitad de piedra.

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVII, cap. XI.

Resultaban demasiados alicientes y demasiado imprecisos para que se viesen confirmados por la realidad, y las minas de Cuyr-Cuyr resultaron ser una de esas facetas de la leyenda dorada que nunca pasaron de éso, de leyenda. Primero sin nombre, después ya bautizadas, no tienen lugar, y, cuando se recorren todos los sitios donde se pudieran hallar, resultan ser un simple reflejo de las riquezas del Perú, cuya fama se extendía, aunque de un modo impreciso y vago, entre todas las tribus indígenas que poblaban la América del Sur. Y una vez más, la ilusión del oro había hecho posible, en poco más de diez años, el reconocimiento y conquista de la mitad occidental de Colombia; la región costera comprendida entre el golfo de Urabá y Río Grande, con su zona interior desde la orilla izquierda de este río hasta los límites de la gobernación de Popayan, que regía Benalízar, fueron los terrenos recorridos y poblados por Heredia, Vadillo y sus capitanes.

* * *

Ya hemos dicho que a la derecha del Río Grande, en 1525, había fundado Rodrigo de Bastidas la ciudad de Santa Marta y que de ella había de partir una serie interesantísima de expediciones. Después de las gobernaciones de Pedro Vadillo y Rodrigo Alvarez de Palomino, se encargaba del mando de Santa Marta el burgalés Diego García de Lerma, quien no tuvo otro afán que «adquirir oro por todas las vías que él pudo con justa o injusta forma, y en perjuicio de su conciencia, y en deservicio de Dios y de sus Magestades, y en daño de aquella tierra y ofensa de quantos pobladores chripstianos e indios había avía, excepto de algunos particulares, hechos a su apetito, y que hacían para él y para sí» (1). Lerma intentó llegar también a las tierras del Cenú remontando el río Grande o Magdalena, pero sus soldados sufrieron un descalabro y él era depuesto poco después.

Le sucedió en la gobernación de Santa Marta don Pedro Fernández de Lugo, «buen caballero y diestro capitán en las cosas de la guerra», quien llevaba en su compañía como subalterno al licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, que había de oscurecerle como conquistador. Contaba Fernández de Lugo con más de 2.000 hombres para la conquista de una gobernación relativamente pequeña y

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. VIII.

flanqueada al Este por la de los Welser, en Venezuela, y al Oeste por la de Heredia, en Cartagena; su fuerza era la más elevada que había destinado a empresas de conquista y todo parecía que iba a ser facilidades para el logro de sus propósitos, si no hubiesen hecho aparición las tres calamidades que asolaban Tierra Firme: las enfermedades, el hambre y las flechas envenenadas. Y tan rápidamente hizo crítica su situación que comenzaron en serio las deserciones, siendo una de las que más llamaron la atención la del propio hijo Adelantado, que se escapó a Cuba, y de allí a España, con 15.000 pesos de oro que se habían ganado en la primera entrada que hizo a los indios. Fernández de Lugo decidió organizar rápidamente la expedición que había de internarse por el Río Grande en busca de los países ricos que les compensasen de la miseria que estaban pasando, y encargó de la misma a Jiménez de Quesada, que había realizado la proeza geográfica más notable de su tiempo.

El 5 de Abril de 1536 comenzó Quesada su empresa remontando el Río Grande, como lo había hecho su antecesor Diego de León. La marcha se presentó erizada de dificultades: fué preciso abrir camino por la selva a golpe de machete y rodeados de tigres y serpientes; cruzaban las ciénagas luchando con los caimanes, enfermedades y el hambre; los caballos muertos, y hasta sus mismos compañeros caídos en el camino, sirvieron de alimento para aquellos hombres que apenas disponían de unos granos de maíz, y seguramente se hubiera abandonado el intento, si la serenidad, la prudencia y el valor de Quesada, no hubiera sostenido hasta lo último el aliento de los que desfallecían; al llegar a los linderos del imperio chibcha cuando iban a separarse por fin del Río Grande para internarse en el desconocido, sólo quedaban 176 hombres en el último límite de resistencia, de los seiscientos que habían salido de Santa Marta. Con tan escasos elementos se iba a verificar la conquista de un imperio cuyo poder seguía inmediatamente al del azteca y el inca.

Lo primero que extrañó a Quesada y los suyos fué el hallar las chozas de los indios panes de sal en forma de pilones de azúcar, cosa desconocida en la costa y que indicaba la existencia de un pueblo industrial hacia el interior; en busca de las misteriosas salinas atravesaron la serranía de Atún y a sus pies se presentó una tierra rasa y llana, ausente de montañas y muy poblada; era el comienzo del Nuevo Reino de Granada, el imperio chibcha. Si Quesada hubiera tenido indios intérpretes, se hubiera percatado inmediatamente de la existencia en el reino codiciado de dos poderes iguales.

agónicos: el zaque de Tunja, al Norte, y el zipa de Bogotá, al Sur, y, siguiendo los pasos de Cortés y Pizarro, hubiera podido apoyar uno para vencer al otro y acabar dominando a los dos, pero tuvo que esperar algún tiempo hasta que los primeros indios prisioneros aprendieron a hablar el castellano y, entre tanto, iniciar la aventura plena desorientación.

Cuando los españoles comenzaron a penetrar en la tierra rasa y una que tenían por delante y atravesaron poblados que tenían mil y más mil casas, pudieron comprender la imprudencia que representaba el avance de 176 hombres agotados y enfermos en un país tan populoso; pero también en esta ocasión vinieron a favorecerles las creencias supersticiosas de los indígenas. Estos consideraban a los recién llegados como hijos del Sol y de la Luna y, no sabiendo aún qué cosas les satisfacían, les ofrecían niños para que los devorasen. «Y cuando vieron que los chripstianos, sin parar en el indio, habían avanzado adelante, debieron pensar que por ser viejo y ruin carne aquella, no la querían, y enviáronles otra carne más fresca, y hacían morir y baxar niños de sus propios hijos, para que los comiessen. Los chripstianos hacíanles señas que no era aquel manjar para ellos, y los indios decían entre sí, como después se supo, que aquella gente extra debían ser hijos del sol, y que debían ser enviados para purificar sus faltas y pecados: y comenzaron a llamar a los chripstianos *usachies*, que es nombre compuesto de dos vocablos con que aquella gente bárbara nombran al sol y a la luna; porque el sol dicen *sa*, y a la luna *Echia*» (1).

Pero no tardaron los expedicionarios en hacerse entender de los indígenas respecto a sus aspiraciones. Una vez que encontraron, en el valle de los Alcázares, el lugar donde se hacía la sal que tanto les había preocupado, se dirigieron contra el señor de Bogotá, al que derrotaron, pero no pudieron aprehenderlo ni lograr de él más que una pequeña cantidad de oro; comprendió entonces el zipa el motivo que afanaba a los españoles y supo aprovecharlo con astucia para quitarlos de sus dominios. «Como ya tenía entendido que los chripstianos se holgaban cuando les daban oro y esmeraldas, no pudieron quitar los nuestros su codicia y que se maravillaban cada día crecer la cantidad, y que quanto más les daban, más querían del oro y de esas joyas, y que con grand atención preguntaban de dónde se les daban y que hasta allí no se lo habían querido decir; envió a los

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. XXII.

chriptsianos doce indios el Bogotá en secreto. Y entraron por el río con provisión y con hartas esmeraldas, fingiendo en su hábito y color fingido cansancio y mucho polvo que traían, que venían de luengo camino; y que eran de un cacique y señor que estaba ocho jornadas de allí, e que avía oydo decir que los chriptsianos avían venido a aquella tierra de Bogotá, y que preguntaban que de dónde sacaban de dó se traían las esmeraldas; y que sabía que eran hijos del sol, se lo quería descubrir. Y que a esso venían aquellos indios, para decirles que a quatro jornadas de su valle o población, estaba un señor que señor de las minas de las esmeraldas, y donde aquellas piedras se sacan: e para esto los enviaron para que los chriptsianos fuesen allá» (1).

Inmediatamente salió Quesada de la región de Bogotá y se dirigió al valle de la Trompeta, desde donde envió como explorador al capitán Pedro de Valenzuela; al cabo de veinte días volvió éste afirmando ser verdad todo lo que los indios habían dicho, pues había visto al mismo sacar las esmeraldas de las minas por los propios indígenas. Aun no convencido Quesada, marchó en persona a ver las minas que pertenecían a un señor llamado Somindoco y, bien recibido por éste, mandó a los indios que sacasen esmeraldas y así lo hicieron en su presencia.

Halladas las piedras preciosas, faltaba encontrar el oro. Éste lo poseía, según las informaciones de los mismos indios, el zaque de Tunja, y contra él se dirigieron a continuación, logrando hacerlo prisionero; no se pudo evitar que la parte principal de su tesoro hubiese sido escondida de antemano en previsión de los acontecimientos, pero aun así pudieron lograr una buena cantidad de oro y plata. «Lo poco que se le tomó fué en su aposento, donde dormía, en unos oratorios que estaban junto a él. Serían hasta ciento y quarenta mill pesos de oro fino, y treynta mill de oro baxo, con algunas piedras, aunque pocas, porque como decimos, lo tenían ya escondido» (2). De allí pasaron al pueblo de Sogamoso, donde «hallaron colgados en unos oratorios que tienen, hasta cantidad de quarenta mill pesos de oro fino y algund oro baxo y piedras». Es decir, que cuando regresaron a Tunja para hacer el recuento del botín recogido, hallaron que «se pesó el oro que avía, y pesado ovieron así en lo que se tomó en Tunja como en lo de Sagamoso y otros

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. XXIV.

(2) «Relación de los oficiales San Martín y Lebrija» en Oviedo, lib. XXVI, c. X.

o de oro que por la tierra se avía avido, pessó de çiento e noventa n mill e çiento e noventa y quatro pessos de oro fino, y de otro más baxo treynta e siete mill e dosçientos e treynta y ocho sos, y de otro oro que se llama chafallonia, en que ovo diez e o mill e tresçientos e noventa pessos. Oviéronse mill e ochoçien- quince piedras esmeraldas, en las quales hay piedras de muchas dades, unas grandes y otras pequeñas y de muchas suertes» (1). lucidos los quintos reales y reservadas nueve partes al Adelanto, tocaron a cada soldado 512 pesos de oro fino; el doble a los tes y el cuádruplo a los capitanes.

Animados con el resultado y suponiendo fundadamente que el a de Bogotá, siendo señor más poderoso que el de Tunja, tendría s ricos tesoros que éste, decidieron marchar de nuevo sobre Bogotá hasta dominar al zipa. En el camino tuvieron noticias de las as de oro de Neyva, que visitaron, viendo muestras de oro y a, de buena calidad, allí extraídas. También recogieron el rumor que existía una nación de mujeres guerreras, a las que llamaron azonas, que tenían el oro en gran abundancia. Supieron, por mo, que más allá de Sogamoso había una gente riquísima que a un templo tan abundante en oro que se le conocía con el nombre a Casa del Sol y donde se hacían ciertos sacrificios y ceremonias e guardaba gran cantidad de oro y piedras preciosas. Si no iese sido tan grande el entusiasmo con que se emprendía la rcha para capturar al cacique de Bogotá, cualquiera de los antes rumores hubiera producido escisiones y subdivisiones de la edición, pero en aquellas circunstancias sólo el tercero de los ejuelos tuvo poder para atraer la atención de una parte de los edicionarios, quizá por ser el que se mostraba más cerca y el que ecía de más fácil acceso; Hernán Pérez de Quesada, hermano del nciado Jiménez, partió en busca de la Casa del Sol y tuvo que ver bien pronto sin haber hallado nada que justificase sus espe- zas.

En su marcha hacia Bogotá se enteró Quesada de que el zipa ía muerto y se había alzado un sobrino, llamado Sagipa, con o el oro y riquezas de su tío. Sagipa intentó primero resistir a los añoles, pero viéndose perdido optó por pactar con ellos y, como e dolían promesas, «dixo que dentro de veynte días lo daría [el

) «Relación de los oficiales Juan de San Martín y Antonio de Lebrija», en edo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. XI.

oro] e que un aposento pequeno que estaba cabe al del liçençado daría lleno de oro: que a ser verdad cupieran más de quinze millon de oro en lo que ofresça. E dixo que demás desso daría tres escudillas grandes llenas de esmeraldas» (1). Habría que ver las ilusiones que se harían los españoles durante esos veinte días, creyendo ahogar a los vencedores de Cajamarca; pero pasaron esos veinte días y las promesas no llevaban camino de realizarse, se le dió una prórroga, y luego otra, y nada hacía prever su cumplimiento, hasta que cansados los soldados de la informalidad del cacique, impusieron a Quesada a que lo sometiese a tormento. Fuese por éste «aflicto por la prission y tristeza», murió el señor de Bogotá: y que los españoles supiesen nunca dónde podía haber escondido el tesoro.

Desaparecidos los dos jefes quedaba dominada la región Colombia situada a la derecha del Río Grande; Quesada fundaba Teusaquillo, lugar de recreo del zipa, la ciudad de Santa Fe de Bogotá y considerando terminada su misión se dispuso a regresar a España. Entonces ocurrió uno de esos encuentros sensacionales que mostrando, por una parte, el valor que daba la leyenda a los territorios recién conquistados, eran a la vez una prueba de que la resistencia y la tenacidad de los españoles no reconocían obstáculos. Quesada, a punto de iniciar el regreso a España, recibió con sorpresa la noticia de que se acercaban por el Sur «muchos cristianos de pie y de caballo», y, simultáneamente, le decían que por el oriente se hallaba a seis leguas otro ejército de igual clase que se dirigía también al valle de Bogotá. El primer grupo estaba formado por gente del Perú, mandada por Sebastián de Benalcázar; el segundo grupo constituían soldados de Venezuela, dirigidos por Nicolás Federman. Los tres ejércitos habían salido de sus respectivas demarcaciones siguiendo cada uno de ellos un espejuelo seductor: Quesada, el maravilloso país de las esmeraldas amenizado con el oro de Tunja y Sogamoso; Benalcázar, buscando el cacique que se hacía espolverar de oro en la laguna de Guatavitá y que, como veremoss, ilusionó a casi todos los que vivían en las Indias; Federman, tras la región de Meta, poderoso señuelo que supo mantener siempre la ilusión, pues nunca fué aprehendido.

Y después de un recorrido lleno de privaciones, fatigas y dificultades, a través de un continente inexplorado, coincidían los tres

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXVI, cap. XXIX.

antiplanicie de Bogotá, dando a la posteridad el conocimiento geográfico de una de las regiones de más difícil acceso, aun en la actualidad. Así, fué posible escribir, en 1538: «A esta sazón y tiempo estaban el dicho Nicolás Federman con su real, y el dicho Sebastián Benalcázar con el suyo, y nosotros en el valle de Bogotá, en este pueblo, todos en triángulo de seys leguas, sabiendo los unos y los otros cosas que Vuestra Magestad y todos los que lo supieren, miraban a grand maravilla juntarse gente de tres gobernaciones como la del Pirú e Veneçuela y Sancta Marta, en una parte tan lexos de la mar, así de la del Sur, como de la del Norte. Plega a Nuestro Señor para más servicio suyo e de Vuestra Magestad» (1).

(1) «Relación» de San Martín y Lebrija, en Oviedo: lib. XXVI, cap. XI.

CAPÍTULO XV

El Dorado

En 1532 entraba Pizarro en Cajamarca iniciando la serie fabulosos rescates que habían de dar un brillo especial a la epopeya peruana, y en 1535 fundaba la ciudad de Lima, en el valle del Rimac, haciendo entrar al Perú en una nueva fase de su historia. A partir de esta fecha, y mientras los conquistadores peruanos se despedazaban mutuamente, desarrollábase una extraordinaria actividad exploradora en toda la zona del continente situado al Norte del río Amazonas. ¿Cuál era el motivo de esta afluencia febril de conquistadores en una zona inexplorada y casi inaccesible? Es que a las imaginaciones atormentadas por las pesadillas áureas de la conquista incásica había llegado el rumor de una leyenda que suponía la existencia de otro mundo más maravilloso todavía, capaz de obscurecer la riqueza de los anteriores; la leyenda del Dorado, que sintetizaba en un solo mito todas las ilusiones doradas de los españoles.

Esta interesantísima leyenda, la más extendida y la más fecunda de cuantas rodaron por el Nuevo Mundo, no es más que la proyección del mito del oro, móvil engendrador de todas las empresas y de todos los descubrimientos. Como él es una y múltiple. Simboliza con su nombre genérico a todos los países más o menos fabulosos y tenazmente perseguidos por los conquistadores, pero en cada lugar y en cada ocasión tiene un nombre especial, muestra una particular faceta, que hace posible mantener la ilusión de todos sin que sospechen que son juguete de sus mismos deseos. Y como todo mito tiene un fondo de realidad, también aquí aparece el hecho real originalmente cristalizado en cierta costumbre, que veremos, de los indios de Nueva

nada; pero se rodea de tal ropaje fantástico, son tantos los detalles que añade la imaginación, que se hace al final irrecognoscible para los que más cerca se hallaron de él.

¿Cuál era el origen de esta leyenda? Según parece, la primera noticia acerca del Hombre Dorado la llevó al Ecuador, en 1534, un indio de Bogotá y bien pronto comenzó a correr el relato de que en la aldea de Guatavita, en Nueva Granada, había existido una cacica castigada a la que el cacique obligó, en castigo de su delito, a comerse una fiesta «las partes de la punidad de su amante», o la entregó a los indios más ruines que había en la ciudad para que usaran de ella, contando al mismo tiempo que el crimen fuese cantado y propagado en todas partes para escarmiento de las demás mujeres. La cacica, desesperada, se arrojó con su hija a la laguna de Guatavita, y entonces el cacique, arrepentido, consultó con los sacerdotes, quienes le hicieron creer que la cacica estaba viva en un palacio escondido en el fondo de la laguna y que había que honrarla con ofrendas de oro; desde entonces el cacique «entraba algunas veces al año, en unas horas bien fechas, al medio de ella, yendo en cueros, pero todo el cuerpo lleno desde la cabeza a los pies y manos de una tremenda capa muy pegajosa, y sobre ella echado mucho oro en polvo fino... entrando así hasta el medio de la laguna allí hacía sacrificios y ofrendas, arrojando al agua algunas piezas de oro y esmeraldas...» (1).

Los antecedentes que se refieren al adulterio de la cacica no han sido recogidos por ningún cronista, pero sea éste u otro el motivo de la costumbre señalada, lo cierto es que ésta existió y que Oviedo nos da el texto completo de la tradición recogida por los españoles en esta forma: «Preguntando yo por qué causa llaman aquel príncipe el cacique o rey Dorado, dicen los españoles, que en Quito han estado e aquí a Sancto Domingo han venido (e al presente hay en esta ciudad más de diez dellos), que lo que desto se ha entendido de los indios es que aquel grand señor o príncipe continuamente anda cubierto de oro molido e tan menudo como sal molida; porque le pesçe a él que traer otro cualquier atavío es menos hermoso, e que verse piezas o armas de oro labradas de martillo o estampadas o de otra manera, es grosería e cosa común, e que otros señores e príncipes ricos las traen, quando quieren; pero que polvoriçarse con

(1) Fr. Pedro Simón: «Noticias historiales», tercera noticia, cap. I. Apud Fr. de Gandía: «Hist. crítica de los mitos de la conq. de Amér.», pág. 111.

oro es cosa peregrina, inusitada e nueva e más costosa, pues que que se pone un día por la mañana se lo quita e lava en la noche e echa e pierde por tierra; e esto haçe todos los días del mundo. E hábito que andando, como anda de tal forma vestido o cubierto, le da estorbo ni empacho ni se encubre ni ofende la linda proporción de su persona e disposición natural, de qué mucho se prescía, sin poner encima otra vestido ni ropa alguna. Yo querría más la escudilla de la cámara deste príncipe que no la de las fundiciones grandes que de oro ha avido en el Perú o que puede aver en ninguna parte del mundo. Assí que, este cacique o rey dicen los indios que es muy riquísimo e grand señor, e con çierta goma o licor que huele muy bien se unta cada mañana, e sobre aquella unción assienta e se pone el oro molido o tan menudo como conviene para lo que es dicho queda toda su persona cubierta de oro desde la planta del pie hasta la cabeça, e tan resplandesçiente como suele quedar una pieza de oro labrada de mano de un gran artífice. Y creo yo que si esse cacique aquesso usa, que debe tener muy ricas minas de semejante calidad de oro, porque yo he visto harto en la Tierra Firme, que los españoles llamamos volador, y tan menudo que con facilidad se podría haçer lo que es dicho» (1).

De la misma manera describe Castellanos la ceremonia que en él ocupa:

«Después que con aquella gente vino
Añasco, Benalcázar, inquiría,
Un indio forastero peregrino
Que en la ciudad de Quito residía
Y de Bogotá dijo ser vecino
Allí venido no se por qué vía;
El cual habló con él, y certifica
Ser tierra de esmeraldas y oro rica.
Y entre las cosas que les encamina
Dijo de cierto Rey que sin vestido
En balsas iba por una piscina
A hacer oblación según él vido,
Ungido todo bien de trementina,
Y encima cantidad de oro molido,
Desde los bajos pies hasta la frente,

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XLIX, cap. II.

Como rayo del Sol resplandeciente.
Dijo más las venidas ser confinas
Allí para hacer ofrecimientos
De joyas de oro y esmeraldas finas
Con otras piezas de sus ornamentos
Y afirmando ser cosas fidedinas» (1).

Nos encontramos, por lo tanto, con una costumbre practicada en la laguna de Guatavita por los indígenas de Nueva Granada y especialmente comprobada, no sólo por los relatos de los cronistas, sino hasta por hallazgos arqueológicos. En 1856, al desaguar parcialmente la laguna de Siecha para recoger el oro que se suponía en el fondo (siempre persistente la idea del tesoro oculto por las aguas de los lagos), se encontró una tosca balsa de oro puro, que se halla conservada actualmente en el Museo de Berlín, representando, sobre una plataforma circular de nueve centímetros y medio de diámetro, diez figurillas humanas, de las que una es de doble tamaño que las demás. Es indudable la reproducción de la ceremonia de los indígenas de Guatavita; el cacique, figura grande, y su séquito se disponen a ir en la balsa al centro de la laguna para realizar la tradicional ofrenda, el material de las figuras, el oro, habla bien a las claras de los orígenes de la misma.

Ahora bien, si es indudable que esta costumbre existió, también es que ya había desaparecido al arribar los españoles a aquellas regiones; los belicosos muiscas de Bogotá pusieron fin a ella de un modo violento declarando la guerra a la tribu de Guatavita, bajando a dicha aldea y exterminando a casi todos sus habitantes. Pero desapareció el sacrificio ritual, no sucedió lo mismo con su recuerdo. Sobrevivió éste durante largo tiempo y, al reflejarse y transmitirse sus detalles, sufrieron poco a poco las adulteraciones y modificaciones suficientes para hacer que lo que primero no era más que «El hombre dorado», pasase después a ser «El país dorado», hasta transformarse en «El Dorado», lugar pletórico de oro, que había que buscar en una dilatada región que se extendía entre el Perú y Venezuela, en toda la extensa cuenca del Amazonas y el Orinoco, región remota e inaccesible y muy a propósito para esconder lugares mítológicos como el que nos ocupa. Y aunque casi se podían considerar

(1) Juan de Castellanos: «Elegías de varones ilustres de Indias», parte III, elegía a Benalcázar, canto II.

invencibles las dificultades que ofrecía la exploración de estas regiones, también era invencible la tentación que representaba la posesión del Dorado, y, una vez más, gracias al mito, gracias a la ficción que servía de espejuelo a los exploradores, se pudo llegar al reconocimiento geográfico de la más salvaje región del continente americano.

Claro está que si el Dorado se hubiera ofrecido siempre bajo el mismo aspecto, hubiera acabado por ser monopolizado por un conquistador, como lo fueron Méjico y Perú, pero al transformarse el símbolo de país abundante en oro, al presentar infinitud de facetas que parecían, y muchas veces lo eran, independientes entre sí, las exploraciones se multiplicaron. Aunque no había existido más que el «Hombre Dorado», todos creían hallar un «Dorado» al final de sus esfuerzos; hoy podemos afirmar que, en realidad, todos perseguían lo mismo, países ricos, y que aunque algunas veces un mismo centro de riqueza atrajese a varios exploradores, llamaba a cada uno de ellos con un nombre especial para que no se considerasen rivales en la consecución de un mismo ideal; de esta manera pudo recorrerse la selva ecuatoriana en todas direcciones y a pesar de las desilusiones que se produjeron, nunca faltaron matices nuevos que mantuvieron encendido el entusiasmo. Es decir, que entre las expediciones que suelen agrupar como perseguidoras del Dorado, hubo algunas, además, que entendiendo por tal al cacique de Guatavitá, hacia él se encaminaron; otras, que podríamos llamar de falsos Dorados, persiguiendo o ignorando la ceremonia de la laguna, buscaron países ricos, de nombre determinado (Cenú, Meta, Casa del Sol, etc.), los que sólo por extensión se les podía dar aquel nombre; y hubo, por último, expedicionarios que acabaron buscando puras ilusiones en montañas y lagos imaginarios, en los que el espejismo y el delirio habían hecho ver fantásticas riquezas. Cada uno de estos grupos señala la evolución que hemos visto sufrir a la leyenda: primero el «Hombre Dorado», después «País Dorado», por último, el fantasma del Dorado.

El primero que pensó en dirigirse a buscar el príncipe o cacique que llamaban el Dorado, fué seguramente Sebastián de Benalcázar, el conquistador de Quito, quien tuvo en esta ciudad la noticia de la ceremonia de Guatavitá y en lugar de quedarse tranquilo en su gobernación de Popayan, emprendió la marcha hacia el Norte para verificar el encuentro ya conocido con Quesada y Federman.

Las mismas noticias, aunque con más interesantes consecuencias

llegaron a oídos de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú. Se inició la expedición hacia las regiones orientales de Quito, donde se decía que abundaba la canela, esperando además encontrar un poco más allá poderosas tribus indias ricas en oro; los castellanos pensaron que allí estaba el Dorado y rápidamente se organizó la empresa con 280 hombres y 260 caballos. Dos años duró la jornada de Gonzalo Pizarro y en ella sufrieron toda clase de calamidades, pereciendo a racimos y teniendo que devorar sus propios caballos para poder regresar a Quito; se encontró el árbol de la canela, pero no el «hombre dorado»; y era tal la seguridad con que habían emprendido sus propósitos que Toribio de Ortigueira no vacila en expresar la convicción que dominaba a sus contemporáneos afirmando que Gonzalo Pizarro perdió aquel tiempo, «sin haber ganado por entonces con la tierra que buscaba, ni aún se ha hallado hasta ahora, ni las minas ricas que allí tenía Guaynacapa, a quien estaba sujeto el Perú; *de las cuales hay mucha noticia y serían fáciles de descubrir si hubiese curiosidad y diligencia, según dicen los que lo entienden*» (1).

Pero la jornada de Gonzalo Pizarro tuvo una segunda parte llena de interés. Como llegasen a orillas de un río caudaloso y hubiese falta de víveres, ordenó Gonzalo a Francisco de Orellana que bajase embarcado por el río en busca de provisiones y, sea porque lo violento de la corriente les dificultase el regreso, o porque se despertase la ambición del segundo, el caso es que abandonó a su jefe y dejándose llevar por las aguas del río llegaron al Atlántico, tomando tierra en la isla de Cubagua. Habían recorrido más de 1.800 leguas, pusieron al río el nombre de Amazonas con que hoy se le conoce y llevaron a Castilla no sólo los datos geográficos propios de su descubrimiento, sino la noticia de haber recorrido una tierra muy rica, donde se hallaba el oro y la plata en abundancia.

Esta primera sospecha de la riqueza de la región amazónica se quedó confirmada poco después por la llegada al Perú de unos centenares de indios «brasiles» que, habiendo sido arrojados de sus tierras por la hostilidad de las tribus vecinas, remontaron el Amazonas dirigidos por su jefe Viarazu y dos portugueses. Habían sufrido grandes penalidades en su prolongada huida y al llegar comenzaron a contar

(1) Toribio de Ortigueira: «Jornada del río Marañón con todo lo acaecido en ella...». Apud Ballesteros (A.): «Historia de España.....». T. IV, primera parte, pág. 428.

cosas fantásticas de las regiones que habían atravesado, dejaban empuñadas las noticias de Orellana; «fueron tantas y tan grandes las cosas que le dijeron [al Marqués de Cañete] de la tierra y grandeza della, con sus munchas y grandes poblaciones, y el oro y plata que habían visto, de que dió testimonio una rodela que Virazu llevaba con brazaletes de plata claveteados de oro, que movió los corazones de los hombres a quererlo ver y conquistar». La imaginación, fácilmente excitable, de los españoles, vió bien pronto a las orillas del Amazonas grandes ciudades cuajadas de oro y rebosantes de piedras preciosas y, olvidándose del cacique de Guatavita, consideró mejor el Dorado el que describían aquellos «brasiles» como «mejor tierra más rica que el Perú».

El Virrey del Perú don Andrés Hurtado de Mendoza encargó al capitán navarro Pedro de Ursúa el mando de la expedición más resonante de cuantas fueron en demanda de los áureos territorios. La jornada de Omagua y el Dorado, nombre con que se conoce esta empresa, es la más novelesca relación de cuantas se refieren a los descubrimientos y está minuciosamente estudiada por don Emiliano Jos (1). Iniciada la navegación del Amazonas pronto apareció el desencanto del oro al confirmarse la falsedad de los relatos de los «brasiles», y con él surgieron las primeras muestras de indisciplina que fueron llevadas a extremos increíbles por el guipuzcoano Lope de Aguirre, alma de la rebelión. Asesinado Ursúa, fué nombrado en su lugar Fernando de Guzmán con el sedicioso título de Príncipe de Tierra Firme, Perú y Chile; pronto siguió el flamante jefe la suerte del anterior y, colocado Aguirre al frente de los rebeldes, proyectó los más locos sueños mientras sus naves se deslizaban hasta el Atlántico; en la isla Margarita y en la costa de Venezuela su presencia se señaló por una estela de crímenes y rapiñas hasta que, sitiado Barquisimeto y después de apuñalar a su propia hija, que le había acompañado en sus terribles correrías, recibió la muerte con la misma altivez y orgullo que había mostrado en todos sus actos.

Aparte de las expediciones citadas, que tuvieron como punto de arranque el Perú, hubo otro grupo procedente de la costa que buscó primero especiales regiones de riqueza y acabó también persiguiendo la ilusión del Dorado. Ya hemos visto a Heredia y Quesada partir en las gobernaciones gemelas de Cartagena y Santa Marta para buscar

(1) Emiliano Jos: «La expedición de Ursúa al Dorado y la rebelión de Lope de Aguirre».

pectivamente las riquezas del Cenú y los prodigios del país de las emeraldas. Un Dorado resultó para ellos lo descubierto, pero estaban tan ajenos a la ceremonia de la laguna de Guatavitá, que Quesada llegó hasta la población de este nombre sin sospechar que se hallaba en un lugar que había de ser tan ansiosamente buscado por todas partes. En el centro del mito, en el mismo sitio donde tradicionalmente se había verificado la ofrenda de oro, no existía ya ni el recuerdo de la misma; en cambio, al conjuro de su reflejo llegaban hasta la antiplanicie de Bogotá los otros dos exploradores Benalzar y Federman, que traían, desde lejos, más noticias del Dorado que el propio conquistador del país.

Paralela a las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta se creó la de Venezuela y de ella salieron un sinnúmero de expediciones. Diego Caballero y Juan de Ampíes fueron los primeros que iniciaron los rescates de oro en las partes de Tierra Firme de Castilla. Oro e islas adyacentes, con el encargo de poblar y adoctrinar a los indios; Ampíes fundó Santa Ana de Coro y entabló amistad con algunos caciques, pero tuvo que interrumpir su labor porque la conquista de Venezuela iba a ser una empresa alemana. En 1528 el emperador capitulaba con los alemanes Enrique Ehinger y Jerónimo Sayler para que colonizasen y descubriesen el interior; poco después los concesionarios renunciaban sus derechos en favor de los ricos mercaderes de Augsburgo, Antonio y Bartolomé Welser, y Carlos V firmaba el traspaso.

Bajo esta dirección alemana se iniciaron las expediciones, en las que para nada se habla al principio del Dorado. Ambrosio Alfínger o Ehinger y Bartolomé Sayler, hermanos de los primitivos concesionarios, partieron de Coro, en 1529, en busca de «una mui rica mina, de la cual se podía sacar mucho provecho, porque en ella se habían descubierto muchas minas» (1). El recorrido de Alfínger por las orillas del lago Maracaibo y la península de Goajira, penetrando hasta el río Magdalena, fué señalado por la crueldad; logró obtener un poco de oro y envió a su capitán Iñigo de Vasconia para que llevase a Coro unos sesenta mil pesos que había reunido (2), pero sus

(1) Herrera: Década IV, lib. IV, cap. VIII.

(2) La marcha de Vasconia y sus veinticinco hombres fué una de las más trágicas del Nuevo Mundo. Extraviados en la selva tuvieron que enterrar el oro para poder salir «casi dexando sus corazones allí soterrados con aquel metal»; acosados además por la falta de víveres, acabaron por devorar a los indios e indias que

violencias contra los indios fueron tan grandes que, rebelados a paso, mantuvieron una continua lucha, en la que murió el explorador.

Su sucesor Jorge Hohermuth, más conocido con el nombre de Jorge de Spira, preparó la segunda expedición en 1535, saliendo de Coro con toda la abundancia de elementos de que los poderosos Welser podían disponer y llevando entre sus propósitos, con toda seguridad, el hallazgo del Dorado, cuya noticia en esta fecha ya podía haber llegado a sus oídos. Atravesando la provincia de Barquisimeto y después de vadear el caudaloso Apure, comenzaron a darle noticias los naturales de que «de la otra parte de las sierras hallarían chripstianos mucho oro e plata e ovejas mansas, como las que hallan en el Perú, y las guardan de noche en sus corrales; y que en esta tierra de sávanas y falta de leña, e que todas las vasijas del servicio de los indios son de oro e plata. E que en dos lunas de camino llegaría a un cacique o rey, señor muy grande, que le llaman Cagüey, donde está aquella riqueza; y aquel grand señor, que es poderosso y señorea una grand población, e que tiene unas ciudades grandes de oración o mezquitas, donde ciertos días de la semana hacen ciertas çerimonias. Y finalmente, dixo muchas particularidades de aquellas riqueças, y que las sierras eran ásperas; mas que se pasaría sin peligro, y que él quería yr con el gobernador, a mostrarles a los chripstianos lo que decía y el camino» (1).

Animados con tales nuevas se dispusieron a atravesar la sierra, pero fueron tales las dificultades que hallaron que se vieron desviados hacia las selvas del alto Orinoco, donde recibieron otra sorprendente noticia: la de que se hallaban cerca del nacimiento del Meta. Y como este nombre era otro espejuelo dorado que había originado nuevas expediciones en su busca, decidieron ver «qué cosa era Meta». Y hacia él se dirigieron llegando al nacimiento de este río y encontrando entre los indios ciertas láminas de oro y plata muy fina; al preguntarles que de dónde traían estos metales, contestaban siempre que del otro lado de la sierra, pero habiendo fracasado cuantas veces intentaron el paso de la misma y viéndose cada vez más merma-

llevaban consigo, diseminándose después entre las montañas hasta perecer; uno de ellos, Francisco Martín, logró verse de nuevo entre los españoles, después de haber pasado muchos años entre los indios, viviendo como ellos y llegando a identificarse completamente con sus costumbres. Del oro enterrado nadie volvió a saber.

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXV, cap. XI.

por las enfermedades y luchas con los indígenas, decidieron abandonar el deseado señuelo y regresar a Coro antes de que fuese demasiado tarde.

Spira había dejado en Coro, como lugarteniente suyo, a Nicolás Federman, pero el afán de aventuras y el ansia de oro pudo en éste más que la disciplina y, sin esperar a su jefe, arrogándose atribuciones que no tenía, organizó por su cuenta una expedición y salió de Coro en busca del Dorado. Procurando esquivar el encuentro con Spira se dirigió hacia las sierras que separan el país pobre, que con grandes fatigas había logrado atravesar, de la tierra rica productora de oro; fué atravesada, por fin, la infranqueable barrera a costa de creíbles fatigas, muriendo casi todos los caballos en sus heladas hambres, y cuando avistó, por fin, la tierra deseada, la halló ocupada por las gentes de Jiménez de Quesada; a las que se unían inmediatamente las de Benalcázar.

La impresión que recibe Federman ante la nueva tierra, nos la da él mismo en su carta al regidor de Santo Domingo, Francisco Álvarez: «...es la más rica tierra de oro y piedras esmeraldas que hay en lo descubierto tanto por tanto, aunque es chico rincón. Y no se ovieron menos de doscientos mill pessos de un indio solo, y de un oratorio a dó sacrifican al sol çinquenta mill, y hasta dos mill esmeraldas de todas suertes. Y esto porque quando los de Sancta Marta entraron en aquella tierra llegaron muy desbaratados y sin lengua, y tuvieron los indios lugar y tiempo de alçar el oro. Y aun quando lo que se ovo, pudieran alçar, si el señor a quien lo tomaron, no lo tuviera en poco, por ser viejo, de lo qual ya no hacía cuenta ni estimaba; porque segund paresçe, como es gente muy ydólatra y adoran al sol, el oro viejo no les paresçe que quando lo ofresçen es un açepto al sol, porque no resplandeçe. Las minas que tienen son muy ricas de oro e piedras esmeraldas, porque los chripstianos las vieron a ver e las hiçieron sacar en su presencia. No paresçen de la especie de las del Perú, y tienen éstas por mejores» (1).

Solucionadas entre los tres jefes, que se reunieron en Bogotá, las cuestiones de competencia surgidas por el encuentro, se dispuso a Federman a repetir prontamente su hazaña, pues no pensó nunca en abandonar los derechos que creía le correspondían en el descubrimiento de Nueva Granada, pero detenido en Gante, primero, y en Madrid, después, para responder de defraudaciones a la Hacienda,

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXV, cap. XVIII.

murió a poco en la capital castellana sin haber podido realizar sus sueños.

En 1541, sucedió a las anteriores la expedición de Felipe Hutten, joven y ambicioso alemán que, después de vagar desorientado describiendo un ancho círculo, tuvo noticias de la existencia de una tribu poderosa y rica en oro, de habitantes muy belicosos y de ciudades cuajadas de tesoros. Partió en pos de ella y encontró el país de los Omaguas, la rica tribu de que tanto habían hablado los indios «brasiles» y que fué motivo de la expedición de Ursúa. Hutten no pudo comprobar la riqueza del país; eran muy bravos los indios y muy escasa su gente para permanecer allí y tiene que emprender la retirada después de haber sido herido gravemente en una batalla de los indígenas. Con la empresa de Hutten termina la dominación alemana en Venezuela y pierden brillo los relatos traídos por los primeros exploradores.

Las cuencas del Marañón y Orinoco también ejercían gran atracción sobre los españoles, pues suponían que unos ríos tan grandes sólo podían emanar de grandes lagos y la imagen del lago evocaba la de Guatavirá. En todas las investigaciones hechas en aquella época en busca del Dorado o de cualquier país rico, tienen una importancia excepcional las montañas y los lagos; las primeras por que son el obstáculo, la prohibición, el guardián que sólo dará el tesoro escondido al osado que las humille; los segundos porque esconden el secreto bajo sus aguas tranquilas y quizá algunas veces, reverberando al sol, simulen desde lejos grandes láminas de oro. Y como lo mismo la montaña que el lago dan origen al mito, de ahí el valor indicativo de éste, que lo mismo puede arrastrar trozos del tesoro que duerme en su nacimiento, que servir de acceso y fácil comunicación hasta el pueblo o región deslumbrada por las riquezas.

Entre los atraídos por el Orinoco se halla, en primer lugar, Diego de Ordaz, que obtiene permiso en 1531 para descubrir y poblar desde el término de Venezuela hasta el río Marañón. Comenzó remontar el Orinoco y apresó un indio, al cual «al fin vinieron a mostrarle una sortija de oro que llevaba el Gobernador en el dedo, y el indio conociendo el metal, después de haberlo restregado y olido, dijo que de aquéllo había mucho detrás de una cordillera que se hacía a la mano izquierda del río, que era a la parte del Leste, donde había innumerable multitud de indios, cuyo señor era un indio fuerte y valiente, el cual, si prendiesen, podrían henchir los navíos de aque-

etal» (1). A pesar de las promesas del indio y de tener además noticia de una provincia llamada Meta, fabulosamente rica, que se hallaba hacia el nacimiento del río, la expedición terminó en desastre: al llegar a las cataratas no pudieron seguir, no se halló tierra que diera ni oro que recoger y casi toda la gente «quedó en el río muerta por perecida de hambre y enfermedades», salvo los que se fueron, pretendiendo quedar perdidos entre los indios.

Pero el fracaso no hizo olvidar el rumor de la tribu de oro del Meta y no faltaron continuadores, como Jerónimo de Ortal, Alonso de Herrera y Antonio Sedeño. Nada nos puede pintar mejor las ilusiones que los encendían como esta noticia referente a Sedeño: tenía en su casa una india «la cual sobre las noticias que comunmente andaban de las riquezas del río Meta, que habían sido las que habían hecho emprender las dos jornadas de Ordás y Ortal, las engrandeció tanto levantando tan de punto las riquezas que por allí bajaban de otras tierras, como hemos dicho, eran éstas del Nuevo Reino de Granada, de esmeraldas, oro, sal y telas de algodón, que prometiéndole entregarle ellas, si fuese con la gente que bastase a resistir tantos y tan valientes indios como había por el camino, *se consideraba ya Sedeño uno de los principales príncipes del mundo en prosperidades de esto y en el número de vasallos*» (2).

Todos pensaban lo mismo y todos tuvieron el mismo fin: el fracaso de sus ilusiones, agravado en este caso por la lucha entre los mismos conquistadores que mueren sin haber logrado divisar la tierra dorada. Y es que el Meta, como los Omaguas, como la casa del Sol y el lago Parimé y la ciudad de Manoa y tantos otros fantasmas perseguidos por los españoles, cuando no eran meras ilusiones, cuando no tenían realidad alguna, constituían tan sólo un reflejo de la tierra del Dorado, que, como un fuego fatuo, saltaba de un punto a otro y lo mismo tomaba la forma de una ciudad, que la de un lago, un país o unas montañas. El caso era permanecer siempre inasequible para seguir siendo un mito ambicionado y perseguido, explicándose así el que la región en la que más expediciones se realizaron fuese también la que menos frutos dió a la ambición de sus conquistadores.

Y es que la leyenda del Dorado, con todas sus ramificaciones y

1) Fr. Pedro Simón: «Noticias historiales», segunda noticia, cap. XXIII. Apud Enrique de Gandía: «Historia.....», pág. 124.

2) Fr. Pedro Simón: «Cuarta noticia», cap. IV.

derivaciones, sintetiza mejor que ninguna otra el mito genérico que produjo el descubrimiento colombino; mezcla de errores y verdad ofrecía el suficiente aliciente para lanzarse a la empresa aventurera; su falta de localización predisponía a la movilidad; las dificultades de la empresa, los peligros y enfermedades, no eran tenidos en cuenta por una raza para la que poco significaba el sacrificio personal, mientras se recorrían leguas y más leguas, y la sangre española fecundaba los terrenos que se descubrían, iba apareciendo bajo los pies de los exploradores un mundo nuevo, un doble continente desconocido, que, nacido entre pesadillas de oro, no podría olvidar el día en que los tesoros adivinados se transformasen en realidad, el país descubridor, a la patria racial que agotó su sangre para que germinara pujante en sus hijos americanos.

CAPÍTULO XVI

Las leyendas del Plata

Mientras el fantasma del Dorado ejercía su irresistible atracción en la zona ecuatorial americana, nuevos fantasmas hacían su aparición en los extremos meridionales del nuevo continente, despertando interés por esta región, la más alejada de los primeros centros colonizadores. Las comarcas argentinas habían sido descubiertas por Juan Díaz de Solís, quien buscando el paso al Mar del Sur, llegó a la desembocadura del Plata, y al querer explorar sus orillas, cayó en una celada que le prepararon los indígenas, pereciendo con casi todos sus compañeros (1515).

A pesar de tan desgraciado comienzo, fué esta expedición un precedente para los que la sucedieron, por nacer en ella la leyenda que tendió a intensificar el reconocimiento de estas regiones. Se contaba que cinco supervivientes de la expedición de Solís, que habían quedado abandonados en el Puerto de los Patos, excitados por las historias de los indígenas, que les hablaban de un «Rey Blanco» y de un imperio de riqueza infinita, lograron alistar unos cientos de guaraníes y con ellos se lanzaron a través de las selvas del Brasil, hacia el Occidente desconocido, en busca de la Sierra de la Plata, encontrándose al frente de ellos Alejo García, portugués, personaje muy conocido, pero cuya existencia parece indudable por las infinitas historias que se recogieron entre los indígenas referentes a su paso. Corrió el Chaco, trabó relación con los indios chanes y charcas, vivió durante ocho años con los guaraníes, llegando hasta los ríos peruanos, y, cuando regresaba al Paraguay, cargado de oro, fue asesinado por los guaraníes cerca del sitio donde, años más

adelante, se edificaría la ciudad de la Asunción (1525). Sólo unos esclavos lograron escapar de la matanza y llegaron al Puerto de Patos con algunas muestras de oro y los relatos de haber avistado la Sierra de la Plata y los dominios del albo cacique.

No hacía falta más para despertar la ambición de los exploradores y fué el veneciano Sebastián Caboto el que se lanzó primeramente a la conquista del nuevo mito. Caboto conseguía del Emperador una capitulación para ir «en busca de las otras islas i tierras de Tartaria, Ofir, i el Catayo Oriental, i Cipango, atravesando aquel golfo para hacer rescate, i cargar los navíos del oro, plata, i piedras preciosas, perlas, drogas, especerías, sedas, brocados, i otras cosas de gran valor...» (1). Es decir, que debía seguir las huellas de Magallanes y dirigirse a las tierras del Maluco.

Fuese por las noticias obtenidas en el camino o porque ya tuviese concebido secretamente su propósito, el hecho es que cuando llegaron a Pernambuco comenzaron los manejos misteriosos entre los jefes de las carabelas y acordaron manifestar públicamente que dejaban la ruta del Maluco y se disponían a buscar y remontar el río de San Roque donde hallarían náufragos que les enseñasen el camino de las grandes riquezas. Como durante toda la travesía, y sobre todo desde el cambio de itinerario, había habido protestas entre la tripulación, Caboto decidió cortar por lo sano y, desembarcando a los cabezas desacordes, los abandonó cruelmente en las playas desiertas y continuó su viaje hacia el Puerto de los Patos.

Allí encontraron a Enrique Montes y Melchor Ramírez, sobrevivientes de la expedición de Solís, quienes les contaron la historia de las hazañas de Alejo García con las fabulosas riquezas de la Sierra de la Plata. Decían «que entrando por este dicho río [de San Roque] arriba no tenía en mucho cargar las naos de oro y plata, aunque fuesen mayores, porque dicho río de Paraná y otros que a él vienen a dar iban a confinar con una sierra adonde muchos indios acostumbraban ir y venir, y que en esta sierra había mucha manera de metales y que en ella había mucho oro y plata, otro género de metal que aquello no alcanzaban qué metal era». Al mismo tiempo que referían la historia del Rey Blanco y de aquellos habitantes de la Sierra que llevaban coronas de plata en la cabeza y planchas de oro colgadas al cuello, mostraban algunas cuentas de oro y plata, porque las arrobas que de aquellos metales tenían, se habían hundido en el río.

(1) Herrera: Década III, lib. IX, cap. III.

llevarlas en un batel a la nave de Rodrigo de Acuña, que había estado por allí cuatro meses antes. Enrique Montes era el más entusiasmado de los náufragos; no se cansaba de repetir a la gente de Caboto que «nunca hombres fueron tan bien aventurados como los de esta dicha armada, porque decían que había tanta plata e oro en el país de Solís que todos serían ricos, e que tan rico sería el paje como el marinero... e de alegría que tenía el dicho Enrique Montes, cuando decía aquéllo e mostrando las dichas cuentas de oro, mostraba...» (1).

No necesitaban más los recién llegados para arder en deseos de confirmar tales datos y, llegados al río de la Plata, se dispusieron a remontarlo según las indicaciones de Francisco del Puerto, otro superviviente de la primera expedición. Después de fundar la fortaleza de Sancti Spíritus, remontaron el Paraná hasta la boca del Icomayo, siendo cada vez más frecuentes y precisas las noticias del Rey Blanco y de la Sierra de la Plata, de donde venían los indios afirmando ser un país riquísimo y maravilloso. Nada tenía a los expedicionarios, que llegaban a orillas del Carcarañá, el río «que descendía de las sierras donde comenzaban las minas del oro e plata», padeciendo un hambre tan terrible que consideraban exquisitos bocados a los perros y ratones que podían capturar.

Y a pesar de ello no fué sólo Caboto el ilusionado por la engañosa leyenda, sino que otro antiguo compañero de Solís, Diego García de Moguer, utilizando el mismo pretexto de la marcha al país de la especiería, abandonaba su fingida ruta y remontaba también el Paraná hasta encontrarse con Caboto. Podía temerse un sangriento choque entre los dos rivales, pero como en lugar de botín por el que disputar, habían hallado desgracia que compartir, pudo más en ellos el instinto de conservación y, viendo imposible la realización de sus sueños por la carencia de víveres y por la violencia de la corriente, decidieron regresar juntos, viendo amargada su retirada con el desastre de Sancti Spíritus, que fué arrasado por los indígenas. García primero, y Caboto después, volvieron a España en pleno fracaso «el qual sintieron las bolsas de los que le armaron e las vidas e personas de los que le siguieron, donde unos con las haciendas las dexaron, mal acabando, y los demás perdieron lo que tenían y todo el tiempo, pues que tan mal le emplearon, cobdiçando

(1) Apud Enrique de Gandía: «Historia.....», pág. 172.

lo que no hallaron y desseando lo que no vieron; e finalmente acabando sin honra e sin provecho» (1).

A pesar del fracaso de Caboto sobrevivía la proeza de Ale. García y aun hubo ambiente para el nacimiento de una nueva leyenda. Se fundaba ésta en la noticia del Capitán César, que despachado por Caboto en busca de la Sierra, desde Sancti Spíritus, para que fuese «por la tierra adentro a descubrir las minas de oro e plata e otras riquezas que hay en aquella tierra», se apartó por primera vez de la vía fluvial y regresó al cabo de mes y medio con solo siete de sus compañeros. Al dar éstos cuenta de la exploración realizada, comenzaron a deslumbrar con sus relatos a sus compañeros; habían hallado, según decían, «tanta riqueza que era maravilla, de oro e plata, piedras preciosas e otras cosas», pero tantas veces cuantas se intentó llegar a las fantásticas ciudades *vistas* por César y sus compañeros la realidad se encargó de ir apagando los entusiasmos de los que la buscaban. Es que César no había *visto*, sino *oído*, las maravillas del Imperio incásico, cuyos resplandores se extendían, más o menos precisos, por toda América, y como bastaba el menor indicio para ilusionar a aquellos exploradores, el mito de César y la ciudad de César, fué una realidad ávidamente buscada durante muchos años, siendo quizá la ilusión más duradera de las que se encendieron en el Nuevo Mundo. Y así como los conquistadores de la Nueva España se agitaron con las *visiones* de fray Marcos de Niza y recorrieron en su busca las regiones septentrionales de América, los del Río de la Plata sintieron el anhelo de la Tierra de los Césares y registraron en pos de ella, hasta los más meridionales extremos de la inexplorada Patagonia.

Apenas se supo en la península el regreso de Caboto y García los portugueses, eternos rivales de los españoles y tan ilusionados como éstos por los espejismos que iluminaban aquella época febril, dispusieron una brillante armada con la que, sin dejarse impresionar por la desgracia de aquéllos y sin hacer caso de reclamaciones diplomáticas, pretendían obtener más éxito en la búsqueda común de la Sierra de la Plata y Cacique Blanco. La expedición, que partió de Lisboa el 3 de Diciembre de 1530, iba mandada por Martín Alfonso de Sousa y llevaba entre sus tripulantes a aquel Enrique Montes que lloraba de emoción ante la seguridad de las riquezas que a todos le esperaban. A pesar de los brillantes aprestos, los portugueses s

(1) Oviedo: «Historia.....», lib. XXIII, cap. IV.

mitaron a internarse por la bahía de Río Janeiro y recorrer unas tantas leguas de tierra sin poder llegar al río de Paraguay, donde decían que existía el oro; al cabo de un año de infructuosas pesqueras, volvieron a Portugal sin más fruto que el desencanto producido por la descarnada realidad.

Sin embargo, la tentativa portuguesa sirvió para avivar la actividad de los castellanos y preparar la expedición del magnífico adelantado don Pedro de Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago, quien con doce naos y cerca de 2.000 hombres, «armada digna de César», se dispuso a enmendar los errores de Solís y Caboto y partió de Sanlúcar de Barrameda con la idea de aprisionar algún jefe Atahualpa y oscurecer a los vencedores de Cajamarca. Todo se reveló en la capitulación: «...mandamos que si en la dicha nuestra conquista o gobernación se cativase o prendiere algún cacique o señor, que de todos los tesoros oro y plata, piedras y perlas que se oviere del por vía de rescate o en otra cualquier manera se nos dé la sexta parte dello y lo demás se reparta entre los conquistadores, cuando primeramente nuestro quinto, y en caso que el dicho cacique o señor principal matasen en batalla o después por vía de justicia y en otra cualquier manera, que en tal caso de los tesoros y bienes dichos que dél oviesen, justamente hayamos la mitad, la qual de todas cosas cobren nuestros oficiales y la otra mitad se reparta cuando primeramente nuestro quinto» (1).

Vencida una tempestad que dispersó la flota y después de unos accidentes que produjeron la muerte de Juan de Osorio, dada en Río Janeiro por orden de Mendoza, llegaron éstos al Río de la Plata fundando en sus orillas la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad sufrieron terribles privaciones (2), ataques de las fieras y los indígenas, enfermedades, etc., pero lograron vencer todas las adversidades y mantenerse en ella con la ilusión fija en las ricas tierras del continente. Cuando los guaraníes comenzaron a dejarlos tranquilos, molestados también por la falta de víveres, Mendoza encargó a su alcaide Juan de Ayolas que se dirigiese hacia el Carcarañá en busca de la Sierra de Plata. Ayolas partió con 136 hombres dispuesto a vencer cuantos obstáculos se presentasen en su camino y sólo se

(1) Apud Enrique de Gandía: «Historia.....», pág. 184.

(2) El hambre de Buenos Aires se hizo famosa por los relatos y grabados de Schmidel; la antropofagia se hizo corriente y se producían disputas hasta a robar los cuerpos de los ahorcados.

supo de él que, remontando el Paraná, había fundado el puerto de Candelaria, donde dejó a Irala para que esperase su regreso, y se internó hacia los misterios de las tierras desconocidas. Ayolá y todos sus compañeros desaparecieron trágica y misteriosamente tragados por el Chaco infinito y silencioso. Palparon un instante las riquezas de Charcas y disfrutaron fugazmente, pagándola con su vida, la incomparable realidad de haber alcanzado al fin la codiciada Sierra de la Plata. Habían abandonado España, cruzado el Océano, luchado contra los indios de Buenos Aires, remontado el Paraguay, vencido el Chaco, para morir oscuramente en las márgenes del encantado Paraguay, bajo los golpes de los indios traidores. Algunos pocos de los compañeros de Ayolá que habían quedado en los confines del Perú, también fueron muertos antes que pudiesen salvarlos los soldados de Irala, cuando la gente del Paraguay lanzó al Chaco decidida a morir o alcanzar aquella enloquecedora noticia y halló, después de tantos esfuerzos, el Perú ya descubierto y conquistado» (1).

Entre tanto, Mendoza regresaba enfermo a España, muriendo en la travesía, y Salazar e Irala buscaban desesperadamente a Ayolá por el Gran Chaco, sin poder tener de él más que la noticia de su muerte; la gran expedición había sido completamente deshecha y hasta la Sierra de la Plata comenzó a palidecer ante los repetidos fracasos, surgiendo en su lugar la visión de un poderoso imperio, el imperio incásico, que se hallaba más allá del Chaco y se ofrecía a los valientes que lo atravesasen.

Y tras el espejismo peruano que, aun después de conquistado, ilusionaba con su esplendor a los que todavía le creían terreno virgen para las exploraciones, salieron expediciones continuas a estrellarse, una tras otra, ante el invencible Chaco. Cabeza de Vaca, Irala, Ortiz de Zárate, Garay, entre otros muchos, renovaron sus esfuerzos para llegar al inasequible país que modificaba continuamente los reflejos de sus riquezas. A la Sierra de la Plata, ya desacreditada, siguió la creencia en la tierra rica de los Mojos, y después la laguna de los Xarayes y el gran lago de Paitití, mezclándose y confundiéndose unas ilusiones con otras, de tal modo que acabaron por no saber qué buscaban ni dónde lo buscaban.

La extensísima región argentina, con Uruguay y Paraguay, había de lindar por una parte con el Perú y extenderse por la otra al extremo

(1) Apud Enrique de Gandía: «Historia.....», pág. 187.

la Patagonia, fué recorrida en todas direcciones por aquellos conquistadores, que nunca se dieron cuenta del espejismo que los ofusca. Los indios declaraban terminantemente que los países buscados eran las tierras y ciudades de los Incas; pero nadie daba crédito a las afirmaciones que equivalían a la prueba de la inutilidad de sus esfuerzos. Fué preciso que pasase mucho tiempo para que los mitos borrados de la conquista y las esperanzas que despertaron, comenzaran a desaparecer. El tiempo y la civilización los fueron borrando, pero ya habían hecho su papel: el descubrimiento y conquista de un nuevo Mundo.

INDICE

	<u>P á g i n a s</u>
I.—La leyenda y la Historia.	1
II.—Los argonautas del siglo xvi.	5
III.—El mito del oro.	11
IV.—Colón y la leyenda negra.	17
V.—Los planes de Colón.	23
VI.—Las leyendas del primer viaje.	39
VII.—El choque de dos mitos.	57
VIII.—El fracaso de la quimera de Colón.	68
IX.—La fiebre de los descubrimientos.	84
X.—La tierra prometida.	98
XI.—El oro azteca.	113
XII.—Las ciudades fabulosas.	125
XIII.—El rescate de Atahualpa.	134
XIV.—El país de las esmeraldas.	148
XV.—El Dorado.	158
XVI.—Las leyendas del Plata.	171





UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07022 5373

